

# Hát dô đâu Xuân

Lời nói trước của soan gia - Nêu mây bài thơ của Hồ Xuân Huong (danh co, lên đèo) đã được ghi vào Văn Dàn bao giám loại “Ý túc” mà “lời thanh”, thì tôi cũng không do dự gởi bài sau đây để quý Ái Huu thưởng lãm trong dịp Xuân về này. Có lẽ quý Ái Huu cũng như tôi cho bài dô còn “thanh” hơn của Hồ Xuân Huong rất nhiều nưa! Tôi dám chắc rằng, đọc thơ cũng nhiêu, nhưng quý độc giả nói chung rất hiềm người đã đọc qua thơ này, nếu không muôn nói là chưa có ai!

Trên làng tôi hai làng, cứ vào mỗi dịp đâu xuân, có lê hát dô giữa bên Nam với bên Nữ chưa lập gia đình. Cũng nhu hôi Lim có hát Quan ho vào tháng Giêng ta, cuối hồi này cũng còn là một dịp, ngoài sủ mua vui, xe duyên cho trai tài gái sắc nêu “đông thanh tuồng ưng, đông khí tuồng câu”.

Cuộc hát dô thường bắt đầu vào buổi chiều, giờ dô trai gái cũng nhu moi người trong hàng xã, hàng tông được đôn dai hon ca.

Hội Lim thì được tổ chức trên cánh đồng thoại, có xanh cây cối xum xuê. Hát dô thì ở tại sân Đình, bên nam nôi một bên, nữ ngói một bên, ở giữa kê bàn dành cho các chuc sắc trong làng, khách duoc moi tới nghe hát dô.

Nguoi du thi hát phai hiểu thê lê thơ, có khiêu vê văn chuông, có tài ứng biến, biết tìm câu dí dom và ác đê dôn dôi phuông vào thê bí, đôi khi có ý túc, nhưng phai diễn ta bằng nhưng loi văn thanh tao cốt gây hứng cho khán thính gia.

Hát dô là một trò chơi thuộc về Văn Hoá dân gian của ta từ xa xưa tại đất Bắc, loại chơi mà tôi ưa nhất từ buổi thiêu thời mới dịp Xuân về trên đồng nội. Chiên thuật của cuộc hát dô là ha dôi phuong băng moi cách, nhưng không duoc ra ngoài luật lệ duoc quy định.

Sau khi hai bên đã dô qua lại nhau tới muôn câu, bên Nam nhân thay bên Nữ năm nay có vẻ hùng hâu, và có phân cõn trôi hon minh nua, cho nên bèn nghĩ ra một dòn đê tân công. Đê cho bên nữ phai đỡ mặt, lúng túng không đáp lại duoc và bị thua cuộc! Bên hát hỏi:

Múi thì múi buổi,  
Hát nhu hat hông  
Lá thì lá vông,  
Rê nhu rê âu.  
Xâu, thì thât xâu,  
Xem, lai muôn xem.  
Nói đèn thì thêm,  
Bao ăn, lai giàn.....Là cái gì?

Bên nữ có ve lúng túng, chau đầu vào nhau thì thào... Có cô lai ngó sang lướm nguýt. Bên nam nghĩ phen này ăn chắc cuối cười nói lao xao. Chót thay bên nữ có người dăng hăng đon dong và hát đáp:

Đó là cửa động thiên thai  
Khiên bao nhiêu khách anh tài ược mở.  
Đó là bên đồi, sông chờ,  
Kén người dến dêt bài tho ái tình  
Đó là cảnh đẹp trời sinh,  
Tao nhân mặc khách thoa tình đam mê.  
Cửa động cây co xum xuê,  
Suối khe âm áp, neo vê thanh thanh.  
Đôi bên là ngọn núi xanh,  
Đường rêu den xâm vien quanh lôi vào  
Âm-u nhu thê đông dào,  
Giữa hai vách đá dần vào đông trong.  
Nhô đây là chôn thâm cung,  
Nhô ra rõ một tiếu đông xinh xinh.  
Bên trong là cõi u minh,  
Đường đi khúc khuỷu lô hình khe tho.  
Trong khe có cá đuôi co,  
Khách du len lỏi, thuyền mo dập dênh  
Người duong cửa động di lên,  
Nam-tào, Bắc-dâu hai bên dung châu.  
Biết bao nhiêu cảnh nhiệm mâu,  
Sao không đem ta cho nhau đẹp lòng?  
Tả chí mũi búoi hat hông,  
Lá vông, rẽ âu cho lòng hêt mò?  
Tuyệt đep nhu một bài thơ,  
Mà chê là xâu, thât đô dom doi!  
Đông tiên chặng phai dồn chổi,  
Phàm phu, tục tú khôn moi tôi thăm!  
Kêu là mũi búoi, thủa anh,  
Búoi gi hai tang dá xanh chăn ngoài?  
Cảnh tiên say đắm tuyêt voi,  
Dưới khe cá lội, trên đồi co lan  
Tru Vường mắt cá ngai vàng,  
Chi vì đắm đuối đường hang diêm tĩnh.  
Trời ôi! xinh thật là xinh!

XEM TIẾP TRANG 84

