

# Nghệp Chuông

Đã là con người, chúng ta đều không ít thì nhiều tin dị đoan. Người Công giáo thì tránh con số 13 chẳng hạn. Nhiều khách sạn đã không có tầng thứ 13, không có phòng số 13, và ngày thứ sáu, 13 là ngày xấu nhất trong năm, không ai muốn ký kết làm ăn lớn vào ngày đó cả.

Nhưng người đánh mā chước thường đe ý rằng có hôm, họ thấy con bài đó ra là bị chung mủn, và cái đó có thật. Họ cho rằng hôm đó cảnh bài đó, độc.

Và sau đây tôi kể lại một chuyện có thật, một ông ban tôi đã bị một người bạn khác "chiếu cò" hơn 30 năm nay, vì bất kỳ một biến chuyển nhỏ lớn nào trong đời anh ta cũng có anh chàng này nhúng tay vào.

Tôi xin kể lại câu chuyện bằng một chuyên ngắn cho thi vị hơn.

## PHỐ 79, QUẬN CAM, CALI.

Tôi gặp Khâm đang tìm mua sách tại hiệu sách Tú Quỳnh trong khu Mini Bolsa, khu phố Saigon tại Quận Cam. Đã gần 9 năm mỗi gấp lại anh ta. Trông người già gò, da mặt ngâm đen hõi trược, nét mặt trầm ngâm và dặn dò, nhưng vẫn toát cưỡi mừng rỡ khi gặp lại tôi. Tôi cũng không ngờ được thấy Khâm tại Cali và hai đứa đã rủ nhau kiểm chỗ ăn sáng, nói chuyện Saigon cho thỏa thích vì Khâm mới qua Cali hơn 2 tháng nay. Chúng tôi, tự nhiên đã đưa nhau đến quán phở 79 danh tiếng của quận Cam.

Mời vào tiêm Khâm hỏi ngay: Cùng gia đình vợ chồng cha Tích ở Saigon đường Võ Tánh chăng?

Tôi trả lời là qua đây ai muốn đặt tên gì cứ tự do mà làm chứ không dính líu gì đến vợ chồng anh Tích, chủ tiệm 79 ở Saigon cả.

Thế là Khâm nhắc lại tôi một kỷ niệm mà hắn với tôi, hơn 30 năm trước đây tại tiệm phở 79 tại Saigon, và nó có nhắc thì tôi mới nhớ lại.



Chiều hôm đó, sau khi xem ban Tú Tài 2 tại trường Chasseloup Laubat, tôi đâu và Khâm thi rớt, nó buồn quá không biết đi đâu bây giờ. Tôi thấy Khâm tinh thần quá thảm bại, liền dẫn nó ra Givral ăn kem cho khuây khỏa, khuyên nó nên tĩnh tâm, bền chí để còn ôn lại để thi "oral" kỳ 2. Khâm thì nhất quyết bỏ học tìm cách đi Pháp, kiêm cách học nghề và sinh sống bên đó luôn. Sau Givral chúng tôi lại đến phở 79 ăn tối và sau 2 giờ khuyên nhủ, Khâm đã nghe tôi, đi nghỉ hè 2 tuần tại Dalat rồi trở về Saigon tiếp tục ôn lại bài vở và sau đó đã đậu Tú tài 2, đe vào Đại Học. Khâm đã nhắc lại chuyện cũ để nhờ lại quán phở 79 Saigon, và chàng đã hỏi tôi, không biết chừng hôm nay cũng lại có duyên gì mà chúng mình lại trở lại cung quán phở 79 ở quận Cam chăng?

Khâm hỏi tôi: "Tôi có tin di doan không?"

Khâm tiếp: "Để moi kểtoi nghe cuộc đời của moi từ khi vào Đại học cho đến nay cù bị một thằng bạn chiếu rọi moi đến tan nát đời hoa" của moi.

Sau khi đậu tú tài, Khâm vào học Sư phạm tại Saigon. Cũng học với chàng và ngồi chung một bàn có Trưởng, người Bắc di cư, nhanh nhảu và hoạt bát. Trưởng lười học và luôn luôn "cộp" bài của Khâm. Thế mà năm nào nó cũng lên lớp đều cho đến kỳ thi ra trường thì vì hai người làm bài giống nhau quá, nhà trường đã phải mỗi cả hai đưa ra thi lại mấy môn chính. Khi hay được tin này, Trưởng hoảng sợ mồi nhử đến nhiều người uy tín yêu cầu Khâm thú nhận với nhà trường là Khâm đã cộp của Trưởng

chứ Trưởng không bao giờ cộp của Khâm cả. Nếu nhà trường chấp nhận thì may ra chỉ mình Khâm phải thi lại thôi, và chắc chắn Khâm sẽ đậu. Khâm ở thế bí, một mất thì bị nhiều người yêu cầu giúp Trưởng, kê cả cha mẹ Trưởng, cha mẹ Khâm và cả cha cha xứ đỡ đầu cho Trưởng nữa. Khâm mất ăn mất ngủ mấy đêm, phần vì bức xúc, vì thua trí thằng bạn mất dạy này, phần vì mất mặt với bạn bè hiếu làm là chàng học kém, phần khác chuyện này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc chọn nơi đi làm sau khi tốt



nghiệp. Khâm tức tối muôn điên lên, nhưng sau cũng phải chịu thua, đành đến xin lỗi trưởng và xin được thi lại. May mắn thay trưởng băng lòng cho Khâm chỉ thi lại hai môn chính thôi, và Khâm đã đồ cao nhất lớp, và nhờ vậy rủa danh dự cho chàng. Sau đó Khâm được tin Trưởng đã xin tu tại nhà Dòng Cứu Thê tại Huế, khiếu Khâm nghĩ rằng mình đã làm chuyên phai, đối với lưỡng tâm, và cũng đã giúp cho thằng bạn Trưởng có cấp băng cần thiết để được vào tu viện.

Năm năm sau, Khâm lấy vợ. Hai đứa đã chuẩn bị tiệc cưới trong nhiều tháng và cuối cùng đã quyết định sẽ làm lễ cưới tại Cân Thớ là nơi cả hai anh chị đều cùng dạy học ở đó cả. Hai gia đình thì đều ở Saigon, cho nên bố mẹ Khâm muốn tổ chức tại nhà thờ Đức Bà trước Buu Điện cho được trọng thể. Rất có thể được Đức Cha Tổng Giám Mục đồng chủ례. Nhưng Khâm tính nên làm nhỏ thôi, và Cân Thớ có lẽ là tiện hơn cả.

Trước ngày đám cưới một tháng, cha xứ Cân Thớ bị bệnh phải về Saigon điều trị, một cha trẻ được cử đến tạm thay thế, và Khâm đã rất ngạc nhiên mà gặp lại "cha" Trưởng, người bạn cũ ở Sư phạm của chàng. Khi hai người gặp nhau, Trưởng mừng rỡ quá chừng và bảo với Khâm rằng:

"Cha" mong rằng cha xứ sẽ bình phục để về chủ례 cho hai anh chị, còn không thì đây là cái lể cưới đầu tiên mà "cha" sẽ làm chủ례 cho hai ông bà.

Sau đó chính cha Trưởng đã làm lễ cho vợ chồng Khâm cưới nhau.

Mười mươi năm sau Khâm được đổi ra Đà Nẵng làm hiệu trưởng Trung Học Lê Lợi. Cho đến ngày 15 tháng 3 là ngày chạy tản cư vào Nam, cái năm mất nước.

Hôm đó nhiều tàu chở hàng đã bốc rất nhiều người tị nạn từ Đà Nẵng vào Nam. Khâm đã lên được trên tàu Hải Vân cùng với trên 500 người khác. Tàu đã quá đầy người, nhưng chung quanh tàu đang còn nhiều ghe nhỏ cùi cập vào, và nhiều người cùi xin được lên tàu. Thuyền trưởng được lệnh xa hết tốc lực chạy ra khơi, trong khi nhiều người kiểm đủ mọi cách bám vào tàu, kẻ rớt xuống nước, kẻ lồng thòng trên nhiều sợi giây còn dính vào tàu.

Tàu chạy ra gần đến núi Tiên chà, vẫn còn ba bốn người níu vào sợi giây mong rằng được kéo lên tàu. Khâm đã hết sức can thiệp và được thuyền trưởng cho phép kéo họ lên. Và bất ngờ thay, một trong ba người này là Trưởng.

Trưởng cảm ơn mọi người và cho Khâm hay rằng Trưởng ra Đà Nẵng hòn tuần nay để lo chút việc gia đình và bị kẹt, và nhớ oh trên mà lên được tàu Hải Vân này.

Sau khi về đến Saigon, Khâm đã chạy ngay được chạy suối tìm cách cho vợ con di tản mà không thấy một phuot kẽ nào. Cho đến ngày 22 tháng 4, Khâm gặp lại một thằng bạn làm Hải Quân, chỉ huy một tàu tuần tiễu chạy lui tới trên sông Saigon. Anh Hải quân này cho hay rằng nếu Khâm muôn thì anh ta cho gia đình Khâm xuống nồng náu trong tàu, và may ra có dịp chạy được ra ngoài quốc chǎng. Tôi hôm đó Khâm mừng rỡ quá vê báo tin cho yê con, và ca nhà băng lòng xin lên tàu sống tạm trong những ngày chờ đợi, ngọt ngát khó thở ấy.

Ngày hôm sau gia đình Khâm lăng lê sửa soạn ra đi, không dám cho ai hay biết, kể cả mấy người làm trong nhà. Khâm tính sẽ xuống Nhà Bè vào 8 giờ tối, gửi chiếc xe hơi cũ tại trạm Hải quân rồi đáp tàu tại bến đó. Chiều hôm ấy trưa 8 giờ ăn tối, gia đình Khâm thấy cha Trưởng tối thăm, ở lại ăn tối và ngồi nói chuyện tâm phao hoài không chịu về. Cha Trưởng cũng kiêm cách di tản nhưng không dám bộc lộ với Khâm, nhưng cha cũng đoán rằng Khâm quen biết nhiều chắc thế nào cũng đã có cách đi mà không chịu nói với cha. Vì đã đến giờ phải di, Khâm bắt buộc phải tần cha về, nhưng cha nhất định muôn bàn chuyện di tản chứ không chịu về. Kết quả vợ Khâm đành phải thú thật là gia đình Khâm đang kiêm cách di tản, và tối hôm đó gia đình di bắt gặp người thân để xin được lên tàu. Thế là cha Trưởng nhất định xin đi theo cùng gia đình Khâm gồm hai vợ chồng và 3 con trai đã lên 10,8 và 5 tuổi.

Khi gặp người bạn Hải quân Khâm kẹt quá không biết giải thích ra làm sao. May thay mọi sự ôn hòa và cha Trưởng đã được lên tàu. Cha đã đi với hai tay không, cởi bộ áo cha ra và tự tiện ăn bận áo quân của Khâm đem theo chạy giặc.



Tàu chay tôi chay lui trên sông Saigon trong 3 ngày mà tinh thê vẫn chưa cho phép chay ra ngoại quốc được. Qua ngày 26 tàu trở lại Nhà Bè lấy thêm xăng nhớt lưỡng thắc và cho thủy thủ tắm rửa, nghỉ ngơi một ngày. Khi đến Nhà Bè thì Khâm hay tin em trai của Khâm là bác sĩ quân y bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh Viện Cộng Hoà. Khâm xin phép thuyền trưởng di thăm em và trở về trước giờ tàu chay.

Tối hôm đó thuyền trưởng được lệnh rời bến gấp trước giờ dự định và vì thế Khâm đã bị kẹt lại Saigon 8 năm trời dài dằng và khổ cực.

Khâm bị tù Việt Cộng 3 năm, rồi lang thang tìm đủ việc làm mà không đùi sống, sau đó chàng làm bênh nặng, không đùi thuốc chữa, và cũng nhở vây mà chàng được xuất ngoại đoàn tụ gia đình.

Khâm đến Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 9 năm 1983 và được vợ và 3 con đón tiếp tại phi trường Boston. Cùng đến đón chàng có cả cha Trưởng nữa. Khâm mừng rỡ quá ôm chàng lấy tất cả, kể cả cha Trưởng.

Ba đứa con đều đã lớn, đứa đầu đã vào College, hai đứa kẽ đang còn ở Trung học. Chúng cao lớn khoẻ mạnh và ăn nói như mây tháng Mỹ con.

Khâm ở với vợ con được hơn 1 tháng thì được giấy của USCC gửi chàng đi học Anh ngữ tại New York, cách nhà hơn 200 miles. Khâm nghĩ rằng học Anh ngữ thì o'đầu mà học chàng được, lại phải đi New York. Khâm bàn với vợ thì thấy vợ chàng có ý kiến gì cả. Khâm bèn đến thăng USCC hỏi xem ra làm sao?

Bà Xô ở đây cho hay rằng có người can thiệp xin cho Khâm đi xa như vậy chủ không phải từ nhiên mà họ gửi đi. Và đó cũng là cái ân huệ vì đi xa thì được ăn nhiều trộn cáp hơn.

Khâm dành phải lên New York học trong 6 tháng. Khi học hết lớp và nói và viết được Anh ngữ khá khá rồi, Khâm lại trở về Boston để tìm việc. Trong sáu tháng ở Boston, Khâm nhận thấy có gì thay đổi giữa cha Trưởng và vợ chàng, nửa buồn nửa nghi, chàng có ý muốn dò xét xem sao. Chàng thấy rằng vợ chàng tuần nào cũng phải ở lại sở 2 đêm mà giờ phụ trội thì lại không được lãnh. Mắt khác có đêm Khâm đến sở đón vợ thì chàng thấy vợ đâu cả.

Khâm hết sức buồn rầu nhưng bán tin bán nghi, chàng không muôn hành động gì với. Sau cùng chàng dành phải đem chuyện gia đình ra bàn với vợ và mày đứa con.

Khâm đem vấn đề sự có mặt của chàng trong gia đình có đem lại hạnh phúc hay không cho tất cả?

Ai này đều lặng thinh.

Khâm lại tiếp: Nếu Mợ và các con mà không thích tôi lại đây thì tôi sẽ đi tìm việc ở một tỉnh khác.

Ai này đều lặng thinh.

Khâm hỏi đứa con trai lớn: Con cha Ba biết ý kiến của các con, để Ba có hành động đúng mức của người cha của các con.

Thằng trai lớn thừa: Ba là Ba của các con, chúng con bao giờ cũng thương Ba cả. Bằng chung là chúng con đã bao lãnh cho Ba qua mà.

Khâm đi sâu vào vấn đề: Ba biết trong 8 năm Ba xú chúng con thì cha Trưởng vẫn thường lui tới đây, phả không?

Tất cả đều lặng thinh.

Khâm tiếp: Sự lặng thinh có nghĩa là Ba nói đúng? vì các con cũ nói sự thật ra, Ba không giận đứa nào cả.

Đua bé nhất thừa: Từ khi qua đến Hoa Kỳ, chỉ có cha Trưởng ngày ngày đến đây với chúng con và Mợ. Cha cũn giúp tiền thuê nhà nữa.

Cả tuần lễ sau đó Khâm không biết nên xử trí ra làm sao? Chàng nghĩ rằng các con chàng cũng không thấy cha Trưởng là người cướp mẹ chúng nó. Chúng nghĩ rằng Khâm đã nuôi chúng trong 10 năm và nêu kế đồng đều cho cả 3 đứa (lên 10, 8 và 5) tất cả là 23 năm, trong khi cha Trưởng đã gần gửi chúng từ chay di tản, 8 năm nghĩa là 24 năm tất cả, tính cho cả 3 đứa. Chúng hấp thụ văn hóa Hoa Kỳ, cho sự chung dung giữa cha Trưởng và mẹ chúng không là một vấn đề quan trọng gì cả, nếu mẹ chúng bỗng lòng như vậy. Khâm tự thấy chàng là người thua trong giềng đình. Khâm quyết định mời cha Trưởng và vợ chàng để đối diện giải quyết một lần cho dùt khoát.

Hôm đó Khâm đưa 3 đứa nhỏ đi ciné và mời cha Trưởng lại nhà để đối chất.

Sau 2 giờ nói chuyện, gân như chui mảng dọa nạt Khâm nhận thấy vô vọng và chàng được nghe cha Trưởng buộc phải chấp nhận sự thật như sau:

Nếu chàng muốn còn có gia đình và vợ con, thì chàng phải để vợ chàng đi lại tự do với cha Trưởng mỗi tuần bốn lần. Còn không cha Trưởng sẽ trả áo và cưỡi vợ Khâm ngay. Bà vò Khâm vẫn ngồi yên không có ý kiến gì cả.

Ngày hôm sau, Khâm buồn quá không biết tâm sự với ai, chàng bèn kiêm đến cha xứ của Boston và xin tâm sự. Cha bảo rằng, cha Trưởng đòi với họ đạo tại đây cũng chỉ là một tín đồ. Ông ta chưa có danh tính là "cha" như họ còn ở Việt Nam. Vì vậy ông muốn hành động ra làm sao Nhà Thờ không có dự phân trách nhiệm nào cả. Và cha xin khuyên Khâm nên đi xa một thời gian trước khi có mâu thuẫn quyết định dùt khoát.

Tháng sau đó Khâm nhờ bạn tìm việc cho và đã đến qua Cali, làm cho USCC tại Los Angeles.

Khâm nói: Đó tôi xem cái thang Trưởng này cũ để đuổi làm khổ nhục moi trong hơn 20 năm nay và vẫn còn tiếp tục nula chả chia chắc đã hết. Mọi cùu nó sống ba lâ