

Trường Xứa

bài ca : NGUYỄN PHẠM LISA

Viết tặng AH Nguyễn Ngọc Thinh theo một lời kể lại.

Tôi cũng già rồi, vậy chư tôi mãi nhớ hoài ngôi trường cũ năm nào, ngôi trường mà đã cho tôi một tương lai khá dì. Nhân tiếp chuyên một cậu em quen biết nói về ngôi trường cũ, tôi hưng khơi viết bài này dù rất bân rộn.

Nếu từ ngoài công chính đi vào, Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ có một con đường chính thẳng tắp, hai bên là hai hàng cây phượng rất đẹp. Nhìn giáp vòng theo chiều kim đồng hồ: Trường Điện, Trường Công Chánh, Trường Hàng Hải, Trường Công Nghệ, Trường Cảnh Sát Thủ Tỉnh Mái, Trường Hóa Học và Trường Điện Tử. Ở giữa có sân túc cầu và trụ cột. Khoảng năm 1974 lại có một building mới được xây gần trụ cột, có tên là Khoa Cơ bản. Khoa Cơ bản có tính độc lập riêng, có Khoa Trường, chuyên dạy những môn cơ bản năm thứ nhất như: Thông kê, Toán, Đại số tuyến tính, Lý, Hoá... chung cho tất cả các ngành.

Sau ngày quốc nạn 30-4-1975. Bon “đỉnh cao trí tuệ” của loài người dội ngói trường thành một bô mìn, một cõi cầu khác. Đúng đâu có chức gọi là Hiệu trưởng tên Trần hông Quân, nhưng quyền hành lại tập trung vào tên Trần văn Triêm, bí thư đảng ủy của trường. Trường Hàng Hải bị xoá tên vì bọn moi ấy không đủ khả năng đào tạo. Số anh chị SV Hàng Hải cũ được chuyên qua hai ngành hoặc Công Chánh hoặc Công Nghệ. Thật sự không có SV nào bị đuổi vì lý lịch xấu, nhưng có một ít SV từ bỏ học vì chán ngán.

Nhưng vì giáo sư cũ hâu hêt bỏ dạy, vượt biên hoặc làm nghề khác. Riêng ngành Công Chánh còn lại ở trường như Trần văn Danh (surveyings), Nguyễn ngọc Thinh (Hydraulic machines & powerhouses), Nguyễn triều Đông (Water-Resources engineering). Ngoài ra còn có những giáo sư rất trẻ như Lê Trúc (Mechanic of Materials & Structures), Nguyễn ngọc Ân (Soils), Nguyễn văn Thach (Surveyings).

Trong số các vi trên người vượt biên đầu tiên (khoảng 1977) là AH Trần văn Danh, nghe nói là không tôi được bên bờ tú do. Sau đó là AH Nguyễn đức Thinh (hiện ở

California), Trần văn Thach (hiện ở Tây Đức), sau nữa là AH Nguyễn ngọc Thinh. Tất cả các SV cũ đều yêu mến và kính nể các vị giáo sư cũ. Lúc bấy giờ, vì lý do dê dê phân biệt giữa Ngọc Thinh hay Đức Thinh, SV thường gọi Ngọc Thinh là “Thinh Cha” và Đức Thinh là “Thinh con”. Có một số khác lai gọi Ngọc Thinh là Thinh giàn. Hình như sau khi Đức Thinh vĩnh biệt nước non rồi Ngọc Thinh còn giàn bao hợp nữa.

Lúc bấy giờ, Ngọc Thinh rất vui vẻ hòa hợp với tất cả SV, ai ai cũng thích. Sau ngày mất nước, ai ai cũng đều xuông dốc thây rơ. Riêng Ngọc Thinh tượng tá vẫn cao ráo, mập mạp. Có điều hình như đôi mắt sau cặp kiêng mờ hồn trước và chân cũng khỏe hồn vì phai đi xe dap nhiều. Có những buổi hội thảo chính trị, một số Đoàn viên đã nhất trí đề ý “Thái độ chính trị” của thầy Thinh Cha vì thầy hay ăn nói bừa bãi, không đúng với lời hay ý đẹp của ngôn ngữ xã hội chủ nghĩa. Ấy vậy mà Ngọc Thinh vẫn cứ đi dạy hoài và đa số SV đều khoái. Sau đây là một vài trong những cái giàn của Ngọc Thinh.

Một hôm đang giang vê Máy thuỷ lực trong Trạm thuỷ điện, tới chỗ chôn turbine. Ngọc Thinh nói:

- Chủ này “tiếng Việt mới” gọi là “túc bia” (viết lên bang), tiếng Anh gọi là turbine (viết lên bang), còn tiếng Nga nó viết ra qui quái gì tôi không biết.

Nói xong thầy ta liêng viên phân còn dài vào băng đen, đánh râm một tiếng, viên phân nát bét. Tất cả SV có đứa ngó ngác, có đứa cười lớn, có đứa cười nhỏ và dĩ nhiên có đứa “ghi sô”!

Một hôm khác, khoang chục SV bị thi rớt môn chính trị kỳ đầu, kỳ này phải thi lai. Không hiểu sao Ngọc Thinh lai được phân công làm giám thi cho các SV thi lai buổi này. Đang làm bài, một câu SV tên Sang lén giở tài liệu ra xem. Thầy Thinh bắt gặp và tien lai gân Sang. Tuy nhiên Sang cũng không rét lâm với ông cụ giàn này, và nghĩ là “phe ta không mà”, Tối gân, cụ giàn nói nhỏ với Sang,

- Nói thiệt với cậu, từ nho tôi giờ tôi chưa thi rớt lần nào và cũng chưa bao giờ tôi coi tài liệu trong khi thi, thế mà kỳ thi chính trị cho giáo chức vừa qua tôi cũng giờ tài liệu đây.

XEM TIẾP TRANG 86