

Thư Tím Hiếu

Tai Sao Hoa-Kỳ Tham-Chiến Ở Việt-Nam

TRÂN-SĨ-HUÂN



Tu truc dên nay không biết bao nhiêu sách báo phim ảnh đã viết về chiến cuộc Việt Nam, duy có một điều thắc mắc đối với nhiều người Mỹ là tại sao Hoa Kỳ lại tham chiến ở Việt Nam, một nơi cách xa Hoa Kỳ hơn 40.000 dặm mà trước đây không có một quan hệ lịch sử nào ca. Thâm chí hồi đó còn có một số người Mỹ không biết Việt Nam ở đâu trên bản đồ Thế Giới, cũng như không biết dân Việt Nam thuộc gióngt sắc dân gì. (Về điểm này, tôi xin kê lại câu chuyện năm 1967 lúc tôi cùng phái đoàn du hành quan sát ở Texas, một ông quan lý khách sạn ở Austin, thủ phủ Texas, cù nhìn chúng tôi một cách ngạc nhiên, cuối cùng hỏi gần chúng tôi có thật là người Việt Nam không? Đoạn ông đi vào trong phòng lây cuốn tu dien, lật đèn trang có chủ Việt Nam, chỉ cái hình hai voi chống người Thương và nói bây lâu ông cù tuong Việt Nam là dân da đen, ăn mặc thô so (dàn ông, dàn bà chỉ mặc cái khô, lung deo gùi...), chu không nhu chúng tôi)

Cho dên năm 1975, khi dì tan qua dây, làm việc ở San Francisco, một số đồng nghiệp Mỹ vẫn còn thắc mắc, dai dê “nêu nói Hoa Kỳ qua giúp Việt Nam chống Cộng Sản, bao vây tu do thi tai sao Hoa Kỳ không đem quân qua đánh Cuba cho gần”. Đây cũng có thể là thắc mắc của một số người Việt Nam háng luu tâm dên lịch sử nuoc nhà, do đó tôi moi nay ra ý nghĩ tìm xem các tài liệu kha dì giải thích được phân nào nguyên nhân sâu xa cua việc Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam trong thời gian qua, đã làm cho lịch sử Việt Nam thay đổi chiêu huong, đưa dây một số người Việt Nam, trong đó có tôi, qua dây sông cuộc doi di tan bắt đắc dĩ ngày hôm nay.

Theo tài liệu của Thu Viên Quốc Hội Hoa Kỳ thì câu chuyện Mỹ tham chiến ở Việt Nam có thể nói bắt đầu tu viếc bắt đồng ý kiêm giua hai nhà lãnh đạo thế gioi thoig 1945 là Tổng Thống Mỹ Roosevelt và Thủ Tuong Anh Churchill.

Ông Roosevelt tin tuong rằng sau đê nhiê chiến, các dân tộc Đông Nam Á phai duoc độc lập và không thê còn bị đô hộ bởi chu nghĩa thuế dân nua. Ông đê cao vai trò nhung nuoc đã can dam chông lai su xâm lăng cua Nhut Bôn và có ý muôn giúp thuc hiên môt Á châu cua nguoi Á Châu xây dung trên tinh thần quốc gia cua moi dân tộc.

Dôi voi bán đảo Đông Duong, gồm 3 nuoc Việt-Miền-Lào, ông Roosevelt xem nhu là dâu cùu mà Nhut đã dùng đê đánh chiếm Phi Luật Tân, Mã Lai, Nam Duong v.v... Ông không quên duoc thái độ xiên xeo cua Pháp khi đê cho quân đội Nhut vào Đông Duong mà không bàn thao truoc voi đồng minh Hoa Kỳ nhu loi cua Ngoai Truong Cordell Hull viett trong thu phan dôi Pháp năm 1943. Trên duong di du Hội Nghị Casablanca, ông Roosevelt đã nói voi con trai ông là ông Elliot: “*Nguoi ban xu Đông Duong đã bi dân áp trang tron dên nôi ho nghĩ rằng sông duoi chê dô vào cung cùn khâ hon duot chê dô thuc dân Pháp*”. Ông còn đê cao Việt Minh là một tổ chức du kích duoc thành lập vào khoang 1940-1945 gồm một số dang phái tập hợp trong môt Mặt Trận gọi là “VIỆT NAM ĐỘC LẬP ĐÔNG MINH HỘI” do Hồ Chí Minh làm Chu Tich và Vũ Hồng Khanh, phó chu.tich v.v... Theo ông Roosevelt thì Việt Minh là nhóm du kích dâu tiên đã chông lai Phát xít Nhut, cùu các phi công Mỹ bi bắn hạ, cung cấp tin tức tình báo cho Đồng Minh trong thời gian chiến tranh chống Nhut Bôn. Do đó sau đê II thế chiến, Hoa Kỳ đã lấy một số khí cù, súng ông mà Hoa Kỳ tịch tru ở OKINAWA dem cho Hồ Chí Minh cua Việt Nam và Lý Thua Văn ở Nam Cao Ly.

Trong lúc đó, ông Churchill chông lai viêc trao tra nên độc lập cho các thuoc dia Pháp và Hoa Lan ở Á Châu vì sô anh huong dây chuyên dên các thuoc dia cua Anh nhu Ân Độ, Miền Diên, Tích Lan, Hong Kong và Mã Lai...

Tai hội nghị Moscow tháng 10 năm 1943, ông Churchill không chịu thao luân ban tuyên cáo vê độc lập quốc gia do

ông Roosevelt đề nghị. Hai tháng sau, tại hội nghị Teheran, ông Churchill lại chối bỏ đề nghị của ông Roosevelt một lần nữa về một thỏa hiệp quốc tế ở Đông Dương.

Chúng ta không lấy làm lạ gì về đường lối bảo thủ thực dân của ông Churchill vì trước đó vào năm 1918, với tư cách Bộ Trưởng Quốc Phòng, ông Churchill đã từng xin chính phủ Hoàng Gia Anh gọi quân đội qua Nga để “bóp chết hải quân cách mạng Bolshevik trong trung” vì ông nghĩ rằng sự tôn thờ tân chủ nghĩa cộng sản sẽ huy diệt đế quốc Anh; nhưng lúc đó dân Anh quá mệt mỏi sau đợt I Thế Chiến nên Thủ Tướng Lloyd George đã rút quân Anh về, làm cho ông Churchill rất bất mãn.

Suốt bốn tháng ý kiến giữa hai cường quốc Anh Mỹ kéo dài cho đến khi ông Roosevelt từ trần ngày 2-4-1945, và ông Truman được kế nhiệm trong chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ. Nhân dịp Nga Sô chiếm cứ các nước Đông Âu làm cho dù luận Hoa Kỳ phản nổ, ông Churchill đã chuyển cho ông Truman đề án tổ chức một Liên Minh quân sự chặn đứng Cộng Sản trong phạm vi nước Nga và các chủ hầu của Nga mà thôi. Churchill cũng biết các nước Tây Âu, kể cả Anh Quốc lần này đều mệt mỏi sau đợt II Thế Chiến vừa kết thúc nên đã đặt gánh nặng lên vai Hoa Kỳ. Ông đã thuyết phục ông Truman can thiệp vào nội chiến ở Hy Lạp và đóng một vai trò quân sự ở vùng biển Mediterranean để cho Anh Quốc rút quân về năm 1947 ông Churchill còn di xa hơn nữa trong bài diễn văn “Bức Màn Sắt” đọc tại Missouri College, với đề nghị lập một Liên Minh Anh Mỹ chống lại ảnh hưởng đen tối của Nga đang bao trùm thế giới.

Kết quả đầu tiên của cuộc chiến tranh lạnh này là dù luật viên trù hai nước Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ của ông Truman. Thủ tướng Nghị Sĩ Arthur Vandenberg (R. Michigan) cho rằng chủ thuyết Truman có nghĩa Hoa Kỳ sẽ ủng hộ tất cả dân tộc tự do, chống lại các ý muốn đô hộ của nước khác. Dù luật viên trù này đã được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua với 67 phiếu thuận trên 23 phiếu chống, với sự có mặt của 3 vị Tổng Thống sau này là Kennedy, Johnson và Nixon.

Một hành động khác của Quốc Hội Hoa Kỳ là hợp thức hóa việc dùng các công vân quân sự ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ mà không định giới hạn số lượng, đã đưa Hoa Kỳ tiến dần đến vai trò Cảnh Sát viễn cảng của Thế Giới.

Ở Á Đông, nội chiến Trung Hoa đã kết thúc bằng sự thắng lợi của Cộng Sản Mao Trạch Đông vào tháng 9 năm 1949 và sự sụp đổ của quân đội Tưởng Giới Thạch.

Năm 1950, Cộng Sản Bắc Hàn xâm chiếm Nam Hàn, một đồng minh của Hoa Kỳ. Tổng Thống Truman ra lệnh quân lực Hoa Kỳ tham gia cuộc chiến mà không có lời tuyên chiến của Quốc Hội.

Các sự kiện trên đây liên tiếp xảy ra làm cho Washington sợ rằng Moscow sẽ kiểm soát cả thế giới nên Tổng thống

Truman ra lệnh sản xuất bom khinh khí và gửi cô ván quân sự đến Nam Việt Nam, mở đường viễn trù cho Pháp ở Việt Nam.

Tuy nhiên tình trạng người Pháp ở VN ngày càng tồi tệ. Trước đó vào khoảng tháng 9 năm 1945, quân đội Pháp đã theo chân quân đội Anh vào giải giới quân đội Nhật từ Đà Nẵng trở xuống Cà Mau với ý đồ tái lập nền đô hộ cũ. Ngày 2-9-45, Hồ Chí Minh kêu gọi Mỹ công nhận nền Độc Lập của Việt Nam nhưng không được Tổng Thống Truman lưu ý vì cho rằng Hồ Chí Minh là một cán bộ Cộng Sản. Hồ Chí Minh phải bôn ba qua Paris vận động ngoại giao và ký Hiệp định sơ bộ ngày 6-1-1946 với Marius Monner, Bộ Trưởng thuộc địa Pháp, thuận để cho Pháp vào đóng quân tại các thành phố lớn như Hải Phòng, Hanoi, Đà Nẵng để thay thế nhóm Tàu vàng ô hợp của Tưởng Lữ Hán. Tuy nhiên quân Pháp ngày càng khiêu khích nên Hồ Chí Minh đã ra lệnh tấn công vào đêm 19-12-1946. Sau đó quân đội Pháp càng ngày càng bị sa lầy nên đã kêu gọi Hoa Kỳ giúp đỡ.

Theo tài liệu của Thủ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ thì “Hoa Kỳ quyết định tham dự chiến tranh ở Đông Dương kể từ ngày 24-4-1950, với sắc luật số NSC 64 tuỳ theo “Quan điểm của Hoa Kỳ đối với chiến tranh Đông Dương” do Tổng Thống Truman chuẩn ký và với sự chấp thuận của “Hội Đồng An Ninh Quốc Gia”, trong đó ghi rõ ràng tất cả các biện pháp thúc đẩy phải được áp dụng để phòng ngừa sự bành trướng của Cộng Sản trong tương lai ở Đông nam Á, căn cứ trên thuyết Domino. Tiếp theo là sắc luật NSC 68 cũng nói rằng “Phải canh giữ dùng sức mạnh quân sự để tiêu diệt, nếu có thể được, sự bành trướng của Sô Viết và đánh bại, nếu cần, Sô Viết xâm lược hoặc các nước Cộng Sản do Sô Viết giặc dãy.”

Trong lúc đó áp lực của Quốc Hội chỉ trích chính quyền Truman quá yếu đối với Cộng Sản đã lên đến mức độ. Nghị sĩ Joe Mc.athy và một số đồng viên cho rằng cán bộ Cộng Sản đã xâm nhập chính quyền, nhất là ở Bộ Ngoại Giao. Họ còn buộc tội ông Alger Hiss, một phụ tá thân cận của Ngoại Trưởng Dean Acheson đã đưa tài liệu mật cho cán bộ Cộng Sản. Tình hình chính trị nội bộ Hoa Kỳ do đó trở nên lộn xộn.

Riêng đối với vấn đề Việt Nam, áp lực cho một vai trò chống cộng tích cực hơn còn đến từ một nguồn gốc khác. Mùa hè năm 1950, ông Ngô Đình Thục, Tổng Giám Mục địa phận Vĩnh Long đến Hoa Kỳ với bào đệ Ngô-Dinh-Diệm làm đường viễn trù và đã được sự ủng hộ của Đức Hồng Y John Francis Spellman ở New York trong việc vận động chính trị với các giới chức Hoa Kỳ như ông Joseph Kennedy, Nghị Sĩ Mike Mansfield, Dân Biểu Mc Cormack, Clement J. Zablocki v.v...

Đầu thời Tổng Thống Eisenhower, một cuộc vận động trong giới quân sự đã khởi mào cho một cuộc hành quân của Mỹ ở VN. Tháng 2 năm 1953, Đô đốc Arthur W. Radford, Chủ tịch Bộ Tham Mưu Hỗn Hợp Hoa Kỳ, báo cáo đã gửi một Đại tá Thủy Quân Lục Chiến qua Việt Nam để xem xét tình hình và Đại tá đó đã vẽ trình lai rằng: “Chi căn 2 sú

đoàn tinh nhuệ với một tinh thần chiến đấu cao có thể quét sạch châu thổ Bắc Kỳ trong 10 tháng”.

Đại Tướng Thomas Trapnell, Trưởng phái Bộ Quân Sự Hoa Kỳ ở Việt Nam thì cho rằng sự chiến thắng quân sự sẽ là điều kiện tiên quyết cho sự tiến bộ chính trị ở vùng này.” Trái lại Đại Tướng Lawton Collins thì nghĩ ngược, nếu đem quân lực Hoa Kỳ đến Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ lâm vào một cuộc chiến tranh kéo dài...

Tiếp theo đó, voi sù sụp đổ của quân đội Pháp ở Điện-Biên Phủ năm 1954, Đô đốc Radford đề nghị sử dụng bom nguyên tử. Kế hoạch được đề trù bị một phản lực cò ván tại tử Thái Bình Dương vào vịnh Bắc Kỳ và trang bị bom nguyên tử để tiêu diệt vị trí tập trung địch ở ranh giới Trung Hoa - Việt Nam. Kế hoạch này đã được Tổng Thống Eisenhower chấp thuận nhưng sau vì bị Anh và Pháp phản đối kịch liệt nên phải hủy bỏ. Mặc dù không được một ai trong bộ tham mưu ủng hộ, Đô đốc Radford vẫn tiếp tục cho tấn công hải phận Việt Nam bằng các phản lực cò ván Thái bình Dương. Phe phản đối có đại tướng Mathew Ridgway và các lãnh tụ Quốc Hội vì chiến tranh Cao Ly đang còn ám ảnh trong đầu óc dân chúng Hoa Kỳ. Trong một cuộc thảo luận ở Quốc Hội, Nghị Sĩ J.F. Kennedy đã kêu gọi cho một nền độc lập quốc gia ở Đông Dương, và một sự thống nhất hành động của các nước trên thế giới để bảo vệ tự do dân chủ. Nghị sĩ Lyndon Johnson ngày 6/6/54 nói rằng: “Chúng ta bị ke đích lừa gạt, còn đồng minh thân hữu thì sợ hãi, chỉ mong chúng ta dùng đường dây với sự việc. Chúng ta đang ở vào vị trí nguy hiểm bị cô lập trong một thế giới chống đối”.

Sau đó các lãnh tụ chính trị Hoa Kỳ của luong dâng đã lây một quyết định tội lỗi rằng Việt Nam Tự Do-Độc Lập là điều rất cần cho nền an ninh thế giới và chỉ có một cách để bảo đảm cho nền an ninh ấy là sử dụng biện pháp quân sự.

Một ngày trước khi bị ám sát, Tổng Thống Kennedy đã tâm sự với Nghị Sĩ Wayne Morse trong khi bách bộ ở vương Toà Bách Óc rằng “Hoa Kỳ đã lây một quyết định sai lầm ở VN và tôi sẽ rút người của chúng ta ra...”

Những bánh xe lịch sử vẫn chuyên tôi. Bộ máy chiến tranh phát triển đến mức độ lớn lao ra khỏi tầm tay kiểm soát của dân chúng. Năm 1965, Bộ Ngoại Giao đã gửi Tiên Sĩ Kissinger một chuyên viên chính trị qua nghiên cứu tình hình ở VN, khi về ông đã kết luận trong một bản báo cáo được phổ biến rằng: “Rồi đây cuộc chiến VN sẽ phải kết thúc, trong đó Mỹ sẽ không thắng mà cũng không thua, và Việt Cộng sẽ không thua mà cũng không thắng”.

Cái lối chơi chủ này đã làm nhức đầu những nhà đồn trú cuộc VN thời ấy, vì kẻ thua là ai? Nếu không phải là Nam VN?

Thời ấy có người cho rằng Hoa Kỳ đã lo ngại Trung Cộng có thể “Thầu thắng xông lên” tiến chiếm cả vùng Đông Nam Á (như đã từng đem quân qua Cao Ly) nên đã cố ngăn chặn làn sóng đó ở địa phận Việt Nam.

Binh đội “mũ xanh” (green beret) cùng dù loại binh chủng khác đã được gửi qua Việt Nam, Lào, dùòng đầu với quân du kích công sản, và vì không muôn dung độ thắng voi Trung Cộng, có thể gây chiến tranh thứ ba, nên Hoa Kỳ chỉ đánh cầm chừng đợi ngày thutherford thuyết.

Do đó sau khi Nixon và Kissinger bắt tay dùòng với Trung



Cộng thì Hoa Kỳ liền Việt Nam hoá chiến tranh, ký Hiệp Định Ba Lê năm 1973 và rút quân về.

Trên bình diện tổng quát, việc Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam cũng như ở các nơi khác trên Thế Giới có thể hiểu qua câu tuyên bố của ông Casper Weinberger, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ với báo British Guardian tháng 8 năm 1984 rằng: “Không có chỗ nào xa xôi hẻo lánh trên Thế Giới, không có quốc gia nhỏ bé nào mà không anh hưởng đến quyền lợi sống còn của Mỹ.”

T.S.H.

“The Desire for Independence”

“You would understand better if you could see what is happening here, if you could sense the desire for independence which runs to the bottom of every heart and which no human force can curb. Even if you could manage to reestablish a French administration here, it would no longer be obeyed: each village would become a nest of resistance, each former collaborator an enemy and your officials and your colonials themselves would demand to leave this asphyxiating atmosphere.”

- Emperor Bao Dai to General De Gaulle, Aug. 26, 1945

