

*Một Ái Hảo Công Chánh tài hoa*

# Trần Ngọc Oanh (1926 - 1979)

*Bài của Hà Huy Bao*

Vào đầu thập niên 50, giới sinh viên Việt Nam tương đối rất thưa thớt ở ngoại quốc. Riêng ở Pháp thì nhiều hơn, tuy vậy nhung ít khi gặp nhau, chỉ nghe tiếng mà thôi. Năm thi muối họa mới gặp mặt trong những buổi lễ tất niên hoặc nhung đêm Giáng Sinh có trình diễn nghệ thuật. Nhờ vậy mà anh em được biết anh Oanh, một diễn viên sân khấu có tài. Âu cũng nhung đóng kịch hay mà anh moi chó “chồng”. Anh Oanh khôi hài như vậy khi chị Oanh ở Paris mê anh như điếu đổ.

Anh Oanh đóng vai chính trong vở kịch *Thieu phu NAM XƯƠNG* của anh Bùi Xuân Bảo soạn, trình diễn trên sân khấu của trụ sở các cha dòng Missions Étrangères tại Boulevard Raspail. Anh Trần quang Ngọc đóng vai tù được ân xá, nghỉ oan vở ngoại tình và giết vợ. Chung qui cũng vì chị vở đã chỉ bóng mǐnh trên tảng và bảo con trùớc khi đi ngủ: *Cha mày dồ...*

*Đời anh Oanh lại còn bị dát hồn nhung nhân vật trong kịch: Cũng từ chính trị, cũng chêt van, lại thêm gia đình bị phân tán mồi người mồi nồi...*

Bản chất của anh Oanh có lẽ thiên về nghệ thuật còn mạnh hơn kỹ thuật. Đó là một sự thật mà nhung bạn hữu thân nhất cũng không mấy ai biết. Phai sống chung, làm việc chung và nhất là cùng chia xe mồi lo số, ngậm ngùi uất ức với nhau mỗi khiêu tâm hồn nghệ sĩ Oanh. Anh là một nhạc sĩ dùn violin có họng. Anh không bao giờ rời cây đàn ấy và chung thủy với nó từ lúc còn đi học ở Paris cho đến bây giờ. Tuy vậy dồ ai mà nghe anh đàn vì có lẽ anh chỉ thích hòa tấu với bóng mǐnh trên tảng mù thôi. Lúc đi học cái tạo vẻ, anh Oanh cho tôi xem cây đàn và bảo rằng: “Tuy không còn dư tâm trí để dùn nữa nhung bao giờ cũng phải có nó bên một thoái mǐnh, dùn tảng mǐnh cũng không bán.” Trí nhớ anh rất dai và nhớ rất nhiều bạn nhạc cũ diển. Anh rất thích Beethoven và Mozart. Sống ở Việt Nam bây giờ thật khó lòng mà còn tâm trí để thuồng thức nghệ thuật, nhất là dồi vội nhung người đi học tập cái tạo vẻ. Trăm ngàn chuyện rắc rối, không đâu vào đâu của một hệ thống quản trị vô cùng áu trĩ. Chúng tôi, dưới thời vua 78 cách nhau vài tháng trong giai đoạn nhà nước cần một số chuyên viên. Đó là dót tha chuyên viên cuối cùng trùớc khi xây vụ Hoa Việt hối hủu nghĩ. Sau này chuyên viên chỉ về lè te mà thôi, Ái Huu Công Chánh cuối cùng được tha về là cán

sứ CUI, người Việt gốc Chiêm Thành ở Phan Rang (vào năm 1984) Dân Chàm số thật là gian nan!

Lúc tôi về thì được biết gia đình bị Nhà Nuốc di tản di noi khác nên phải dọn về tá túc tại nhà bà con. Trong cái rủi dỗi kíh cũng có cái may an ủi: Nhờ vậy mà tôi được gặp một người bạn tốt ở cùng phuờng xóm với nhau. Trong thời buỗi khó khăn này khó lòng mà kiêm ra tri kỷ ở cạnh nhau. Chính anh Oanh đã rủ tôi vào làm việc tại một công ty tu nhân, mo cua sau ngày 30 tháng 4 do một kiêu dân Pháp độc Việt thành lập. Một số đông anh em giao thông công chánh và kiến thiết về tập trung tại đây để làm việc trong hâu không khí tưởong dối thoái mǐnh nhung nơi khác nhieu. Tiền lưỡng không đủ sống nǎm ngày nhung được cái sung sướng thắn tiên là không gắp sự ngu dốt làm bức minh trong ngành khoa học kỹ thuật. Tuy vậy nhung nhung thiện chí ban đầu của anh em đều bị tiêu tan khi nhà nuốc muốn tiếp thu cho cán bộ chính trị đên kiểm

soát và biên chế nhân viên. Tuy nhung cán bộ này là nhung nhân vật dể chịu nhất của chê dộ mà chúng tôi được biết, nhung vì môt kí... Công ty tu nhân biên thành xí nghiệp nhà nuốc thì một số đông buộc phải xem dây như tam dụng chán dê chuẩn bị ra di. Ra di chính thức, không chính thức cũng nhu bán chính thức. Đó là không kể ra di bằng phuờng pháp “canh me”. Canh me là nǎm chở sung rụng, dêm dêm ra bô biển nǎm chở ghe vứt biển nào vô phúc ghé trúng là leo lên, chìm chêt bò, liêu mang. Theo thông kê thì phuờng pháp này kém phan hiệu qua nên anh em đều chọn một trong 3 cách ra di nói trên. Phan dông chon cá ba, trúng dâu hay dó, cái nào cũng có phan khó khăn ca. Ra di chính thức thì phải chờ đợi lâu, và dân cải tạo lại càng lâu hồn, nǎm, sáu nǎm là thường. Còn lo thêm giây tờ hô so thời; tục risdor ra và phải chờ đợi chờ tú qua lại, đưọc nhà nuốc diều tra 4, 5 tháng mới chịu cấp phát hay gửi di. Anh Oanh nhở có con học bên Nhật và bên Úc nên hy vọng vào sự ra di chính thức nhieu lǎm, nhất là sau ngày Nhà Nuoc có giao ước với Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc. Ra di không chính thuc hay vượt biên thì cần có tiền và khôn khéo dể tránh bị lừa và bị bắt. Còn ra di hàn chính thuc thi tốn tiền nhieu hồn và phai biết tiếng Taur để dễ dàng nhập

vào gia đình người Hoa. Vẫn để ra di duoc anh em nhân viên bàn bạc và trao đổi ý kiến thường xuyên. Cứ năm búa, nửa tháng thì vắng bóng một mồng. Tất cả đều hân hoan mừng rỡ cho những ai tốt sô và ngậm ngùi cho những bạn sô phận hâm



hiu bị bắt hay mất tích (Một Mã Lai Á, hai vào bụng cá, ba vào nhà đá chui không có lối thoát nào khác). Vào cuối thu 78 một họa viên gốc Hoa vắng mất, anh này con chủ tiệm ăn ở góc đường Lê Lợi với Pasteur cạnh Bộ Công Chánh. Ai cũng hay rằng anh Tầu này ra đi bán chính thức, nhưng nào ai biết sự thật anh ấy có dẫn theo người con trai của anh Oanh. Chuyển xuất ngoại này thành công và 2 đương sự đến Úc nhanh chóng. Anh Oanh mừng lắm, anh nói “tôi chỉ lo cho nó, tôi may cũng có gắng, may quá nhỡ làm việc ở đây dạy nghề cho con người Việt gốc Hoa, họ nhởn nhơ và nhận cháu vào thành phần gia đình nên ra đi mới được. Thành niên tuổi quân địch khó lòng lầm. Bây giờ tôi hết lo, chỉ có toàn cháu gái voi một cháu trai 14 tuổi còn nhỏ không sợ, chờ đoàn tụ chính thức”. Từ đây tôi thấy anh Oanh vui tươi hơn trước nhiều...

Một hôm, tôi làm hỏng máy tính calculator bỏ túi đang lo không biết làm thế nào, bỏ đi thì tiếc nên đến nhà anh Oanh hỏi thăm ý kiến vì biết anh thường hay sửa giúp những máy điện tử trong công ty. Trong giây lát anh sửa xong và giao thêm cho tôi một quyển sách điện tử nhỏ xíu rất đẹp và nói với tôi nên bắt chước kỹ sư Mao (nay ở Pháp) trong công ty đã học quyển này, để lầm, thời buổi này mình nên biết hết mọi thứ. Ngoài bộ sách này anh còn vòi vĩnh sách chuyên môn về

diện tu mà anh sưu tầm học hỏi từ lâu. Anh bảo học xong, dời lâý thêm.

Anh Oanh có một đức tính mà ít ai theo noi: Làm cái gì cũng đến nỗi đến chốn, từ đâu đến cuối. Là quan trù vien chuông trinh Danhium anh tự tạo ra một thu vien về dập dât, theo dõi tất cả mọi công trình về xây móng và đóng cọc, hoi đâu có dô. Một tú rieng dung hô sơ dập dê anh ngầm còn dô.

Anh thường nói cái học thì bao la, nhưng đã trót nhận việc thì phải học cho kỹ vì mình phải có bôn phận lãnh mọi trách nhiệm. Ví dụ, khi anh nhận chức quan trù vien nhà máy dương, anh đã học về nhà máy dương suốt một tháng. Mua sách về học cho thuộc lòng trước khi đi thăm nhà máy lần đầu tiên. Anh cho tôi xem một rừng sách canh nông: tu lúc trồng mía cho đến khi lọc đường cát. Anh bảo nhớ vậy mà nhân vien nhà máy không thè nào qua mặt được anh.

Vào khoảng đầu năm 1979 tôi thấy anh Oanh lo âu, hỏi ra mới biết vân dê đoàn tu còn rắc rối lắm. Chính phủ Úc họ chấp nhận đoàn tu theo phuong pháp nặng nhẹ của do luong. Bên nhẹ phải đoàn tụ với bên nặng, gia đình anh ở Úc gồm ba con (một ố tử lâu, một ở Nhật moi sang và một ở Việt Nam vượt biên đến) trong khi gia đình ở Việt Nam quá nặng có đến sáu người (hai vợ chồng và ba gái, một trai). Do đó không thể nào chấp nhận cho gia đình anh Oanh sang được. Muôn giải quyết thì bên phía Việt Nam phải vượt biên thêm cho nhẹ bỏ không còn cách nào khác. Hồn núa trong lúc chờ đợi thì anh Oanh lai biên thành NGOAI mệt rồi. Hai cô gái lớn có chồng và một cô con.

Tôi đến thăm anh vào một buổi tối, trong nhà rất đông, nội ngoại súi giặc bà con đông đủ. Máy con gà và vịt anh nuôi để cải thiện đời sống hao hụt mất một số. Máy hôm sau tôi mới biết lý do: Đầu con trai út của anh mới mười bốn tuổi phải vượt biển ở tận Nha Trang và anh hiện đang lo sót ruột vì máy hôm rày miến Trung có bão lớn.

Anh lo nghĩ nhiều, (thêm dav rằng sau 3 năm cai tao) mất ăn, mất ngủ mấy tuần liên tiếp cho đến khi được diện ở Úc báo tin mừng: Cậu út đến nơi bình yên. Tuy tung nhưng anh Oanh cũng kéo anh em ban thân trong phòng ra phô dãi một chau ca phê để báo tin vui.

Công việc tại công ty thường xuyên không có gì cả. Nhưng khi có việc thì lại hết sức cấp bách. Khả năng anh em có thể thâu gọn những gì mà co quan khác làm hàng tháng trong vòng vài ngày. Nhờ vậy, nên vẫn dễ giây tờ tạm trú, thường trú đôi với chuyên viên di học cải tạo về tại đây có phân để dài hơn ở những nơi khác. (Nhưng tổ khai gia đình cũ nay được đổi thành giây chung nhận hộ khẩu. Gia trưởng biến thành chủ hộ và trong một chia sẻ thường thường có nhiều người kiêm soát lẫn nhau, tranh dành quyền lợi và tiện nghi cần thiết, rất phiền phức. Phải di làm việc chuyên môn mới được ở lại thành phố. Ai ai cũng mong được thường trú. Muốn thường trú đôi với

nhưng người cải tạo về là một ván đế khẩn cấp để khỏi phải di trình diện công an phuông hàng tuần, khỏi phải làm sổ nhật ký kê khai công việc hàng ngày, khỏi phải làm tờ kiểm điểm cá nhân hàng tháng tại quận và khỏi lo di kinh tế mới).

Chu nhât nào tôi lên phuông cũng gặp lại anh Oanh trong phòng đợi để trình diện công an xem xét và phê bình nhật ký. Ngoài ra, chúng tôi còn gặp nhau ở những buổi họp tổ hay họp phuông và đôi khi họp quận. Lâu ngày, chúng tôi cũng thay quen và bót khó chịu. Và đó mới là một cái nguy. Con nguoi dâu sống trong hoàn cảnh khác biệt mای di núa rồi dần dà cũng quen di, nhà nước gọi đó là sự di vào nê nếp của xã hội chủ nghĩa. Nhờ o'sự buông bít đối với thê giài bên ngoài nên mọi sự đều có thể tự túc đến chô chịu dung quên khô, quên thường, quên tiếc. Dần dần quên mất thực tại và hối đức tin vào sự thật. Lâu ngày có thể sống được trong giài tạo mà mình không hay như cá trong nước. An phận thư thuong cho qua ngày tháng để chờ đợi một tuồng lai không biết bao giờ đến. Rồi để một hôm buông tinh thần mới biết mình đang ngồi lúng cớp, té lúc nào không biết.

Một hôm, anh Oanh tu nhiên bỏ sổ không báo trước, tôi hỏi cô Tiên con gái anh Oanh (hiên dã sang Úc đoàn tụ với mẹ), hoa viên trong số, mới biết sáng nay công an đến dã dười nhà và bảo anh phải don về Chợ lợn trong một gian nhà chỉ định. Hiên anh Oanh phải xuống Cholon xem địa thê nên không đi làm được.

Mặc dầu anh Oanh biết thân phân và dây dù thiêng chí ra di cho yên chuyện với công an, nhưng cũng dành chiu thời vì căn nhà Cholon không điện, không nước, không cửa, không tuồng chân dằng sau và thiếu một phần nóc...

Vài hôm sau tôi lại thấy anh Oanh di làm lại và vui tươi. Tôi hỏi tình trang nhà của ra sao thì anh mim cười cho biết: Vẫn bị đuổi nhưng đã có cách. Lấy độc trị độc, tuồng kế tuồng kẽ. Vì nhà Cholon quá tệ không ai thèm o vây mình cũng nên khởi công bi dát hoá căn nhà mình để không ma nào muôn đuổi mình nữa. Phá nhà thì quá đê, nhưng bi dát nó thì khó hơn vì phải làm thê nào để khỏi bị khép tội phá hoại của cải vật chất nhà nước. Trước hết anh Oanh gỡ hết quạt máy trần, bán hết các vật dụng trong nhà, bàn ghế, giường tủ v.v... Cái dó qua mặt hàng xóm để dằng vì nhà nào cũng bán vật dụng để sống. Nhà nước cũng khoái vì làm nhu vây chung tổ anh em có thiêng chí don nhà di theo duong lối nhà nước. Ai có đến thăm nhà anh Oanh thì phải công nhận mặt tiền nhà anh Oanh có những tấm kính rất lớn thay thế cho vách tuồng. Tháo nó đi thì nhà xem như không có vách. Nhưng tấm này cùng voi hau hêt kính cửa sổ đều được gó bán dân dân cho ba Tàu Cholon băng nhiêu dot.

Nhớ mưu ấy cho nên từ đó không cần báo cáo cấp nào muốn đến ở nhà anh Oanh nữa. Công việc nhú vây cũng tạm yên qua ngày, chỉ lội nghiệp cho cô Tiên, cô ấy than thở với tôi rằng: cháu mai nghe từ đó vì phải ráng thực để giữ an toàn.

Chúng tôi làm việc ở phòng kỹ thuật tính dố án bê tông cốt sắt do những công trình do anh em kiên trúc su thiết kế. Đôi khi cũng phải di công tác công truong ở lục tỉnh. Tôi di một chuyến, anh Oanh một chuyến thay phiên nhau để giải quyết những sự thắc mắc về kỹ thuật của cán bộ nhà nước. Thường thường những rắc rối xảy ra đều ngoài phạm vi kỹ thuật mà lại do sự thiếu "thông cảm" giữa công ty và cơ quan. Do đó ban tiếp tân và giao tế của công ty rất quan trọng. Luong tiền cán bộ không đủ sống cho nên cần phải chi tiêu nhỏ vào tiếp tân và giao tế để cải thiện đời sống phần nào. Tham nhũng và hối lộ là một điều cần thiết để mà sinh sống trong thế giới vật giá giả tạo. (Luong tiền hau nhu bình dâng nhưng chi tiêu vật giá thì lại tùy theo giai cấp. Giai cấp liệt sĩ hoặc binh nhì huu trí là thấp nhất: phai mua giá chó đen (ở Hà nội gọi là giá chó Viết Hè) đắt gấp trăm ngàn lần giá chó "Tôn Dan" (chó này là chó của Bộ Chính Trị và tướng lãnh). Ngoài ra còn cho



"Bach Đằng" rồi kể đến chó "Đông Xuân" v.v..., mỗi chó dành riêng cho một giai cấp. Chỉ có trời mới biết chi tiêu vật giá tại Việt Nam. Giá gạo chính thức là 0.40 đồng trong khi tại Saigon 40\$ và tại Hanoi 80\$ một kg lô tính giá chó đen. Tham nhũng là bắt buộc.

Cán bộ di công truong phải mang gạo theo cho nên thường phải cẩn thắc mắc về kỹ thuật. Do đó đại diện Công ty gồm những chuyên viên kỹ thuật hạng nặng để cho thông cảm được để phân và bối phân tốn kém vì thiếu lý lẽ chứng minh. Chúng tôi thành công trong công việc này. Một ví dụ khá lý thú đã xảy ra tại công truong xây nhà máy xi măng hạng nhẹ tại Chuồng Thiên. Nhân viên công truong khàn báo: Phải đoàn thanh tra Hanoi vào kiểm soát công truong, ra lệnh ngưng công tác để cho chuyên viên công ty xuống giải thích dố án bê tông cốt sắt tính sai ở phần móng. Một số Phó tiên sỹ xây dựng học Nga số vê dom sách Nga ra dọa nhân viên thi công, Ngán lầm.

Vụ này xảy ra đúng phiên anh Oanh cho nên anh ôm theo cuốn Design dày cộm vê Chuồng Thiên chứng minh. Phó tiên sỹ đưa sách bê tông Nga số ra tra cứu. Một hất ngón làm thất

kinh mọi người có mặt hôm đó. Anh Oanh đọc và giải thích sách Nga mau hơn họ, đồng thời chỉ cho dốt của các đồng chí (đọc sách Nga không hiểu). Anh cũng lừa lối khéo léo nên không ai mỉm cười cả. Anh kết luận: Nga Mỹ bắt đồng rất nhiều mặt nhưng về phuông diện khoa học kỹ thuật thì chắc chắn là không, vì họ đồng một ngôn ngữ o'diem này. Mình người Việt Nam với nhau tuy đồng ngôn ngữ Việt nhưng Nam Bắc không hiểu nhau thật là đáng tiếc. Nhưng sau đó, tất cả đều "thông cảm", buổi tiệc do công ty dài khá lớn.

Khi về, tôi hỏi làm sao mà thạo tiếng Nga được thì anh Oanh cho biết anh học tiếng Nga trong một năm trong trại cải tạo nhổ bộ Assimil dem theo và nhất là những sách tuyên truyền bằng tiếng Nga (tiêu thuyết chủ nghĩa anh hùng) do thư viện trại hoặc cán bộ cho mượn. Theo anh có lẽ nhớ tài học Nga ngữ mau chóng nên được về sớm hơn anh em khác bị đưa ra Bắc. Truong "tội trạng" của anh khá nặng ký: Tống trường, nghị sỉ và dang phái, tự bắn (có cơ sở trà Blao) và nhất là có



nha lớn cạnh đường Công Lý mà cản bộ thêm lầm.

Đời sống khó khăn. Bản vật dụng trong nhà rồi cũng hết dần, đạo ấy chưa có chuyện quà ở gói về như hôm nay, sự giao thông bưu điện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chưa thiết lập, tất cả đều qua trung gian Bưu điện Pháp. Anh Oanh cũng như mọi người phải làm việc thêm. Ngoài việc sửa chữa trang bị điện tử và nuôi gà vịt anh Oanh phải kiểm thêm những công việc phụ. Cơ sở trà được chị Oanh hiện cho nhà nước tú lâu mà vẫn còn phải lo trả nợ muộn ngân hàng hối ché độ cũ. Nếu mình có nợ chính phủ "nguy" là đúng chính nghĩa, nên phải trả nợ lại Nhà nước. Còn nếu người lại chính phủ cũ nợ mình, thì được xem như là phi nghĩa, nên Nhà nước muộn luôn. Chính hay tà, phải hay trái là một vấn đề lỗi hai. Việc này cũng để hiểu và chấp nhận được vì chúng ta đang ở trong thế giới ta bà đầy tham sỉ, tránh đâu cho khỏi. Tuy nhiên cái lợi cái hại ở đây không do một giây tố pháp lý gì cả mà chỉ

do sự "thông cảm" của các cá nhân trong tập thể, càng đồng cấp bậc để thông cảm là càng khôn khéo.

Công hiến toàn bộ cơ sở trà Blao gồm nhiều nhà máy sấy, máy đóng hộp cùng vô số vật tư kèm tiền mặt vẫn là một hành động gian nan. Khó khăn lắm mới được đại diện nhà nước thông cảm đặc ân tiếp thu. Chị Oanh, bốn năm sau khi anh Oanh mất, trước khi lên máy bay vẫn còn chay giấy thiêu nô toát mồ hôi. Thiếu giấy này thì không thể nào ra phi trường đi Úc được. Chị Oanh huy động toàn bộ bà con ban bè có quen biết can bộ các cấp để "thông cảm" mua cá tháng trôi mới ra khỏi quê hương, trong lung sạch túi.

Việc chị Oanh ra di sạch túi làm iỏi nhõ dên mây cái túi của anh Oanh lúc còn làm ở Công Ty. Anh Oanh, người thấp ngũ doan, bụng hơi lớn nên thích mặc áo bông túi. Sông ở Xã hội chủ nghĩa tuy cái gì cũng gọi là tập thể nhưng toàn thể lớn bể, thường vàng ha cám đều phải lo việc cá nhân. Cái câu: "Đêm đêm cả nhà lo việc nước" (thiếu nước, phải gánh hoặc hứng) và "ngày ngày cả nước lo việc nhà" (thiếu gạo phải "linh động" hay "móc ngoặc") (1) là phuông châm dâu môi đê sông qua ngày trong một môi sinh bị tần phá vì ngu dốt và tàn bạo. Túi của anh Oanh đựng đủ thứ. Trước hết anh phải theo tất cả bốn sao của những giây tố mà nhà nước cấp để khỏi phải rắc rối khi bị xét hỏi. Gói cơm khô phải xách theo đê ăn trưa. Những cán bộ nhà nước khi di công tác cũng phải bồi gạo theo trên vai đê dồn dâu có ăn đó cho nên cơm khô bơ túi là sự thường. Vì hầm răng hay đau sau thời gian di cài tạo nên bàn chải và thuốc đánh răng cũng luôn luôn có sẵn trong túi, ăn xong anh đánh răng liền. Ngoài ra trong túi còn vô số thuộc men mà anh rất cần vì sức khỏe dao này quá bết. Nói tóm lại những gì cần thiết thì phải cho vào túi, muộn dâu cũng không được, mua dâu cũng không có, cái gì cũng quý. Nếu A.H mà gặp hai anh Lê khắc Huệ (nay thôi việc đã có giấy xuất cảnh sang Pháp) hay anh Bùi Hữu Lân (Pháp cho di nhưng anh tu chối vì còn mẹ già trên 80) di xe đạp ở giữa đường Saigon thì phải công nhận đó là hai epiceric-grocery lưu động, cái gì cũng có sẵn từ con cá khô cho đến cái đinh ốc, cà dê ăn, dinh dê sữa xe quá cũ. Anh Huệ hiện nay tự học và nghiên cứu siêu hình cho nên đã thoát tục, cơm khô nấu, một lần ăn cả tuần không cần nấu lại. Còn anh Lân thì đã theo Bô tát giỏi khổ hanh tu lâu nên khỏi phải nghiên cứu tu học gì cả. Ở Việt Nam ai di được ra ngoài quốc là trung Tu, di không được là như Tu còn ai không cần di là phải Tu. Nói vậy chứ những anh đã trung Tu mà còn Tu o nước ngoài cũng có rất nhiều (tôi vừa nhận tập "La quintessence de la parole du Bouddha của Lô trí Thâm, Bùi huu Tuân là một băng chung cụ thể của sự chuyển luồng tâm linh tu tu từ bất tánh sang tu tâm dielsing tánh. Xin giới thiệu anh em rằng La Quintessence này đối với Phật pháp cũng tựa như kế hoạch Ngũ niên dài với Giao thông công chánh mà Tuân gọi tôi hồi 1965: Cái gì cũng rành mạch, thu tu dâu vào đó nỗi dung nhu trình bày: sức tích, ngan gon và

cao siêu. Hoan hô

Nhắc đến ĐH Thích Bùi Huu Tuân là tôi nhớ đến Lưu Linh Hô Gia Lý hiện đang uồng rutherford suốt ngày đêm sau khi bị nhà nước lừa gạt tịch thu trọn vẹn cơ nghiệp. Anh ngồi đây thì chuoi nhà và năm xuống thì chưởi nước, say sưa mồ màng quanh năm. Anh nhớ say nên nói gì cũng được còn mình không say nghe chưởi là ô tù nên ít nguoi đến thăm anh lắm.

Anh Lý say là phải vì tinh dậy là ăn năn hối hận còn cay dǎng hồn Nàng Kiều bị Hồ tôn Hiển lừa gạt. Năm 1965 anh say sua theo tiếng “gat” của dân tộc tu quyết đến nỗi vào tù ra tội. Năm 1975 anh lai tin vào mặt trán giải phóng nên không dám tiên chôn cua mà lai đem hết sự nghiệp ra phung su một bầy cá mập hại dân. Sau ngày 30/4 với thành tích “cách mạng năm vùng thì anh có thẻ ở nhà nhậu nhẹt lai rai sướng biệt mây, chứ có dám đến nỗi thân tàn ma dai như ngày hôm nay.

Tôi còn nhớ hối hận 1964 Lý, Tân và tôi được đi tham quan 4 tháng Huê Ký. Lý đi trước vài hôm còn tôi và Tân bị ket đứng ngày tướng Khánh ra oai ha lệnh đóng cửa phi trường, gioi nghiêm cấm xuất nhập sau vụ Ma đốc ở vịnh Hạ Long. Anh Oanh lúc ấy làm Bộ trưởng điện thoại cho biết rằng anh sẽ chỉ thị đóng phi trường sau khi chúng tôi lên máy bay và chúc anh em thường lệ bình an di chuyển thoải mái, dung lo bị chặn. Bên tình bén lý được anh Oanh giải quyết theo tư cách một chuyên viên kiêm nghệ sĩ rất đẹp, không mất lòng trên lai dược bụng dưới. Nói như vậy chứ cũng có lúc anh Oanh nổi nóng, nhất là hồi cõn trẻ lúc đang ở Thủ Nông anh gây một trận Thủ chiến tối bối với anh Đạt Thủ vận (anh Đạt hiện đã xuất ngoại theo chương trình cứu chuyên viên học Pháp) trận này xảy ra trước khi anh Oanh đi Tri thủy ở Danhim tuy vậy, trận thủy chiến này xảy ra tại Saigon không kinh liệt bằng trận Khu Ty ở Nha Trang với hai tráng niên Thủ Ông Khán (1). Hai anh ca xuất trận cả đêm ngày, lái xe ra đi phục kích, xách súng “sân nai” chạy quanh miền Trung lên rừng xuống núi dê dược cùng nhau về Saigon đoàn tụ gia đình huê-ca-làng.Ở Hậu Giang cũng có vụ thanh niên dung độ: Đó là hai câu An, một câu họ Huỳnh, một câu họ Nguyễn. Hai câu An này dùng súng hơi bắn chim dê doa nhau. Trận chiến đang thời kỳ gay cấn thì lịch sử bắt ngo phân chia ke Đông nguoi Tây khó lòng tiếp tục. (Anh Huỳnh An hiện ở Louisiana còn anh Nguyễn An thì ở Câu lạc bộ Lao động Saigon đánh To-nít suốt ngày voi anh Trưởng sĩ Tân, ca hai thời việc chở xuất cảnh). Nhưng AH hiên hoà nhu anh Oanh mà cũng dại khi gây sóng gió là sự thường trong gia đình Công Chánh. Cái đó không có gì là lạ cả. Nhân vật hiên hau nhất là AH quá cố Phan văn Co có lẽ hiên hon ca AH tu sắc Trinh ngoc Sanh (còn sống) hay AH

mặt chúa ốc Đào duy Tài (quá cố). Nhưng nào ai có biết đâu chi Co hối còn sống dã đau khổ khi ở chiến khu Bắc Việt. Ở đây anh Co đã đánh phé thua sach tiên túi mà còn dám cắn nổ luôn cả cái nhà tranh của vợ con đang ở nứa! Nhưng AH vang bóng một thời như Pham văn Lâm, Truong đình Huấn v.v... phải thua AH Co xà o diêm áu này mặc dù có phân hon o diêm bay bướm khác...

Anh Oanh thì không bao giờ thích từ dô tướng bay bướm mà chỉ thích nghiên cứu các sách khoa học kỹ thuật và âm nhạc. Chính khả năng da diện của anh đã giúp anh lây lát qua ngày trong thời gian làm việc tại Công Ty trước ngày ra đi không trở lại, không bao giờ trở lại...

Và trước khi ra đi anh Oanh phải lầm thêm công việc phụ ở công ty để mà sống và giết thời gian. Công việc phụ thì dù thử những tiên thù lao thì chưa chắc được bao nhiêu. Trước hết là dạy thêm kỹ thuật cho họa viên, cái này không lây truyền, chỉ dạy giúp cho các cháu nó kiêm thêm nghề, lý do vì chúng



(1) (Anh Khán ở Pháp còn anh Thủong ra đi theo chương trình ODP cuối 1984, có lẽ hiện ở Honolulu với gia đình)

phản động thuộc giai cấp cũ là giai cấp có lý lịch xấu. Nhà nước không cho học đại học. Sau đó làm thêm giờ phụ trợ cho những công tác đòi hỏi két qua khẩn cấp. Việc này thường xay ra vì hành chính nhà nước thích để chậm trễ dài dài. Chậm

ngôn của xã hội chủ nghĩa là: Thương xuyên khắc phục, luôn luôn dột xuất và hăng ngày khẩn trương. Nhưng trên thực tế thì quanh năm suốt tháng ngôi không ngáp ruồi hoặc triền miên hội họp giải thích bao chúa và sưa sai, càng sưa càng sai. Mà âu cũng nhở cái sai ấy nên chúng tôi có việc sửa chữa khẩn cấp kiêm thêm tiền phụ trời dài dài, tuy không bao nhiêu nhưng cũng đỡ buồn.

Một buổi trưa, trong lúc mọi người lấy lon cорм nguội rã ăn trưa (corm thường được đựng trong lon Guigoz), ăn lè dê lên bến năm ngủ sớm, thì anh Oanh còn làm việc. Thay lại, tôi hỏi thì anh đưa xem một tập quảng cáo y dược tiếng Đức

Xô viết công voi điện khí" cho nên không bao giờ phá hoại nhà máy hay hệ thống dây. Nhưng sau 30-4-75 thì nhà máy không được bảo trì đúng mức, chuyên viên kỹ thuật miền Nam bị di cải tạo hết cán bộ vào điều khiển máy tu động không quen thành thủ phá hoại máy lung tung, turbine bể, ống nuoc nghẹt v.v... Lai thêm chương trình dia phuong canh nông công tác cẩn nhoóc, phá bỏ hố chua, làm can dự trữ. Kết quả hiện nay thành phố Saigon bị cúp điện đêm, điện ngày và sẽ tiếp đến cúp điện tháng như ở miền Bắc.

Một hôm anh Oanh than với tôi, anh phải vắng mặt trong suốt một tuần lễ để lên Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí



mà anh nói cần phải dịch gấp hôm nay để giao cho cán bộ sở y tế nhà nước. Tôi hỏi có phải anh học thêm Đức ngữ trong trại cải tạo phải không? thì anh cười cho biết rằng Đức ngữ anh đã học từ lâu nhưng không giỏi. Chính nhờ ơ tú nên mới có thể giỏi luyện nó lại cũng bằng một bộ assimil khác do bà xã di thăm nuôi dời vào. Anh cho biết nếu muôn học Thuộc thì phải biết Latinh còn một khi đã chọn khoa học kỹ thuật mà thiếu Đức ngữ là thiếu sót lớn. Tôi hỏi thêm, vậy Nhật bản cũng giỏi kỹ thuật anh có biết nói tiếng họ không. Anh nói anh không muôn học nhưng vì từ cách chủ tịch hồi Việt Nhật ái hữu nên anh có học sơ để đú xâ giao thô, nhất là trong thời kỳ công tác với ông Kubota trong chương trình đập Danhim.

Trong các công trình ở Việt Nam hiện nay chỉ có chương trình thuỷ điện Danhim là chương trình vĩ đại nhất và thành công nhất cho đến tận mãi bây giờ. Dân miền Nam sông được là nho nô trong thời buổi khó khăn này. Từ ngày khánh thành cho đến ngày nhà máy chỉ tạm ngừng hoạt động khi bị VC phá hoại đường giây trước 30-4-75. Việc tạm ngừng này chỉ dài vài ngày rồi được sửa chữa lại để cho cuộc phá hoại khác. Nhà nước miền Bắc theo tinh thần "xã hội chủ nghĩa là

Minh làm to kiêm diêm vê duong lối và phân tích nghiêm vụ cùng hoạt động của Hội Ái Hữu Việt-Nhật mà anh làm chủ tịch trong thời xây đập Danhim. Anh lo so ra mắt vì nhà nước rất da nghi và rất sợ Nhật Bản. Cứ cách vài hôm thì anh lại lên Ủy Ban Thành Phố làm tờ kiểm điểm một lần. Ai cũng biết anh Oanh xã giao rộng và ai cũng biết chương trình Danhim là do Nhật Bản dài thọ theo tinh thần bôi thuông chiến tranh. Việc anh Oanh với Hội Ái Hữu Việt Nhật là một sự dĩ nhiên nhưng vẫn không được nhà nước thông cảm. Địa phuong lại làm khó đê anh Oanh, nhất là trong việc thương trú và tam trú. Tu đó anh Oanh chuyên hướng trong kế hoạch ra đi không chờ đoàn tụ chính thức nữa.



Ra di vì không lý làm tổ khai hoạt động Hội Việt Nhật Ái Hữu gì mà cư trú chức tiệc tưng khoán dài ăn uống dài qua dài lai hoài. Hoạt động gì mà lui tối làm hết diễn văn chúc tung nhau đèn diễn văn khác cũng chúc tụng nhau nữa. Anh Oanh chỉ thích làm nhung gì hổ lý, đâu khó khăn mày cũng được, nhung làm nhung chuyện phi lý là anh nỗi nóng chịu không vội. Và anh Oanh điên cái đâu với sự kiện phải lên Ủy Ban làm một tổ kiểm điểm vòng vo không bao giờ chấm dứt được, không dứt được vì nó đã bắt đầu bằng một châm dứt, bằng một sô không rõi...

Anh Oanh đã biết bao lần làm tổ khai lý lịch và lập hẳn kiểm điểm trong thời gian cải tạo. Kê khai lý lịch là kê khai xuất xứ của bản thân. Trong đó phải nói rõ mình thuộc thành phần giai cấp nào để được nhà nước phân biệt xu (giai cấp đấu tranh mà). Tất cả đều khai thuộc vào thành phần tiêu tư sản cá và không ít thì nhiều đều bị ghép vào các giai cấp Trí Phú Địa Hào (Trí là có học, Phú là có tiền, Địa là có nhà đất, Hào là có chức vụ). Do đó mọi người đều có tội với nhà nước và sản. Không được khai mình là chuyên viên vì theo danh từ Xã hội chủ nghĩa thì chuyên viên là một cấp bậc cao nhất trong giai cấp lãnh đạo và sản nhung không cần có trình độ chuyên môn kỹ thuật khoa học gì ca, có cũng được mà không thì càng hay. Anh Oanh khai lý lịch rất ngắn gọn, rất khoa học nên để nhớ, khai đi khai lại mấy lần cũng được, không bao giờ bị rắc rối vì khai lần sau khác lần trước. Nguy hiểm nhất là những tổ kiểm điểm cá nhân. Mình phải kiểm kê, đánh giá hành vi và hoạt động của mình, nhớ rõ tu trước cho đến ngày hôm nay. Không được bảo chúa hay tụ khen, phải sám hối tội lỗi, phải kiểm cho ra tội, đồng thời tố giác những bà con bạn bè thân thích. Mỗi lần kiểm điểm xong phải trình ngay và cần hô bao giờ cũng nhắc kỹ: lần sau khi nào làm lại phải viết sâu sắc hơn. Sâu sắc là một danh từ thường được dùng để dù đã làm gia tăng tội trạng. Anh nào nhẹ dạ nghe theo mà khai sâu sắc là chết toi. Trong thời gian ở trại Long Thành, chỉ huy trưởng HKDS phi trưởng Liên Khang Dalat còn trẻ và hăng hái nên khai mình là bí thư Đảng Dân Chủ hường dân máy bay B52 xuất xu tu Guam di thả bom Hanoi. Đáng lẽ được về som như nhung AH HKDS khác thì đương sự ở lại khá lâu để sâu sắc thêm. Có anh lực sĩ tên Nguyễn sâu sắc đến nỗi khai mình bắt giữ hồ sơ cá nhân của Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ nên chết mục xuống trong tù.

Do đó anh Oanh rất nỗi lo âu khi phải đào sâu sắc cái con

sô không to tò bô của hội Ái Hữu Việt Nhật, và còn phai làm to kiểm điểm ngay tại Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố chứ không phai ở Phường hay Quận như mọi người. Hơn nữa đoạn cuối của tổ kiểm điểm nào cũng có phân cam kết và hạ quyết tâm. Hạ quyết tâm cam kết hứa chắc bao đảm nhất định phải thực hiện cho bằng được nhung gì nhà nước cần đến và nhung chương trình khó khăn mà mình phải tự động tự hiên theo tinh thần tự giác. Vì có tật ăn ngay nói thẳng và tính thích làm ăn khoa học nên anh Oanh ngán vu này lắm. Anh không biết nói chung chung con cà con kê theo đại khái chủ nghĩa, đề nghị qua loa nhung cái gì mà ai cũng biết để cho xong chuyện. Đàng này vì quen lối làm việc ăn chắc nên anh đã trót hạ quyết tâm phò khôn cho một tập thể hại dân hại nuoc. Ủy viên đặc trách Khoa học kỹ thuật thành phố mời anh Oanh lên UBND Thành (Toà Đô Chánh cũ) để họp tác, đơn phòng riêng cho anh và khuyên anh nên để dậy ngủ lại luôn để tránh nan Công an phuong phá rầy vì vẫn để tạm trú của anh không được giải quyết. (và có lẽ không bao giờ được giải quyết).

Đề nghị này làm anh Oanh choáng váng mặt mày và mất tinh thần. Lê lôi làm việc của nhà nuoc là vật chanh bồ vò, cái đó toàn dân ai cũng phai chấp nhận từ lâu. Chuyên môn khoa học kỹ thuật là rẻ mặt, lương tiền cải tạo viên lại càng thấp hồn không sao bằng công ty, nhưng đó cũng là một việc nhỏ mà anh Oanh có thể chịu đựng. Nhưng đàng này phải bỏ vợ con ở nhà mà lên đồng dô tai trụ sở Ủy ban thành phố là xem như đi tù cải tạo lần thứ hai. Công tác o cấp cao với nhà nuoc là hết đường xuất đường đoàn tu gia đình. Phai ở lại để phòng gian báo mật cho nhà nước chứ. Hơn nữa một khi đã thương xuyên ngủ lại ở toà đô chánh thì làm sao mà vắng mặt một vài hôm để lo chuyện vượt biên. Muốn ra đi không chính thức phai tính ít nhất là 7 ngày gồm cả vòng đi lẩn vè phòng khi bê dĩa chay trôn công an. Đi dã khói mà vè kịp thời hạn lại càng khó khăn. Phản động một khi đã ra đi là di mất dât, sông lang thang vật vuong nay đây mai đó để chờ dịp di lại chí không mây người dám ca gan về lại nhà.

Anh Oanh nghiên cứu kỹ lắm, rút kinh nghiệm của các anh em khác bỏ công ty ra đi trước đó. Hai anh KS Bao và KTS Đôn tình nguyện đi thi công ở Hậu Giang để dò thám đường sông lạch nước và săm thuyền đi lợt sang Mỹ duoc không chêt là may. Thật là nhổ diếc không súng (thó máy công ty cho biết trước rằng máy nô nghe tuy dòn nhung máy dám nô tung không biết khi nào). Hai anh KS dập khí Bé và co khí Mão cũng đi Hậu Giang thi công, chuẩn bị kỹ lưỡng hon vì thao máy móc nhung lại bị bắt hoài ra đi không lot (dành đi chính thuc sang Pháp mãi về sau). Nhung anh em khác nhu KS Bích, nhu KTS Hà và Phan đi britchính thức khỏe ru. Can đảm nhất là KTS Huy ra đi muoi lần bị bắt 9 lần, chêt thì thôi quyết di lân thu 10 không chịu thua. Dư ton nhất là KS Khoi truống kỹ sú của công ty (trước có dạy ở Phú Tho) vuot biên bị bắt

còng tay dẩn về Saigon, xô té còng an, súng nổ đạn bay thoát vòng vây ngay ban ngày tại quận, rồi trốn luôn lot sang Thủy Điện. Hi hữu nhất là KS Centralien Kiên nhỏ vượt biển mồi được ở tù di hôï phân bón cây và nhỏ lấy phân trét dây người cho nên lành bệnh ghé. Anh dễ xuất với ban y tế ở công ty phuơng pháp rùng rợn này, tôi không tin chi ghi nhỏ ở đây chủ không phô biển (Kiên hiện sang được Pháp rồi). Nói tóm lại còn rất nhiều vụ khác ly kỳ hơn nhưng vì các đường sự chúa ra di thành công nên tôi nói bây giờ bắt tiên cho họ. Đó là tôi chỉ đề cập đến những anh em trong phòng kỹ thuật mà thôi còn kinh nghiêm của những anh em hành chánh kê toán thì vô số không kể ra hết được (trong đó có gia đình ông Phiên sui gia của AH TS Huân) hoặc của những anh em khác trong phòng kỹ thuật thì cũng nhiều quá xin chịu thua luôn.

Một khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng xong, thì anh Oanh bắt đầu ra tay chuẩn bị rất mực khoa học. Trước hết là vấn đề sức khỏe. Anh Oanh ăn uống tẩm bổ khá hồn trồc. Cốm bồi dưỡng trong gà mèn, món ăn thịt cá đầy đủ. Nhỏ yên tâm không thắc mắc nữa, xem thường mọi rắc rối hàng ngày của chế độ quan chế người cải tạo về, nên anh Oanh mạnh dạn, dập xe đạp khă



nhanh. Tinh tinh anh trở lại vui vẻ, làm việc rất hăng. Anh giải quyết gấp rút mọi công việc và hoàn tất trước khi tan sở, đâu vào đó rất có thủ tu. Cán bộ bảo rằng anh Oanh làm ăn giỏi, di "vào nê nếp" nhưng đâu có ngờ anh chuẩn bị ra di một cách khác mọi người. Tất cả các anh em từ trước đây đều phải ra di bài ngoi nên tâm thần rối loạn, bê bối, bô bê công việc, quên trước quên sau như người mất hồn. Thành thử một khi có ai di thoát thì ca phòng kỹ thuật phải di tìm hò sơ để theo dõi công việc làm loạn cả lên. Trong bụng mọi người tuy vừa khen ban tài giỏi nhưng vừa chưởi thề bạn dã theo chủ nghĩa "sống chết mặc ai, ở lại ráng chịu". Trái lại, dời với sự ra đi của anh Oanh, mọi sự đều êm thầm không có một chút xáo trộn nào cả. Tôi rất mê phục anh ở điểm này.

Về văn dê ngôn ngữ anh bắt đầu học thêm tiếng Quang Đông với các cô hoa viên hoac thủ kỹ người Việt gốc Hoa trong phòng kỹ thuật. KS Bích trước khi di bán chính thức

cũng học nhủ yê. Đôi với anh Oanh thì lại có khác một chút, anh học kỹ lưỡng và quá giỏi làm kinh ngạc moi người. Tôi thì không lấy gì làm lạ vì biết anh Oanh rất giỏi Hán tự. Trưa nào ranh rang, lúc mọi người lên bàn làm việc năm nghỉ giải lao sau bữa cơm, thì anh Oanh rút tập Tam quốc chí tiếng Tàu ra đọc. Có hôm anh hỏi tôi: Đô toa Tam quốc bây giờ là 3 nước nào? Tôi nói ngay: Nga, Mỹ, Tàu. Anh nói: không phải, đó là Tây Âu, Đông Âu và Đông Á. Tôi hỏi vẫn: Vậy toa quân Mỹ di sao? Anh cười: "Mỹ là Tù Mã Thiên, vì mua không có bà con bên ấy dành phai di Úc, còn toa thì nên thu xép hò sơ mà QUI MÃ THIÊN di". Qui Mã là phải qua Mỹ, cái đó ai cũng biết vì đó là câu sâm của thần Kim Quy hồ Hoàn Kiếm, bảo trước cho dân Saigon. Đôi với Hanói thì ngược lại câu sâm đọc thành Mã quy. Nghĩa là đợi ngày Mỹ qua mà làm ăn như ông Đăng Tiêu Bình để được tha hô buôn bán. Con Tù Mã Thiên là Tù Bản công Mã phát công Thiên dâng, quá ủ dê hiếu.

Anh Oanh cho tôi biết Hán văn là nhỏ khi học tiếng Nhật cần phải dùng trên 1000 danh từ Kansi (Hán tự). Đó là cái vốn căn bản để đọc truyện Tàu viết bằng cổ ngữ. Nhưng còn Hoa văn tân thời là tiếng Quan thoại thì anh học trong tù, học trọn năm đầu tiên khi ra cải tạo ở Việt Bắc nhỏ dem theo bộ Hoa văn từ học mua ở Chợ lớn. Dao ấy Trung Hoa là bạn vĩ dai của Nhà nước nên học Hoa ngữ được khuyến khích. Sau tình huống không còn, các sách vở của Mao trach Đông bị cán bộ kiểm soát tịch thu hết thì anh thôi học, rất tiếc. Bây giờ học lại cũng mau thôi.

Tôi hỏi dùa: Toa giỏi chủ Nho vậy dở lại toa viết được tên toa. Anh Oanh cười nói: Cái đó thì thú thật mua chịu thua, chủ Oanh không có trong Hán văn và anh giải thích như sau: Hiện bây giờ anh vẫn chưa biết cha mẹ đặt anh tên gì. Chủ Oanh là do anh đặt ra để tránh ban bè chê nhao. Nguyên lúc khai sinh thì bà mụ làm tên anh với một cô bé sinh cùng lúc: cô ấy tên là Trần Thị Ngọc Oanh. Lúc thay có sự làm lầm ông cụ thân sinh ra anh bèn hỏi chủ Thị di chủ không thắc mắc gì cả. Lớn lên, bị ban bè chọc nên anh thêm dầu huyền vào cho nó thành con trai rất tiên. Và Oanh cũng như Đoàn là một tiếng súng nhỏ, cũng có nghĩa dở những ít ai dùng vì hồi du tồn. Tôi an ủi: Thời toa cũng dùng tiếc gì. Chủ Oanh rất hiêm nêu không nói là dộc nhất nên giúp anh em dê nhỏ dê toa, hòn nứa trong gia đình Giao thông Công Chánh mình cũng cần có Đại Pháo Thân Công Trần ngọc Oanh để đối địch với hoa tiêu liên lục địa Phan Văn Phut của phe Hành ngan kê chủ. Ở Saigon, trong bầu không khí lo sợ chung, không dâu vi nhộn bỗng khi dến Công Ty để gặp ban bè dâu lão dâu lêu qua ngày. Nhỏ khả năng làm việc của anh em vượt bức, chuyên môn làm công tác khẩn cấp và "dột xuất" nên được cán bộ làm lờ cho tha hồ tự do nói bậy trong phòng. Có một cán bộ thuộc cao cấp đảng, cựu tay tính tình khó chịu hay gây rắc rối cho anh

em, cũng không bao giờ lâu vì công việc đình trệ. Không thõai mái là không làm việc, xin thôi về nhà cũng rắc rối vây thôi, tôi chỉ mà làm việc không

"vui". Có thể nói phỏng kĩ thuật ở công ty là một phỏng trà hay quán cà phê tha hồ trào phúng. Lê tát nhiên sáng nào cũng phải nghe đọc báo qua loa vài phút theo lệnh nhà nước bắt buộc mỗi nhà số phải đọc báo vì toàn dân không ai đọc hết. Họ dã không đọc mà lại sắp hàng dành nhau mua báo để bán lại ve chai kiếm lời: Báo nhà nước là nguồn cung cấp giấy báo cho ngànhutherland mãi từ do. Nhờ báo chí nhà nước quá ứ luôn thảm và chán ngán nên vẫn chuồng trào phúng, châm biếm chế độ mọc ra nhủ nám sau cơn mưa. Phòng trà, quán cà phê và chợ trời là trung tâm phổ biến tin tức kháng chiến phục quốc kèm theo những ca dao tục ngữ tân thời rất tai hại cho chủ nghĩa Mác xít. Ở Việt Nam bây giờ xuất hiện vô số Tú Xuồng, Tú Xuất, Tú mồ, Tán Đà hay Cao bá Quát cao siêu có, hay tục tiu cung có đủ các cỡ, làm dien dâu cán bộ cao cấp. Phần lớn những gì hay nhất đều phát xuất từ thủ đô Hanoi. Tôi nghiệp các văn nghệ sĩ miền Nam còn ket lại đều bị bắt đi bắt lại học tập cải tạo dài dài. Tôi nghiệp nhất là thi sĩ cùu trào, già nua tuổi tác Quách Tân ở Nha Trang mà cũng bị bắt năm 1983 vì có chân trong một hội Việt-thi. Bây giờ nhà nước công nhận bắt lừa trong công cuộc tri giác bằng cách bắt giam văn sĩ, nên mở một chiến dịch khống bô bắt giam nhưng ai nói bậy ở quán cà phê hay chợ trời. Con người mới của chế độ xã hội chủ nghĩa không được phép cười, từ già đến trẻ đều phải cầm diếc hết.

Do đó kiểm định cùu trong một công ty như ở đây là cả một sự hiềm có trong thế giới cảm, một sự thích thú kỳ lạ. Thành thử mỗi khi thấy ai chuẩn bị ráo riết để ra đi thì lại mến tiếc hùi ngùi vì biết trước sẽ thiêu ban bè tiêu lâm. Anh Oanh làm dòn xin nghỉ phép thường niên mười lăm ngày vào khoảng đầu tháng chín 1979. Trước khi nghỉ phép, anh khai dai dê' nghị trùm vài hôm, lên phòng bác sĩ để khám sức khỏe, cân đo kỹ lưỡng. Bác sĩ ở công ty là những bác sĩ thời trước có trình độ cao. Họ xin vào công ty để để đăng xuất đường hồn ở nơi khác. Trong buổi khám bệnh lần chót, anh Oanh đưa chị Oanh đến để cùng khám luôn. Tôi đã từng gặp chị Oanh tại Bộ Công Chánh hồi 1965. Dao ấy chỉ đến với mục đích xin giúp đỡ phu lòng tiện xã hội cho bà phuộc. Nay gặp lại thì thấy chị vẫn mạnh tuy tóc đã nhiều muối và ít tiêu. Anh Oanh vui vẻ giới thiệu bà xã cho anh em trong công ty. Số kiện các bà xã quen biết công ty rất cần thiết cho số vuột biển. Kinh nghiệm cho biết theo lệutherland, thay vì báo cáo ngay những vụ vắng mặt bất hợp pháp cho công an, công ty chờ đợi một thời gian để anh em có kịp thời giờ mà về làm việc lại một khi vuột biển không thành. Vì công ty cần người giỏi nên việc của bà xã là lên thông tin liên lạc với công ty để thực hiện nhiều lần một cách gần như công khai. Số dĩ dùc như vậy là vì trong một chế độ sông băng lửa gạt và bịa bối

thì pháp luật bao giờ cũng có hai mặt phải trái đồng thời xuất hiện. Lý thuyết trên giấy tờ bao giờ cũng mâu thuẫn với thực



tê! Do đó trúng hay sai, dạo đức hay thủ đoạn không khác gì nhau ca: Tất cả đều là trò chơi may rủi mà vì quyền lợi, kể có thể lực muôn "thông cảm" hay hiểu theo cách nào cũng được. Chuyện này trên thế giới mọi nơi đều có thể xảy ra. Những đặc biệt ở Việt Nam thì mới thực là "tuyệt đỉnh của trí tuệ loài người" về phuông diện lừa bịp và dạo dien. Số dĩ dùc như vậy là nhờ sự vắng bóng toàn diện của luật pháp. Từ dân số cho đến hành chánh kiêm cho ra một xíu xíu luật giang hồ cũng không có. Từ kinh tế cho đến ngoại giao kiêm cho ra một tí tí luật rừng xanh cũng không xong. Nhà nước luôn luôn mõm mép yêu cầu dân chúng tuân theo luât pháp nhà nước nhưng lại không chịu công nhận một bộ luật nào hết. Tuy vậy những lai cò gắng thành lập luật sú đoàn ma để tăng phản trang trí, có một Quốc hội bù nhìn do luật sú Nguyễn Hữu Thọ làm chủ tịch. Kế gian thì sô cảnh sát, kế cấp thì sô bà già tất nhiên nhà nước bây giờ phải sô những bộ luật của Cộng hoà Việt Nam trước ngày 30/4/75 và rất ngắn những bộ công pháp quốc tế, nhau quyền hay Hồng thập tự v.v...

Như vậy là anh Oanh để bà xã ở lại và ra đi một mình bất chấp luât pháp nhà nước để dàng. Anh dù định vuột biển chính thức "bất hợp pháp" bằng con đường biển và xuống Hậu Giang để thực hiện kế hoạch. Đi theo anh có người con rể. Chuyên vuột biển này được tổ chức bằng một ngũ thuyền quốc doanh. Gia đình người thuyền này sẽ dón "hành khách" tung dót ở giữa lòng sông hay ven bờ biển. Hành khách đến băng những "tắc

"xí" nghĩa là những loại ghe nhỏ. Anh Oanh lựa chọn một loại "tắc xí" đặc biệt đó là một ghe chài nhỏ ở ven biển miền Rạch Giá. Hai bô con phải làm nghề đánh cá bắt dãy một thời gian cho quen bên quen bô. Âu cũng là duyên số cả: Thôi trước hêt Thuy nông anh xoay sang Thủy điện cho đến ngày nay cũng trở lại làm "Thủy thủ" cho một chiếc thuyền tre.

Xã hội chủ nghĩa đáng lý phải nhỏ dn anh Oanh hơn ai hết: Đối với Liên xô thì câu nói của Lénin "Chủ nghĩa xã hội là Xô viết cộng với Điện khí" được áp dụng ở Việt Nam phần lớn là nhỏ công lao anh Oanh trong chương trình Thủy điện Danhim. Còn đối với Trung quốc thì khi nhà nước dùng chiến thuật "Nông thôn bao vây thành thị" tất phải nhỏ dn anh là Giám đốc Thủy Nông đầu tiên của miền Nam độc lập. Và nông dân Dao ây no chủ không dn nói dối meo như hôm nay. Danh từ Thủy nông bây giờ được nhà nước đổi thành Thủy lợi mà dân chúng cứ bảo một cách quả quyết đó là "Thủy hại". Còn những cán bộ "yêu nước" đã làm thủy lợi thì nhất định được gọi là cán bộ "Thủy quái". Chiến dịch thủy lợi đầu tiên của nhà nước có tên gọi là "Lê thanh Xuân", (1976) với sự "cộng tác" của toàn dân Saigon, có mục đích dân thủy nhập điện vào Củ Chi đã thất bại một cách tai hại: Nước phèn tràn ngập làm mất mùa một cách vĩnh viễn toàn bộ Củ Chi, một địa danh có tiếng là thành đồng của mặt trận giải phóng bị "phỏng giá" (theo danh từ hài hước của dân miền Nam), muông kháng chiến chống lại cũng không nổi ngay tại Củ Chi vì địa hào bị ngập hết. Nhữ vây nhà nước đã thắng lợi vừa kinh tế và vừa quân sự nhờ phuông pháp phá hoại môi sinh chống các đồng chí nhẹ dạ miền Nam. Từ đó dân chúng miền Nam bắt đầu lùi lút ra di băng mọi cách trong đó tất nhiên có anh Oanh của chúng ta.

Những anh Oanh ra đi lại không phải vì sự bao bênh của nhà nước. Ra đi không phải vì sự tàn ác của chế độ. Ra đi không phải vì sự tham nhũng chưa từng thấy của cán bộ các cấp. Ra đi không phải vì sự nghèo khổ hay túng thiếu vật chất cá nhân. Ra đi cũng không phải vì thù hận hay sợ hãi. Anh Oanh nói với tôi: "Ra đi khó khăn lắm vì nắm chắc cái chết trong tay, nhưng cũng phải ra đi chỉ vì nhà nước chủ trương chính sách ngăn chặn một cách chưa từng có trong lịch sử nhân loại". Tân thuỷ Hoàng đốt sách, giết trí thức nhưng chính đường sá lại thông minh biết quản lý tài nguyên. Nhà Tân đâu có ngửa tay ăn xin ăn bám vào lòng từ thiện của tù bần bao giờ đâu. Hitler chưa bao giờ đóng cửa Đại Học để khôi phục minh khoa học. Rechelieu độc tài nhưng lại mở hàn lâm viện, và Napoleon cũng độc tài đó nhưng lại mở trường Bách Khoa. Còn nhà nước dân chủ nhân dân ta lại đóng "cửa" trường (chứ không phải đóng trống) một cách khôn khéo: chỉ cho học biết đọc quốc ngữ để dù đọc truyền đơn, bích báo của nhà nước mà thôi. Còn các chương trình học khác đều hạ thấp sát đất để học sinh khỏi phải giỏi hơn các cán bộ có lý lịch tốt được đậu phó tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ quá ư dễ dàng. Lâu lâu nhà nước

cũng cảm thấy các cán bộ khoa học quá bết, kém hơn các dân miền Nam ở nhà tự học lấy nên nhà nước dùng các biện pháp sau đây:

1) Không cho dân tự học bằng cách bắt giam các giáo sư cũ mà lớp dạy bổ túc toán lý hoá và sinh ngữ (hơn 40 vị bị bắt trong năm 1983), tịch thâu và cấm cho bán sách khoa học văn chương ở đêđồng Calmette (1984).

2) Đăng báo thông cáo dài dài nhà nước mở những khoá tu nghiệp cấp tốc văn hóa lớp 9, lớp 10 cho những y sĩ, bác sĩ, dược sĩ và giáo sư chưa có trình độ lớp bảy, lớp tám.

3) Hạn chế học sinh Trung học lên lớp (chỉ lấy 60%) và ưu tiên cho những em có lý lịch tốt (1984) (Trước đây chỉ áp dụng việc xét ưu tiên lý lịch cho Đại Học mà thôi).



4) Hạn chế tối đa thi vào thủ viên đêđồng Nguyên trung Trắc, đóng cửa các thủ viên lô khát. Thủ hồi thủ viên (Alliance Francaise) (1982).

5) Những em không được tiếp tục học (33%) thì được nhà nước động viên di lính (kể từ 1985 tuổi động viên là 15 thay vì 18), nhà nước "cho vay" 3 tuổi để giúp em bé được "trúng tuyển" di lính sớm. Ngày xưa sát Bộ Công Chánh có các em học sinh Cao Thắng thường chọc cảnh sát đã chiến đấu đẹp biếu tình: "Nhó không học, lớn làm lính dã chiến". Bây giờ thì được nhà nước ưu ái cấm học cho di lính bộ đội khỏi cần phải lòn và nêu rủi chết non càng tốt (ly lịch xấu mà).

Đức quốc xã, Ý phát xít, Nhật quân phiệt, độc tài tàn bạo nhưng nhở khôn ngoan không bắt giam thầy giáo, bắt lính học trò, nên sau khi thua trận vẫn phục hồi khả năng phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực. Với Việt Nam hây giờ, nếu một ngày mai phục quốc thành công thì cũng khó lòng mà cứu vãn nạn diệt chủng vì lẽ không còn nhân tài và không có mầm non trong nước. Cộng sản quốc tế chủ trương "vùi lòn không nhà trống" khi chiến tranh, cộng sản Việt Nam lúc hoà bình lại sáng tạo thêm chiến thuật "bung không đầu trống" để xây dựng cái gì đây? Xây dựng nghĩa địa cũng không được vì nhà nước áp dụng ráo riết chính sách đào mồ bốc mả tất cả tội tiễn đồng họ trên toàn quốc rồi. (Bệnh dịch thường xảy ra sau khi nhà nước chủ trương bốc mồ mả trong thành phố và ngoại ô, bốc nhũng không lắp lại).

Anh Oanh thường nói với tôi: Một khi mà họ đã theo một chủ nghĩa làm tôi đòi cho "quốc tế" rồi, tất phải tàn sát mọi sinh lực "quốc gia" còn dại chút khả năng quật khởi. Muôn theo quốc tế vô sản cần phải phá sản quốc gia trước tiên. Từ khuông dĩ vãng là đêđồng lõi của Vệ binh do Trung quốc dùđec

tiếp tục lặp tung ở đây thêm một phát minh mới của nhà nước Việt Nam: giết chết tướng lai dê phung sù hiên tai cho giai cấp Đảng phong kiến và quan liêu hết mức.

Anh Oanh là một con mọt sách, một học giả say mê với khoa học và kỹ thuật, không thể nào sống với chánh sách ngụ dân kỳ lạ này: Có thể nói anh Oanh ra đi cột dê tránh nan đau đau thì ít nhưng dê tránh nỗi đau lòng thì nhiều. Đau đớn cho bản thân và đau lòng cho một dân tộc hiểu học số một thế giới.

Tất cả mọi gia đình đều lo cho con cháu mất ăn mất ngủ đêm ngày. Tất cả đều muôn ra đi. Rã đi đâu? Không biết. Tướng lai trẻ em Việt Nam bị châm dùt trong nước tất phải cho chúng ra đi để họ may có chút gì đó sáng hơn. Tướng lai mù mịt vẫn còn hồn không. Đó là câu trả lời dùt khoát của mọi gia đình thutherford con hồn thutherford dảng và bác.

Một hôm cô Tiên đến nói nhỏ với tôi: "Ba con đi rồi, thoát khỏi lưỡi công an duyên hải". Tôi rất mừng và tin chắc anh Oanh sẽ thành công. Một hôm sau tôi đến thăm chí Oanh để xem chí có bị rắc rối gì với công an khu vực trong phuồng không. Chí vui cười cho biết rằng dối với ai thì thật "mệt lấm nhung nhò tôi có chuẩn bị từ trước nên cũng tạm yên. Tôi tò mò hỏi thêm thì được chí kể khá đông dài. Nên xin phép chí trình bày lát ở đây một cách có hệ thống hơn. Trong các danh từ mà cán bộ thutherford dùng có hai chủ đặc biệt "TÀY" đó là hai chủ "lô gích". Lô gích là hợp với lý luận biện chứng Mác xít. Những biện chứng mác xít là gì thì có trời mà hiểu (Thạc sĩ Trần Đức Thảo đã dày công nghiên cứu biện chứng này nhưng chưa thông) nghe dụ dỗ về nút cò thành ra bây giờ mắng ket đến nỗi thân tàn ma bại không ai biết sống chết nơi đâu. Và chỉ có ông Thảo mới hiểu "sâu sắc" để ngầm gửi cay đắng voi biện chứng thành biến chứng này). Mọi giải thích phải có "lô gích" mới được cán bộ chấp thuận. Đặc biệt dối với nhân dân thì lô gích đâu hay cách mấy cũng chỉ có giá trị 50% mà thôi. Còn 50% kia là phải tính theo công thức:

Tài 1 x Tài 2 50% (Hai tài tỷ lệ nghịch dão với nhau)  
Tài 1 là tài ăn nói hùng hồn, lý luân ào ào trời chảy, dối khi nguy hiểm cũng dùt không sao cả, nói thao thao bất tuyệt không cần người nghe rồi từ vò tay lấy. Tài 2 là tài chánh kèm theo dối phuồng dối phán thông cam xuôi tai, thuận mõm. Nhờ điểm lô gích khá và Tài 1 cũ cho nên chí Oanh không mất Tài 2 bao nhiêu, đó là một việc đáng mừng trong thời buổi gạo chau cùi quê này.

Công an hỏi: Anh Oanh đi đâu?

Chí Oanh: Tôi có quản lý anh đâu mà bao tôi biết, nhà nước quản lý thì nhà nước phải biết. Nếu chậm trễ lâu ngày không thay chông tôi về thì tôi kiện, tôi thưa các anh lên tận nhà nước Hanoi.

C.A : Luật nhà nước buộc phải khai tạm vắng trong vòng 24 tiếng, sao chí không khai theo luật?

Ch. Oanh : Luật nhà nước bắt khai tạm trú và tạm vắng. Nhưng các ông không theo luật cho tạm trú thì bảo tôi khai

tạm vắng ở chỗ nào, luật nào?

C.A : Tai sao lại không tạm trú? Tất cả mọi người đi cải tạo về đều được cấp giấy tạm trú cả, sao lại không có?

Ch. Oanh : Giấy tạm trú chỉ có ba tháng, xin tái xét máy ông không chịu xét, xin thuồng trú lại càng không cho, đòi đuổi đi kinh tế mới. Đây, giấy tờ khiếu nại và các đơn xin của anh Oanh tôi còn cái dày đủ ban sao và tôi sẽ nhờ người gửi ra Hanoi để mà kiện tôi cùng, dẫu kiện cù khoai cũng kiện.

Chi Oanh cù lý luân cù của nhù vây rồi thắng cuộc một cách khá cù nhảy.

Trong đại gia đình giao thông công chánh, theo tôi có lẽ chí Oanh là bà xã Ái Hữu tài ba số một về phuồng diện giao thiệp rộng và hoạt động xã hội mạnh. Sự nghiệp của anh Oanh ngoài phạm vi công chánh là do công lao chí Oanh đóng góp một phần lớn (cơ sở nhà máy và đòn điền trà Lâm Đồng, nghỉ trutherford, hiệp hội v.v...)

Tất nhiên có nhưng bà xã Ái Hữu khác cũng giỏi không kém trên nhiều phuồng diện đối nội và đối ngoại mà tôi không thể nào kê khai hết trong phạm vi bài báo này.

Kinh nghiệm của tôi về vấn đề này được tập trung vào Cao và Trung nguyên nhiều hơn vì ở đây đất rộng ngùn thuỷ nên hoạt động đối nội và đối ngoại của các bà xã thường được địa phuồng theo dõi. Đó là Ái Hữu CCGT tất có nhiều tài lầm, cho nên phân đồng các bà xã ăn ngùn không yên khi các AH bận công tác ở công trường xa. Những cô thò ký tre mặng (Lâm Đồng), những cô y tá lâng mạn (Ban mè thuột) và những cô nữ hộ sinh duyên dáng (Quảng Đức) đã tạo ra biết bao cuộc kinh lý sôi nổi của một số bà xã "hoan thủ" đôi chút. Ở Trung nguyên thì đồng dân hòn nên mây bả kiểm soát cũng khó khăn phai nào, còn ở Saigon thì "biết đâu mà tim", khói phai nói. Đầu năm 1958 một sự bão động về bộ y tế: Bệnh viện Dalat thừa các bà Ái Hữu đến chiếm đóng nhà hộ sinh: bốn phòng bị chiếm trọn: bà Sáu, bà Lâm, bà Tùng và bà Anh thi nhau tạo Ái Hữu con (Theo danh tự nhà nước cộng sản gấp trutherford hợp dở thì gọi nhù sau "Xưởng dở" Đàlat bị các chí "Cầu dùt" chiếm cũ dể "sản xuất hàng loạt" nhanh "bộ đội cải và trai" dùt vay trả 18 tuổi). Dùng sáu tháng sau thì miền Bắc Cao Nguyên lại tiếp tục một loạt mới: Bà quản đốc công trutherford QL. 14 cùng với bà phó quản đốc (T.D Huân và N.P. Buu Kha) "match nu" và gọi điện tín cho lang quân biết cùng ngày cùng giờ dã hạ sinh tiêu thủ. Ái Hữu T.N. Bích đến tạm thay thì bà xã cũng chuyển bụng kêu về khẩn cấp.

Điều bà Bích thì đặc biệt lo xa, vẽ dô án và thiết lập xong phòng hộ sinh cho mình ngay tại ty Pleiku để sản xuất cho tiện.

Ở Trung nguyên thì tôi khám phục tài planninbg của Ái Hữu D.S. Tùng trước khi xuất dương sang Mỹ du học: Ái Hữu đã lập kip quy ứng trước vía dùng cho bà xã xài dể 12 tháng sau, kia Ái Hữu về đến nhà thì kịp bồng cháu út 3 tháng 10 ngày.

Nếu các Ái Hữu Trung nguyên có tài làm dû trù quy ứng trước, thì các AH Cao nguyên lại rất giỏi nghề khai mìnđong.

Trên núi dười biển đều làm lầm chuyện phi thường. Lê tất nhiên, các AH ở vùng Châu thổ sông Cửu Long chắc chắn phải giỏi hơn vì không dám đóng cù hay bằng các anh cả.

Nói dến đóng cù thì tôi lại nhớ đến anh Nguyê văn Cù mồi sang California ở tại San Diego cách đây gần 10 ngày, sau khi ở Phì gần 6 tháng. Bên AH Tiêm, Ngân, Cù và Minh là ba ngư lâm quân chuyên môn nổi tiếng ở Saigon gặp nhau mỗi tuần một lần tại tiệm phở, nay đã qua gần hết chỉ còn sót lại AH Minh mà thôi. Bây giờ chắc chắn sỹ ở bên nhà buôn lâm, tội nghiệp.

Và bên nhà còn biết bao nhiêu AH khác đang ngao ngán cho thời cuộc và tình đời, thế nào cũng kiếm cách ra đi như trưởng hợp anh Oanh. Ra đi để chạy trốn Xã hội chủ nghĩa và nhất là XHCN Việt Nam mà toàn dân đều đọc sai bét bõi chủ XHCN. Họ cho rằng: Nếu nhìn về mặt chính trị và thông tin thì XHCN là "Xạo hết chô nói", về kinh tế thì lại phải "Xép hàng ca ngày", còn về quân sự thì thật là "Xụ ống hố cá nước"

Xuống hố cá nước là định nghĩa quan trọng nhất. Quả đúng về mặt quân sự, XHCN sa lầy ở Campuchia, hoàn toàn "bị hố", ăn cá mắc xưởng. Ở lại thì Tàu dập, rút lui thì Nga đánh. Nhà nước giải thích phần vua dài dài. "Hố" đối với nhà nước là biển hố Tông lê sáp, còn đối với dân hố là biển cá Đại dương. Đằng nào cũng chết cả cho nên ai ai cũng nguyên rủa bõi chủ XHCN và than rằng: CHÍNH MÌ dã dùng xe ĐÚT THÁNG đưa cá nước xuống HỐ, xuống Biển.

Cuối tháng 9/1979 chi Oanh đến công ty báo tin cho biết anh Oanh đã vượt biên thành công và hiện ở Thái Lan. Chỉ cũng cố cảm theo điện tín của người rõ ràng di mồi gởi về: Tất cả anh em trong công ty kể cả cán bộ ai ai cũng mừng cho anh Oanh, một nhân tài vừa khiêm tốn, vừa tận tâm và rất tốt bụng. Anh Oanh có cho tôi xem giấy ra trại cấp ở Hà nam Minh, trong giấy có câu: "Trại viên gồng mâu, học tập tích cực, tiến bộ nhiều, được thả về địa phương khôi quản chế". Nhưng giấy tờ là một chuyện còn địa phương thực thì ra sao lại là một chuyện khác: Khi về anh Oanh hoàn toàn bí quản chế một cách nghiêm túc. Ở Việt Nam đã là cán bộ tất là có quyền đối với nhân dân và nhất là đối với những người cai tạo về.

Trong chuyện vượt biển của anh Oanh, có một số nhà ở Saigon được chủ thuyền gửi thư về báo tin thân nhân mất tích và họ cho biết thêm: trong số 17 người không đến Thái Lan có anh Oanh. Tôi nhất quyết không tin chuyện đồn nhảm này và sau một thời gian theo dõi thì mới được biết chắc chắn anh Oanh đã ra đi không trở lại. Điện tín do người rõ gởi về cho rõ không dám nói rõ sự thật. Chuyến tàu đã lối bên Mã Lai thật sự nhưng vì tàu cập bến không được tổ chức trật tự. Thành thu manh ai nấy đánh nhau lên trước, tàu chao và lật úp. Trong số những người bị kẹt trong tàu có All Oanh thân mến của chúng ta.

Anh Oanh ra đi để lại biết bao thường nhớ cho gia đình, biết bao mến tiếc cho bạn bè ái hữu và đất nước mất một nhân

tài hiếm có.

Biết bao nhiêu ái hữu khác trong đại gia đình GTCC chúng ta đã lâm vào cảnh ngộ nói trên nhưng tôi không được biết rõ chi tiết; mong các AH nào có đủ tài liệu, xin ghi vào lá thư ái hữu và hàng lưu niệm để tưởng nhớ người quá cố.

Nếu nước mắt người Khmer chảy đầy biển hồ Tông lê sáp thì giọt lệ người Việt phai tràn ngập Đại dương.

Toàn thế giới đều ngao ngán cho sự tàn nhẫn dã man của bọn cướp biển hải tặc, giết người cướp của. Nhưng theo tôi thì cái đó không thâm gì thủ đoạn vô cùng tàn ác của XHCN trên



mọi phương diện. Bọn Hải tặc chỉ hành động lén lút chứ XHCN giết người công khai, ban ngày, giữa ánh sáng mặt trời, ngay trung tâm thành phố không kiêng nể trời đất qui thần gì cả.

Nhà nước rất ghét những người ra đi không chính thức mặc dù họ thuộc thành phần ba dồi vô sản chính công "nông dân đồng khởi" hay "thợ thuyền cách mạng" gì cũng mặc kệ. Lý do duy nhất là vì họ ra đi mà quên nạp tiền mài lộ cho nhà nước. Nhà nước quí nhất là những người ra đi hân chính thức, "tú sản mài bẩn", "cuồng hào ác bá" mày cũng tối hêt miễn có tiền là đưọc. Một khi được nhà nước ghét là bị công an biên phòng xem như kẻ thù cần phải triệt hạ. Cũng vì vậy mà những trại giam người vượt biên là những trại giam "không chính thức", không hồ sơ, không sổ sách giấy tờ gì cả. Nhưng ai mà vô phúc bị bắt nêu không lo sớm đào tẩu hay dứt lát để chuộc

mang thì kê nhu xong doi. Nhà nước cho phép công an biên phòng hành hạ, tàn sát dê thân nhân chạy tiền đút lót cán bộ và đồng thời dê rắn de chuyển hướng dẫn chúng sang con đường bán chính thức hoặc chính thức. Biết bao nhiêu người vô tội đã chết oan trong nhung nhà tù rùng rợn này. Về sau, Một số Công An biên phòng nhân thấy mình bắt người về để cho cấp trên ăn không ngồi rồi vo vét, tha hô thu huong nên "thanh toán" ngay tại chò nhung người vuot biên. Thanh toán có nghĩa là cuop cua giết người nêu gấp chóng cu hoặc côn phi tang. Tu đó xác chết của nhung nạn nhân xấu số này bắt đầu trôi dat suốt ven bo biên miên Nam. Chi có nhung người ở Vũng Tàu mới biết rõ chuyện này, còn ở những nơi khác thì vì giao thông khó khăn nên thiên hạ chỉ nghe dồn mà thôi. Dân chúng Saigon bắt đầu trực tiếp vớt xác chết trẻ em trôi về Saigon sau vụ vuot biên bị bắn chìm ở Cát Lái vào giữa năm 1980. Sau 81, vuot biên trở nên càng khó khăn càng nguy hiểm thì thiên hạ lại càng lo di bán chính thuc hoặc lập hồ sơ di đoàn tụ gia đình nhiều hơn. Sau lâu ngày quen thói sát hại người vô tội không kiêng né gì ca nên mới xảy ra vụ thanh toán người vuot biên rùng rợn nhất nhân loại. Giữa ban ngày, o trung tâm thành phố "bắc Hồ", tại cầu chủ Y.

Một chiếc thuyền vuot biên ngụy trang làm thuyền buôn, bị công an phát giác tại cầu chủ Y. Người lái thuyền hoảng sợ nhảy trốn bỏ thuyền trôi trên kinh. Tàu nghiêng và chìm dần, thiên hạ và ghe tàu hai bên kinh kéo tới dê cuu thì bị công an bắn xối xả không cho lại gân. Chiếc thuyền bị bắn bể, và toàn thể nạn nhân, phần đông là đàn bà con nít đều bị chết đuối hoặc bị bắn chết không còn một mảng. Từ thi trôi lênh bênh và công an ngăn chặn hai đầu kinh dê thi đua bóc lột xác chết (phân đồng dem theo cửa cái, vàng bạc) trước sự chứng kiến của hàng vạn đồng bào và hàng ngàn thân nhân người chết. Tiếng khóc la gào thét vang trời vang đất kèm vơi nhung phát súng chí thiên dọa nhung ai liêu mạng dám súng sô chươi bối. Thật là địa ngục trần gian. Thay người xấu số được sắp đặt thủ tự ở hai bên bờ kinh và được công an canh gác cẩn thận để cho thân nhân đến nạp tiền chuộc xác dem về chôn. Giá cá được nhà nước án định như sau: 10.000\$ giá người lớn, 5.000 \$ giá trẻ em dưới 18 tuổi, còn con nít dưới 3 tuổi được đặc ân miễn phí. Tôi nghiệp nhung gia đình đồng con, hoặc ra di toàn bộ, nên thân nhân chạy tiền không đủ số để nạp cho nhà nước. Xác dê, bên bờ kinh lâu ngày thói tha ghê sợ. Bà con lối xóm tò chui lạc quyền và khách qua đường đóng góp để giúp thân nhân đau khổ. Vụ này dầu sao cũng tạo nên dù luân xôn xao bần tán khắp nước. Nhà nước bèn mở lớp học tập sửa sai. Lẽ tất nhiên lỗi không phải ở công an biên phòng, lỗi cũng không phải ở cán bộ hạ cấp thi hành chính sách nhà nước quá cứng rắn. Không có lỗi ở cù khoai nào hết mà là ở danh từ dùng không đúng. Nhà nước bèn sửa sai danh từ như sau: Tiền chuộc xác chết không phải tiền mai lò mà là thuế Ngu, nhà nước đánh thuế Ngu cho nhung người không chịu nộp

tiền di bán chính thức. Chê' dô công san sống băng danh từ, chêt băng danh từ cho hợp với phuong pháp biên chung duy vật (?). Các danh từ khác cũng duoc định nghĩa theo lối thuê ngu nói trên, kê' không hết. Ví dụ di "hoc tập" là di tù mứt mùa, di "kinh tế mới" là di dày khổ sai biệt xứ, "kiểm kê" là bị tịch thu gia sản, đóng quy "tiết kiệm" hay mua phiêu "công trái" là coi như mất tiền, "thu mua" là coi như mất gạo, mất heo... Nhung Công an XHCN tuy là giao cấp được ưu đãi nhất, có uy quyền nhất nhưng lại chia rẽ xâu xé lấn nhau để tranh giành quyền lợi in hệt các đảng cuop mafia quốc tế vậy. Địa phuong này chống sự làm ăn của địa phuong kia, thanh toán nhau và xác chết thường được dem hoàn trả ban đêm, đâu và tay bị chặt nên không ai biết ai là ai cả. Dân chúng chỉ thi thâm: Cán bộ họ khai trừ nhau đó. Chết không kèn không trống và chôn cất cũng không ai hay.

Vào tháng 9 năm 1983 Đại Tá công an Năm Thach, trưởng phòng Công Tác Người Ngoài bị bắn chết trong phòng ngủ ở biệt thự Đường Công Lý. Đại tá Năm Thach là công an năm vùng ở Saigon giữ chức lo xuất cảnh từ năm 1975 nên hối bạc nhiều quá sức tuồng tuồng. Y có rất nhiều nhân tình làm môi giới móc nối đường giây mồi lộ. Năm 1982 công an Hanói vào lập đại diện miền Bắc lo xuất cảnh cho miền Nam ở Saigon để nắm lại quyền hành hối bạc và kiểm cách thanh toán đường sô. Cái chết của Năm Thach làm chấn động cả thành phố Saigon nhưng lại được nhà nước làm lơ không chôn cất gì cả. Bà vợ thuê xe đem xác lên chùa chôn lè tất nhiên là phải không kèn không trống. Mafia Việt Nam tệ hon Mafia quốc tế, dầu sao ở bên Tây, tuy là cuop cả nhưng họ cũng còn chút tình chút nghĩa giang hồ. Đinh Bá Thi, Mai văn Bộ hay Xuân Thủy gì cũng từ từ di vào quí đạo biện chứng côn đồ mất mạng nói trên.

Tại sao mà đất nước mình khốn khổ như vậy hè ?

Trước khi vuot biên, anh Oanh thường đặt ra câu hỏi như vậy rồi cùng nhau kiểm cách giải đáp. Ông thời thi không biết bao nhiêu là lý do, cái gì cũng đúng cả. Ai cũng có phần lối hét nhung không dầu vào đâu. Thực tế phũ phàng truớc mắt, tàn nhẫn, vô nhân đạo, không có nghĩa lý gì ráo.

Ý kiến của anh Oanh thi như thường lệ rất đơn giản và dễ hiểu hơn nhung công thức đóng cữ' nhei.

1) Trước hết đừng chủ quan, suy bụng ta ra bụng người. Quốc tế không ai lo giúp mình đâu. Trông đợi vào họ là chết sớm.

2) Không ai muốn Việt Nam trở thành Đại Hàn, Đài Loan hay Nhật bón ca. Thị trường tự do bị nạn da văng tràn ngập (kè' cả Hồng Kông, Tân Gia Ba v.v...), thế giới họ chịu không thấu. Đe Việt Nam tiếp tục là nhược tiểu, dê sai, dê bao là tốt nhất. Do đó dân phải ngu.

XEM TIẾP TRANG 59

mà không phải xin phép bố' như xưa. Mẹ không phải hâm cõm hâm nước tưng ly, tưng tí cho bố mà nhiều khi bố còn không vuô ý. Sư chịu đựng của mẹ làm cho chúng tôi bức mình, nhưng cũng không dám phản đối bố, hay tố cùi chỉ nào bình vực me, vì bố tôi rất nghiêm khắc. Tôi biết rằng mẹ đã phải chịu đựng nhiều sự đeo đoán của bố. Mẹ đã dẫu những tiếng thở dài, những giọt nước mắt o tận cùng đáy lòng mẹ cho vui của, vui nhà, cho cái hạnh phúc gia đình mà có lẽ chỉ có bố tôi là hạnh phúc.

Tôi nhìn mẹ tôi, rồi tôi nhìn nhung gì đang xảy ra xung quanh ~~nhé~~ cho bà con bạn hữu tôi, tôi lai nhìn đến cuộc sống của tôi, của các em tôi, rồi bèn làm một màn so sánh. Ôi, thế mới biết cái giá trị của hai chữ "tự do".

Vậy thì "ở vây" chắc chắn sẽ sung sướng hơn, cho nên một hôm, tôi làm một buổi họp mặt bàn vuông với gia đình, rồi phán rằng, tôi muốn thành lập HỘI ĐỘC THÂN, các em tôi lai nhao nhao lên "Why, why and why". Tôi giải thích cho các em tôi nghe nhung gì mà tôi đã trình bày cùng quý vị ở trên. Thấy tôi đưa ra nhung lý lẽ khá hợp lý, chúng đồng ý ngay, duy chi có me tôi là không đồng ý chút nào, nhưng chúng tôi thuyết mãi người nghe cũng xuôi tai, thê là trụ sở HỘI ĐỘC THÂN được thành lập ngay từ ấy. Chúng tôi có nói quy rõ ràng, sẽ có họp mặt, sẽ có nhiều màn picnic, cảm trai v.v...

Vậy ai cùng quan điểm với chúng tôi thì xin thư về dia chi sau đây. Quý vi không phải đóng quyết liêm gì cả, cũng không phân biệt nam nữ già trẻ. Hiện tại chúng tôi chỉ là cảm tình viên của AI HUU CÔNG CHÁNH thôi (Qua Doctor Le đây), nhưng biết đâu nhõ cái hôi ĐỘC THÂN này mà chúng tôi sẽ không còn độc thân nữa và biết đâu chúng tôi cũng không là cảm tình viên của AI HUU CÔNG CHÁNH nữa mà là hôi viên của AI HUU CÔNG CHÁNH hoặc CON CỦA AI HUU CÔNG CHÁNH. Biết đâu phải không quý vị, ứ biết đâu đây.

Mong lâm thay!

Sau đây là thành phần ban chấp hành:

Chủ tịch HĐT : Lâm lê Dư

Phó chủ tịch : Nguyễn lâm Anh Thu

Thủ Ký : Nguyễn lâm Anh Tâm

Trưởng ban giao tế : Nguyễn lâm Anh Trang.

Địa chỉ liên lạc:

Nguyễn lâm Anh Trang

C/o Trụ sở Hội Độc Thân

8181 Fairway Court

Newark, CA 94560



## Một Ái Hữu tài hoa

3) Liên sô và Trung cộng muôn Việt Nam là chủ hùm mìn qua trung gian một hệ thống ~~đang~~ tay sai đưa trên bạo lực công an. Do đó phải ngu dân.

4) Muôn thành công trong ý đồ trên quốc tế bao giờ cũng tìm cách triệt hạ tinh thần quốc gia dân tộc Việt Nam. Thế giới tự do thì trước nay vẫn chủ trương hạ bệ nhung thành phần quốc gia có khả năng mà thôi trong khi thế giới XHCN thì triệt hạ hết cả từ thuong vàng đến hạ cám, cái gì mà có chút tính chất quốc gia cũng bị hủy diệt tận gốc.

Căn cứ trên năm luận cư trên thì nhà nước XHCN Việt nam hiện tại là đồng minh quá rõ của toàn thể thế giới để đưa dân Việt Nam vào cõi u mê ám chướng. Tài nguyên quốc gia sẽ được quốc tế khai thác để dâng về sau: Thủ hội còn ai có kha năng mà chống lại? Nước Việt Nam đang được Đảng chuyên mạnh về thời tiền sử để trở thành Đại Ngu. Càng ngu càng tốt để Thuế Ngu ~~được~~ tiếp tục dài dài.

Và dân Việt Nam sẽ tiếp tục ra đi theo chân anh Oanh, đi vào một phuông trời khác mà danh tu Tự Do cũng nhu Hạnh Phúc không bao giờ bị cưỡng hiếp phủ phàng như vậy cả. Đó là thế giới của Thiên Đường Vô Ngôn...

### **PHÂN ƯU**

Được tin trê AH đản anh

**Cụ LƯU THẾ ÁI**

và

**Cụ Bà LƯU THẾ ÁI**

dâ tu trân tại CANADA

Ái Hữu Công Chánh xin thành thật  
phân ưu cùng tang quyến và câu chúc  
hưởng hồn 2 cụ sớm phiêu diêu miên tiên cảnh.



Được tin thân sinh AH. Nguyễn văn Tuồng  
vừa thất lộc tại Santa Ana, California.

AHCC xin thành thật chia buồn cùng AH Tuồng  
và Gia đình

Kính cầu chúc hưởng hồn cụ  
đỏm tiêu diêu miên tiên cảnh