

Làng Việt Nam

*Mai sau doi có buôn tênh
Về đây dốt lúa ngôi canh tuổi già.*

Tôi soi gương thấy tóc mình bạc phơ. Gân hầy mồm tuổi rồi, bạc là phải. Mỗi lo âu lớn không phải là cái chết gân kẽ, không phải là cõm áo, không phải là sức khỏe, mà là nỗi cô đơn của tuổi già. Ba đứa con lớn, mỗi đứa ở một tiều bang, chạy theo công ăn việc làm. Mấy năm sau này, đứa con út tôi nghiệp đại học kiêm được việc gân nhả, vợ chồng tôi cũng bắt được phân công quanh. Ngành điện tử xuông dọc, nó thất nghiệp đã sáu tháng. Tôi an ủi nó rằng, con ở đây với Ba Mẹ, không lo tiền cám, không lo tiền nhả, thì đừng nôn nóng chi cá. Khi nào kiêm được việc tốt, thuận lợi thì hãy đi làm. Nhưng tuổi tre nó đâu có nghĩ vậy. Nó chỉ muôn tự lập, nó còn có nhiều dự định tuổng lai. Ba hôm trước, nó báo tin cho Ba Mẹ biết, vừa nhận được một công việc tốt tại miền Đông Bắc nước Mỹ. Nghe xong, phút đầu tiên là mừng cho con gặp vận may, phút thứ hai là choáng váng nghĩ đến cảnh cô đơn của đôi vợ chồng già trong căn nhà thênh thang này. Nó nói “hay ba mẹ bán nhà, theo con lên miền Đông đ.” Tuổi già sợ tuyệt, nhưng sợ nỗi cô đơn hơn. Tôi bàn với vợ để đi theo con. Vợ tôi gật ngay với lý do là nó có dối sống của nó, rồi đây nó lập gia đình, nỗi cảm từ đó, cần sự riêng tư, nó còn di chuyển theo công ăn việc làm nhiều lần nữa. Không thể nào chạy theo con mai. Tôi mất ngủ nghĩ đến cảnh thuở thuở của đôi vợ chồng già trong xứ người. Lầm chí cho qua tháng ngày dài. Lái xe đi vòng vòng du ngoạn cũng chẳng có gì vui. Bởi nước Mỹ thì nỗi nào cũng giống nhau. Thành phố thì có Mc Donald, có chợ Siêu thị, công viên thì có cây cối, bong bóng, cỏ xanh, ghè đá, đẹp lăm. Chỉ đi vài tuần là chán ngán, mỏi mệt, không còn thấy vui. Đêm nọ, mất ngủ, lật lá thơ Ái Huu Công Chánh cũ ra đọc. Hai câu thơ của một ái huu nào đó viết: “Mai sau doi có buôn tênh, Về đây dốt lúa ngôi canh tuổi già”. Về đâu? Tôi biết về đâu có lúa cho âm tuổi già. Quê hương thì xa lắc lắc, không có lối về. Phúc đức thay cho những tuổi già còn được gân gùi con cháu. Dù chúng có đi làm đi học suốt ngày, giam cha mẹ trong nhà như tù nhân giam long. Mỗi bữa, cùng ăn chung là dù thấy vui, tiếng đứa bát, tiếng lúi lo, dù xưa bỗn dồn trong lòng già.

Tôi đem tâm sự nói với một người bạn trẻ. Anh chẳng quan tâm gì đến nỗi ưu tư của tôi. Vui vẻ bảo rằng: “Thứ huy mây

sẽ đem hai bức di thăm làng Việt Nam. Mọi việc sẽ yên ổn hết. Bác đừng lo lắng chi cho mệt.”

Người bạn trẻ lái xe đưa hai vợ chồng tôi đi xuống xa lô 101, re dording nhỏ qua hướng tây. Qua vài Thành Phố có nhà tháp, đèn mờ vùng bên phải là cát trắng xoá, bên trái có ruộng đồng xanh ngắt. Có mùi biển mặn dâu dây. Vợ tôi reo lên:

“Hình như rung tre dằng kia! A! Không, hàng rào tre! Kìa xem tam bang trên công tam quan: Làng Lac Long! Dừng lại xem chòi! Ghé lại đi”.

Anh ban chỉ miến cưỡi. Lái xe vòng qua công tam quan, dừng lại trong bãi đậu. Trên môt khoảng đất rộng nhiều màu, dường xá ngang dọc ô vuông, nhiều căn nhà “mobile home” xếp hàng ngay ngắn thứ tự. Mỗi nhà có một vuông đất phía



trước trồng đủ các loại hoa. Hoa hồng nhiều nhất, có cả hoa van tho, hoa trang, hoa lý. Chung tổ các chủ nhà chăm sóc chu đáo. Bên hông nhà, mây bụi trúc vàng. Hàng rào tre dày bao quanh khu đất. Lá tre xào xạc trong gió. Phía tây nhìn ra biển Thái Bình Dương, phía đông đưa lung vào núi. Bắc và Nam là đồng ruộng. Vợ tôi reo lên: “Giống quê mình quá, nua giống Vũng Tàu, nua giống Dalat”. Nắng hanh hanh vàng, không khí mát mẻ dịu dàng.

Một cụ ông tóc trắng ống lèn trong nắng, đưa tay che mắt

nhìn, và đi về phía chúng tôi. Sau khi giới thiệu, chúng tôi được biết cu là lý truong của làng. Cu bắt tay chúng tôi vui vẻ. Mỗi vào đình làng. Ngồi vào bàn uống trà cúc. Trà thơm ngát, ăn với keo cầm mạch nha. Trong đình có treo cái trống bên phải, cái chuông bên trái, ở giữa là bàn thờ và câu đối. Sau khi hỏi kỹ, thì cu lý truong cũng là người quen biết cũ. Cu nói rằng đây là một làng Việt Nam. Gồm chung năm muoi nóc gia. Mỗi gia đình gồm có hai hay ba người. Hai vợ chồng già hay hai ba người ban già chung sống. Tất cả đều thuộc lứa tuổi hưu trí. Con cháu làm ăn xa, con cháu bận rộn quay cuồng theo sinh kế, không có thời giờ để ý đến cha mẹ. Khi có thời giờ chúng vui cách riêng của chúng mà tuổi già chúng ta không theo kịp. Bởi vậy, làng Việt Nam này lập ra cho những người già về đây, có dịp gặp gỡ, sinh hoạt, chuyện trò. Cho tuổi già bớt cô đơn, buồn tẻ. Nơi đây tổ chức như các làng V.N cũ. Có tiên chi, hôi đồng kỳ mục, lý truong, có thêm ban xã hội, ban y-tê v.v... Tất cả đều tự nguyện, không có thù lao. Cu lý



dẫn tôi qua thăm "Chợ làng". Chợ làng là một căn phòng nhỏ chia làm dört. Phía sau dù thư hàng tạp hóa, tư bản chải đánh răng, khăn mặt, cho đến các vật dụng cần thiết khác. Phía trước có 5 cái bàn, có ghế, bên hông là quầy hàng, có bánh chung, bánh mì, kẹo lạc, bình trà, cà-phê, sữa. Không có người bán hàng, các cụ cứ mua, ăn và bỏ tiền vào hộp theo giá đã ghi. Trên vách có một tảng giây và cây hút, các cụ cần mua món gì mà quán không có thì ghi lên đó. Ngày hôm sau chu quán đến cung cấp hàng và quyết đòn quán. Trong quán, có chảng chục cụ đang uống nước, ăn bánh và nói chuyện cười vang, ôn ào. Các cụ đã yêu, không muôn nau ăn lấy, không muôn ăn chung với các gia đình khác, thì có thể ăn cỗ tháng tại quán, hay được mang đến tận nhà. Công việc này do mỗi gia đình Việt Nam ở gần đây cung cấp. Nhưng tự nau ăn lấy là thú vui tiêu khiển của các cụ bà, vừa để tiêu tồn thời giờ, vừa để có các món ăn hợp với khẩu vị. Siêu thi Mỹ gần đây, chỉ cần hú một tiếng là có khói cu mang xe đến cho đi. Bên cánh hùi của đình là một "Niệm Phật Đường". Bên trong lồng khói nghi ngút, tiếng mõ đều đều, thỉnh thoảng diệm một tiếng chuông, các cụ bà áo thụng màu lam thấp thoáng qua lại. Ông lý chỉ cần nhà trên mõ đất cao. Đó là "Nhà Nguyên", mỗi chiều các cụ theo doi Chúa đến đọc kinh chung. Mỗi tháng hai lần, có cha xứ đến làm lễ vào ngày chủ nhật. Tôn giáo là một an ủi lớn của tuổi già, không thể thiếu được. Dưới bóng một gốc cây, hai cụ ông râu bạc phơ, đang ngồi thiền. Cu lý mỉm cười nói: "Cái cụ ông áo quân trắng

đang ngồi thiền kia, có mang năng phán trình diên, quang cáo". Đi qua một căn phòng ôn ào, cụ lý ghé lại, chung chúc cu ông đang đánh cờ tướng hối động, cụ này dời lên xe, cụ kia dời xuống pháo, cãi nhau ôn ào. Cụ lý cho biết cờ tướng là trò giải trí phổ thông vui nhộn nhất trong làng. Các cụ bà thì họp nhau chơi tố tôm, tú sáu, chơi tú sang đến chiều. Ăn thua chỉ có mấy xu, thế mà các cụ; lại thấy vui. Cu lý tiếp: "Các cụ thích văn chương thơ phú thì hay họp tại nhà cụ XYZ, các cụ họp hàng ngày đọc thơ, bình thơ. Còn các cụ viết sách, nghiên cứu thì sống trầm lặng hơn. Một nhóm năm sáu cụ chung nhau soạn sách giáo khoa bậc tiểu học, cho con cháu Việt Nam sau này, tại trong nước cũng như ngoài nước. Có khi các cụ cùng giàn nhau vì bàn cãi chuyên thời sự, mỗi người mỗi ý. Nhưng rồi cũng chóng quên. Thư viện của các cụ thì sách vở thật đổi dào. Đầu các loại sách Việt, Pháp, Mỹ. Sách báo do con cháu tặng, mỗi đứa tặng vài cuốn sách, mỗi đứa cháu tặng một năm báo, nhiều quá các cụ không đọc hết. Thư viện được quản thủ bởi một cụ từ nguyên, ngày xưa hén quê nhà, cụ có cả mâm chục ngàn cuốn sách quý, khi Cộng sản vào tịch thu đem dột, cụ bệnh cả nửa năm chưa hết.

Cu nào muốn mượn sách thư viện, cụ đến lấy, ghi tên vào sổ, khi đem trả thì gạch tên. Lâu lâu các cụ không có việc gì làm, đến xếp sách thư viện cho ngay ngắn thủ tụ.

Đứng trên dời nhìn xuống, thấy các cụ tụm năm tụm bảy, di bộ đọc theo bờ biển, các cụ di cho khỏe chân, hít thở khí trbi, vừa di vừa hoa tay chuyện trò. Được biết khí hậu miền này ám áp quanh năm. Nhiệt độ thay đổi từ 55 đến 75 độ F.



Mỗi năm chỉ có năm ba ngày mưa. Có người gọi nơi đây là xuân bốn mùa. Cu lý nói: "Hàng năm đến vụ hè, con cháu ghé về đây thăm ông bà, đồng thời nghỉ mát, di du lịch. Các cụ thỉnh thoảng cũng di xa thăm con cháu, di chung một dội tuân là nhổ làng với vâ trô vè. Ở đây có ban đồng, vui vẻ, sáng hôm chiều tối quanh quần bên nhau, thường mến chăm sóc nhau. Có cụ bệnh vào năm nhà thuê ống, chưa lành đã dời về vì nhổ. Ở đây cũng có một cô y-tá Việt Nam chăm sóc cho các cụ già yếu, phụ làm các việc mà không ai giúp được. Thỉnh thoảng các cụ thuê bao xe di du ngoạn xa, các cụ bà tha hồ trô tài cõi năm, tắm rang... Họ mây tiếng cụ lý tiếp: Hàng năm chúng tôi tổ chức giỗ tổ Hùng Vương, hành lễ trọng thể, ăn tết dót pháo, rằm tháng bảy bão hiếu, và ca mục tổ chức sinh nhật tập thể. Những người sinh cùng một tháng thì

XEM TIẾP TRANG 63