

## HẠNH PHÚC XA VỜI

Người viết: D.H.N

Những ngày nằm trong lao tù Cộng Sản, hàn thiêu ăn, thiêu uống, thiêu áo quần ấm áp mùa đông, thiêu tự do, thiêu cả nước uống, nước tắm hàng ngày. Hán thèm khát và mồ ước đói thứ. Thèm một cục kẹo đường, thèm chén cơm nóng hỏi, thèm một chậu nước mát để tắm. Mơ ước được thả về, ôm con hòn vợ. Mơ ước được nằm dài trên giường nhà, hít thở không khí gia đình. Những thứ đó xa vời, như nằm ngoài tầm mồ ước. Hán thèm nhu, nêu được ra khỏi tù, và cuộc sống cực khổ đến mấy nữa, hán vẫn cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Rồi hàn tiếc những ngày tháng cũ, khi còn tự do, hàn có hạnh phúc mà không biết, để cảm nhận và để hưởng cái hạnh phúc đó. Nhiều lần, hàn đứng nhìn theo những bạn tù được tha về, mà hai hàng nước mắt rưng rưng. Hán thường cho thân phận mình, và nồng lòng được thả về. Một lần, tên cai tù tiết lộ rằng nhà nước sẽ cho anh em cải tạo những khu đất xa xôi trong rừng núi để tự làm ăn, canh tác, sinh sống và đem gia đình đến đó ở. Hán sung sướng, mong sao cho chương trình đó sớm thi hành. Một ngày còn nằm tù là một ngày lòng hàn nôn nao như đốt lửa.

Rồi hàn sung sướng nhận được giấy tha tù. Hán về nhà với tất cả nỗi niềm sung sướng. Được hưởng nhiều hơn những thứ mà hàn mồ ước trong tù. Rồi hàn bắt đầu thấy đời sống tầm thường đó khó chịu vì công an dòm ngó. Hán ước mồ xã hội này dành cho nó một công ăn việc làm, đừng gạt nó ra ngoài lề, hàn bị mất quyền công dân. Hán cần một việc làm để được bình thường như mọi người, để bớt bị công an dòm ngó, để cảm thấy mình bớt bô vô trong xã hội. Hán chạy ngược chạy xuôi kiếm việc làm. Khắp nơi đều tú chối, vì hàn là tù cải tạo, nguy, mất quyền công dân.

Cuối cùng hàn được thỏa nguyện. Kiếm được một công việc trong nghề. Tuy khởi đầu với một nhiệm vụ khiêm tốn nhỏ nhoi. Hán làm việc giờ, hăng hái. Được "cách mạng" tin dùng. Cho giữ những chức vụ quan trọng. Nhưng hàn cảm thấy đời sống dưới chế độ Cộng Sản quá bấp bênh, thiêu tất cả mọi tự do căn bản, thiêu thoán, khổ cực. Con người trong chế độ Cộng Sản còn thấp hồn con thú. Hán thấy nhu cầu tự do quá cần thiết. Hán tìm đường ra đi khỏi nước. Hán mồ ước được sống ở một nước tự do. Dù đó là miền Phi Châu hoang dã hay miền Bắc Cực u tối tuyệt tráng quanh năm. Hán thèm khát tự do. Đau khổ lắm. Hán vượt biên nhiều lần mà không thoát. Được ra khỏi nước rồi suốt

đời lao động cày sâu cuốc bãm để kiêm sông hàn cũng vô cùng sung sướng. Hán khổ đau, lo lắng, ngày đêm mất ăn mất ngủ để nghĩ đến việc đào thoát. Cuối cùng, hàn thoát được xứ Cộng sản VN. Những hân hoan ban đầu qua đi rất mau. Böyle giờ là lúc mồ ước mồ được định cư mau, ở một quốc gia tốt. Cũng như mọi người, hàn ước mồ được định cư ở một trong 3 xứ: mỹ, Canada, Úc châu. Cái lo lắng không được các nước trên chấp nhận cho vào cũng làm cho hàn bồn chồn, mất ngủ, suy nghĩ nhiều ngày. Hán quên mất chuyện trước kia hàn sẵn sàng đến bất cứ một nước Phi Châu tự do. Phái đoàn Pháp kêu hàn đi phỏng vấn, hàn phát bệnh vì sợ không được định cư ở các nước mong ước. Cuối cùng, hàn được Mỹ chấp thuận cho định cư một cách dễ dàng. Thế nhưng sau đó, nó còn lo lắng nhiều hơn: Mong cho sớm đi định cư, lo chính sách Mỹ thay đổi, lo có bệnh dịch phát ra, tất cả sẽ bị giữ lại dài ngày. Lỡ biển cõi này, lo biển cõi kia, và đời sống tại trại tị nạn quá thiếu thốn, quá cực khổ. Hán và mọi người, ai cũng mong chờ từng phút, từng giây. Trong bụng người nào cũng nóng như có lửa đốt. Đó là tâm trạng chung của mọi người.

Rồi hàn đến Mỹ trong một ngày nắng đẹp trên phi trường San Francisco. Hán hân hoan, thỏa nguyện. Nhưng không lâu, hàn thấy bắt đầu lo. Cái lo mới. Lo sao kiêm được công việc làm ăn. Nhìn các thủ ký ngân hàng, hàn mồ ước có được một chỗ làm như họ. Nhìn anh chàng chủ nhà trong khách sạn, hàn cũng ước mồ, nhìn các anh chị bán hàng trong siêu thị, hàn không biết bao giờ mình mới có được một việc làm tốt như vậy. Hán không dám mồ ước trở lại nghề cũ mà hàn đã dày công học và tốt nghiệp đại học. Lo âu đi tìm việc. Bỗn chồn ngày đêm. Cuối cùng, hàn kiếm được một công việc ngoài tầm mồ ước: làm họa viên. Hán hân hoan nhận được cái việc làm đó với nó là quá dễ dàng. Làm được 6 tháng, hàn bắt đầu thấy bất mãn. Hán là Kỹ sư, mà phải đi làm họa viên. Hán bắt đầu thấy buồn, và cuối cùng, một người bạn rủ hàn đi kiếm việc ở một công ty khác. Hán thỏa mãn vì được làm công việc của một kỹ sư. Nhưng chỉ một năm sau, hàn thấy lười hàn quá thấp so với các kỹ sư cùng làm một công việc, trong lúc hàn giỏi hơn, chăm hơn, kỹ càng hơn, và kiến thức của hàn nhiều hơn. Hán lại bất mãn, và muốn tìm một nơi khác, trả lương cho nó xứng đáng hơn. Rồi hàn được nhữ ý nguyện. Hán được trả lương rất cao, bây giờ thì hàn thỏa mãn với

lương bông nhận được. Sự hãi lòng không dừng lại lâu. Hắn nhận chân rằng, công việc tại xứ Mỹ bấp bênh, chưa biết mết việc ngày nào. Tưởng lại không có gì bảo đảm. Còn đi làm là còn bị bóc lột. Hắn mơ ước được có một cơ sở thương mại riêng. Hắn đọc báo, tìm hiểu, đi quan sát thiên hạ làm ăn. Và hắn lại bắt đầu thấy đau khổ, vì chưa tạo lập cho mình được một cơ sở để tự làm chủ lấy mình. Gặp bất cứ ai, nó cũng mãi mê nói đến chuyện thương mại. Hắn mất ngủ trong nhiều năm để suy nghĩ đến cái cơ sở thương mại mà nó sẽ làm chủ sau này. Âu-lo, khắc khoai, lao tâm khổ trí để tạo dựng một cơ sở thương mại làm thân thể nó hao gầy, tâm thần nó bại hoại. Cuối cùng, cơ sở thương mại của hắn ra đời. Hắn hân hoan. Tiền vay muộn của ngân hàng, của bạn bè để lập nên cơ sở thương mại. Bây giờ, hắn mới thấy những lo âu mọi tràn ngập như nước lũ, không thấy hân hoan đâu cả. Phải làm việc 16 tiếng mỗi ngày, lo cả trong giấc ngủ. Lo sao cho có khách hàng, lo cho huê vén lúc ban đầu, hắn ước sao cầm cự được vài năm đầu, sau đó có lời vào thì hắn bắt đầu an nhàn được. Quá lo âu, quá mệt nhọc, nhiều khi hắn muôn buông xuôi. Nhưng hắn thành công một cách mau chóng, bất ngờ. Một phần vì hắn biết lo lắng chăm chỉ, một phần lớn vì may mắn, vẫn hên. Cơ sở thương mại phát đạt, tiền bạc vào "nhũ nước". Hắn thấy một cơ sở chưa đủ, mở thêm một cơ sở thương mại khác. Lo âu lại càng nhiều hơn, tiền bạc cũng vào nhiều hơn. Đến lúc nó nhận thức rằng, tiền lời nó kiêm được phải đóng thuế quá cao. Hắn phải đầu tư để tìm "cái vỏ che thuế". Hắn mua nhà, mua thêm đất đai... Nợ nần càng lúc càng nhiều, vì nó đầu tư nhiều, tiền lời nhiều. Nỗi lo âu của nó bây giờ thì quá lớn, và tham vọng của nó cũng lớn theo. Hắn muốn được độc quyền thương mại một ngành nào đó. Hắn lại buồn vì thấy trong nước Mỹ, khó độc quyền một ngành thương mại nào. Hắn càng buồn hơn khi đem so sánh tài sản của hắn với những người giàu khác trong xứ.

Hắn tâm sự với bạn bè: càng ngày tóc càng trắng vì âu lo. Nỗi âu lo, nỗi khổ tâm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn lao. Trước kia no ít thì lo ít, nay no nhiều thì lo nhiều.

Hắn đã quên mất những ước mơ đón chờ khi còn năm tù.

## GIỚI THIỆU ĐẦU TƯ

Tiếp theo trang 9

hàng thì đã và sẽ không bao giờ đuổi kịp mức độ lạm phát và càng kéo dài chừng nào, chúng ta càng bị thiệt hại nhiều chừng này. Chính lạm phát đã là lý do khiến cho chúng ta dù không thích tranh đua làm giàu, cũng phải tìm cách đầu tư vào một cái gì đó để bảo vệ được những gì mình đã xây dựng được. Hãy nhìn chung quanh chúng ta, ai cũng lo việc đầu tư cho riêng họ, kể thì mua bond, người mua stock, hoặc mutual fund, đồng đảo người khác đầu tư vào thị trường commodity, option future v.v... Càng ngày càng có nhiều người tham dự đồng đảo vào các ngành đầu tư táo bạo như stock và commodity. Con số thương vụ của hai ngành này cứ hai hoặc ba lần nhiều hơn mỗi năm, có những ngày tổng số lượng share trao đổi tại thị trường chứng khoán lên đến hàng trăm triệu share, họ còn đang nghĩ đến việc tổ chức thị trường chứng khoán trên Thế Giới thành một thị trường chung hâu có thể mua bán 24 giờ một ngày. Còn riêng về tổng số thương vụ của commodity đã lên đến con số kỷ lục 7.3 trillion dollars hay 7300 Billion dollars tức gần gấp ba tổng sản lượng quốc gia của Hoa Kỳ. Vậy thì có thể nói là các ngành đầu tư về stock và commodity thuộc về khuynh hướng chung của thời gian hiện tại, cho đến khi có một loại đầu tư nào khác thay thế được. Bây giờ chúng ta còn trẻ, chúng ta nên bắt đầu tìm hiểu, học hỏi về đầu tư, còn đã luống tuổi thì lại càng phải lo nhiều hơn nữa để còn kịp thì giờ hữu trí nhàn hạ. Việc đầu tư bằng cách mua life insurance chỉ là để có một sự bảo vệ hạn chế nào đó chứ không phải là một đầu tư "pay off" cho người đã có công khổ nhọc cho công cuộc đầu tư đó. Vậy bằng hình thức này hay hình thức nọ, ai cũng phải đầu tư, ngay người nội trợ hiền lành còn biết đầu tư vào con cái để giúp đỡ cha mẹ tuổi già. Đó cũng là một hình thức đầu tư có lợi vậy.

(CÒN TIẾP KỲ SAU VỀ CÁC LOẠI ĐẦU TƯ VÀ CÁC BÍ QUYẾT ĐẦU TƯ, CÙNG CÁC KINH NGHIỆM XƯỞNG MÁU VỀ ĐẦU TƯ)

## PHÂN UU

Được tin trê AH dàn anh  
 Cụ CHU VĂN MẬU  
 đã qua đời ngày 5 tháng 7 năm 1984  
 tại California hưởng thọ 93 tuổi.  
 Ái Hữu Công Chánh xin thành thật  
 phân ưu cùng tang quyến và cầu  
 chúc hưởng hồn cụ sớm phiêu diêu  
 miên cực lạc.