

Cây đàn bầu

(Độc huyền cầm, Monocorde)

NGUYỄN VĂN TIẾN

Trong những nhạc cụ của Việt Nam, cái đã làm cho thế giới kinh ngạc nhất, thán phục nhất là cây đàn bầu. Thật vậy, những nhạc cụ khác như đàn tranh, đàn nguyệt, đàn cờ, ống sáo, v.v... thì các nước khác cũng có, nhưng hình thức khác biệt theo mỗi nước, như là số dây nhiều hay ít, cái hộp dội tiếng lớn hay nhỏ, cái hình dáng thanh hay thô, v.v... Chỉ có cây đàn bầu là có biệt tính riêng của nó mà không nước nào có. Đó là sự đơn giản chỉ có một sợi dây mà nhờ sự điều khiển khéo léo đã phát ra cả một hệ thống âm thanh. Vậy nên nó là cây đàn độc đáo Việt Nam.

Cây đàn bầu có những đặc tính sau đây:

- a) Tiếng đàn nghe gần giống tiếng của con người
- b) Dễ làm vì rất đơn giản, vật liệu dễ kiếm.

a) Tiếng của đàn bầu.

Dưới ngón tay của một nhạc sĩ có họng, tiếng của đàn bầu nghe gần giống như tiếng của con người vậy. Những tiếng nỉ non, thôn thục của cây đàn phát ra, nếu người nghe không thấy cây đàn, thì có thể tưởng rằng có con người đâu đây đang nỉ non thôn thục. Nhất là đêm khuya thanh vắng, tiếng ấy lại càng lâm ly, náo nùng hơn. Tiếng của đàn bầu hạp với những cung điệu ai oán,

b) Làm cây đàn bầu.

Làm cây đàn bầu dễ lắm, người không khéo tay cũng có thể làm được. Ta đóng một cái hộp tiếng dội (caisse résonnante) bằng gỗ, mặt trên và mặt dưới có hình thang. Nói mặt trên, đục một cái lỗ để sợi dây đàn luồn qua rồi cột vào cái trục, và một cái lỗ để cầm cái cây cầm. (Xin xem hình vẽ).

Cây cầm bằng vật liệu dẻo như là tre, sừng trâu, cỏ lớn băng cái thuốc ke. Sợi dây băng thép thì một đầu cột vào cây cầm này, một đầu cột vào cái trục nói trên. Cái bầu có hình dáng như cái bầu ruộm, gắn vào cái cầm để cho âm thanh phát ra được êm dịu. Do đó có tên là đàn bầu. Cái bầu có thể thay thế bằng cái gáo dùa, hay là cái gì có hình dáng tuồng tờ, không cần thiết phải cái bầu. Những nốt nhạc căn bản được ghi trên mặt đàn theo hình vẽ.

Xem vậy thì làm cái đàn bầu dễ dàng và ít tiền. Vậy nên từ thành thị tới thôn quê, từ đồng bằng đến cao nguyên, người nghèo khó mà muốn chơi đàn thì tự làm lấy cây đàn bầu mà chơi, chứ làm loại đàn khác thì khó lắm, phải cần tay thợ chuyên môn nhạc cụ. Có thể nói cây đàn làm rung động trái tim của người da sầu, da cảm. Vậy nên ngày xưa các cụ đặt vấn đề tâm lý lên trên nghệ thuật, nên đã có khuyên:

Đàn bầu ai gảy này nghe,

Làm thân con gái chờ nghe đàn bầu.

Ngày nay thì người ta đặt nghệ thuật lên trên, nên

người ta lại khai thác cái tình cảm ấy nơi cây đàn bầu.

Tiếng của cây đàn bầu có âm thanh từ tối cao đến tối thấp, từ dài đến ngắn, có lúc vừa cao vừa thấp, vừa ngắn vừa dài, như là tiếng sóng vỗ, tiếng suối reo. Số dây đàn bầu có nhiều âm thanh, tạo nhiều âm điệu lạ lùng như vậy, là nhờ cái cây cầm mà nhạc sĩ điều khiển với tay trái trong khi tay phải gay đàn. Cái cây cầm này là một sáng tạo rất là thông minh của người Việt Nam và nhớ nó, như trên đã nói, mà cây đàn bầu có cái giá trị quốc tế. Với bàn tay điều khiển cây cầm từ phải sang trái, và ngược lại, nhạc sĩ tạo ra vô số là âm thanh, âm điệu;

Nước Án Độ cũng có nhạc cụ một dây, nhưng nó không có cây cầm như đàn bầu Việt Nam, nên nhạc sĩ không thể tạo nên nhiều âm thanh, chỉ tạo ra tiếng thấp nêu đánh vào khoảng giữa của chiều dài sợi dây, và tiếng cao nêu đánh vào khoảng hai đầu sợi dây. Như là tiếng trống lúc ta đánh trống với cái dùi, đánh giữa mặt trống thì tiếng trầm, đánh khoang vành trống thì tiếng thanh. Chỉ có thể thôi.

Xét cái vạn năng của cây cầm này, ta phải tự phụ cái trí thông minh của người Việt Nam. Những nhạc sĩ các nước lá sau khi nghe trình diễn đàn bầu, đều lắc đầu công nhận cái vạn năng của cây cầm này. Nó quá đơn giản mà lại quá nghệ thuật. Người đã nghĩ ra nó thật là thông minh, đã am hiểu nhiều về luật thính giác của vật lý. Bầu là cây đàn của nhân dân vậy. Người đàn bầu thường ngồi đàn trên chiếc chông tre, trên bộ ván gỗ, trên chiếc chiếu trải dưới nền nhà. Ngày nay, để tăng vẻ mĩ quan, người ta để cây đàn trên cái bàn thấp ngang tầm tay và ngồi trên cái ghế mà đàn.

Viết đến đây, tôi nhớ lại hình ảnh một cặp vợ chồng nghệ sĩ mù, lúc về già đã kiếm ăn ở nhật với cây đàn bầu, tại cô đô Huế. Những người đã có ở thành phố Huế cách đây trên năm mươi năm, đã sốt biết vợ chồng Cụ Bón đàn bầu. Hai vợ chồng đều mù mắt cả hai, dắt nhau đi lang thang từ đường này sang hèm khác, gặp chỗ nào có đồng người tụ họp thì ngồi xuống gốc cây hay via hè, rồi chồng gay đàn vợ gõ sanh ca. Khách qua đường dừng lại nghe, ném vài đồng tiền, đồng xu vào cái nón rách để trả lời mặt.

Tiếng đàn bầu của cụ Bón nghe nó náo nùng ai oán làm sao! Người giàu tình cảm phải nhớ nhoái mắt hay ngồi mơ màng tư lự. Trẻ con cũng im lặng nghe, không phá phách. Người ta nói cụ Bón có tiếng đàn náo nùng như vậy, là vì cụ có cuộc đời éo le nên đã trút ra cả trong tiếng đàn của mình, như người thiêng phụ kia đã trút cả tâm sự của mình nơi cây đàn Tỳ Bà, một đêm trăng, trên chiếc thuyền đậu bên Tầm Dương.



CHÚ Ý : Kích thước có thể
thêm, bớt, không tuyệt đối
theo hình vẽ

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| A : Lô cắm cây cân | |
| B : Lô xâu dây đàn vào trục | |
| <u>AB</u> Kê từ A là nốt DO | <u>AB</u> Kê từ A là nốt MI |
| 2 | 5 |
| <u>AB</u> Kê từ A là nốt SOL | <u>AB</u> Kê từ A là nốt SOL |
| 3 | 6 |
| <u>AB</u> Kê từ A là nốt DO | <u>AB</u> Kê từ A là nốt DO |
| 4 | 8 |

TRIẾT LÝ CỦ KHOAI

(Tiếp theo trang 15)

mỗi sáng, thức dậy với niềm vui. Biết rằng hôm nay ta sẽ
được sống thêm một ngày trong thế giới tự do, hôm nay ta
may mắn chưa bị thất nghiệp, còn được đi làm. Thế thì
lòng đã phơi phới. Có lần bị thất nghiệp, buổi sáng thức
giác, tôi vẫn thấy sung sướng tràn trề với ý nghĩ, nhớ thất
nghiệp, hôm nay được dậy muộn, nằm đã dưới. Chỗ nǚa
thuê truyện chưởng đọc. Chiều nay đi câu, tối nay thức
khuya xem "late movie".

Nhiều người hỏi tôi sao không mua nhà để được trú
thuê, mà cứ sống trong apartment chật chội. Tôi nói là tôi
mua hạnh phúc. Hạnh phúc mua được rẻ hơn tiền trả thuê.
Mua một cái nhà là mua cả một khối lo lớn lao vào người.
Và vì cái nhà mà nhiều người sở mất việc, hèn cả con người.

Thế nhưng, người già gửi tôi nhất, thân thiết tôi nhất,
là vợ tôi, thì chống báng cái triết lý "củ khoai" nhiều nhất.
Nhưng nàng đâu có hiểu rằng, hạnh phúc mà gia đình tôi
đang thực sự có cũng nhờ cái triết lý ấy rất nhiều. Thường
thường, ít người thấy được cái hạnh phúc mà mình đang
có. Nhiều lúc vợ tôi làm những điều không phải, nói với
tôi những lời khinh bạc thiêu nhã nhặn. Không nói giận làm
dữ như người khác, tôi thầm bảo rằng: "Nhiều người đàn
bà còn tệ hơn vợ mình cả trăm lần, thôi chấp nhận cái
thường đời". Thế là mọi việc đều qua.

Điều tôi thường hay nghĩ đến là nêu, "Nếu tất cả sự
thực hôm nay là giác mộng, sáng mai thực giác đây, thấy
mình đang còn nằm trong nhà tù cộng sản, thì thật là có
rất nhiều điều đe ân hận. Và nếu đời là một giấc mơ, thì
sao chúng ta không mở cho thật đẹp."

