

# THƯ-TÍN ÁI-HƯU

AH. Le-Ngoc-Thach. (Paris 9/84).- Có vài lời khen tặng và cung cảm ơn các bạn đã ra công lớn (lớn lầm nhẹ) và cung chúc ra của để sáng tạo ra cái tờ báo rất quý báu cho gia đình công chánh.

Riêng về tôi từ ngày đến Pháp tối nay đã bỏ nghe cũ sang qua nghe buồn bã (bán xăng và sửa xe), cung tạm sống được và dù lo cho 3 đứa con học hành. Con gái lớn có chồng con rồi. Đứa trai kế ra Mines đang học về Forage Petrole Đầu ưt học Medecine. Lại nữa vì nghề này cung tạm vắng ít lo thất nghiệp nên cũng không nghĩ đổi làm lâm gi. Sắp dịp này tôi cũng xin báo tin một anh bạn tên là Nguyễn-Vân-Ngôn trước làm ở Hang-không dân-sự TSN., nay làm Aeronautics civil của Pháp ở Charles de Gaulle, hiện ở gần nhà mới của tôi; vì không thấy tên anh Ngôn trong danh sách ái-hữu nên xin đề nghị các anh cho ghi vào.

BBT.- Biết anh chị Ngôn nhiều nhưng không có địa chỉ.

AH. Trần-Si-Huân. (CA. 15/10/84).- Nhận dịp qua Âu-châu 3 tuần, chúng tôi có dừng lại Paris may ngay và được tham dự một buổi họp mặt AHCC Paris vào tối thứ Bay 29/9/84 tại nhà hàng "Sông Hương", với sự hiện diện của quý anh chị Khúc-Dan, Phan-Vân-Lâm, Phạm-Ngọc-Xuyên, Đỗ-Hữu-Huân, Lê-Ngoc-Thach, Trương-Nhu-Bích, anh Cao-Tấn-Tài, chị Bùi-Hữu-Thái ... AH. Phan-Vân-Lâm có nhớ tôi chuyên lời thăm hỏi đến các AH. Cali và trình láng biết rằng sang năm chỉ nhánh Paris sẽ họp hè tại một vùng ở miền Nam nước Pháp để nối rồng vọng tay đến các AH ở miệt đó, đồng thời xin trả lời AH Le-Ngoc-Diép là Paris chưa sẵn sàng để đàm nhận biên tập là thu được.

Trong câu chuyện hàn huyên thanh mắt, AH Khúc-Dan năm nay 82 tuổi nghe chúng tôi gọi bằng BẮC thì dọa rằng "Nếu còn gọi bằng BẮC thi BẮC sẽ không Ai-Hữu nữa". Thế là chúng tôi phải xin gọi Bác bằng ANH và ANH cuối thích thú, tròn tròn ....

Tối hôm đó, chúng tôi tạm biệt các anh chị ở Paris với tất cả luyến tiếc, hy vọng có ngày Đại-Hội để gặp gỡ nhau lâu dài hơn nữa.

BBT.- Về việc phụ trách LTAHCC. Không dĩ thu bằng vừa đọc thư ái-hữu, vừa nghe nhạc Việt; Thái-Thanh, giọng ca tung làm rung chuyển cả một dàn tộc, hát bài "Tình khong biên-giới".... Tình là thiên thu, ..., như vượt thời gian luôn cả không gian .... em đi ngày nào chúng mình có nhau...., bên này ra y nhớ Ai-huu Ba-Lê phụ trách là thu một thời gian để "cô sác thai" "Tình khong biên-giới" (Tình Ái-HUU và biên-giới HUE-KY). Đề nghị phụ trách số 32 đến số 36, khởi sự vào giữa 1985 và kéo dài một năm. Hôm nay được biết là không xong rồi. Thời !

"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,  
Đời mới vui khi phải phụ trách là thu .... dài dài."

AH. Nguyen-Ngoc-Khiem. (Ottawa, 5/84).- Canada đất rộng người thưa nên công chánh không có dịp gặp nhau vui vẻ như Cali. Ngày giờ ở đây có lẽ không giống VN nên nó đi đâu mất tiêu. AH nào hay nghiên cứu thư xét lại xem sao ? Ít có dịp liên lạc với bạn bè.

Có dịp đi chơi xa, nhớ ghé lại thăm thủ đô Canada nha.

BBT.- Không biết thuyết "tưởng đối" của Einstein ra sao. Chỉ biết khi con người, sống trong cõi khổ gian nguy thì cảm thấy thời gian quá chậm, mà khi sung sướng an lành thì thời gian quá mau.

Nhưng kể ngopal thở trong các thuyền ty nạn, những kẻ lẩn hụp dưới nước để tránh công-an công-sản phải thấy mỗi phút lâu như ca ngây.

Tự-thức khi xưa vui chơi tiền cảnh mới thoáng qua, một buổi mà trán the đã trai qua một thế-kỷ. Giờ đây Khiem ta ở Canada chắc cũng vậy.

Con gái đi tuân trang mặt về nói với mẹ : " Sao mà .... nhanh quá, chưa sẵn sàng gì cả là đã xong rồi ". Bà mẹ mang yêu. Nhanh còn hồn .... không có gì con đi ! Đời hỏi quá đáng chỉ khổ cho chồng mày. "

AH. Vu-Gian. (Montreal, Canada, 8/84). - LTAHCC đã hết lòng giúp cho đang tại l\_ phản là thư của tôi gửi cho anh em AH ai có hoàn cảnh thuận tiện thi giúp đỡ chi dân cộng an việc làm, việc này làm chung tôi rất cảm kích và chung tôi cảm thấy sung sướng hơn là bắt cù giúp đỡ vật chất nào của bạn bè, vì nhớ do có thể có các bạn bè cù biết tin mà giới thiệu cho công an việc làm thỉnh nghỉ có phải quý hon tiền bạc không.

Chúng tôi cũng phải thanh thát xin lỗi da nghĩ rằng quý anh mặc bao qua nhiều công chuyện, như moi người ở Mỹ chau này luôn luôn thiếu thời giờ, nên không có thi giờ trả lời cho tôi như tất cả các anh em ở Canada này mà khi biết dia chí họ, tôi viết thư cho anh em AH bao nén không có thư trả lời.

Sau nữa xin cù gang tim họ cho biết dia chí của anh Nguyen-Van-Ngan, (hang thứ 9 trên danh sách những người cần được giúp đỡ). Anh Ngan là người học cung khóa tôi, rất tốt, nghèo thanh bạch nhưng có long tốt, trước kia cù làm việc cung với tôi ở khu CCCN Trung-phân.

Khi ở VN, sau 1975, khi phai đi công tác Dalat, tôi đã có mõ mạn vào các ty xay dựng, hay cầu đường để tìm các người quen hoai thăm anh ấy nhưng trong các ty số này không còn một ai là người cũ ca, mà Dalat cung nhu Saigon toàn là người ở đâu tôi ở chỉ rất ít có người cũ. Tôi nghĩ tôi anh Ngan nhiều và hiện nay tuy đổi rach nhưng cung có thể cù giúp anh ấy được chút nào chàng, vì tôi đã ở VN sau 75 chín năm tôi cung thâu hiểu được cảnh khô của những người con ở lại, mong anh giúp cho.

Hồi tôi gửi là thư trước, hang cù cua tôi có cho biết hay gửi giấy tờ tôi để cù điều tra xem có đủ điều kiện không thi mới giúp đỡ tiền bạc (ý noi không phai đường nhiên bắt cù nhân viên cù nào là cung được doi giup đỡ).

Nay sau khi điều tra kỹ và có người chúng nhận cho, hang ESSO đã tra lối là giúp cho chúng tôi 3 tháng lương, se gửi và lãnh lâm 3 lần. Vay chúng tôi xin đánh chanh phần này cho dung sự thực và cung để anh em mừng cho.

AH. Pham-Luong-An. (Irvine, CA, 9/84). - LTAHCC số 29 này tôi thay cù nhiều bài viet rat hay, rat vui. Mong BBT cù tiếp tục nhg vay thêm vai số nữa.

Cung xin anh ché ghi tên vào danh sach cù tro ban cùn ở VN : Anh To-Huu-Quy, 122/23 đường Huynh-quang-Tiên, quan Phú-nhuân, TP. Ho-chi-Minh. Anh QUY con đồng, vò khong di lam, tinh canh tung thieu can được giup đỡ.

Sau hết tra lối về bài toán dia chanh tinh toán theo tam giác đồng dang. Nhữ vay cù Ta-40 đã bót phan dat của A cùa B và D để được dù ra phan mò, bót mò cách khéo leo, mòi nhìn khong nhận ra.

BBT.- Cám ơn Ai-huu đã giải bài toán vui.

AH. Bui-Manh-Can. (10/84). - Tôi rất thích bài khảo cứu "Vẽ hoa man" và các tác phẩm họa của anh T.M.Chau.

AH. Ha-Cong-Hoe. (CA. 7/84). - Mai đèn nay mòi tôi Mỹ. Vào đèn Thái-lan 11/82 đến 3/84 qua Phi-luat-tan đèn nay đúng 21 tháng. Hồi 75, anh chỉ di, tôi ket lai ; tui no lạy nha anh chỉ lam tru so Thông tin Văn-hoa phubong; ôi thời định tài nhuc óc suot ngày. Tháng 10/75 tôi bị bắt đèn 3/80 mòi tha, tháng 10/81 lại bị bắt, tháng 8/82 tha, tháng 11/82 đến Thái. Tôi qua đây chỉ có 1 minh. Đanh vay chü biết sao ?

BBT.- Trước 1975 gốc Nguyen-van-Giai và đường Diph-tien-Hoang có dãy phố lâu thuộc vien Dai-hoc Dalat. Vò tôi thuê tung trét để mò tiêm may, Hoe thuê trên lâu de ô.

AH. Tran-Dinh-Tho. (MA. 8/84). - Vua nhận điện tín vò anh Nghiêm-Pú-Phát báo tin anh Phát đã được vè sau hồn 9 năm trong tù. Các anh cung khóa 63-67, hoặc thanh tinh trước đây để giup đỡ cho.

\* Giúp qua LTAHCC : 8181 Fairway Court, Newark, CA 94560, USA

\* Giúp qua anh đại diện khóa 6 KSCC, xin l/1 : anh Quách-Ván-Đức,  
100 ELM St, Worcester, MA. 01609, USA. Phone (617)792-1213. -

AH. LE-TIEM. - LT 29, có tin Ma-Minh đã đến Bangkok, rất mừng, nếu có được thêm địa chỉ nỗi đên, nhờ thông báo cho anh em hay để mừng.

Các gia đình còn ở trong nước cần được cứu trợ gấp, có chí Huynh-tân-Khiêm, anh vượt biển năm 1981 cùng với 2 con trai bị mất tích đến nay, chí goa búa kho sơ lâm, địa chỉ : Bà Nguyễn-Ngọc-Kim, 183/1 đường Nguyễn-văn-Trỗi, Quận Phú-Nhuận, TP Hồ-chi-Minh, VN. Tình cảnh thật thương tâm!

Có các AH "vác ngà voi", anh em thật vui mừng và mến phục. Xa quê hương mà có sợi giây thon ai nỗi liên chát chẽ nên được an ủi rất nhiều;

BBT.- Người bà con một Ai-huu đến trại tỵ nạn thấy trên tường đe "Ma-Minh đến và đi rồi" Không biết có phải Ma-Minh của chúng ta không. Chưa có tin gì mới.

- Xem mục tường trả về chí Khiêm.

AH. Đô-Hữu-Dung. (Fresno, CA, 8/84).- Trước hết tôi xin từ giới thiệu là Đô-Hữu-Dung, từ 10/67 đến 30/4/75 làm việc với Nha Hàng Không Dân Sư thuộc Bộ ... Công Chánh Giao Thông Vận Tải, Giao Thông và Bưu Điện (lâu lâu cải tổ chính phủ, Bộ "ta" lại đổi tên). 1/5/75 rời VN bằng thuyền, đến Thai-Lan ngày 26/11/75, tìm được việc làm h/76 (hang không) tại phi trường thi-xã Flint, Michigan, và từ 1/10/77 làm việc cho phi trường của thị xã Fresno, Cali

Nhiều AH là bậc thầy, nhiều AH là bậc anh, đồng sự, và cũng nhiều AH ra trường sau 65 là ....hiện đê.

Nhớ khá thân với anh em ở Cần Cù, Hàng Không (Súy, Diệp, Hưng, Bích ...) nên qua đây, mãi đến khi qua đây, mới gia nhập gia đình AHCC qua LTAHCC đầu tiên! Mặc dù yê nước và là công chức (cung ... CC) thuộc nha Hàng Không dân sự từ 1967 (trước 67, kỹ sư HKDS "tự động" có nghịch CC-Công chánh).

Hồi dài dòng l ti để anh em biết nhau (?)

Có một dạo, có lẽ khá lâu dài, quá ư là "trầm mõi ngôn ngang", nên không liên lạc đến với LTAHCC, anh em thường nên LTAHCC không bị gián đoạn nhiều. Nay tuy "ngôn ngang" chí cõn độ "chín muồi chín".... Hình như dân HKDS (người không sinh sú?) vẫn là con ghẹ trong gia đình CC (có người đồng nghiệp nghi bay the). Nhưng nói cho cung, đã qua đây rồi, tình đồng huống đã lă qui, huống chi xa gần thi cũng đã từng thuộc 1 Bộ (du mang nhiêu tên !) thì cai tinh anh em ấy lại căng qui hồn gi hết.

BBT.- Làng gi có ghe, có ruột. Các cụ ta xưa cha nói : "Vợ cả vở bé đều là vợ cả" hay sao?

, Không thấy nhắc đến nhưng lúc cung nhau đi cán bộ Vũng-Tàu, cung đi hai muộp về luộc ăn nên được đặc danh là "cán bộ muộp ?".

AH. Nguyen-Huong-Huu. (Norway 8/84).- AHCC đã nghỉ đến tại ổ cai, xứ "xa lắc tí te" này. Được may gióng tôi, rất cảm động, toàn cố gắng vắt óc ra viết một bài sau khi đã đóng góp trước đây hai bài rồi.

Nhưng rủi qua, gặp lúc bà xã đau nặng phải vào bệnh viện nên nhà đơn chiếc tôi chạy tới chạy lui cả ngày từ bây lâu nay, nên đánh thất lê với các anh.

Tôi hy vọng trong vòng một tháng nữa thì nhà tôi sẽ khỏe và xuất viện, lúc đó may ra tôi còn tâm tư mà tìm cách tiếp tay với anh em bên ấy gọi là gop một giọt nước vào biển" lo "của các anh.

Tôi cũng xin các anh sớm tìm cách liên lạc, giúp đỡ cung nhu huống dân mọi kinh nghiệm và thủ tục cho nhóm anh em còn ở trại tỵ nạn DNA mà đại diện là các anh : Tran-Chan-Giang (khoa 56), Ha-Trong-Minh (khoa 67).

BBT.- Ha-Trong-Minh và Tran-Chan-Giang có địa chỉ mới (xem trong lá thư này).

- BBT, luôn luôn ... đổi bài. Chúng ta có vao khoảng 400 ái-hu. Nếu mỗi AH viết cho mỗi năm 1 bài thi mỗi lá thư sẽ có trên 100 bài để đọc. Một người viết nhiều quá can đe tai và nhầm chán không ai muốn xem.

AH. Nguyen-Thai-Hai. (Minnesota, 8/84).- Sau bao thang chờ đợi lá thư CC đến với gia đình tôi để theo bao nỗi mong chờ, nhưng mọi người đều cảm thấy quá ngắn.

Mặc dù không rõ hết nhưng khó khăn của việc trả cấp, cũng hứa qua (ma minh làm việc thiện thì có gì là hả qua xấu) của công thức này, nhưng tôi thấy, cũng đáng khen ngợi anh đã nghiên cứu và kế hoạch hóa nó. Bên nhà chắc chắn có nhiều người đang ở vào hoàn cảnh khó khăn, ít liên lạc với bạn bè bên này nên không rõ hoặc ngại ngùng khi tự mình đặt vấn đề xin trả cấp. Hy vọng rằng với giải pháp đề nghị trên sẽ lan rộng và đồng đều hơn.

Trước đây tôi có đề nghị BBT New Orleans về sự trả giúp cho anh Ha-Van-Khanh và chị Đỗ-Thi-Yến nhưng không thấy tên trong danh sách. Theo sự hiểu biết của tôi từ 5 năm về trước thì anh Khanh có ba mẹ già mù loà, con cái con nhỏ, 2 vợ chồng đi làm từ Go-vap chỉ với 1 chiếc xe đạp nên từ đạo đó đã khó khăn vô cùng rồi ... Còn chị Yến, tuy nay anh, Dương đã được về cung đỡ phần nào nhưng động con và làm về thiết kế nên chắc chắn rằng nay càng kêt thêm. Nếu anh thấy không gì trả ngại xin thêm tên 2 người ấy vào danh sách. Và tôi cung xin trả cấp cho các anh Trần-Minh-Ngọc, 645-646 Lô V, Khu Tài Thiết Hoang Dieu, TP. Hồ-chi-Minh; Ha-Van-Khanh, 29 Nguyen-thường-Hiền, Go-vap, TP. Hồ-chi-Minh; Huynh-Van-Ly, 154/6 Trần-quang-Khai, TP. Hồ-chi-Minh; Nguyễn-Huy-Tiên 48 Trần-tân-Phát, Q.3, TP. Hồ-chi-Minh; Lê-Phat-Tân; Nguyễn-Van-Sang.

Địa chỉ chi Yến, anh Tân và Sang có thể nhớ Tran-Minh-Ngoc chuyển.  
Trần-Minh-Ngọc muôn tìm địa chỉ của Trưởng-Nhủ-Khai, bạn thân ở Dalat.

BBT.- Trưởng-Nhủ-Khai đợi nhà nhưng không thông bao địa chỉ mới.

- Xử dụng quy tắc trung chung làm sao phản ánh cho được ý muốn của các ai-huu Khi họ gửi tiền là cả một bài toán bế tắc. "Lạm sao cung được miễn huỷ lý la được rồi, chẳng khác nào câu mà tôi thường nói với bà xã tôi :" Hôm nay ăn gì cũng được miễn ... ngọt là được rồi".

AH. Trinh-Ngoc-Sanh.(Phap)..- Tôi rất hoan hô BBT mới với AH đặc trách tương trợ. Nếu AH có đủ chút thi giờ ranh thì xin cho tôi nhớ lại khi xưa có quen với AH chẳng ? Với các AH của BBT, thà trú AH Ta-Huyền, thì xin AH chuyển lời chào, vì có làm việc chung.

Tôi xin cho AH Ta-Huyền biết là mỗi ngày thấy AH Huynh-Van-Diem tam biển và tập thể thao kê cá mua đồng, ở đây cung lạnh hồn Cali. Nhưng lúc hè vacanciers đồng qua thì không thấy.

Mong một nay tôi qua tôi Cali để gặp các AH.

BBT.- Ngoại trú Aj-huu lao tiễn bối Ta-Huyền, ban phu trách kỳ này gêm toā ... hau (bè) bối, thuộc lúa tuổi :" thanh niên râu, phu nữ trâu ".

AH. Hoang-Ngoc-An. (New Orleans 9/84).- Năm nay, New Orleans có World's Fair (từ May 12 đến Nov., 11-84) xây cất khá đồ sộ nên tốn kém rất nhiều, chi phí điều hành cung khá lớn, nhưng tiền thầu được qua yêu, có thể phải bị lỗ mất từ 50 đến 100 triệu dollars thôi !

Sau khi AH Trưởng-Dđc-Nguyễn moves đi Dallas, AH Nguyễn-Ngoc-Tao đã đến để quản binh số AHCC địa phương. AH Bảo hiên đang làm việc với một hàng tử tại một công trường xa New Orleans trên 40 miles.

AH Bui-Van-Can và AH Lê-Trong-Biú đã thi đấu PE; đêm 8/84 tất cả AHCC địa phương đã được mời đến nhà hàng Happy Buddha dự tiệc chung vui.

AH Nguyễn-Van-Quý đã được thầu nhận vào city street department kể từ đầu tháng 9/84 để .... tăng cường thêm cho TCKL lùu vong,

AH. Tran-Duc-Huy. (Portland 10/84).- Lá thư 29 nói lên sự cố gắng của anh em đã vac nga voi lần thứ 2. Xin hoan nghênh tinh thần do.

Tôi xin đề nghị tương trợ AH Pham-Huu-Tuy. AH TUY phục vụ tại Tông-cuộc Kiêu-lò từ lúc ra trường cho đến nay, vào khoảng 20 năm. AH Tuy làm yao hoàn cảnh tung thiêu chung của tất cả những người còn kêt lại. Hơn thế nữa "cùng

vì lo âu đón dấp đến với tôi, làm cho tôi mắc thêm bệnh đau hao tử. Nếu có thuốc  
giá khai hay ..., cho tôi một ít để dùng, rất cảm ơn .... (Trích một đoạn trong  
lá thư AH Tuy gửi cho tôi.)

AH. Nguyen-Van-Banh. (LA. 9-5-84). - LTAH số 29, ra với sự đặc biệt của nó. Nhưng  
hình ảnh tờ bia rất có ý nghĩa nhắc tôi nhớ lại năm mươi năm về trước lúc học  
ở trường Tinh hồn như đọc đến thuộc lòng các bài trong Quốc-Văn Giáo Khoa Thủ.

LTAH 29 bao gồm nhiều mục và nội dung các bài rất xúc tích, chắc chắn đem  
lại sự hồi long của các ai-hữu và bù lại công lao của BBT. Chúng tôi hoan  
nghênh sự đóng góp công và thi giờ của quý anh để có được lá thư này và các  
Lá thư sắp tới. Tôi đã qua và có kinh nghiệm về Lá thư nên rất thông cảm về  
sự băn tâm của BBT của quý anh bên Cali.

Vừa rồi anh Trần-Đinh-Thắng, từ Canada có về New Orleans thăm chung tôi  
trước khi qua Houston thăm quý AH CC bên đó. Anh Thắng là là dân Canadien, có  
PE Licence của tiểu bang Vermont của Hué-Ký và có ý muốn tìm việc tại Mỹ để  
keo gia đình về Mỹ tranh thời tiết giá lạnh của Canada vào mùa Đông.

Vậy quý anh có tin gì hay về việc làm, xin thông báo cho anh Trần-Đinh-  
Thắng, anh rất cảm ơn làm làm.

BBT. - Như anh đã có kinh nghiệm, LT đây mong, hãy để đều do sự đóng góp bài vở  
của toàn thể ai-hữu. BBT dù có cố gắng thế nào đi nữa rồi cũng đến ngày khô  
can đe tài. Nhưng bài xuất sắc vẫn là những bài của các ai-hữu không thuộc  
BBT cam hưng viết ra.

AH. Ngo-Viet-Ngoan. (Saigon 7/84). - Sau năm 75 ai cũng như ai, cũng đi xe dap,  
số bo ra ngoài quan, chan đi dép binh-tri-thien, ngon lành hồn thi đi đổi  
sabot thế thôi .... Không ai đi giày nữa, vì đi giày lúa này là lạc hậu, là  
không giống ai.

Nhận được quà của Hội AHCC gửi về cho cách đây đã hai tuần mà bận qì công  
tác xa chưa kịp gửi thư cảm ơn được. Nay chủ-nhất ranh, tôi viết thư này gửi  
ghem tất cả tinh cảm và lòng biết ơn của vợ chồng tôi và hai cháu, xin kính  
gởi đến anh và quý anh đến với Hội AHCC. Xin kính chúc anh và bùu quyền, cách  
rieng và toàn thể gia đình CC được dõi dào sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và  
gặp nhiều may mắn.

Tôi đi lâm vắng, vở tôi ở nhà nhận được 2400 đồng do 1 anh trạc 50 tuổi  
đem đến, nghe đâu anh ở Saigon và có lẽ cung thuộc gia đình CC, bà xã tôi xin  
địa-chi, anh nói có địa-chi của anh B. là được rồi.

Tôi năm nay 40 tuổi, 1 vở hai con, khoa 9 KSCC, cung khóa với Trần-Duc-  
Thuân, Trần-Văn-Thanh, Nguyễn-Khắc-No. Ra trường làm việc tại toa Đô-chánh  
Saigon dưới quyền anh Vương-Chi-Hô, Bửu-Hiệp, Lâm-Thağ (59), cho đến 30/4/75.  
Sau 30/4/75 tôi đi học tập 3 năm hai tháng 10 ngày đến 02/9/78 mới về.

Học tập về tôi làm tại phòng thi công ban kiến thiết số Xay-dung dưới  
quyền anh Nguyễn-Bach. Ban Kiến-thiết Số XD là khu kiến-thiết Đô-thanh trước  
1975 nay chỉ đổi tên he ma thôi. Anh Bach trước làm trưởng khu này làm trưởng  
phòng thi công (anh Bach đã bỏ đi 8/83). Tôi bắt làm ở số xay-dung và đang làm  
cho Hàng-không Việt-nam, làm chung với các anh Nguyễn-phúc-Quynh-Hoe (57-58 gi  
do), Hồ-Việt-Phán (KSCC 64), Đặng-Huân (KSCC 67) và tôi, luồng ở đây có cao hơn  
chỗ cũ chút đỉnh nhưng không ăn thua gì so với vật già bên ngoài.

Thú thật với anh từ hơn 1 năm nay tôi đều sống nhờ sự giúp đỡ của bạn bè,  
nhất là các bạn cùng khóa ở Mỹ trong đó nhiều nhất là Trần-Duc-Thuân, Lê-Kim-  
Nhật. Nếu không có sự giúp đỡ của bạn bè tôi không biết cuộc sống sẽ ra sao?  
Tôi bị lưỡng tiện quá ít ỏi trong khi bị bệnh phải uống thuốc thường xuyên. Tôi  
bị bệnh thận kinh tri đà 2 năm rưỡi nay. Chân trái và tay trái te. Chân trái  
không mang được dép, bước đi là dép tuột ra, phải mang sandale hoặc giày, ngồi  
xe dap dài quanh vùng hau mòn và tháp khớp đau gối trái. Tôi đã uống thuốc  
rất nhiều và nay lạnh được bệnh thấp khớp, ngồi xe dap có giảm đau được 50%

nhưng con chan, đi dép không được, thì chưa có dấu hiệu gì bớt cả, hiện phải uống thuốc bắc ngâm rượu, ngày uống 3 ly nhỏ: sáng, trưa, chiều. Mỗi tháng uống hết 4 lit rượu ( $4x70\$ = 280\$$ ) và 3 thang thuốc bắc  $3x550\$ = 1650\$$ . Như vậy chỉ uống thuốc trị bệnh không thôi đã vượt quá xa đồng lưỡng của tôi rồi, vở tôi thì cạn 10 độ cả hai mắt, không làm gì ra tiên, có nhiều lúc chan nan qua, muôn .... cho rồi.

AH. Nguyen-Thuc-Minh. (San Bernardino, 09/10/84).- Tháng 8 vừa qua được tin thân phụ anh Ngõ-Anh-Té thất lạc tại Cali. (anh Té là KSCC khóa 5, hiện làm việc tại Oklahoma). Vậy xin anh thấy mặt già đình CC đang lối chia buồn tới già đình anh Té trong LT 30 sập tối. Tôi cũng được tin anh Hà-Trong-Minh và già đình đã định cư tại Cali, địa chỉ sau : Hà-Trong-Minh, 7061 Golden Nugget #1, Westminster, CA. 92683.

Anh Minh, vừa đến Mỹ được 2 tuần nay, vay xin anh gọi LTCC số tôi cho anh Minh để anh ấy theo dõi tình hình anh em CC. Theo tôi, LT rất bô ích cho anh em mình, nhất là những người mới tới. Trường hợp tôi, nhớ được đọc những bài viết về EIT, PE của anh Ai-Vân và vài anh khác, thêm vào đó sự giúp đỡ của các anh như anh Buu, Doc, Nam, Thanh, Té, Quang, An, Phong .... về sach vở và những lời khuyên quý báu nên tôi gấp may mắn trong kỳ thi EIT năm ngoái và PE năm nay. Tôi cũng được biết anh Lê-Trọng-Buu (Louisiana) vừa đậu PE kỳ tháng 4 năm nay.

#### NHÂN TIN

Bằng hữu và các bạn cùng khóa với anh NGUYEN-NHÚ-BA.

Anh Nguyen-Nhú-Ba vừa bị tù. Chị Ba đang gấp vội cung khóc khản. Chị nhận tin yêu cầu các bạn bè xa gần giúp đỡ ít nhiều qua cơn hoan nan. Có lẽ tung làm chị Ba mời liều nhận tin. Xin các bạn bè anh Ba lưu ý.

Địa chỉ chị Ba : Nguyễn-Thi-Thanh-Nghi ; 107/28 Trường Định, Quận 3, TP Hồ Chí Minh . Việt-Nam.

AH. Húa-Xuồng-Vân. (Bac-Lieu, Viet-Nam).-

Tôi bênh đây may mắn này ỷ bệnh hoạn nên không còn làm việc nữa, nhớ năm ngoái, nhảm đốt thuốc về, tôi uống cầm cự đến may đã hết. Dùa con gái nó cũng nhớ thuốc đó mà nó sống. Sống bênh đây rất vất và chỉ trồng cây vào đồng lưỡng của đứa con gái thứ ba, nó làm cô giáo, vì tôi bị tai man bắp ngô nên nó phải nghỉ học để vỗ sú phan và đi dạy giúp đỡ gia đình, ở bênh đây rất khổ làm ăn, lưỡng công chúc, nuôi một mình con không nổi nữa, vật giá leo thang; đã đến kỳ tái khám lần cuối cùng của tôi ở bệnh viện thành phố, chủ lâm ôn cho tôi xin một ít Lincocin(trusin), Phimatine (thuốc xuyến của con gái), Ampicin 500 mg (trụ sinh), Piperazin midi (thuốc bong dài), thuốc cảm thông thường. Chủ biết không ở bênh này nhưng loại thuốc này lúc may hiếm lắm, nếu có thi rất đắt, tôi không có tiền mua, bệnh của tôi thi cầm trụ sinh mạnh đê mau lành và rút nhanh, đứa con gái bị xuyến mỗi đêm phải uống thuốc (lúc mua) nếu không nó làm mệt.

BBT : Cứu trợ có thể chuyển cho AH. Trưởng-Minh-Trung ; 342 F TWIN BRIDGE APT. S ; CARNEYS POINT , N.J. 08069

Lâm-Vân-Vàng. (Saigon, Viet-Nam).-

Tôi là Lâm-Vân-Vàng phu trách tạp dịch trước đây tai kiêu-lô, chắc Ông còn nhớ. Thưa Ông khi bênh thư này, tôi thật e ngại vì sợ làm phiền Ông nhiều, vì già đình quá cơ cực, 2 vợ chồng già súg yếu bùa đổi bùa mò, không còn biết cây vào ai, nên buộc lòng bênh thỏ xin Ông giúp đỡ. Trong cảnh già tuغ thiểu như vậy mà gặp thêm rui ro : vừa rồi trong lúc giúp công cho người hàng xóm để kiếm tiền nuôi sống, chẳng may bị té gãy tay, với tuổi già gần 65 tuổi, xương cốt khô liêm lai chắc phai mang tất thời. Thưa Ông voi tình trạng sức khỏe như vậy thật quá bi đát, không biết lấy gì sinh sống.

Tôi năm nha đã hòn ba tháng, bà vợ già phải xoay sở, vay mượn để sinh sống tạm thời .... Nhưng may chúng tôi kiết sức có ít đồ đạc bán hết rồi, không biết rồi sẽ làm sao sống được đây !

BBT.: Tương trợ có thể chuyển về AH. Phan-Dinh-Tăng hoặc BBT LTAKCC số 30.

AH. Bui-Thanh-Duong. (Washington DC, 8/84).- Nhờ bạn làm việc với Binh-tuong luon. Công việc làm van on dinh va tot dep. Van Lam Project Manager cho Sept. of Transportation & Hoa-thinh-don duoc i cua nay, phu trach voi design i cây cầu lớn vùng Hoa-thinh-don. Công việc của; bô bao những van đầu.

AH. Bui-Co. (Toronto 8/84).- Hiện nay vó con tôi cung da doan tu voi voi do số bao lanh của tôi nên tôi cung bắt lo phần nào.

Bà quâ phu Bui-Vu. (Saigon 9/84, thô gởi AH Pham-Huu-Viet) :- Nhập hết súc cam dong, sang nay tôi vừa nhận được "26/7/84, bà quâ" của anh chí, và voi va kinh, gởi, thủ trước xin thanh thát cam on anh chí, tuy dang chot, vật nhung, đã cố gắng thường giúp gia đình chúng tôi, cảm ơn bà tiên, Phật Phat tra on tôi hậu cho anh chí và các cháu.

Ngay 13/6/84 tôi có gởi thủ cam on anh chí, và số tiền 50 đồng qua trung gian hội "Ai-huu CC" để anh Trinh Ky-si mua tên giao banh bia, không biết thủ này có đến anh chí không? Như vậy là cả "2 mon que" anh chí gửi cho, tôi đều nhận đủ tất cả.

Một lần nữa xin anh chí nhận ở đây lòng thành kính biết ơn sâu xa của tôi.

AH. Bui-Hiep. (Sacramento 8/84).- Tin tức : Chuy ứng họ anh Ung-Sô, nguyên GSU số ve sinh Đô-thanh Saigon.

- OB. Phó-thai-Gia, nguyên Chủ-tịch Hội-dồng Đô-thanh	\$ 30.00
- OB. Nguyễn-Ngọc-Mỹ, từ Phuong-Mai, nguyên Thủ Khoa SG.	50.00
- AH. Nguyễn-Quảng-Bé	20.00
- AH. Nguyễn-Văn-Vinh	10.00
- AH. Bui-Hiep	30.00

(con tiếp)

Anh chí Ung-Sô cho biết đang hoàn tất thủ tục Đoàn tụ Gia-dinh và sẽ qua Huê-ky trong thời gian tối đa.

AH. Lê-Vân. (Sacramento, CA, 8/84).- Tôi không phải là người xuất thân từ trường Công-chánh, nhưng một số đồng bạn bè của tôi đều xuất thân từ trường này.

Tôi được các anh đó cho tên tôi vào danh sách để tôi có thể theo dõi và biết tin tức của các bạn còn sót lại bên nha.

Tôi gốc là một nhà giặc, trước 75 tôi dạy ở Đại-học Sư-pham Saigon.

LTAHCC rất hay và đây có lẽ là tổ-chức ai-hữu chất che nhất ở Hoa-ky, theo chỗ tôi biết.

AH. Tran-Van-Tuoi. (Zaire, 7/84).- Tôi viết thư này từ Kongolo là i nỗi cực痛 của xứ Zaire (Congo Bi) thuộc Châu Phi. Sản dip con tôi qua thăm tôi gửi thư này chau đem về gửi từ Mỹ cho nhanh, nếu không thư từ đi lại sẽ lâu và không đáng tin cậy lắm.

Tôi xin hoan nghênh tinh thần đóng góp cho lá thư Công-chánh. Tôi xin định kèm cheque 100 đô để anh giup như sau :

1. Gởi giup các ban đóng khóa của tôi :

- \* Anh Huynh-Van-Ly, 154/6 Trần-quang-Khai, Quan 1, TP Hồ-chi-Minh VN, 20.00 đô.
- \* Anh Trần-Minh-Ngoc, 645-646 Lô V, Khu Tài-thiết Hoàng-Diệu, TP. Hồ-chi-Minh, VN., 20.00 đô.

2. Gởi giup :

- \* Anh Lê-Thanh-Trinh ..... 20.00 đô.
- \* Chị Huynh-Tân-Khiêm ..... 20.00 đô.

3. Lá thư Công-chánh ..... 20.00 đô.

100.00 đô.

BBT.- Los Angeles 1986. Nang ha nhu thiieu. Ai-huu CC lang thang di tim viec. Một

mỗi quá dung chán dưỡi, gốc cõi thu canh một biệt thủ nguy nga. Xe ra vào nồng mờ có trâm chiếc. Mỗi lần ra vào là có một tên nô lệ mờ cổng, To mờ, ai-hữu ta mon men đến hỏi; Đây là Beverly Hill thi chạc tự dinh này của một đại tài-tú ciné vây chờ lâ ai đó? đang có tiệc lớn lâm phai không? Tên nô lệ đáp: "Noi nhỏ chờ, tài tú có ăn thua gì! Đây là nhà của ngài SYNBAD Trần-Vân-Tuổi. Người vừa ở Congo về và đang tiếp tân. Ai-hữu ta đậm chán hét lớn: "Trời ơi! Sao trời bat cổng thế này! Tại sao có người giàu sang, tiền khong biết xài sao cho hết, tại sao có kẻ lại nghèo đói khốn cùng tìm một việc làm thênh dê làm cũng không ra? Đang múa tay múa chân, thinh linh công nhò mổ, một nô lệ cui đầu chào: "Ông chủ tôi mới Ông vào dù tiệc." Ai-hữu ta toan từ chối thì hai tên nô lệ lực lượng bức tát kéo xép vào.

Ông chủ mặt mày trang tréo, thân hình mạnh khỏe, cao lớn (dân Tennis..) tuổi độ 50, mới vào ngồi với quan khách. Ai-hữu ta xin lỗi về buộp cho thận phản nenh đã lở lởi. Ngai SYNBAD, như khong nghe lời phản trán, khởi sự kể về cuộc viễn du của mình.

- Nào, là tau ghé hai-dảo, đem thịt cá lên đót lửa nướng ăn, đảo từ từ chìm xuống mới hay đó là lửng cá voi không lồ. Ai cũng chết hết... chỉ trừ ông ta con sông.
- Nào, là tau bị núi đá nam-châm hút, chạy mỏi lục môt nhanh mac, dấu thuyền trôi dã vứt máy tau, yết rường, dạo, tắt cá vật dụng bằng sắt xuống biển. Tau dừng vào núi vôi tóc độ kinh khủng ( $\frac{1}{2} \text{t}^2 + \sqrt{8t} + X_0$ ). Ai cũng chết hết chỉ trừ ông ta con sông.
- Nào là quái được công chúa. Công chúa chết đi nên bị chôn sống theo phong tục chồng tội vợ chúa (đầu cung thê). Nhưng dân địa phuống như vầy ai cũng chết hết... chỉ trừ ông ta con sông.
- Nào là deo chân dài băng đèn thung lũng hốt xoắn dây rắn. Nhưng ke đi trước ai cũng chết hết... chỉ trừ ông ta con sông.
- vv ...  
Khi ra về, Ai-hữu ta mới thảm nghĩ "Trời cao vẫn có mắt, nhưng cái hay, cái dở trên đời đều có luật bù trú của nó".

Bồi với phản động Ai-hữu, BEVERLY HILL LOS ANGELES, là van dam xa xôi. BBT khẩn khoản xin TRẦN SYNBAD kể lại những chuyện mà thấy tai nghe ở xứ mà dân Việt ta cho là: "không bao giờ có TẾT" để anh em ngưỡng mộ.

#### AH. LÊ-CANH-TÚC (Australia).

AH Huynh-Thanh-Quan ở gan nhà vẫn dì làm và các cháu của anh chỉ dì học bình thường, tiệm của chí Quản cảng ngày càng phát đạt và có giúp gởi tiền đến các AHCC bên nhà. Có thêm vai anh CC & Công Nghé mới được vô hôi Ký-sú Úc. Minh thi còn cày và để dành chút dinh giúp thân nhân ở nhà cũng đóng góp xây chùa VN và gây quy Khang-chiên phục quốc.

Mới biết anh Đinh-Ký-Ngo (văn phòng bộ Công-Chánh) đã cùng vợ và gia đình con cháu doan tu gia dinh ở Houston TX 77070 số 15231 Beacham Drive.

Phong trào kỵ thi ty nan VN ở đâu cũng rầm rộ hơn trước, vì thấy con em và chúng ta thành công trong học vấn và sủ nghiệp và, nhất là chúng ta đã ngay càng chống cộng có hiêu qua. So với khổ nhục ở trại cải tạo ở bên nhà cũng gian nguy vượt biên thi các đố kỵ vật đó chẳng dang gi, chỉ buộc ta phải tranh thủ nhân tâm nhiều hơn và đoàn kết hơn nữa. Ủa sao lại có cậu này vồ dày, có lẽ vì ngoài việc minh là dân Công-Chánh ra, còn con người VN quốc gia trong ta nữa chờ.

AH. Nguyễn-Tam-Cao. (Malaysia).-, Cao mới nhận được LTAHCC và Cao, rất vui mừng, trước đây Cao không rõ các ban cung khóa ai ở nước ngoài, chỉ biết có một số ra đi và một số còn ở VN. vì Cao bị kẹt ở ngoại Huế đến cuối năm 1979 mới vào Saigon và chỉ tạm trú bất hợp pháp mà thôi. Cả gia đình Cao ở tại nhà của Cao mua ở Saigon lúc trước, xin hộ khẩu từ năm 1979 đến năm 1984 vẫn không được vì giấy ra trại cải tạo của Cao cho về tại Huế nên thuộc diện trục xuất khỏi thành phố Saigon mặc dù mình có nhà cửa, có nghề nghiệp công việc làm.

Vì ở không có tờ khai gia đình nên mọi thủ đều phải theo chép do giá chở đến, cuộc sống đây số hai lo âu, cho nên từ năm 1980-1984 Cao đã ra đi đến 10 lần, cuối cùng đến đến được Bidong với 2 đứa con. Trước đó 3 tháng có 1 đứa con trai lỡ của Cao đã lọt qua Galang, Indonesia.

Đáng tiếc là trong cuộn LTAH không có thủ túc gì cả nên không biết rõ tình cảnh anh em bên này ra sao. Hiện tại ở Saigon có Hồ-Đặng-Lê lần đầu làm, có lẽ đang chờ đi bão lánh. Lúc trước kha lầm mà may mắn quá rồi. Thật là xui xẻo. Ngoài ra thỉnh thoảng Cao có gặp Tôn-Thất Quynh-Hoe và Trần-Phuộc-Thọ đi ở Quận 1. Họ may đâu tóc bạc trắng xoa.

Cao đi cùng 2 con nhỏ đến Pulau Bidong ngày 28-7-84 may chuyền trại đến Sungei Besi và đang chờ thủ tục v/v di định cư, không biết mau hay lâu. Vì có các cháu nhỏ và đã ở lâu nên Cao nhỏ các ban chiều cố giúp cho, nếu đi một mình thì Cao không làm phiền đâu. Và lại Cao không có thân nhân ruột thịt ở nước ngoài nên phải nhờ đến các bạn cũ như anh Diệp, Hà-Thục-Giang, Nguyễn-Vân-Dinh, Tôn-Thất-Thiệu, Lý-Dai v...v... Xem nho anh Diệp vận động giúp cho Cao. Nếu có xin gửi theo lối điện phiêu vì gửi, các lối khác theo các người ở đây thi bị thất lạc rất nhiều, không nhận được, uống lam.

Favour of : MRCS-TMS Account N° 100894001  
Chartered Bank ; Kuala Lumpur.

For name : NGUYEN TAM CAO , ID Card N° 1211143  
Boat N° MB 207 Camp Sungei Besi MALAYSIA

Địa chỉ gọi tho :

Nguyen Tam Cao , HOAT N° MB207  
Camp Sungei Besi ; Kuala Lumpur ; Malaysia.

BBT : xem phần tương tự cá nhân ở mục "Báo cáo chi-thu".



Được tìm :

\* AH. Lê-Khắc-Thi đã làm lễ vu-quy cho thủ nữ LÊ-THI KHÁNH-PHƯƠNG kết duyên cùng cậu NGÔ-NHƯ-TRÍ, ngày 17 - 11 - 84, tại Costa Mesa (CA).

\* AH. Trần-Si-Huân đã làm lễ vu-quy cho thủ nữ TRẦN-THI HỒNG-PHÚC kết duyên cùng cậu NGUYỄN-DINH-KHÔI, ngày 1 - 9 - 84, tại Stanton (CA).

Mừng các AH. có con em khôn lớn và cầu chúc có dâu chú rể trăm năm hạnh phúc .

AH. Long Trần. (Cali 9/84). - Tôi nhảm được và đọc say mê, hết tiết mục này qua tiết mục khác. Mỗi tiết mục có một sắc thái riêng : dí dom, vui buồn và nhung ký niêm, hữu ích trong những sinh hoạt thường ngày (như Job, thi PE... v.v..) và nhiều điều khác (không thể kể hết). Điều quan trọng hơn cả (đối với tôi) là có được tinh túc của những bạn bè hoặc người quen cũ để có thể liếm lác thử tú, nói lại mỗi thàm tình cù ....

AH. Nguyễn-Danh-Vang (Dallas 11/84). - Tôi đã dời từ Reading, PA. xuống Dallas TX., vì trên kia bị lay-off, nên xuống đây tìm việc làm và ở nhà nha bà con.

AH. Bùu-Hap. (Cali 11/84). -

1. LTAHCC ném tranh sú kiêm bài gửi 6, 7 trang thì chỉ đáng có phần nửa, người đọc không thích thú gì được, và trong ký sau lai quên dang tiếp.
2. Một điều khác nữa là đối khi mình viết, tam trang nhỏ nhà nhỏ mốc, thảm thia bởi lú công-sản ác ôn, thì lát ván cung phai phản ánh tí nào; nhưng có anh em không hiểu có thâm công không, lại tố ý bát bình, cho rằng chúng tôi dùng LT. bé nhỏ này làm phuông tiện chính trị. Họ không nói thẳng với tôi, nhưng có anh em nói lai, tôi thấy nêu trong anh em mà có người đâu có nhớ phen như vậy thì những người như chúng tôi ném nhẹ bớt viết đi để cho không khí mờ vui vẻ hơn giữa đồng đội đang sống gửi mồi què huống mồi may.
3. Những bài tôi viết về Biên-Hoa, là để cho những anh em công tác với tôi, hay là những bạn trong Nha Cán-Cứ trước đây cũng đọc và cung nhớ lai những ký niêm vui buồn của những năm chống Cộng áy. Chính người viết khi có nhớ lai những ký niêm, trên môi thật đau buồn, chửi người đọc, chỉ mạt vai ba phút thoáng qua là vứt bao ra một bên, ngủ phi.
4. Tuần tới tôi đi Au-Châu, mót vai tuân mồi về.

BBT : Điểm 1 : Đồng ý với AH., bài nào đáng thì nên đăng trong một kỳ đọc cho ..... no suông. Ngắt ra, kéo dài đến ký sau .... ai chịu cho mồi !

Điểm 2 : Không đồng ý với AH. về việc "im lặng" để giữ "không khí vui vẻ". Xin viết lai chuyện sau đây :

Bài : AT và GIÁP là 2 anh em. Một hôm AT đi đường gặp GIÁP bị toá cuộp vừa giút tiêm vừa hành hung. Có một nhóm học sinh toá cuộp tới tiếp cứu nhưng quá yếu ớt, xem ra khó lòng giải thoát được GIÁP.

AT ta có thể có 3 phản ứng như sau :

- 1- Phụ họa với toá cuộp để tranh nạn cho mình hoặc may ra tui cuộp thay, tinh chí chắc chút ít chẳng ? Phụ họa bằng cách khem "long nhảm đao" của cuộp, phụ họa bằng cách thòi, gáy vào bánh xe lú học sinh kia.
- 2- Gia dui già điếc, cui đầu lem đì, "im lặng là vang" quên đi là hòn ! Ai hối thi bảo tôi không biết gì hết, tôi không thấy gì hết. Như vậy mình mới là người khôn, người thực thởi !
- 3- La lỏm lên để mọi người biết mong cứu được GIÁP, có vỗ đám học sinh để may ra cứu được GIÁP'.

Câu hỏi :

- a) Nếu bạn là kẻ cuộp, bạn mong AT có phản ứng nào ?  
Kẻ cuộp chỉ mong sao AT có phản ứng (1)(phụ họa), hoặc (2)(im lặng). Chung chí mong đúng ai biết chúng là lú Cuộp. Dứt điểm GIÁP rồi thì đứt điểm AT mày hôi .
- b) Nếu bạn là GIÁP, bạn sẽ nghĩ sao về AT ?  
Nếu AT phản ứng (1)(phụ họa) hay (2)(im lặng) thì đích thi là đố đáng của lú cuộp. Song trong anh minh và tự do mà AT không nói gì đến sự độc ác của lú cuộp, người xung quanh AT sẽ coi lú cuộp là nhảm đao, moi tội lôi đò về GIÁP tôi đây thi ai mà cứu cho ?
- c) Nếu bạn là AT bạn sẽ phản ứng ra sao ?  
Nếu tôi có chút luồng tâm, nếu không vi tú lợi, chắc chắn tôi sẽ không có những phản ứng mà bạn cuộp muốn.

\*

Đem lên bàn cân "luồng tâm" mà cân, tôi chắc chắn những lời nói, nhưng việc làm có một chút lợi ích nào đó cho người đang gặp nạn phải quý giá gấp ngàn lần "không khỉ vui vẻ giữa bạn bè". Nếu vi những việc làm đó, nhưng lời nói đó mà ta mất một vài người bạn, ta phải xem rằng đó là những người bạn mà ta nên mất.

AH. Trưởng-Minh-Trung, (New Jersey).--

Xin kem thư của Huân-Xưởng-Vân để anh xem có tiện cha đang để ban bè anh VÂN được biết tình trạng anh VÂN đang theo con đường "bác đì" mà tuy nghỉ giúp đỡ. Phản tôi đã có gửi một số các thuốc men về cho anh VÂN rồi.

Làm tiếp máy lâm trong 2 năm nay tôi sống đời du mục kiêm cỏm. Tôi hiện đang làm cho Bechtel tại nhà máy Hope Creek, Salem, New Jersey; chưa biết có ở đây hết năm tới không. Sóng đời du mục lúc đầu cũng vui nhưng bây giờ các chém cảng ngày càng lớn định tim nỗi nhớ để định cư nhưng chưa có dịp.

Tôi đang ở gần và làm việc cùng với anh Nguyễn-Qui-Hội (công-binh) và cách anh Dương-Phu-Yen 1 giờ lái xe.

AH. Đô-Văn-Sen, (Connecticut 10/84).-- Những anh em cũ thi mới người tám mươi mốt nỗi chí trù sở anh em ở Caltrans và Bechtel.

Riêng về phần gia đình tôi thì từ ngày rời San José lên Richland đến tháng 1/84 thi nhà may xong. Tôi đi làm Jobshopper cho Stone & Webster ở New London, Connecticut đến tháng 10/84 tôi được cái Job của chính-phủ Liên-bang làm việc cho cố quan supervisor of shipbuilding, trông coi về structural và welding cho việc đóng tàu ngầm nguyên-tử của Bộ Hải-Quân. Ông-day thành phố sát bờ biển, 4 mùa, mưa Đông cung lamh lanh chủ không có nắng ám quanh năm như Cali. Nhú vây là tôi có lẻ đinh cũ ở dãy 5 hay mươi năm tài để các cháu có chỗ học hành. Tôi cũng vừa mua được miếng đất và tự dùng ra cắt cái nhà lây. Nếu anh em minh làm nhú vây tôi thấy cũng save tiền nhiều lắm. Nhú riêng ban thanh tôi đều gọi nhà thầu làm y như plan của tôi thi giá 110,000\$, còn nhú minh dùng ra mướn tùng phán nhú mua đất, thuê nhà thầu làm foundation, diem, nước, và mua modular home ho dem đến 2 mảnh và ráp lên cho minh thi giá chỉ khoảng 82,000\$, là vì nhà thầu họ tính tiền hiếu biệt của họ mua. Tôi bắt đầu khởi công làm site work cách đây 2 tuần, weekend 2 cha con tôi chặt cây, làm framing đóng vách chung 3 weekend là xong. Nhà sẽ rap vào 11/27/84 và tôi se move dia chi moi vào 12/15/84.

BBT : Tú tay minh cảm búa cảm của đê xây nhà cho minh là một hoài bão của da só AH. chung ta. Tuy nhiên trong đời may ai được diêm phúc đó. AH da được diêm phúc này, xin viết cho LT. một bài mach đường đi nước bước cho anh em : Mướn tiền (mua đất, xây cát) vđ đồ án, xin phép chiết tru vật liệu, chuyên chở xay cát, hoàn bì, kiêm soát v.... v.... Đây sẽ là một bài thật bô ích cho mọi người.

### TIN BUỒN

Được tìm trê ban TRẦN-TRIỀU-TUẤN, KSCC Phú-Thọ khóa 8 (1965-1969), từ trần tháng 8-1984 tai Quebec, Canada . Toàn thể ban hoc đồng-khoa xin thành thật chia buồn cùng gia đình Chị Trần-Triều-Tuấn.

Nguyễn-Vân-Hiển; Vương-Vân-Hoa;  
Nguyễn-Phú-Diệm; Phạm-Ngọc-Lan;  
Nguyễn-Ích-Chúc; Hà-Nhu-Tường ;  
(California, USA.)

### TIN BUỒN

Ai-Huu ĐÀO-HUY-TAI, đã thất lộc, tại PARIS ngày 13-11-1984 ; hưởng thọ 87 tuổi.  
Toàn thể Ai-Huu Công-Chánh xin thành thật chia buồn cùng tang quyến .

DANH SÁCH NÀY ĐƯỢC CẤP NHẬT HOÀNG NGÀY 1-11-1984.

(Thông thường mỗi 3 tháng có trên 15% Ai-Hữu thay đổi địa chỉ. Hãy dùng danh sách này với các bản thay đổi địa chỉ trong các Lá Thủ kề tiếp).

LƯU THẾ AI  
504 Watts Branch PKW  
Potomac, MD 20854  
Tel: (301) 762-0461

PHẠM VIỆT ÁI  
18927 S. ALEXANDER AV.  
CERRITOS CA 90701  
(213) 924-4896

TẠNG QUỐC ÁI  
1751 Syllin SE  
Grand Rapids, MI 49506  
Tel: (616) 247-1086

HOÀNG NGỌC ÁN  
4910 Warren Drive  
New Orleans, LA 70127  
Tel: (504) 241-6292

HUỲNH VĂN ÁN  
2724 Victoria Drive  
Marrero, LA 70072  
Tel: (504) 348-3741

PHẠM LƯỢNG AN  
31 Thicket  
Irvine, CA 92714  
Tel: (714) 786-4593

PHẠM VĂN AN  
2624 N. Ann Arbor  
Oklahoma City, OK 73127  
Tel: (405) 942-2395

PHẠM LƯỢNG AN  
31 Thicket  
Irvine, CA 92714  
Tel: (714) 551-4593

UU DỊA AN  
8047 Flauder Drive  
San Diego, CA 92126  
Tel:

NOUYEN TRAC ANH  
8 Avenue Jay de Beaufort  
24000 Perigueux, France  
Tel: (16-53) 09-2304

TRẠM VĂN ANH  
5 Maureen Crescent  
Noble Park, Vic 3174; Australia  
Tel: (03) 547-6571

NGÔ TRỌNG ANH  
1375 Holloway St  
SAN FRANCISCO CA 94132  
(415) 587-8184

PHẠM VĂN BA  
7307 Westgate Blvd  
Austin, TX 78743  
Tel: (512) 444-5040

BA TRẠM VĂN BẠCH  
28 Rue Françoise  
Paris, France  
Tel:

NOUYEN BACH  
10280 S. Whiterock Rd.  
Sacramento, CA 95870  
Tel: (916) 363-5842

ĐINH GIA BAI  
2224 Rosalia Dr.  
Fullerton, CA 92633  
Tel: (714) 829-9648

BUI KIM BANG  
27 Gloucester  
Aserton, Vic 3247; Australia  
Tel: (03) 253-749

NGUYỄN VĂN BẠNH  
7700 Butterfield Rd  
New Orleans, LA 70128  
Tel: (504) 246-9373

ĐINH QUANG BAO  
1032 N.E. 67th Ave  
Portland, OR 97213  
Tel: (503) 230-7756

HÀ QUỐC BAO  
2249 Carriage Ave  
Richland, WA 99352  
Tel: (509) 375-3453

NGUYỄN QUANG BÉ  
3630 47TH Ave.  
Sacramento, CA 95842  
Tel:

TRAN VAN BICH  
6623 Hemingway Dr.  
San Diego, CA 92120  
Tel:

TRƯỜNG NHƯ BÌCH /cite/ LES HAUTES NOUVELLES  
Place Triton UNITÉ A2-B1  
94350 Villiers/Marne, FRANCE  
Tel: (1) 304-4300

LY BINH  
4215 N. Muscatel Ave.  
Rosemead, CA 91770  
Tel:

NGUYỄN KIM BINH  
1036 Duchesneau  
Ste Foy, PQ G1M-4A9; Canada  
Tel: (418) 658-3668

VŨ ĐÌNH BON  
3477 Cattle DRIVE  
Sacramento, CA 95834  
Tel:

LE TRONG BUU  
4143 Canal  
RC New Orleans, LA 70119  
Tel: (504) 488-6506

BUI MANH CAN  
32 Mc Arthur Dr.  
Old Greenwich, CT 06870  
Tel: (203) 637-5637

BUI VAN CAI  
2072 Spanish Oaks  
Harvey, LA 70058  
Tel: (504) 368-5680

VU NGOC CAN  
1605 O'Brien  
St. Laurent, PQ H4L-3W5; Canada  
Tel: (514) 747-3263

HOÀNG ĐÌNH CANO  
45955 Sentinel Place  
Fremont, CA 94538  
Tel: (415) 656-6900

NGUYỄN TRUNG CANH  
7014 3rd Ave S  
Richfield, MN 55423  
Tel: (612) 861-5843

HU DUC DAO  
928 Maple Street  
Columbia, SC 29205  
Tel: (803) 799-1360

NGUYỄN THANH DAO  
5761 Exeter Ct.  
#62 Alexandria, VA 22311  
Tel:

LE VAN CHAU  
923 Wilson Ave.  
R4 Toronto M4K 1E8, Canada  
Tel: (416) 630-1224

TRAN HONG CHAU  
13205 SW Brightwood  
Beaverton, OR 97005  
Tel: (503) 646-6773

NGUYỄN ĐỨC CHI  
2608 Evans Drive.  
Silver Spring, MD 20902  
Tel: (301) 622-3972

NGUYỄN KIM CHI  
1328 Oak Tree Dr.  
Greenville, OH 45331  
Tel: (513) 584-6293

LE VAN CHON  
C103-3520 Balsam Dr. SW  
Calgary, Alberta T3C-2Y1; Canada  
Tel:

NGUYỄN CƯỜNG  
7767 La Riviere Dr. #221  
Sacramento, CA 95824  
Tel: (916) 383-5004

NGUYỄN KIM CHƯƠNG  
4865-54th St.  
San Diego, CA 92115  
Tel: (619) 583-8607

NGUYỄN NGỌC CƯỜNG  
1996 Indian Trails Ct.  
Lakeland, FL 33883  
Tel: (813) 644-7931

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG  
18646 Coffins  
#7 Tarzana, CA 91356  
Tel: (213) 344-8849

LY DA  
4209 Balboa Dr.  
Liverpool, NY 13088  
Tel:

BA NGUYỄN DAN  
9 Hilbienweg/H20  
5300 Duisdors, Bonn 1; West Germany  
Tel:

KHÚC DAN  
63 Rue Jeanne D'Arc  
75013 Paris 13E, France  
Tel: 534-50-11

NGUYỄN XUÂN DAN  
108 Canongate Trail  
Scarborough M1V2Z5, Ontario; Canada  
Tel: (416) 299-6813

VŨ THIỆN DAN  
11 Ave. Maximilien NB16  
Robespierre 94400, Viry/Senelle; France  
Tel: (1) 680-42-60

HA VAN DANG  
11814 Kirkholm  
Houston, TX 77089  
Tel: (713) 484-3184

LE MAU DAO  
7550 SW 82nd CT.  
Miami, FL 33143  
Tel: (305) 279-9713

LE TIEN DAT  
622 Humboldt  
St. Paul, MN 55107  
Tel: (612) 224-1253

BUI VAN DAU  
1895 Middlesex H16  
Lowell, MA 01851  
Tel:

ĐƯỜNG ĐEN  
2 Place du Bois de Grace  
77420 Champ/Marnie, France  
Tel: (6) 006-1386

NGUYỄN MINH DIEM  
101 Picadilly Sq. Rd.  
Cincinnati, OH 45230  
Tel: (513) 328-2204

PHẠM MINH BIEN  
2800 South Saginaw Apt. #6  
Midland, Michigan  
Tel: (517) 832-2644

ĐƯỜNG XUÂN ĐIỂM  
108 La Placencia  
San Clemente, CA 92672  
Tel: (714) 492-9809