

Chuyện già tưởng

NHƯNG NGƯỜI MÀ TA ĐÃ QUÊN

D.L.

Phim già tưởng ăn khách nhất đến nay vẫn là Star Wars.

Có người xem Star Wars trên 250 lần. Phim già tưởng không hoàn toàn chỉ giải trí trẻ em. Khoa-học dùng ý kiến Star Wars chế tạo vũ khí, y-khoa dùng phuơng cách Star Wars trị bệnh. Sống trong xã-hội đầy chuyện già tưởng như vậy, tôi không khỏi bị ảnh hưởng.

Hôm nay thử viết một chuyện già tưởng, mong không là một bài nhảm chán. Đạt tri-
ết nhỏ nhen của tôi vào tâm hồn của những người phê-binh Việt-Nam Cộng-hòa ; "Nhưng
người mà ta đã quên"; để suy ra những ý nghĩ thảm khín của họ, Sự thật có thể là đau
đớn, è chè hơn và cao cả hơn tưởng tượng của tôi gấp trăm gấp ngàn lần.

Đúng ra phải viết cả hai mặt : cái đau thể-xác và cái đau tinh thần. Cái đau
thể-xác thì chắc là không bút nào tả được. Nhỏ lại chuyện một sinh viên VN thân công
được dan cảnh trong một cuộc phong vân về thuyền nhân xin tỵ-nan. Anh ta nói "Tôi"
đi SURFING (trượt nước biển) nhiều tôi biết, ai bao vượt biển là KHÔ?", nếu cần ta
có thể uống nước biển được kia mà.

Do đó, vì sợ chuyện già tưởng này trở thành chuyện của thằng khung, xin
quý bạn cho thông qua phần đau thể-xác.

Vietnam 1960-1965. - Tôi là phê-binh A, xe lôi chờ người mua gánh bán bưng từ Cai-
Lậy vào Mỹ-An bị giùt mìn. Tôi có bốn phận truy kích địch, bị thương và trở
thanh thương phê-binh.

Tuy tan phê, tôi vẫn có ý nghĩ, những ước muôn của người trai binh thường.
Tôi mà được học thật nhiều, được đồ vào trường công chánh. Tôi học ngay, học
đêm, ăn tiêu đề, sến, không lêu lổng bê tha để giặt được mạnh bằng. Mặc dù xa
hỏi hay ghét chui, chê bai tri-thức nhưng trên thực tế thi ngợc hẳn. Dần biếu,
nghỉ-si, nghỉ nhà lá, nghỉ nhà ngoi, nghỉ ô tô, nghỉ xích lô mồ miếng là chê bai
chui bởi tri-thức để kiềm phiêu của dân ngú. Vậy mà con họ, họ vẫn cho đi học,
vẫn xoay mọi cách cho chúng xuất ngoại để sau này trở nên những "đại tri-thức".

Ra trường tôi xin đడk bổ nhiệm về một tinh nhô làm trưởng ty Công-chánh.
Tôi sẽ làm đường, làm cầu, làm nhà máy nước, làm chợ với những phuơng tiện tho
sở của quốc gia. Tôi sẽ cưới một cô gái thôn quê thật mỹ miều, thật hiền lành.
Và chồng tôi rất thường yêu nhau. Chúng tôi sẽ có một trai, đến tuổi nó cắp sách
đi học. Trời mưa nó phải dầm mưa đến trường như các ban nó. Với kiến thức của
tôi, tôi sẽ dậy nó mỗi đêm, tránh cho nó cái khổ "không hiểu không biết hỏi ai".
Cha mẹ tôi đã già, nay đau mai yếu. Tôi sẽ lo chạy chữa. Nếu có bê gi thì đó là
tại y-khoa chưa tiến bộ; tôi sẽ không có mac cảm bất hiếu.

Nhưng không, đó chỉ là giấc mơ. Thật tế không phải vậy, thực tế số số trước
mắt đây : tan phê, tôi là gánh quá nặng cho gia đình. Cái vở chắc chắn là không
được rồi. Mặc dù như cầu yêu đương, nhu cầu sinh lý vẫn mãnh liệt trong người tôi.
Cha tôi đã già mà những lúc tôi đi vệ sinh, tắm rửa người phải phụ tôi. Mai kia
ông chết đi thì vẫn để này tôi phải giải quyết ra sao ? Mẹ tôi mua tảo bẩn tần,
ba chết đi chắc là tôi phải chết doi.

Phu cấp chính phủ ra sao, lang phê-banh chung nào lắp ? Mọi việc còn dang
dang nghiên cứu cả. Cảm bùa, buôn ban, tan phê như tôi là không làm được rồi.
"Có anh thường binh chống nạng cây bùa" đó là câu hát mà tác giả là người chưa
từng đi cây mà cũng chưa từng chống nạng. Tay chân đầy đủ xuống ruộng miền Nam,
bùn lén đến gối rut chân không lên luồng hồ gì một chân nột nạng bun sẽ lên đến
ngực là ít !

Trong khi đó, có bao nhiêu kẻ đã thực hiện giấc mơ của tôi một cách quá dễ
dàng. Có phải tôi đem thân xác ra để bảo vệ an ninh để họ thực hiện giấc mơ đó
không ? Nếu đúng vậy tại sao có kẻ được quyền hưởng lợi trên sự hy sinh của tôi ?
Nhưng người được bao vệ đó có giây phút nào nghĩ đến sự hy sinh của tôi không ?
Tôi nghĩ là không vì đi đâu cung thế, vào chợ vao tiệm ăn mời người nhìn tôi với
một ánh mắt ái ngại. Ngay cả bà con quen thuộc, mỗi khi gặp là họ cảm thấy như
tôi sẽ xin tiền hay mượn tiền. Có phải đó là bát công của xã hội hay là người ta

có số? Nếu mai đây, các cuộc quay rối như vây tan lụn đi, thanh bình trở lại thì chắc những bất công này xã hội sẽ giải quyết. Nếu mai đây, chiến tranh nổ lớn ra, xã hội có thời giờ có phỏng tien để giải quyết không? Nhưng người như tôi sẽ nhiều lần, nhưng nói long như cùa tôi sẽ được nói lên, được phổ biến rộng rãi; chừng đó nhưng gì sẽ xảy đến? Trên quân địch, mạnh được yếu thua, khôn nhỡ bại chịu, đà kim ngan phá luật lệ... v... v...

Vietnam 1965-1970

Tôi là phe-binh B. Cuộc chạm súng ở Xoài-hột làm tôi trở thành phe binh.

Tháng Hai trước kia học cung tôi mới lớp. Nó giỏi nên vào y khoa con tôi đi Thủ-đức, Ra trường ít năm tôi đóng lon trung-uy thi nó đã là bác-si, phong mạch ở Trần-quy-Cap. Minh đi lính dài dài, xin giải ngũ hoài không được còn nó thi hoán dịch cung.... dài dài không biết vì lý do gì. Gặp nhau, không lẽ tôi gọi nó bằng may, tôi phải kêu nó là Bác-si, nó kêu tôi là Trung-uy. Nó có vẻ bảnh bao. Tay bắt mặt mừng rồi vội vàng lên xe tài xe lai đi. Hai cuộc đổi hai thái cực. Một người than thở ven lanh dưa tay ra là hùng hổ tiênぬ trên trời rót xuống; không que chan, không cut tay mà đi đâu là có kẻ đưa người đón, chút chút là lên xe xuống ngựa.

Com tôi thời khôi bần tôi. Nếu moi là thời chiến, ta không cần đến Bác-si, Ky-sú thi qua ủ là sai lạc. Tuy nhiên tại sao có những người phải hy sinh cả cuộc đời của mình có khi cả gia đình cả hạnh phúc của mình để bảo vệ kẻ khác sống trong giàu sang nhưng lúa?

Lấy cuộc đổi "giàu sang mà tàn phế" đổi cuộc đổi "ngheo nan mà nguyên vẹn", chắc chắn là tôi sẽ chọn "ngheo nan mà nguyên vẹn". Tại sao xã hội ta lại được tổ chức để có sự "giàu sang mà nguyên vẹn" bên cạnh cái "ngheo nan lại thêm tàn phế"?

Tháng Huy, con thường-gia nhập cảng xe gắn máy Đức, no học hành có ra cái thông, chê gì đâu mà đâu tú tài hàng tối ưu. Được học bông xuất ngoại. Tui Công-san móc mồi ra mò chui tầm lumen, nào là gia đình nó là nan nhân của tham nhung, nào là quan đội thiếu kỵ-luật, nào là chính thất nó thấy này thấy nó.... Tại sao xã hội ta định nghĩa chủ "tham nhung" một cách quá ủ là trẻ con vậy? Một cảnh sát "chim bay có bay" tép riu năm ba chục bác thì bị kẽ nhú lâm "hủ thui" chê dở về tôi "anh bẩn" trong khi đó thường-gia trông tréo để lđi ca triêu bác thì gọi là nan nhân? Bất tên du học kia về, cho giữ chức cảnh sát "chim bay", cho tham nhung tép riu một cách hợp pháp thủ hồi hanh có chịu không? Tôi nghĩ là ta hãy lấy tống lợi tức của quốc gia, chia cho đầu người gọi là lợi tức trung bình. Thời chiến, ai sống trên mức trung bình đó là bát chánh rồi. Cái vò lý nhất là tại sao tôi và đồng đội tôi phải hy sinh thân xác, hy sinh tinh mang, hạnh phúc của mình, của gia đình mình để bảo vệ cho gia đình nó sống sung sướng yên lành để rồi chui chung tôi, đầm sau lưng chung tôi?

Và tôi bán trái cây, đè xem lấm móm tạm qua ngày. Cha tôi già lam nhu cầu ít nên cung đỡ. Mỗi sáng dậy sớm, ông đi chổi đèn trưa trét mồi về. Thỉnh thoảng xách về một gói thuốc lá hay một lít rượu giải sầu. Ngày kia vợ tôi về nói thấy cha tôi đau gáy đau nón dưới cổng tò nước trong ngo hem. No đê ý nhiều ngày đê thay vay. Tại sao ông không đem về nhà mà lại phải đau? Thời rồi! Tôi hỏi vợ tôi thỉnh thoảng có cho ông tiền không thi vợ tôi lại tưởng là tôi lạnh phụ cấp tôi cho ông! Trời ơi, sao cha người ta đi dày đi đó. Vung tầu, Đat-tat, đi chữa chiến, đi nhà thờ chối còn cha mình lại phải nhú vay? Tôi muốn nghỉ thêm nữa nhưng nước mắt đã trào dâng. Nhớ lại cảm nang y khoa thường khuyên người áp xuất máu cao không nên nghỉ về bệnh minh vì càng nghỉ càng lo, mà càng lo thi áp xuất càng lên cao, bệnh càng nặng. Hay là ta cứ dùng phương pháp này xem sao vt bệnh đã hết thuốc chúa!

Vietnam 1970-1971

Tết Mậu-Thân Viet-công tràn vào Hué hành quyết tập thể hàng ngàn đồng bào. Sau 15 năm trong quan đội chỉ số sáy một giây tôi trở thành phe-binh. Năm quân y viên gần một mìn trống bao nhiêu là chuyện "thiên ha" tuy khó tin nhưng có thật.

* Tháng kia bị thường ổ đậu, cuối mai cuối hoài, dùng chút là cuối ngát ngeto cuối man dai một cách đáng sợ.

* Tháng khác cũng bị thường ổ đậu lại trở nên cầm, muôn nói chuyện phải lạy gach viết xuống đường. Cơ thường bị thường số sai ở chân mà nam cả hai ba năm

vẫn chưa lành. Người ta bảo là nó số lành thì phải trả ra mặt trán nhanh nó lên hút cát sa để cho dung lành nữa. Không biết có dung không?

* Cách giường tôi vài bước, có Đại-uy bị cụt một chân, vợ ông vào thăm buổi trưa rồi ra về không ai chú ý vì là chuyện thường. Chiều lại, ông đem ra l bộ bạc toàn giấy 500\$ lấy hộp quét đốt khói khói, phông đỡ vai chúc ngàn. Ông vừa cười vừa giòn nhả không không mà nước mắt vẫn ao ao bến má. It hôm sau tôi biết chàng nhúng ông đã mất chân mà ông không còn là ... và ông nữa. Vợ vào thăm lần cuối để lại một gói tiền và một lá thư vịnh biêt "em đường em". Lúc đó ai cũng cảm thấy thương cảm cho Đại-uy và nguyên rủa người đàn bà bắt lồng kia. Tôi là người hăng nhất trong đám, đã tuyên bố mêu vò tôi như vậy, tôi sẽ tìm ban cho một phát rồi tự tử luôn. Sau này gặp lại Đại-uy trong một quán nước, nhắc lại tình đồng viện nam nao, ông ta ngồi triết lý cho tôi mấy tiếng đồng hồ :

Vợ chồng nhà VIT kia nghèo nàn, sống hầm hụt trong ngõ hèm, có rau ăn rau, có cá ăn cá đó là phải dạo trời, đó là thời bình. Vợ chồng nhà GA nó đi biển tàu chim, ca hát đều không biết lỗi. Vậy ta nên khuyên họ hay om nhau mà chết hay nên khuyên họ mạnh ai nay tim cách lo thân? Lời khuyên nào đúng hơn? Chọn буда một lời khuyên nào đó, rồi dựa trên cai luân lý "thời bình" mà chiến tranh đã làm lồng leo đến tận gốc; để lý luân rời cho đó là đúng tuyệt đối. Ai nói ngược là sai, là vô luân, là phản đảo lý! Đó đích thi là hành động thông thường nhất của các nhà lãnh đạo tinh thần và của những tháng ... năm xuân. Cho chúng vào trường hợp nhà GA kia thì ta sẽ thấy chúng hành động ra sao. Thiên-hà trong trường hợp vợ tôi, mười người hết mười, se hành động như nó. Họ may mắn không bị trường hợp đó, dang ly ra, họ phải thương nó, dang này họ lại chửi rủa nó, bêu xấu, đem pha nó với mục đích duy nhất là để được người xung quanh tang bốc lên là cao thường la quý phái.

Tôi không trách yđ tôi gì cả. Biết bao nhiêu người nói thường tôi, tôi nghiệp tôi mà có giúp đỡ tôi gì đâu trong khi vợ tôi là người cuối cùng trên đời đã tăng tôi một số tiền lớn. Số tiền đó do mồ hôi và nước mắt của nó chờ tôi đi lính như anh, thì làm gì mà có tiền.

Còn người trời sanh ra có bộ óc để phân biệt, phân xét phai trái trước khi hành động. Nhờ trí óc con người biết tình yêu vợ chồng, tình yêu đồng loại, danh dự, tư cách, do đó con người mới kết luận là "NGƯỜI HON THU". Nhưng cung nhõ bộ óc đó con người mới biết muôn mõ chém giết nhau, biết đem pha buồm móc, để hạ danh dự, tu cách người khác để tăng phẩm giá của mình. Với một luận lý số đông mõc mạc nhất, ta cung phải kết luận là "NGƯỜI THUA THU". Có bao giờ cop giết cop, rắn can rắn, nai chửi nai đau? Thỉnh thoảng ngồi buồn tôi thà nhiều người không do tu cách tôi thiếu của loại cầm thú.

Phật sinh ra là hoang-tú, ông đã nghĩ ra luận lý của nhà Phật, Chúa được phép van nang của Đức Chúa Cha ông đã nghĩ ra luận lý của Thiên-chúa-giao. Các luận lý nguyên thủy đó, đã được phát minh ra từ ngàn xưa do những tác giả mà đời sống đã được qua ưu ái; chắc chắn không phù hợp trong vấn với chúng ta. Người đời sau đã sửa các luận lý nguyên thủy đó rất nhiều, đã mạc cho chúng nhiều lớp áo để phù hợp với ký nguyên của họ. Cái mà tôi trách là chiến tranh đã có trên 20 năm rồi mà xã hội ta vẫn chưa thực tinh vàn chưa chấp nhận một luận lý ... để chiến cho cuộc sống hàng ngày.

Ông con nói nhiều, nhiều nữa. Tôi ngán nghĩ không biết ông có chửi tôi là "Không bằng con thu" hay không?

Đó là chuyện thiên ha.

Chuyện của tôi thì cũng bế cả đầu "Chuyện người thi súng chuyện minh thi quang". Con gai lóm tôi có người rủ đi lam thu-ngân-vien cho một bar. Nó lõe lost lam. Tôi bảo thi nó da da vàng vàng rồi đau cung vào đó. May thằng bạn nghèo của tôi, cung có con đi lam thu-ngân-vien, tinh ra ca chuc dưa. Tại sao họ cần thu-ngân-vien nhiều vậy? Tiên bac là huyết mạch, nếu không là người nhà, hay không có tiền thì chan thi lam sao giữ được? Tôi nghĩ lắm. Tôi nghĩ nhiều rồi không dam nghĩ tiếp nữa. Con minh nó có nhu cầu của nó. Cái nhu cầu tái thiêu là ăn no mặc ấm, tôi không cung cấp được thì phải để nó tự lo cho. Luận lý chí có khi nào no bụng mà thôi. Trường học đã dạy ta "Không có nghề nào là hèn ca ca" có người hèn mà thôi". Trường học đã dạy "Không có nghề nào hèn ca ngoại trừ các nghề sau đây...." Thế sao ra đời có dạy? Không có nghề nào hèn ca ngoại trừ các nghề sau đây...." Thế sao ra đời ta đào ngược lại vậy? Kể si trời cho trí óc, người nông trại cho sức khỏe, công

nhan nhô khéo tay, thường già nhở vón liêng, tu hành nhở mèp có ai chui bối che
cuối giò đâu ? Thế sao "bản tròn nuôi miệng" lai là một dịch vụ bị liệt vào hàng
cùn đinh làm nhở nhợp xã hội ? Luật pháp bắt bỏ, luân lý chui bối, đạo giáo khuyên
răn; nhưng từ tạo thiên lập địa đến giờ có ai đưa tay ra làm một điều gì có ích lối
thực tiễn cho những người đó đâu ? Tất cả những lời dạy bảo, khuyên răn của xã hội,
của luân lý chỉ có một ý nghĩa duy nhất là "Đừng làm nghề nhở nhợp đó, may có doi,
có bệnh thi may cù chết đi, cha mẹ chỉ em mày có doi, có bệnh thi cù để họ chết đi.
Nếu mày có can đảm đó thì chúng ông" đây sẽ thường mày một lời khen : người trong sạch,
người đang kinh trọng. Nhưng danh-tử trông rõ do có làm no bao tử được không ? có
làm lành bệnh được không. Nhưng "con nhà lành" kia chắc chắn là cha mẹ nó phải tham
nhũng phai gian thuong, phải cho vay cát cổ hay nói tắt là phai "ăn cướp" để cho con
minh được tiếng thơm. Nếu cha mẹ chúng là phê-binh như tôi thì chắc chắn chúng sẽ như
con tôi không/không kém !

Cách nay mày trăm năm, cụ Nguyễn Du không lên án Thúy-Kiều, các nhà bình luân
vẫn chuộng có che lè cụ thiêu dão đức đâu ? Hay là hôm nay con người đã trở thành ...
.... dão đức già hết ?

..... Saigon dẹp lầm ! Saigon đi ! Saigon ơi !

Về Saigon là cả một trời thanh bình, tự do và thịnh vượng. Đi đâu thì đi, làm gì
thì làm, ăn gì thì ăn, chui ai thì chui. Gặt bỏ những ủu tư phiền muộn trong lòng, tôi
nghỉ là sự hy sinh của mình để cho dân được sung sướng như thế là đáng làm.

Nhưng dân đã vào chi tiết mới biết mình đã làm to. Trong cái thanh bình, tự do,
thịnh vượng đó người Saigon đã làm gì ? Tom tắt có thể nói đã sốt hâm trâm lảng với Một
thousand số ôn ào, da sốt lảng cho cái sống còn của mình với một thiểu số đám sau lưng
chiến sĩ. Nếu ban cho tôi là khe khát, nho mòn thì tôi xin giải thích,

Da số trâm lảng. Trong cơn gió lốc chiến tranh ai cũng phải tự hỏi "Mình sẽ chết
làm sao ? Minh chết đi thì vở con mình, cha mẹ mình sẽ ra sao ? Nếu rủi ro trở thành
phê-binh thì làm sao sống ?" Do đó, tất cả cái tinh khôn, cái sức lực của con người
được mang ra dùng triệt để vào việc bảo vệ sinh mạng của mình, của gia đình mình, để
danh dùm một gia-sản càng lớn càng tốt hậu mai sau, một ngày nào đó có mà chi dùng.
Nhưng việc họ làm có thể là chanh, có thể là tã nhưng họ vẫn biết trong khi họ giải
quyet vấn đề sinh tồn của họ thì có nhiều người đã thay họ chết ngoài chiến trường.
Do đó họ trâm lảng đi. Quyết lo mang sống của mình lo hạnh-phúc của mình là quyền
linh thiêng của con người.

Nhưng kẻ sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình, của gia đình mình chắc chắn là nhung
kẻ sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của bạn của gia đình bạn. Tôi không mai mai thắc mắc về
nhưng người này vì nếu trong trường hợp họ, tôi sẽ làm như họ.

Nhưng chuyện nhu phê-binh kia thấy bá lớn vào tiệm may một áo dài trả công 5000\$,
đến xin tiền, bà lênh bô di hay là vào tiệm ăn xin tiền khách bị chủ mướn du đảng đuổi
ra. Đó là những bức minh họa nhói đời với tôi.

Tiểu số ôn ào là một vấn đề đáng suy ngẫm : vì đó là những kẻ dâm sau lưng chúng
tôi.

Chính trị : Tự đổi lèp đèn già mòi tự cho mình luồng gấp 10 lần chúng tôi mới làm
chính trị nói. Ngồi xa lông, ngồi phồng trà chè tướng mày đánh giặc đỡ, sứ đoàn kia
đánh sai, phai tiên thê mày, phai lùi thê kia thì đâu ra nóng nổi. Kẻ đổi trung lập
thanh phản thù 8, thù 9, tự cho mình là có tài thời tiêu như Trường-Lương, chỉ thoi lén
một lúc là túi cộng-san khoc ri ri, vac AK về Bắc hết. Có kẻ làm chính trị để chạy áp
phé, có kẻ làm chính trị để xuất ngoại, để trốn lính. Có kẻ dốt qua không lẽ làm nghị
gat hoai, để nghị bắt cau sát trước cho Saigon cho bộ hành leo lên chơi !

Không một chính trị giả mạo, một đảng phái nào có một đường lối chống Cộng huu
hiệu. Họ quan niệm đánh giặc đã giao cho quân đội rồi, thua là tai quân đội mà ăn thi
nhó ho. Mỗi khi mồ mieng ra thì tôi là đại diện cho dân mả, tôi làm luật để bảo vệ
người dân mả ! Không biết ông có nghĩ rằng nếu không có quân đội trên biển cuồng thi
các luật của ông sẽ được tăng trú vào Sổ Vé sinh đeo-thanh. Ông tảo lao và xôi thịt.
Thường vàng hạ cam !

Tu hành : Tu do tin ngưỡng là tu do van ban của con người không ai cai đc. Nhà
thờ chùa chiền mọc lên như nấm. Tu vien náo cung đc nói rộng thêm, nói lớn ra vì

thiên nam tinh ngay cảng đồng. Thay, cha di xe bong loamg, các bà các cô hót soán deo đi muôn không nói theo quat theo hâu, Tu là thời trang mà ly. Tung kinh niêm Phat cầu Chúa cho non nước được thanh bình, cầu cho trung áp phe, cầu cho kiếp sau sung sướng hồn, lên thiên đường đứng xuống dia nguc, Thê là thái gio, thê là tiên bac đô vào đó. Các nhà lành đạo tinh thần cung rất thúc thoi tự kêu minh là thay, không còn xung la bắn đao, bắn tảng nữa.

Cần lang phe-binh Thủ-đức chúng tôi có một ngôi Chùa ngheo, rớt mông tối. Không ai thèm đến, chùa chỉ có một ông sãi thoi mà áo vá không biết bao nhiêu miếng. Hay là Chùa đât, Phat đât không linh thiêng ? Hay là tu hành là một ngành mới của thường mai ? Có thi tú, có dép lao, có ăn no kheo leo mới dắt hàng ?

Tai sao có kẻ giàu đến đó tiễn không biết làm gi cho hết phai dem day tu cho.... kiếp sau, con có kẻ lại nghèo xó nghèo xác đến do chiêu nay không biết lây gi để ăn ? Chang Sinh-Ba trong chuyện " 1001 đêm " vao sanh ra từ không biết bao nhiêu lần mới được sung sướng. Nhưng người ta thấy đó, họ có vao sanh ra từ đâu ? Nhưng người phai vao sanh ra từ như chúng tôi thi lai ngheo doi. Xã hội ta vô lý hoa ca chuyện " 1001 đêm " chàng ?

Thê rồi xuất ngoại hành hường buôn lầu, thê rồi đi Nhật xin chủ ký khách qua đường yêu cầu miền Nam châm dùt chiến tranh tự vệ.

Thê rồi bắn thô xuống đường. " Tôi biết thay tôi từ lúc ông mới lêm 5, ông đã xuống tóc đi tu Chụp mũ là bảy. Ai đúng đến thay tôi là phải bước qua xác chết của tôi v ... v ". Ôi bao nhiêu ngôn ngữ anh hùng đã được thốt ra. Nhưng thắng cui hủ nhữ tôi lai nghĩ khác

Nếu bắn thô xuống được đúng mon Hồ-chi-Minh, khuyên can bộ quâng tac đan vò rừng rồi về Bắc, đúng phao, kích búa bai vào thành phô thì hay biết may, thi được phuoc biết may. Lên thiên đường là cai chắc !

Tam tu kinh đã dậy " Nhớ chi sở tánh bần thiện ". Lúc 5 tuổi thi ông là người hiền lành là đúng rồi !

Cho tôi chọn cao đầu di tu để xách đóng quân chúng với cảm mìn nhay vao chiêm xa thi ban đã biết tôi sẽ chọn gi ?

Giang đao huu hiếu nhất là khuyên ác quy làm lành, khuyên ăn cướp đừng ăn cướp, khuyên sát nhân đừng sát nhân. Khuyên bảo, người lành nên làm lành, người không sát nhân đừng sát nhân quá đà là vô ích. Nhưng kẻ cướp, nhưng kẻ sát nhân các thay các cha đều biết chúng ở đâu rồi sao không đến giang cho chúng nghe, sao cứ theo người hiền lành mà giang hoai vậy. Chắc chắn Phật và Chùa không hành động mâu thuẫn nhac cha nói này. Gi !

Hoc hanh:
Nhờ lai khi còn ở quán trường, bài vở hoc ngay hoc dem gan chet khong het. Tai sao các đại diện sinh viên có thời giờ họp hành làm chính khí chính em ngay nay qua ngay khác ? Không lẽ học đại học để hòa học quán trường ? Có những đại diện sinh viên muôn năm là tai sao ? Sortie lateral là bị động viên thi tại sao vẫn được hoan nghênh, đều đều. Chủ tịch tổng hội lên nghị si không may, chọc kẽ ra cung là một nghệ hay. Biểu tình chống đối thi hàng s Cay, nhập ngũ, tham chiến trường thi cút hết. Nhạc phản chiến loan lê, ai cung thích hat.

Sinh viên là ruoung cốt của nước nhà, là trẻ trung, là lý tưởng. " Một ngàn năm đó hô giac Tau, một trăm năm đó hô giac Tay, ông ba ta đã hy sinh bao nhiêu tinh mang để giải phóng đất nước khói ách nô lệ ngoại bang.

Hôm nay ta đã chết gấp chục gấp trăm lần số đó. Dịch gọi là giao x mien Nam thi ngoại bang là ai ? Quản Tau chết ở sông Bach-Dang chúng ta tự hào về thành quả đó. Dân mien Nam bị tàn sát ở trận Mau Tham chắc là đích cùng tử hao về thành quả đó.

Tai sao Trung Hoa lục địa và Trung Hoa quốc gia; Đông Đức và Tây Đức khop den the. Số là những việc mà sinh viên phải nói lên cho người dân biết, cho thế giới biết. Đang nay không. Nói lên bị cho là bộ đồ chính phủ, nói ngược lại được tiếng đối lập hợp thời trang. Ôi, toàn là những kẻ sống chết mặc bay !

Cam dui:
Phê bình lúc cam dui đã làm ôn ào Đô-thanh trong giây phút. Nhiều ý nghĩ đã được nói lên nhưng phản động đều em dịu và thông cảm :

" Các cha làm của chúng tôi hết cam tinh ."

" Chính phủ quá yếu ớt trong vấn đề này ."

" Tui no lam nhu la ong noitoi ! "

Tuy nhiên đã số (ké ca báo chí) vẫn trầm lắng. Phê-binh có ý nghĩ của họ :

- Tôi là chủ nợ mà ! Nhưng người thiêu nợ tôi định là đi nên tôi phải tự lo cho tôi chđ.
- Họ tưởng trả lương chết doi là dù bón phản rồi sao ? Nếu họ là phê-binh thì chắc chắn họ không cho chúng tôi là doi hỏi quá đáng !
- Nhưng rồi mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa. Nhưng khó khăn sau này của quốc gia, không ai dò tội cho phê-binh. Thê cung mừng.

Vietnam 1975.-

Tôi là phê-binh D. Năm quân y viên Cộng-hà vào cuối tháng 4-1975. Tin tức mất các tinh ly miền Trung, tiếp tục với tôi đó ngay càng nhanh. Rồi kế đó là Biêm-hoa. Các bác sĩ trực vắng gần hết. Có người cho là đã.... xuất ngoại rồi. Đông viên họp nhau quanh chiếc Radio xách tay vừa theo dõi tin tức vừa bàn luận coi phải làm gì ?

Nhiều ý kiến được nói lên nhưng không ai có thời giờ suy nghĩ :

- Tui mò yao chắc chắn là sẽ tan sát minh trước vi minh là kè đà cảm súng chống mìn, chúng có rang rang làm sao chối được !
- Tui Đức tan sát Do-thai, tan sát Tây, tui Miền cấp dưới Việt. Có khi nào nghe dân một xã tan sát nhau đâu ?
- Không đèn nào đâu. Vì làm vậy thì quốc tế còn coi ra gì nữa ?
- Xe do xe lâm mìn còn giút mìn thi anh em mình có ăn thua gì ?
- Có quân đội nào dì tan sát địch quân thật trên bao giờ.
- Phê-binh của nó nó con thủ tiêu trước khi rút lui thi chuyên gi mà nó không dám làm !
- Kinh nghiệm ở Hanoi 1954 tôi biết, muốn di cư thì cứ bám sát sân bay hay bên tàu là có phương tiện về đi.

Cuối cùng tôi quyết định xuất viện. Nhỏ hôm đó là ngay thứ ba. Tháng còn đi được công thằng ban thân, thằng cà xích máy thi diu thằng cà xích nó. Có tháng để nghỉ, lên phòng thuốc lấy một số thuốc bổ, túi phòng thân nhưng vì gấp quá không ai hướng ứng. Nhưng kể bệnh nặng, nhưng kể chờ mìn thi vô kể khả thi, phải nằm lại. Cho đến nay tôi không biết rõ số phận các người này. Vẫn chưa thấy một hành động nào nhân đạo của CS đối với người dân miền Nam thi làm gì có những trò nhân đạo lè te cho những người đó vào lúc đó.

Chúng tôi ra khỏi công. Nhưng thằng giù ban di năm mươi buộc là phải dừng lại để nghỉ, rồi lại tiếp tục đi. Tôi không có thời giờ và tinh thần để theo dõi họ. Tôi phải đi thật nhanh, đi để tìm sinh lô. Tôi nghỉ rồi đây, đến một nơi nào đó, không xa bệnh viện lâm đầu, có lè 100 thước, có lè, có lè mot cay sô là cung, người còn đi được vi phải bao toàn sinh mạng của mình se để bám mình lại trước một nhà nào đó rồi gat nước mắt chia tay. Người ban đó sẽ gõ cửa nhà đó, sẽ xin một bữa ăn rồi sẽ đi quanh đó, sẽ đi không xa trong vòng một ban kính, vài cây số rồi tiếp tục xin ăn, rồi sẽ qua đồi một nơi gần đó, một ngày gần đó, vì thiêu thực phẩm thiêu thuốc men !

Tôi qua giang xe ôm tôi phi trường Tân-sởn-sut. Thật là cảnh hồn dom. Xe cò, người ra vào nườm nướp. Xe nha, xe bus, xe ca, Vali, hàng rao, chưởng ngai vặt v... v... Cố lè đầy là nhưng kể được xuất ngoại để lòng nan một cách hợp pháp. Vậy ai tổ chức cuộc di-tan này. Tiêu-chuẩn chọn lựa người di-tan ra sao? Không ai để đồng đèn phê-binh cà yáy. Tôi định trả trả vào nhưng rồi bị đuổi ra. Tay không có một tấc sắt, thấy lieu linh cũng không ịch gi bém tim cách xưởng bên tầu.

Mày tầu dày nghẹt cả người, mìn chen chán sao lot? Nghỉ đèn ra xu ngoại tiễn, không có, tiếng không biết, tan phê thi lâm sao sống ? Vợ con ket dưới Tinh sẽ chết với tui, công san. Nghỉ yên nghỉ vó, cõi tim lý lẽ để bao chữa cho sự " o lai " của mình. Thì là trè rbi, thê là ket lai .

Vietnam 1975-1978.-

Tôi là phê-binh VNCH.

- Vừa gặp một đồng-viên, bạn có bắt nó làm gi không ?
- No làm điểm chi vien cho tui phuong. Nó tám sú ; " Tao lam chó săn mìn a !
- Vẫn biết " khi chim muông hết thi chó săn bị mìn thịt mà chó săn bắt tai, không bắt được chim thi, càng bị mìn thịt som. Giữa hai thế gong kẽm do, tao phải cảm nhận rất kỳ đê song..,
- Hoài bão độc nhất là cảm chết chủ trước khi bị mìn thịt.

Nhưng người bị tao điểm chỉ phải đi cải tạo, họ biết được chắc họ giết tao. Ôi, người cha bị con đau tố vẫn phải thường cõm mình vì không làm như vậy nó không sống được ! Có thể nào họ tha thứ tao như người cha tha thứ con hay không ? Phật và Chúa có chấp nhận "giết người để minh sống" là vô tội không ? Ôi, cai luân lý quai dan của tao chắc không ai chấp nhận đâu . Tao nhớ có lần tạo đã hỏi cha hỏi thầy trưởng hợp thầy một tên giặc cầu ngài cho minh nó một chiếc xe đó, tôi lạy, sung bắn chết để cứu dam đồng kia thi tôi có tội hay không ? Hai ông không ai trả lời nghe cho xuôi tai. Như vậy theo đạo Chua và đạo Phật thì là có tội đó mà hai ông không nói ra có lẽ vì cái bầm mặt lưu đan của tao. Nhưng tao lại nghĩ có biết bao kẻ đã xô mình ra chiến trường để chết thay họ thi không cha thay nào bao là những người do có tội. Hay là chính các ông cũng thuộc thành phần "có tội" đó. Do đó tao phải kết luận là "giết người để cứu người khác , để tu cứu mình" là không có tội.

Tháng này lý luân khó hiểu quá, tôi xin kể qua một chuyện vui khác :

Một số Việt kiều thân công về thăm nhà. Dum rui cho tôi gặp lại "Chi Ba mặt rõ" trước kia ở gần nhà. Thay tôi tan phê chỉ cho một số tiêm nhỏ và máy miếng Sô-cô-la. Chồng là một lính "Tay gach mắt" Martinique. Lúc xưa có một bản nhạc (quả nhạc sĩ Đức-Quỳnh thi phải) mà ai cũng thích hát và dai phát thành cung thường hát, đó là bài "CÓ TAY ĐEN". Tôi con nhớ một đoạn ca nhạc làm mới như sau :

"Tú khi anh lính đóng đèn về Tay.

Đèn bạc sút già còn có 10 quan,

Cô lo cô buồn, cô thường cô tiếc.

Monsieur le ciel beaucoup méchant."

Tôi tôi, tôi ôm ghi ta vừa đón vừa hát bài này chọc quê chi. Chi ta bức tôi lầm. Nhớ lại hành động năm xưa mà giờ đây tôi nguong cả mắt. Tuy nhiên không phải chỉ mình tôi ngay cả tac gia, ngay cả dai phát thành, ngay cả dân chung sao không, thông cảm nỗi khổ của người có chồng da đen ? Tai sao lại bêu xấu nhưng kẻ bắt hành do mà không thường hại họ. Nhưng hành động những cù chi do sao không mot nhà mồ phạm mot nhà tu hành nào lên án hay khuyên can ? Chê dân xứ này kỳ thi chung tộc, chê dân xứ kia phản biet màu da, con minh thi sao ? Trời vẫn công bằng, trời vẫn có mắt. Nhưng kẻ chê bài khinh khí chi, bày giờ có được như chi không ? Quá bão nhảm tiém !

Tôi hỏi thăm về tình cảnh của dân Việt nam ở ngoại quốc. Chỉ nói : "Anh đừng nói tướng ra ngoại quốc làm chi, tụi nó ra ngoại đều đi an xin hết ! Tôi xin, tôi xin ! ... Về nhà tôi mới thăm thia câu chí nói :

Những hành động của xã hội đã xô con người chỉ vào hàng ngũ của kẻ thù rồi. Chỉ nói là đây chẳng qua là phản ứng trả thù may thay lại trung đường lối của Đảng !

Chỗ chỉ di linh Tay cho lây roi đánh bà ngay viết một câu tiếng Pháp cung không trung. Con chí thi di sảnh nước thuế mà còn không đi ăn xin thay hương chí người Việt nam. Nói cái dia nguc tú ban boc lột con người thi tai sao vở chồng chí như vậy mà dam bo tiến ra về thăm nhà quan áo lại tướm tất... ra phết ?

Thấy những kiến quả từ ngoại quốc gửi về, thấy chỗ trời đây đỡ tú ban, mà lại nói toàn là tụi an xin gửi về thì hoa ra tuyên truyền không công cho tú ban sao ?

Dùng lý luân của thiên đường cộng-san để hiểu dia nguc tú ban thật tình tôi muon dien cai dan.

Xin ban tiếp ve ... một số người khác. Đó là thành phần ôn ao, thành phần dam sau lung chiến sĩ VNCH trước 1975. Giờ đây họ im lặng lắm, họ chìm trong da só chóng đổi trầm lắng của toàn dân. Có thể họ đã xuất ngoại rồi, có thể họ đã bi tù tội, có thể họ mắc cam tội "cong ran can ga nha" nên đã im bặt chẳng ?

Anh con nhớ dam sinh vien chuyen mon xuong duong, thường yô ngực ta đại diện Dai-hoc này, trường Cao-dang nọ ? Chung có ngô đâu giờ dạy người ta lai nói trường của chúng là trường của CIA, thầy của chúng là CIA, mà ngay cả giám thi,

tho ký cung là CIA, chỉ có anh tuy phải mới dùng là Giám đốc !

Anh còn nhớ một kiểu nữ theo Phật-giao, mặc áo bà ba dài nom là chuyên môn xuống đường không ? Bà ta tung tuyên bố là tôi phải mặc nhiều quần, dây choàng vai (bretelles) chằng chít cung minh nếu không, khi xuống đường tui cảnh sát nó tuột ! Giờ đây bà ta cung mặc áo bà ba nhưng và năm bay chỗ, đi thật tho thát thểu giữa chợ Ben-thanh.

Anh còn nhớ một số bà đầu nào các việc chồng đối trước kia. Giờ đây bà là đàn biếu rồi. Trong khố đó nhung người từng cộng tác với bà thi, lai dì từ mực mua. Minh tu-hanh đặc-dao theo dang thi lên thiên đường. Ai biếu tui kia tu theo Phật làm chi nên bay giờ phải xuống địa ngục : Học tập thêm, học tập nhiều nữa mới đặc-dao được.

Anh còn nhớ tên đàn-biếu đẹp trai, ăn nói ngon lành, đối lập ôn ào lúc nò không ? Sau 75 từ Pháp về, tu tập trên 10 ban bê ra tờ báo. Ngày kia họp, tòa soạn chỉ còn 2 người, các tên kia, đều vượt biển chui hét. Bà vò đẹp nhảy dong dong ! Anh toan lo chuyên khong dâu ! Chuyên trước mặt thì khong lo, mẹ con tôi doi chet cho anh thỏa mãn cai mong chính trị của anh.

Ngay xưa đó là những kè cong rắn cắn ga nhà, nhưng kè đâm sau lưng chiến-si, nhưng kè từ thù của tôi. Ngày nay tôi nhìn họ như những người bạn lâm đường. Nếu tôi có một quyền phép gì, tôi sẽ tat tai chúng mỗi đứa 3 cái thật marsh, rồi se ôm hòn chung và nói : Trước kia tôi ở chiến trường về tôi có nói với các anh mà các anh khong tin tôi. Tôi đã nói là kè từ thù của anh khong phải là tôi, cũng khong phải là kè cảm súng bắn tôi hay cảm súng đâm sau lưng tôi. Tí thu của các anh là phung kè đâm và đang điều khiển nhưng người may cảm súng bắn tôi đó. Giờ đây chắc chắn các anh đã thấy rõ rồi.

Vietnam 1980-1981

Tôi là phe-binh còn sống đến ngày hôm nay. Xin đừng hỏi vinh hay nhục, chánh hay tà, chỉ biết đây là người thật, người với da bọc xương.

Phe-binh VNCH dưới ách Cộng-san chẳng khác nào Do-thái trong lò sát sinh Đức quốc-xã, nói lầm cũng không ai tin.

Xin kể lại chuyện chủ tôi, người con khỏe mạnh với tay chân đầy đù. Từ đó suy ra chuyện tôi cũng không kho.

Chú tôi năm nay ngoại 60. Trước 1950, ông là thợ máy cho hãng Citroën đường La Grandiere Saigon. Tánh nồng như lửa, ăn nói bốc đồng khong ai bùm miếng kịp. Trong đời, ông ghét nhất là bà thằng Tây thực dân. Ông đã từng đánh xe Tây một tết tay nên bị tống cổ ra khỏi hang.

Nay, ông làm nghề hớt tóc dao muối bón chảu mồi. Cha chúng, còn trong tù mà me lai chết. Mỗi ngày khi ông xách thùng di hành nghe thí hai đứa cháu lớn đi học, theo muồng ranh bên Cầu Kinh (xa-lô) đè bắt cua-tat cá, hai thằng nhỏ có bón phèn kiêm guốc cù, xác mía, cát-tông về làm cùi. Mỗi ngày chỉ ăn một lần vào buổi chiều. Cóm do chính tay ông, đong ra từng chén mót, rất chum xac và rất thô may. Không đứa nào được ăn qua một chén. Thang lớn khong cảm ăn nhiều vì đã lớn rồi. Thang nhỏ cảm ăn nhiều để lớn. Thông thường là rau và nước muối làm chuẩn. Hôm nào, tui lòm bắt được cá tẹp thì ngọt hơn. Việc này khong phải dễ vì cũng nhiều đứa đi bắt như chung lamar. Tết nhất, ngày lễ lớn, ngay sinh nhật của Bác thi cũng được thêm một hột vịt đâm nước mắm cho ca 5 ông cháu.

Một hôm tình cờ ghé thăm, tôi được chúng, kiêm một chuyên quá u là khói hãi.

Một thằng Tây "thực dân ra mắt" khong biết từ đâu xông vào nhà ngay bữa ăn. Gấp như tôi, hai người bắt tay mừng rỡ lắm. Mọi biết đó là xép cu, người tung bì Chú tôi tat tay cách nay 30 năm yết tội hạch-dịch (Chú tôi ở nhà nay trên 40 năm, nho đó mà tên mày tim nhà khong kho). Thấy bữa cóm "dàn-tóc" của gia đình hán lắc đầu bao : (Ho đổi thoại bằng tu, toa, tôi nghĩ dịch là "may tau" chắc là đúng hơn).

"Tui mày đánh giặc trên 30 năm, chết trên 1 trạiu người, đuổi khói xu trên 1 trieu người, cầm tu trên 100 ngàn người, đoc lập, thông nhát, hòa bình trên 5 năm rồi mà con an uống như vay sao ?"

Lúc đó có mày tên công an lang vang trước nhà (Ai tiếp xúc với người ngoại quốc bị xem là CIA). Chủ tôi quạt lai ngay. Ông vừa nói tiếng Pháp (giọng rất "mit"

nhưng trời chảy ghê lám.) Ông vừa nói tiếng Pháp vừa dịch tiếng Việt cho mấy đứa cháu nghe và có lẽ cho tui cũng an ủi trước cửa nghe luôn một thê.

- "È ! tui tao độc-lập thông nhất, hòa bình lâu rồi. Mọi việc êm đep ghê gớm ngoài sức tưởng tượng. Nay nhé :

* Mỗi tháng gia đình như vầy được quyền mua nửa kilô thịt dù loại "nạc mỏ lồng đuôi xương lồng da" v... v... Một kỹ-sư như mấy luồng ngay chỉ dù mùa mót cái hốt vặt. Nhưng bù vào tao có dài diện xuất chung ngồi ở Liên-hiệp-quốc, chỉ ho lên 1 tiếng là tui Mỹ xếp ye !

* Dân tao không cõm ăn, không áo mặc không sao, điều quan trọng là khoa học gia chúng tao sẽ cung di phi thuyền với Nga tìm cách giải phóng không gian.

* Tui Nhật lùn đánh giác thua Mỹ giờ đây dân mò sướng như vầy. Tui tao tháng Mỹ rồi đây chắc chắn sẽ sướng gấp trăm lần tui mò. Tui tao đã có đoàn quan viên chính cả trăm ngàn lính mày, thấy chồ ?

* Mày nhớ kham lòn Saigon khi xưa không, có tướng cao bọc quanh đó. Giờ đây tướng này đã uốn theo hình chữ S dài trên ngàn cây số.

Thầy tháng Tây trả mắt nhìn Chú tôi tiếp ; cai lán mực mà ai cũng muốn vượt qua, tui tao thường đưa là "cột đèn nếu nó biết đi nó cũng sẽ vượt qua"; mà không ai dám vượt ngược lại thì may kêu đó là cái lán gi. Tao thi tao kêu là tướng của kham lòn.

* Cố "xanh trang đó", tui bây mới là tướng trung cho tự-do, thật tình tao không hiểu. Cố tui tao có ý nghĩa rất huyền ảo : nên do tướng trung cho máu người Việt, sao vang tướng trung cho da thịt người Việt. Cố chúng tao sẽ lớn lên, lớn mãi mãi, sẽ bao trùm cả Đông-Nam-A; có thể luôn cả nước Pháp của mày ná. Chỉ còn một trả ngại nhỏ là cõi cao lòn thì máu thịt, cảm cảng nhiều để nhuộm nó. Chắc chắn là đang chúng tao sẽ vượt qua trả ngại này nếu tui quốc tế không phả thôi.

* Chúng tao có kế hoạch 5 năm, xú này trả thành xú của Phật, người người ăn chay, không cõm ai ăn thịt, có kế hoạch 10 năm, xú này trả nem thiên-dang ha-giới, người người không cõm ăn mì, vân (phai) sông, kế hoạch 100 năm, kế hoạch 1000 năm v.... v.... và nêu với nem với điếu kiêm lá thi xú Việt chúng tao sẽ làm bá chủ hoàn cầu !!

Tháng Tây ôm bụng cõi mạc nè , và nói :

- Thời thối, tao phục mày lăm. Ba mươi năm nay tao chắc mày đâu có dịp nói tiếng Pháp mà giờ mày mày dùng temps de verbe con correct hỏa tao ! Không xài futur simple, không futur compose mà toàn là futur conditionnel !

Chú tôi tiếp lời : Ở xú tao ngày nay, mọi chuyện đều futur conditionnel hết.

(Tôi chột nhó khi xưa học tiếng Pháp dùng temps de verbe là một cõi hình. Futur simple, futur compose cõi hiểu hiểu, futur conditionnel thi bù trát.

Có lẽ tai thày không cho nhưng thi du cù the như vầy nem minh không hiểu.

Mà lúc đó có cho thi du di mìa, chắc gì minh đã tin !).

Mày cõi tướng tao nói đứa, không đâu, mày mhe :

Trong khi chờ thê-chiếm thủ ba, nghĩa vụ quốc-tế của chúng tao là giải phóng Đông-Nam-A. Thê chiém thủ ba bung mõ, Nga Việt là đồng-minh sẽ choảng Tầu My. Các xú đất đó sẽ dùng yên dom gio. Tui tao dùt diêm Trung-hoa lục-dia thi Nga dùt diêm My. Một ngay sau đó là giải phóng các nước đất đó cho bõ tanh hện nhất dùng chõ gio.

Thiêm hạ sau đó sẽ trong thê "lưỡng cầu tranh phân". Với ý chí tất thắng, chúng tao sẽ hạ Nga không khó và trả nem bá chủ hoàn-cầu.

Dinh cao của xú tao là những bậc anh minh có kha-năng cai trị cả qua địa-cầu mây, không chúng luôn cõi vũ-trụ là đáng khac.

Tháng, thúc dân cõi gần dùt ca..., giày mit quân.

Hai bắt tay từ già con nói thăm mày cầu trao mâu múa :

- Cõi nhuộm mày phoi nắng vai nam se thành cõi trắng cho mày xem.

- Trong khi chờ đợi làm bá-chú hoàn-cầu, tao chúc cho dân mày mõi chiêu được một tõ canh thịt để ăn.

Chú tôi tiếp lời : " Biết nhau 40 năm, hôm nay mày mõi hiểu tao, tao mõi hiểu mày. Mìa sau có đót, mìa đót có mõi, mìa đót không lo sửa lại đem lùa ra đót thi cõi đầu mõi. Coi bám là thù, coi thù là ông mõi đó chính là tao ! "

Tháng Tây di rồi Chú tôi nói tiếp :

- Cõi thắng không cùng mõi da, không cùng chung tóc, không cùng tiếng nói với minh, mieng mõi nói minh là thuộc dia, là mõi-le của nó, mà nó lại coi minh là người khú nó. Cõi

có thang cung mầu da, cung chung tộc, cung tiếng nói như nhau, mồ miếng là anh em, là đồng bào mà nó coi nó là trời con coi mình là cho.

- Tao nhớ hồi thực dân Pháp, dân mình sống phay phay. Không lẽ nó đem tiêm của tư mâu quốc qua pho minh án. Vô lý. Nó phải lột xác để tân tinh tuy chđ mà sao minh vẫn có cái đê ăn ?

Tại sao giờ đây mình đã độc lập, tự do rồi mà mình lại doi ? Không lẽ túi cầm đầu ăn hết ? Cho mỗi ngày túi nó ăn 10 bữa đi nữa cũng không iảm sao bằng túi Tây đem tiêm về xú kia mà. Vô lý thật. Hay là phải trả nợ cho Nga-sô ? Hay là phải chi tiêu cho nghĩa vụ quốc-tê. Hay là đang diệt chung dân chúng miền Nam để tạo một thế-hệ người máy vô tri cho công cuộc bá chủ hoàn cầu ? Hay là túi nó qua ngủ ?

Tôi nói : Cậu nào Chú nói, cháu nghĩ cung dung cả ! nhưng trê rồi Chú ơi !

Chú tôi cõi cai : "Đối với mày thi trê chờ đợi với tao thì chưa. Ngồi cho tao hốt tóc cao mặt, tao chỉ đưa lưỡi dao nhẹ qua cổ thi dù Lemim, Cac-Mác đem hoà tiêm Sam kẽ bén bẩn cũng không kịp."

Tôi nói : Chú nói nhỏ chđ, túi nó nghe được thi khôn, ai mà xuôi 4 đứa nhỏ,

Ông con cai lõm hòn : Tao tên là NẮNG họ LÊ, LÊ NẮNG ở đây 40 năm ai cũng biết, CHA tao là LÊ NINH : Ông tổ của công-sản. Mấy tháng có ke lột chót ở đây ăn thua gì ! Hó hó là tao cho học tập cả lu.

Ông cầm dao cao quô qua quô lai, tôi sợ ông loạn óc, tưởng lầm tôi là tên cán-bô nào đó làm thiệt một cai thi hết chờ đợi nón. Tôi chuồn ồm . *

* * *
Đến nay vẫn chưa nghe Chú tôi bị công an hỏi thăm sức khỏe, chắc chúng cũng tuồng Chú tôi thuộc hàng siêu đẳng vì thông suốt đường lối đang gấp trăm lán thay của chúng. May thay.

CALI 1975-1984 .-

(Xin hẹn Lá Thủ kẽ)

NAN ...

Đi interview nhiều nơi, có nơi cho biết tên đã ghi vào danh sách những người, có thể Quốc tuyển dụng, có nơi nó im bặt không nói nang gì, có nơi nó cũng cho biết không đủ tiêu chuẩn. Đôi chỗ đến chán nản. Đến khi tôi chán qua, không nạp đơn nữa, thì nó lại tuyển người. Thật trời trêu. Bay giờ, tôi giao lại cho bà xã tôi nhiệm vụ tìm việc, nói nao có việc, thi xô tôi điện thoại xin đơn, điện đơn, gióng như những đơn mầu da điện trước đây, tôi chỉ hứa bút ký, và khi thấy thuận tiện thì đi thi, đi interview, khi không thuận tiện thì điện thoại đến xin lỗi vì bận việc nên không đi interview được. Thực sự tôi cũng đã chán ngán, nhưng tôi biết chắc chắn trăm phần trăm, là trong tương lai, sẽ có vài nơi kêu tôi đi làm sau khi đã đợi chờ mười mấy tháng. Có lẽ khi đó, thì công việc của tôi nói đây đã đến hồi kết thúc. Nhữ sách xưa có nói, cung tac biến, biến tac thông. Nhiều người thất nghiệp, chán quá xoay qua ngành thương mại, và đã phát giàu sau một vài năm. Anh bạn nói : nếu công án việc làm song suýt mai thì bay giờ cũng chỉ lanh ba cọc ba đồng lai rai qua thang ngày, nhớ thất nghiệp lâu và nhớ không kiếm ra việc nên trở thành chủ nhân . Nợ nần nhiều nhưng lời túc nhiều.

Một anh bạn A-dòng, nguyên là làm cùng một công ty với tôi trước đây nói rằng : Tốt nhất là đi làm cho city nào đó, công việc ổn định, một nơi, rồi tìm thêm một ngành thường mại nhàn nhã. mở một tiệm thương mại, nếu làm ăn khả thi tốt, không thi cung hué vốn mà không lò lang chí nhiều, lỗ là chút chút thì có đồng lưỡng đắp vào. Một ngày kia, cơ sở thương-mại khá lên, thì bỗ lướn việc kỹ-thuật cũng không tiếc. △

NA - UY

nó sẽ xảy ra tiếp nữa. Khi sát nach đầu Bắc có ranh giới 180 km chung với đàn anh Liên Xô vi-dai.

Hiện nay đứa gái lớn đang học lớp 9 (tương đương đệ tử), còn con bé học lớp 3 tiểu học. Con tôi thi vẫn ... học lai rai thêm tiếng Na-Uy hàng ngày. Ở đây không riêng gì con vò hay met vò, thất nghiệp là xã-hội cập đường cho ăn đói vô thời hạn theo luật Na-Uy. Nhưng mà ngửa tay hoài cung chang lèi gi vui với đồng tiền khiêm tốn của họ đè sóng qua ngày.