

THƯ TÍN ÁI HỮU

AH. NGUYỄN-THỤC-MINH (CA. 25-3-84).

Đi làm việc cho Kiều-lo Cali (Caltrans) được một tháng nay. Thành thật cảm ơn anh (Banh) đã giúp đỡ tôi trong thời gian kiếm việc. Hiện tôi làm Inspector tại công trường và chuyên về phần thi nghiệm đất, đá, bê-tông và nhựa. Cũng làm chò với tôi có anh Thành (KSCC khóa 6). Hiện tôi và anh Thành đã đổi địa chỉ về San Bernadino.

Tình hình anh em công chánh bên này có phần khả quan hơn một chút : Anh Nghiêm-Xuân-Dốc đã có việc làm cho 1 hàng tu, Anh Nguyễn-Văn-Phô hiện làm cho County Orange vừa được chuyển nghach cao hơn. Một số anh khác đang chờ đi làm cho Caltrans (đã có giấy báo) : anh Thuận, An,v....v.. Hiện tai có lẽ ví có ngân sách nên các county, city và state gọi đi làm khá nhiều.

Tôi mới được lãnh tháng lương đầu tiên, xin gửi anh Check 10\$ để đóng góp cho tổ LTAHCC. Xin anh cho gửi lời kính thăm thày Tăng, anh Bửu, anh Trang cung toàn thể anh em công chánh Louisiana.

AH. PHẠM-HỮU-VĨNH.

Chuyến đi tham San Francisco và Los Angeles này của chúng tôi thật chẳng khác gì là một giấc mơ hoa, vui vẻ vô cùng. Bạn hữu lâu ngày gặp nhau mừng rỡ, chuyện luỵện không bứt não tả cho hết. Tôi mừng nhất là thấy sắc tướng anh em ai nấy đều rạng rỡ, hình dung một sức khỏe vật chất và một sức mạnh tinh thần hiem có sau bao nhiêu thử thách do vận nước suy đồi gây ra. Nhớ sùi tinh quý báu của anh em chúng tôi đã được sống nhưng ngày vui vẻ vô cùng. Phải chăng đó là một biểu lộ rõ ràng của mỗi tinh Ái-Hữu vô biên giữa anh em Công-Chánh. Chúng tôi xin có lời thăm hỏi anh em.

AH. ĐÔNG-SI-TUNG.

...cung may gặp đúng lúc IRF (International Road Federation) cần người thay thế ông Director of Program Development và cần người có kinh nghiệm về các nước "Development countries" để lo cho một chương trình ở Saudi Arabia. IRF là 1 hiệp hội lớn quốc tế có trụ sở ở Washington DC. và chi nhánh ở Genève ... đây có đầy đủ tài liệu các hãng Consulting Engineers và các công ty lâm đường của Mỹ, bạn nào cần tài liệu gì (như cần xin việc chặng hạn) thì cho biết để cung cấp. Vừa rồi IRF có nhận một thư của anh Trinh nhờ can thiệp với cơ quan ODP., mình đã thảo thu cho Ông President IRF can tháp cho anh Trinh.... BBT. Mừng AH. đã có job tốt, ngày xưa gọi là tháng quan tiền chúc đó. "Cái dù cung che được cái cán", AH. giúp đỡ được cho AH. là truyền thống của AHCC. (L.K.T.)

AH. NGUYỄN-CÔNG-THUẬN.

Em có bài viết kèm theo đây, viết cho bản tin Điện-lục, nhưng đọc lại thấy cũng có thể đóng góp cho LTAHCC. Vậy anh xem có xài được thi chuyển giao LTAHCC....

Bản tin DL số 2 sẽ ra vào tháng 6 hay 7, se gửi cho anh.

BBT. Xin cảm ơn anh Thuận đã gửi bài đóng góp cho LTAHCC, nhận đây tôi cũng xin giới thiệu với AHCC, "bản tin Điện-lục", một nội san của anh em DLVN (1) khá đông (gần 200), người phụ trách bản tin DL. hiện nay là anh Nguyễn Công-Thuận, địa chỉ :

NGUYỄN-CÔNG-THUẬN

301 Squire Ave.

ENDICOTT, NY. 13760

Bạn nào muốn biết tin tức về anh em DLVN, xin liên lạc với anh Thuận để nhận bản tin DL. (L.K.THI).

(1) Số đâu LTAHCC có đăng danh sách anh em Điện-Lục VN.

Bài vở, chí phiếu, tin tức xin về : 8181 FAIRWAY CT.
NEWARK, CA. 94560
USA.

AH. BUI HUU LAN.

Tình trạng tôi không có gì thay đổi so với hồi anh ra đi. Anh Trần-Xuân-Danh, hiếp anh vẫn dây ở Bách-khoa Phú-Tho, nhưng phải dây thêm Anh vẫn ở ngoài mới kiềm dù tiên nuôi con. Hoàng-Ngoc-Thần đã về đoàn tụ với gia đình đầu năm 82. Bùi-Hữu-Tiến cũng đã được về từ giữa năm 81. Nguyễn-Văn-Cử là chánh-sư-vụ cũ của anh hồi 60, hiện năm nay, đã lớn tuổi. Anh han còn nhỏ khóa 1 có 3 người được đi du học ở Anh trước 75 : Anh Can đồ Ph.D về làm ở Bộ Xây Dựng Hà Nội từ 79, vào đây có ghé thăm tôi, coi bộ không được phân khởi làm.

Xứ Hué chúng ta vào cuối tháng 10 có lụt lớn, cao hơn lụt 75 và gần bằng lụt 53. Mưa trong 24 Hr đến 1000 mm (Saigon mưa tron năm chỉ 2000 mm). Thành phố thi thiết hai bình thường thôi nhưng nông thôn thì bị nặng hơn do nhiều đập bị vỡ. Khi hậu miền Trung năm vừa qua không máy thuỷ hoa : vào tháng 4-5/83 thì nóng đến 40 độ, sông ngòi khô cạn cả (lúc đó ở Saigon cũng nóng thường xuyên 36 độ suốt trong 2 tháng, bình thường mỗi năm chỉ 30 độ thôi). Rồi đến lụt bão tháng 9, tháng 10. Sau đó từ tháng 11 đến tháng 1/84 thì lại lạnh. Hué thường xuyên 10-15 độ, ngoại Bắc có tuyết. Do đó mùa màng xứ Hué minh năm nay không được tốt. May là miền Nam khi hậu ôn hòa, ở trong này không sốt. Nhiều bạn bè tôi bên Paris có cho biết họ có tổ chức lac-quyền để giúp cho xứ Hué.

Anh Phạm-Ngọc-Thê vừa mới xin nghỉ việc ở sở Xây-dựng để chuẩn bị đi Pháp. Ban bè đi lần hồi cả mình cung buồn.

AH. TÚ QUY.

Tôi mới tối Hué-ky theo chuồng trình đoàn tụ ODP. Mới đến lu bù qua. Tôi bắt đầu đi từ Saigon với 3 cháu (3 đứa con gái của tôi) vào đúng ngày 2/2/84 tức là mồng một Tết ta. Ông Lan không đi vì lý do bà Mẹ. Mọi việc bên nhà thi công ngày càng khó. Tết năm nay khó hơn Tết năm ngoái và thế tiếp diễn. Tết nay, họ bày trồ đánh thuê các nhà kinh doanh tôi mục è cổ không trả thuê được.

Anh Lan được chánh-phủ Pháp đứng ra bảo trợ, nhưng anh không xin đi, chỉ cho gia đình đi thôi. Nhưng đến nay, không biết vì lý do gì mà gia đình Anh vẫn chưa được đi. Ông Lan không đi vì lý do bà Mẹ. Mọi việc bên nhà thi công ngày càng khó. Tết năm nay khó hơn Tết năm ngoái và thế tiếp diễn. Tết nay, họ bày trồ đánh thuê các nhà kinh doanh tôi mục è cổ không trả thuê được. Tiệm phở Hoa ở đường Pasteur cũng bị đánh thuê mỗi ngày 5000\$ (Hãy tưởng tượng xem 1 tô phở bán được 25\$), Một tiệm bán cà-phê 1000 - 3000\$. Các sạp bán vài 3000\$/ngày. Nhiều nhà è cổ không trả thuê thì bị họ vây nhà ban đêm, rồi khám ra gold là tịch thu và đưa đi KT mới. Họ đánh cá Từ Sản Đỏ nghĩa là các chủ cán bộ dòp tiền nhiều, nhưng việc này chỉ làm qua lè. Còn lương công nhân kỹ sư chúng tôi thi tăng gấp đôi nghĩa là khoảng 200\$ nếu cộng thêm các thủ lát, vật như gạo, rau, cá gọi là bù lô thi giỏi lắm là trên 400\$, đó là bánh lâm rồi, trong khi đó thịt ngon 180\$/1 kilô và gạo ngon ngoài thi 18\$/1 ký. Thời sô sô kê qua cho Anh biết để có thể phổ biến sơ cho các AH biết Thiên Đàng CS là như vậy đó.

NGUYỄN TÀ HUNG, TAMPA 15-5-84.

Cuối tháng 4 vừa qua, chúng tôi có làm một chuyến Bắc du thăm Anh Chị Nguyễn Thái Hai tại thành phố Minneapolis-Minnesota. Phải thành thật mà nói rằng Anh Chị Nguyễn Thái Hai đã đạt rất nhiều thành quả trong việc ổn định đời sống trên đất Mỹ, trong một thời gian rất ngắn, nào là có công việc tưởng đối tốt, nào là vừa tàu được nhà rất khang trang. Các con của Anh Chị rất là ngoan ngoãn, vừa đi học vừa đi làm giúp đỡ cha mẹ. Chúng tôi xin chúc mừng Anh Chị và cầu chúc Anh Chị đạt thêm nhiều thành quả hơn nữa.

Sẵn đây xin cho tôi hỏi một câu :

"Không tiện dâng". (BBT).

BBT : Cám ơn Ai-Huỷ về tin tức đời sống gia đình anh Hai. Mừng lắm.

Phúc đáp câu hỏi "Không tiện dâng" của Ai-Huỷ như sau :

1. LTAHCC số 18 (11-80) trang 56 có trả lời câu hỏi này.
2. Từ đó đến nay Y Khoa tiến bộ thêm và kết luận là không phải như "tiên trong túi xài nhiều thi hết sớm" mà là "USE IT OR LOSE IT".

AH. NGUYEN SI TIN, ARLINGTON, VIRGINIA .

Tôi cũng khóa học với các AH Trần-Như-Diệu, Trần-Mộng-Châu, Dương-Hồng-Qùy, Lê-Khắc-Thi, Lê-Phu-Quyền, Cao-Minh-Châu, Đoàn-Văn-Kiên, Lê-Canh-Túc, Nguyễn-The-Diễnbiết phái qua bộ y-tế du học Kỹ-sư Y-Tế (Sanitary Engineer) tại Hoa-Kỳ, năm 1957 và về nước phục vụ Bộ Y-Tế gần 20 năm cho đến ngày mất nước. Tuy ở Y-Tế, nhưng tôi thường là Hội-Viên Hội Đồng Quản-Trị các cơ quan Cấp-Thủy như Saigon Thủy-Cục, Quốc-Gia Thủy-Cục, Đà-Nẵng Thủy-Cục ...v...vv..., nên tôi vẫn có liên lạc mật thiết với Công-Chánh.

Tôi vừa sang Hoa-Kỳ vừa đúng một năm và hiện làm Consultant cho AID về Water and Sanitation for Health Project. Tôi rất sung sướng được đọc LTAHCCVN. Nhờ LT này, tôi đã liên lạc được với hầu hết các bạn bè ở Hoa-Kỳ và các nước tú-do khác.

Sau khi đọc LT số 28, tôi có một số ý kiến dưới đây :

1. Trong LTAHCCVN cũng như câu chuyện hàng ngày, nên triết lý bổ danh từ "Giai phỏng". Từ ngày Cộng sản đánh chiếm miền Nam, nhân dân VN ở lại trong nước hoặc may mắn chạy thoát ra nước ngoài, đều là những người "mất nước". Chúng ta chỉ dùng danh từ "giai phỏng" khi chúng ta tiêu diệt được chế độ Cộng Sản ở VN và "giai phỏng" đồng bào ruột thịt khỏi ách Cộng Sản.
2. Trừ những trường hợp nếu đích danh, việc gửi qua giúp đỡ AHCC kẹt lại VN nên chia đóng đều và không nên tập trung vào một số AH. Nhưng AH mới ra trường hoặc thâm niên ít, cần được giúp đỡ nhiều hơn những AH có cùu phản lén đã có cùu và địa vị trong chính quyền Quốc-Gia hoặc có con cái ở nước ngoài.
3. AH Nguyễn-The-Diễn là bạn rất thân của tôi, hiện ở đâu chỉ sau đây :

B 11 - Củ Xa Phú-Lâm B

Q.6 - T.P.HCM - VN.

Nhờ Ban phụ trách thông báo AH Vũ-Thiện-Dần ở Pháp biết. Xin cảm ơn.

4. Tán thành nội dung thông tin, liên lạc, mách việc của LTAHCCVN, không nồng phàn Ký-thuật.
5. Kính mời AH nào có việc qua Arlington, Virginia, ngoại ô Thủ-Đô Washington D.C., ghé lại tôi chòi. Nhà nhỏ, ngõ hẹp, nhưng tôi rất tha thiết tiếp đón bạn bè.

BBT : Danh từ mới. Tán đồng ý kiến bạn về các danh từ khói hai đó. "Giai phỏng, học, tập, kinh tế mới, nhân dân"..... không còn được dùng theo nghĩa nguyên thủy của nó. Không biết từ điển Cộng Sản định nghĩa ra sao ?

- Một bạn vuốt biển 1976 viết cho tôi vào lúc bấy giờ : "Tháng T. còn học tập". Anh ta sở tôi không hiểu còn đánh dấu ngoặc (tức là "ở tù" đó !)

- Một bạn khác : Bác Hồ có nói "Không có gì quý bằng độc-lập và tú-do". Cai chủ "Không có gì" thì tạo cùu hiểu cho "độc-lập và tú-do" thời thiết tình tạo không hiểu gì cả. Phải chí ông ta nói "Không có gì quý bằng già đình và cùu áo" thì dân minh đó biết mày.

- Một bạn khác : Cán bộ CS định nghĩa tự do báo chí là báo chánh phủ ra, anh đọc hay không đọc là quyền tự do của anh.

Tuồng trộm ý kiến rất xác đáng những chúng ta chưa tìm ra một phuông thức nào ổn thỏa. Xin xem bài "ván đê cùu trò".

AH LUU NGOC THUAN, CANADA 4-2-84

Ra đi 1975, hai bàn tay trắng với 9 đứa con, giờ đây cũng tạo dựng được chút gì rồi; một mai nhà đã tra hết, một xe mới 1984 và một gian hàng trong Thương Xá phố Tàu, cũng tra hết. Nhưng mai đầu đã bạc anh a, thát đổi người cũng ngắn ngủi và phu du thời, phải không anh ?

BBT : Rất mừng AH thành công nhiều trên bước đường lập nghiệp. Phần lớn các AH luống ba cọc ba đồng bên này đến nay chỉ có 5% hay 10% cái nhà mình đang d'... và mai đầu của họ cũng đã bạc.

AH. LÊ VĂN KÝ, NAUY.

Cám ơn anh Cảnh đã gửi tiếp cho tôi 2 lá thư Công-Chánh số 26, 27. Được nhiều địa chỉ của các anh bạn cũ, sẽ liên lạc được với các anh ấy để trao đổi những kinh nghiệm quý báu, và những kỷ niệm vui buồn.

Hiện tại tôi còn đang học thêm tiếng Nauy, mong tìm việc làm thời gian tới. Nauy lúc này tìm công việc cũng khá khó khăn.

AH. TRƯỜNG THẾ HIỀN.

Ở trên đảo mới lần nhận được thư của người quen là mùng lăm. Hiện nay, gia đình anh Quách-văn-Búc chuẩn bị di định cư tại Mỹ, anh Ngu chuẩn bị di Úc dài-lời. Còn lại tại đảo có anh Trần-dinh-Thọ trước làm ở Sở Dung-cu với anh Hồn sau về làm chánh-sở-vụ sở công-tác Bộ Giáo-duc và em.

Thầy Tăng đã gửi 3 LTAHCC, ở đây tui em đã nhận được và cung chuyền cho các anh em ái-hữu khác cung xem. Tui em định sẽ tặng thủ viễn Galang các LTAHCC đó để các anh em nào đến sau xem.

Nói đến vấn đề tưởng trả tui em cũng ngại quá, vì so ra các anh em còn kết lại ở Viet-Nam còn khó khăn hơn nhiều, đáng được tưởng trả hơn. Nhưng tui em khi bước chân lên tầu tất cả vốn vẹn chỉ có một bộ quần áo trên người. Đến đèn đảo thì bây giờ Cao-uy LHQ chỉ trả cấp thức ăn là chính thành ra cũng cần xin quý anh giup chút đỉnh trước khi đi định cư.

Xin anh gửi Money order để tên chung cho anh Trần-dinh-Thọ theo địa chỉ sau :

Trần-dinh-Thọ, Barrack 7, Zone 1
Yayasan Apta Karya, PO BOX 5
Tanjung Pinang Rian, INDONESIA
và gởi bảo đảm là nhận được.

BBT : Mùng các anh đã tìm được tự-do. Rồi mai đây, dù ở phuong, trời nào, chúng ta cũng sẽ gặp nhau. LTAHCC sẽ gửi đến anh Trần-dinh-Thọ để nhờ chuyền các anh xem. Anh cho biết thủ viễn Galang hiện còn thiếu LTAHCC nào để chúng tôi bô túc. Nếu không còn Ái-hữu nào ở GALANG thì LTAHCC phải để tên ai?

AH. BÙI THIỆN THANH (14-3-84).

Anh Lan có chia tôi một ít quà Tết của quý anh, tôi viết thư này đến để cảm ơn Hội AHCC. Nhiều hay ít không thành vấn đề nhưng tinh nghĩa mới là đáng quý. Riêng tôi rất cảm tạ tấm lòng đó.

Tôi xin nhấn lời hỏi thăm anh Ngô-văn-Long (Nhà Cấp-Thủy), anh Trần-thiện Oai, Ông Tạ-Huyén là thày cũ của tôi, chắc là ông không nhớ tôi là ai đâu.

Những anh em thất nghiệp kinh niên như tôi, đang gặp nhiều khó khăn tuy nhiên sức khỏe cũng nói chung chung vẫn chưa đến nỗi náo và còn ràng chịu dài dài được.

AH. TÙ QUÝ.

Bên nhà, càng ngày đời sống càng khó khăn thêm. Một số anh em đi chui máy lẩn mà đều bị bắt. Anh Đồng (Nguyễn Định) hiện nay đang xúc tiến hồ sơ bảo lãnh có nhiều hy vọng.

Ông Dương-Kích-Nhuông ra đi Pháp chánh thức.

Tôi đang học ôn lại để đi thi vào Department of Water Resources hay Department of Transportation, Sacramento.

Anh Trần-móng-Châu ở Oregon là người thân có họ với tôi, có gởi sách cho muộn để học dù bị thi.

Nếu có ban nào thắc mắc về chuyên đi đúng bên nhà ra sao thì viết thư cho tôi, tôi sẽ giúp được ít nhiều tin tức cho bạn đó và gia đình bạn đó.

BBT : Mùng anh Tù-Quý đã thoát thiên đàng CS; kiêm việc khó để là tùy nghề mình và tùy địa phuong. Liên lạc với các AH Sacramento (Bưu-Hiệp, Lê-van-Phuông,

Bé) để biết rõ thêm tình hình. Ai-huu nào ở Sacramento cũng đều có việc và sống rất thoải mái.

Ai-Huu LÊ VĂN KÝ

Tôi Lê-van-Ký, học khóa Cán-Sứ Công-Chánh (1963-1966). Sau đó ra trường và về làm Khu Nam Cán-Thờ 1/2 năm, xuống ty công-chánh Bạc-Liêu và sau đó động viên khóa 24, sau 8 năm linh về lại Tòng Cục Kiều-lộ và về Khu Nha-Trang và về Qui-Nhon.

Tháng 3/75 chạy vào Saigon, và rời quê nhà năm 1980 tháng 11. Sau 3 năm long đong các nước Nhật, Phi và đến định cư tại Nauy ngày 11/11/82.

Đến nay đã hơn 1 năm, cuộc sống cũng chưa ổn định. Ra đi 1 vợ + 2 con, nay vợ tôi đã mất sau 1 tuần lẻ bị bệnh ở Nauy, mất ngày 5/10/83. Bây giờ sống xú người "cánh gà trong nuôi con" kéo lê thê cho xong 1 kiếp con người, và không biết ngay nào trở lại quê hương.

Đời loli chân thành cảm sự đến các anh cùng là tinh thần đồng nghiệp, Tôi cũng mong nhận được các báo "là thủ ái huu Công-Chánh" kê tiếp để biết được tin tức ban bè. Đọc lá thư công chánh số 28 tôi cũng gặp được nhiều bạn rất thân và lâu dài, nhưng rất tiếc địa chỉ trong báo không ghi được đầy đủ nên, không thể liên lạc được. Hy vọng các số báo kê tiếp sẽ có địa chỉ các anh để gửi thư thăm các anh ấy. Theo tin báo sau lá thư số 28 sẽ chuyên giao đến các anh, mong các anh sẽ có nỗ lực mới nhiều hơn, để tổng hợp các chi tiết thông tin liên lạc truyền đạt đến tất cả các anh em khắp nơi.

Mong anh thông cảm, hoàn cảnh chúng tôi hiện tại, tạm đóng góp số tiền khiêm tốn trong buoc đầu (20\$ US).

BBT : Trên buoc đường ty nam, cuop biển độc ác, nhân loại kỳ thi, ban bè làm, ngồi cung nhau tuyêt lạnh cat da, sống to dồn dập chỉ là những chong gai nho của cuộc đời.

Tại sao ta phải ty nạn để gặp nhung tai ương đó, đó mới là mối thù chính cần truyền lại cho con cháu.

Cầu trời ban mọi phước lành cho Ai-Huu.

AH. HOÀNG NHƯ GIAO Toronto 25.4.84

Đến Toronto được hơn tháng nay, sau thời gian chạy lo thủ tục này nợ và xin việc làm, nay tạm ổn định cuộc sống, ngồi đọc đi đọc lại Đặc san AHCC, thấy nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ hình ảnh xưa ở quê hương, thời kỳ đi học cũng như lúc đã ra làm việc ...

và lấy viết tạm có vài hàng cảm ơn sự chiêu cõi của anh đã gửi cho Đặc san số 27 AHCC, trong đó có khá đầy đủ địa chỉ các bạn bè trong " lăng cũ ". Rất cảm kích trước sự nỗ lực của các anh em trong ban "biên tập" của đặc san và dĩ nhiên anh đóng góp phần lớn. Tạm thời xin anh cho nợ kỳ này, và mong nhận được các đặc san tiếp sau số 27. Kính thư .

PHẦN ỦU

Được tin thân phụ Ai-hu్u Châu-Thanh-Duc và
Châu-Thanh-Phuoc vừa ta thê ngày 31-3-1984
tại Việt-Nam, hưởng thọ 72 tuổi.
Thanh thật chia buồn cùng hai anh Đức, Phuoc

LTAHCC

AH BÙI HỮU LÂN 22-2-84

Đầu năm được quà anh em bên đó, tôi rất cảm động và xin cảm ơn tất cả. Các anh bên đó làm ăn vất vã- vì tôi đã từng đi làm ở nước ngoài nên biết rõ cái vất vả đó lắm- lại ai cũng có bà con thân thích bên này phải dùm bọc- lại công ăn việc làm bên đó không phải dễ kiêm. Ngay số các anh bên đó thất nghiệp cũng không phải ít. Các việc đó làm tôi càng quý cái tinh thần tương thân tương trợ của các anh.

... Tôi đã san sẻ món quà của các anh với một số anh em bên này, anh em công chánh trong ngành Cấp nước. Quà bán được 5500đ , tôi xin hưởng 1000đ và đã chia lại cho anh Nguyễn mạnh Hùng 2000đ, anh Bùi thiện Thành 1500đ, anh nguyễn văn Sang 1000đ.

Anh Nguyễn mạnh Hùng kỹ sư công chánh khóa 72, hiện cùng làm ở Công Ty Cap Thoát Nước với tôi, bị nám phổi do phải đi dạy học ban đêm quá sức, phải nằm nhã điều trị từ hơn hai tháng nay.

Anh Hùng lúc ra trường có làm việc với anh Bánh ở Khu Bắc một thời gian. Anh Bùi thiện Thành, khóa 60 đi làm ăn xa thất bại, nay trở về chưa có việc làm. Anh Nguyễn văn Sang, kỹ sư khóa 59, cũng trường hợp như anh Thành, nhưng hiện nay công việc tạm ổn định hơn. Anh Sang cách đây 18 năm trước đã làm chung với anh Tạ Huyền ở nhà máy nước Biên hòa.

Cuối năm 83, các anh Dương kích Nhường và Nguyễn văn Đạt đã qua Pháp. Ngành xây dựng bên này trong năm qua chưa có gì phát đạt, vì vật liệu xây dựng và xăng dầu khan hiếm.... Tuy anh em thi công ít việc nhưng anh em thiết kế, khảo sát(đo đạc, cơ đạc) thì tương đối có việc hơn.

... tôi xin gửi lời thăm các anh Bánh, anh Tăng, Huyền, Tiêu, Phục, Oai, Toại, Phượng, Nguyên, Tươi, Long. Riêng anh em Cấp nước thì vẫn thường nhớ đến anh Huyền và là thày cũ ở Công chánh, vừa là người cộng tác ở Biên hòa, và nhớ đến anh Ngô Văn Long là bạn đồng nghiệp.

AH. PHÙNG ĐỨC BẮNG 18-2-84

... Chúng tôi thành thật cảm ơn quý anh đã giúp đỡ gia đình chúng tôi qua cơn túng thiếu trong những ngày đầu xuân đúng với ý nghĩa " lá lành đùm lá rách ".

Số 32m vải đã chia ra như sau :

Anh Tốt	1900	Anh Văn	1900
Lân	5500	Rym	1900
Cô Lan Chi (Con anh Gặng)	1900	Sáu	1900
Ng. v. Xuân	1900	Kiều	1900
Tài	2550	Phùng	1900
Bắng	2550	Cước phí Điện Thư	510
Tui	1900	Ng.ngọc Thiệt	1900
Hồng	1900	(chưa nhận)	
		Tổng cộng	32010.

Riêng về anh Thiệt không còn ở Ng. thiên Thuật nữa tìm mãi chưa ra nên chưa giao được. Khi nào nhận sẽ báo sau.

Bên này anh em nhiều người nghe được tiếng nói của Ph. D. Lê Thành Trang. Lúc trước nó ham vui bấy giờ chịu học và đậu được Tiến sĩ thật rát quý. Nghe đâu anh Quỳ cũng đậu Structural Engineer và câu đúong thật đáng mừng vì nghe Ái Văn nói kết quả là môn khó thi đậu ở Mỹ. Ngoài các anh đã ghi trong thơ của anh chúng tôi xin gửi lời chúc an lành mạnh khỏe và vui vẻ nhất trong năm đến các anh Tăng, anh Ngọ, Quỳ, Thí, Di, Bửu Hiệp,

hai anh Ân Hoằng, Ân Huỳnh, anh Hoằng, Tường, Ái Văn, Giảng, Hợp, Nguyên, Bảo, Tâm, Giang, Trung Trưởng minh, Trung Lưu thành, Đạt, Thịnh, Phượng. Lúc nào chúng tôi cũng mong các anh học hỏi thật nhiều kinh nghiệm và đậu cao để sau này trở thành những chuyên gia lối lạc dạy lại bọn tôi vì hiện nay tại quê nhà sách kỹ thuật khoa học không có loại mới, có muốn học cũng không học nổi vì bao tử rỗng. Kính thư.

Ai-hữu TRƯỜNG-THÀNH-KHÁN (Paris).

Làm tiễn tin anh biết anh Phan-Văn-Cô nguyên Trưởng-khu công chánh Huế đã từ trần đêm thứ sáu 8-6-84 vĩnh qua lúc 11 giờ đêm. Ngày sau, các con Anh từ Canada có điện-thoại qua Pháp tin cho tôi được biết, và ngay thứ ba 12-6-84 hôm nay lúc tôi viết thư này, cho anh thi tại Ottawa già định đang lo việc an táng cho Anh. Qua chúng ta mất một người anh em vô cùng quý hóa. Thật rất đáng thương tiếc, Chúng tôi đã cầu nguyện cho linh hồn Anh chóng siêu thoát.

Ngoài ra chắc anh cũng đã biết anh Châu-Quang-Phúoc đã mệnh chung năm ngoái tại Pháp, và anh em chúng tôi bên này đã di dù lễ hoa tang Anh ngày 13-12-83. Như thế là các Anh cao niên lần lần ra đi khá nhiều. Ngoài ra, có anh Nguyễn-Van-Đạt, nguyên Giám-dốc Thủy-vận đã qua世于今年五月, nhà ở :

2 Avenue Hector d'Espony

31220 Cazères sur Garonne

Nay anh Đạt đã kiêm được việc làm tại hãng Dầu Hoa Pháp.

Nhắn tin :

Anh Ung-Sô nguyên Chánh-sủ-vụ Sở Vệ-sinh Bộ-thành, hiện đang ở 34 Kim Biên TP. Hồ-Chi-Minh, cần được sự giúp đỡ vật chất và tinh thần. Xin AH nào cũng khoa, hay quen biết trước với anh Ung-Sô giúp đỡ Anh và già định Anh. Có thể liên lạc thẳng với anh Ung-Sô qua địa chỉ trên, hay tuy hì gởi tiền cho tôi để tìm cách gởi về giúp đỡ anh Ung-Sô.

Địa-chi của tôi : Bửu-Hiệp, 3350 Routier road, Sacramento, CA. 95827.

ĐT. (916) 336-7453.

AH. PHẠM-NGUYỄN-HẠNH.

Mới định cư ở Kansas City, Kansas. Trước làm việc tại mỏ than Nông-Sơn, bộ Kế-Hoạch, Cục Công Bình và Tông Cuộc Gia Cù và có dây ở trường Cao Đẳng Công Chánh và Đại Học Khoa Học Saigon.

Qua đây được 9 tháng không được biết ai trong già đình Cộng Chánh ở vùng này. Mới đây tôi có nhận được Lá thủ công chánh số 27 và 28 của một anh bạn từ New Orleans gửi cho.

AH. HÀ-TRỌNG-MINH (BA TAAN PHILIPINE).

Anh Minh và già đình đã đổi sang Phi-luật-tân để chờ đi định cư ở Mỹ. Chi Minh có cho chúng tôi biết anh Minh và hai cháu cù đau yêu luôn vì vậy tôi xin kêu gọi sự tương trợ của các AHCC cho già đình anh Minh trong thời gian anh ấy chờ đi định cư.

1. HÀ-CÔNG-HOE

2. TRẦN-CHAN-GIANG (Khoa 65-66)

3. HÀ-TRỌNG-MINH (Khoa 66-67) : BM 10481-BLDG 908A
P.L.P.C. PO. BOX 7635 MIA
MORONG BALAAN
PHILIPPINE.

Đại diện nhóm là Hà-Trọng-Minh và địa chỉ ghi trên.

AH. LÊ-TIỀM (CA. 7-6-84.)

Gia đình tôi nộp đơn xin tỵ nạn cho UNHCR từ giữa năm 1979 và có 2 con có quốc tịch HK. bao lanh, mà mãi đến Jan., 9-84 mới đặt chân xuống đất HK., phải chịu trân hòn 8, nam dưới sự khắc nghiệt và nhẫn quyết của công san. Tôi hàn hanh được đọc 2 LT số 27 và 28 mới thấy sự bén bi deo dai, tình cảm sâu sa, sự tương thán tuồng ái của AH Công-Chánh VN trên khắp năm châu. Đọc 2 LT và có ở trong cảnh ngộ mới bùi ngùi thương xót cho những AH còn mắc kẹt lại trong nước! Cung nhiều lần dù tinh vuốt biển ra đi, nhưng minh thoát được, nhưng con một gánh vở, con, cháu, 18 người tất cả, minh thoát được rồi vở con sẽ phải gánh lấy sự thù hận của chúng, mà minh là cái đầu tâu, không có là vở, con, cháu sẽ phải khổ sở đau đớn suốt đời, nên đánh nán ná, nhẫn nhục đợi ra đi theo ODP., măc đầu hàng ngày thấy, nghe những việc phản uất vô cùng, giáng xuống cho đồng bào vô tội. Ra đi với 2 bàn tay trắng, sự nghiệp nhà cửa bỏ lại cho chúng, và vẫn con kẹt lại thăng con trưởng, Tiêu-Doan-Trưởng nhảy dù, nay con ở trại cai tạo Gia-Trung, Pleiku, không cho thả ra, qua đến đây thấy mình như ở địa ngục mới ra khỏi được, nhưng bỏ ngõ, chán uột chán rao, chẳng hiểu biết gì về tờ chúc xá-hội bên này, còn con đứng ra bảo lanh cho gia đình với chú ý là cho gia đình thoát khỏi ách CS mà thôi.

Mãi đến hôm nay mới tìm được chỗ tạm trú cho gia đình, quá đóng đảo, o địa chỉ : LÊ-TIỀM, 7926 CHASTAIN Ave., RESEDA, CA. 91335, Tel. (818) 345-1819

Măc đầu mới qua, tôi cung có gắng gửi theo đây Check \$20 US. (10\$ ủng hộ, LTAH, 10\$ quý tuồng trả AHCC), của ít lòng nhiều, AH thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Nhờ AH gửi cho tôi 2 LTAHCC số 27 và 28 cũ để được có địa chỉ AH bón phuong.

BBT.:

Mừng Ai-Húu và gia đình đã thoát khỏi " thiền đường công sản".

Xin đừng thắc mắc về việc đóng góp khi chưa ổn định. Hôm nay làm lại, cuộc đời, tất nhiên " Van sự khởi đầu nan ". Liên lạc gấp với bạn bè ai-húu để biết về công án việc làm, học hành cho con cái.

Nếu người đã định, cứ lâu năm mà vẫn nghèo khó như kẻ mới đến thì đây đâu phải là " đất hứa " của chúng ta.

Một người bạn kể : Lúc đó trân Đồng Xoài, tiêu đối tôi mất liên lạc với trung-doan. Việt Cộng bắn rất quá đành tháo chạy vào một buôn thường. Vì số bị trả thù, từ trường cho chúng tôi tam trú thôi; đêm ra kiểm cây lá rừng để ăn, ngay thi nấp dưới ao sô lang vàng VC nó thấy. Thôi thi ruồi muỗi, vặt, dia, cắn liền miên, búa đói búa no, đêm ngủ không được. Nhiều anh bức đọc chui om tối đèn. Nó cùu minh mà nó cho sống như vậy thà là đúng cùu để VC giết cùu sướng hơn! Chinh lúc đó tôi cũng nghĩ như ho. Nhưng giờ đây, bình tâm mà xét lại, tôi thấy con người ta hay túc, tôi vì những bất tiện lặt vặt mà quên đi mối tử thù, Vâng, công san đang triệt để khai thác tâm lý này để thê hê sau quên đi tôi ác của chúng với đồng bào ta.

(Xem tiếp trang 61)

THÀNH QUÁ

HCM lang thang dưới địa ngục gấp TDT mới chết xuống liền hoi :

- " Đồng chí có nhớ câu mà tôi thường hứa với nhân dân ta không ? "
 - Thưa có chủ tịch " Không có gì quý báu tự do và độc lập " đó là 10 chủ chí đạo vàng ngọc mà moi đang vien không sao quên được.
 - Sau khi ta chết đi, miền Nam cướp xong, thiên thời, địa lợi, nhân hoà đều có cả, vây các chú đã làm được gì cho nhân dân ?
- Vì không phải là loại đang vien cắt kẽ chỉ biết báo cáo vượt chỉ tiêu, TDT nói lên sự thật :
- Thưa có chủ tịch, mặc dù có gắng vượt bức đằng ta mới thực hiện được 30% cho nhân dân mà thôi. Vâng ông ta lác đầu trình tiếp " Vâng 100 năm nữa chắc cung ở mức đó 30% này mà thôi ".
 - Vây là tốt quá rồi! HCM hồn hả nói tiếp, nếu tăng lên nữa, tui nó sướng sợ mất nết; khi cần đánh Thai, đánh Miền thì ai mà đánh cho mà đóng chỉ nói 30% thi nghĩa làm sao ?
 - Thưa có chủ tịch, đó là 3 chủ đầu " Không có gì " của 10 chủ chí đạo của có chủ tịch đó.

KHUU-TONG-GIANG : 1854 GRENADINE WAY, SAN JOSE, CA. 95122
(408) 287-8499

TRUONG-QUANG-TINH : 1621 George Washington Way # A4, Richland,

WA. 99352 ; (509) 946-1593

VU-GIAN ; 2382 Rue Olivier Robert, Montreal, Quebec, Canada H2K2C5

AH. TRƯỜNG QUANG TÌNH. (WA)

(WA.) Richland hoi nay thât vắng ve, anh em CC tan hàng gần hết, người chót, move khỏi Richland là anh Thông, vừa có việc ở gần Seattle; còn lại đây chỉ có 3, anh em; Anh Ngo, Bảo và tôi, có lẽ Anh Ngo và Bảo thì còn lưu lại đây chưa biết, tôi kinh nào, riêng tôi chắc phải chạy quanh múa, chưa biết đi đâu, đây là cái khó của anh em làm hàng tú không, làm sao ổn định được. Mong sao kinh tế Mỹ khá khá hơn, các nhà máy ở đây mờ của hoạt động lai đê anh em tu về lại đây đóng đảo như xưa.

AH. VU-GIAN (CANADA 7-84). Chung tôi vừa tới Montreal cung toan the già dinh. Anh Huynh-ván-An, khi đọc Văn nghệ Tiên Phong thấy tôi nhăn tim anh Trường-dinh-Huân, đã viết thư cho tôi, giới thiệu và cho địa chỉ của La Thủ Ái-Huu Công-Chánh. Sau 11 năm làm việc với Esso từ 1973, khi ra đi tới Canada, chúng tôi không còn được Esso giúp đỡ cho công việc hay trợ cấp cho một thời gian vì honoir rắng việc qua đã quá lâu nên quên dần đi, không như mấy người đi du học năm 1975, nên tôi nay đã gần 3 tháng mà chưa có công việc làm. Cái khó cho tôi là vào interview may chở ở Canada là experience au Canada, kha năng và kỹ-thuật thì được, nhưng không biết một tigi ye luật lệ Canada, họ só minh khi làm việc gày đồng châm mà không biết thi khó khăn thêm chò họ. Vậy mong anh em giúp cho.

Chúng tôi không có măc cảm hay đòi hỏi gì, chỉ xin việc làm kể cả việc lương tôi thiếu tại Montreal. Bà Xã tôi thi trước đây đã học Cours de Commerce ở Marie-Curie sau đó làm tại ngân hàng Việt-Nam Thương-Tín gần 25 năm. Vậy chò nao anh em có giới thiệu được việc làm cho 2 chúng tôi xin chỉ dẫn và giới thiệu cho.

BBT.- Mung Ái-hu్ và gia dinh đã tìm được tự do. Quý Ái-hu్ ở Montreal, nói riêng và Canada nói chung xin liên lạc với AH VU-GIAN để giup đỡ tinh thần và vật chất.

Đúng bén tâm đến việc "nuôi dưỡng" Lá Thủ khi chưa có công ăn việc làm.

Interview hằng 50 nỗi, gấp hằng trăm lá đơn xin việc là sự thường tinh. Cố gắng và cố gắng.

Chúc mọi sự may mắn đến với Ái-hu్ và Gia-dinh.

HỘI CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT VIỆT NAM

ĐƯỢC THÀNH LẬP

(TRÍCH BÁO TAY-PHÁI SỐ 4 NGÀY 23.7.84)

Vào lúc 4 giờ chiều ngày 01-7-1984 một buổi họp mặt đầu tiên được tổ chức Ban Văn động thành lập Hội Chuyên Viên Kỹ Thuật Việt Nam. Thành phần tham dự đồng đủ quý anh chị trong các ngành khác nhau gồm: Y khoa, Khoa học, Kỹ thuật, Luật pháp, Hành chính, Văn hóa Giáo dục, Kinh tế Tài chính, và Nông nghiệp v.v...

Buổi họp được đặt dưới sự chủ tọa của Giáo sư Nguyễn Tư Mô. Toàn thể anh chị tham dự đã quyết định như sau:

I- Hội được thành lập lấy tên là HỘI CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT VIỆT NAM (Vietnamese Professionals Association).

2- Tổ chức hoạt động dựa trên căn bản:

- Góp phần tích cực phục vụ công đồng Việt Nam hải ngoại qua các lãnh vực chuyên môn và nuôi dưỡng tinh thần phục quốc.

- Nghiên cứu hoạch định và soạn thảo các chương trình xây dựng và phát triển mọi ngành nghề cho nước Việt Nam trong giai đoạn tái thiết.

3- Một ban chấp hành lâm thời đã được bầu ra, có trách nhiệm trong vòng sáu tháng để tổ chức đại hội chuyên viên kỹ thuật Việt Nam.

Ban Chấp hành lâm thời Hội Chuyên Viên Kỹ Thuật Việt Nam như

sau:

- Hội trưởng: Anh Trần Hữu Thế
- Phó Hội trưởng: Anh Nguyễn Quang Huy và BS Nguyễn Minh Như
- Tổng thư ký: BS Đoàn Trọng Thiệu
- Thủ Quỹ: Anh Cao Đức Thị

Ủy viên các khối Kỹ nghệ. Y tế Giáo dục, Kinh tế Tài chính, Hành chính Quản trị, và Nông nghiệp gồm các anh: BS Phạm Gia Côn, BS Bùi Hữu Phước, BS Hoàng Kim Huy, GS Lưu Trung Khảo, Nguyễn Bảy, Nguyễn Ngọc Mi, Lê Văn Hồng, Phạm Ngọc Lân, Phạm Huyết Cửu, Nguyễn Văn Cung, Nguyễn Phước Hiếu, Đặng Hiển Đại, Trần Huỳnh Châu, Nguyễn Văn Long.

Trong chiều hướng phục vụ công đồng Việt Nam và đất nước, Hội sẽ thay đổi gọi sự tiếp tay và tham gia với toàn thể các anh chị chuyên viên