



28
LÀ THƯ
AI' HƯ'U'
CÔNG CHÁ'NH

M U C - L U C

Tiet-muc

Trang

* Lá Thư Ái-Hữu Công-Chánh đổi Miền	2
* Đức-kết ý-kien Ái-Hữu về Lá-thu'	3
* Ái-Hữu bên nhà	7
* Ái-Hữu mới qua	13
* Tin-tức Ái-Hữu thế-giới	16
* Tin mừng	35
* Tôi đi tìm việc	36
* Con số 20 với cuộc đời tôi	38
* Tin vui : "Bố-nhiêm xứng-đáng !"	39
* Nữ cùối Ái-hữu	40
* Vài mẩu chuyện ở quê nhà	44
* Tình-hình Quý Lá-thu và Quý Tưởng-trợ	46
* Cập-nhật địa-chi	51

BPT New Orleans đã gửi các LTACHC trước cho tất cả các AH mà vẫn có nhiều AH không nhận được. Địa-chi sai thi để hiểu nhưng có nhiều AH địa-chi đúng mà vẫn không đến?! Vậy yêu-cầu AH nào nhận được số 28 này thì chịu khó thông-tin cho các AH ở gần đâ, nếu chưa nhận được, hỏi lại BPT N.O. Khi hỏi nhớ cho địa-chi đúng. BPT luôn luôn còn một số dư. Hiện nay BPT N.O. còn giữ một số LÁ-THU 25,26,27. AH nào chưa có cù-liên-lạc, ai trước sẽ có trước cho đến hết!

Tú`nay thu-tu` bài-vd`ngân-phiêu xin gởi đến :

LÊ NGỌC DIỆP , 8181 FAIRWAY CT. - NEWARK , CA 94560

D.T. : (415) 796 5135

Lá thư a.h.c.c. đổi miền !

Lá Thư AHCC đến ở với Ban Phu-Trách miền New Orleans
thảm-thoát cũng đã hơn một năm :

Số 25 , số 26 còn hằng-hái , tiếp đến số 27 hết...
tiền , số 28 hết ... bài !

Về các quý tướng-trợ chung và cá-nhân BPT N.O. cũng
đã rán hết sức chuyên đến cho các AH ở bên nhà cũng
như ở các trại tị-nạn.Các thu-tư điện-tín của những
AH nhận được và cảm ơn cũng đã được đăng rǎi-rác trên
các Lá Thủ

BPT N.O. rán hết gân ra cho được Lá Thủ số 28 rồi thi
"các anh-hùng thảm mêt" chạy tim ngõi "thứa-kê"
Cứ theo chu-kỳ Bắc Ca-li - Nam Ca-li - New Orleans
mà gởi thư đi bắc Ca-li cầu-cứu.May thay thư gởi đi
liên được hồi-âm bằng điện-thoai : Miền Bắc Ca-li
chiu nhận một nhiệm-kỳ ! Mùng quá BPT đương-nhiệm
xin thông-báo cùng các AH như sau :

"SAU SỐ 28 , KẾ TỪ SỐ 29, MOI THƯ-TƯ LIỀN-LẠC , BÀI-VỎ¹
NGÂN-PHIỀU CHO LÁ THƯ CUNG NHƯ CHO QUÝ TƯƠNG TRỌ XIN
CÁC AH GỎI VỀ ĐỊA-CHỈ SAU :

LÊ NGỌC DIỆP
8181 FAIRWAY CT.
NEWARK , CA 94560
Ph: (415) 796 5135 "

BPT N.O. sẽ bǎng-giao với BPT mới sau.

BẢN ĐỨC KẾT Ý KIẾN CÁC ÁI HỮU VỀ LÁ THƯ AHCC

Được nhóm Bắc Cali nhận lời phu-trách LTAHCC nhiệm-kỳ 1984-85 BPT New Orleans lập bản Đức-Kết Ý-Kiến này để các AH Bắc Cali thâu kinh-nghiêm cho Lá Thư số 29 và về sau và cũng để cho các AH khác rõ ràng đường dư-luận.

Lá-thư 27 gởi đi thì cho đến nay BPT nhận được chính-thức 142 thư trả lời bản "Trung-Cầu Dân-Ý". Các AH đã cho tên, họ, dia-chi và số điện-thoại. Lai có đóng góp ủng-hỗ lá thư và quỹ tuồng-trò đồng-thời góp ý-kiến về nội-dung và hình-thức Lá-thư. Sau đây là các ý-kiến chính :

1).- Tất cả chủ trả lời đều nói là muôn nhận LT và đóng góp. Đặc-biệt BPT hoan-hỗ các AH đã trả lời ngay thật là tài-chánh còn eo-hep sẽ đóng góp sau. Trả-lời để Ban Phụ-Trách biết mà liên-lạc là mục-dịch chính còn đóng góp tùy khả-năng. AH giúp nhau nhiều hơn nữa một vài Lá-Thư có là bao !

2) Một số đã trả lời miệng (New Orleans) và qua điện-thoại. Một số khác đã có liên-lạc và đóng-tiền mà không trả lời theo mẫu số 27. Đối với các AH này BPT chỉ ghi nhận tiền và ghi để gởi Lá-Thư 28 mà không ghi vào thông-kê ý-kiến.

3) Số trang của Lá-Thư :

3.1 - Dưới 50	:	19	(trên 142)	:	13.38%
3.2 - 50-80	:	39	-	:	27.46%
3.3 - 80-100	:	18	-	:	12.68%
3.4 - 100-120	:	1	-	:	0.70%
3.5 - Tuy BPT liều cám gấp mầm	:			:	45.78%

Phân-tích thông-kê ta thấy 50-80 trang là vùa nhất, tuy tình-hình tài-chánh và bài-võ BPT có thể lên tối 120 trang nhưng cũng phải khoảng 50 trang coi mới được. Đó là một giới-hạn để các BPT sau lấy làm mẫu-mực

4) Các Ý-Kiến về Nội-Dung :

Các ý-kiến rất là phong-phú. BPT rất cảm ợn về sự đóng-góp đầy nhiệt-tinh "AH" này ! Thành-Tâm và Thủc-Tiền là đặc-tính của các ý-kiến : có lẽ các AH đều là Ky-SU, Ky-Thuật-Gia đã có nhiều kinh-nghiêm và tha-thiết với lá-thư nên đã suy-xét kỹ cái gì làm được mới nói và nói là để cho Lá-thư được truồng-

-tòn và hoan-hảo ! Muôn nêu hết những ý-kiện đó thật là khó ! Sau đây chỉ ghi lại những ý chính :

- 4.1 Đặt trọng-tâm về tin-tức các AH kháp nời : đồi-sông và nghề-nghiệp
 - 4.2 Tìm việc làm để thông-tin : chí-dân về việc làm.
 - 4.3 Tình-hình cùu-trò các AH gấp khó-khan.
 - 4.4 Cập-nhật địa-chí : mỗi năm chỉ đăng toàn-bộ một kí , giữa đó chỉ đăng các sự thay-đổi.
 - 4.5 Một vài chuyện ngắn có tính-cách liên-quan đến các AH hay chuyện "têu-lâm", chuyện vui, chọc cười AH vô tội-vạ.
- Con có một số khuyên-cáo không nên đăng :
- 4.6 Các bài nêu về kỹ-thuật dài-dòng và nhút-đầu ; nếu có một vai AH có tài-liệu kỹ-thuật hay phát-minh thì chỉ đăng vắn-tắt : "Được tin AH X... có tài-liệu hay có xuất-bản hay bằng-cấp phát-minh về vấn-de Y....AH nào muốn biết rõ hơn xin liên-lạc trực-tiếp.
 - 4.7 Những tin-tức cá-nhân hay chỉ liên-quan đến 1,2 AH : xin thông-báo cho họ liên-lạc trực-tiếp với nhau , trừ những bản "nhán-tin , tìm bạn bốn-phường" caye đăng , và những tin tuy là cá-nhân nhưng các AH cũng muốn biết như là thành-tích xuất-sắc về nghề-nghiệp , con cái có thành-tích xuất-sắc về học-văn , dựng vở gă-chồng cho con cái , sinh - lão - bệnh - tử v...v... Hai chữ v...v... là một cái khó cho BPT vì phải suy-xét một cách ... " thông-minh ".

5) Về hình-thúc :

- 5.1 Biển trồn như số 27 là hay.In giấy mỏng để nhẹ cước-phí.Thành-lập hội không vụ-lỗi (non-profit) để có thể miễn cước-phí (AH nào có khả-năng về việc này xin xem trong số này bài báo-cáo của AH Tả-Huyện về "Tiêu-ban đặc-nhiệm nghiên-cứu dù-án" (Task force) đã thành-lập ở miền Bắc Cali).
 - 5.2 Tổ-chức vững : có hai đề-nghi :
 - a)Ở mỗi vùng, đại-diện vùng đốc-thúc anh em viết bài, đánh máy trên khò giấy mỏng gởi về BPT cứ vây ghép và lên khung !
 - b) BPT gộp bài ráp lại ban-thảo,in ra gởi cho mỗi đại-diện vùng một bản,vùng sẽ in rồi phân-phối trong vùng.Chia quyềp vùng chi-tiêu về an-loát và cước-phí (sẽ nhẹ hơn !)
- Đây là một cuộc tranh-luận không ngưng về "tập-trung và phân quyền" làm cho ta nhớ lại cái "dilemma" của lịch-sử Trung-Quốc :

Trung Quốc là một nước quá lớn bắt buộc các Vua phải phân-quyền. Có binh-quyền trong tay các tướng mới làm đảo-chính chiếm ngôi Vua. Khi tướng lên làm vua suy bung ta ra bụng người: sô-di:ta chiếm ngôi được vì có binh-quyền, liên tục hết binh-quyền của biên-cường. Ngoại-xâm, Hung-Nô đến biên-cường chạy xiên-liên Vua phát-quân thi giặc đã đến bên lủng ! Rồi lại phân-quyền, lại đảo-chính ... vong lán-quân ! Vậy công-việc của LTAHCC đã bằng công-việc của Trung-Quốc chưa ? Có lẽ ít hơn môt..ti ! Thông-tin của ta (hay của Mỹ) hiện nay có mau hòn đổi nhà Tông bên Tàu chưa ? Có lẽ cũng mau hòn được môt ...ti ! Vậy thi phân-quyền có hay hồn không ? BPT hiện nay không phải tham-quyền cõi-vi và đã không sô mà lại yêu-cầu bị đảo-chính nên nghĩ rằng phân-quyền như hai đề-nghị trên e có nhiều ... rắc-rối ! Hiện nay đã tập-trung mà đổi-khi cung chi có môt vãi AH phải lo nhiều hơn vi phân-phòi công-việc rắc-rối, ai cũng bận-rộn, liên-lạc mật thi-giồ. Nay còn có BPT vùng nưa thi lại càng khó ! Nhưng đó chỉ là ý-kien của BPT này, còn tuy các BPT kế-tiếp xét lại và thủ tú-chuc lại. BPT trách này chỉ chු-trùng phân 3 quyền cho tất cả các AH :

- Quyền đóng góp và kêu gọi đóng góp cho LT.
- Quyền thông-bao địa-chí thay đổi kịp thời
- Quyền viết bài cho nhiều và hay, đánh-máy trên khổ giấy letter size chưa le mỗi bên ~~chưa~~ 1inch, trai cũng như phái (để các AH ở nước khác rõ : letter size của Mỹ là 8 1/2 x 11 in, hay 21.59 x 27.94 cm và để nhac lai 1 inch bằng 2.54 cm ! Vậy, kết quả thi dùng phép tính gần đúng !)

Nếu các AH xu-dung quyền đó đúng-mức thì BPT sẽ khỏe ru !

Binh-luân về việc BPT đã đưa ra lời tam-sử trong LT27 và có lời hứa rằng có AH chỉ nhận được bản "tam-sử" mà không nhận được LT, có liên-lạc với nhau lại mới gọi ! Đó là AH giòn mặt nhau chối chු trên thúc-tê BPT vẫn lấy tiền của AH gọi đi cho cả hồn 400 AH, đến hay không, không rõ ! Chỉ biết được vài AH đã viết thư hỏi banPT một cách hết-suất ...tự-nhiên :"Sao tôi không nhận được LT 27 ?" Cuối thư cho một địa-chí hoan-toàn khác với địa-chí đã cho trong một thư trước mà BPT còn giữ ! Việc nhỏ mà cũng chia ra 2 phe : Bô-Câu và Diêu-Hâu ! Đặc-biệt có 2 AH Bô-Câu nói :"Sô người liên-lạc và đóng góp khoản 1/3 cũng khá rồi gọi tôi-hậu-thủ hối quá đáng ! LTAHCC muốn thêm ban

mà lâm vây mây ban !"

Phe "Diêu-Hâu" thi-lai-nhiều hồn gồm đà-sô nhưng AH đã có hồn
một lần lo-âu cho số-phân của lá thư CC và đã xá-thân cùu-nguy
Các AH này vì "cưng con" mà nóng ruột : " có liên-lạc cho địa-chí
mỗi gởi không thi-thoại ! Không thể nào tiếp-tục gởi đi như vậy
mà không biết có đến không và người nhận cũng không quan-tâm đến ! "

BPT thuộc về loại "ba phải" nên..."đúng giữa" nhưng có nghiêng-
-nghiêng về ..."bô-câu". Vì vậy mà nói cưng nhưng làm thi-yêu..

BPT New Orleans đà-sô tu-tại-gia , "thiên", người không tu-cùng có
têm tiên-dịnh là "Bản Tắng" thi-khó-làm "Diêu-Hâu". Nhỏ-lại buổi
hợp cuội-cùng ở nhà "Bản Tắng" đọc danh-sách nhưng người lúc sau
này ít liên-lạc với LT để hỏi ý-kiến có nên gởi không : nói ra
tên nào thi-cùng có AH lên tiếng : cứ-gởi đi, tôi bao-dam sẽ kêu
điện thoại cho, hay viết thư cho. Có AH không ai biết thi-cùng do-
-dự nói : mỗi qua chắc còn kẹt , thư-gởi-lan-nay nưa xem sao !

Rồi "Hội-Đồng Chuột" anh-dũng đem hồn 400 LT đi gởi !

Bình-tâm xét cho kỹ không vì thường AH mà lâm kiêu ba-phai thi
kết că-dám : thường phải thường cho đúng đúng làm như con gấu
ngu-ngôn vì thường bạn bị muỗi cắn mà vác hòn đá đánh vào đầu bạn.
Có hồn 200 AH đã không trả-lời ban ý-kiến là tại sao ?

1. Không nhận được LT27 vì địa-chí sai. Nếu gởi nưa thi thêm
tồn-tiên vô-ích mà Buồ-Điền thêm nhiều việc.

2. AH không muốn nhận thư nưa. Nếu vậy ta gởi làm thiệt-hại cho
các AH đã đóng-góp lại làm phiền-lòng cho AH nhận .

3. Các AH vì bận rộn nên quên đi.

Kinh nghiệm cho thấy rằng một số AH thuộc 1. và 3. quan-tâm
đến Lá-Thư lâu ngày thấy vắng đã gởi thư đến hỏi. Nhỏ-vậy mà
BPT có ghi thêm được một số AH có liên-lạc. Việc BPT trê-nai
LT 28 cũng có khía-cạnh hay (BPT đang Parce que...đó !)

Để kết-luận BPT kỹ này sẽ hỏi "Diêu-Hâu" một tí : sẽ gởi LT 28
đi cho tất cả AH bằng cách này hay cách khác đã có liên-lạc với
BPT không cần phải có đóng-góp (số này rất ít xin các AH đừng lo)
Có AH đã cho biết đang còn eo-hep chưa gởi được BPT rất cảm-
-thông : AH chân-tinh với nhau như vậy mới quý. Các AH khác
cũng vui lòng cười-xoa-là-cùng.! Thật ra ta chỉ cần có liên-lạc
để khôi-phí công-phí của gởi-lá-thư đi chủ-sự đóng-góp thi-tùy
khả-năng-thoại , có phái-vậy không , các AH ?

Ai - hữu bên nhà

AH NGUYEN VAN TUI ngày 16 tháng 3 1983

"...đọc thư mà tự-dùng nước mắt tôi cứ trào ra.Tôi cảm xúc không phải vì hoàn-cảnh khó-khăn hay vì bản-thân phải chịu cực-khổ mà tui mà buồn who sô-phân vợ con,nhưng người mà tôi từng mơ-ước đem lại hạnh-phúc.Thôi nhưng cố-gắng của tôi đã thành vô-dụng và hiện tại thi tôi hoàn-toàn bất-lực trước tương-lai của gia-dinh và con cái vì đói đã đói hán.Thật vậy trước đây tôi đã làm được việc gì cho người khác thì nay đến việc mình tôi hoàn-toàn bất-lực và nhìn thấy vợ con vất-vả tôi phải cố-gắng làm mới khởi loan thanh-kinh và vì vậy mà cứ đau luôn không sao chữa hết được (theo các Bác-sĩ).Nhưng rất may-mắn cho tôi và âu cũng là niềm an-ủi duy-nhất cho tôi là một số anh em và ban-be quen-thuộc vẫn còn nhớ đến và giúp đỡ trong cơn hoạn-nan! Đó là những người mà tôi quý nhất và đây cũng là một trắc-nghiêm chính xác cho lòng tốt của con người ! Khi anh Tân trao số quà mà anh em gửi tặng tôi làm tôi rung-dộng đến rơi nước mắt ! Ôi nó quá biết bao và nói lên cả một nham tình của người ra đi cồn luôn nhớ đến kể ở lại ...
Viết ở bệnh-viện Phước-Kiên cũ.

194/1 Lê-Thi-Riêng . Hồ Chí Minh City

Chí NGUYEN NDOC DUNG (HÀ VĂN ỦT) 26-8-83

"Trước hết tôi xin nhờ anh Bành chuyên đến hội Ái-Hữu C.C.V.N. và các anh em đã gửi quà về quê nhà cho tôi và các cháu lòng xúc cảm và biết ơn thành-thật của tôi.Đang lẽ tôi phải viết thơ về số quà nhận được lần trước nhưng vì anh Ngô-Tân-Sỹ ban thân của gia-dinh tôi đã thay tôi mà gửi thơ cho anh Lê-Phú-Quyền.Kế tiếp đến ngày 2-8-1983 anh P.Đ.B. đã đến tại nhà tôi và trao cho tôi một món quà nữa.Vậy nên tôi tin Anh rõ.Nhờ đó mà tôi mua được một số thuốc để trị bệnh vì tôi đang bị bệnh phổi đến thời-ky 2."

36-D Cư-Xá Lý-Thuông-Kiệt - Phường 19 Quận 10 T/P Hồ-Chí-Minh

AH NGUYEN HUU HY ngày 7-9-83

"Qua thư anh Lý-Dai tôi được biết anh em cựu Sinh-viên Cao-Đẳng CC có thành-lập tại Mỹ hội Ái-Hữu-Công-Chánh mục-dich tương-trợ các

anh em trong gia-dinh Công-Chánh đào-tạo ở Việt-Nam.Thưa Anh tôi là Cán-Sỹ Công-Chánh cũng khóa 1952-55 với các anh Nguyễn quang Chuyen, Nguyễn Bô v...v... và vì không may-mắn nên tôi phải đ lai Việt-Nam.Tôi biết thô này mong anh chuyen-dat đến Ban Tri-Sỹ của Hội xét cứu-trợ cho tôi chút dinh vì hiện nay tôi rất bị kiệt-què về kinh-tế không có tiền để thuốc-thang hoặc chi-tiêu trong mức tối-thieu..."

242/47/14 Nguyễn Thiên Thuật T/P Hồ-Chi-Minh.

AH NGUYEN TUYEN HUNG ngày 12-9-83

"Em cũng là dân Công-Chánh khóa Kỷ-Sử 1974.Số-di em có măy-mắn được biết và biết măy đồng thủ này đến Anh là vì vừa rời anh Bùi-Hữu-Lân làm cùng cđ-quan với em có trao cho em một món quà do các Anh em Công-Chánh bên ấy gửi tặng các Anh em bên này.Điều đó khiến em rất cảm-động vì tâm-long của các anh bên ấy dành cho anh em còn đ lai.Trong hoàn-cảnh tinh-thần và vật-chất như hiện-tai tâm-long của các Anh là niềm an-ủi lớn-doi với em.Em chẳng biết lấy gi đ đáp lại mà chỉ có lời này kính gửi tới các anh lòng biết ơn sâu xa của em..."

519 tờ 17 phường 26 Lý Thường Kiết Tân-Bình T/P Hồ-Chi-Minh

AH PHUNG DUC BANG ; điện-tín ngày 8-2-84

"...Đã nhận 32 thuốc-vai"

AH HO DANG LE ngày 22-12-84

"...Số người bị bệnh thần-kinh, áp-huyết cao, tim, bao-tu, ung-thu lên cao.Cũng là! Vì cuộc sống bây-giờ đâu có "Xô-bô" như trước@?Trong số anh em công-chánh mình thì có Anh Diệu là điển-hình và mồi dây cách đây 5 ngày, là trưởng-hộp anh Lê-Thành-Trinh.Một giây thần-kinh nuôi trái-tim bị bloqué do đó pouls chỉ còn 30 nhịp thay vì 72 như bình-thường.Anh được cho vào cấp-cứu ngày 19-12-83 và hiện đang nằm điều-tri tai Nhà-Thường Chở-Rày.Binh rất nguy-ngập vì tim có thể ngừng đập bất-cứ lúc nào! Các Bác-sĩ hỏi-y cần đặt một cái máy kích-thích giây thần-kinh nếu thuốc không có hiệu-quả.Anh Trinh có nhờ tôi viết thư này trình bày với Anh để nhờ anh nói-lai với các anh em bên ấy giúp cho anh.nếu có kết-quả xin anh gửi qua cho anh của anh Trinh là Lê-thanh-Tuệ P.O.Box871 Santa Ana CA 92702..."

882 Dien-Bien-Phu Ho Chi Minh City.

*** Tiếp theo thư cấp-cứu này một số AH đã nồng-nhiệt hướng-ung và kết-quả số-khối rất kha-quan : một số AH có quen biết nhiều với anh Trinh đã giúp được như sau (theo tôi biết) :

Nhóm New Orleans và AH Lê-canh-Tuc (Úc)	\$170.00
AH Trần-Ngọc-Tuân ở Virginia	\$100.60
AH Buô-Dôn ở Maryland	\$100.00
AH Nguyễn-Hữu-Tuân ở Massachusetts	\$ 30.00
Các AH ở Ca-li và nơi khác do AH Ai-van góp	\$600.00
Cong	<u>\$1,000.00</u>

Một số đã gửi qua Anh Tuệ, Một số gửi cho anh Trinh. Tôi được Anh Tuệ và Ai-Van thông-báo nè, chưa biết hết chi-tiết. Yêu-cầu các AH xác-nhận lại tên và số tiền để dâng vào báo-cáo tài-chánh kỳ tới Phan-Đinh-Tảng 11220 Parkwood Ct. South .New Orleans LA 70128

AH LÊ THANH TRINH ngày 31-12-83

Tôi vừa qua một cơn đau tim rất nặng tuồng đã không qua khỏi. Nhịp tim của tôi chậm lại chỉ còn khoảng 30, chỉ còn nằm đợi chết. Đưa vào cấp-cứu ở bệnh-viện Chợ-Rây chích liên-tiếp 5 ống Atropine mà không thấy nhịp tăng lên. Bác-sĩ chẩn-bệnh cho biết một phần của hệ-thống thần-kinh vegetatif chỉ-huy tim đã ngưng hoạt-dộng. Nếu cho tim đập thì phải dùng một máy tạo nhịp tim nhân-tạo (hình như tiếng Anh kêu là Pacemaker thì phải) nếu không thì nhịp sẽ chậm thêm rồi ngưng. Máy này có thể kiểm được ở đây (máy của Đông-Dức chưa hiện đại lắm) và phi-tôn khoản chừng 30,000 đ.VN. Nhờ tôi báo tin cho các bạn cũ còn ở đây và các bạn đồng-ý là tôi cứ xin đặt máy và anh em sẽ đóng góp cho đủ số cần-thiết. Tôi nằm ở cấp-cứu chuẩn-bị gắn máy thì bỗng dang đêm tôi bắt tinh đây, trời đất đảo-lộn và tim đập một cách dữ-dội. Bác-sĩ trực đến do tim và trong thời-gian có 3 phút, thay vì tôi đi theo Ông-Bà thì nhịp tim tôi lại đập bình-thường 70-80 một-phút. Tôi đã xuất-viện hôm qua. Không biết sau này ra sao nên mỗi tuần phải vào bệnh-viện kiểm-tra một lần. Bình tim mà anh!

Nhu-cầu về thuốc của tôi cũng khá cao. Thuốc men bên nhà bây-giờ già lên quá mức : một viên Ampicin 30 đ., một ống chích Ampicin 200d. Tôi rất e ngại viết thư thẳng cho các anh vì nói chung thi tinh-hình kinh-te' của anh em bên đó cũng gấp khó-khăn hơn trước nhiều. Nếu anh em nhận được thư mà không có điều-kiện giúp đỡ thì sẽ làm anh em buồn lòng. Vì vậy, tiền đây xin anh liên lạc với các anh em

Cong-Chanh và các bạn cũ xem có giúp đỡ gì tôi được không ? cả về tinh-thần lẫn vật-chất.Xin các bạn biết là một lá thư của các bạn cũng là một niềm an-ủi lớn đối với chúng tôi hiện nay"...

1/12 Cư-Xá Lữ-Gia T/P Hồ Chí Minh

AH NGUYEN VAN MO' ngày 26-12-83 89 A Cư-Xá Đô-Thanh Hồ Chí Minh City 3
"...tôi xin báo tin con gái của tôi là Nguyễn-thi-Tuyết-Huống đã đến
đảo Galang ở Indonesia được vài tháng và đang xin định-cư ở Mỹ.May lâu
nay tôi cũng ít nhận được tin-tức của các anh bên đó.Aí Văn từ ngày
thôi làm cho Aramco thì biết tám-tích luôn tôi chỉ nghe nói Văn di làm
sở khác rồi.Duật thi lên Washington làm cho Anh Ngo thi phải.Anh Ngo
vừa rồi có gửi cho tôi 1 máy tính.Bên này Tổng Cuộc Kiêu lộ cũ của anh
lại một phen biến-dạng và một phen được tiếp-quán.Lần này Vecco tiếp-
quán có lẽ anh đã biết rồi.Hiện giờ tôi đang làm với Khôi và T.D.Tai
ve con gái tôi thi đang được đi nó (em ruột nhà tôi) lo giấy-tờ bao-
-lanh nó.Địa-chi của vợ-chồng đi nó như sau :

Mr. & Mrs. Hoàng Thạc Văn 4046 W. 134 th st. #F Hawthorne CA 90250
Địa-chi của họ : Nguyễn thi Tuyết Huống Boat No. UN 1025 - 110 Barrack
48 Zone II Pulau Galang I c/o Indonesia Red Cross P.O. Box 19 Tanjung
Pinang (Riau) Indonesia.Không biết hỏi Ai-Hữu CC hay anh em nào có thể
giúp đỡ được gì không ? nhất là về mặt giấy tờ định-cư.Tôi xin cảm ơn.

AH BUI HUU LAN ngày 15-1-84

"... Sắp đến Tết gửi lời chúc Anh Chị và gia-dinh được mọi sự may-mắn
trong năm tôi.Nghe nói bên ấy lạnh lắm.Bên này năm nay cũng lạnh hơn
mỗi năm lạnh suốt cả 2 tháng nay.Ngoài Huế lạnh tối 5-10 oC.Trên núi ~~ngó~~
ngoài Bắc có tuyết rơi đến 50 cm.Huế năm nay có lụt to ..."

136 Bis / 15 Lý-Chính-Tháng Quận 3 TP Hồ Chí Minh

MỘT AH kể chuyện Saigon xin đăng để các AH xem chơi :

"Mời đó mà sắp hết năm rồi không biết bao nhiêu chuyện đã chảy qua
câu buồn vui lẫn-lộn! Ma có lẽ buồn nhiều hơn.Hình như con người thiên
về sự buồn hơn là vui thì phải ! Một năm qua mà xét lại thì tôi chẳng
làm được cái quái gì cả? Có một điều rõ-rệt là mấy đứa con của tôi
lớn mau quá và mình sốt ruột thật sự.Tôi nghĩ anh chị cũng vậy,cũng những
tinh-cam như chúng-tôi nhưng chỉ có khác là nỗi khung trời xa xôi ay
anh chị thấy le loi và chỉ biết trông-cây vào súc minh.Nhưng ngày cuối
năm ở bên ấy chắc bản-rõn làm ! Bên này thì cứ chìm-chìm : mỗi người
đều sống xoay-quanh cuộc sống hàng ngày.Và cái súc sống của người Việt

mình thật là mảnh-liết và sáng-tao.Nhiều nghề đã ra đời mà trước đây không có và anh chỉ không bao giờ nghĩ đến.Trước hết là nghề thay mực viết nguyên-tử "BIC" -cái này thì chắc anh đã biết -nhưng dạo này họ tinh vi lâm , họ sản-xuất những đồ-nghề rất tiện-lợi và do đó những cây viết ở ngoài gởi về đều được xử-dụng lai dài-dài (vì bi tốt hơn) Tôi đang viết loại viết được bơm mực lại dây.Bơm một lần 3 đồng,còn nếu mua một cây viết ngoại thi phải 30 - 40 đồng(Viết nội thi khoan trên 10 đồng nhưng viết khó-khăn và mau hủ)Nghề tiếp là nghề bơm gas hộp quét máy.Loại hộp quét "BIC" xài một lần (one time used) rồi bỏ chí có ở ngoại-quốc chử ở V.N. thi những loại đó thành loại "for ever used".Một cái quét mỗi ở ngoạix gởi e cũng phải 150 đồng (bic).Trong lúc đó đem bơm gas và thay đá chỉ 20 đồng mà xài được 3 tháng,rẻ hồn xài diêm (1 hộp 3 đồng mà phải quét 3 cây mỗi đốt được 1 điếu thuốc ! mà thuốc ta thi loại tiết-kiêm nghĩa là để lên gat tanh thuốc thi tự -đóng tắt do đó ít hao thuốc ...nhưng lại hao diêm !)Và hộp quét rất cần-thiết cho nhà bếp vì phải nhen lửa củi,than hoặc dầu hỏa.(Sáng nào tôi cũng dậy sớm khoan 5 giờ để nấu nước lo cho mây chau nhỏ di học nhiều khi quét diêm muôn khùng luôn !).Nhưng nhà sản-xuất quét gas nước ngoài chắc không bao-giờ nghĩ đến là ở VN người ta không vứt quét bao giờ và nếu ở đâu cũng làm thế chắc họ vỡ nở ! Vì vậy hộp quét rất dễ bị cắp,kể cắp bán ra cũng được 30,40 đồng - dù một bữa ăn.Tiếp đó là nghề di lườm giấy vụn và bao nylon gởi đồ o`dọc đường và ở các thùng rác.Người ta lúa chô trồng đem các thứ ấy ra phổi và bán lại theo kilô.Nghề dập cyclo thi cũng thường thôi.Nhưng có la là những người này thường biết ngoại-ngữ và có bằng-cấp đại-học.Ở Mèo làm gì mà được như vậy ! Người ta kể là có một ngoại-quốc nó, lạc đường, leo lên cyclo về nhà,tưởng là khó-khăn,nhưng ông ta ngạc-nhiên khi người dập cyclo vẫn bình-tĩnh trả lời với ông ta bình-thường ! Nghề sáp hàng ở các bên xe,các rap hát,o`nồi lanh quà v...v....Người ta chịu khó đến sáp hàng sớm ở các hàng đầu và sau đó nhường lại cho các người đến sau mà cẩn đút vào trước với một số tiền thù-lao..ví-du 20 đồng.Một gia-dinh 3,4 người mỗi lần như vậy cũng kiêm được khá ! Nghề này dạo này bớt rồi vì người lanh quà ít đi,người di-chuyển ít đi nên số người ưa-dong ít lại.Nghề bán thuốc tây dạo này cũng bớt nhiều rồi vì từ ngày nha nước cho mờ các tiệm thuốc Tây đã cầm hàn bán ngoài.Nhưng nếu ai tìm không ra một loại thuốc ở các hiệu Thuốc ra những nơi ấy thi lại có ngay ! (Phai quen biết chủ không mua phải thuốc giả - có thể chết người) Nghề ăn xin thi lai được "hệ-thống hóa",và người cụt tay,cụt chân,người nằm lê-lết trên đường xuất-hiện nhiều ở các chỗ.Họ đi làm ăn

bảng xe cyclo ! Thường buổi sáng tôi thường đi mua quà sáng cho túi con tôi, tôi ghé lại uống một ly sữa đậu-nành (vào khoảng 5g30 sáng) trên một lề đường gần chợ đường Sư Vạn Hạnh một số người ăn mặc rách-rưởi ngồi quay-quân ở đó từ hồi nào (đêm họ ngủ ngày via hè). Khi trả tiền cô bán hàng không có tiền lẻ, cô quay lại hỏi các người rách-rưởi đó đổi giùm tiền lẻ. Và tôi đã ngạc-nhiên khi họ đổi gần 200 đồng 1 đồng. Hỏi ra thì cô bán hàng cho biết những người đó ở miền Trung vào (cả gia-dình) làm nghề ăn xin, kiếm được một số tiền rồi lâu-lâu về quê một chuyến. Và sau đó trở vào làm ăn tiếp ! Sữa đậu-nành có chất đạm nhưng không có chất béo, rẻ (2 đồng 1 ly) nên các cháu nhà tôi thích uống. Chu'u uống sữa bò trong hộp các cháu nói là đau...bung ! (1 hộp 90,100 đồng.) Sông hòa-đồng với nhau thích thật... nhưng trong khi đang khoái-chí trật ngoi lại giật mình đánh thót 1 cái : mình đang ngồi cạnh một người cũ ! Mắt tôi dáo này kém, nhưng buổi sáng trời lạnh như mùa này, bách bộ ra chợ cúng thu-thú, nhưng vì mắt kém hay đâm phải những "của nó" ở dọc đường ! Anh chi không nhớ cái thú ..."ia đồng" à? và cứ thế ta cứ tự-nhiên, trên lề đường, trên miệng công, trong đường hẻm! Nhớ cái kinh-nghiêm đó đường ấy mà tôi cứ lướm được tiền rồi-rụng hoài. Khi thi 2d thường thì 5d., 10d... Lúc đầu tôi mặc-cố, lướm được 5d. tôi cho ngay cô bán vé số kiền-thiết, cô ta mở đoi mắt tròn xoe ngạc-nhiên ! Nhưng sau này tôi khôn hồn, tôi mua ngay thuốc lá phi-phèo thú-vị! Nói đến vé số Kiền-Thiết thì nhà tôi bị nhiều vỗ đau ruột. Ở nhà tôi có một người mê đánh đề, mê đến nỗi ngay nào cũng đánh. Có bữa người ấy rủ tôi thư thả-vân chối vì đêm qua người ấy năm mồ thây con gì đó ! Ủ, chối thì chối! Tôi gởi 10 đồng. Chiều đến người đó hốt-hở hốt-hai cho tôi hay số đó đã có ra nhưng ra đài khác! Anh chi biết sao không ? Một ngày xô 2,3,4 đài (TP Hồ Chí Minh, Tây-Ninh, Đồng-nai, Sông Bé..) Téra người này đánh đài Đồng-Nai mà số thi ra đài Tây-Ninh ! Và ngày nào cũng xô-sô ! Trần-Văn-Trạch mà còn ở đây thì ngày nào cũng hát đèn đút hôi thối ! Nhiều bữa rảnh-rỗi tôi đi theo Bà Xã ra chợ và tiện thể xem cái sinh-hoạt ở chợ (tôi khoái xem cái sinh-hoạt ở chợ, các bến xe) Nhưng chỉ vài lần là tôi ngán vì đường chợ thì chật mà người ăn xin đông, còn thêm những người đi không được lết trên mặt đường, và khi trời mưa thi đường lầy-lội hết chỗ nói, thẩy mà chán-ngán ! Và có cho thi làm sao cho hết. Bà Xã nói nhiều khi chán-ngán quá mà phải làm 10! Cố người nói họ (người ăn xin) "hiệp-dâm tình-cảm" vì họ có làm thêm cho thuê-thẩm ! (cố người ôm că khúc ruột ...giả nứa kia !)...

**** Vì thiêu bài BPT trích một đoạn tả cảnh "Bồng-Lai" để các AH đỡ thèm!

Oí - hñu mói qua

AH NGUYEN VĂN LỘC Ngày 26-11-83

"Em là N.V.L. ra trường năm 1963 làm việc ở Nha Thuỷ-Nông Sàigòn
Em thoát khỏi Việt Nam ngày... tháng 7 năm ngoái đến được Palawan
Phi-luật-Tân và vừa đến Mỹ hôm tháng.Hiện em ở tại :

7830 Micheline Circle - Houston , Texas 77071 Ph: (713) 721 3524
Xin cho em gia-nhập AHCC.Em cũng đã liên-lạc với một số AH ở Houston
và được nhiều chí-dân quí-báu.Luôn tiên em xin gửi \$5 để thêm vào
quỹ của hội.Đồng-thời em xin một vài số Lá-Thủ AHCC để biết tin-tức và
hoạt-dong của anh em.

***Mừng AH đã định-cư.Đã ghi tên AH vào danh-sách.Cám ơn AH đã đóng
góp,và xin xác-nhận lại AH cần số nào LTAHCC ;hiện nay BPT chỉ còn
số 25,26 & 27.

AH TRẦN ĐÌNH THỌ Ngày 28-1-1984

"Em đã đến Santa Ana chiều tối 23-1-84... Về tình-trạng anh em CC
ở Pulau galang Indonesia như sau : Vũ-Dinh-Ngũ đã đi Úc ngày 5-1-84
vợ chồng Quách-văn-Đức đã đi Hoa-Kỳ ngày 13-1-84.Em thi đi Hoa-kỳ
ngày 18-1-84 đến địa-chỉ sau :

210 N.Placentia Ave. #232 B - Placentia , CA 92670 Ph:(714) 996 0498
Hiện nay chỉ còn Anh Trường-Thê-Hiên trước làm Phó-Ty CC Gia-Đình
Chắc gia-đình Anh sẽ đi định-cư tại CANADA vào tháng 2-84.Vào khoảng
12-83 em được tin một người con anh Nguyễn-Văn-Mở, Trường Số Khê-Uốc
đã đến Galang ...Trong thời-gian ở Galang em có nhận được 3 LTAHCC
số 25,26,27 do thầy gửi cho và cở-quan JVA trao lại.Cở-quan này không
chiu giao thư riêng cho người tị-nạn vì thế em không nhận được thư Thầy
mãi đến khi sang đây tại văn-phòng Sở Di-Trú tại phi-trường S.Francisco
họ mở hò-sở của em để làm thủ-tục nhập-cảnh và cấp thẻ I-94 em mới
thấy được trong hò-sở có 1 giấy xác-nhận của Thầy cho thời-gian em làm
việc tại Tông-Nha-Kiều-Lô.Em sang đây Sở Di-Trú xếp em dưới dạng di-dân
cho không phải là tị-nạn do đó chắc trong vòng một tháng họ sẽ cấp
thẻ Xanh.Cách đây vài tháng vợ em đã xin được Housing một Apartment
nên nhà cũng đã ổn...

Về việc xu-dung Quỹ Tưởng-Trợ em xin Thầy và ban PT Lá Thủ AHCC lưu-y giúp cho AH Nghiêm-Phú-Phát người bạn cùng khoa với em trước đây. Anh ấy làm cho Nha Hàng-Không Dân-Sư sau đó làm cho Dân-Vân và Chiêu-Hội. Anh Phát là AHCC duy nhất còn bị cai-tạo kể từ 5/75 đến nay. Tình trạng sức-khỏe của anh Phát sau này rất kém và hy-vọng được bon Ceng-san VN trả tự-do để về đoàn-tu với gia-đinh rất mồng-manh. Sứ giúp đỡ này cũng nâng-đỗ tinh-thần anh Phát để có-gắng sống còn vì anh ấy sẽ vui khi biết bên ngoài Hội AHCC vẫn còn nhớ đến mình. và dùm bọc thường-yeu. Em sang đây những ngày đầu thật bối-ngờ, nhưng sau đó thấy vững-tâm vì các AH ở đây tân-tinh chi-dẫn và giúp đỡ. Em cũng xin thầy cho ghi tên em vào danh-sách của Hội với địa-chỉ và số điện-thoai." *** Mừng AH đã đến Mỹ đoàn-tu với gia-đinh và cho biết tin-tức AH. Nhớ AH cho biết địa-chỉ của AH Nghiêm Phú Phát để tưởng-trở.

AH DƯƠNG KÍCH NHƯỢNG Paris ngày 29-1-84

"Tôi vừa nhận được thư anh viết hôm 21-1 ... Anh đi rồi phải nói ở Số Xây Dựng tại nó cũng rung-đông. Sau đó tôi có làm đòn để xin cho thằng con xuất-ngoại. Sau 2 năm dần-co rốt cuộc nó đi được cuối 81. Đến 82 thì anh Tuất cũng được xuất-cảnh lý-do đi chữa bệnh cả 2 vợ chồng... Tôi làm đơn gửi lên Chủ-Tịch UBND Thành-Phố. Sau đó mới đi nộp hồ-sơ ở Quận 1 với promesse de visa Consulat Pháp cho. Đến tháng 8 83 thi moi việc xong-xuôi. Cũng cần phải nói là sau khi anh Đức đi rồi một buổi sáng dây tôi thấy tay chân bên mặt cứ-động không bình-thường tưởng xui rồi - tension trên 18/12. Lúc trước đã vô bệnh-viện Thông-Nhất một lần rồi. Cho nên tôi vào năm Bệnh-Viện Vi-Dân lần thứ 2 (co lẽ buồn quá nên bị) ..." ***

BPT man-phiép trích dâng một đoạn thư của AH để cho các bạn CC bồn phuổng biết tin AH đã đến Pháp. BPT rất mừng và chúc AH vui lên để sức-khỏe được phục-hồi mau chóng.

(Địa-chỉ cuối-cùng BPT liên-lạc với AH DKN là của AH Nguyễn Xuân Đức 12 Avenue Carnot 94230 Cachan France không biết có thay-doi không?)

AH NGUYỄN BÁCH (Trưởng Khu Kiên-Thiết) ngày 30-1-84 ở OKINAWA
"... Xin chân-thành cảm ơn anh đã nghĩ đến tôi đã gửi thủ cho tôi ở Palawan Philippines và có cho chút ít vật-chất. Tuy không nhận được thư của anh nhưng qua thư của một người bạn ở Palawan vừa báo cho biết ngày hôm qua tôi rất cảm-động thay ám-áp trong lòng đã có một tám lòng đã nghỉ đến mình... Tôi đã ra đi được cùng với cháu trai lớn 21 tuổi để lại Việt Nam 2 ông bà già vở, nhà tôi và cháu trai nhỏ cũng là

út 17 tuổi... Chúng tôi hiện ở Nhật nhưng không xác định ý chí ở Nhật nên chưa ký giấy định cư ở Nhật vì nghĩ khó khăn cho tương lai con cái học hành; tiếng Nhật đã khó học và chữ viết thì có 3 loại: Hirakana Katakana rồi Kanji có pha chữ Hán... Ngày 15-12-83 lúc chúng tôi còn ở Omura (Nagasaki) Trai Tiếp-Cử đầu tiên khi mới đặt chân lên đất Nhật thi UNHCR Japan thông báo Chính-Phủ Hoa-Lan có cho biết sẽ nhận một số người tị-nạn hiện ở Nhật muốn đi Hoa-Lan thì đăng ký. Chúng tôi đã xin đăng-ký..."

211 Toyohara Motobu-cho - Kunigami-Gun - Okinawa-Ken Japan.

*** Tiếc rằng AH đã nhận đi Nhật sớm quá nên không nhận được thư và Postal Money Order của AHCC gửi qua. Ban phụ-trách đã nhận được số tiền \$30 do Bưu-Biện Mỹ trả lại. Khi nào cho địa-chi chắc-chắn BPT sẽ gửi qua sau. Nếu tiếp-xúc được trước có lẽ BPT có những sự chỉ-dẫn "tù" để xin định-cư ở một nước mong muốn. AH nên niú lấy Hoa-Lan.

AH QUÁCH VĂN ĐỨC ngày 31-1-84

"Trong thời-gian sống ở đảo Galang gia đình chúng tôi đã nhận được sự trợ-giúp của quý anh qua sự chuyên giúp của ông Tăng. Trong số 5 người ở đảo thì anh Thiều, anh Trò đã đi Mỹ, anh Ngu đã đi Úc và gia đình tôi là 2 người cuối-cùng trong số 5 người rời đảo. Chúng tôi rất sung-sướng và hân-hạnh báo tin quý Anh rõ và một lần nữa xin thành-thật cảm-tạ quý Anh AHCC. Chúng tôi đã đến Massachusetts được 12 ngày. Hiện nay đang ở chung với người Chị và đang làm những thủ-tục ban đầu của người mới định-cư (con nóng hỏi). Xin quý Anh đăng thêm một gia đình AHCC mới đến: Quách Văn Đức 40 Gaylord Apt #26 - Worcester, MA 01608

Ph. (617) 755 9018

*** BPT mừng AH đã định-cư. Cám ơn AH đã cho biết tin-tức và đã đóng góp \$10 cho LTAHCC. Mỗi qua mà đã không quên LT thât giờ. Bà chị AH có nhớ Ban PT gửi tiền cho AH mà gửi không được đã phải trả lại. Rất tiếc! Chúc AH gặp nhiều may-mắn trong bước-dầu.

AH LÊ VĂN TRÒ ngày 27-1-84

"... Xin thầy gửi cho em lá-thư CC số 27 theo địa-chi đây: TRÒ VĂN LÊ 1809 Tenth Street #2 Berkeley, CA 94710. Em mới qua Mỹ ngày 17-11-83 trước học khóa Kỹ-Sư CC (9/68) làm việc tại Ty Kỹ-Thuật Nha Cấp-Thủy đến năm 73 chuyển qua Quốc-Gia Sản-Cấp Thủy Cục về làm Trưởng Trung-tâm Cấp-Thủy Vũng-Tàu..."

Tin-tuc ai-huu the-gioi

AH HÀ MINH LÝ Lyon -Pháp ngày 2-1-84

"Tính-cố được quen biết với AH Trần Cao Sơn ở Grenoble và do anh ấy mà nhận được tờ LTCC số 27...Tôi và gia-dinh rời VN qua định-cư ở Pháp (Lyon) từ 1979 đến nay mới liên-lạc được với gia-dinh CC ! Tiếc hòn nứa là mùa hè 81 tôi có làm một chuyến "Mỹ-du" để thăm gia-dinh ở San Jose nhưng không có địa-chi của một AH nào để viếng thăm cả. Chắc-chan lần sau sẽ không quên đâu ! Tôi tốt-nghiệp KSCC năm 1966 cũng khóa với anh Võ-thắng Toàn, còn tôi trước làm cho Saigon Thuy-Cục cho đến sau ngày giải-phóng."

***BPT cảm ơn AH đã đóng góp cho LTCC. Nay giờ đã biết rồi thì có dịp qua Mỹ sẽ gặp nhiều AH.

AH NGÔ ANH TE Oklahoma City ngày 12-1-84

"...Địa-Chi của tôi đúng là : ... (BPT đã ghi lại rồi) Đã lâu không nhận được LTCC không biết có thất-lạc không ? Tôi xin tin cho các AH biết gia-dinh anh Hà-trong-Minh , khóa 6 CC tốt-nghiệp 1967 , đã đến Mã-lai bình an và đang chờ đi định-cư :

Mr. Hà Trọng Minh PB 955 - Camp Sungai Besi - C/o The Malaysian Crescent Society - P.O. Box 2468 - GPO Kuala Lumpur , Malaysia ..."

***BPT còn một số LT25,26,27 nếu AH chưa nhận được số nào xin liên-lạc thẳng BPT sẽ gọi qua.Vì báo ra châm không biết anh Minh còn ở Mã-Lai không nên BPT xin đăng địa-chi để các AH liên-lạc.

AH VƯƠNG XUÂN ĐIỀM ngày 3-1-84 San Clemente CA

"...Nguyên tôi có người bạn vốn là bà con với Bà Nguyễn-Chánh. Được biết hiện nay bà ở Pháp.Xin Ban Biên-Tập nhận tin giúp trong LTCC số tôi, hy-vọng một AH nào ở Pháp biết tin-tức của bà xin cho biết để tôi nói lại liên-lạc.Chúng tôi sẵn-sàng nhận điện-thoại "collect" của vị nào có lòng tốt cho biết tin "

***Xin AH nào biết địa-chi bà Nguyễn-Chánh tin cho AH Điểm 108 La Placentia - San Clemente , CA 92672 Ph: (714) 492 9809 . Sau khi AH Nguyễn Chánh thất-lạc ở Paris bà Nguyễn Chánh có liên-lạc với Chi

Phan Đinh Tảng hiện ở New Orleans nhưng vì trãi qua mây cuocbe-dau
nên chỉ không còn nhớ địa-chi nữa.Rất tiếc!

AH BƯU HIEP Sacramento ngày 1-12-83

"Số 27 có nhiều bài đặc-sắc ở trang 46,53,59.Xin ngõi-khen tác-gia
và xin khuyên-khích viet-tiep"

***BPT xin chuyên lời khen lai cho các tác-gia và mong nhân thêm bài

AH ĐANG PHÙNG VIEN 2106 Parker Street - Vancouver B.C. V5L 2L7

Canada . Ph : (604) 254 8708 , ngay 31-10-83.

"...Tôi rời Saigon bằng chuyến bay ngày 4-10-83 và định-cư tại
Vancouver B.C...Chi mong sao gấp được một vài bìa cũ tâm-sứ để đỡ
nhở nhã và học-hỏi một vài kinh-nghiêm sống.Đang mong-được thì được
một anh bạn đem đến cho một cuốn LTACCC số 22.Tôi rất mừng thấy anh
em đã gây-dụng được sự liên-lạc thân-hữu.Tôi xin được có mặt trong
công-dồng và tôi xin tử giới-thieu,tôi thuộc gia-đình Điện-Lực,
Công-ty Điện-Lực VN,Bộ Công-Chánh.... Để sớm ổn-định cuộc sống mong
nhân được một số góp ý của các anh và nếu có thể xin anh gửi cho
một số tài-liệu về E.I.T. và P.E. cũng như giới-thieu cho một số
tài-sách và tài-liệu tham-khoa.."

***Trước hết mừng AH đã đoàn-tu gia-đình và định-cư ở Vancouver,
AH tự giới-thieu quá vắn-tắt nên BPT không biết AH là Ký-Sử Điện hay
Công-Chánh.Nếu có thể xin thêm vài chi-tiết : khóa, ban đồng-khoa
v..v.. Về tài-liệu thi EIT và PE (Civil) có giới-thieu rải-rác trong
các LTCC trước đây,gần nhất là số 25 trang 10.AH ở Canada không rõ
thi-cử ra sao ? Ah thi PE về Electical hay civil ? Hay hồn hêt là
AH xem có AH nào ở gần bên đó để hỏi thêm chi-tiết.."

AH NGUYỄN TRẠC ANH Périgueux Pháp ngày 2-12-83

"...Bên Pháp chỉ có 23 AH ở rai-rác các tỉnh.Ở paris chỉ có vài AH
Tôi nhận thấy có nhiều AH không được biên trong danh-sách như AH
Huỳnh-văn-Điêm,AH Châu-thanh-Phúocv...v...Tôi xin đề-cử AH Khúc-Đản
đại-diện cho các AH bên Pháp để thâu-nhập ý-kien và thâu-tiến ưng-ho
Hiện nay ở Pháp gửi tiền ra ngoài hạn-ché nên tôi nhớ AH Khúc-Đản
gửi giùm .."

*** Nếu AH Khúc-Đản nhận làm đại-diện các AH ở Pháp thì còn gì bằng
Xin nhờ AH Đản tin cho các AH chưa có tên để có dịp tham-gia.Cám ơn
AH Ánh về lời khen lá thư 27 và cho biết tin-tức.

AH NGUYỄN KIM CHI Greenville,Ohio ngày 5-12-83

"... Tôi cũng xin khen các anh em có công chịu khó viết bài, nhút
là các bài nói lên tâm sự chung của tất cả các người tỵ nạn di
cư bắt đao di như mình. Không ít thi nhiều tôi, dám chắc mọi người
chúng ta đều có các cảm nghĩ giống nhau như là sự bức túc bi kỵ
thi, mỗi lo âu về sự thiếu an toàn cho việc làm, sự thắc mắc
không biết làm sao cho con cháu giữ được tinh thần và truyền t
hống VN, lòng buồn nhớ quê hương mong được về sống ở quê nhà,
v.v... Các tâm lý đó pha lẫn với những phức tạp và bận rộn của
cuộc sống hiện tại, vui có, buồn có, của những thành công và
thất bại của cuộc sống hiện tại ở đây, cho nên sự trao đổi tồn
của la thủ rất cần thiết vì nó là mỗi giây thông cảm của gia
đình C.C. qua các tin tức cũng như các bài tâm sự của anh em..."
*** Cám ơn AH đã khen LT 26, 27 và nói lên một cách thâm thia sự
cần thiết của LTAHCC.

AH TRAN-CAO-SON - Pháp. Ngày 5-12-83.

"... Dời sống của Anh Em bên này cũng gặp nhiều khó khăn mặc
dù được rất nhiều sự giúp đỡ của "Nhà Nước" và mặc xã hội và
về già. Đa số đều chuyên ngành không còn tiếp tục nghề cũ nữa!
Xin anh cho ý kiến về ý định của tôi là kêu gọi một ngày họp
mặt của các AHCC tại Pháp về mùa hè 84 này. Nếu được xin AH nào
có phuơng tiện (nơi trú ngụ, phòng họp v.v...) và AH nào hưởng
ứng tiếp tay xin cho biết để cùng nhau nghiên cứu tổ chức cho
vui vẻ vây."

*** Họp mặt AH rất nên tổ chức xin AH cứ liên lạc với các AH ở
Pháp mà tổ chức BPT ở xa chí có thể ủng hộ tinh thần.

AH NGUYEN-SY-TIN- Virginia ngày 30-11-83.

"... Tôi vừa nhận việc Consultant cho AID và sẽ đi Phi Châu
trong mấy tháng: Mauritania(Nov 30-Dec 21, 1983). Zaire:(Dec
30-Apr 19, 1984). Có gì la tôi sẽ ghi lại và gửi đăng báo để
các bạn cùng đọc."

*** Chúc AH thành công trong nhiệm vụ mới.

AH HA-VAN-DANG. Houston TX ngày 28-11-83.

"... Tôi vừa nhận được lá thư số 27 rất mừng. Nhưng tôi chưa
nhận được lá thư số 26, nếu cần xin anh gửi cho một cuốn và
xin gửi đến anh chi phí 230.00 để đóng góp và tuồng tro' anh
em bên nhà; 30.00 là thu công chánh, 100.00 nhạc mầu anh Nguyễn

Xuân Phuong, 100.00 anh Nguyen-Ngoc-Duong. Địa chỉ :

Nhac-Mau anh Phuong : Bà Võ-thi Thúy-Liem 68 Thiệu-Tri, phường 10
Quận Phú-Nhuận, TP Hồ-Chi-Minh.

Nguyen-Ngoc-Duong - HH 10 Trường-Sơn, Cư-Xa Bác-Hai, Quận 10
TP Hồ-Chi-Minh.

*** Đã gửi lá thư 26 rồi. Cám ơn AH về số tiền ủng-hỗ và tuổng-trò.

AH TRINH NGOC SANH Nice-France ngày 7-12-83

"... Nhờ anh cho địa-chí anh Lân tôi có muốn người bà con đem qua
của tôi mà nhất là của một ông ban ở Nice là Louis Colin, cựu cô-
văn Pháp của Nha Bưu-Biện. Anh Lân có viết thư cho chúng tôi và
cả hai rất cảm-động. Ông Colin thấy tình-canh anh Lân có gởi thêm.
Phản tôi được anh Lân cho biết có 3 AHCC còn lại : Nguyễn Văn Cử
(thủy-nông), Dương Thành Đàm (Air Viet Nam) và Trần Luồng Ngọc
(Mekong ?) nên có nhờ người bà con đem qua. LT 27 có cho biết
AH Phan-Thành-Nguyên đã tuổng-trò AH Lân và Đàm. Tôi cũng được tin-
tức AH Võ-Văn-Gâm (Nội-Thủ Bộ CC) từ lâu và chưa có dịp viết thư
khác để thăm".

*** Cám ơn AH đã cho biết nhiều tin-tức và việc cứu-trợ các AH
còn ở VN. BPT có nhận được Mâu Bão
bên nói về "Người Việt đầu-tiên
du-hành không-gian". Biết được
rằng người đó là EUGENE TRINH
con trai của AH Marcel Trinh

BPT rất lấy làm hân-hiện cho
gia-dinh CC nên xin phép AH đăng
lên đây để các AH khác xem cho
biết "gà nòi CC". Số mâu bão in ra
kho' đọc nên xin sao lại một
đoạn : "Ông Eugene H. Trinh
trong suốt 32 năm qua, kể
từ khi chào đời đã đi du-
-hành nhiều nơi nhưng Ông
chưa từng dự cuộc du-hành
nào dài bằng cuộc du-hành
mà có lẽ Ông được tham-dự
vào tháng 9 năm 1984..."

NGƯỜI VIỆT ĐẦU TIÊN ĐƯỢC DU HÀNH KHÔNG GIAN

Ông Eugene H. Trinh trong
suốt 32 năm qua, kể từ khi chào
đời đã đi du hành nhiều nơi
nhưng Ông chưa từng dự cuộc
du hành nào dài bằng cuộc du
hành mà có lẽ Ông sẽ được tham
dự vào tháng 9 năm tới.

Là một khoa học gia tại
phòng thí nghiệm về Sức khỏe
Phản lực ở Pasadena, California
ông Trinh là một trong bốn
khoa học gia ở California đã
được cử quan Hàng Không và
Không Gian Hoa Kỳ tuyển chọn
mỗi đây làm chuyên viên trong
chuyến bay thứ hai của Phòng
Thí nghiệm không gian dự liệu
vào tháng 9 năm 1984 sắp tới.

Ông và ba đồng nghiệp của
ông sẽ thực hiện 13 cuộc thí
nghiệm trong phòng thí nghiệm
do phi thuyền con thoi Columbia
đặt vào quý đạo trong
chuyến bay năm tới.

Sau thời gian huấn luyện, hai
trong số bốn người này sẽ tham
dự chuyến bay, còn hai người sẽ
phụ trách phân quản trị ở mặt
đất.

Sau khi được biết quyết định
trên của cơ quan Hàng Không và
Không Gian Hoa Kỳ ông Trinh
đã tờ rờ so "một phần não"
nếu ông được chọn tham dự
chuyến bay vì theo lời Ông "bay
vào không gian không giống như
đi xe buýt hoặc đi dạo phố".

Sau khi được tuyển chọn,
không một khoa học gia nào
phải tham dự một khóa huấn
luyện đặc biệt nào về thể dục
và, mà chỉ cần luyện tập trong
vòng 150 giờ để cho quen với

Là một khoa-hoc-gia tại phòng thí-nghiệm về Sức-Đẩy Phản-Lực tại Passaden, California Ông Trinh là một trong 4 khoa-hoc-gia đã được Cơ-Quan Hàng-Không và Không-gian Hoa-Kỳ tuyển chọn mới đây làm chuyên-viên trong chuyến bay thử 2 của Phòng Thi-Nghiệm Không-Gian dự-liệu vào tháng 9 năm 1984 sắp đến ..."

cách làm việc trong một phòng thí-nghiệm không gian mà thôi, và theo lời của phái-đản viên của cơ quan nói trên, những người có sức khỏe trung bình đều có thể du hành trong một phòng thí-nghiệm không gian dù thực hiện những cuộc thí-nghiệm về khoa-hoc vĩ-họ không phải là những phi-hành-gia chuyên-nghiệp và không cần phải biết cách điều-khiển phi-thuyền.

Với 4 khoa-hoc-gia được tuyển-chosen như trên chuyến bay này, năm-tối sẽ mang một mẫu-sắc-quốc tế. Mặc dù cả bốn khoa-hoc-gia đều mang quốc-tịch Mỹ nhưng ba trong số đó là sinh-trường ở các nước khác - Taylor C. Wang ở Thượng-Hải, tiến-sĩ Lodesijk Van Der Berg ở Hòa-Lan và Eugene H. Trinh ở Séc.



Eugene H. Trinh

AH HOÀNG NHƯ GIAO Ontario Canada ngày 6-12-83

"...Tôi là Hoàng-như-Giao, 1934, nguyên SV trưởng CDCC Saigon khoá 53-56 trước 75 làm ở Tông-Nha Thuỷ-Nông mới vượt-biên qua Mǎ-Lai được 7 tháng nay đang chờ-dịnh-cù ở Canada. Được anh Lý-Đại cho biết địa-chi của Hội. Cầu mong hồi-gây được sự đoàn-kết-tuởng-thân-tuởng-trở giữa công-đồng CC cũ trong bước đường xa quê-huống... Tôi ra đi với cháu đầu, cùng lò CC (nhập học 73, ra trường 78 con đẻ của 2 ché-dộ) còn vợ con ở lại tại Hué..."

***Mừng AH đã thoát ra được đến thế-giới tự-do. Cầu-mong cho AH được sớm đoàn-tụ với gia-đình. Thủ-tục gia-nhập AHCC như vậy là xong Khi nào định-cu yên-ôn cho biết địa-chi để gửi lá thư. Và nếu có phuơng-tiến thì đóng góp ít-nhiều chi-phi' cho lá-thư. Muốn có địa-chi các AH xin xem lá-thư số 27. Nếu khong tìm ra ở-bạn-bè thì liên-lạc với BPT sẽ goi cho

(Địa-chi tạm : Hoàng-Như-Giao c/o Tran-Sa 149 Cosburn Ave. #303 TOR-ONTARIO M4J - 2L1 Canada)

AH LÊ VĂN XÂY Falls Church Virginia ngày 3-11-83

"...Lúc tôi còn ở trại Philippines có liên-lạc với LTCC lúc đó Ông Lê-Khắc-Thí có goi báo và tiên giúp tôi thát-tinh tôi không bao giờ quên nghĩa-cù cao-dep đó của Ông Lê-Khắc-Thí nói riêng và tất cả các AH CC nói chung. Nhưng vì cuộc sống quá chất-vật phân-dành-gium giúp-đó gia-dinh nên cung chua viết thu cho LTAAHCC. Gần đây

cuộc sống tưởng-dối kha-quan hồn thi-lai không biết dia-chí
LTAHCC ở đâu mà liên-lạc. May thay anh Nguyễn-Đinh-Duát ở Ca-li
viết thư qua thăm và cho biết dia-chí nên tôi với liên-lạc để
baó dia-chí mới của tôi : Lê Văn Xây 3407 Carlin Springs Rd.
Falls Church , Virginia 22041 ... và kèm theo đây là lần đầu-tiền
\$20 để cho Lá-Thú. Xin thông-cam..."

***Hoan-nghênh AH đã trả lại với LTCC. Cám ơn AH về tiền đóng-góp
BPT cũng như các AH rất thông-cam các AH mới qua gặp khó-khan
nên việc đóng góp có thể hoàn lại cho đến khi có khả-năng. Vậy cho
nên các AH không nên vì vậy mà không liên-lac với LTCC cho đến để
biết mà gọi Lá-Thú. Mừng cho AH đã ổn-dịnh được cuộc sống tha-hương

AN HUYNH VAN HUAN Stokton California ngày 31-12-83

"...Tôi là Huỳnh Văn Huan vừa đến Hoa-Kỳ trong thời-gian ngắn vừa
gặp anh Tô-Đảng-Quê chí-dân xin BPT gửi cho tôi LTCC. Tôi ra trường
năm 1958 cùng lúc với Bui-The-Phi, Trâm-Kim-Ngan ... Tôi hiện ở dia
-chi : 1011 Rosemarie #109 - Stokton , California 95207".

***Mừng cho AH đã đến Mỹ. Đã gửi lá thư số 27 hy-vong AH đã nhận
được rồi !!"

AH KHÚC ĐẦN Paris-France ngày 20-12-83

"Tôi xin gửi kèm bản tin ngắn về AHCC ở Ba-Le để đăng vào LT28 :
Nhân-dip AH Nguyễn-Hữu-Tuân và Chí Tuân qua Ba-Le chơi anh niên-
trường trong nhóm AHCC Ba-Le (AH KHÚC ĐẦN) và anh cựu thủ-ky Hội
AHCC tại Việt-Nam trước 75 (AH PHAN VĂN LÂM) đã bàn tổ-chức một-
buổi tiệc thân-mật tại nhà hàng Mai-Lan 84 đường Claude Decaen Paris
do AH HOA TRƯỜNG XUÂN đảm trách vào ngày 26-11-83 .Hiện-diên có :

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1- AH Khúc-Đần và chí Đần | 6- AH Lê-Ngoc-Thach và chí Thach |
| 2- - Đỗ-Hữu-Húa và chí Húa | 7- - Lê Văn Thành |
| 3- - Trường-thanh-Khan | 8- - Nguyễn-Hữu-Tuân và chí Tuân |
| 4- - Phan Văn Lâm và chí Lâm | 9- - Hoa Trường Xuan |
| 5- - Húa-Hiên-Minh | 10- - Phạm-Ngọc-Xuyên và chí XUYEN |

Trước khi nhập tiệc AH Khúc-Đần lần lượt giới-thiệu tung-ban : xưa
nhất là AH Đần 1925, gần đây nhất là AH Húa-Hiên-Minh 1957. Anh em
gặp nhau trò chuyện thân-mật kể lại những mâu chuyện vui ở trường
CC rồi đến các chuyện vui buồn trong thời-gian làm việc. Chú-y nhất
là những chuyện cân-dai ở nơi đặt khách quê người nhưng mâu chuyện
không ra ngoại công-việc làm để mưu-sinh. Đặc biệt ở trời Âu một

só AH đã bỏ nghe cũ và nhảy vào nghe mồi và nhỏ có tinh kiên-nhan và cản-cù của CC nên chịu được khó-nhoc và đã thành-công có khi còn hồn nhưng người ban-xu cùng nghe ! Đến tiệc "Sam-Banh" AH Đan nang-coc và hỏi : "Chung ta nang coc rượu này với chu-dich the nào ? Tất cả anh chi đều nang coc và tung-ho : Lá Thủ CC trưởng-tòn mãi mãi để làm sỏi-giây liên-lạc giữa các ban đồng-nghiệp ở khắp 5 châu và đổi-đổi không quên nước VN mến-yêu của chúng ta. Chúc tinh-thân tuồng thân tuồng-trò giữa các AH CC thát-chát mãi-mai..." *** Bạn tuồng-thuật hay quá ! BPT cũng nuốt nước bọt ưng-ức vì phản-phát mùi "Sam-Banh". AH Tuấn và chi Tuấn không chịu lấy bao nylon gói một gói về cho anh em bên này thát tệ quá ! Nhắn với AH Khúc-Đan có người đề-nghi AH làm Đại-diện cho các AH ở Pháp đó, chịu không? Nếu chịu thì BPT nhớ may việc :-diêm giùm danh-sách và dia-chi các AH và cho biết sót ai, dia-chi ai không-dúng - nhắc-nhở các AH gói bài dang vào Lá-Thủ - chuyen giùm tiền ưng-ho LT và Tuồng-trò và nếu có họp anh em thi cho những bài tuồng-thuật xuất-sắc như có này BPT rất cảm ơn.

AH NGO-NAM Silver Spring Maryland ngày 6-11-83

"...Năm ngoái AH Lê-Phú-Quyen đi Cali tìm nắng ấm thi năm nay AH Nguyễn-Duc-Chi từ bên đó trở lại vùng thủ-đô bắt job mới the la huê ! Đặc biệt nay có AH Bùi-Bôn từ Abidjan về định-cư luôn ở vùng này. Có anh em đồng-đức tinh ái-hữu thêm thâm-thiết ! Do đó một buổi họp-mặt thân-hữu được tổ-chức tháng vừa qua tại tú-thât của AH Bùi-thanh-Dương. AH tham dự gồm có:

AHH Lê-si-Ngạc, Mai-van-Meo, Bui-Vân-An, Pham-Huy-Giang, Bùi-Đôn, Nguyễn-long-Tiết, Nguyễn-Đặng-Hoàng, Ngô-Nam, Bùi-Thanh -Dương, Châu-Thanh-Đức, Nguyễn-Hữu-Quốc-Hùng, Nguyễn-Đức-Chi và Nguyễn Thac-Việt-Toàn. Trong thời buổi ngành công-chánh gấp khó-khăn, nhưng các AH ở đây vẫn được "Chân cứng đá mềm trời êm bể lặng" *** Mừng cho vùng thủ-đô càng ngày các AH càng đông-dào. "Chân cứng đá mềm..." e phai vỗ-ngực xung-phong đam-trách LTCC một nhiệm-ky ? Cam on bạn Năm đã cho bài tuồng-thuật.

AH TON THAT QUYNH TIEU Dallas Texas ngày 20-12-83

"Xin giữ lại dia-chi và tên các AH đã quá-vắng, gởi báo-biếu đến già-dinh họ để có cơ-hội liên-lạc. Rút ngắn thư-tu AH 4 phuong Bỏ bỏt các bài nhảm-nhi như có "Ky-Uc tot" ! Chắc anh Nguyễn hai tui quá, đem trình làng tên họ tui

*** BPT cung có nghị gởi báo đến cho gia-dinh các AH quá-vắng nhưng không biết còn ở dia-chi đó không ? Vậy xin nhờ AH nào o' gân cho biết để gửi báo và liên-lạc.Xin nhờ cho gia-dinh biết là báo biếu không cần phải đóng góp.Như trường hợp bà Trần văn Bach đã gởi tiền cho ban phu-trách BPT rất lấy,lâm áy-nay.BPT có gắng rút ngắn thư nhưng vikhi diêm thủ không kịp nén có nhiều thủ sót người đánh máy cu' vay mà đánh nguyen-van !!! Còn chuyên ky-uc tốt giữa AH va AH NG Nguyễn BPT không muôn dính đến chuyên thi-phi,nay AH Nguyễn đã move lên Fort Worth gần AH làm cu' việc hoi thăm sức-khoe .! Cám ơn AH ve y-kiến và bai "Ky-uc tốt" Ha...Ha...!

AH TRAN MONG CHAU Beaverton Oregon ngày 22-2-84

"Xin báo tin AH Đinh-Quang-Bao Ky-su CC khóa 1967 trước làm ở Tong-Cuộc-Gia-Cú (thời Tôn-Thất-Đồng) sau đi Công-Binh đã tới dat Mỹ do chi o' Portland bao tro di chinh-thuc.Bia-chi :
Đinh-Quang-Bao 1032,N.E. 67th Ave. Portland OR97213
Phone : (503)230 7756

Ký tôi xin gởi LTCC cho AH .."

*** cảm ơn AH đã cho tin.BPT se gởi LTCC 28/1 AH Bảo.Riêng AH Tang ở New Orleans co' nhiều ky-niệm vui buồn với AH Bảo khi đi cai-tao ở Thái-Nguyên về làm ở Công-Trưởng Đài-Liệt-Si o' Xa-Lo se co' thu riêng thăm hỏi"

AH TRƯỞNG ĐÌNH HUÂN Dakar Sénégal ngày 29-1-84

"...Sau đây xin gởi chi-phiếu \$119 là tiền đóng góp của các AH ở Pháp nhờ tôi gởi kèm cà anh Bùi-Hữu-Tuân ở Dakar :

Anh Phạm Ngọc Xuyên	\$24	Anh Lê Trung Hiếu	\$12
- Nguyễn Hữu Công	\$24	- Bùi Hữu Tuân	\$35
- Dương Đen	\$24	Cộng :	\$119

Các anh kia không nói rõ nhưng chắc là cho LTAHCC còn anh Tuấn thì đã có đóng \$20 rồi nên nay chỉ đóng thêm \$15 cho LT và \$20 vào quỹ tuổng-trợ chung....Tiền gởi tôi bằng Frs tôi đã đổi qua \$US và tăng thêm cho gon : ví-dụ \$23.52 thành \$24.Sau hết tôi xin xin phép nhắc về việc giới-thiệu bán-nghyết-san "Nhân-Văn" với các ban mà tôi đã ghi trong thư trước.Vì thấy báo hay và có lập-trường vững nên muôn các AH được biết mà thôi.Tôi không thấy tin đó trong LT 27..."

*** Cám ơn AH đã chuyên tiền ủng-hỗ LT.Riêng về báo "NHÂN VĂN" AH muôn giới-thiệu,BPT chưa đăng vì không biết LT có nên giới-thiệu những báo có tính-cách thuởng-mãi nghĩa là bán lây tiền không ?

Nay AH nhắc lại thi BPT xin giới-thiệu báo và sách "NHÂN VĂN" AH
nào muôn mua xin liên-lạc với : NHÂN VĂN P.O. BOX 21630 , San Jose
CA 95151.

AH BUU ĐON Silver Spring Maryland ngày 1-2-84

" (1) Nếu vào Computer danh-sách và địa-chí AHCC nên program để có
thể in 2 danh-sách , một theo ABC và một theo Tiêu-Bang để tiện liên-
lạc.

(2) Danh-sách có thể in trong nhiều số khác nhau : số đầu A-B-C số
sau D-E-F-G ... thỉnh-thoảng cập-nhật-hóa các chữ đã ra trong số trước

(3) Có thể nào đánh máy ban chính của LTAHCC vào một trang giấy lớn
rồi lúc hoàn-tat, làm photocopy với một khô-hep bang trang giấy thường
và dùng trang giấy thường này để in tờ báo cho đỡ tốn tem cò ? "

*** (1) AH Lê Thành Trang hứa sẽ nghiên-cứu program này.Về ý-kien
(2) và (3) đối với BPT Niu-Oóc-Lin đã tre nén để BPT kế-tiếp nghiên-
-cứu "feasibility". Cám ơn AH đã cho nhiều ý-kien độc-đáo !

AH VŨ THIỀN ĐÀN Vitry-sur-Seine - France ngày 17-1-84

"... Vì thủ có định trong \$20 US tiền măt , nếu nhân được xin vui
lòng cho biết, đồng thời cũng xin AH ghi cho địa-chí ở VN của mây AH
thân với tôi là :

KS Nguyễn Thế Diện TN KIên-Thiết cũ Ks Trần Đinh Vũ Ông TNKT cũ
KS Nguyễn Văn Thành " " " KS Đào Kim Quang Nhã Đen CEE
*** Thủ-Quy Bánh cho biết đã nhận được \$20US.BPT rất tiếc không có
giúp địa chí của các KS trên.Yêu-cầu AH nào biết thông-báo giùm cho
AH ĐÀN .

AH TRẦN VĂN ANH Noble Park - Australia ngày 28-12-83

" Đến 25-12-83 một số anh em CC cùng nhau họp mặt tại nhà tôi và nhở
tôi chuyen lối đến thăm các anh em AHCC ở Mỹ và Canada v...v... chúc
năm Giáp-Tý được nhiều thắng-lợi.Anh em có nhở tôi chuyen một số tiền
giúp là thủ CC và một số anh em còn kẹt lại ở VN :

(1) Ủng-hộ LTAHCC :

Trần Đăng Khoa : \$US 20

Huỳnh Thu Nguyên : \$US 20

Bùi Kim Bang : \$US 20

(2) Giúp anh em con kẹt lại ở VN :

Trần Đăng Khoa ; \$US 15

Huỳnh Thu Nguyên : \$US 15

Trường Công Thiên : \$US 18

Trần Văn Anh : \$US 20

Cong : \$US 98

Bùi Kim Bang : \$US15

Trần Văn Anh : \$US 15

Cộng \$US 60. Đính kèm ngân-phiếu \$US 158

**** BPT thay mặt cho các AH ở Mỹ và Canada cảm ơn lời chúc-Tết của các AH Úc và không biết Tết ở Nam Bán-Cầu vào tháng nào nhưng cũng xin chúc các AH sức khỏe như Kangoroo và tháng mới mặt.Rất cảm ơn sự đóng góp hăng-hái của các AH.

AH ÁI VĂN Placentia-California ngày 24-1-84

"Tôi xin báo tin là tôi đã gây được một số tiền là 600 \$US để gửi giúp anh Lê-Thành-Trinh.,, Khi nhận thư của anh Tặng báo tin có kèm theo Photocopy thư của anh Lê "tôi liên-lạc" long distance với các anh Võ-Quốc-Thông, Hà Quốc Bảo, Nguyễn Xuân Hoàn để nhờ thông-báo cho anh em nào quen biết với anh Trinh. Và kết-quả đạt được như sau :

(1) Nhóm Washington State (nhờ H.Q.Bảo) :

Tôn Thất Ngo , Hà Quốc Bảo , Đỗ Văn Sên , Đinh Tiên Lãng (bạn học Math.Géné. với anh Trinh)

(2) Nhóm của tui tại Los Angeles :

Dương Hồng Quì , Đoàn Trinh Giác , Phạm Lương An , Hà Thủ Ý
Mai Trọng Lý , Trần Kim Ngân , Ái Văn .

(3) Nhóm Bay Area -San Francisco (nhờ Nguyễn Xuân Hoàn) :

Trần Sĩ Huân , Nguyễn Đình Duật , Nguyễn Đăng Thịnh , Nguyễn Văn Định , Nguyễn Xuân Hoàn .

(4) "Nhóm Texas : Võ Quốc Thông .

Tôi xin cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ-hội làm giấy liên-lạc để giúp được cho người bạn chung của chúng ta..."

***BPT thấy rằng đây là một sự giúp đỡ rất đặc-biệt của những người bạn thân giúp một người bạn đang lâm bệnh hiểm-nghèo , ra ngoài tâm-vóc tưởng-trở của Ái-Hữu CC.Không muộn đặt thành một tiền-lê để anh em khó-xú khi gặp một trường-hop tưởng-tự sau này nên đã tổ-chức riêng không lấy danh-nghĩa Quý Tưởng-Trở AHCC.AH Tặng nhận được thủ của AH Hồ Đăng Lê và Lê Thành Trinh liền photocopy gửi cho những AH mà AH Lê có ghi trong thu mà thôi.AH Tặng đã nói chuyện với các AH ở New Orleans và AH Ái Văn cũng liên-lạc riêng như trên.BPT đăng vào mục thư-tín để thông-tin mà thôi.Dẫu sao BPT cũng rất hoan-nghênh sự giúp đỡ quý báu của anh em trong một thời-gian ngắn,Cảm ơn lòng sôt-sán của các bạn.Có lẽ nhờ sự nhiệt-tình đó mà anh Trinh qua được cơn bệnh chán ? Vì người ta thường nói sự cầu-nguyện của nhiều người cảm động thần-linh!

AH MAI THÈ HÙNG Tampa - Florida ngày 27-2-84

"...Tôi có một số bumper sticker với nội-dung đề-cao vai-trò của người kỹ-sư :

1. ENGINEERS DO IT BETTER 2. ENGINEERS SERVING THE NATION

3. WE LIKE ENGINEERS 4. AMERICA'S INFRASTRUCTURE DEPENDS ON ENGINEERS

Gia mỗi cái là \$1.50 . AH nào muốn mua xin gửi chi-phiếu hoặc tiền mặt
đến cho : Hùng T. Mai , 11020 Ashbourne Circle , Tampa , FL 33624 ."***BPT không muốn đăng các mục có tính-cách thương-mại trong LTAHCC
Nhưng các AH nên xem đây là mục thu-tín do một AH nhỏ giới-thiệu.
Cám ơn AH Hùng đã đóng góp cho LTAHCC.

AH TRẦN SĨ HUÂN El Cerrito - California ngày 20-11-83

AH Huân đã thông-báo cho BPT buổi họp mặt như sau :

" Ngày 19-11-83 lúc 11 giờ một số AH vùng Bắc Ca-li đã họp mặt tại
nhà AH Trần Sĩ Huân hàn-huyên thân-mật , gồm có :

Anh Chị Ta-Huyền, Nguyễn Đức Súy, Phan Ngọc Cỏ, Bùi Hiệp, Tôn Thất Thiều
Lê Ngọc Diệp, Trần Hữu Tất, Hà Thủ Giang, Nguyễn Đăng Thịnh, Nguyễn
Đình Duát (11 cap) và các anh Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Minh Tri, Nguyễn
Văn Định, Lai Anh Tài, Nguyễn Ngọc Cường, Lê Thủ Nghê (6 người).

Ngoài ra một số AH khác vì bận việc vào giờ chót không đến dự được
đã điện-thoại lại hỏi thăm và góp tiền giúp LTAHCC như các anh
Trịnh Hữu Đức, Lê Văn Phuồng, Lê Mộng Hùng, Nguyễn Xuân Mộng và Nguyễn
Mạnh Hoàn (5 người). Đặc-biệt anh Lê Khắc Thí ở Costa-Mesa cũng điện-
thoại góp mặt với anh em trong tinh Ái-Hữu đậm-đà. Sau khi thảo-
luán về LTAHCC tất cả AH hiện-diện đã đồng-y gửi các ý-kiện đến
BPT lá thủ để tuy-nghi :

- (1) Giảm bớt số trang của Lá-Thư và chỉ gửi đến các AH có liên-lạc
với BPT.
- (2) Đề-nghi BPT gửi thư-riêng cho tất cả AHCC yêu-cầu xác-nhận địa-chi
và phiếu ứng-hộ Lá-thư để làm tài-liệu sau này chỉ gửi Lá-Thư cho
các AH nào còn lưu-tâm đến Ái-Hữu Công-Chánh mà thôi.
- (3) Nên chủ-trong nội-dung Lá-Thư vào các tin-tức, yêm-trở, còn các
bài về kỹ-thuật thì chỉ nên có đồi lối giới-thiệu để AH nào thích
đọc thì liên-lạc với đương-sự tác-giả cho đỡ phần chi-phí ánh-loát.
Về buổi Họp-Mặt kỳ tới anh em đề-nghi sẽ gặp nhau vào trưa ngày
27-1-84 tại nhà anh chị Ta-Huyền và sau đó sẽ cùng nhau đi xem chở
Tết VN ở San Jose.

Sau hết, các anh chị AHCC đã dùng cỗm trưa thân-mật theo lối "potluck"
và

và nhõ` mồi người đem tới một món nén thực-dòn thật là sung-túc
không biết bao-nhiều món khác nhau do bàn tay khéo-leo của các bà
női-trò cung-cấp thực-hiện

Sau đây là danh-sach các AH đã góp tiền yêm-trò LTAHCC :

Ta Huyền	\$10	Nguyen Thiеп	\$20
Buô-Hiệp	\$10	Nguyễn Minh Tri	\$30
Nguyen Đức Súy	\$20	Nguyễn Xuân Hoàn	\$20
Phan Ngọc Cố	\$20	Nguyễn Đình Duật	\$10
Nguyen Văn Định	\$20	Lại Anh Tài	\$10
Le ngoc Diep	\$20	Nguyễn Ngọc Cường	\$10
Trần Hữu Tất	\$20	Lê Thủ Nghê	\$10
Hà Thúc Giang	\$20	Trịnh Hữu Đức	\$10
Nguyễn Đăng Thịnh	\$20	Le Văn Phuong	\$10
Lê Mộng Hung	\$20	Trần Sĩ Huân	\$10

Cong lai la : \$320

*** Cám ơn AH Huân đã cho một bài tuồng-thuật sòng-dòng và các AH
về sô đóng góp cho Lá-thủ.

AH LÊ KHẮC THÍ Costa Mesa - California ngày 13-12-83

"Lá-Thủ 27 anh em nhận được và đều hoan-hỉ.Tuy trong Lá-Thủ anh em
bên đó không nói ra nhưng anh em đều hiểu-ngầm là Lá-Thủ còn được
lưu lại N.O. một thời-gian nữa và mọi người đều yên-tâm.Anh em bên
này thỉnh-thoảng cũng họp nhau có nhiều lý-do như anh Toại, anh Tâm
mua nhà mới, anh Tuổi đi Congo, có mang chi Tuổi đi theo chắc là ở lâu!
Nên anh em tổ-chức tiễn đưa, và sắp tới Tết nên tôi cũng tổ-chức tất-
niên cho anh em gặp nhau đông-dủ khoảng 100 người.Thường thì chỉ
hop một số thôi, không ai có nhà cho đủ chỗ! Xin anh thông báo cho
anh em bên ấy có ai công-du qua miền Tây xin mời ghé lại chung vui..."
Tiệc Tất-Niên Ái-Hữu Công-Chánh sẽ được tổ-chức như sau :

Địa-Diểm : MING'S FAMILY RESTAURANT

Ngay Thứ Bay 14 January 1984 lúc 12:30 trưa."

Và tiếp theo thư này BPT lai nhận được một danh-sách đóng góp do
AH ÁI VĂN chuyên qua với lời-lê văn-tắt như sau: "...Với danh-sách
đóng góp anh em kèm theo sau trong dịp Tất-Niên năm nay.Tôi thâu tiền
mặt rồi gộp lại gởi cho các anh...Làm biếng viết quá! Xin lỗi!"

DANH-SÁCH AHCC ĐÓNG GÓP YÊM-TRÒ LT VÀ AHCC Ở QUÊ NHA

HO va TÊN	LTCC	AHCC	TÔNG CỘNG
Lê Đình Kỳ	\$10		\$10

Ho va Ten	LTCC	AHCC	Tong cong
Nguyễn Văn Xuân	\$10	-	\$10
Trịnh Ngọc Rang	\$20	-	\$20
Ái Văn	-	\$10	\$10
Mai Trọng Lý	\$10	-	\$10
Đoàn Trịnh Giác	\$10	\$10	\$20
Lê Nghiêm Hùng	\$10	-	\$10
Nguyễn Kim Chuồng	\$10	-	\$10
Hà Thúc Tâm	\$10	\$10	\$20
Tôn Thất Toái	\$10	\$10	\$20
Phạm Lương An	\$10	-	\$10
Lương Ngọc Mai	\$10	-	\$10
Nguyễn Văn Luân	\$10	(xin ghi ten vao LT)	\$10
Nguyễn Minh Tri	\$10	-	\$10
Lê Khắc Thị	\$10	-	\$10
Phan Việt Ái	\$50	\$50	\$100
Nguyễn Lương Ngôn	\$10	\$10	\$20
Võ Hiếu Trung	\$10	-	\$10
Dương Hồng Quí	\$10	-	\$10
Trâm Kim Ngân	\$10	-	\$10
Nguyễn Tân Thọ	\$10	\$10	\$20
Tôn Thất Tùng	\$10	\$10	\$20
Đỗ Đinh Phục	\$10	-	\$10
Tú Mạnh Phát	\$5	-	\$5
Phạm Ngọc Lan	\$10	-	\$10
Phạm Văn Đức	\$20	-	\$20
Nguyễn Văn Hiên	\$20	-	\$20
Nguyễn Tòng	\$5	-	\$5

Tong cong :\$ 450

*** Cám ơn AH Thi đã cho bǎn tin về tiệc Tất-Niên và AH Văn đã chịu
khó thâu tiên và gởi cho BPT.

Các AH Nam Ca-li đoán sai rồi! BPT New Orleans đã giao LTAHCC qua
cho nhóm Bắc Ca-li rồi, để phu-trách nhiệm-kỳ 1984-85. Không nói gì
hết có lẽ vì mệt quá nói không ra hời chăng ?

A.H. TẠ HUYỀN , Milpitas, California ngày 5-2-1994

" Kính gửi Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC VN

Tôi xin gửi đến quý bạn đề² tuy nghĩ tờ Ké¹ lè² về cuộc

Hợp mặt Tân Niên Giáp-Tý

của nhóm AHCC Bay Cali

tại nhà Tạ-Huyền ở Milpitas, California ngày 5-2-1984

Triều trung lâng, Khi trời lạnh lanh, có nắng ấm. Ngoài cành
thật là Xuân, tuy đang ở giữa mùa Đông theo lịch. Mọi mừng bồn
Tết Huân vui; Tết còn nán lại quanh đây để tôn mừng Ai Hôn C.C.

Buổi họp sớm hơn thường lệ vì sau cuộc họp mặt này, vào
buổi chiều, còn có buổi họp mặt "Nhớ Huân" do AH Trần-Sĩ-Huân
cùng một nhóm đồng hương Huân-Ngữ tổ chức.

Nơi họp mặt lần này là một nửa chiếc nhà đôi (duplex). Vì
nhà chật nên tôi đã e dè suốt hơn hai năm: tuy muốn tiếp bạn
mà không dám cho đến Khi các bạn quyết định mà không thảo luận.
Vậy là tôi liều, cũng lo mà cũng thích.

Đến phân giờ thi mài. Lắc chia của căn nhà thi nhô, tôi bạn
minh mong từ từ tiếp thi to! Phân số "mỗi/căn nhà" sẽ là bao
nhiêu? Nếu quá ít thì sẽ thấy thừa thát, Không vui! Nếu quá nhiều
thì phải chen chúc cõng bức! Sau một lắc đầu do ba mươi lăm phút
mỗi chiếc gõi đi. Rồi đậm lò. Nhìn này làm sao chia trước bốn mươi
người Khách, ngoài chì nhà và con cháu phục dịch?

Giao họp mặt gần đến thi nói bằng khoảng của tôi càng lên cao.
Chắc những thuê và tiền thuê trả lời thi tờ Ai Huân đều họp mặt có thể
tên bốn mươi hay hơn nữa chì đâu có phải tua! Làm sao đây? Tưởng
sanh Ké: viết mây câu ta lối trước vậy. Tưởng bổ! Đó là từ ngày
lý huống chì quen tên mâu tên xin việc và vay tiền, thuê cho anh em
ban bè cùng không có, làm gì có tho! Giả Ai Hôn sắp tới đà Ké.

Thôi thi Không thở thi thẩn chếc cũng chẳng ai chê. Mà mình cũng
không mong ai Khen, bèn... ra mây câu Không tên Không tuổi,
Không niêm Không vận, viết ngay lên Kính nói lời vào:

Cửa nhà chật hẹp đà e ngại,

Ai Hôn quá yêu e meon đzô!

Một gian nhà nhỏ đà tinh bare,

Bàn chục thán tinh tăng mây gian!

Thôi thi càng hẹp càng thán thích,

Cộ xát hàn huyền cung hô hô.

Thơ chỉ mà bài bùn câu, Không phải là từ tuyệt, cũng Không phải là
bát ay, Không phải Không thừa. Thời miền là Ai Hầu từng cõi chay và
hiểu minh thi thời.

Mở ngoặc tên : Thơ như nèa mà nèa tháng sau A.H. Bùi Hiệp
gởi thi nói rằng : " Hôm xóng họp ở nhà anh chị , anh em Sacramento
ra về vui vẻ hân hoan . Lâu lâu mà gặp nhau nèa vậy anh em tuy bớt
mặt mèng cũng thấy hay. Nhân thời anh chị để thơ trên vách tôi xin
gởi tặng anh bùn câu thơ này để anh chị đọc cho vui .

Tân niên cù Huyền Tác bài thơ,
Nét bút bùn bay vách mèt tờ.

Ý thơ dí dỏm tay co xát,
Ai Hầu vui vây tự thue² xia ?

Xin cảm ơn A.H. Bùi Hiệp , nhưng Không biết nèa là Mẹ Khen
thết hay là Mẹ xó em? và Mẹ cũng chuyên thêm bùn câu thơ bắc là
tặng lão ATT Nguyễn Manh Hoàn :

Tân niên cù cù tuồng mập phi .
Cù nèo cù nèo cũng phuông phi .
Cù Hoàn dae mạc trông ra phết
Thết bù ngoài tai cù cùi Khi .

Xin lỗi là xí xò nhiều quá . Đồng ngoặc tên và xin trở lại cuộc
hợp mặt .

Đúng chín giờ A.H. Nguyễn- Thiệp "tồn thường độc mã" tên . Quen
trình là trong nhà đã có anh chị Phạm Hữu Vinh từ Montreal / Canada
trong chuyến Mỹ du ; tên đ² chơi từ hai hôm trước ... Rồi thi tùng cắp ,
tùng cắp , xem vải dọc thân nhau , các bạn lục tục tên . Không ta nói
nói hân hoan cùa chúng tôi . Đồng ơi là đồng ! Đẹp ơi là đẹp ! Nhứt là
các chị . Không những các chị trẻ thi đep ta tẫu mà cả các chị lớn
đã trĩ kỵ hai ba mươi năm trước cũng đẹp , đẹp từ vóc dáng , từ nét
mặt đến trang phục . Cảnh các nè Ai Hầu Khoa² ài trong nhà và cảnh
trời Xuân Cali nắng tối bên ngoài Không biết cảnh nào đẹp hơn !
Như thế Không thể nào Không đẹp trong nhóm AHCC đ² đây , nhất là
chú nhì . Nhân đây tôi xin nhận riêng với các ATT muốn tiếp ban trong
một cuộc họp mặt của phuông mà còn để đặt vì nhà cửa chất hép ràng :
Cứ liều và mai dòi đi - Sẽ thấy Khoa² lâm .

Ai Hầu C.C. mà gặp nhau thì phải biết ! Tay bắt mặt mèng , hân huyền
kè kè . Rõ ràng , hân hoan , tưng bừng nhưng đậm thắm . Đó là cảm tưởng
lẽ d² nhiên là chút quan của chút nhà . Xin nói ra đây để cảm ơn thành
tinh của quý A.H. đã tiếp lời mời tăng hòn tat cả dù nèa lạc quan nhất
của tôi .

Lần này có A.H. đã từ nghìn dặm bay đến họp mặt , đó là ATT.
Phạm Hữu Vinh . Ngoài ra thi còn đồng A.H. đã từ hơn trăm dặm lái xe

đến đây như từ Sacramento. Anh chị Công Tiên Công đã từ Fresno lái xe hơn một trăm năm mèo đàn để gặp bạn. Rồi còn những AH từ Salinas, El Cerrito, San Francisco, Hayward.

Một đặc điểm khác là lần này có tên hai mươi hai nử AH để cảm cờn hai mươi tam năm A.H. Còn phần số nǚ/nam nào đẹp hơn để nói tên tinh thần 'âm phu thê trong giá đình CC!

Như vậy là năm mươi A.H. gởi và trai, chưa kể con cháu trong nhà. Bởi mươi lăm tuổi nết nhà, mà tên tên năm mươi lăm thân tình thì làm sao đây? May là Trời cũng thương C.C. nên ban cho nàng âm bên ngoài. Có tên non hai mươi bốn vui vẻ tràn ra sân tiếp tục hàn huyên, trao đổi tin tức, chia sẻ kỷ niệm và giải khát hoi rai.

Đến phần họp. Ngất ba mươi bạn từ đầu xanh đến tóc bạn tím ngồi quây quần một chiếc bàn dài để nói chuyện.

- Phân trao tài sản:

Tổng quát: Nói chung cuộc tổng hằng ngày cũng như nghề nghiệp với năm tháng đã qua ta khá ổn định. Về giá đình: con cháu tăng trưởng, nhân số gia tăng thêm đậm, thêm rõ, thêm bò. Thành tích nghề nghiệp và mưu sinh: Khoa quan. Chỉ còn những Khắc Khoải về quê hương, đồng bào, gia đình, thân hữu còn ở quê nhà thì chưa người.

Đặc biệt: AH Lục Hữu Dũng từ cảnh mạt túc do nhận ra cảm ơn các AH đã nâng đỡ tinh thần để trãi qua cơn khủng hoảng nặng nề.

AH Lê Thành Trinh ở quê nhà bị tan rã nặng và cần sự giúp đỡ tinh xác và mưu kế.

- Phân Lá Thư: Lá Thư số 28 đang thai nghen ở New Orleans/Louisiana. Các AH hiện diện theo tháng lẻ đã góp được \$270.00 để von bồn cho ngân quỹ Lá Thư. Họ mong sớm nhận được Lá Thư số 28. Vào cuối buổi họp AH Nguyễn Mạnh Hoàn với tinh thần trách nhiệm của một "Hội Trường Không ai bùn" đã gọi điện thoại nói chuyện với AH Phan Đình Tảng thuộc Ban Phụ trách Lá Thư ở New Orleans thì được biết các AH bên ấy tiền không an, sức khỏe dồi dào, tinh thần tinh tắn. Về Lá Thư thì hiện nay tài chính đã tạm ổn nhưng bài vở thi còn ít. Tuy nhiên Ban Phụ trách sẽ cố gắng để Lá Thư số 28 được xuất bản một ngày gần đây.

- Phân Tuồng Trợ: Phân này thu được \$170.00 về mục tuồng trò chung và \$53.00 để riêng trợ cá nhân AH Lê Thành Trinh. Phân sau này xem chừng quí it nên sau khi thảo luận lại, ta sẽ đã chấp thuận trích 50% của mục tuồng trò chung để tăng cường phân AH Lê Thành Trinh. Nhé vậy mục Tuồng Trợ chung có \$85.00, và mục Tuồng Trợ cá nhân AH Trinh có \$138.00.

- Hợp mặt Kỷ Sắp tới: Chỉ sau vài câu thăm dò ý kiến ngắn ngủi là AH Trần Hữu Tất xung phong mời họp kỷ niệm tới tại nhà mình ở Newark

vào tháng 5, 1984. Ngày bế thông báo sau.

- Đề tài đặc biệt trong buổi họp hôm nay: Lập tại Mỹ một Hội chính thức để quy tụ các Ký Sư VN. Xin xem tờ phu đính và Bảng kê kê về cuộc họp mặt này.

Ăn nhậu: Tùy phần họp và thời luân mọi vẫn để là tiếp tục hàn huyên trong bữa ăn. Lần này chúng tôi chọn công thức Khôc nhưng lần trước: vài món ăn chính mua của một đồng hàng cung cấp tên nhà, nội dung chỉ bò tơ vài món phu. Tình thần hân hoan thi khẩu vị dễ dãi. Chủ nhân chỉ mong quý bạn vui thích, Không chê, là tốt.

Hội họp vui vẻ thi thoảng qua mai. Thân thoát đã tên hai giờ chiều. Vì phần đồng tế di dự cuộc họp mặt "Nhớ Huế" nên cuộc họp mặt AHCC phải chấm dứt. Chia tay và hẹn cuộc họp tháng năm.

Tạ Thuyền

*** Xem hết bài tưởng-thuật buổi họp xuất-sắc này của AH HUYỀN lại tố thêm mấy bài thơ của AH HUYỀN và MÊ BUỒ-HIỆP, BPT ở N.O. mà dấu "văn dốt vũ nhác" cũng nổi-hứng lên không cầm được mỗi làm bài thơ ..."con cóc" sau đây gởi tặng các AH Bắc Nam Cali.:

Bác Huyễn nhà ta mở par-party,
Đãi đảng Công Chánh-xu' Ca-li.
"Trai thanh gái lịch" đua nhau tối
Cọ-xát hân-huyền kiêu C...C... (đọc Xi-Xi)
Nhìn qua danh-sách như xem ảnh
Tết Bộ năm xưa trước V.C. (đọc Vi-Xi)
Diễn-văn Bác Vinh đua cao đọc
Thành-tich kè-lê thât lâm-ly
Chúc-Sắc trên thèm chen nhau đứng
Tống, Giảm rồi Khu lại Sở, Ty
Ước gì quay ngược thời-gian lại
Tết vào sân Bộ uống đói ly !

C..(on)C..(óc) Sí

(Thơ dở quá nên không dám gán cho BPT mà phải khai thiệt là con-cóc-sí là Ph.D. Tặng đó)!!!

Danh sách Ai-Hieu hiện diện và đóng tiền
trong cuộc họp mặt ngày 5-2-1984 tại Milpitas, CA.

Số thứ tự	Ai-Hieu	Üng hộ LTAHCC	Tương Trợ chung	Tương Trợ c/c nhân	Người được giúp
1	Ô.B. Nguyễn Mạnh Hoan	5.00	10.00	-	
2	Ô.B. Biêu Hiệp	10.00		20.00	Lê Thành Trinh
3	Ô.B. Nguyễn Đức Súy	10.00	10.00	-	
4	Ô.B. Phạm Hữu Vinh	10.00	20.00	-	
5	Ô.B. Hoàng Đình Cảng	10.00	10.00	-	
6	Ô.B. Lê Ngọc Diệp	10.00	20.00	-	
7	Ô.B. Trần Hầu Tát	10.00	10.00	-	
8	Ô.B. Tôn Thất Thiều	10.00	10.00	-	
9	Ô.B. Lê Mông Hùng	10.00	-	-	
10	Ô.B. Hồ Nhiet Tân	10.00	-	-	
11	Ô.B. Nguyễn Văn Định	10.00	10.00	-	
12	Ô. Nguyễn Cường	10.00	-	-	
13	Ô. Nguyễn Minh Trí	10.00	10.00	-	
14	Ô. Hồ Thuận	5.00	-	-	
15	Ô.B. Nguyễn Xuân Mồng	10.00	-	20.00	Lê Thành Trinh
16	Ô.B. Nguyễn Đình Duật	10.00		-	
17	Ô.B. Hà Thủ Gia Long	10.00	10.00	-	
18	Ô.B. Vũ Bá Định	10.00	-	-	
19	Ô.B. Phan Ngọc Cò	10.00	10.00	-	
20	Ô. Nguyễn Đăng Thịnh	10.00	10.00	-	
21	Ô. Trần Bát Nhường	10.00	-	-	
22	Ô. Nguyễn Thiệp	10.00	-	-	
23	Cô Lê Kim Cúc	10.00	-	-	
24	Ô.B. Nguyễn Hân Tý	10.00	-	-	
25	Ô. B. Cung Tiên Công	10.00	10.00	-	
26	Ô. Nguyễn Xuân Hoan	10.00	10.00	-	
27	Ô.B. Tạ Huyền	10.00	10.00	-	
28	Ô. Nguyễn Quang Cheugen đ/c Canada, Không hiện diện, gởi #US 23.00 cho anh Thành Cheugen và phân phôi khí bê tông		10.00	13.00	
		#270.00	\$170.00	\$53.00	

Sau khi trừ thông báo kết quả đóng góp như tiền c/c Ai-Hieu hiện diện, sau
khi thảo luận, phân phôi lại tiền tương trợ khí bê tông: Tương trợ chung $\frac{\$170.00}{2} = \85.00
Tương trợ anh Lê Thành Trinh $\frac{\$170.00}{2} + \$53.00 = \$138.00$

Đề tài đặc biệt thảo luận trong cuộc họp mặt AHCC
nhóm Bắc Cali ngày 5-2-1984 tại Milpitas, CA :

Lập Hội Ký-Sứ VN tại Mỹ

Văn đề này đã được đề cập vài ba lần trong Lá Thư AHCC, và
đã được đưa ra thảo luận trong nhiều lần họp trước nhưng chưa đạt đến kết
lập quan điểm nào.

Lần này AH Nguyễn Phú Cường trình bày lại Văn đề: Khát vọng
của giới Ký-Sứ VN tại Mỹ muốn có một tổ chức chính thức để gặp
gỡ nhau, và hành hoạt chung hàn trao đổi ý kiến kinh nghiệm về nghề nghiệp
cùng các vấn đề Khoa học, Kỹ thuật. Tiếp theo những lần họp mặt trước
tay, đã có vài lần một nhóm 5-10 AH từ đó gặp nhau để cù gảng xây dựng
các câu hỏi; tuy nhiên những cù gảng ~~chưa~~ ôn cù lì tì, chưa đưa ra hướng
lòng và là thích ứng cho nên chưa tiến bộ. Ban Cương mong các
bạn giúp đỡ của các bạn trong tập thể AHCC.

Một số ý kiến sau:

- Khát vọng của bạn bè trong văn đề này là một khát vọng chính đáng.
- Lập Hội Ký-Sứ VN tại Mỹ là một dự án rất phè phẩy.

- Công việc tuy khó nhưng không phải không làm được. Cần phải có một
tổ chức có nhiệt tình, kỷ luật và công khéo, kiên trì trong cù gảng,
lâm việc tích cực và có phương pháp. Xây dựng Hội chỉ là bước đầu.
Sau này cần điều động, duy trì và phát triển Hội.

- Hoàn cảnh chúng ta sống rải rác trong một tiểu bang quá rộng là một
trò lắc lớn để hành hoạt chung. Có thể vượt qua trò lắc này chưa?

Để bắt đầu, cần đề nghị của AH Tạ Huyền các AH hiện diện chấp
thuận lập một Tiểu Bang Ký-Sứ Task Force để nghiên cứu trước văn đề. Tiểu Ban
này gồm có bốn Ký-Sứ từ Đông trong vùng Sacramento, CA, là: 1/ Nguyễn
Phú Cường, - 2/Hồ Nhết Tân, - 3/ Trịnh Huân Đức, - 4/ Vũ Đình Bôn.

AHCC sẽ ủng hộ những cù gảng của Tiểu Bang. Mong rằng kể
từ nay có mỗi lần họp mặt AHCC, Tiểu Ban sẽ có đại diện đến trình bày
những hoạt động và những kết quả đã đạt được từ cuộc họp mặt trước.
Xin Tiểu Ban cho biết cần ada AHCC giúp đỡ những gì.

Riêng AH Tạ Huyền lưu ý, nếu trước bao trước và sau không
đòi hỏi một cuộc xé đính quá dài, thì sẽ tổ chức họp mặt với Tiểu Ban
để gặp thêm ý kiến.

T I N M U N G

AH NGUYEN HAN TY ở San Jose, California đã làm lễ thành hôn cho Trưởng Nam NGUYEN QUOC HUNG đẹp duyên cùng Cô NGUYEN LINH CHI Trưởng Nữ của Ông Bà NGUYEN NHU LAM ở Gretna LOUISIANA. Hôn-le đã cử hành ngày 17 tháng 12 năm 1983. Vì nhà gái ở Gretna nên một số AHCC đã được mời dù tiệc cưới ở New Orleans.

AH HUYNH VAN AN ở Marrero Louisiana đã làm lễ thành-hôn cho Thủ Nam HUYNH KIM LUU đẹp duyên cùng Cô CAO HONG VAN. Hôn-le đã cử-hành tại Chicago ngày 18 tháng 12 năm 1983. Các AHCC ở New Orleans đã đến dù đông-đẹp bữa tiệc ra mắt do AH AN tổ-chức.

AH DOAN KY TUONG ở Houston Texas đã làm lễ thành-hôn cho Trưởng Nữ DOAN THANH TRUC đẹp duyên cùng Cậu NGUYEN LAM VIEN Trưởng Nam của Ông Bà NGUYEN XUAN DUNG ở Channelview Texas. Hôn-le đã cử hành tại Channelview ngày 3 tháng 3 năm 1984

Lá Thư Ai-Hữu Công-Chánh gửi lời mừng và chia vui cùng các Ai-Hữu đã có thêm đâu thêm rẽ và cầu chúc cho Cô Dâu và chú Rể "SẮC CẨM HÒA HỘP, TRẦM NĂM HẠNH PHÚC"

TÔI ĐI RIỄM VIỆC

B.D.H.

Các bạn mới tới xứ cờ Hoa này, có lẽ đều gấp nhưng tro' ngai tương-tự như tôi:

- Anh Ngú

- Bằng cấp Mỹ hoặc kinh-nghiêm tại Hoa-Ký

Hồi xưa ở quê nhà, mình nói gì Mỹ cũng hiểu, Mỹ nói gì mình cũng nghe rõ 5/5. Nhưng sang tới đây mọi sự đều thay đổi, vành lõi tai mà nghe chỉ hiểu chừng 50%. Còn lại là bám que, còn nói-nắng sao nó ngưỡng-ngưng thế nào áy. Đó là tro' ngai thứ nhất khi di xin việc.

Tro' ngai thứ hai là bằng-cấp Mỹ cũng không, kinh-nghiêm tại Hoa-Ký cũng không. Do đó, đơn-gởi đi thi nhiều nhưng không mang nǎo chịu "interview" mà côn trả lời khéo là "overqualified." Đạo đó các công-ty lớn thường hay có "open house" để tuyển-lựa nhân-tài. Chỗ nào có open là tôi nhǎo vồ vĩ được interview không mất tiền mà lại côn học-hỏi thêm kinh-nghiêm xứng người. Sau khi đậu PE, tôi quyết định mở một chiến-dịch "job hunting." Từ vũng biển thô mông Santa Monica đến miền đồi núi Pomona, từ trang-trại tổng-thống Reagan đến giáp ranh thị-trấn San Diego, (nghĩa là dù bốn phương trời mươi phương đất) tôi đều rong-ruổi dường trường đến tận nơi viết application. Công-số cũng như tủ-sò, hàng-to-cùng nhu-hàng nhỏ đều có resume của tôi. Có lần tôi lạc vào một cổ-quan thuộc Bộ Quốc-Phóng, nhân viễn an-ninh chǐm, nỗi bao vây tôi và hỏi tôi có quốc-tịch Mỹ không, có mang súng không? Tôi thành-thật trả lời tôi đến đây với mục-dich xin việc.

Nhiều lúc chan-chuồng, ngồi giữa công-viên bao la vũng Orange, tôi đặt bút ghi vào nhật-ký "...tôi chỉ nhìn thấy toàn lõi màu đen trước mắt, sau lưng và cả hai bên nứa..." Tá xung húu dột như vậy mà vẫn chưa kiềm ra việc, có lẽ đất Cali không phai là nơi dụng vo? Tôi chuẩn bị hành-trang di Richland, chò anh Ngó. Sau khi mua vé xong, tôi nhận được hai điện-thoại "Congratulation." Đó là của hàng C. F. Braun tuyển tôi làm Senior Structural Engineer và hàng Bechtel tuyển tôi làm piping

Engineer. Sứ thực tôi hiểu biết rất đại khái cả 2 ngành này nhưng nhờ học thuộc lòng các code Mỹ như ACI, AISC, ASME, ANSI..., nên họ tuyển tôi (đối với người Mỹ thuộc như vậy phải là kỹ sư có nhiều năm kinh-nghiêm!)

Sau đó tôi nhận được giấy báo của City Glendale, Toronto gọi tôi đi làm. Ở đây tôi cũng cần mở đầu ngoặc là tôi thi viết tại quá nhiều công sở, phản động các bài thi ra đều tương tự giống như bài thi E.I.T. nên chỉ vài lần thi, tôi khoanh A, B, C, D, trúng hầu hết.

Đến các nơi khác gọi, tôi vẫn trung thành với C. F. Braun vì nói đây là có công đào-luyện tôi. Sau 2 năm vừa làm vừa học, tôi cảm thấy kỹ sư mình không thua kém gì kỹ sư Mỹ có nhiều năm kinh-nghiêm. Một đồng-nghiệp ngoại-quốc biết tôi mời tôi Mỹ chưa đầy 1 năm hỏi tôi "chắc anh có nhiều kinh-nghiêm trong ngành xây cát nhât máy lọc dầu," tôi trả lời là "tôi có kinh-nghiêm tại công-ty Shell, Việt Nam" (project tôi đang làm lúc bấy giờ là Shell Canada).

Niềm vui kéo dài chúa được bao lâu, tôi bị lay off đúng vào thời kỳ suy-thoái kinh-tế (đầu năm 1983) tôi rời bỏ công-ty với bao ngậm-ngùi luyến-tiếc. Ở lại tại Cali cũng không tìm ra việc, tôi bên mồ cuộc trường-chinh, lần này không phải bắc-tiền mà đồng tiền. Tới New Orleans, tôi cũng chạy dài người đi kiếm việc. Một tháng trời theo đuổi nhưng vô vọng, tôi quyết định trở về Los Angeles rồi đi Washington D.C., chờ anh Tri. Hành trang đã xong, tôi lại nhận được điện-thoại của hàng E.P.G. qua anh Trang "Hàng đang cần 1 structural Engineer." Cái số tôi hai lần như vậy lúc đầu bao giờ cũng long-dòng vất-vả nhưng hứa-hứa tốt, luôn luôn có quỹ nhân phu-trợ.

Đã hai lần đi lang thang xin việc, tôi quá sợ cuộc sống bấp-bênh ở đây, nên bằng mọi cách tôi xin, đi làm cho Nhà Nước, tôi cần 1 sự ổn-dịnh về tinh-thân để có thi giờ nghỉ tối ban-bé đang cồn kẹt ở lại, đến quê mẹ điêu-tan. Đó là lý do tôi đổi bỏ E.P.G. sau 6 tháng làm việc với bao buồn vui lần-lộn để trở thành 1 công-chức của thị-xã New Orleans.

Nhưng ngày tháng đi xin việc là những kỷ-niệm khó phai mờ trong trí tôi, cho đến giờ nay tôi vẫn ẩn số nó và coi nó như những thứ thách cam-go của cuộc đời mình vậy.

CON SỐ 20 VÀ CUỘC ĐỔI ZỐI

H.B.

Mỗi chiều chủ-nhật, tôi thường hay đi dạo quanh khu French Quarter thuộc thành-phố New Orleans để nhớ lại Saigon năm xưa. Phố xá ở đây kiến-trúc giống như kiều Saigon hay Hà-Nội với French Market giống như chợ Bến-Thạnh, công-trường Jackson với những nghệ-sĩ hát rong hoặc múa rối ngoái trói. Tất cả đều phảng-phát sinh-hoạt của một thành-phố thuộc-dịa thừa xưa. Điều lâm tôi thích-thú hơn cả, tôi trở lại thành-phố này sau 20 năm xa cách. Cung nơi đây, tôi đã ngồi lắng hằng giờ để nghe những bài thanh ca của người nghệ-sĩ da đen, tiếng hát nghẹn-ngao giống như tiếng khóc nước-nó của quê hương tôi trong những năm chinh-chiến. . .

Một buổi sáng mưa thu 1954, tôi-một thân mảnh-dài bờ Hà Nội 36 phố phuông để di-cù vô Nam. Qua cửa sổ của máy bay Dakota, tôi nhìn lại Hồ Gươm một lần cuối, long buôn rười rượi, giọt lệ rưng rưng vỉ chuyên di không hẹn ngày về. Nhưng ngày đầu tại Saigon lâm tôi thất-vong. Chiếc xe GMC chở tôi và một số đồng bao di-cù khác tôi trạm tiệp-cù Bệnh-viện Bình-Dân, chật ních lây người, ngay cả hanh-lang cầu tiêu cũng có nhiều gia-dinh cư-ngu. Tôi đánh lang thang, nay ngủ dưới mai hiên nhà thờ, một trường học. Số tiền trớ-cáp \$10 một ngày chỉ đủ để trưa, chiều ăn phở. Bốn năm đầu tại Saigon là những thủ-thách cam-go, tôi lâm đủ mọi nghề, bán báo, dạy học, viết Cours... mièn sao có đủ tiền ăn-học. Nhớ vậy tôi cảm-thông xâu-xa những nỗi bất hạnh của cuộc đời, gán gửi nỗi kiếp sống lâm-than của giới nghèo. Điều ám-ánh tôi trong suốt 16 năm công-chúc lá lâm thể nào cải-thiện đổi sống nhân-viên thuộc quyền, đi tôi đầu tôi cũng hăng say xây dựng lại nhã ở nhân-viên, quán ăn, tram hớt tóc mièn phi'...

Cho tôi ngày VC chiếm miền Nam, tôi đã hồn một lần bỏ nước trôn di nhưng không thành. Có lẽ ông Trời muốn tôi nhìn lại mô-máy ông cha sau 20 năm trôi cách-biéet. Thủ thúc tôi háo-hức chuyên di Bắc vi được trở về thăm nỗi chôn rau cát ròn một lần chót, nhưng nỗi buôn man-mác xâm chiếm tâm-hồn tôi khi được thấy cảnh nghèo-nàn, lạc-hậu hiên ra trước mặt tôi. Nhưng cửa hàng sâm-uất tại Hàng Bông, Hàng Đào đâu con nua, nay được dung lâm nỗi cũ-ngu cho nhiều

gia-dinh chen-chúc nhau với nhung vách tường loang-lổ. Đóng ruộng
tháng cánh cõi bay cõng không che nõi cái thiêu ăn, thiêu mắc của
người dân miền Bắc. Tôi chấp nhận cái nghèo-nàn nhưng không thể
não chấp thuận cái sa-doа về tinh-thân. Tôi không còn lúa chọn
não khác, cái giá tự-do mà tôi phải trả 35 ngày lệnh đênh trên biển -
cả nhìn dõi nhìn khát, tuyêt vọng, con thuyền quay cuồng giữa vọng
biển bao-la...

Tôi dát minh tinh dậy khi dân hố câu xá xuống trước mắt tôi và
tiếng hát trám-bóng của người ca sĩ da đen vọng lại. Hai mươi năm
trôi với bao tháng trám biển đổi. Con số 20 đã đến với tôi hai
lần, biệt đâu 20 năm sau tôi lại được trở về thăm Saigon mến yêu
trong tự-do thanh-bình. Đó là niềm vui lớn-lao nhất và cuối cùng
của cuộc đời tôi vậy.

TIN VUI !
BỘ-NHIỆM
XỨNG ĐÁNG !

—o—

Lá Thư AHCC rất hân-hiện
đăng lên đây bắn tin của
một Hảng Kỹ-Sư Cõ-Vân lớn
ở New York "PARSONS BRINC-
-KERHOFF INTERNATIONAL, INC.
thông-báo đã bộ-nhiệm AH
BÙI MANH CÂN làm "DIRECTOR
of PORT DEVELOPMENT".

BPT gởi lời mừng AH CÂN
Đây là một vinh-dự lớn
cho các AHCC chúng ta.

We are pleased
to announce the appointment
of Can Manh Bui
as Director of Port Development

Parsons
Brinckerhoff

Parsons Brinckerhoff International, Inc.
One Penn Plaza
New York, New York 10119
(212) 613-5090

The Parsons Brinckerhoff group of consulting
firms, with 37 offices worldwide, comprises
approximately 1200 engineers, planners,
architects, and construction managers. The
original firm was founded in 1885.

Nụ cười ái-hữu

Quá hay hoá... đồ.

Một cô gái đạo Gia-tô yêu chàng trai đạo Do-Thái muốn lập gia đình với chàng trai nhưng trở ngại tôn giáo. Mẹ cô gái "chỉ nuôc": "con phải thuyết anh ta làm sao anh cái qua công giáo là xong." Cô gái nghe lời cô gắng thuyết ý-trung-nhan. Mọi sự tốt đẹp, anh Do thái cái qua Công giáo, hôn nhân sắp thành thi một buổi nọ anh ta đến xin tự hôn. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi con gái lý do. Cô ta râu rí nói: "Thưa mẹ có lẽ con thuyết quá hay, chàng định tu làm linh-mục không chịu lấy vợ nữa??!!

Không ai biết vợ bằng chồng.

Một giám đốc công ty đi du "Seminar" ở Chicago. Bé mạc xong, ông ta phải lấy máy bay về gấp trong một giờ đồng hồ mà tìm bà vở không ra vì bà ta đang ngao-du ở một Shopping center nào đó. Quen giao quyết mồi việc cáp bách, ông ta bao người thủ ký điện thoại để ngừng tức khắc hiếu-lúc của tất cả thẻ mua chiu (credit card) của ông bà cho đến khi có lệnh mới. Đô 15 phút sau bà ta kêu về cho ông định ... hỏi thăm sức khỏe! Nhờ vậy mà ông ta biết chờ đi đón bà lên máy bay kịp giờ.

Tranh quá đặc.

Hoa sĩ trú danh Pablo Picasso mỗi khách ở nhà riêng. Có một bà kia nhìn quanh không thấy treo bức họa nào của chủ nhà mỗi hồi: "Có lẽ ông không thích các tác phẩm của ông chẳng!". Picasso thông-tha trả lời: "Thưa bà, tôi thích làm chủ nhưng không đủ tiền để mua lấy một bức nào."

Đọc chưa hết !

Trong một buổi tiếp-tân ở Tòa Đại-Sứ Mỹ ở Moscow viễn Giám-Đốc báo Izvestia của Liên-Xô lấy một hộp quẹt trên bàn và nói lớn : "Thưa Ông Đại-Sứ, tôi sẽ đọc chữ ghi trên hộp quẹt này và mong Ông Đại-Sứ giải-thích cho tại sao một quốc-gia tự cho là yêu-chuông hòa-bình mà lại ghi những khẩu-hiệu hiếu-chiến như vậy : (và anh ta đọc lớn) "ENLIST IN THE U.S. ARMY !" (Hay đăng vào Bô-Binh Mỹ). Rồi anh ta nhìn Ông Đại-Sứ mỉm cười tủ-dắc ! Mọi người nhìn Ông Đại-Sứ chờ-dời câu trả-lời . Ông Đại-Sứ tiếp lấy hộp quẹt trả qua trả lại và mỉm cười nói : "Đã có nhiều người có ý-nghi sai lầm như Ông Ban đây chỉ vì vô-ý không đọc hết các dòng chữ ở sau hộp quẹt.Tôi xin đọc thêm hai dòng chữ ghi sau hộp quẹt này thì quý-vị sẽ hiểu sự cần-thiết của dòng chữ trước.Và Ông đọc lớn : "Safety First ! Prevent Accidents !" (An-Toàn Trước Nhất ! Đề-Phòng tai-hoa !"

Xác chết khó xu !

Người ta đồn rằng khi Khruschev của Liên-Xô lên nắm chính-quyền sau khi Stalin chết vẫn còn ngán nhà độc-tài mác-dâu đã quá-cô! Đêm nào cũng bị những giặc mỏ hải-hùng ném mồi nghi lâm sao đêm xác của Stalin ra khỏi điện Kremlin. Điện-thoại cho cô Tổng-thống Kennedy đề-nghi tăng xác Stalin cho Mỹ muôn làm gì thì làm.T.T. Kennedy trả lời rất tiếc ! nhân-dân Mỹ không bao giờ chấp-nhận có một lãnh-tu Cộng-Sản, chết hay sống, ở trên đất Mỹ và chỉ cho Mr. K. hỏi Thủ-Tướng Anh Macmillan xem sao? Macmillan cũng trả lời rất tiếc, muôn giúp lâm nhưng sợ khó-khăn về chính-tri. Ông nói Mr.K. thử hỏi Tổng-thống Pháp De Gaulle xem sao.De Gaulle lâu-lâu cũng có giúp Liên-Xô và nhất là Ông ta khóc chọc tức Mỹ.Lại điện-thoại qua điện Elysee.De Gaulle bảo lúc nào khác thi nhân ngay nhưng nay đang gặp lung-cung nội-bộ và ngoại-giao và nói Mr.K. kêu Thủ-Tướng Do-Thái Ben Gurion xem sao ! Lại điện qua Tel Aviv.Ben Gurion do-dù,Mr.K. dò-ngợt : "Tôi sẽ ra lệnh đưa vào ban đêm không ai biết đâu mà sợ!Ben Gurion cuối nói :"Ngài đừng hiếu-lâm ! Tôi không ngán đau,Ngài cứ đưa vào bất-cứ giờ nào trong ngày tiên cho Ngài Sơ-dì tôi do-dù là vì theo thống-kê thi nước tôi có ti-le người chết đi rồi lại sống lại rất cao,cao nhất thế-giới.Khruschev im la

tảng và sau đó đưa xác Stalin ra khỏi Điện Kremlin mà không đưa qua Do-Thái.

Kieu-ngao hay tuong-tuong !

Một bà sơn-sôn đèn xưng tội ;" Thưa Cha, sáng nay lúc ngủ dậy con đã dùng trước gương hơn một giờ để ngâm sác-dep quyến-ru của con không chán măt.Như vậy có phải con phạm-tội kieu-ngao không a ?" Cha suy-nghi rồi trả-lời :"Không ! Cha không nghĩ là con phạm tội kieu-ngao.Nhiều lâm là người ta có thể trách con quá giàu tuong-tuong mà thôi !!!"

vì do^n^n nên đặt

Nhà sỹ noi-danh Igor Stravinsky được một hãng phim đề-nghi trả thu-lao \$4,500 để viết một bản nhạc cho cuốn phim sắp ra.Nhạc-sĩ tu-choi cho là quá rẻ ! Hàng phim nói họ cũng chỉ trả chung ấy cho tất cả các nhạc-sĩ trước ! Stravinsky nói :" Các Nhạc-sĩ trước đều là những thiên-tai, họ viết nhạc để quá đau có mặt công bao nhiêu.Còn tôi bắt tài viết một bản nhạc mặt công nhiều lâm! \$4,500 đau có xứng với sức lao-dong ?"

Thời-gian ... 15 miles !

(Chuyện này nghe được ở TP Hồ-Chí-Minh sau ngày "giao-phong") Khi VC vào Saigon tiếp-thu được Computer tối-tân của Mỹ để lại y-nghien.Một số Cán-Bộ muốn tân-công mới đề-nghi với Trung-Uổng Đảng dùng Computer ấy để phân-tích các dữ-kien kinh-te, chính-tri xã-hội xem bao nhiêu lâu nữa thì Việt Nam sẽ di dời xã-hội "Cong-San Chu-Nghia" ? Được chấp-thuận các Cán-Bộ đã xu-dung ca chuyen-vien Nguy để thâu-nhập các dữ-kien cờ như :

"Nước ta không cần kinh qua giai-doan phát-triển tư-bản mà buộc nhay vot lên làm cách-mạng vò-sản ngay!" --"Năm vung chính-quyền vò-sản đồng-thoi tien-hanh 3 cuoc cách-mang : Cách-mang ve quan-he-san-xuat, cách-mang ve khoa-hoc ky-thuat, cách-mang ve van-hoa va xa-hoi, trong do cách-mang khoa-hoc ky-thuat la then-chot!" --"Den xa-hoi thi nguoi dan lao-dong theo khä-nang va huong-thu theo nhu

nhu-cau.Sản-xuat vật-chất thưa-thái nhở cách-mạng khoa-hoc kĩ-thuật , người dân cần gì thi chỉ lấy đù dung nhở cuộc cách-mạng xã-hội văn-hóa đã tao nên những mâu người cộng-san lý-tuồng v...v..." Một tháng cho dự-kien,máy chạy 1 tuần lê.Cho print câu trả lời chi von-ven có máy chủ :"15 miles !?" Không ai hiểu gi hết.Cán-bô Chuyen-vien cai nhau chi-chóe! Lệnh của đồng-chí Lê-Duân phải cho chạy lại gấp và trình kết quả lên Bộ Chính-Trị quyết-dinh.

Xét lại dự-kien, cha máy chạy lại.Khi print ra máy chủ bí-ẩn: "...15 miles ?!" .Bộ Chính-Trị giao cho Uy-Ban Khoa-Hoc Kỹ-thuật giải-thích.Uy-Ban họp liên-miền mà không tìm ra ý-nghĩa thi có một Uy-Viên bỗng la lên "...Eureka,tôi có thấy một cách giải-thích nhưng tuy Trung Ương đang quyết-dinh :"Tôi xem trong các dự-kien cho vào máy có một đoạn trích bài diễn-văn của đồng-chí Bí-Thú Thủ-Nhật ; cứ mỗi kế-hoạch 5 năm thi cách-mạng vô-san o nước ta lại tiến lên một bước ! Máy này của đế-quốc My mà người dịch lại dịch bước là foot nên máy tính ra : 1mile là 5280 feet 15 miles là $15 \times 5280' = 79200'$.Mỗi 5 năm thi tiến lên một foot như vậy 15 miles là : $79200 \times 5 = 396000$ năm hay là 3960 thế-ky !?" Trung-Ương Đang quyết-nghi : Máy này có tư-tuồng phản-động, là tay-sai của đế-quốc gài lai để phản tuyên-truyền phá-hoại cách-mạng.Máy này phải cho đi Học-Tập-Cai-Tao lâu dài để thảm-nhullan đường lối cách-mạng khi nào tiến-bô mới được hưởng chính-sách khoan hồng của Cách-Mạng .

Ai ... mồ ?

Một cô gái đã đứng tuổi, chưa chồng đèn kẽ với Bác-Sĩ rằng đã mấy tháng nay cứ chớp mắt là cô bị một giấc mơ kỵ lạ :một gã đàn-ông thắt bánh trai vào phòng cô vừa tiên đèn giường cô vừa tự thoát-y để lộ một thân-hình lực-sĩ! Hoảng quá,cô la lên : Ô hay! Ông định làm gì ... tôi thê ? Chàng ta điêm-tinh trả lời : tôi nào có biết vì cô nằm mơ chứ tôi có nằm mơ đâu ??!! Rồi cô ta tinh dậy.Bác-sĩ trầm-ngâm suy-nghĩ rồi cũng trả lời : "Tôi cũng không biết được vì cô nằm mơ chứ tôi có nằm mơ đâu và tôi cũng chưa thấy gã đó bao giờ để đoán ý-dịnh của gã !!!"

Vài mâu chuyện ở quê nhà

NGUYEN THAI HAI

I. SÁNG KIẾN TUYẾT VỚI CỦA CÔNG TY ĐIỆN

- Căn-cứ tình-trạng nhân-dân xin đi theo chương-trình ODP ngày cảng đông.
- Căn-cứ tình-trạng dân "Kinh-Tê-Mỗi" chiếm ngự lề đường ngày cảng nhiều.
- Căn-cứ phong-trào nhân-dân Mỹ sang-trong ưa-thích dùng đèn dầu để tăng thêm vẽ âm-cứng và thô-mông.
- Căn-cứ tình-trạng thiểu-thôn đủ mọi thứ trong hiện-tại và tương-lai.

Công-ty Điện chúng tôi đề-nghi cắt-diện 6 ngày/tuần với những ưu-diểm sau đây :

1. Giải-quyet được các khó-kann và tồn-tại lâu-dài của Công-ty và Nhà-Nước.
2. Để đồng-bảo thấy được rằng nhân-dân Việt-Nam cũng sông thô-mông và âm-cứng như bọn nhả giàu của Đế-Quốc Mỹ. Do đó họ thấy không cần phải xin xuất-ngoại nữa.
3. Để hàng ngày đồng-bảo có thể vận-động cở-thể tại gia khi xách nước mỗi chiều lên các chung-cư và gián-tiếp hỗ-trợ Bộ Y-Tê trong vận-de "kết-hoạch-hóa" gia-dinh.

Uy-Ban Nhân-Dân T/P Hồ-Chí-Minh đã duyệt, khen-thưởng Công-Ty Điện Nước có sáng-kiến tuyệt-vời "1 tốn bẩn được 4 chim"!?

II. KHÁCH-SAN VĨ-ĐẠI LÔ-THIỀN

Từ ngày mọi sinh-hoạt của nhà ga xe lửa Saigon được trình-trọng dời ra ga Bình-Triệu, với nhiều lý-do mà chỉ có các đảng-viên cao-cấp mới hiểu, nhân-dân "Kinh-Tê-Mỗi" đã phát-huy cao-độ sáng-kiến lăm chục tập-thê nhà ga này và biến nó thành một khách-san lô-thiên vĩ-đại độc-nhất vô-nhi. Toàn Khu-Vực đùbc các đầu-nâú

phân ranh chiêm-cu'. Mỗi tên có sô-hiệu riêng được phân-biết với những sô viết trên các chiêu rách mà giá muôn tối-thiệu \$5/dêm. Điều đặc-biết của khách-san là mỗi sáng khách tro' được một ca nước và một bồn chải đánh răng không kem để rửa mặt và đánh răng. Tất cả vật-dụng này phải được hoàn-lại sau 5 phút.

III. TỰ DO BUÔN BÁN

Thay tinh-trạng công-nhan-viên càng ngày càng đối và vaõ các xi-nghiep tinh-trạng cũng không khá hơn và lai dẽ lót-đường đi Thanh-Niên Xung-Phong và Nghĩa-Vụ, đồng-bào ta tu'hơn 3 năm nay đã làm sông lai phong-trào buôn-bán tự-do. Sau nhiều buổi họp kín, dài, chúng đã o-át cắp mòn-bài cho bắt-cú ai muôn xin để vừa đắp ngân-quỹ riêng của gia-dinh chúng và chung của thành-phố và thoả-mãnh dân-chúng, đúng đường-lối của Đảng. Sau đó đánh-thuê thất nang vào các con buôn và kèm theo chiến-dịch han-chê việc nhận qua nước ngoài. Nhiều con buôn chịu không nổi muôn trả mòn-bài và hiện đang dở khóc dở cười. Trước tiên muôn được cứu-xét đường-sử phải làm thủ-tục " đầu tiên " (xin đọc ngược lại) với nhân-viên phụ-trách và sau đó đóng lệ-phi bằng 1/2 lệ-phi xin mòn-bài.

Ôi ! Biết bao-giờ người dân VN mõi thoát được sự lãnh-đạo vô nhân-bat nghĩa hiên-tai.

XIN CHÚ Ý ! XIN CHÚ Ý !

BẤT ĐẦU TỪ NAY, KẾ TỪ SỐ 29 TRỞ ĐI BAN PHỤ TRÁCH LÀ THỦ AHCC CUNG NHƯ CÁC QUÝ TƯỞNG TRỞ CHUNG VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỔI TỪ NEW ORLEANS LÊN MIỀN BẮC CA LI.

MỌI THỦ TƯ LIÊN LẠC, BÀI VÕ, TIỀN ỦNG HỘ XIN GỎI ĐÈN :

AH LÊ NGỌC DIỄP
8181 FAIRWAY CT.
NEWARK , CA 94560
PH : (415) 796 5135

TÌNH HÌNH QUÝ LÁ THỦ ÁI HỮU CÔNG CHÁNH VÀ TƯỞNG TRỌ ÁI HỮU

LÁ THỦ SỐ 28

A- PHẦN THÂU DO ÁI HỮU NUÔI DƯỠNG :

Tên Ái Hữu và chồ	Ung hộ	Tưởng		Trợ	
		LTAH	Chung	Cá nhân	Giúp
-Tình hình quý LTAH 27 mang sang	1,694.33	728.35		415	
-Đỗ văn Sến	Wa.	20	-	-	
-Ngô Năm	Md.	10	-	-	
-Vũ gia Ân	Cal.	15	-	-	
-Phan quang Nam	Tx.	20	-	-	
-Ta Huyễn	Cal.	10	-	-	
-Bùi Hiệp	Cal.	10	-	-	
-Nguyễn đức Súy	Cal.	20	-	-	
-Phan ngọc Cổ	Cal.	20	-	-	
-Nguyễn văn Định	Cal.	20	-	-	
-Lê ngọc Diệp	Cal.	20	-	-	
-Trần Tất	Cal.	20	-	-	
-Hà thúc Giang	Cal.	20	-	-	
-Nguyễn dũng Thịnh	Cal.	20	-	-	
-Lê mộng Hùng	Cal.	20	-	-	
-Nguyễn Thiệp	Cal.	20	-	-	
-Nguyễn minh Tri	Cal.	30	-	-	
-Nguyễn xuân Hoảng	Cal.	20	-	-	
-Nguyễn định Duật	Cal.	10	-	-	
-Lại anh Tài	Cal.	10	-	-	
-Nguyễn ngọc Cường	Cal.	10	-	-	
-Lê thủ Nghệ	Cal.	10	-	-	
-Trịnh hửu Dục	Cal.	10	-	-	
-Lê văn Phuông	Cal.	10	-	-	
-Trần sỹ Huân	Cal.	10	-	-	
-Nguyễn Sỹ Tin	Va.	10	-	-	
-Lê quang Tiêm	Cal.	10	-	-	
-Trần văn Tuổi	Cal.	-	-	20	GĐ. Huỳnh tân Khiêm
				10	Nguyễn văn Găng
				10	Phùng đúc Bằng
				10	Hứa xuồng Văn
-Cao minh Lý	Ma.	10	-	-	
-Nguyễn quý Hao	Tx.	10	-	-	
-Hà văn Đáng	Tx.	30	-	100	Nhạc múa Nguyễn Phuông
				100	Nguyễn văn Đường
-Lý Đãi	Cal.	10	-	-	
-Phạm bối Hoàn	Wa.	20	-	-	
-Nguyễn kim Chi	Ohio	10	10	-	
-Lê sỹ Ngọc	Va.	10	-	-	
-Lê thủ Nghệ	Cal.	10	-	-	
-Lý thối Thủy	Ma.	10	-	-	

Tên Ái Hữu và chồ ô	Ung hộ	LTAN	Tương		Trợ Giúp
			Chung	Cá nhân	
-Lê tiến Bạt	Mn.	20	-	-	
-Tô dǎng Quê	Cal.	20	-	-	
-Lê định Ký	Cal.	15	-	-	
-Nguyễn lương Ngôn	Cal.	10	-	-	
-Hồ phuộc Thông	Cal.	10	-	-	
-Bạch văn Hà	Wi	10	-	-	
-Nguyễn định Chu	Fla.	10	-	-	
-Lê ngọc Thạch	France	25	25	-	
-Nguyễn hủ Tuân	Ma.	20	10	-	
-Trưởng như Nguyễn	Wa.	10	-	-	
-Nguyễn văn Lộc	Tx.	5	-	-	
-Nguyễn kỵ Nam	Cal.	11	-	-	
-Hồ đặc Cáo	SC.	20	-	-	
-Đóng sỉ Khiêm	Cal.	20	-	-	
-Trịnh ngọc Sanh	France	10	-	-	
-Nguyễn mạnh Hoàn	Cal.	5	-	-	
-Ngô văn Long	Cal.	10	-	10	Chị Nguyễn văn Găng
-Châu phong Quan	Cal.	20	-	-	
-Bùi mạnh Cân	Ct.	20	-	-	
-Trần định Thắng	Canada	8	12	-	
-Nguyễn mạnh Điểm	Oh.	25	-	-	
-Mai văn Ký	Utah	10	-	-	
-Lê văn Xây	Va	20	-	-	
-Nguyễn văn Thông	Wa.	10	-	-	
-Nguyễn vinh Quang	Cal.	20	-	-	
-Nguyễn hương Hữu	Norway	20	-	-	
-Trần công Thiện và Trần định Trúc	Md.	50	-	-	
-Nguyễn văn Phô	Cal.	10	-	-	
-Mại văn Mẹo	Md.	10	-	-	
-Trần cao Sơn	France	20	-	-	
-Ông ngọc Ngquan	La.	10	-	-	
-Trần hồn Minh	Canada	15	-	-	
-Châu thành Đức	Va.	5	-	-	
-Nguyễn thái Hai	Mn.	10	-	20	Hà công Hòe
-Nguyễn văn Lộc	Tx.	10	-	-	
-Tôn thất Đồng	Canada	-	20	-	
-Đào trong Cường	Canada	-	-	20	Lê văn Hiên (Lê Sáu)
-Tôn thất Toại	Cal.	10	-	-	
-Trần minh Đức	Canada	16	-	-	
-Trần dảng Khoa	Austral	20	15	-	
-Huỳnh nhu Nguyễn	nt.	20	15	-	
-Bùi kim Bằng	nt.	20	15	-	
-Trưởng công Thiện	nt.	18	-	-	
-Trần văn Anh	nt.	20	15	-	
-Trưởng đình Huân	Dakar	20	30	-	
-Bùi hủ Tuân	Dakar	20	-	-	
-Vuông xuân Điểm	Cal.	20	-	-	

Tên Ái Hữu và chồ ô	Ung hộ	LTAH	Tương		Trợ
			Chung	Cá nhân	
-Hà minh Lý	France	20	-	-	
-Đông sỹ Tung	Va.	10	10	-	
-Bà Trần văn Bach	France	10	-	10	Lê dinh Sáu
-Trường quang Văn	Canada	20	-	-	
-Nguyễn văn Ngă	La.	20	-	-	
-Phạm hữu Vinh	Canada	15	-	-	
-Phạm tân Yên	Ok	50	-	-	
-Lê cảnh Túc	Austral.	30	20	10	Nguyễn thê Diên
				10	Lê thành Trinh
				10	Nguyễn văn Mô
				10	Mai hiệp Thành
				10	Lê minh Tri'
-Hoàng Thao	Cal.	10	-	-	
-Nguyễn kim Bình	Canada	30	-	-	
-Võ thế Thạnh	Canada	10	-	-	
-Ái Văn	Cal.	-	10	-	
-Mai trọng Lý	nt.	10	-	-	
-Đoàn trinh Giác	nt.	10	10	-	
-Lê nghiêm Huỳnh	nt.	10	-	-	
-Nguyễn Kim Chương	nt.	10	-	-	
-Hà thúc Tâm	nt.	10	10	-	
-Tôn thất Toại	nt.	10	10	-	
-Phạm lưỡng An	nt.	10	-	-	
-Lương ngọc Mai	nt.	10	-	-	
-Nguyễn văn Luân	nt.	10	-	-	
-Nguyễn minh Tri	nt.	10	-	-	
-Lê khắc Thi	nt.	10	-	-	
-Phan việt Ai	nt.	50	50	-	
-Nguyễn lưỡng Ngôn	nt.	10	10	-	
-Võ hiếu Trung	nt.	10	-	-	
-Dương hồng Quỳ	nt.	10	-	-	
-Trâm kim Ngân	nt.	10	-	-	
-Nguyễn tấn Thọ	nt.	10	10	-	
-Tôn thất Tùng	nt.	10	10	-	
-Đỗ định Phục	nt.	10	-	-	
-Tử mạnh Phát	nt.	5	-	-	
-Phạm ngọc Lan	nt.	10	-	-	
-Phạm huy Dực	nt.	20	-	-	
-Nguyễn văn Hiền	nt.	20	-	-	
-Nguyễn Q. Tòng	nt.	5	-	-	
-Trịnh ngoc Rắng	nt.	20	-	-	
-Lê dinh Kỳ	nt.	10	-	-	
-Nguyễn văn Xuân	nt.	10	-	-	
-Nguyễn Thanh Lâm	La.	10	-	-	
-Hà quốc Bảo	Wash.	15	15	-	
-Hà nhủ Tuồng	nt.	15	15	-	
-Nguyễn quy Hội	nt.	10	-	-	
-Trường quang Tịnh	nt.	15	15	-	

Tên Ái Hữu và chỗ ở	Üng hộ	LTAH	Tương		Trợ
			Chung	Cá nhân	
-Lê van Minh	Cal.	5	-	-	
-Châu thành Đức	Va.	10	-	-	
-Nguyễn văn Liêm	Tx.	20	-	-	
-Nguyễn danh Vang	Pa.	5	5	-	
-Phạm ngọc Xuyên	France	24	-	-	
-Nguyễn hữu Công	nt.	24	-	-	
-Đoàng Đen	nt.	24	-	-	
-Lê trung Hiếu	nt.	12	-	-	
-Bùi huu Tuân	Dakar	15	20	-	
-Quách văn Đức	Ma.	10	-	-	
-Vũ ngoc Can	Canada	10	-	-	
-Lê văn Phuông	Cal.	10	-	-	
-Vũ thiện Đan	France	20	-	-	
-Phạm ngọc Quê	Cal.	10	-	-	
-Bửu Đôn	Md.	10	-	-	
-Nguyễn văn Giỏi	Canada	10	-	-	
-Trát quan Tiên	Cal.	10	-	-	
-Võ ngọc Diệp	Canada	20	-	-	
-Hoàng minh Mân	nt.	10	-	-	
-Nguyễn tạ Hung	Fla.	20	-	-	
-Trần mộng Châu	Oregon	20	-	-	
-Huỳnh thị Kiều Nga	Ala.	10	-	-	
-Mai thê Hung	Fla.	20	-	-	
-Nguyễn minh Quang	Ne.	10	-	-	
-Nguyễn khoa Long	Indiana	10	-	-	
-Trần quý Minh	Ky.	20	-	-	
-Lê văn Châu	Canada	10	-	-	
-Châu thành Đức	Va.	10	-	-	
-Lâm Thảo	Canada	10	-	-	
-Nguyễn huu Thoại	nt.	10	-	-	
-Lê trọng Bửu	La.	10	-	-	
-Nguyễn thanh Tùng	La.	10	-	-	
-Nguyễn đức Chi	Va.	20	-	-	
Cộng phần thâu tính đến ngày 17 tháng ba 1984		3,996.33	1115.35	775	

Một lần nữa Ban Phụ Trách Lá Thủ tại New Orleans thành thật tán thưởng tinh thần của quý Ái Hữu năm châu đáp lại lời kêu gọi noi theo Tấm Sứ của Lá Thủ số 27 hằng hái hồi âm để nuôi dưỡng LTAH. Xin quý Ái Hữu nhận lời cảm ơn nồng hậu chung của chúng tôi.

Trong phần báo cáo Thâu nếu có thiếu sót điều chi, xin quý Ái Hữu thông báo về Ban Phụ Trách.

B- PHÂN CHI CHO LÁ THỦ VÀ TƯỞNG TRỢ :

- 1- Cho LTAH số 27 vừa qua
- | | |
|-----------------------------------|----------|
| -Chi phí ăn loát | 750.00 |
| -Bưu điện trong và ngoài xú | 533.45 |
| Cộng | 1,283.45 |
- 2- Quý tướng trợ chung
Xuất để phu thêm quý tướng trợ cá nhân gửi giúp 24 Ái Hữu và
thân nhân bên nhà 450.00
- 3- Quý tướng trợ cá nhân
Đã gửi đầy đủ theo lời đề nghị của quý Ái Hữu. Các bạn và thân nhân
bên nhà đều lâm lướt nhẫn được cà và có hồi âm tố sự cảm động vui
mừng, đặc biệt kỳ này quà về vào dịp Xuân Giáp Tý và có nhổ BPT
chuyển lời cảm ơn đến các anh nhân. Số tiền xuất quý là... 685.00

C- TỒN QUÝ TRƯỚC KHI PHÁT HÀNH LÁ THỦ SỐ 28 :

- 1- Quý dành cho Lá Thủ Ái Hữu Công Chánh
- | | |
|------------------|----------|
| -Phản thầu | 3,996.33 |
| -Phản xuất | 1,283.45 |
| -Tồn quy | 2,712.88 |
- 2- Quý tướng trợ chung
- | | |
|------------------|----------|
| -Phản thầu | 1,115.35 |
| -Phản xuất | 450.00 |
| -Tồn quy | 665.35 |
- 3- Quý tướng trợ cá nhân
- | | |
|------------------|--------|
| -Phản thầu | 775.00 |
| -Phản xuất | 685.00 |
| -Tồn quy | 90.00 |

XIN CÁC ANH CHÚ Ý :

TỪ NAY, BẮT ĐẦU SỐ 29 TRỞ ĐI MỘI NGÂN PHIEU, TIỀN ỦNG HỘ
LÁ THỦ AHCC CÙNG GÓP QUÝ TƯỞNG-TRỢ XIN CÁC ANH LIÊN-LẠC VÀ
GỎI VỀ ĐỊA-CHỈ CỦA BPT BẮC CA-LI NHƯ SAU :

LÊ NGỌC DIỆP
8181 FAIRWAY CT.
NEWARK , CA 94560
Ph : (415) 796 5135

(BPT New Orleans thông-báo)

CẤP - NHẬT ĐỊA CHỈ ²
 (Xin các AH lấy bản danh-sách trong LT27 và cập-nhật cho đỡ)

(A)

A3.-Phan Việt Ái
 6672 Westminster Ave.
 Westminster , CA 92685
 (714) 891 2588

A11.-Nguyễn Trạc Ánh
 (thêm số phone)
 (16-53) 09 2504

(B)

B12.- Trưởng Nhu Bích
 (thay #948 bằng Appt. 948
 vì Pháp không có #)

B19.- Bình Quang Bảo (mới qua)
 1032 , N.E., 67th Ave.
 Portland , OR 97213
 (503) 230 7756

B14.- Lý Bình
 (số phone sai,xin bỏ)

B17.- Nguyễn Bách
 10280 S. Whiterock Rd.
 Sacramento , CA 95670
 (916) 363 5842

C14.- Nguyễn Đức Chi
 2608 Evans Drive
 Silver Spring , MD 20902
 Home : (301) 622 3972
 Off. : (703) 683 3400
 Ext. 213

(C)

C8.- Nguyễn Trọng Cảnh
 7014 3rd Ave. S.
 Richfield , MN 55423
 (612) 861 5843

C27.- Lê-Kim Cúc
 1155 Jones St. #607
 San Francisco, CA 94109
 (415) 474 5621

C11.- Trần Mộng Châu
 Area code của Phone (503)

C28.- Nguyễn Mạnh Cung
 13 M Ave. Faidherbe
 Appt. 100
 93310 Le Pre St. Gervais
 France

C20.- Nguyễn Văn Chức
 (Địa-chí sai)

C37.- Nguyễn Cường (mới)
 7767 La Riveria Dr. #221
 Sacramento , CA 95826
 (916) 383 5004

C21.-Nguyễn Kim Chương
 Area code của phone (619)
 không phải (714)

(D)

- D5.- Võ Ngọc Diệp
700 De Roussillon #1
Longueuil P.Q.
J4H-3R7 Canada
(514) 651 0113
- D7.- Nguyễn Đình Duát
Berry Ave. chư khong phai
Barry
- D9.- Lưu Hữu Dũng
(Xin bô dia-chi nay)
- D12.- Lê Chí Dư
9055 Falsom Blvd. #3
Sacramento , CA 95826
(916) 362 2311
- D13.- Phạm Huy Đức
10271 16th st.
Garden Grove CA 92643
(714) 638 4885

(E)

- D2.- Khúc Đan
(thêm số phone ; 584-50-11)
- D4.- Vũ Thiên Đan
- D7.- Lê Tiên Dat
- D10.- Đường Đen
2 Place du Bois de Grace
77420 Champs/Marne France
(6) 006 1386
- D11.- Nguyễn Mạnh Biêm
101 Picadilly Sq. #A
Cincinnati , OH 45230
(513) 528 2204
- D16.- Nguyễn Hữu Định
- D18.- Vũ Bá Định
379 Carmel Ave.
Marina , CA 93933-3221
(408) 384 8099

D19.- Đào Hữu Định

D20.- Lê Trung Định
510 Pacific Way
Morrow Bay , CA 93442

D31.- Hồ Tân Đức
(Đối Dia-chi)

D32.- Trần Minh Đức
5246 Ave. de Gaspe
Montreal H2T-2A2 Canada
(514) 495 2646

D39.- Quách Văn Đức (moi)
40 Gaylord APT. 26
Worcester, MA 01608
(617) 755 9018

(G)

- G7.- Nguyễn Văn Giỏi
Jean Talon khong phai Tolon
Ph: (514) 259 4495
- G8.- Hoàng Như Giao
c/o Trần-Sa
149 Cosburn Ave. #303
Toronto-Ontario
M4J-2L1 Canada

(H)

- H2.- Nguyễn Thái Hai
4th St. khong phai 14th St.
- H3.- Phạm Quang Hanh
1905 E. Grove St. #A
Orange, CA 92665
(714) 974 3348
- H12.- Lê Trung Hiếu
Rue des Freres Vallon
- H14.- Trần Giác Hoa
9033 Jaylee St.
San Gabriel , CA 91780
(213) 287 5938

H20.- Pham Boi Hoan
E. 23323 Main
Liberty Lake
Spokane, WA 99019
(509) 255 6312

H27.- Tran Si Huan
El Cerrito (khong phai
El Cerritos)

H31.- Mai The Hung
11020 Ashbourne Circle
Tampa, FL 33624

H44.- Nguyen Huong Huu
Vestbyveien (khong phai
Vestbyvein)

H48.- Pham Duc Huy
(Khong co ten nay)

H49.- Huynh Van Huan (moi)
1011 Rosemarie #109
Stockton, CA 95207

(K)

K3.- Ngo Ngoc Khoai
8901 Westminster Ave.
Garden Grove, CA 92644
(714) 891 2830

K4.- Truong Thanh Khan
Domaine de l'Aunette
(khong phai l'Annette)

K5.- Hoang Dinh Khang
(Khong phai Khanh)

K24.- Le Van Ky (moi)
1555 Son Traneveien 9
Norway

(L)

L2.- Phan Ngoc Lan
4602 Kimberwick Cir.
Irvine, CA 92714

L11.- Ngo Van Long
Ph: (408) 293 2544

L14.- Phan Van Luu
#207 Sherbrooke (thay vi
#205 Cherbrooke)
J1E - 1J6 Canada

L16.- Vo Thanh Luong
5995 Avenue de Laution #222
Montreal - Quebec -Canada

L17.- Cao Minh Ly
Ph: (617) 787 2166

L26.- Hang Van Luong (moi)
14 blvd Bubonnet
Courbevoie - France
Ph: 334 - 12-59

L27.- Nguyen Van Loc (moi)
7830 Micheline Circle
Houston, Texas 77071
(713) 721 3524

L28.- Nguyen Van Luu (moi)
1721 W. Catherine Dr.
Anaheim, CA 92801
(714) 956 3763

(M)

M3.- Hoang Minh Man
Ph : (204) 775 7757

M5.- Mai Van Meo
Ph : (301) 340 0849

M7.- Le Van Minh
1195 S. 11th St.
San Jose, CA 95112

M15.- Huu Hien Minh (moi)
Residence des Chataigniers
A1 Avenue des Alpes
77270 Villeparisis - France
427 - 2862

(N)

- N7.- Lê Bá̂c Nga
38800 Hasting St.
Fremont , CA 94536
(415) 792 1534
- N18.- Ông Ngoc Ngoan
13943 (khong phai 13493)
- N25.- Truong Đức Nguyễn
9885 Abernathy Dr. #110
Dallas , TX 75220
(214) 350 8101
- N29.- Lê Thủ Nghê
3129 Bayer St. #6
Marina, CA 93933
(408) 384 3572
- N30.- Huynh Thi Kiêu Nga
363 Azalea Rd. #P.27
Mobile , AL 36609

(P)

- P3.- Ngô Nguyễn Phúc (quá-cô)
15403 Doty Ave.
Lawndale , CA 90260
(213) 676 2892
- P14.- Nguyễn Phòng (mối)
2316 Harbinger Lane
Dallas , TX 75252
(214) 245 1796

(Q)

- Q1.- Chau Phuong Quan
1533 Berkeley Way #1
Berkeley , CA 94703
- Q12.- Võ Văn Quê
600 Farm Pond Lane
Rockville , MD 20852
(301) 984 1432

Q15.- Lê Phú Quyên

Q19.- Pham Ngoc Que (mối)
9239 Carla Way
Sacramento , CA 95826
(916) 362 4989

(R)

R1.- Trinh Ngoc Rang
Hacienda Heights (khong phai
Hacenda)

(S)

S5.- Trần Cao Sơn
No. 2 Rue de la Torsade
Charmanches Crolles
38190 Crolles-Brignoud - France

(T)

T5.- Nguyễn Duy Tâm
1042 San Fernando Lane
Placentia , CA 92670
(714) 528 9178

T11.- Trần Hữu Tát

Ph : (4-Bờ biển 12/29
T12.- Ngô Anh
8324 N. 12th Street
Philadelphia , PA 19120

T13.- Lê Ngọc Lan
Ph : 82-~~100~~ 226-1212

T20.- Trần Thị Dung
1510 Cr. Tolstoi
Brossard - Quebec

J4W - 3G8 Canada
(514) 465 7046

T23.- Võ Thị Thanh

31 Doverglen Crescent
Calgary - Alberta - Canada
(403) 273 8350

- T33.- Nguyễn Đăng Thịnh
Ph : (415) 786 2875
- T36.- Nguyễn Sỹ Tin
323 N. Thomas St. #1
Arlington , VA 22203
(703) 276 1961
- T50.- Trần Đức Thuận
700 A E. Angelino
San Gabriel , CA 91776
(213) 285 4541
- T54.- Hoàng Gia Thuy
(dia-chi da doi tu lâu)
- T55,- Lý Thời Thuy
Ph : (617) 798 0065
- T59.- Trát Quan Tiên
217 South Avenue 54 Apt. 6
Los Angeles , CA 90042
(213) 254 0103
- T63.- Trường Quang Tinh
123 Jadwin Ave.
- T72.- Nguyễn Minh Tri
702 E Hood Ave.
Santa Ana , CA 92707
(714) 547 4802
- T80.- Trường minh Trung
(move đi rồi)
- T66 Bis.- Lê Thành Tùng (mới)
3314 W. Louisiana Ave.
Tampa , FL 33614
(813) 870 0902
- T84.- Ta Quang Tú
Phone Area Code (213)
- T87.- Nguyễn Hữu Tuấn
Ph : (617) 444 0726
- T92.- Đồng Sỹ Tung
1201 South Court House Rd.
#535 Arlington , VA 22204
- T91.- Lê Cảnh Túc
Merrickville
Ph : (02) 218 6508

- T96.- Tôn Thất Tùng
Champion Avenue (không phai st.)
(714) 898 0058
- T102.- Nguyễn Hân Ty
4956 Parrish Court
San Jose , CA 95111
- T109.- Lê Văn Thành (mới)
2 Allée du Colombier
Domaine de Grandchamp
78230 Le Peck - France
- T110 Nguyễn Văn Tường (mới)
416 Cranman Dr.
Savannah , Georgia 31406
(912) 355 8354
- T111.- Lê Văn Trò (mới)
1809 Tenth St. #2
Berkeley , CA 94710
- T112.- Trần Đinh Thọ (mới)
210 N. Placentia Ave. #232B
Placentia , CA 92670
(714) 996 0498
- (V)
- V3.- Trường Quang Van (Thomas)
10215 Fairmont Dr.
SE CALGARY ALTA T2J-0S6 Canada
(403) 278 0019
- V5.- Trường minh Viên
409 Church St.
Pough Keppse , NY 12691
- V10.- Nguyễn Danh Vang
1710 Centre Avenue
Reading, PA 19601
(215) 375 6146
Nguyễn Văn Vinh
- (x) 415 - 836 - 4179
- X3.- Lê Văn Xay
3407 Carlin Springs Rd.
Falls Church , VA 22041

X4.- ^2 ^
Nguyen van Xuan
15632 Briarcliff st.
Westminster , CA 92683
(713) 554 5470 / 894 1755

(Y)
Y1.- ^ Duong Phu-Yen
(move di roi)

