

a. h. trại tị nạn

Thưa Anh,

Hôm qua tôi nhận được Postal Money Order do Hội gửi tặng.
Tôi cảm động không cung. Món quà của Hội là một niềm an ủi lớn đối với tôi.

Sau hơn 7 năm sống với C.Sản mà phải ở trong tù hơn 64 tháng, tôi đến đất Thái vào cuối tháng 11 vừa qua. Ở Việt Nam vĩ phải tránh né tôi không biết rõ tình trạng anh em Công Chánh ở nước ngoài ra sao? Nhưng qua đây, mấy tháng trước, tôi nhận được 1 thư của anh Lê Khắc Thi và 1 cuốn AHCC số 21. Tôi vui mừng hết sức. Truyền thông tuổi đẹp của gia đình Công Chánh lại được phát huy mạnh mẽ. Tôn chỉ cao quý là yêu thương dùm bọc, giúp đỡ nhau lại được hiện thực rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cuốn AHCC số 21 hỏi cũn nên tôi không rõ những ý kiến và đề nghị của quý anh đã được thực hiện chưa?

Theo ý kiến thô thiển của tôi thì vẫn dễ trả giúp cho anh em còn kẹt lại bên nhau nên đặt ưu tiên trên hết, đa số anh em Công Chánh đều ra đi sau này, nhưng càng về sau mỗi càng hiều rõ tình cảnh anh em bên nhà. Đời sống vật chất đã thiếu thốn mà đời sống tinh thần càng kiet què thêm. Có dung quanh tòa nhà Bộ Công Chánh, vào những buổi chiều, nơi buồn mồi tham thia - Ngày xưa thi: "Trần Quốc hanh cung cố dải dầu" nay thì điều tan vắng lặng. Còn đâu thời xưa xe ngựa đập dầu, cười đưa vui vẻ. Một Đường Hảo Hồn dầu tóc bạc phở gò đập xe đi nhanh vè...; một Luồng ván Cuối rǎng cỏ rói rung khá nhiều ôm o, đèn dầu lui thuỷ ra vè - anh Hoàng đình Khoái, mê Dao tuy sức khỏe trong con khá nhưng trên vè mặt thoáng hiện một vè gi xã vắng. Nhưng ngày còn ở lại Sgon, tôi thường đứng bên lề đường Công Lý nhìn vào Bộ để cô nhớ lại những ngày xưa, cũng như có ghi lại 1 vài hình ảnh hiện tại may ra có ngày thuật lại cho anh em nghe.

Bây giờ theo luật lệ mới gọi quà và tiền về VN gấp nhiều trờ ngại. Nhưng tôi tin rằng với ý chí cuồng quyết rồi ra chúng ta sẽ tìm được nhiều cách gởi quà và tiền về giúp bạn bè còn sống đau buồn tại VN.

Thưa anh, tôi được đưa về trại Sikhiu này từ 30-12-82. Đời sống ở trại này thì quý anh cũng đã biết rõ qua báo chí cũng như anh D.S. Tụng đã ở đây. Bây giờ nghe nói so với xưa thì đã bớt nhiều, nhưng đối với các bạn trẻ hay vi phạm nội quy Trại, còn với người lớn tuổi thì Trại bây giờ cũng như xưa, mọi chuyện đều do Cao Ủy cung cấp theo tiêu chuẩn 1 trai giam cầm. Đối với tôi thì ở đây còn hơn Trại tù của CS nhiều lần. Nên rất an tâm chịu đựng chờ ngày cho đi - Qua 2 đợt chờ đi gần 2500 người cho số

đến trại cuối 1981. Đợt 3 sắp cho đi những người đến trại tháng 1 - 1982. Hàng ngày ở trại cũng bình thường, lo học thêm Anh văn để 1 mai dùng tới. Sau Tết Quý Hợi, anh Thị gửi cho 1 cuốn AHCC21, nếu có những số kè tiếp và nhất là số mới nhất, xin quý anh vui lòng gửi cho 1 số để biết rõ hơn sự lớn mạnh của lá thư AHCC cũng như để biết thêm tình trạng 1 số anh em khác.

Thưa anh hiện ở Trại này có 1 số anh em Công Chánh ra trường 1977 và sau nữa - Nếu kể cả Trung Tâm Phú Thọ thì là 1 số khá đông có thể tới 15, 16 người. Họ rất vui mừng khi đọc cuốn AHCC 21. Họ rất mong ước có các số kè tiếp - Và điều ao ước nhất của họ là làm sao quý dân anh chấp nhận coi họ như những người em út. Một mai nếu được qua Mỹ xin quý anh giúp đỡ và hướng dẫn.

Thôi xin tạm dừng bút - Kính chúc anh và Quý quyền được mọi sự lành. Chúc tình đoàn kết và thường yêu nhau của đại gia đình Công Chánh đời đời bền vững.

Sikhiu 16 - 6 - 83

HÀ CÔNG HỌE

Kính thăm thầy và quý quyền.

Sáng nay ngẫu nhiên được gặp anh Quách Văn Đức, được nghe anh ấy nhắc đến Thầy và hỏi ai hữu cùi công chánh hai ngoại, cũng như được đọc thư thay viết gửi anh Đức, nên bây giờ em với viết thủ này, trước hết để thăm thầy và quý quyền được an lành và nhiều may mắn nhất.

Em là Lê Văn Trò tốt nghiệp kỹ sư công chánh năm 1968, sau đó làm việc tại Nha Cấp Thuỷ, từ 1973 - 1975 làm Trưởng trung tâm Cấp Thuỷ Vũng Tàu. Kể từ ngày rời Việt Nam đến nay đã được 4 tháng 10 ngày, hiện đang chờ phái đoàn Mỹ tái phóng văn và tuyên thệ, cũng may là khi đi em có mang theo giấy tờ cho nên hy vọng không có trở ngại gì làm về hồ sơ. Sau đó phải học văn hóa(C.O.) ít nhất là 3 tháng, như vậy tổng cộng cả thời gian chờ đợi vào khóa học, cũng phải đến cuối năm nay mới được đi định cư. Em man phép xin được tự giới thiệu như trên để thầy được biết ngo hau xin thay nếu được có thể cho em được gặp mặt vào hội ái hữu công chánh đồng thời xin thay giúp đỡ hai việc.

Nếu hôm nay phát hành lá thủ ái hữu công chánh số 26 xin thay gửi cho chúng em một lá. Sau nữa, nếu hỏi có điều kiện, xin thay gửi cho em ít tiền, kể ra nói điều này em cũng thật là ái ngại, nhưng vì khi ra đi chẳng mang gì theo cả ngoài bộ áo quần trên người hồn nua cũng chẳng có thân nhân ở nước ngoài tiếp trợ, chỉ sợ rằng đến ngày đi định cư mà không có được một "bờ đỡ vé" để mặt coi cho dảng hoàng thi cũng hỏi ket.

GALANG 12 - 6 - 1983

Học trò của thay

LEVANTRÒ

Kính thưa Thầy,

Gia đình em đã nhận được thư của thầy và giấy xác nhận của Thầy kèm theo do thư thày gửi cho anh Ngũ. Em xin chân thành cảm ơn sự sốt sắng của thày và các anh Ái Hữu Công Chánh. Chúng em không ngờ kết quả lai mau chóng như vậy. Riêng em rất xúc động khi nhìn lại nét chữ của thày và nhớ ngày còn ở VN, khi ghe tin thày đã đi, tui em là những thằng học trò cũ của thày đã buồn rã ruột, mất hết năng lực làm việc khoảng gần 1 tuần lễ, rồi mới tiếp tục làm việc lại bình thường.

Gia đình em đã qua giai đoạn Pre - Screening và Phái Đoàn Mỹ tam cháp nhận với High Priority và nói đúng xin Fai Đoàn khác. Tui em đang chờ Tài Phóng Văn và Tuyên Thê. Gia đình em chỉ nhất định đi Mỹ thôi, nên phải chờ lâu tui em vẫn chờ. Đến từ 30/4/1982 thủ tục xin định cư ở Mỹ đã thay đổi, thành phần của Quân nhân được ưu tiên hơn cadiệu A1 là có thân nhân ruột thịt, nên em cũng hy vọng qua Mỹ được chỉ kết là thời gian chờ phải mất ít nhất là 8 tháng. Nếu trực trắc hồ sơ hoặc không đủ yếu tố cứu xét mà phái đoàn Mỹ cần hỏi lại thì thời gian cần thêm ít nhất từ 3 - 4 tháng. Do đó hồ sơ của thày gửi cho em rất cần thiết. Chỉ tiếc là, vở em là cán sự công chánh làm ở Kiên Thiết lại không có quý anh nào đã làm ở Tổng Nha Kiên Thiết chúng nhận cho cả. Hiện nay ở Galang có 8 người từ trường CDCC ra gồm: Ky sứ: Em(1967) Anh Thiếu(1968) Anh Ngũ, chị Nhỏ (1972) Anh Trò (1969) Anh Chuồng (1974) Cán Sứ: Anh Hiệp, Chị Thời (vợ em) (1969).

Em đã thông báo cho từng anh em để liên hệ trực tiếp bằng thư với thày xin trợ cấp. Em nghĩ rằng, từng người liên hệ với thày bằng thư từ để thày có chứng từ trong việc gửi tiền trợ cấp cho từng cá nhân. "Một miếng khi đổi bằng một gói khi no" ngoại giá trị vật chất, việc trợ cấp còn làm phân khởi tinh thần rất cao!

GALANG ngày 11/6/1983 Quách Văn Đức.

Kính thưa anh.

Nhân được thi này chắc anh ngạc nhiên lắm, tôi xin tự giới thiệu là Nguyễn Văn Lộc, khóa Cao Đẳng Công Chánh 1959 - 1963, ra trường làm việc trong ngành Thủy Nông. Được biết LTACHCC này dời về New Orleans và do anh làm Trưởng ban phụ trách, tôi viết thi này trước hết kính hâm thầm sức khỏe anh cùng quý quyền và cho tôi chuyên lời thành thật cảm ơn vô cùng toàn thể các Ái Hữu Công Chánh đã dành những giúp đỡ tinh thần và vật chất cho gia đình tôi, trong lúc tôi bị tù ở Cần Thơ, trước khi tôi đến được Phi trong năm vừa qua.

Bataan, 15/5/83

Lộc.

Kính gửi các Chủ, Bác thuộc Hội Ái Hữu Công Chánh.

Cháu tên là Lê Văn Hiên con của Kỹ sư Lê Sáu trước là cựu trưởng ty lô vận Nha Trang và sau là chuyên viên nha lô vận - do Ông Nguyễn Đình Cử làm giám đốc Nha lô vận. Trước khi ra đi, ba cháu dẫn cháu phải liên lạc với Hội Ái Hữu Công Chánh nhờ chỉ dẫn và giúp đỡ về mặt tinh thần cũng như vật chất. Thưa các chú, các bác chuyên di của cháu cũng thật là khó khăn và gian khổ - Cháu ra đi ngày 3/1/83 sau khi đi được 12 giờ thì ghe bị hoàn toàn chìm máy, và cứ nhứ vây trôi liền 17 ngày trên biển. Mọi người đều đói và khát - Đến ngày thứ 12 là hoàn toàn đói, và mới biết đã trôi vào Thailand gặp ghe đánh cá Thailand cho cháo ăn, đến ngày thứ 13 gặp hai tặc cướp máy ghe, đến ngày thứ 14 gặp một bọn hải tặc rất là dã man, chúng nhảy xô lên ghe cầm dao, búa, gậy gộc la hét, gặp ai chúng cũng đánh đập uy hiếp tinh thần người trên ghe và bắt chúng cháu qua ghe chúng hết. Và bắt đầu chúng lục soát tất cả mọi người và bắt 4 người phu nữ trên ghe có một em nhỏ 13 tuổi chung bắt đi luôn - và thả bọn cháu lại ghe thi tinh trạng hoàn toàn tuyệt vọng lương thực khô can, dầu không có lửa, cũng không. Đến ngày 16 mọi nhìn thấy đảo nhỏ hiện lên - và chúng cháu lây gỗ trên ghe để thành cheo để cheo vào bờ, đến sáng 20/1/83 chúng cháu được lên Thailand và nay cháu được đưa vào trại Sikien này. Trên con đường đi tìm tự do của cháu, cháu gặp rất nhiều gian nguy và khổ cực - do đó cháu thấy sự tự do rất quý - vậy nay, cháu ra đi chỉ một mình tự lập, sống một mình không ai nuông tut, chịu phải cảnh sống cực khổ - về mặt lưỡng thực chỉ đủ ăn hai bữa và thực phẩm hầu như là mồi và nước mắm. Trong tình cảnh thiêng thốn như vậy, cháu rất mong sự giúp đỡ của quý chú, bác thuộc hội Ái Hữu để có thể sống lây lắt qua ngày - chờ đi định cư.

Cháu xin thành thật cảm ơn Quý chú, bác thuộc hội Ái Hữu Công Chánh và rất mong sự chiêu cõi tận tình của quý chú, bác và Hội.

Sikien, ngày 26/02/83

Cháu Hiên.

Anh Tặng kinh mến,

Lúc ở trường hay ra làm việc, chúng em gặp anh đều gọi bằng thày hôm nay xin cho chúng em gọi anh bằng anh, người anh cả của ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Em là Trường Công Thiều, Kỹ Sư Công Chánh khóa 7 năm 1968, cùng lớp với em là các anh như : Cao Minh Lý, Võ Ngọc Khôi, Nguyễn Thành Mai, Lê Văn Trò.....

Em đến Galang tháng 2/1983; hôm 10 tháng 6, tình cờ đi khám bệnh gặp anh Quách Văn Đức và chị Thời, hai vợ chồng đang đi chơi, tui này mừng quá lôi vào quán cà phê trò chuyện mới biết được hội AHCC. Em mừng quá liền thông báo cho các anh em hiện có mặt ở Galang như: anh Lê Văn Trò, kỹ sư khóa 7, năm 1968, anh Hiệp cán sự khóa năm 1969.

Hiện ở trại Galang này, không nhận được tin tức gì ở Vietnam cả, chỉ lởm bởm những câu chuyện do các chuyên vượt biên đến được Galang mà thôi. Tình trạng sức khỏe của các đồng bào ở đảo Galang này anh hưởng rất nhiều đối với việc định cư ở các nước thứ ba.

Thời tiết ở đảo này rất bất thường, nắng rất gắt, lương thực đồ hộp, vì vậy dễ bị nám phổi, hòn nứa lúc sau này các phái đoàn nhận người rất khó khăn, chỉ một cầu trả lời lúc phỏng vấn không được suông sẻ hoặc lý lịch không rõ ràng cũng bị phái đoàn từ chối. Do đó tinh thần của các đồng bào chưa được nước nào nhận, xuống rất thấp, có người ở một hai năm, đâm ra chán nản rồi cafe thuốc lá có hại đến sức khỏe rất nhiều.

Em may mắn được phái đoàn Mỹ nhận và hiện nay đang học Anh Ngữ khóa 19 ở Galang site II. Nếu không có gì trở ngại em và gia đình (vợ chồng em và 2 đứa con) sẽ lên đường đi định cư ở Hoa Kỳ vào đầu tháng 8 năm 1983 nay - tại tiểu bang Michigan.

Hiện ở Michigan, em có một đứa con trai đầu lòng 8 tuổi (Em cho cháu nó vượt biển đầu năm 1982, lúc em còn đang bị cải tạo trong trại tù ở Mộc Hóa, Kiên Tường).

Thứ tử gửi đến đảo Galang thường bị thất lạc do do mọi sự liên lạc với tui em, con em ở Michigan đều nhờ ông Micheal Murphy ở Toà Đại Sứ Mỹ ở Singapore chuyển qua cho tui em. Chúng em rất mong được liên lạc với anh và các anh trong AHCC để được giúp đỡ tinh thần lẫn vật chất ở nơi xứ lạ quê người.

Một nơi vui mừng lớn lao không kém gì nơi vui mừng thoát khỏi ách Cộng Sản là được liên lạc với các anh trong Hội A.H.C.C. Từ đây chúng em an tâm trong việc định cư ở Mỹ, hiện thời lo trao đổi Anh Ngữ và sớm mong gặp lại các anh ở xứ lạ quê người.

Galang, June 16 - 1983

TRƯỞNG CỘNG THIẾU.

Thưa thày,

Em đã nhận được thư của thày để ngày May 31 và em đã chuyển thư thày cho gia đình anh chí Đức - Em rất cảm động trước sự tận tình giúp đỡ của thày và các anh em công chánh bên đó. Hy vọng với sự giúp đỡ của thày và các anh em ai hữu công chánh sẽ rút ngắn được thời gian chờ đợi được định cư tại Mỹ. Hiện nay tại Galang người muốn được đi định cư tại Mỹ có các giấy tờ chứng minh đây là tối thiểu là sau tháng và tối đa là 9 tháng - còn không thì có thể lên tới 18 tháng không chứng - vì chính sách nhận người của nước Mỹ thay đổi theo từng diện và từng năm - Đầu năm 83 thì Mỹ đã ưu tiên nhận người diện B2,B3 (nhân viên của Mỹ, quân nhân, công chúa...) còn người diện A1 (có thân nhân bên Mỹ) thi ưu tiên 2. Do đó em hy vọng sẽ được giải quyết sớm ván đề định cư - Đặc biệt năm nay những dân ty nạn da sở vẫn với phái đoàn Mỹ và được đồng dâu Mỹ quan tâm thì không được nộp đơn cho các phái đoàn khác như Úc Đài Lợi hay Gia Nà Đài chỉ được nộp đơn khi nào phái đoàn Mỹ từ chối. Chắc thày cũng rõ đổi với Mỹ chỉ khi nào đến bàn Thẩm Phán Mỹ thì mới biết được nhận hay từ chối do đó tại Galang này có nhiều người đã khóc, đã cười. Hồ sơ được Mỹ quan tâm, cho tái phỏng vấn, chờ Thẩm Phán đến chín tháng trời - đến lúc gặp Thẩm Phán, sau khi xem xét lại, họ bị từ chối vì lý do các lời khai không hồi đủ điều kiện của người tỵ nạn do Mỹ đã án định từ đầu năm 1983. Do đó để tránh tinh trạng trên em đã viết thư cho anh Lê Thành Trang để xin giấy chứng nhận bỏ túc hồ sơ vì lúc đi em không dám mang các giấy tờ đi, qua những chuyến thất bại - Vì nếu không có giấy tờ chứng minh hồ sơ định cư có thể bị giữ rất lâu khi phái đoàn Mỹ bên Singapore không sủ tra được các dữ kiện do lời khai. Em đã viết thư cho bà con ở Mỹ hơn 10 lá thư, đến nay vẫn chưa thấy hồi âm cho biết đã nhận được thư của em hay chưa để nhận cho gia đình ở Việt Nam gửi giấy tờ cá nhân qua cho em - Một lần nữa xin thày nhận nỗi đây lòng biết ơn của em về tờ giấy chứng nhận và thời gian thày đã dành để viết lá thư trả lời cho em.

Thưa thày, nếu có thể xin thày gửi cho em lá thư AHCC để được biết tin tức và sinh hoạt của các anh em AHCC khắp nơi. Không biết lá thư này có tới kịp tay thày trước lá thư 26 của tháng 6 này không, sau đây em xin tóm tắt tình hình của Công Chánh và một số AHCC mà em biết được trước ngày em đi ;

a/ Viện Thiết Kế : Nơi thày làm sau khi học tập về - Sau khi Thày đi thì có các anh em khác đã đi được trong năm 1982 là anh Bửu, anh Minh(em không nhớ tên) và một số các KTS khác tổng cộng 6 người.