

slao chi mai b়ng h়ga ru়ng



Người sơn cát

Sau khi tốt nghiệp năm đó..., Hoàng và tôi đã chọn ngành Kiều-lộ và đi làm việc tại một tỉnh "Sơn lâm cung cỏ" Cao Nguyên Trung Phần.

Với hăng say của tuổi trẻ, thích tìm thách đố của hiểm nguy với máu nghệ sĩ tràn trề trong tim óc, luôn luôn khát sóng gần thiên nhiên, Hoàng và tôi đã hoàn toàn thích thú với cuộc đời mới: phụ trách công-trưởng một đường chiến lược, xa lánh nỗi phòn haa đô-hội và gần gũi với suối ngàn, cây, hoa lá và... đồng bào Thượng.

Hoàng, bạn tôi, một thanh niên học trung bình nhưng yêu đời, bất thiệp, hoạt bát, đặc biệt nói hay tán gẫu nhảm chán tưng bạn Công Chánh nào bằng. Chàng tán các cô thì khéo ỏi là khéo, khéo đến nỗi nếu" nói gần ỏi kién thì bao nhiêu kién cái, kién mẹ, kién con, trong lỗ bò ra cho bằng hết" để nghe chàng nói. Còn tôi thuộc loại" con nhà lành", nhát gái và ngu muội; nhiều lần bị gái tán mà không biết.

Định mènh đã xui khiến sao Hoàng và tôi trở nên hai bạn đồng nghiệp, mặc dầu tâm tính có phần khác nhau. Chúng tôi thấy cuộc sống ở Cao Nguyên thực là thô mông, thản nhiên." Đầu nhất, ngày thường tôi thấy nhả sau" nhả nhau vì ngày nào cũng là một cuộc cắm trại liên miên bất tận, nghe chim hót, suối reo, lá rụng xào xạc. Phong cảnh là những bức tranh lúa quý giá về những rặng thông

hung vi, mỏ ao dưới lán suông lam" Liêu Trại", những suôn bụi bờ núi, thác nước hang ngùn, hoa lá, màu sắc đậm tươi mà du khách" Người Kinh" ít ai được ngắm.

Những vú đi chổi thô-thần trong rừng tám hoa, hái lộc, trên đồi tím, tìm hoa xim, hái quả xim, những quả chín mọng" chết ngọt lim trên môi" làm cho ai nhớ núi rừng khôn nguôi. Nhất là về Tiết xuân khi" hoa mỏ hoa man nở" làm trắng hồng cả một cánh rừng, chân ta đạp lên lớp cánh hoa rừng, dày, êm mềm như đi trên xác pháo, mặt ta ngắm mây cô sơn nử e áp thấp thoáng sau riềng hoa lá, là cả một bài thơ trong sáng, thoát tục và thanh tịnh.

Nhờ duyên mây bồng có một lần, chúng tôi được ngắm một cảnh vui la, đọc đáo của miền sơn cước, một cảnh mà chúng tôi nghĩ rằng" ngàn năm hổ dã quên"- Một ngọn suối, nước trong suốt tới đáy, những viên cuội tròn trịa trắng phau hòa với cát vàng nỗi cắp chanh trắng ngàn của đám cô sơn-núi Thái Trắng trong y phục nguyên thủy, đưa với lán nước trong, tat nước bẩn trắng xóa, tự nhiên như bảy tiên trên Thượng Giới. Ban Hoàng của tôi, trước cảnh đó, làm ra vèthen thùng già vò rút lui thi một cò Thái Trắng mạnh dạn trêu chọc:

" Anh oi! nếu số thi vè, dạn thi xuống tám chung với chúng em đây"
Trong khi tôi đang đỡ mặt lúng túng, Hoang đã quay lại nắm tay tôi, nói sẽ

" Xuống đây ban, dùng bò lợ dịp băng vàng".

Bí Hoang lôi xênh xèc, tôi liu riu nghe lời. Cuộc tắm suối miền sơn-cước thật đáng ghi nhớ.

Hồi các Ái Hữu Công Chánh đã từng đi thăm Phố Cát, Thách Thành, Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, vùng Hòa Bình, vùng Cao Bắc Lũng, Lào Kay, Yên Bát cửa Thượng Du Bắc Việt mà được xem các "bông hoa rừng" Mường, Mán, Mèo, LÒLÒ, Thái Đen, Thái Trắng, tắm suối rồi nhô lại mà "vừa nuốt nước miếng, vừa so sánh" với các sơn-núi miền Cao Nguyên Trung Phần "mọc dọc" thì nhận thấy rằng cái thần phàm tục này nên" tu-táptinh-tiến, tân-tinh, tân tuy" trong 35 kiếp(!) để được chiêm ngưỡng các cò Thái Trắng trong y phục tự nhiên, tắm tại suối Tiên, rồi cảm thấy rằng "Thiên Thai" hay các cung trời, Tiên., cũng chỉ hay đẹp, hấp-dẫn đến thế là cùng.

Tôi tiếc thay cho các "ÁI HỮU" dàn anh, cao niên đã huỷ tri" về nhiều phuơng diện," huỷ tri" luôn cả phần việc" thủ" đập một chuyên tàu trở về đất Việt miền Trung mà thăm cảnh hắp dân này. Tôi cũng tiếc cho các Ái Hữu nước Việt miền Nam, dù tiên dù bac, nhưng con"nghèo một chuyên đi chổi miền sơn-cước" và vẫn còn là người phàm chưa được dù cảnh tiên- Thiếu sót này tam dù được lường giá bằng "Khiêm Khuyết" một phần ba cuộc đời.Tôi đặc biệt nuối tiếc cho Ái Hữu Tiên Sỉ họ Lê, lúc niên thiếu tuổi vàng, đã từng"đùng xe dịp một đêm trắng dưới thô trên đồi PLEI M' RANG, PLEIME"chỉ cách Suối Tiên có mười dặm, mà chưa bao giờ có cơ hội ngắm ven các nàng sơn-núi tắm suối một đêm trắng.

Thực vậy, giữa làn nước trong suối như pha-lê, nhưng bờ tóc mun buông thả, bồng bềnh, nhưng cặp mắt ngày thô mồi mộc, nhưng nụ cười hàm tiếu, man dại, chum chìm ngay cả khi hụp lặn, nhưng trái đào mòn mòn nguyên trinh phồn phốt lông măng, lấp ló ngang mặt nước, nhịp nhàng chìm nổi, không hiểu là theo hồi thở tự nhiên của chủ nhân hay là theo làn sóng nhảy nhót của "đào nguyên", vừa tạo cảm hứng nên thơ" trắng vú mông của muôn đời thi sĩ" vừa chứng tỏ sự hồn nhiên lành mạnh của những nàng mộc mạc không cần che dấu những nét đẹp thiên-nhiên làm say đắm lòng người.

Cái cảnh kỳ lạ này mà Ai Hữu lồ tả sở qua cho các vị đang ngồi thiền hay cầm phòng bầy ngày liền nghe thấy, thì các vị đó cũng dành nuốt nước miếng "ực" một cái, chép miệng thở dài=" Thiên đường hạ giới! Quả là chịu không thấu!" và bèn mạnh nha một cuộc hoàn tục.

*

Trong năm sơn-nú tầm Suối Tiên, tôi chỉ nhớ được tên của hai nàng: Slao Chi Mai Và Slao Chi Lan- Slao Chi Mai 19 tuổi là chi- Slao Chi Lan 18 tuổi là em- Chi Lan còn có tên riêng là Neang Leaum.

Slao Chi Mai, thiếu nữ cao大全, chân dài, tóc đen, môi đỏ, mắt to đem láy, ngày thô hơn mặt nai vàng, nước da mịn, trắng không thua thiếu nữ Hà Thành hay nữ sinh Đồng Khánh, tết nhẹ, ít nói, nhỏ nhẹ, hiền lành thích tình cảm hồn vật chất-

Neang Leaum khỏe mạnh, thấp hồn, dày dặn, vúng chắc, tóc đen và dày, mắt nâu, vai rộng, nước da bánh mật có lỗ vi tám nắng nhiều, từ thân người thiếu nữ toát ra một hương thơm lành mạnh, mộc mạc, tinh khiết như hương lan rừng, tinh tinh chân thật, thực tế, cởi mở.

Một cách tổng quát, Slao Chi Mai là một thiếu nữ kiêu diễm trong bức tranh xuân của họa sĩ Lương Xuân Nhì, còn Slao Chi Lan là một hoa khôi dưới nét bút của họa sĩ Lê Trung. Không ngờ hai nàng Slao lại liên hệ đến cuộc đời "hai chàng" chúng tôi.

*

Sau cuộc gặp gỡ và tầm Suối Tiên, Slao Chi Mai , Neang Leaum Hoàng và tôi trở nên quen và thân nhau"như từ muôn kiếp trước"Nhưng ngày nghỉ của Hoàng và tôi được trọn vẹn dành cho hai nàng: bốn đứa chúng tôi thường mang theo vật dụng đủ dùng cho một ngày, đi sâu vào những cánh rừng nên thô nhất: rừng thông rừng mai, rừng đào, rừng lan, dội xim. Những cuộc đi chơi, cắm trại, tắm suối, leo đèo luôn luôn tạo những kỷ-niệm mới. Việc sưu tầm các loại hoa đào, hoa mỏ, hoa man các loại lan đất, phong lan, hái những trái "tóc tiên" quý la, những trái xim chín mọng- Hai đê ngâm hồn là đê ăn- Khi nóng xuống suối tắm, tắm xong lên ném những ống

xôi lam (một loại xôi nếp nấu trong ống nứa rừng) thơm phức ngọt lịu (ngọt nhủ lời nói của hai nàng Slao, thơm, nhủ hương da lan từ nhiên tiết ra từ thân người són nǚ, sau khi tắm suối), là những hắp danksy là của cuộc đời són dă(Tôi và Hoang thâm bão nhau= chúng mình nên xin ông Tông Tăng để tình nguyên ở lại Cao Nguyên mươi năm đi!)

*

Hai tháng sau cuộc gặp gỡ tại Suối Tiên, hai đám cưới đã đồng thời cù hành= Hoang cưới Slao Chi Mai và tôi lấy Slao Chi Lan. Thân sinh hai nàng là ông Slao Chi Tcheou, vị Trưởng Buôn của Buôn Nam Kha. Mẫu thân hai nàng đã mất. Đám cưới cù hành dán dì= tôi dán cưới một cặp trâu, còn Hoang dán cưới một cặp trâu thêm một cặp đê(Hoang từ nhận dán cưới thêm cặp đê cho hợp với tuổi của chàng, tuổi Mùi và cũng vì nàng Mai đẹp hơn, Hoang nhất định xin dành và vì tình bạn, tôi dành nhuộng).

Hai cặp ra ở riêng, trong một căn nhà sàn, lớp lá, gồm hai phòng ngủ, một phòng ăn và bếp, một phòng tắm, cạnh một suối nhỏ, có máng nước bắt nước dầm về tối nhà, chảy róc rách suốt ngày đêm. Cuộc đời thô mờ, đẹp đẽ trôi- Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi thường xoay quanh các câu="Khoi hac chau, chau hac Khoi, hau hac canh" tiếng mè dề của hai nàng.Tuy nhiên Slao Chi Lan và tôi hợp nhau nhiều hơn là Slao Chi Mai hợp Hoang. Chi Mai tết nhi, xâu sáu còn Hoang quá thúc tết và vật chất. Chi Mai yêu hoa, nhất là hoa lan, và tôi thường chịu khó lặn lòi tìm cho kỹ để những bông lan quý, lạ, đẹp đẽ tặng nàng- Do đó, Slao Chi Mai đối với tôi có đôi chút cảm tình.

*

Một hôm nhận được văn-thủ của thường cấp(ông Tông Tăng) sắp chấm dứt công trường đường chiến lược, tôi buồn bã rã rời, nhưng Hoang vẫn như không. Tin này vẫn đau kín không cho hai nàng Mai, Lan biết. Hoang , một tôi thư bầy, giòng bímát bão tôi!" Chúng mình sắp rời nơi đây và sắp rã đám rồi. Đặng nào rời cũng phải bỏ Mai và Lan, mình xin cầu một việc; nhờ cầu tôi nay cho mình trao đổi "văn nghệ". Tôi thúc tình không hiểu Hoang nói gì- Hoang kéo tôi ra một chỗ vắng thi-thảm"...cù thế thi hành- Tôi van cầu lần chót". Tôi hết sức cù nǚ Hoang, vì vừa thường nàng Lan, cũng vừa thường nàng Mai, thấy "làm vậy coi không được".

Ngày thứ hai của tuần lễ sau, tức hai ngày sau cái đêm "lợn xòn" do Hoang gây ra, Slao Chi Mai gặp tai nạn. Tôi đang làm việc ở xe "hủ lò" thì một nhân viên báo tin dữ = Slao Chi Mai bị rắn cắn trong khi đi hái nấm ở rừng.

Tôi vội chạy về, thương xót và lo số cho Slao Chi Mai- Vì

Hoang di công-trường xa nên tôi điêu động việc cấp cứu= tạm thời nặn vết thương cho máu trào ra, loại bỏ nọc rắn, cột bắp chân thật chắc cho máu đỡ dần chảy đặc về tim và dùng xe díp cho nàng đi vien Pasteur- Xe hồi có tài xe lái, Slao Chi Lan ngồi ghế trước, tôi àm Slao Chi Mai ngồi ở ghế sau. Đoc đường, Chi Mai yêu di nhiều nói qua hỏi thò=" anh! em chắc không qua khói, em nói sự thật: Hoang không yêu em, em không yêu Hoang mà..."Khoi Hac Chau"(nhung tiếng sau nhẹ và thoảng trong gió nên tôi không nghe rõ). Em biết hết mọi sự đêm thứ bảy vừa qua- Em kính phục anh- Anh vào phòng em, em biết, là do sự miến cưỡng, anh nằm cùng giường với em mà không dám...già hết- Anh ngoanh mắt ra ngoài, mặc dầu em ôm anh, hôn lên tóc anh, cô anh mà anh cứ giả vờ ngủ"-

Tôi thúc tinh không ngờ Slao Chi Mai tinh tế như vậy- Tôi nhớ lại sáng chủ-nhật bốn người chúng tôi ăn sáng tại phòng ăn, moi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Bỗng nhiên, Neang Leaum ra vẻ bí mật, nói dù lớn cho moi người nghe tiếng;

- Đêm qua có đám"cháy rừng lớn quá" mà chả ai biết gì.

Tôi hiểu ý nghĩa câu nói và ngưởng ngùng quay đi, không dám nhìn mặt Chi Lan, Chi Mai lòng thầm hỏi hận vì đồng lõa để một việc ám muội xảy ra. Còn Hoang có vẻ mặt đặc chí của kẻ tiểu nhân đã thành công trong một vụ" án vung". Lúc Nay không hiểu Chi Mai nghĩ gì, có thể là nàng e then- Riêng tôi đối với Chi Mai, tôi tự an ủi là mình may mà chưa có lỗi gì với Chi Mai.

Tren xe díp, tôi cuí xuống thì thầm nói tai Chi Mai= " Mai chắc chắn sẽ khói, vết thương ở chân rất nhẹ, đừng lo số, Viên Pasteur thuốc rất hay." Slao Chi Lan rất bối rối và thường xót chi, doc đường luôn luôn săn sóc, an ủi Slao Chi Mai. Slao Chi Mai được đưa vào Viên Pasteur, cuộc cấp cứu diễn tiến gấp rút nhưng...vô hiệu quá- Nói nhiều chi thêm buồn nhiều- Hai giờ sau khi đến Viên Pasteur, Slao Chi Mai từ già coi dời trong hai tay tôi và canh người em(lan)và người cha thân yêu(ô. Trưởng Buôn chà nàng đã kịp thời đến nỗi) mà buồn thay cho nàng không có Hoang bên cạnh. Trong phút cuối cùng, nàng nhìn cha, nhìn em, nhìn tôi rồi nắc lén ! tiếng="... kiếp sau, em...anh," một lần mau tuối trào ra nhuộm đỏ cả bộ ngực trắng ngần và Slao Chi Mai nhắm mắt vĩnh viễn.

Đám tang nàng Mai diễn ra hai ngày sau, có dù moi người thân thuộc đi đưa. Không hiểu tại sao ba ngày sau đó, tôi đáp máy bay đi Dalat đến chỗ mua được một bó hoa hồng bạch. Cò hàng lúc bán hoa giọng đứa vui;"Ông mua được chục bông này thức là may mắn, suốt Dalat và toàn VietNam không đâu có thu hồng bạch dài đoa toàn trắng, đẹp nhất suốt đời em bán hoa- 10 năm nay- Đoc đáo nhất là có một đóa to hương lợt cánh, trắng ngần, mà moi cánh lại điểm vết son giống hình trái tim, nếu ông mua tặng ý trung-nhan thì em tưởng không còn cách gì tỏ lòng qui mèn hồn được". Tôi cảm ẩn cò hàng hoa, trả tiền, và mặc dầu cò hàng hoa

xinh đẹp và khéo nói, tôi không đóng tâm, mang hoa lên máy bay trở về nỗi cũ,
lòng buồn da diết.

Hồi quí vị phu-nhanh đáng mến của quí Ái Hữu Công Chánh,
xin dưng cùi kẽ si tình này, lúc đó đang lôi bì bõm trong biển mê, đã ngông
cuồng, rõ dai, dùng một số tiền lớn chi vé máy bay khú hòi chí để mua một bó hoa
hầu cám tại mò chí của một kẽ "thân hồ". Sau khi đặt bó hoa hồng bạch tại mò của
Slao Chi Mai, với khói huống nghi ngút, tôi ngồi hàng giờ, tủa lủng vào gốc cây
nghỉ đến cuộc đời huyền-ảo, như có như không. Sau đó, Slao Chi Lan ra thăm mò chí
và chúng tôi cùng ra về.

Tuần lễ sau, Hoang và tôi được Tông nha (vẫn ông Tông đáng
kính mến của tôi) triệu hồi gấp vì lý do an-ninh. Sau khi thăm mò nàng Mai lần
chót, tôi binh rìn chia tay với Neang Leaum và hẹn sẽ trở lại sớm. Thế rồi các biến
cô 1975 đồn dập xảy ra, Ban Mê Thuột bị bõ ngo và mất. Tiếp theo là Pleiku, Kontum
ca mién Cao Nguyên thân yêu của tôi. Ít lâu sau là Hué, Đà Nẵng, v.v... Thế là
tôi mắc kẹt không trở lại được mién Cao Nguyên để đón Slao Chi Lan và thăm mò
Slao Chi Mai. Ngày cuối cùng khi Saigon thất thủ và bị đổi tên, một người bạn đưa
tôi xuống tàu thủy cùng đi đến đất Mỹ

Cuộc "đời đời" với tôi thực là đót ngọt. Thế rồi một buổi
chiều, trong khi đang lang thang trong trại tiếp-củ Pendleton, Cali, tôi bất ngờ
chạm trán với Hoang- Vân con người đó, con người hoang-tàn, vẫn vật chất nhu xưa
đang "rung rẩng rung re, cắp bồ với một Kiều nữ" đậm thần hình, đậm trang-diếm".
Hoang dang tay giới thiệu: "Anh Nam, bạn anh và đây...nàng Thám, Kiều-nữ xứ
Đồng-Nai". Tôi gật đầu li nhí: "Hàn hạnh" nhưng lòng hò hùng như gặp người xa la.
Hoang trong dáng điệu" nịnh đậm", xin lỗi Thám và kéo tôi ra một chỗ xa.-" Vui lên
sang đất Mỹ này phải "lạnh tay" mới sống được. Mình làm trại trường khu mình, khu
A, có nhà gach, cầu, lại mình ô di, mình chia cho cầu mòn" bồ lạc" bồ lâm. Quên đi
vắng đi. Cầu dài lâm EhBien!, Laissez-passar le passé dans le fosse du passé!.

Sau đó, tôi chia tay với Hoang, lán về khu 7 toàn lêu vải,
ban đêm lạnh thấu xương, nằm ghe bõ dập bõn mèn mà vẫn rét. Nằm trong chăn buối
tôi, tôi suy nghĩ miên-man về Slao Chi Mai, về Slao Chi Lan và tú hòi=" Nếu lúc
này, Chi Mai còn sống thì mặc dầu sở chè đỏ hè-khắc, mình có trả về Cao Nguyên
Trung Việt hay không". Câu trả lời là: có, để đáp lại tám thanh tịnh "nàng da thường
tôi và "hau hac canh". Với nhiều ý nghĩ quay cuồng, tôi thiếp đi trong một giấc
ngủ nắng nè, mệt nhọc.

*

" Muỗi hai bông hồng bạch thật lớn, kiều sa, cánh trắng,
nhì vàng cánh xanh điểm những gai nhọn, sắc đỏ hồng, nhảy múa, nhào lộn trước mặt
tôi; tôi dang tay chụp một nhành hồng bát ngo năm phải gai lớn, máu đượt ra ở tay