

Trách ai !

Gia đình ông TÙ từ ngày di tản qua Hoa-Ký đến nay được
hơn tám năm,nhỏ gấp may nhiều hơn rủi nên đã an cư lạc nghiệp
ở một thị trấn nhỏ gần San Francisco.

Nhớ lại hồi tháng tư năm 1975, gia đình ông TÙ ở Saigon
đã theo dòng thác người lũ lượt qua Khánh-Hội,xuông tàu thủy,
nói là di tránh bom đạn,ai ngờ đi thẳng qua Hoa-Ký rồi nhỏ có
người bảo trợ đưa ra định cư,giúp đỡ mọi việc học-hành,mưu-sinh,
mà nay trở nên "chồng tách vợ ly" như ai,còn con cái thi học-
hành khá cả. Thật không khác gì một giấc mộng vắng...Hai ông bà
thâm cảm Ơn Trời Phật đã gia hộ cho gia-dinh,cám ơn những người
bạn Hoa-Ký đã tận tình giúp đỡ vật chất đầy đủ; tuy nhiên về
tinh thần,mặc dù được tự do thoả mái,ông bà TÙ vẫn luôn luôn
bi giao động.Bà TÙ hễ có dịp nhắc đến Việt-Nam là than khóc
buồn bã,đòi về Việt-Nam cho được vì cho cuộc sống ở đây máy móc,
thiêu tinh cảm dân tộc. Nhìn qua xã-hội chung quanh,bà thấy cảnh
gia đình người ta lục-đục,tan nát mà đậm ra lo cho tương lai của
chính gia-dinh bà. Đôi khi bà tự nhận mình vô phước nên mới gặp
cảnh ly hương ngày nay. May người bạn của bà ở lại với chế độ
mới không chịu được mới vượt tuyên qua sau này cũng cùng một cảm-
nghĩ như bà. Thật là cái vong luân-quẩn. Ở Việt-Nam không có tự
do thì vượt tuyên đi tìm tự do.Qua đây tự do quá thi lại sờ con
cái hổ hỏng,mất gốc. Cái giá tự do thật quá đắt. Bà TÙ đỗ lỗi
cho Mỹ bỏ Việt-Nam nhưng ông TÙ không đồng ý...Rồi một hôm hai
ông bà mở cuộc thảo luận tay đôi.

Bà TÙ mở đầu: Trước đây minh đâu có ngờ qua ở cái đất Mỹ
này,bây giờ ngồi đây mà lòng quặn ruột đau,nhỏ nhặt chi lạ,không
biết bao giờ mới trở về thăm quê hương xứ sở?

Ông TÙ đáp: Ủ thi ở đời ai biết được chủ ngỏ.Chẳng qua
vận nước lao đao,minh mới trở thành dân di-tản bắt đắc dĩ ngày
hôm nay.Kể ra trong cái rủi có cái may;sau biến cố 75,đồng bào
mới sáng mắt ra,chú trước kia một số người cứ vọng "Cụ",thờ ở với
đại cuộc Quốc-gia và chỉ lo thụ hưởng.

Bà Tú chặn ngang: Thể Mỹ đã hứa giúp Việt-Nam đến cùng, lấy VN làm đầu cầu của thế giới Tự do, tại sao Mỹ lại bỏ nhanh như vậy?

Ông TÙ: Chuyện đó chẳng có gì lạ. Mỹ đến rồi Mỹ đi, tất cả vì quyền lợi và an ninh của đất nước Mỹ. Nói chi cho xa, một số người VN qua đây mới có máy nǎm mà đã quên VN, không muốn nói đến VN, thì thử hỏi trách người Mỹ sao được.

Bà TÚ: Còn cái Hiệp định Ba-Lê, nghe nói có sự thoả thuận hai bên lấy Đèo-cá làm ranh giới với số tiền viện trợ 4 tỉ tái-thiết miền Bắc, tại sao miền Bắc không thi hành mà Mỹ cũng như các nước khác phản ứng gì hết?

Ông TÙ: Tôi cũng nghe nói vậy, nhưng vì lúc đó miền Nam nào loạn, ở Mỹ bị vụ Watergate trói tay Tổng-Thống Mỹ, miền Bắc mới thua thắng xông lên, tiến chiếm miền nam trong hỗn loạn ngay trong năm ấy. Chẳng qua miền Nam đến thời mạc vận, xui hết chuyện này đến chuyện khác nên con dân nước Việt-Nam phải chịu hậu quả ngày nay.

Bà TÚ: Thời chuyện đó đã qua, nhắc lại thêm tê tái cõi lòng, bây giờ nói chuyện hiện tại về mâu thuẫn của giết người trong cộng đồng người Việt ở một vài nơi, ông nghĩ sao?

Ông TÙ: Thật là "con sâu làm rầu trách canh". Hoa-Kỳ là xứ tự do đầy cổ hội lâm ăn. Muôn sông tự do chỉ cần tuân theo luật pháp và có gắng học hỏi, làm việc, thế mà vẫn có người chỉ muôn gây xao trộn xã hội, làm mất uy tín cộng đồng Việt-Nam với chính quyền cũng như với các cộng đồng khác. Nói đến cộng đồng, chắc bà cũng biết, nước Mỹ là một Hợp chúng quốc gồm nhiều dân tộc khác nhau di cư từ các lục địa xa xôi đến đây lập nghiệp hơn 200 năm nay với những nền văn hoá khác nhau, thế mà họ vẫn tạo dựng được quốc gia này là nhờ ở các cổ chế dân chủ pháp trị, ở tinh thần cộng đồng, tôn trọng luật pháp của mỗi người dân khi hội nhập vào xã hội này. Nhìn qua các dân tộc khác như Tàu, Nhật, Mĩ, Phi... cộng đồng nào cũng có đoàn thể tưởng trù để làm điểm tựa cho sự bảo tồn văn hoá xứ họ và cho sự phát triển khả năng của mỗi cá nhân hầu đóng góp vào nền thịnh vượng chung của quốc gia Hoa-Kỳ. Đồng bào chúng ta tuy có khác họ, vì họ là những người di cư, con chúng ta chỉ là những người di tản bắt đắc dĩ, chúng ta cũng không nên đứng bên lề xã hội để rồi một ngày nào đó...chỗ mà thi mà đã súng.

Bà TÚ: Vậy theo ông phải làm sao?

Ông TỬ: Tuy theo hoàn cảnh, mỗi người có một nhận định riêng, tuy nhiên theo tôi mỗi người trong chúng ta hãy bỏ chút thời giờ suy nghĩ về cảnh huống của mình trong xã hội Hoa-Ký, nhận định cho đúng để hành động đúng, cùng nhau chúng ta tập hợp lại trong tinh THẦN-HỮU giữa những người Việt-Nam quốc-gia, sưởi ấm lòng nhau khi hữu sự trong lúc tha huống, nêu cao tinh thần "cả nhân dân với cộng đồng" chủ động khép minh trong tháp ngã tư ái hoặc mặc cảm.

Bà TƯ: Thế ông có nghe đủ luận về kháng chiến phục quốc không? Ông TỬ: Việc đó có thể lâu xem như là việc đối đá và trói nhưng nếu ai cũng tránh né thì ai làm cho. Điều cốt yếu là phải có thiện chí và tinh thần dân tộc. Nhưng người dám hy sinh tinh cảm gia đình, công việc làm ăn để dân tộc về nước kết hợp cùng các chiến sĩ ở quốc nội trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm là những người rất đáng kính phục. Kể ra trong giai đoạn này ai làm được gì cho đất nước VN thì làm, minh làm chưa được hoặc không được thì để cho họ làm, đừng có chỉ trích, phá rối họ làm chi thêm gậy chia rẽ vô ích. Nói đến kháng chiến phục quốc có người chán chê chử Mỹ bật đèn xanh. Thật ra dù cho Mỹ có bật đèn xanh mà nếu chúng ta không sẵn sàng để gánh lấy trách nhiệm thì tình thế càng thêm lộn xộn. Tại sao chúng ta không tự bật đèn xanh lên mà đi, cũng như "hãy tự giúp mình trước rồi trời sẽ giúp minh sau". Hoạt động phục quốc thật ra không phải chỉ có con đường trở về chiến khu, cũng không phải ngày mai mà thành công được. Hoạt động phục quốc bao gồm toàn diện và trường kỳ. Không có phép lạ nào từ trên trời rơi xuống đưa chúng ta về VN một cách dễ dàng. Cuộc hành trình trở về ấy phải được trả giá bằng chính sức lực của chúng ta. Tự do không phải kêu gào mà có, Độc lập không phải van xin mà được. Do đó không thể ngày nay thô-đơ-lê hải ngoại mà ngày mai chúng ta và con cháu sẽ trở về quê hương bằng Boeing 747. Không, nhất định không thể chọn con đường ấy được vì đó là con đường chỉ kéo dài kiếp lùu vong ở hải ngoại.

Bà TƯ: Thời thời ông ơi. Ông nói vậy chứ người Việt mình còn nhiều chia rẽ lắm. Tôi thấy nói cái việc đoàn kết mà nói đi nói lại hoài chưa đến đâu hết.

Ông TỬ: Đúng. Xưa nay ai cũng nói "Đoàn kết lá sòng, Chia rẽ lá chết" thế mà con binh chia rẽ vẫn hoành hành không phưởng thuộc chúa. Trong hoàn cảnh hiện tại, đối phường đang tìm cách

chia rẽ chúng ta nữa, do đó chúng ta cần phải đề cao cảnh giác và cố gắng thông cảm với nhau trong mọi vấn đề. Theo tôi, trước hết và thực tế nhất, là chúng ta đừng chỉ trích nhau bùa bài, nghe tin gì thì chớ phòi kiêm chửi đắng tin nhảm, dẹp bỏ tự ái cá nhân, tị hiềm nhỏ mọn, dọn đường cho sự hợp tác thiện đưa đến chỗ đoàn kết giữa những người cùng lý tưởng quốc gia.

BÀ TƯ: Ông nói nghe được quá những tôi vẫn thấy rất khó thực hiện vì người thiêu tin tưởng nhau từ lâu rồi. Mong sao ông Trúc-Đường N.H.H. "chiêu hồi Bách Việt" sớm mau mau có kết quả để minh côn có ngay về với cô quốc chủ!

Ông TƯ: Đóng ý. Nay giờ xin bà ráng giúp tôi dạy dỗ con cái cho nên người Việt Nam, chứ chúng nó có bắt chước chi thì cũng không thể nào giống Mỹ được. Da vắng mũi tết chung quy vắng da vắng mũi tết. Thế là quý hóa. Đừng có ngồi giữa mà trách Mỹ hay là trách ai nữa mà phải tự trách mình trước, cũng như người xưa thường nói "TIỀN TRÁCH KỶ, HẬU TRÁCH NHÂN"...

^ ^
TRẦN HỒNG

&&&&&&

THƠ...

SƠNG

Sông túi lâm chí đứng chật trời.
Sông nhìn thế giới hỏi chẳng ai?
Sông lâm nô lệ cho người khiên
Sông chịu ngu si để chúng cưỡi.
Sông tưởng công danh, còn hồn nước
Sông lo phú quý, mang lo đời.
Sông mà như thế, đứng nên sông
Sông túi lâm chí, đứng chật trời.

SAO-NAM
PHAN BỘI CHÂU

#####

CÂU ĐÓI NHỎ HUẾ:

- Trà sớm rượu trưa, lòng vẫn nhớ bát chè xanh nổi cỗ quân.
- Việt quay gà luộc, miệng còn thèm tô dấm nuốt chở Đông Ba.