

## TRUYỆN NGẮN

# ÔNG VÕ

NGUYỄN

Cụ Võ thường mèn Đức như một người bạn thăm giao ngay sau buổi tan bô trên bờ biển Đà Nẵng. Nắng vắng rực rỡ của buổi chiều hè trái trên bờ cát trắng, sóng, vò xôn xao. Hai người đi bộ đọc theo bờ nước, tiếng cát kèn kẹt dưới môi bước đi. Cụ Võ ngâm đi ngâm lại nhẹ nhõ hai câu của bài thơ Đức vừa ngẫu hứng viết tặng cụ. "...Cát đâu nãm khóc bái vàng. Cuộc đời ảo ảnh dã tràng chạy quanh..." Cụ nói rằng, lời thơ bằng bạc ý thiền. Bài thơ làm cụ xúc cảm thật sự. Phan Đức, chàng nghỉ cu già sau một đời danh phán, khi hữu tri, phải đi làm kiêm song, nhìn lại quá khứ, mỗi việc đều như viễn vong, như mộng túng, nên yêu thích bài thơ.

Chỉ gặp nhau may thang, năm 1966 đó, trân bão lụt lớn miền Trung đã đầy cả Đức lần cu Võ trở lại Sài Gòn. Cụ thường mời Đức đến nhà uống trà ngâm thơ. Một mai đầu bạc gát gù bên mai đầu xanh, trà thơm bốc khói. Tinh thần của đôi bạn vong niên có lẽ sẽ bên chất hồn nêu cu Võ không có một người con gái út kiều diêm mat xanh ướt át như nước hổ thu. Đức mở hổ hiếu ý, cu muôn thất chất hồn tinh ban, thơ thành tình gia đình. Nhiều lần Đức bắt gặp ánh mắt thiên cảm mến phục của cô gái dịu dàng dễ thương đó. Nhưng hồn ai hết, Đức hiểu rằng vẫn thở không phải là yếu tố tạo nên tình yêu, tạo nên hạnh phúc gia đình. Lời thơ êm dịu ơng ả chỉ làm xúc động trái tim vài giây. Hạnh phúc gia đình phải xây dắp bằng nhiều yếu tố khác. Thường yêu nhau qua thơ văn thi chí rước lấy thất vong sớm mà thôi. Đức không muốn phu tình thường của cu Võ, chàng giảm dần các buổi viêng thăm cho đến khi mỗi năm, đến thăm một lần vào ngày Tết. Năm nào Đức cũng đọc bài thơ "khai bút đầu xuân" của cu. Đồng thời cụ khán khoanyêu cầu đọc bài thơ khai bút của chàng, Đức thiếu mất cái trình trong của người xưa, ngày xuân khai bút làm thơ. Mỗi năm đến Tết là Đức đợi dài các tiệm ăn đóng cửa cho đến sau mồng bay, mồng muối. Ngày Tết ăn các loại mứt và ăn qua-quít các thứ bấy ba. Ruột nóng như đốt. Sức đau

mà khai but.

Năm 1978 tinh cỏ Đức gấp lai cu Võ trên cầu Trường Minh  
gian nhìn tâm thân tiu tuy của cu, mắt Đức cay và trái tim súc động  
mạnh liệt. Nét phuông phi quắc thuốc xưa, nay rú xuông tân ta. Áo  
quần thênh thang rộng thêm trên tâm lồng còng, mặt xổng hóc hác. Cu  
móng lám. Cu cho biết tinh trang kinh tế gia đình bây giờ rất quan  
bách. Nhưng cu hy vọng sẽ được người con trai ở Mỹ tiếp tế, để cho  
hai ông bà đỡ đói khổ qua cơn tai ương đất nước. Cu nói rằng cuộc  
cách mạng xã hội chủ nghĩa đã thành công nhiều hơn dù được của Trung  
uỷ ban Đảng Cộng sản : Người giàu đã biến thành quá nghèo, người trung  
bình trở thành xác xơ, và kẻ nghèo thì xuống đèn tốt dinh của báu  
cùng, không thể báu cùng hồn được nữa. Cu Võ ngồi lên sau xe dap,  
Đức chờ cu về và nhân tiện ghé thăm cu bà. Khi cửa mở, cu bà với và  
dâu nồi cháo bo-bo trên bàn. Trong nhà trông trại, lanh léo. Đức vỗ  
nhủ không thấy nồi cháo, chẳng dù biết trong thành phố này hiện nay  
có hồn sáu bảy chục phần trăm dân ăn cháo bo-bo thay cơm. Chẳng hỏi  
cu có làm được bài thở nào đặc ý không. Cu cười thở dài và nói, thở  
vẫn chỉ là sản phẩm của những người no cơm âm cật. Đói quá thi trại  
tim nó cũng mất hết cảm xúc. Hai ba năm qua không làm được một câu  
thở, và những bài thở ngày xưa làm cu xúc cảm nhất, nay đọc lại cũng  
thấy nhạt nhẽo, vô vị. Đói mắt cu bà buồn bã, và mãi nói về hy vọng  
được người con ở Mỹ gửi quà gói tiền về. Đức thăm thia nỗi khó khăn  
của những người già đang sống trong thiên đường Cộng sản. Hoàn toàn  
bất lực. Không thể buôn bán, làm việc, kiếm tiền. Cung không có một  
khoán trả cấp nào từ nhà nước. Khi chào từ giã ông bà, thi mồ của,  
một người đàn bà tiu tuy, áo quần bẩn bắc ám đưa con ôm đói trên tay  
buộc vào. Đức cũng không thể ngờ được cô gái út của ông bà giờ tang  
thuống đèn thế này. Cô tin lời Cộng sản tinh nguyên di kinh tế mới  
để chồng đi học tập cai tao được mau về. Chồng thi không thấy về mà  
chỉ thấy đói khát, bệnh hoạn. Bàn tay xưa đanh đần cầm bút, nay cầm  
dao phá ráy, cầm cuốc cuốc núi. Tóc tai khô quăn lại. Mắt sâu, miếng  
vau. Đưa con cồn nhỏ không quen ăn lá khoai lá sắn trú búa phát bệnh  
thông manh. Tay chân gầy khoán khiu như khúc cui. Thỉnh thoảng ấm  
con về xin tiền cha mẹ già, nhưng chính ông bà cũng qua đói. Long  
Đức cũng xót xa, nhưng đồng thời cũng thấy mình con may mắn, không  
phải gánh vác vợ con gia đình. May mắn con đọc thận, để con dư sức

xem đổi như một trò chơi, mà người chơi lần người diễn quá xấu. Cố kề về một người lang giêng ở kinh tế mới, ăn lá khoai mì nén vụn cương mù, đưa con bù toàn mù mà mẹ không biết. Đến khi đưa be kiệt sức đem về bệnh viện thành phố thì chết.

Một lần mua được nửa ký thịt heo do có quan bán, Đức hồn hoảng ra vẻ. Nghỉ đèn bữa cám chiêu có nước thịt kho béo chan vào chén, chẳng ghé mua một chút rượu để, cứ xem như uống rượu tiêu sầu. Khi đi qua chợ Bà Chiểu, chẳng thấy ông già ăn xin lè lết có dáng dấp của Võ. Đức giật mình nhìn kỹ lại, chẳng thâm cảm ớn Trời Đất. Không phải cụ Võ. Trên đường về, cụ Võ ám ảnh, và Đức quanh xe dạo, đem nửa ký thịt đến tặng cụ. Cụ bà mừng nầm lấy hai bàn tay Đức với đôi mắt nhòe lệ cảm. Cụ Võ ngồi thân thơ trong chiếc ghế, cụ đang che đau nỗi xúc động. Đức thấy sung sướng vì biết mình hành động đúng. Cụ Võ nầm tay Đức nói nhỏ: "Tôi mà còn trẻ như anh, thi tôi nhất quyết tim đường đi. Ở đây khung khiếp quá. Tưởng lai thi kinh hoàng hiện tại thi quá bi đát. Con người như anh ở đây uống lầm". Trong chán tinh, Đức cho cụ biết, chính chàng cũng đã thử đi một dải lạn, nhưng cụ thất bại mai. Cụ nói: Phải lầm. Thá chết biến, còn hồn song với lú chó mà nay. Cụ dặn đó Đức, nếu thành công và đến Mỹ thi rằng cho anh con trai của cụ biết tinh canh gia đình, tinh canh đất nước bị thảm hiên nay, và kêu gọi con cụ hãy đứng bao giờ quên cha mẹ đang doi khổ yêu già, đứng quen đất nước đang khổ đau. Cụ bà ngồi nghe, khóc mũi man và đặt già thuyết người con trai của các cụ ở Mỹ chắc giờ đây cũng khổ lầm, có lẽ gặp tai nạn lớn nên chưa giúp gia đình được tan tinh.

Đức ra vẻ vội lồng băng khuàng, Năm sau Đức thành công trong chuyến vượt biển. Một hôm sức nhớ cụ Võ, chàng viết cho người con trai của cụ một lá thư kê ro tinh canh bi đát của gia đình anh, và yêu cầu anh giúp đỡ cha mẹ như lời ông Võ đã nói. Đức xem như minh lầm tron lời gởi gắm của cụ Võ. Long chàng cũng thấy thanh thóe dõi phản.

Khi đến Mỹ, Đức không còn nhớ gì về ông cụ Võ, người bạn thô vong niên mà chàng xem như đá lâm xong trách nhiệm. Một hôm, Đức nhận được lá thư của cụ Võ, sau vài lời thăm hỏi bình thường, cụ khen khoản nhớ Đức đi tìm người con trai và nhắc nhớ về tinh cảm bi đát của ông ba. Đức tìm được số điện thoại để đăng và gọi viễn liên cho

người con trai của Võ. Đức cũng đã khôn khéo để bắt chuyện qua cuộc điện đàm và kể về tinh canh chung, tinh canh riêng của ông bà Võ và gia đình tại Việt Nam. Đức chỉ nghe bên kia giây nón nhưng tiếng " Uh, uh, uhuh " trong cổ họng, và nhưng tiếng " dap, dap, dap..." và cuối cùng là " thank-you ". Sau khi buông điện thoại, Đức nằm xuống thở dài và chẳng bô khong ăn bữa cơm chiều. Buổi tối Đức mặc áo đi, bô loanh quanh qua nhưng con đường vắng. Gió thổi, lá vắng bay khắp không gian, chẳng liên tưởng đến nhưng kiếp già đang lia cõi song, qua cuộc biến đau, vết thương dói quá nặng, Đức không còn thi hùng, không còn xúc cảm để lâm thơ. Nhưng chẳng thấy trách nhiệm với người bạn thơ già vẫn chưa tra xong. Phải có một lần gặp người con của ông cụ Võ moi được.

Giang Sinh năm 1981, Đức có dịp đi chơi trong một tuần, chẳng ghe lại nhà Long, con ông cụ Võ. Can nhà không lớn nhưng cung bay biển sang trọng. Đức được đón tiếp thân mật trái với dù đoán của chàng. Nhìn nhưng trang bị trong nhà, Đức thầm hiểu người con của Võ lâm ăn khá giả. Ngoài trong phòng khách, chàng khởi chuyến và kể cho Long nghe về đời sống tại Việt Nam. Tả đúng cảnh gia đình ông Võ cho Long nghe. Long cũng có vẻ băng khuất và hỏi cảm động nhưng rồi người con ông cụ Võ nhí nhố giận, nói rằng anh ta ở đây cũng cực khổ lâm, lo lắng trăm bề, lo mất việc, lo trả tiền nhà, tiền xe, tiền bảo hiểm, tiền mua tivi, tiền trang bị ban ghe vv... và anh vẫn gói đèn về cho hai ông bà cụ, tinh ra trùng bình hàng tháng ông bà có được số tiền gấp đôi gấp ba luồng của một người đi làm việc bên nhà. Thế thi con dối hơi gì nữa. Trong lúc đó, nhưng người không có thanh nhận ngoại quốc thi lâm sao sống được? Đức có gắng giải thích luồng của một kỹ sư bên nhà đem hết ra chỉ mua được một ký thịt heo. Anh chàng nói, ở Mỹ đây, giá cung đi lâm và tự lo lấy, không y lai như bên Việt Nam minh. Đến hết túc giận buồn phiền, Đức có giải thích, bên nhà nhưng người con khoe mạnh, tháo vát và ngay cả kè có tai, muốn lâm cung không lâm được. Đức kiểm có thoại thác buổi cơm tiêm Long mới ăn trong buổi chiều. Chàng ra về, thầm nghĩ đến cái tivi trong nhà đó, có thể nuôi sống hai cụ già trong một hai năm. Cái ghế sofa có thể nuôi cha mẹ trong vòng vài năm. Nhưng bác cha mẹ sinh con ra đem ca mợ dồi hy sinh tan tuy, đem cả tinh thường gói gầm cho con. Khi về già thật có lẽ trán, đói khổ, rách rưới thì người con xem nổi

khô cha mẹ không bằng một món đồ trang bị trong nhà. Chỉ nhìn di ấn tiệm dồi búa, nhìn di chơi vại vồng là có thể làm gián được nỗi cõi cău của cha mẹ già yếu, bà con em đang dối khổ.

Sau lễ Giáng Sinh về nhà, Đức lại nhận được thơ ông cụ Võ. Cụ lại khẩn khoản nhớ chàng trinh bay cẩn kẽ nỗi khó khăn bên nhà cho người con cụ biết. Chàng đọc di đọc lại lá thư nhiều lần. Đêm đó Đức mất ngủ. Bóng nửa đêm, chàng bắt đèn ngồi vào bàn viết thơ cho cụ Võ... "Thưa cụ, tôi đã gặp Long. đã trình bày cẩn kẽ tinh cảnh bên nhà. Long thông cảm lâm và hứa sẽ giúp đỡ gia đình đều đặn hơn. Hai cụ cứ yên tâm...".

Nhận được lá thư của Đức, ông cụ Võ đọc cho vợ nghe nhiều lần đến nỗi bà cụ phát cáu. Cụ bà nói : Tôi biết mà, thằng Long nhà mình có hiếu lâm. Nó không biết thì thôi, chứ biết thì đâu nó để cha mẹ khổ thế này. Hàng tháng, ông cụ Võ đi ra bưu điện lanh gói quà về khoe cùng bà con và người con hiếu đệ. Ai cũng cho ông bà có phước, và ước ao có được một người con ở nước ngoài biết thương yêu cha mẹ.

Buổi chiều Đức đi làm về, vợ chàng làm mặt nghiêm trọng nói : "Anh này, em vừa khám phá ra trong năm qua và mấy tháng nay mỗi tuần anh ký thác vào ngân hàng ít hơn mươi đồng tiền luống anh lanh được. Anh lấy tiền làm gì vậy ?" Đức hỏi lúng túng, áp út nói " Anh... gửi cho Hồng thập tự cứu đói bên Phi Châu. Em không nhớ có lần xem TV, em nói có lẽ mình nên chia xé cho những người đó một phần..." , vợ chàng cười và nói : " Phải, anh không gửi thì em cũng quên mất, chúng mình đừng bao giờ quên những kẻ khổ đau hoạn nạn.". Đức thấy mình thương vợ nhiều hơn.

---

#### Xin lưu ý :

Lá Thủ AHCC số 27 dự định sẽ ra vào khoảng tháng 9/1983  
Ban Phụ-Trách sẵn-sang tiếp-đón các thủ-tu, bài-vở, tài-chánh ...  
Đến đầu tháng 8/1983 Ban Phụ-Trách bắt đầu khóa-sổ để chuẩn-bị lên  
khuông. Xin các AH nhớ cho.

Thủ-tu, bài-vở, ngân-phiếu xin gửi đến địa-chi :

Mr. Banh Van Nguyen  
7700 Butterfield Rd.  
New Orleans, LA 70126  
(504) 246-9373