

Sơ-luật về "Thiền Vipassana" ๖

Đrán-móng-Châu.

1- Định-nghĩa - Môn thiền này gồm hai phần :

A - Anapana - a) Quan-sát hơi thở tự-nhiên.

Tập-trung tư-tưởng để quan-sát hơi thở của mình .
Thời-gian lâu 5 đến 20 phút.

Phải ngồi yên-lặng (theo lối báñ-già hay kiết-già)
lưng và cõi thẳng.

Anapana luyện sự chú-tâm và làm cho cổ-thê thoái -
mai, khỏe mạnh.

b) Đặc-biệt chú-tâm các cảm-giác do ảnh-
hưởng của hơi thở trên diện-tích hình tam-giác hợp bởi môi trên và
mùi. Mục-đích để tập-trung tư-tưởng.

B - Vipassana - Thanh-tịnh-hóa trà-óc bằng cách tự -
quan-sát. Thi-hành theo kỹ-thuật sau đây. Dựa sự chú-tâm trên vũng
giữa đinh đầu và quan-sát cảm-giác trong hai phút. Sau đó, lần-lần
đưa xuống cõi phía trước ngực, bụng rồi từ gáy phía sau xuống lưng
và mông, rồi từ vai phải xuống khuỷu tay, bàn tay, ngón tay, và từ
vai trái xuống các ngón tay, từ đùi xuống đầu gối, chân và ngón
chân, vv... khắp người.

Phải theo khóa huân-luyện mười ngày có thầy hướng-
dẫn mới có kết-quả.

2- Lịch-sử môn thiền Vipassana -

Môn thiền này đã có từ rất lâu tại Ấn-Độ rồi thất -
truyền tại đây. Khoảng 5 thế-kỷ trước Tây-Lịch, Đức Phật Gô-Đàm
(Gotama Buddha) đã tìm lại được và truyền cho các đệ-tử. Đạo Phật

suy-dối tại Ấn-Độ kể từ năm 500 trước Tây-Lịch, và môn thiền này biệt-tích luôn ở Ấn-Độ nhưng được một giông-họ ở Miên-Điện, cha truyền con nối, duy-trì cho tới thế-kỷ thứ 20. Ông U.Ba Khin, người Miên-Điện là người đầu-tiên muôn truyền-bá môn thiền này. Nhờ duyên may, ông học lại được của một nông-phu. Áp-dụng cho mình thấy có kết-quả rất tốt, vì môn thiền Vipassana khử các ô-trọc của trí-óc làm thân-trí tinh-khiết, thanh-tịnh, thoát khỏi phiền-não, bồ tham, sân, si. Ông U.Ba Khin làm việc tại Bộ Tài-Chánh và Bộ này đang mang tiếng "tham-nhũng hạng nặng". Nhà thầu nào muôn hò-sở được chuyển từ phòng này qua phòng kia, muôn có phiếu phát-ngân mau, phải đút-lót. Ông U.Ba Khin xin phép Thủ-Tướng Chính-Phủ và được chấp thuận, lập khóa huân-luyện "Thiền Vipassana" tại ngay tru-sở Bộ Tài-Chánh. Lạ thay, sau vài tháng, Bộ này hoàn-toàn thay đổi: Công-việc chạy và công-chúc rất thanh-liêm. Lúc đó, làm Tổng-Trưởng Tài-Chánh, Ông U.Ba Khin được Thủ-Tướng khen-ngợi và được lãnh kiêm-nhiệm thêm ba Bộ nǚa. Lê tất-nhiên, môn "Thiền Vipassana" một phen nǚa là cây đũa thần đã thanh-khiết các công-chúc ba Bộ này, làm hổ-trợ thành gưỡng-mẫu. Đây là một thành-công lớn của môn thiền đối với một tổ-chức công-quyền. Lê tất-nhiên đối với cá-nhân, ảnh-hưởng cũng rất tốt.

Cách đây 27 năm, ông Goenka, người Ấn-Độ (hiện nay được coi như Chuồng-Môn Thiền Vipassana và ông U.Ba Khin đã mất), một nhà kinh-doanh rất giàu, bị bệnh nhức đầu kinh-niên, phải chích ma-túy mới đỡ. Ông đã di chúc thuốc tại Âu-Châu, Mỹ, Nhật, vv... nhiều năm mà không khỏi. Thất vọng về y-khoa, ông xin lâm đệ-tu² học thiền nơi ông U.Ba Khin. Sau nhiều thử-thách, ông học được môn thiền này. Ông rất sung sướng vì trí óc thanh-tịnh, nhất là khôi hán bệnh nhức đầu và khôi phái chích ma-túy. Nhận thực được ích-lợi của môn thiền này, để đến ẩn Đức Phật và sự phụ minh đã giúp khôi bệnh, ông nhất-quyết truyền bá môn "Thiền Vipassana" đi khắp năm châu, sao cho mọi người được hưởng lợi. Một trung-tâm thiền có 250 phòng cho 250 khóa sinh xây cất do sự quyên góp do ông khởi xướng, đã được thành-lập tại Igatpuri, Ấn-Độ, gần Bombay. Ông Goenka quanh năm đi khắp thế giới tổ chức và giảng dạy cách "Thiền Vipassana" cho bất cứ ai tinh-niệm học.

Riêng tại Mỹ-Quốc, mỗi năm có trên dưới 10 khóa học tại các tiểu bang Washington, California, Massachusetts, vv... mỗi

khóa 10 ngày có từ 100 đến 300 khóa sinh. Khóa sinh mới hoàn toàn miễn phí, có thể tăng-dứ tuy tâm. Cứu khóa sinh sau khóa học, đều đưa tăng-dứ để trang trải chi phí đều hành. Các khóa thiền hoạt động với nguyên-tắc hoan-toàn bất vụ lợi.

3- Ích-lợi của Thiền Vipassana -

A - Anapana - Phần này giúp ta quan sát hơi thở, vịnh hơi thở liên-hệ đến một số phản-ứng sinh-lý-hóa-học, do đó có thể sau khi tập Anapana sẽ trở nên khoan khoái, lành mạnh. Ngoài ra, trí óc thanh sáng suốt, bén nhạy, phát sinh sự chú-tâm để dùng cho phần Vipassana.

Các trẻ em từ 6 tuổi có thể tập Anapana để khỏe mạnh.

Sinh viên nếu tập mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 15 phút sẽ hành sang-suốt lâu mệt.

Tráng niên, lão niên, nếu tập Anapana mỗi ngày 2 lần mỗi lần 15-20 phút, sẽ thấy tinh thần sáng khoái, có thể mạnh hơn.

B - Vipassana - Phần này giúp ta khử các ô trọc của trí óc, làm cho thân trí thanh tịnh, khiến cho những ô trọc mới không thâm vào tri óc và ngăn chặn ô trọc cũ không tăng trưởng để rồi lần lần bị thanh lọc hết.

Thanh-tịnh-hóa trí óc là giúp trí óc bỏ dần các tinh xáu như : hờn giận, ghen ghét, đố kỵ, sở sét, ham muốn và sây mê. Ngoài ra, trong khi thi-hành kỹ thuật Vipassana, ta có thêm đức tinhnhân thúc tinh nhuê và trâm tinh (nhân thúc các cảm giác trên thân thể ta và trâm tinh túc lâ không buồn khi thấy cảm-giác xáu-chứng tố tinh xáu bên trong-cung không vui khi thấy cảm-giác tốt(diêm này rất tệ nhỉ, nên theo khóa huấn-luyện mới hiểu sâu đỗi c.).).

Trí óc sau khi thanh-tịnh-hóa, điều khiển thân và khâu của ta làm điều lành và thành thanh-tịnh. Nhờ vậy, thân, khâu, ý đều thanh-tịnh, ta sẽ đạt trí-tuệ, và giác ngộ (thanh Phật) sẽ không xa.

Ích-lợi trực-tiếp của Vipassana là thanh-tịnh trí óc, làm con người đạt hạnh-phúc và hòa hợp, tràn đầy lòng yêu thương nhân loại, vui với cái vui của người khác (ý-niệm Tùy-Hỷ của nhã Phật) và với làn sóng thanh-tịnh đạt được sau khi thiền, sẽ truyền sự

thanh-tịnh cho đồng loại vậy.

Ích-lợi giản-tiếp của Vipassana là khứ nguồn gốc tâm-bệnh do đó chữa rất hiệu-nghiêm các chủng bệnh do tâm gây ra.

Vipassana là một nghệ-thuật để sống lành mạnh, áp dụng cho mọi người không phân-biệt chủng-tộc, tôn-giao, giai-cấp, vv...

4- Những khó-khăn khi thi-hành -

Ích-lợi của môn thiền này thấy có vẻ dễ dàng và hối nhiều. Tuy nhiên, việc thực hành đúng-dắn kỹ-thuật thiền gấp nhiều khó-khăn.

A - Phải theo khóa huân-luyện 10 ngày, với kỹ-thuật không vi-pham:

- Ngũ-giới của nhã Phật.

(Không sát-sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dung ma-túy, rượu)

- Thêm 3 giới (của Bát-Quan-Trai)

(Không ăn quá 12 giờ trưa, không trang sức, không nằm giường cao, đẹp).

- Phải giữ im lặng tuyệt đối (thân, khẩu, ý) trong 10 ngày, và tự coi như cô-lập hoàn-toàn.

- Tuân theo kỹ-luật "trai".

- Sáng dậy sớm 4 giờ, tối 9g30 đi ngủ.

- Ngoài giờ ăn uống nghỉ ngơi, ngoài thiền 12 giờ mỗi ngày.

- Kê túngay thứ 4: ngồi thiền "nhat tam" suốt 60 phút (3 lần mỗi ngày) mắt nhắm, tay và chân không động đậy.

- Ăn chay truồng (buổi tối không ăn, chỉ uống tralúc 5 giờ) suốt 10 ngày.

B - Sau khi "tốt nghiệp", khóa= sinh về nhã, mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 60 phút, đều đều và mãi mãi.

Thưa các bạn,

Riêng tôi với kinh-nghiêm sống, đã tham-dự khóa Thiền từ 1 đến 11 Avril 1983 tại Fort Flagger, tiểu-bang Washington, Mỹ

Quốc, (cùng với bà xã và con trai lớn của tôi), đều khó khăn, đau đớn và khó chịu nhất đối với tôi là "ngôi yên" mới ngày 9 giờ (có thay đổi vị-thê' ngôi), trong khi đó lồng mới, chân đau ... gần chết

Tuy nhiên, tôi rất thích vì kết-quả tốt đẹp; do đó, xin mạnh dạn mời các bạn "thủ lúa".

5- Linh Tinh -

Bạn nào muốn "thủ lúa" xin mời liên-lạc (để yêu-cầu
gửi ban tin-tức) với:

VIPASSANA NEWSLETTER

P.O.BOX 9426

BERKELEY, CA 94709

USA

