



trăng nước SONG KHLA

(DOẠN CUỐI)

CAT-PHƯƠNG

- À, Tăng! Mở giòi đâu, sao ai gặp tôi cũng nói là tôi mờ cá!
- Trông chú cứ như là người ở đây mà hồn ở đâu, thi không mờ làm sao được!
- Hồn ở đây chứ ở đâu bảy giờ ai đã chết đâu! Sao, phái doanh Mỹ approved rồi đây à, thế thì nhất câu rồi!
- Đâu có, chỉ chưa được approved làm sao em có được!
- Mới sơ vẫn bỗ túc thôi chứ già Hôm ấy nó hỏi gì?
- Thì nó hỏi phết phơ, mà ông ấy hay lầm nói tiếng Việt như người Việt ấy. Sau rồi họ hỏi sponsor, mà affidavit mình, chưa có, họ xếp hồ sơ lại để chờ bà chị gửi giấy tờ qua.
- Thế thi được rồi, tuần tới, là xong. Tăng đi đâu đây?
- Bán cà phê.
- Hay quá, nay lâm chủ quán cà - phê đây à! Được tiếp tế rồi à
- Đâu có, lạm công cho thằng bạn, nó mới sang quán cà phê, chưa có ai tiếp tế cả! Chắc lại có kẻ cầm nhầm rồi!
- Chỉ có tiếp tế chưa?

- Làm giòi có, ăn cỗm Cao - Ủy, dài dài, thư di mà chẳng thấy thư về! Nay ban nhạc giòi đây câu?
- Hương ca vô tân, của thằng bạn nó mới được cuốn băng cassette về đây. Nghe được - không?
- Thích lắm, có một dạo bên nhà mình không thích giọng ca Thái Thanh. Sau nay mình lại ưa nghe giọng bà ấy.
- Mới chỉ vào quán uống ly cà phê nghe nhạc Thái Thanh. Đúng ngại Tăng mới mà!
- Làm công mà mồi giòi?
- Công quái giòi, nó cũng làm công thôi!
- Nó chủ quán sao lại làm công
- Thị cúng là boat people cà mā, thuyền nhân cả.
- Đua thoi, chư đồng người - quâ, đê hôm khác, di ngang qua đây nghe tiếng nhạc, tôi dừng lại nghe kè một tí đây mā.
- Không có ai đâu, người ghe minh cà đầy, đám tài công đầy
- Thế hả! Mả thôi đê chỉ vè bảy giờ khuya rồi. Đê dịp -

khác chỉ sẽ đến phiền em .
 - Mới 10 gio mà khuya gi! Dịp
 nào nữa!
 - Coi chúng hết giờ bán quán
 rồi đây, trật tự đi ngang nó
 phạt cho.
 - Thôi chị về nhé.
 - OK. chị về, nhớ hôm khác -
 nhé.
 - Ủ.
 - Tiếng nhạc xa dần rồi tắt
 giữa lúc trăng tâ! Hôm nay
 chắc phải ngoài hai mươi âm
 lịch rồi. Trăng về khuya ,
 trăng càng méo, trăng cảng
 méo trăng cảng to. Má trăng
 cảng to thi mối u hoài cảng
 dâng cao với với như ngọn Co
 Kra trên vịnh Thái Lan này
 Mẹ già và em đợi không biết,
 rồi số phận đi về đâu! Sao
 vậy? sao các người demchiến
 tháng lâm chia ly, dem hận
 thù xoa bỏ tình thương? Ngày
 trước các người dùng con -
 người để đạt chiến thắngnày
 nay các người dùng con người
 để bảo vệ vinh quang! Ngày
 trước con người là phuơng -
 tiện đắt giá nhất ngày nay
 con người trở thành phuơng-
 tiện rẻ tiền nhất! Vinhquang
 này có thuộc về ai, vinh
 quang này chỉ thuộc về hân
 thù... Thanh ngừng lại trước
 liêu 30, vòng tay trước ngực
 thong thả:
 Chào cô nương, trông giống
 như chàng thư sinh đêm nào
 cũng chóng đèn trước áng thư
 Lai viết thư nữa!
 - Nghe tiếng hỏi, Ngọc-Linh,
 ngẩng đầu lên má tươi cười :
 - À ! người đẹp... liêu trai
 xuống nhả thở đó à?
 - Nhả thở nào, ngồi bài biển
 rồi ngang qua đây thăm thư -
 sinh.

- Chắc là khuya rồi, thấy chí
 đến biết là khuya rồi, doi -
 bung chưa?
 - Cóm cao úy thi doi dài dài!
 này có thư bảo đảm đây à, sao
 mà hỏi hách vậy?
 - Mô có, cô Linda mới gọi hồi
 chiếu.
 - Thế thi trúng độc đặc rồi ,
 còn hòn thư bảo đảm nữa! mà
 có mang theo loa đọc tên Ngọc
 Linh đến gấp cô Linda có việc
 cần và nhớ mang theo ít tiền
 le, phải không?
 - Chỉ biết hết rồi! thôi ăn tô
 mi hi, xô hột gà không?
 - Thông thả rồi tính sau.Viết
 thư cho ông xã đây à.
 - Nhận thư mấy hôm rồi mà lười
 biêng nay mới viết.
 - Ở Bidong?
 - Không hai cha con ở Mã Lai.
 - Đẹp quá rồi! Nguя anh đi -
 trước vống nồng theo sau!
 - Vống lồng gi nữa, tan tác
 như hoa giữa đường!
 - Ở Co-Kra bao lâu?
 - Trời ơi, một tuần lễ dângất
 ngủ rồi! Có ngày cả mươi mấy
 chiếc cướp biển nó đến, hết -
 chiếc này đến chiếc khác, chạy
 trốn thấy mồ, gặp đâu chui đó
 mà cũng không thoát được túi
 nó. Tránh được đảm này lai -
 gặp đảm khác. Sau có tàu Mỹ
 ra dem vào, không biết sao mà
 đến đây được, tướng lã chết ,
 mất rồi. Chỉ còn hòn đó, ket
 ở Co - Kra rùng rợn lắm.
 - Ủ, mà mình thi bị ket bên -
 Kampuchia 10 ngày đêm trên núi
 kinh hoàng lầm mà phải di -
 chuyển liên miên không thi nó
 rượt theo. Rồi trên biển thi
 cũng 4, 5 lần bị cướp.
 - Chỉ có thư nhà chưa?
 - Chưa có thư từ gí cả, mong
 thư bảo đảm mà chẳng thấy.Hôm

não tính ra chợ bán rau cải, chò mây bã Thái Lan, vì cócô bạn ở bên cạnh kỳ_tối đi - Canada, cô ấy nhuộng chồ_lai cho mình. Thấy bạn ngoai chồ_cũng vui chứ, ngày có haigiờ đồng hồ...

- Ghe_tui này cũng có mây_câu nhỏ bán quần áo ngoài ấy, tuì nó cũng thích lâm, có tiền - xài, có áo quần mặc.

- Bảng cassette đâu rồi?

- Ông Hội Đồng mới lấy hồi chiêu để mượn thâu bản nhạc cho ban văn nghệ.

- Nay, sao gọi là ông Hội - Đồng? Minh nghe kêu ông Hội Đồng minh cũng kêu thôi. Chắc ông ấy lâm Hội Đồng tinh bén nhá không?

- Không phải, ông ấy mới nhập trại đây tham gia Hội Đồng - giáo xứ ở trại đó mà, tuinay gọi dưa ông ấy là Hội Đồng. Ông ấy vui lâm, cũng qua đây một minh vợ con ở Việt - Nam con lớn hết rồi, qua Canada năm ngoái. Bây giờ ông ấy muốn đi Canada mà mây người - con bảo ông ấy phải đi Mỹ. Chắc lát nữa hai ông cũng tâ_tâ ngang qua đây. À mà có cái ông kia kia, ông Quang hay đi hay đi với ông Hội Đồng lâm Toi nghiep ong Quang, A mà ông ấy gọi chỉ là người đẹp liêu trai đó.

- Sao lại người đẹp liêu trai

- Vì ông ấy cứ thấy chỉ xuất hiên về đêm, ban ngày không thấy đâu cả.

- Thấy xuất hiên lúc nào?

- Mấy lần trước đây nè. Ông đi ngang thấy chỉ em minh , ngồi nói chuyện, ông ấy không dám vào.

- Sao vậy, mác cở_à?

- Không, ông ấy có mác cảm .

- Mác cảm gi?

- Mác cảm mít vở!

- Vợ chết à?

- Không, vở con sông. Nhưng , hiên giờ bà ở Má Lai. Ông ấy đi học tập 3 năm về nhâ thi vở đem mây đưa con đi mà ông không hay biết gi cả. Nghe nói có người giúp đỡ cho đi.

- Thế thi tốt, bà ấy cũng lo cho con cái, ông ấy một minh đi sau dẽ hơn.

- Minh cũng nói vậy mà ông ấy không tin. Vì ông nghe người ta mách lai là bà ấy sửa sắc đẹp , sửa lỗ mũi, sửa mặt. Vâ ông ấy cho là đi vượt biển chứ đâu phải đi trình diễn văn nghệ mà cần - phải sửa sắc đẹp? Em nghe mà tức cười quá! Hoàn cảnh nhưvây cũng buồn phải không chỉ, thâ_y ông ấy cũng hiến.

- Gặp cảnh ngộ_ay ai mà chẳng , buồn! Nhưng phải xem thực hura sao đâ,đó khi lôi đèn cũng cõn ác ý. Nhưng đâu sao thi đọc cũng không phải trường hợp duy nhất . Vâ xét cho cùng thi trong cái - nghịch cảnh chung của đất nước, khi mà mỗi người trong chúng ta cần phải sống sót để tự tôn thi tinh cảm con người không thoát khỏi nghịch cảnh đó. Tình cảm trở nên eo le và mâu thuẫn.Biết trách ai? Trách người, sao - chẳng khỏi thấy mình cũng có , trách nhiệm. Trong cái riêng , vẫn có cái chung của tất cả. Sự tan vỡ của quê hương cũng là sự tan vỡ của mỗi gia đình. Chico ngày trở lại quê hương mới hân gán mọi đố vở.

- Nhưng có người họ lại không , muốn trở về nữa, họ ghét tất cả

- Vì họ không thấy trong sự đau khổ của quê hương hôm nay là - trách nhiệm đã qua của họ. Họ thấy rằng xưa nay họ chẳng làm_ gì để đưa đến sự mất mát của quê

hương hôm nay, họ cũng chẳng làm gì để gây nên sự đau khổ của người đồng hương. Trái lại họ còn giúp đỡ bằng tiền bạc, của cải là đảng khác, nghĩa là cũng thường và đau khổ cho người khác.

- Nghĩa là không phải thường cho chính mình.

- Đúng thế, họ không tìm thấy trong niềm đau đớn của người đồng hương, của quê hương như niềm đau khổ của mình. Nhưng nếu họ thấy tủi hổ, xấu hổ trong sự mất mát chung của quê hương thì họ phải nhận rằng, đã có trách nhiệm rất dày đối với quê hương, dân tộc.

- Rồi Thanh chợt nhớ:

- Hồi trưa có đồng bào mới nhập trại phải không Linh?

- Ủ, nghe nói có 62 người, đi từ rạch giá.

- Họ đến thăm đây?

- Không, ở Pattane 45 ngày, rồi mới đến Songkhla, chỉ có gặp người quen không?

- Lúc ấy mình đang lánh thực phẩm, để sáng ngày đến hỏi thăm có ai quen không. Mong mãi có người quen để hỏi thăm tin tức bên nhau, mà lâu này không gặp ai ở cảng xóm đến cả. May hôm nay ngày nào cũng có đồng bào đến nhỉ? Mùa biển động mà người ta đi cũng đồng đây chứ.

- Không chúng lâu nay chỉ có người quen đây, vì toàn là người ở Saigon Chợ Lớn không thôi, không có người ở tỉnh.

- Linh bỗng ngừng câu chuyện

- Chị Thanh, ông Hội Đồng đi với ông Quang đang kia kia, để tui dõi lại băng cassette cho chị nghe.

- Linh và Thanh cũng yên lặng một lát, Linh cao giọng:

- Ông Hội Đồng đi! Đi xem văn nghệ về đó à? Thâu băng xong chưa?

Quang và ông Hội Đồng nhìn vào thây bóng hai thiêu nữ chập - trước ngọn đèn bách lạp, Quang định đi thẳng thi ông Hội Đồng kéo vào, sửa giọng cá lèn tiếng - Chào hai cô! gồm! mới mượn - cassette hồi chiều mà bây giờ đã đổi lại rồi! Phải ngày mai mới song, vì hôm nay người ta bận trình diễn văn nghệ hết. Kỳ này, có "Chiếc áo lụa Hà Đông Hạ Tràng và Ngày xưa Hoàng Thị

- Lâm sao có các bản ây hay thế

Ai có? Linh hỏi.

- Ông Hội Đồng quay mặt về phía Quang:

- Nhờ bạn Quang đây, có giọng ca sĩ phú, Lê Thu và ngày xưa Hoàng Thị của giọng ca nào ông Quang?

- Hình như Thái Thanh, mua nhỏ không rõ. Quang trả lời.

- Linh tiếp:

- Hay lắm, lại có người thích giọng Thái Thanh đây. Nay trình diễn văn nghệ có vui không?

- Sao hai chị không đi xem? Ông Hội Đồng ngắt lời Linh.

- Tôi bận viết thư còn chị Thanh bận đi dạo biển. Linh trả lời luôn cho Thanh.

- Thật là hại tâm hồn, hai nguồn cảm hứng, rồi ông Hội Đồng trả lời câu hỏi của Linh:

Đồng bào đi xem đồng quá, tôi ghé qua rồi đi họp công tác - dừng lếu cho đồng bào.

- Nay chưa xong à? Linh hỏi.

- Sao vậy, bao giờ đến lô tui, xiêu vẹo hết rồi. Linh nhìn lên mái lếu đã rách nát.

- Lô chị thi có chị chồng đỡ được rồi, ông Hội Đồng khôi hài

- Tui lây chị mà chồng đỡ?

- Lấy hai cánh tay ngã! Ông HD vừa nói vừa cười rồi tiếp: Dùa chử, lệnh cao ủy bảo stop lại! Vì để cho Cao Ủy lo chử để cho cha Joe lo thi không hợp lý, vì Cha lo cho đồng bào trong trại

quá nhiều rồi.

- Thé hả, Linh tiu nghĩu rồi, trả lại băng cassette:

- Vậy chắc chắn ngày mai cho mượn lại băng cassette nghe, ông Hội Đồng.

- Có gì mà không chắc, Quang đỡ lỗi.

Nay đến giờ như quên là có Quang Linh chót nhớ:

- Tí nữa thi quên, hôm nay ông Quang có đối tượng! Người đẹp Liêu trai đây!

Quang ra vẻ băng lồng hơi - ngượng:

- Chào cô... cô gì chị Linh?

- Chị Thanh đây! Linh mỉm cười quay sang Thanh.

- Chào cô Thanh, cô xin định cư xú nào? Quang sửa giọng, - khé hỏi.

- Da xin đi Mỹ.

- Approved chưa?

- Da chưa, không biết đợi tôi có tên chưa nữa!

- Hay quá, Quang thông thả, ai cũng đi Mỹ cả! Có mình tôi đi Úc!

- Đi Úc vui chứ, Linh đưa.

- Ủ, đi Úc vui chứ, ông Hội đồng xen vào, vì được ăn cá Úc.

- Nam Cực có nhiều cá Úc, VN xuất khẩu sang! Quang khôi - hãi.

- Nhưng ông Quang có đem theo số lương thực không? Linh - cười lớn và mọi người cũng cười. Thanh cũng cười, nâng tiếp:

- Minh về nghe Linh, ông Hội Đồng ngồi chơi.

- Ấy sao vội thế, Quang muốn cản lại, cho tôi hỏi thăm. Cô được đi thẳng hay dua RAC.

- Da chắc đi Galuarry, vì khng có bà con gần nên không được ưu tiên.

- Mô được chị Thanh, Linh kéo tay thanh, còn ăn mì nữa mà. Hồi nay mình nói chị rồi mà.

- Cô Thanh ngồi lai choi hẵn, còn sớm mā, ông Hội Đồng cúng - cản thiệp.

- Da cảm ơn, cho tôi về để hôm khác. Minh về nghe Linh.

- Còn ông Quang? Linh muôn - trêu Thanh,

- Ông Quang ở lại chơi, Thanh chào rồi ra về.

- Quang tiếc nói với Linh:

- Mắt bóng thỏ nhỏ rồi!

- Thỏ nào, Linh tiếp, bây giờ - ông bắt đèn tôi một tô mì đây

- Quang ngạc nhiên:

- Tại sao bắt đèn mā bắt đèn - cái gì?

- Một tô mì, vì hai ông làm tôi mệt ăn nè. Linh nói gọn.

- Quang nói đưa:

- Đáng lẽ chị phải cảm ơn tui, khỏi mắt tô mì mới cô Thanh.

- Trái lai Linh giải thích, - không có chị Thanh thi tôi mất cơ hội ăn mì, mặc dù là tuimới

- Ông Quang này, ông Hội Đồng, chậm rãi, tôi ngó ngắn lầm - người ta nói vậy là tôi phải, khao một chầu mì đây, phai khng chi Linh?

- Thi cõn chi nữa, Linh trêu - Quang, không có tôi thi làm sao ông Quang hỏi thăm được cô Thanh

- Thi cũng nhu chị và ông Hội Đồng hỏi thăm vậy thôi!

- Ai biết! biết ra sao ngày - mai, phải khong ông Hội Đồng, Linh nhìn ông Hội Đồng cũng - cười to.

- Thôi đê tôi đi g oi m i cho , các người nhiều chuyện quá! - Quang vừa nói vừa cười, và hỏi

- Ông Hội Đồng chắc khong quen ăn tôi?... Cả ba người cũng - cười

- Quang nói với Dũng:
- Trại kỳ này có về vắng, phải không Dũng?
- Dũng giải thích: Vừa đợt đi vừa rồi, chắc còn độ 3,4 ngàn người. Hồi năm ngoái khoảng tháng 11,12 đồng lâm, ngày nào cũng có đồng bào nhập trại, lúc đó là 7000 ngàn người ở đây. Người ta nói mỗi năm cứ khoảng từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau thì số đồng bao tăng lên rồi từ tháng tư đến tháng 10 xuống thấp, phần vì mùa biến động, đồng bào không dám vượt biển, phần thi định cư ở đê tam quốc gia. Trại vắng thấy buồn quá
- Nay cậu có công tác vệ sinh không Dũng?
- Không em làm hôm qua rồi.
- Sao mới nghe loa mới gọi tên Dũng ở lô minh mā.
- Ủ, đó là Khắc Dũng ở cuối lô minh có hai Dũng.
- Rửa á, thôi túi mình đi chở. Nay Cao Ủy cho ăn cá hồng nấu.
- Không, nay ăn thịt gà. Đồng bào kêu quá bây giờ trai cho ăn thịt gà dài dài! Mā yêu quá 5 người được một cái đầu vacap cánh. Hén lâm mới được cái đầu gà. Nhưng cũng đỡ hơn là cá.. 3 người được một con cá bằng bàn tay. Ai đi một mình vào, dây thi khô, vì có một người làm sao mà chia thức ăn.
- Quang đưa:
- Rửa câu kiêm cō nào đi một mình, để nghỉ ăn chung đê lanh phần ăn cho cō ấy với.
- Ý anh Quang hay đây, nhưng các cō khôn lâm khi nào học cũng ăn chung với nhau, mỗi nhóm hai hay 3 người.
- Nay đi chợ mua gì ăn Dũng?
- Cải Xào.
- Hôm qua cải xào nay cũng cải xào!
- Thi cũng lā cải thôi! (Mua đậu hũ nấu canh cá chua đi trời nắng uống nước canh cho mát mā

lai rẽ tiên, bây giờ vào đây uống cà phê đi Dũng.

- Quang cảnh trại buổi sáng sớm ôn ào, vui nhộn, kẻ qua người lại trên đai lô Huyền Quai Võ. Đạo lô mang tên một đồng bào tị nạn chẳng may đã bỏ mình vì công tác xã hội - cho trại. Quang nhớ lại anh Huyền Quai Võ sắp lên đường, di định cư ở Úc thi một buổi trưa nọ, trong công tác đào giếng tàu thêm nguồn nước ngọt cho đồng bào, một tai nạn đất lở đã chôn vùi anh dưới ba thước đất sâu. Khi anh được đồng bào moi lên mặt đất thi hồn đã lia khỏi xác, và đại lô Bình Minh được đổi thành đại lô Huyền Quai Võ - để tưởng niệm người đồng hương xấu số. Qua sáng ở trại Songkhla không thiêu gi hết, cũng xôi vō, xôi đậu, xôi sầu riêng rồi cháo huyết bánh cuốn, bánh bao, hủ tiếu phở tái, cà phê, âm nhạc, đọc theo hai bên đường trong những quán lều che tạm, trên những chiếc ghế chiếc bän - băng gỗ tạp, mộc meo xiêu vẹo qua mùa nắng của thời gian. Trong khung cảnh ấy, Quang nhớ lại những buổi sáng diêm tám bên nhả nồi ngă bảy hay xóm chợ cũ trong những ngày của Saigon hoa lệ trước kia. Bảy giờ lam sao chàng phải - phải ngồi dậy, tạm tú trǎm - môi tờ vō! Cuộc sống trong trại đối với minh như cái vòng tròn. Sáng lai mong đèn trưa, trưa lai mong đèn tối, rồi lại mong đèn sáng. Hết mong xe thư vāo lai mong danh sách đồng bào di định cư đê tam quốc gia. Hết mong danh sách lai mong phái đoàn các nước đến lm việc. Nhưng lúc các phái đoàn đến lâm việc - xong trở về Bangkok là những

ngày giờ trông trại ở trại .
 Thời gian như ngừng lại, nơi
 đây có liêu, xa lìa trán thế
 những con người mệt què hướng
 biết nhau rồi quen nhau qua
 tiếng nói đồng hướng. Quen
 nhau ngán ngủi để rồi tiếp -
 tục xa nhau mỗi ngày một -
 phương trời xa lạ. Ở đây nêu
 có một cái gì thay đổi rất
 nhanh thi đó là khuôn mặt của
 trại Songkhla. Từng đoàn -
 người chở đến rồi chở đi ,
 kẻ sau nối tiếp người trước
 biết rằng dân thân vào thảm
 hoa của biển cả, nhưng cũng
 biết rằng đó là cách duy nhất
 để tự tồn. kẻ trước kéo ,
 người sau rồi dan trên biển
 cả để may ra tìm đến một bến
 bờ vô định của thế giới tудо.
 Làm sao kê hết nỗi hân hoan,
 của đồng bào Việt khi đặt -
 chân trên bờ tự do đầu biết
 rằng ngày mai là bắt trắc .
 Có một khoảng trông vô phương
 lập bằng giữa lý thuyết XHCN
 và thực tại con người Việt -
 Miền - Lào ra đi hôm nay cũng
 như đó là nguyên nhân của sự
 chia cắt con người từ Đông -
 sang Tây kể từ khi có nước -
 Nga Sô Việt. Đã hẳn rằng sự
 phát triển tư bản đang ở một
 giai đoạn mâu thuẫn sâu xa .
 Từ nó đặt ra câu đố bí hiểm -
 mà con người phải tìm một -
 giải đáp vì sự phúc lợi của
 chính con người. Và sự giải
 đáp của Công Sản cho cái bí
 hiểm đó bằng đấu tranh giai
 cấp lại không phải là một ,
 công hiếu hợp với thực tại -
 con người, nên con người phải
 ra đi...
 - Có tiếng nói ở bến bêncạnh
 vọng lai:
 _ Danh sách về rồi ngay mai
 loan báo.

- Nhiều quá nhỉ! Đi Mỹ bao -
 nhiêu?

- 400
- Thê thi có đi thẳng Mỹ khng
- Hình như có, vì có một số ít
 qua trại Lumpini, còn lại thi
 di qua Galang (1)
- Quang nghỉ: nếu có đi -
 Lumpini thi chắc là Thanh có
 tên vi đã 3 lần lọt sô rồi, có
 hy vọng đi thẳng Mỹ. Cũng -
 mừng cho nàng!
- Lan này chắc có tên anh rồi
 anh Quang! Dũng nói.
- Hy vọng như thế mình đi chợ
 thôi Dũng.

Trả tiền xong Quang và Dũng -
 đứng dậy, hai người chậm rãi
 đi về phía công trại, chợ -
 Songkhla mà khách hàng toàn là
 người tỵ nạn, ở ngay bên ngoài
 công.

Nhìn những em bé chạy chung -
 quanh chiếc lười của người phủ
 Thái Lan đang kéo vào bờ, để
 nhất những con cá rồi trêncát
 biển bò vào lon, Thanh có cảm
 tưởng như đang sống ở một lảng
 chài miền Tây ở quê nhà. Cuối -
 chân trời, mặt trời hồng đang
 ló dạng, xa xa vãi cánh chim
 biển bay trong bình minh về
 một phương trời vô định.

(1) Galang là 1 đảo thuộc Indonesia, nơi đây được xây cất một trại chuyên tiếp rất lớn và đầu tiên nghỉ để tiếp nhận đồng bào tỵ nạn trước khi vào Mỹ.

Thó không khí trong lành biển Songkhla, làm một vãi cù động thê dục sau những đêm dài khó ngủ, đó là việc trở thành thói quen từ khi Thanh đến traинay Chẳng bao lâu nữa minh sẽ xa khung cảnh này đến một khung-trời xalà đây áu lo và bất-trắc. Giây phút này ta vẫn-thấy quê hương là đẹp hơn cả Gio sớm thôi tung lân tóc rối của Thanh về phía sau dế-lộ một làn da trắng mịn nới thái dương của nắng tương phản với màu da sạm nắng trên gò mánhu người ta thường thấy nới màu da của những người con gái-miền biển. Nhưng thử thách-của thiên nhiên trên biển cá-trong rặng núi qua cuộc vượt biển hải hùng, đã không làm-mất nét kiêu diễm nới người-con gái ở cái tuổi 30 này. Khoanh tay trước ngực, trái-tâm mắt đến cuối chân trời, Thanh đang tiếc những buổi-bình minh trên ô-cáp mà ngày-xưa nàng cũng các bạn gái đã-di nghỉ mát ở Vũng Tàu trong-những ngày hè...

- Nhìn một em bé vừa đuổi theo con cá nhỏ dưới lán nóc mǎn.

- Thanh hỏi:

- Em bắt cá để làm gì?
- Đem về cho ba em kho mǎn.
- ít quá mà kho sao được?
- Một lát nữa mǎy người Thái-họ cho nhiều lắm,
- Em ở đâu đến có ba má không-
- Em đi từ Rạch Giá đi với ba-em.
- Cõi mẹ?

Má chết rồi, má em bị bệnh chéchết ở kinh tế mới lâu rồi Bày trẻ vẫn nô đùa như hồi cõi ở quê nhà. Thanh nghĩ: Niềm vỗ tưng của chúng hy vọng-là của minh. Ta sẽ buồn nếu-chung biết rằng chúng đang-trên đường lưu vong. Ít nhất

cũng có số đông người hiếu ,rằng ra đi để trở về, như -nhưng em bé ở đây, dõi với chúng ra đi không phải là bỏ quê hương, ruộng vườn. Bóng có tiếng nói, Thanh quay lại Quang lể phép:

- Chào cô Thanh, hôm nay có di dạo biển sóm?
- Да, chào ông Quang, sáng -não tôi cũng ra biển! Thanh thản nhiên.
- Vậy à, sao mỗi ngày tôi kg thấy dung nhan như sáng nay? Thanh e áp trong nụ cười.
- Dung nhan gi? Dung nhan -mùa hạ áy à? nhưng chắc ông bắn nhìn thấy cái khác!
- Nhìn thấy cái gi? Quang -ngạc nhiên, trông chờ.
- Da, nhìn phong cảnh, trời, trăng, mây, nước! Thanh vô-tu.
- Tôi lại tưởng cô nói tôi -bắn nhìn những bóng hồng khác nhưng cũng chẳng sao. Quang nhìn sóng biển vô bờ nói tiếp
- Đua chú, khi nhìn thấy cô-ở distance xa tôi nghĩ rằng ở đây nới bãi Songkhla này, đang -thieu một người hay đúng hơn một nhân vật.
- Sao lại phải thiieu? Nhân-vật nào? Ông làm như tiêu -thuyết không bằng! Thanh mỉm cười, lộ vẻ khó hiếu.
- Dung thê, nhân vật tiêu -thuyết. Ở đây cõi thiieu Voi và vi có Hiền nên phải thiieu Voi!
- Hiền ở đâu mà có, Thanh ngác hỏi.
- Sao cô không nghĩ cô là -Hiền? Quang gật gù.
- Làm sao tôi nghĩ như vậy -được! Hiền là nhân vật tiêu -thuyết còn tôi là người trần tục, thuyền nhân, áo quần -không giống ai! Thanh nhín-chiếc áo rộng của minhnguợng

ngừng.

- Quang nhún vai tiếp:

- Thị tiêu thuyết cũng do tràn -
tục mà có. Chỉ có một điều là -
khi viết truyện "Trống Mái" tác
giả không bao giờ nghĩ là có nhũng
người thiều nỗi đứng bờ vờ trên -
bãi biển ti nạn hôm nay, cúng như
mọi người ở đây đều bờ vờ cá. -
Nhưng theo ý cô thì Hiền có yêu
Voi và Voi có yêu Hiền không?
Thanh có vẻ thẩn thờ:

- Chao ôi! mệt quá, ý kiêng hoài -
ngày hai buổi ở đây không biết -
nghĩ thế nào để chia phần ăn cho
đồng đều, có thi giờ đâu mà ý
kiêng Hiền với Voi.

- Quang ninh cười nói:

- Tất nhiên là mệt, nhưng vì mệt
nên mình phải có đôi phút giải -
lao chứ! Có đồng ý không?

- Đa cung phái lầm, Thanh đáp -
thanh thành thật.

- Vậy cô cho ý kiêng đi! Quang -
thúc dục.

- Da... thi hai người... Nhưng
làm sao tôi biết vì không đọc -
Trống Mái. Nhưng Quang quả quyết

- Hắn đi rồi, người phủ cô đọc -
nhieu tiêu thuyết nữa là khác! -

Thanh cuối cùng ngáp ngừng:

- Da thi... hai người cũng có yêu
nhau mà... mà không yêu nhau.

- Sao lại vừa yêu nhau vừa không
yêu nhau? Quang hỏi.

- Da vì... chiếc áo "Le mur" của
Hiền không yêu cái lưỡi của Voi
tuy rằng Voi cũng muốn tung lưỡi
ra đi!

- Đúng vậy, nhưng rồi sao nữa? -
Quang minh cười.

- Thi... không yêu nhau được thi
thôi chứ làm sao nữa! Đường ai
nấy đi. Thanh vừa nói vừa cười
để ló hám răng trắng như tuyết.

- Quang nhìn về phía chân trời -
đôi mắt xa xăm. Trong khoảng -
khắc chăng nghĩ: Thanh nói đúng
chính qua con người, qua tổ chức
xã hội mà chiếc áo tân thời không
yêu cái lưỡi. Cuộc xung đột mới

cũ thể hiện trong lãnh vực -
văn chung trong thập niên -
1930 đã có liên hệ xa gần với
cuộc xung đột giai cấp trong
thế giới ngày nay.

Quang giật mình, quay lai hỏi
Thanh:

- Suyt nữa tôi quên điều hỏi
cô. Tôi nghe cô có tên trong
danh sách di dời này phải kô
- Da, có tên rồi, đố khô quá
Thanh cười cùi.

- Thế là ngày kia cô di rồi,
chóng thật. Cô và Ngọc Linh
di rồi thi trai này vắng lâm

- Thanh dịu dàng dỗ lời:

Làm gì mà vắng! Còn ông Hội
Đồng với anh với mấy ngàn -
người đồng bào vui lâm. Mâ
Cao Ủy cho tôi di là có lý vì
vi ở đây không thân nhân tiếp
tế kẹt quá.

- Vắng, vẫn còn thiên hạ ở
đây nhưng cũng còn cả một -
chuỗi ngày buồn tênh nữa! -
Phải không cô Thanh? Tôi -
mừng nhất cho cô được đi thag
Mỹ, không qua trại chuyên -
tiếp.

- Có chắc không?

- Chắc quá di rồi! Vì tên cô
ở trong danh sách di Lumpini

- Thế thi may cho tôi quá ,
nếu phải qua Galang thi thâ -
ở lại Songkhla vui hơn.

- Quang bỗng nhiên thấy một
niềm vui nhẹ, chặng tiếp:

- Nắng lên rồi, cô về kéo -
nắng ăn da. À mà cô đừng qua
sáng chưa?

- Thanh cảm thấy âm lồng mỉn
cười :

- Da tôi không quen ăn quā -
sáng, xin phép ông quang tôi
ve.

- Nhưng Quang biết Thanh -
không được tiếp tế, chặng -
thấy tám hòn xe thắt. Thanh
vừa đi, Quang bỗng nhớ một
diều gì quay lai, nói:

- Cô Thanh, thế ngày kia tôi

có thể mời cô dùng qua sáng
được không, để gọi là "tiễn
đưa một chén quan họ..." và
cùng với Ngọc Linh nữa! Thanh
bồi rồi.

- Đã chắc là được.

- Mắt biển ban mai êm đềm
qua, một con dã tráng tám
ngón chân bẩm chất vảo, cát ướt
đôi mắt khép vào, vỗ cung, để
chóng lai súc nước biển rút,
sau mỗi lần sóng vỗ bờ. Qua
cơn nước rút con dã tráng
lai ngọc đầu dày, đường cao
đôi mắt, tám ngón chân nhẹ
nhàng luốt nhanh trên cát.
Quang bỗng nhiên thấy thần
phản minh giống như con dã
tráng: Cha ngang đang co mình lai,
khép mắt không thấy gì xung
quanh để một ngay gần đây -
qua cơn nước rút - đường cao
đôi mắt khi tái ngộ với người
vợ bên trời Úc Châu. Nhưng
nếu sau cơn "Hồng Thủy" con
dã tráng còn tim lại nguyên
vẹn phong cảnh cũ thi trái lai
Quang rất lo sợ ngay tái ngộ
không biết có tim lai phong
vi xưa với người yêu hay nắng
đã một lần nữa sang ngang
để cho ngay đoạn viễn cung
lá giây phút đó vỗ xé long.
Chẳng muốn sống mãi trong
hoài nghi đó, có lẽ cõi
vui hồn khi chạm vào kháng
định của thực tế.

- Quang quay mắt nhìn lại,
sau lưng thi Thanh đã khuất
dần sau các dãy lô lêu của
trại...

- Những chiếc xe ca đưa đồng
bào đi Bangkok trên đường
đi định cư ở đê tam giác-gia
đang lăn luốt xuất hiện trước
công trại. Loa phóng thanh
của ban đại diện trại vang lên
trong nắng sớm:

- Xin đồng bào lưu ý! Hiện
giờ xe ca đang đến ngoài công
trại, yêu cầu tất cả đồng bào
nào có tên trong danh sách di
Bangkok ngày hôm nay hãy chuẩn bị
hành lý, giấy tờ, cần thiết
để lên xe. Để khỏi mất thì giờ
và giúp cho cuộc khởi hành diễn
ra trong trật tự, Ban đại diện
luu ý đồng bào:

- Mỗi người cầm sẵn phiếu
lên xe Ca trong tay và nhổ sô
thú tự chiếc xe ca của mình.

- Chỉ những đồng bào nào
có giây lén xe mới được ra ngoài
công trại để lên xe. Thần nhân
ban bè tiên đưa không được ra
bên ngoài công trại, ngoại trừ
những người có phản sự giữ an
 ninh, trật tự và ban Tổng thư
ky.

- Cứng như những lần trước, Cha Joe
có nhã ý tặng cho mỗi đồng bào
một phần ăn để mang theo dùng
lúc đi đường gồm có bánh mì,
cá mồi hộp, chுối. Vậy đồng
bào nhớ trước khi lên xe, xuất
trình phiêu xe để lánh phần
ăn.

- Trong quán café đầu lô, Quang
và các bạn hữu đang đứng điểm
tâm để tiễn đưa Thanh và Ngọc
Linh lên đường. Tiếng loa dứt,
Ngọc Linh nói:

- Nhanh lên chi Thanh, xe
ca đến rồi! Em mừng quá hết
muôn ăn!

- Quang tiếp:

- Thông thạo, coi vậy chủ cũ
tiếng đồng hồ nua mới đi. Các
chi em Mỹ thi lên chuyên xe ca
chợt.

- Thanh khôi hài:

- Ra trè sơ hết bánh mì và
cá hộp của cha Joe!

- Chị đừng lo, Linh lanh lẹ,
em có mang theo cõi nấm thịt kho
chị em mình đủ dùng dọc đường.
Mà không biết đây lên Bangkok
bao xa?

- Ông Hội đồng:

- Khoảng chừng 1000 km,
nếu khởi hành 10 giờ sáng ở đây
thì 4 giờ sáng hôm sau đến nơi.
Người ta sẽ dừng lại hai nơi để
đồng bào ăn trưa và ăn tối. Nhưng

tôi có điều trách bạn Quang, là Ngọc Linh có mang theo cùm nắm thịt kho còn bạn Quang có mang theo cái gì không?

- Quang đang mỉm cười nhìn khói thuốc, giật mình:

- Tôi có được đi đâu... à, thôi tôi hiểu rồi, Ông Hội Đồng lại muốn chờ tôi!

- Quang liếc mắt nhìn Thanh rồi quay sang Dung:

- Hôm qua mình có mua 2 cặp lạp xuồng ngoài chỗ; phải không Dung mà câu nூóng chưa?

- Xong rồi, Dung đáp, mà em không biết anh mua lạp xuồng để làm gì thành ra nó còn nằm trong túi nylon ở dưới lô mìn h ày!

- Ngọc Linh châm biếm:

- Anh Quang nay, anh muốn ăn đào mà không dám hái sò cành đào cao quá với tay không đèn, thế anh mua lạp xuồng để làm gì, nếu không có chỗ thi bồ nó chung với cùm nắm của tôi được không?

- Quang bị lôi, hai tay chống trên bàn để hai bàn tay ôm trọn chiếc cám, vừa vắng 2 ngón tay kẹp điều thuốc lá phi phà trước miếng, mắt lim nhím nhìn thẳng qua cặp kính cận màu nâu như đang tìm cách trả lời thì Thanh, như hiểu ý, dò hỏi:

- Biết đâu dây Ngọc Linh! đào chín hì có lúc nó rung, khỏi cần hái!

- Ông Hội Đồng vỗ vai Quang cười khe:

- Được lôi như "cởi tám lông" phải không Quang, nhưng xưa nay người ta nói nam chỗ sung rung chứ có ai nói chỗ đào rung đâu! Vì đào thì hiền hoi người ta không muốn để cho nó rung.

- Mỏi người cau cùi, trong tiếng cười Quang thấy một niềm vui vừa cao cả vừa mong manh.

- Trên Đại Lộ Huyền - Quai - Võ đồng bào mỗi lúc một đồng, dắt díu nhau đi về phía công trại. Áo quân đủ màu sắc, dép cao, dép

thấp, ba-lô, xách tay xanh, đỏ, tím, vàng. Mỗi lần có đợt đi quang cảnh trai vui như ngày hội... Trong cái nhộn nhịp chung áy, mỗi người một tâm trạng, kẻ thây hán hoan sấp团圆 tu yết gia đình sau những ngày tháng khó khăn ở trại, người thây cố dồn bin rịn vì nỗi luyến tiếc quê nhà nơi người thân đang trại qua những ngày dài vô vọng. Xen lẫn vào đó một nỗi buồn không tên ngay trong phút chia ly này của một tình ban, chót đèn chót di, của một tình yêu chưa gọi tên đã phai tan! Cúng bồi ví nỗi dày lai cuộc gặp gỡ không hẹn của người bón phuong trong cơn hoan nạn để rồi mãi mai chia tay... Trong niềm bàng khoáng đó, Quang và ban hữu đang tiến Thanh và Linh đến điểm tự biệt bên trong công trại.

- Thanh hỏi:

- Bao giờ ông Quang đi Úc.

- Có lẽ hy vọng đợt tối, Quang đáp nhẹ nhàng.

- Có tiếng người con gái gọi Thanh từ đằng sau:

- Chị Thanh, trời ơi em tím chị từ sáng đèn giờ mà không thấy chị đâu cả, ra bãi biển thì không thấy, vào trong lô hối thì ngubí ta nói chị vừa đi ra. Muôn gấp chị để chúc chị gấp nhiều may mắn trong cuộc đời mới và cũng nhỏ chỉ đèn Bangkok bồ giüm em lá thư này gửi về Việt Nam.

- Thanh cầm phong thư từ tay Vinh, người gái nhỏ, nàng thay đổi mắt Vinh ửng hồng, nước mắt chảy quanh, Vinh cầm động nói:

- Chị ơi em buồn lắm, em nhớ mãi nhưng đêm trăng chỉ em mỉm ngồi trên bãi biển chuyên trò, kê cho nhau nghe nhưng nói buồn của quê hương, của thân phản chung minh. Chị ơi, em mất một Cò giáo, lối đẹp ý hay biết bao giờ gặp lại!

- Thanh cầm đồng, vội lấy tay gạt nước mắt mình:
- Cám ơn em nhiều lắm, em là niềm vui của chi nhưng ngày tháng ở đây, Bảy giờ mỗi người một ngà, chi chúc em chống lén đường để ổn định cuộc sống. Gắn lên Vinh, cô nǚ sinh Gia Long của chi đã cầm lám!
- À quên, chi cho em địa chỉ ở Mỹ, Vinh cầm đồng vừa trao cho Thanh mảnh giấy.
- Ông Hội Đồng đưa nhanh cho Thanh cây bút và để cho không khí bớt nắng nát, buồn nản của buổi chia ly, ông cười thúc Quang:
- Ban Quang có cần địa chỉ này không?!
- Quang chưa trả lời thi Ngoc Linh đưa cho Thanh mảnh giấy khác:
- Cho em Vinh thi cũng cho anh Quang địa chỉ chứ, phải không Thanh?
- Thanh ngáp ngứa rồi tiên tay cung viết luôn và trao cho Quang. Cầm địa chỉ, Quang xem một lát rồi đọc khẽ hai chữ cuối: Houston, Texas.
- Ngọc Linh đưa:
- Thế bảy giờ không ai thêm xin địa chỉ của tui hết phải không?
- Mỗi người uā vào xin địa chỉ của Linh. Xong Ông Hội Đồng đọc:
- Santa Ana, California
Thế là mai một. Co Thanh ở Houston có thể đi thăm chí Hằng được, còn chi Linh biết đâu lại chẳng trở thành nǚ minh tinh mân bạc ở Hồ Ly Vong!
- Tặng chạy đến gọi Thanh:
- Chi Thanh, em tìm chi này giờ. Chi hén quá chi đi trước

em rồi, Bảy giờ chúc chi nhiêu may mắn trong cuộc sống mới và sau nữa nhớ chi gửi thư này về Việt Nam giũm em. Ma chi con mác nở em một chậu cà phê, để nghe nhạc Thái Thành nuã đây.

- Cám ơn Tăng, chúc Tăng chóng lên đường. Chi có đi ngang quán Café của Tăng may mắn mà đồng quá. Đề hôm nǎo gặp lại ở My rồi trả nở được không? Tăng đến Tiêu bang nǎo?

- California.

- Sau khi chụp chung tấm hình để kỷ niệm do Quang đề nghị, tiếng loa gọi nhưng đồng bao nǎo có danh sách đi Mỹ chuẩn bị ra công để lên xe. Quang, Ông Hội Đồng và Dũng tiễn Linh và Thanh đến công trại, Quang trao lại cho Thanh chiếc Giò Xách nhỏ của naňg. Hành trang của Thanh vốn ven chi có 1 cái giò xách nhỏ trong ấy để một hai bộ quần áo cũ của cơ quan tư thiên phát cho đồng bao lúc mới đến trại. Mọi người chúc Thanh và Linh lên đường bình yên và gặp nhiều may mắn. Thanh và Linh bước ra ngoài công trại, đưa giày tó cho ban trót túi rồi tiên về phía đoàn xe, đi một đoạn hai người quay lại mím cười vẩy tay chào lần cuối. Trong đôi mắt Thanh, Quang thoáng thấy một nét buồn xa xăm. Đoàn xe 12 chiếc từ tú chuyền bánh, trong giấy, lát da mát trong bụi mờ. Chiếc loa của trai buồn ra những âm hưởng buồn trong buổi tiên đưa đồng bao lên đường định cư để tam quốc gia. Qua tiếng hát Lê Thu trong nhạc bản "Tống Biệt", Quang giữ niêm u uān vào tiếng thở:

Lá đao rời rắc lôi Thiên Thai
Suối tiên oanh đưa nhưng
ngâm ngùi
Nuã năm Tiên cảnh một bước
trán ai
Ước cũ duyên thưa có thể thời!...

- Ông HỘI ĐÔNG vỗ vai Quang nói khẽ:
- Ta trót vāo đi thôi!
- Cả ba người cũng quay trở vào trại, rao bước trên đai lô Huyền Quai Vo, yên lặng, mỗi người theo đuổi một niềm suy nghĩ riêng. Quang cảnh trai trót nên hoang vắng, tiêu điều xó xác khi những quán lều đồn xếp lai vỉ đài hết giờ hoạt động thường mại. Nàng đã lên cao, còn nàng gay gắt, khô khan của một múa hέ trên Vịnh Thái Lan. Dưới bóng những cây dương, đồng bao đã bắt đầu trải chiếu để tim một giấc ngủ trưa, tránh cái oi bức trong các lô lều. Ngoài kia nước biển đã ngả màu tim đục, đồng bão tám biển mỗi lúc một đồng. Nhịp sóng của trai trót lai bình thường để tiếp tục cái vông tròn bất tận!

- Đêm nay, chiếc trăng lưỡi liềm treo trên đỉnh trời thỉnh thoảng một vầng ánh sao lồng láng, Quang ngồi một mình trên bãi biển, rải rác xung quanh vãi bóng thuyền nhân hen hò. Trong cái hao la của vũ trụ về đêm chẳng thấy hình ảnh một cuộn hương rách nát, có hạn, ở đó đã chôn chặc hơn một nửa đời mình. Cách Mạng phải được lâm lai! Chẳng nghĩ nếu nhân dân VN phải lâm Cách Mạng trước đây thí đó phải là cuộc Cách Mạng Giải

Phóng dân tộc ra khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp để đánh lại Độc lập Dân Tộc chứ không phải để đi, đến chủ nghĩa Cộng Sản đặt dưới ách đô hộ của đảng cộng sản. Vì trong hệ thống suy luân của Marx Cách Mạng vỗ săn chỉ xảy ra trong máu thuần của hoàn cảnh xã hội tại các nước. Ký nghệ tu баń phát triển đến cao đđ(mà công sản gọi là thời kỳ quá đđ để tiến đến Chủ Nghĩa Cộng sản) chưa không phải tại nước Nga 1917. Cộng Sản đã thuộc lòng điều đó như thánh kinh. Nhưng họ lại không hiểu tại sao lại phải như vậy và tưởng rằng nếu chống áp bức, bóc lột thì cách mạng vỗ săn kiểu Mac - xít cũng là chống áp bức, bóc lột nên phải lâm cách mạng(vỗ săn) tại các nước chậm tiến và bị trì. Vâ nếu hoàn cảnh có khác thi vẫn dùng chủ nghĩa Marx vẫn hoàn cảnh mìi nước như người cộng sản đã lập luận một cách gần đđ. Vì lâm sao có thể vẫn đúng như thế được trong lúc hoàn cảnh xã hội các nước chậm tiến không nắm trong đói túng phản tách của ý thức hệ Mac xít. Nếu vì thời kỳ phát triển tư баń như một chiếc cầu bắt qua sông để tiến đến kia bờ Cộng Sản Chủ Nghĩa, thi lâm CMVS tại các nước chậm tiến, có nghĩa là lấy con người thay thế chiếc cầu vì tại các nước đó không có khoa học kỹ thuật làm cơ sở cho săn xuất. Nhưng người Cộng Sản từ Mac Tư Khoa đến Hà Nội, từ Bắc Kinh đến Havana, đã không biết rằng xác người đỡ càng nhiều thi lòng sống càng sâu, bỏ sông cảng rộng. Vì vậy mà cho đến ngày nay ngay tại nước Nga cái mā người

(xem tiếp trang 77)