

Nếu các Anh còn nhớ?

Trước hết, tôi xin thanh minh ngay rằng, với túa đề ở trên, tôi không có ý định mỗi các anh trả về với di vật xưa cũ, mà chỉ xin nhắc các anh nếu còn nhớ đến cái Lá Thủ CC của chúng ta khi mới thành hình ở "ngoại quốc" chăng? Và dưới đây là "màn trình diễn":

Ngày và nơi sinh của lá thư:

Không có "ván kiện" nào ghi một cách rõ rệt lý lịch của lá thư nhưng:

- Chiếu chi danh sách đầu tiên gồm 91 Ai Hữu lưu lạc trong 3 nước Mỹ, Pháp và Canada, được cập nhật đến ngày 15 tháng 3 năm 1976;

- Chiếu chi, sau khi cập nhật được danh sách đợt đầu nói trên, 2 anh Lê Khắc Chi và Lê Thành Trang đã "sản xuất" lá thư số 1 vào tháng 3 năm 1976.

Vì vậy, ĐỀ-NHỊ :

Ngày sinh: Ngày 15 tháng 3 năm 1976

Nơi sinh: Quê nội: Thị-xã Cuyahoga Falls, tiểu-bang Ohio, Zip 44223.

Quê ngoại: Thị-xã Marrero, tiểu-bang Louisiana, Zip 70072.

Cuộc chia: Các thị-xã và tiểu-bang nói trên là nơi cư-ngụ của 2 anh Chi và Trang lúc bấy giờ.

Lý lịch của lá thư đã được tam định, nay tôi xin lược quyết lá thư qua 2 phần hình-thúc và nội dung:

Về hình-thúc: Số 1 và 4, lá thư "trần nhủ nhồng", không bìa, không có gì bao che cả. Riêng số 4, chỉ von yen 1 trang giấy viết tay chúc Tết Đinh-Tỵ và cao lòi vỉ thời gian và phuơng tiện qua eo hẹp nên không có Báo Xuân. Số 2 và 3 thì bìa ngoài được trình diễn bằng 2 bức hình chụp các Ai Hữu thuộc TNKL hoặc của Bộ CC nói chung. Từ lá thư số 5 trở đi, hình thức càng ngày càng thăng tiến một cách rõ rệt. Các hình bìa với các đề tài thay đổi thường xuyên, màu sắc cũng thay đổi sắc sảo hơn, lục xanh, lục do.... Số trang cũng gia tăng một cách đều đặn, việc đánh máy đã không còn thay

"khắp khẽn", lèch hàng, chủ nга, chủ nghiêng.

Về nội dung:

Cac hoai bao luc ban đầu như chỉ là để tìm kiếm nhau, cho nhau tin tức vui buồn, thi nay đã trở thành phong phú với những bài phiếm-luân, vui cuối, thô phu, văn chưởng, kỵ thuật, v.v....

Một điểm quan trọng mà lá thư đã thực hiện được là bản Danh Sach các Ai Hữu. Thật thế, mỗi lần lá thư xuất bản là mỗi lần lại trình làng thêm nhiều Ai Hữu mới: Số 1 với 91 AH tiên phong, số 11 được 209 AH, số 21 được 336 AH và đến số 23+24 danh sách đã dài đặc với 391 AH, nàng số già tăng lên đúng 300 AH kể từ lúc ban đầu.

Sang phần Tài Chánh: Số 1 và 2, không có người ủng hộ tài chánh cho nên Lá thư đã xu-dung "quy ưng trước" của 2 anh Thi và Trang. Số 3, tính đến ngày 27-11-1976, được 236+104 con tem+28 coupons.(tôi không rõ coupons gì, AH nào muốn biết xin hỏi 2 anh Thi, Trang). Lúc đó, phần ủng hộ rất là khiêm tốn, tuy nhiên chính vì vậy mà đã thể hiện được thiện chí của anh em thiết tha muốn nuôi dưỡng lá thư, dù trong hoàn cảnh mới "di cư" còn "lạ nước lạ cai" và cuộc sống mới thật bấp bênh, chưa định hướng. Dần dần, phần tài chánh đã được gia tăng mạnh mẽ cho đến số 23+24, sau khi chi tiêu "ngon lành" rồi mà còn dư được cả 1000\$. Hoan nghênh tinh thần đóng góp của các AH.

Nếu chỉ nói đến sự thăng tiến của lá thư mà không nhắc đến lúc khó khăn của nó là một điều thiếu sót và không "khách quan": đọc lại lá thư số 3, ngay tại trang đầu, bài đầu với các giọng chủ đầu "Hôm nay gửi lá thư AHCC số 3 đến anh em, chúng tôi thấy cần bao cao về sự nuôi dưỡng và tình hình "sức khỏe" của lá thư để anh em thấy cần phải chạy chữa, bởi bỗn nhú thè náo cho nó có thể tiếp tục sống lâu dài, làm nhịp cầu liên lạc giữa chúng ta.

"Báo động" như vậy vì lá thư AHCC đang gặp nhiều khó khăn mà riêng chúng tôi không giải quyết được:....." và kết luận là "xin anh em gop phần xây dựng cho lá thư được hoàn hảo hơn và xin cho biết những ý kiến"

Số 5, trang 3, từ giòng thứ 16 lai viết: "Xin anh em khi nhận được lá thư số 5 này, bỏ chút thi giờ viết vài câu hỏi ấm và phát biểu một vài ý kiến, cho biết một vài tin tức về công việc làm và gia đình của mình cũng như của bạn bè mà mình biết. Ưng hộ tài chánh cho lá thư. Anh em nào trong năm 1977 chưa ưng hộ, xin gửi cho 5\$ (nhiều hơn càng tốt) để làm chi phí cho những lá thư sắp tới....".

Phản ứng nhanh chóng cho các yêu cầu trên là nhiều AH đã phát biểu ý kiến "đối" giữ cho ký được lá thư, phản ứng họ tài chánh bắt đầu được giá tăng và lá thư bắt đầu chuyển mình qua miền Bắc ấm áp của tiểu bang California từ số 6. Rồi tự do, các "yêu hung" khao xu "danh nhau, gông minh" rạng tò diêm cho lá thư thêm mâu, thêm sắc và phong phú.

Qua phản kiểm điểm trên, ta có thể tiên đoán và tin tưởng rằng tương lai của lá thư còn nhiều sán lạn và dày húá hen khi bước qua thế kỷ thứ 21 tới.-

(tiếp theo Trang 41)

Dân gốc Á-dông lấy dân gốc da trắng, dân gốc Latin cũng vậy,
vân-vân...

Tin trên đáng để cho chúng ta suy-tư. Chắc các bạn cũng thấy là con cái chúng ta không còn nói được tiếng VN. song-suốt và chúng nó thích Hamburger, Fried chicken hơn là phở, bún bò, bún ốc v.v... Chúng ta đang cố gắng dạy cho con cái nói tiếng Việt, ăn ở theo phong-tục Việt và lấy người Việt... Nhưng chắc rất nhiều người cũng đã tự hỏi: Sau khi ta di rời, con cháu chúng ta sẽ còn giữ được những gì của gốc Việt?
Qué sera sera!