

# thư gửi từ quê nhà



Gần đây một số AH từ quê nhà đã biên thư cho bạn bè bên này, lối lè chua cay, phản-ánh phản nào tâm-trạng hiện-thời của những người còn kẹt lại. Ban PT xin trích đăng nguyên-văn vài đoạn của những lá thư đó để quý AH biết được vài tin-tức cũng cuộc sống của bạn bè mình bên đó. Thư không có phần trả-lời vì đã được các AH nhận thư trả-lời riêng rồi, mà dù có trả-lời nơi đây các AH ở bên nhau cũng không đọc được, nhưng cũng cứ nêu lên đây để những ai còn chút ti hiềm cá-nhân hãy dứt bỏ để ngồi lại với nhau, lo việc chung.

\*

MỘT AH Ở KL : Ngày 20/4/82.

Tôi vừa nhận thư anh và sau đó ít hôm thì nhận được quà.... Cũng như lần trước, tôi đã xúc động nhiều trước tình-nghiã bạn bè hay đúng hơn trước tình mến thường của người đàn anh thân thiết. Và tôi cũng không quên được ngày gian-khổ chúng ta chia nhau tùng cù khoai, trái chuối và những lần lời bộ nhọc-nhăn khổ-sợ trên đường công tác. Anh em bên nhau nhớ tôi chuyển lời thăm anh và các anh em bên đó. Từ dạo anh đi số anh em còn lại cũng giảm dần dần đi, Kiều Tiên nghỉ việc ở nhà bán bún bô nhưng rồi cũng dẹp vì mệt mà không khá lắm. Nghiêm cũng xin nghỉ để đi tìm Mai Hà nhưng tối nay cũng chưa thấy gì? Trịnh Thành và Tùng lần-lượt ra đi. Và trước Tết rồi An và Phước bỏ đi. Các anh em sau này may-mắn hơn Đinh, Khiêm, nhiều. Ẩn nhỏ (HCông) và Trung đã có giấy bảo-lãnh vừa đi làm vừa chờ chính thức ra đi. Hiện giờ chỉ còn Thuần, Quý, Túy và Tôi là không có ai bảo-lãnh cả nên đánh ngồi chờ... không biết cái gì sẽ đến với mình! Còn bên tòa nhà cũ thì

lần-lượt các anh Tân, Diệu và Ân lớn đều xin thôi để chờ đi chính-thức. Có thêm Bôn, Nguyên và mới đây Trí và đây nữa. Khôi, Tài (Trương), Đào, Thắng, Mơ, Lê, Hồn, Quyên, Đồng và Tốt vẫn còn đó để nghiên-ngâm ưu-tu về cái kiếp phù-sinh. Riêng Lê năm rồi bị ván xui đeo đuổi hết mệt trộm thì bị gãy chân vì tai-nạn lao-động đến nay vẫn cằn chằng nạn. Trinh vừa hết nạn chán nản năm nhã không làm gì cả. Trong số ít oi còn lại như vậy của gia-dinh KL thê mà cũng có một bộ mặt không, giống ai, bon chen, tìm mọi cách để nhoi lên. Hoàn-cảnh khó nghèo, lở ván cũng là cái gan-lộc nhưng nhớ-bản của con người đó anh!.... Trong năm qua anh em bên ấy có hão-ý trợ-giúp môt số anh em bên nhau. Việc này làm cho anh em còn lại cảm thấy được an-ủi và bớt tủi thân phần nào....

MỘT AH NGUYỄN LÂM Ở TN KIÊN-THIẾT:

... Riêng moa, đợi hết năm nay xem vụ đi chính-thức ra sao. Nếu không

cũng phải thử dợt thêm một lần nữa...  
Mấy hôm nay trời mưa nhiều. Hôm nào mưa quá moa nghĩ' luon. Sơ cũng vắng hoe. Bây giờ moa lâm việc cà-giựt cà-giựt, chỉ làm một buổi thổi, buôn buôn lâm chủ luon. Bây giờ lâm chủ thật sự. Hồi nay ít bị công-an hỏi thăm sức khỏe vì có cho chúng chút cháo. Nhưng phải đi lâm, không có nơi lâm việc thi nhiều rắc-rối phiền-toái chồng đố khô nói. Vật-giá gia-tăng "phi-thuyền" Lường không đủ cho con nó ăn sáng mà thôi.

Thành-phố Saigon vẫn ôn-ăc chícó cái ăn nhậu dù-dội hơn hồi vài năm trước. Bởi càng ngày càng đòi và cái ăn thành quan-trọng. Bạn bè vẫn dợt đều đều, lâu lâu không gặp thì đoán là hoặc dợt tốt, hoặc lâ bị nấm ấp. Lâu quá mới gặp mặt thì là mới nấm ấp ra. Nếu đâu trọc thày tu và bị đùi thủ ghế: ghế ruồi, ghế hòm, ghế lơ, ghế nước.. thỉ đúng lâ đố origine rồi. Toa nhớ Nguyễn Văn Thuỷ lâm Tống-Cuộc Gia-cư chư! Không biết nó dợt lâm sao mà bị kêu án 20 năm tù. Khô-chua!...

**THƯ CỦA 1 AH TRƯỚC LÂM CC CAO-NGUYÊN:**  
... Hiện nay moa sông nơi quê nhà mổi thây được mổi liên-quan mâtthiết giua, "ó" và "bung". Quản-ly cái bụng đê óc phải nghĩ và nghe theo, tay chân phải lâm theo. Phuong-thuc này áp-dung cho công việc Trăm Năm Trông. Người. Tạo nên một lớp người chỉ biết nghe và lập lại, miến suy-nghi và theo Darwin thi tri' óc không làm việc teo lại nhỏ lại. Con người trở-thanh ngoan-ngoân, hiền-lành và ngu. Ngoan và ngu thi được ngồi trên cai-trị! và sẽ đưa đến một nền kinh-tế 20 năm chưa mua được cái quan-thủng đít. Cái khó lớn nhất là cái suy-nghi. Một khôi óc đã nhiễm hai nguồn nội-lực vố-công trái ngược nhau như âm khắc duong, luonluon bị nhiều phản-ứng. Lúc nào minh cũng phải cõ-giáng hoà-giải, nếu không thi bị "tâú hỏa nhập ma"...

#### MỘT AH TRƯỚC LÂM KS TƯ-VỤ:

Ngày 25-12-81. Thăm người bạn xưa:... Thủ (Ngô Việt), Anh (Ngô Trọng) vẫn còn đó, gia-đình Tiếp cũng còn đó đã nộp hố-sở và đợi giấy gọi. Đê (Phạm Doản) đã đi Tây Đức hồi tháng 8/81... .... Trong suốt mấy tuần nay, kể từ khi Ba Mai mất, cả nhà lên chùa để dự

lễ làm tuân, nghe các thày cung xú tung kinh, cảm thày hiếu hồn ngày trước và chấp-nhận cuộc đổi éo-le trong sylvô thuồng. Người ra đi thi sung-sướng (nếu không phải xuống địa-ngục), trong khi người ở lại thi than-khóc rên-siết. Sao độ nay nhiều người bị đau tim quá; như Ba Mai đó, trông tướng khỏe-mạnh, dùng một cái thây nhói trong tim, qua lần thứ hai là đã thây mệt lâm rồi, điều ngang bắt đầu khó-khăn; và Bệnh-Viện Triệu-Châu, sau 3 tuần, bác-sĩ nói sắp cho xuất-viện nhưng sẽ sống như một người già,... thi lại ra đi lặng-lé trong giấc ngủ trưa, một mình. Chiều Thím ấy vô lại thi người đã lạnh tư hơn 3tiếng. Bạn minh phải vô xin cho đem về nhà hôm 28/10 và ngày 31/10 thi chôn trên xã lô Đại-ha...

..... Bên này, vật-giá cư' việc leo, thiên-hạ chẳng buôn than-thở làm chi, miến có mẩy hột mổi ngày. Giữ xe đạp nay phải 1 đồng, mà còn rắc-rối nữa. Bột mì ngày càng khan-hiem giông như xăng vậy, 1 lít chính-thúc là 25 đồng, cho đến 32 tới 35, một tô phở 15 đồng. Trên lê-duồng, vẫn cà-phê cõm cháo, vẫn ăn nhậu, vẫn ăn diện đúng thời-trang. Một điếu Dunhill 8 đ, 1 điếu 555 cũng 5 đ. Đồ tennis giá tăng vọt, một trái banh 100 đ, vọt kiêm không ra. Vọt cũ loại wilson cũng phải 500 đ. vĩ một số Việt kiều về đây mua hết ráo các vọt mổi, mua cả giầy nữa đem đi.....



**MỘT AH TRƯỚC LÂM Ở THỦY-NÔNG: (VX Thái)**  
Ngày 3-3-82. .... Các anh em TN. Anh Chư thi anh đã biết tin rồi. Cách đây hơn một tháng, tôi có gặp a. Đê KS tập-sự, Chuyển và Can chặc cõn nhỏ, cơ việc qua Sở; Đê làm TN ở Bến-tre, phiến dịch và làm về máy chuồng-trình cũ, nay tiếp-tục. Đê có dịp gặp anh Khiêm (Mỹ-

Tho) và nói rằng côn đú mặt cù o' đây. Tôi có gấp a. Nguyễn Ngọc Ân ở CC nói là a. Bình và con trai đã đi Hải-Phòng rồi. Tôi sẽ đến nhà hỏi lại xem có mạnh không. Còn tôi thì đã nghỉ lâm cách đây gần 2 tháng, được nghỉ có luồng (2thg) đến 10-3-82 này là hết để đợi số' hưu. Sẽ được lãnh theo quý với 70 đ. mỗi tháng Cháu Lộc đã đi nghĩa-vụ 4 năm, mới giải ngũ tháng 11-81, và đang sửa-soạn thì vào Bách-khoa (Cơ-khi'). Sức-khỏe tôi thì gần bằng cũ, may-mắn là ít bệnh và vẫn không phải deo kính. Tôi chưa đi tìm việc lâm thêm, nghề Thuỷ-Nông cũ thì không sử-dụng từ 7 năm nay rõ ràng hơn mới (tay trái) là phiên-dịch và dịch sách kỹ-thuật về cổ-khi'. Dạy học thi bó-buộc giờ-giắc. Sớ cũ đang muốn đưa tài-liệu kỹ-thuật để dịch, tài- liệu dịch tinh theo "nghìn chủ" mà trả tiền. Hiện nay chưa đưa dịch, chắc còn phải đi hỏi giá quy-dịnh và do Tài-vụ Sớ' chấp-thuận nữa...

**THƯ CỦA MỘT AH TRƯỚC LÀM CHO CQ. TỰ-TRỊ**  
... Chúng tôi cảm thấy càng ngày càng cô-dộc vì bạn-bè thân-thiết lân lân rủ nhau di xa hết. Rồi đây về già quanh-hiu không còn ai để chuyện trò dăm câu hàn-huyên. Nhưng người bạn mới thì khô thê' nói chuyện thoái-mái được...

... Năm 1976 tôi được nhà nước thưởng cho đi "đại-học lao-động" 3 nơi. Mỗi nơi trên một năm, cộng lại đủ 4 năm chẵn. Tốt-nghiệp với một bằng-cấp "lệnh tha". Về nhà ngõ-ngác như Tứ-Thúc về trấn. Ở nhà được ít tháng rồi nhớ chủ-trưởng khoan-hông của nhà nước và khoa-học kỹ thuật là then-chốt. Tôi được gọi vào làm ở phòng kết-cầu (tính bê-tông cốt thép), luồng hợp đồng 150 đ./tháng. Làm đủ 8 tiếng 1 ngày không thiếu một phút. Một năm đầu không được mua gạo. Về sau được mua 13 ký gồm khoai mì, khoai lang bo bo, bột mì và chu gạo. Đó là may-mắn, chư hơn 90% anh em di cải-tạo về không thể kiêm được việc làm. Bên lâm nội-trợ để vợ bôn-ba chạy gạo. Đó cũng là cách-mạng, giải-phóng dân bã rakhói ông táo để kè lưng gánh cái xe bò của dân ông. Đi làm để khỏi bị phưởng khóm châm chút hỏi thăm kỹ-cang. Mả ơ' nhà chắc cũng có ngày phát điên lên. Đem luồng hai vợ chồng mả đi chợ thi chỉ được một tuần thôi. Từ từ bẩn ghê, áo quần, nồi niêu vật dụng rũ nhau xếp

hang một, ra chợ trôi nǎm. May nhocán bộ có lòng nhân-đức mua về dùng nên mình đỡ đổi thời-gian. Trong nhà quá thiêu-thôn thi vợ chồng con cái cút-gắt gõng nhau hoài. Nhà cửa phồ xá, dần dà thành cửa nhà nước cá. Còn vãi tiệm nước bán tạp-nhập, tiệm ăn nhậu, nhưng không bền lâu vì thuế đánh quá cao. Họ phải đóng cửa. Có tiệm đóng tối 3000đ một tháng; chịu chi nổi, chỉ có nước đi ăn cướp may ra có tiền đóng, còn ăn trộm thì cũng không đủ. Thỉnh-thoảng, tôi cũng chuồn về đi làm việc riêng, cũng kiếm được dăm bảy chục (không đủ vào đâu, nhưng dấu vở để đi khê - khà với anh em cho đỡ buồn...).



**THƯ 1 NỮ AHCC NGUYỄN LÀM CHO 1 CQ TỰ-TRỊ :**

... Hôm Tết anh Hường đi chui chǎng-may bị ket (Hường Hoả-Xa). Bi giam 3 tháng, bây giờ phải đi lao-động, làm đất, vét mương, đốn rồng, cày cấy.... khổ thân nó quá, vợ con nheo-nhóc. Hộ khẩu lại bị cắt rồi chǎng biết ngày nào được ra tù.

Ban bê bây giờ chǎng cõn ai, lân luoát đều đã ra đi hết. Chúng tôi ở đây buôn lǎm. Càng ngày càng khó, ngay cang khó. Sớ' tôi chỉ còn một mình tôi không còn ai để chuyện trò tâm-sự nữa. Đứng lâ sòng như thây tu, ăn như tú. Tôi phải ráng đi lâm bối ơ' nhà thì nó bắt đi lao-động khổ lǎm. Biết đên bao giờ cho đủ già để hết tuổi lao- động đây!

.... Mong được anh kể cho nghe tin tức bạn bê anh em CC ơ' nơi quê ngưởi.....

**THƯ CỦA AH VX THÁI (TN): Ngày 2-7-82.**

... Chắc anh cũng đã nhận được thư tôi

viết ngày 29-5-82 rồi. Sau đó vài hôm, được Mão đèn báo-tin, lúc buỗi tối hôm 2-6-82 là Anh Quý đã chết và được quàn tại nhà ở Huỳnh Tịnh Của. Hôm sau tôi có báo-tin cho Thái (Nguyễn Quang) ở gần nhà, cho Đinh Hữu Chí, và đến nhà Sathi không gặp. Chiều hôm 3-6, đến họp tại nhà anh Chu để đến phúng hoa. Hôm đó có một số bạn cũ đồng khóa với anh Quý, có Cử và một số các bạn ở Sở (Chư, Lê Sinh Hy, Thư, Mão, Nguyễn Văn An, Nguyễn Khoa Hân. Hôm đưa đám có thêm Chí, Miếu. Anh Quý bị mê-man suốt từ 1-5, sau đó có tinh một hai lần nhưng không nói được, phải cho ăn theo ống dẫn qua mũi. Lúc các bạn đến viếng, vái trước quan tài, chỉ Quý ra sân đứng nhìn vào, để cho các con đáp lê. Lúc hạ huyệt có điều-văn (anh Nhu đọc)...

Anh Chu hỏi tôi ít nhất cũng 4 tuổi, nay vẫn đi làm, chăm-chỉ băng và hòn trước, không nghỉ đến việc xin về huỷ (anh Chu nói là anh ký hợp đồng). Nếu đúng về phế điện riêng biệt, vật-chất chảng hạn thì anh Chu được xem như là đầy-dủ, so với nhiều người...

Tôi thỉnh-thoảng có gặp các anh em ở Sở cũ; gặp anh Cử ở nhà, nói chuyện với cả anh Huế (ONDEE) ngày trước. Anh Huế bị tai-nạn xe hơi, đứt mạch máu 3 chỗ. Ông đầu, may-mắn qua khỏi cách đây ba năm nghỉ việc nhưng chưa lành hẳn. Chỉ vẫn bẩn đều đều, Thư cũng vậy. Tôi biết tin Lộc đã trở lại nghề Được, nên hôm 5-6-82 đến Chợ An-Đông tìm cơ gặp, Lộc bận hẹn với tôi là sẽ lại nhưng đến nay chưa thấy tới. Lộc vẫn khỏe-mạnh, bình-thường. Bạn Sa cũng chưa lại tôi; theo nhận-xét thi tú kem quá cũ, nhà lụp-xụp, người đồng đúc thi phải. Vợ sau này chưa có con, và Sa vẫn chạy ngoài. So-sánh tất cả thì Sa ở hoàn-cảnh kém nhất. Thầy nói bên Công Chánh có truyền-thông giúp bạn, TN thế nào?...

#### THƯ MỘT AH Ở KL : Ngày 5-4-82.

... Từ ngày anh bỏ dàn em ra đi không một lời tạm-biệt, tụi tôi buồn lắm..... Thành còn ngôi nguyên chờ cũ, còn tôi thì đã đổi qua khu bên dãy nhà cũ tui lâu và làm chung với Lé, Băng, dưới quyền lãnh-đạo của Sếp T. Phó Phòng, và Tuệ, Trưởng Phòng. Thời thời-thì tạo anh hùng minh cũng chấp-nhận, tinh bò không có gì thắc-mắc.

Buồn lắm anh ơi! Anh ra đi đã buồn, mà không nhận được sự từ giã bên đó càng

buồn hơn nữa. Hay là anh giận gì tụi này cho nên anh đi đương anh, tôi đương tôi chỉ có thể thôi. Nhìn lại Sở QTKU trước đây, tôi thấy hù hết nhân-viên đều bỏ đi hết ráo (cô Loan và anh Sung đã ở bên đó, còn ông Kiệt và Hùng đánh máy đã nghỉ việc), nếu xét "lao động" tiên-tiền thì có lẽ Sở QTKU sẽ đoạt giải nhất, duy chỉ còn em lại cõi ở lại đây... Bên này anh vẫn bình-thường ngày ngày vẫn bảo-đảm 8 giờ-v่าง ngọc Công việc làm ở Cơ-quan chẳng có gì vì không có kinh-phí cho nên phải đi làm thêm công-tác ngoài ở mây Ty GTVT địa-phương gọi là công-tác 3 lõi-ich, để kiêm thêm tiền, vì vậy anh em Phê tôi (Phêng Ký-thuật) thường kéo nhau đi khảo-sát, người thí nhầm mây, kẻ thí cầm mía, jalon hay đo chaîne; tóm lại là làm tất cả công-việc của kỹ-sư và trắc-luồng-viên, họa-viên đến lao công để rồi về lập hồ-sơ kỹ-thuật. Cũng vì công-tác này mà Lê bị đeo ván và gãy chân ở Trà-Vinh, có lẽ anh đã biết. Nay thi đã tháo bột và đang tập đi, có lẽ độ 1 tháng nua mới đi đúng bình-thường được. Trong khi đó thi bên CTY KSTK, MH Thành nhà ta ngồi ngáp ngắn, ngáp dài vì công-ty không kiểm ra khách hàng. Bên đó nay lại theo chế độ lao khoán, cho nên nhiều khi Phêng TK vắng như chùa Bà Đanh. Anh Diệu thi ngày ngày vẫn trùm chăn... thật kỹ trong khi chờ giấy tờ... ra đi. Còn Lê Thành Trinh thi vẫn ở nhà tết-gia, nội-trợ chư không có ý định đi làm gì. Thế mà sướng dây, vì giữa chuyện đi làm và ở nhà chẳng khác gì nhau so với mức lương chết đói (à, tôi xin cải-chính, so với mức lương đói chư chưa chết, thằng nào nói chết đói là thằng nói láo)... Lê nhân dịp gãy chân cưng xin nghỉ, nhưng chưa được giải-quyet.



Thôi thu đã dài, tôi xin tạm ngưng bút nơi đây. Tôi xin gửi lời thăm tất cả anh em bên đó. Nếu có gặp Hoàn, Giảng, Trịnh-Thành, nhớ nhặt biến thủ chot ôivối.

## LẠI THỦ CỦA MỘT AH Ở KL :

... Tôi đã nhận được.... Tôi đã xúc động  
nhiều trước tâm tình này...  
Lâu nay tôi vẫn được biết tin-tức của  
anh và các bạn bè xưa cũ bên đó. Thỉnh thoảng cũng muốn viết thư thăm hỏi những  
sao cảm thấy chút gì ngai ngại trong lòng nên lại thôi. Có lẽ tinh-cảnh khó nghèo bên này đã tạo cho mình nhiều mặc cảm đó anh. Nhán đây nhớ anh cho tôi gửi lời thăm các bạn khác. Tôi cũng ước mong có một ngày nào đó mình sẽ lại gặp nhau vui-vẻ như xưa.

Bên nhau, sô bạn bè lâm chung lâng-lâng với bớt đi. Sự buồn nản căng ngày càng dày-dặc bao-bọc lấy bọn này. Cái vui-sướng trong công việc làm, trong đời sống hằng ngày hầu như cạn hết đi, chưa lại những ray-rút dồn-vặt làm cho tâm-trí của mình không lúc nào yên-ổn được.

... Lớp đàn anh bọn này ở sở bấy giờ chỉ còn anh Khôi. Mỗi đây anh Khôi cố cho bọn này xem một tấm ảnh chụp một sô anh em có nhiều may-mắn trong một buổi họp mặt giđó. Bọn này nhìn ảnh mâu đep -đẹp với bao nỗi vui buồn lẫn-lộn.....

Đời sống bên này càng ngày càng khắc-khổ. Lưỡng hằng tháng, mặc-dầu có thêm trồ-cấp này nọ băng lưỡng chính vân không đủ đầu vào đầu. Phân chán-nản khô thiết-tha lâm thêm việc gì nữa nên "cán chí phò" của mình không lúc nào thăng-băng được. Tuy sông xa nhã dã lâu nhưng chắc anh cũng hình-dung được dê-dênh những nỗi cõi-cực bên nhau. Nhưng nỗi nhiêu thêm buồn nên xin nói qua chuyện khác...

## AH PHÙNG ĐỨC BẮNG (KL) : Ngày 30/5 1982

... Thành-thật cảm ơn các bạn đã nghỉ đến mây đưa đang sống "cầm hơi bên này" Thời-gian cách đây mới có mấy năm mà xem dài như một thế-kỷ. Những đứa con ở đây đã nêm đủ các mũi đói, chỉ có một điếu. là chưa ai biến thành khỉ mà thôi. Bạn có gặp Huỳnh Tân Đạt và Huỳnh Kim Long không? Lưu Thành Trung hiện ở đâu, kể cả Đạt nhỏ nua. Bây giờ Cần-Thơ không vui như lúc mình còn ở đó. Ông Quỳnh "được" về hưu, thoát được lõi lúa. Thăng Phượng con đông quá chưa nhúc-nhích được. Tà tà chờ thôi. Thăng Nghĩa (Hồ Hữu) đã về Sai gòn ở Phòng Quản-ly CĐ. Đặng Hoài Nghĩa về Long An. Thăng Trần Minh Đường và Cô Mai đã có 2 mắt con... Khuôn Tông Giang lúc này còn dột tennis không?. Nhớ lúc Gi. còn ở Cần-Thơ nhiều kỷ-niệm lâm và

nhớ nhanh tay nhanh chân mà ngày nay đỡ khổ. Có lẽ Khu Cần-Thơ mình ít vượt biển nhất. Chỉ có bạn Huỳnh Văn An thành-công vì đưa được 4 đứa con theo...

... Thầy anh em đang xây "lò nguyên tử" muốn xin 1 cục ném "khỉ" chơi đỡ buồn nhưng kém may-mắn nên chưa góp phần được... Sến, têu vui lâm, nhưng mây ngày sau nghe tin Sông Bé nói Sến đã ra đi rồi, buồn cho Sông Bé, nhưng mà mừng cho Tông Cuộc KL. Chắc một ngày nào đó T. có gặp lại tụi này lây làm lạ lâm, vĩ nghệ Công-Chánh mà chỉ biết trồng khoai mì, lúa, đồng thủng và lau ruộng nhà cửa...

... Đời sống khởi nói, người tu ăn chay rất nhiều, thân xác rỗm teo nhợt đặc-biệt dân Công-Chánh cũ chưa ai thành "khỉ"...

... Nhớ thăm các bạn cũ của tụi mình nhé.

