



Houston March 12, 1982.

Thân ái tin AHCC được rõ:

1.- Vào cuối tháng giêng vừa qua (30-31/1/1982), bạn Huỳnh Văn Ân cũng "phu nhân" và hai người bạn đã lái xe từ New Orleans ghé thăm Houston. Theo lệnh bà xã, đi bắt thán nên không báo cho dân Houston biết kịp để nghênh đón. Đến Houston vào khoảng 9 giờ tối, lạc đường vào downtown Thiên-thai, gọi bạn Tưởng và được hướng-dẫn về nhà bạn Tưởng đàm-đạo, rất là vui-vé. Chỉ có một buổi sáng chúa-nhật để đưa anh chị Ân (rất chi lă đẹp đôi) và hai người bạn viếng Houston và các khu chợ VN. Sau khi thưởng-thức một chầu cỗm Tầu và đặc biệt là món bánh bò (AHCC New Orleans kể cả các Bà xã rất thích món bánh bò vừa trong vừa nóng vừa ngọt của Houston...), Anh chị Ân và bạn hữu đã về lại New Orleans vào lúc 3 giờ chiều ngày chủ nhật 1-31-82, lòng vẫn còn luyến-tiếc chưa đủ thời giờ di viếng NASA, các khu buôn bán sầm-uất như Galleria - Memorial-Sharptown-Astroworld v.v... và hứa sẽ có ngày trở lại, nhiều thời giờ hơn...

Nhân dịp này bạn Tưởng cũng có chụp ảnh kỷ-niệm anh chị Ân.

2.- Vào cuối tuần đầu tháng 2 vừa qua (6-7/2/1982), anh chị Phan Đinh Tăng, cũng với anh Hoành đã lái xe cũng từ New Orleans qua thăm anh em CC Houston. Anh Tăng đã gọi điện-thoại trước cho ban Tưởng nên cuộc đón tiếp tổ-chúc-rất chu đáo. Xe Tổng Cuộc Trưởng TCKL New Orleans đến Houston lúc 1 giờ trưa. Bạn Tưởng đã hướng-dẫn các trưởng khách về nhà nghỉ giải-lao. Sau đó đến dùng cỗm trưa tại nhà bạn Vũ Kim Chu: AHCC Houston và các bà xã đã chuẩn-bị các thức ăn thuần-túy VN (chả giò, xôi xéo, vịt quay, gỏi cuộn, chè đậu hủ, v.v...) để có dịp lai rai với anh chị Tăng... rượu vào lối ra trông rất vui vẻ và thân-thiết tình anh em, sau bao năm xa cách...

Tham-dự bữa cỗm thân-mặt này có các anh chị : Vũ Kim Chu, Nguyễn Quý Hảo, Phan Quang Nam, Nguyễn Văn Do, Phan Diên, Nguyễn Văn Xa, Nguyễn Hải Băng (Độc-thân: Xin AHCC New Orleans làm mai dũm anh bạn tôi, có duyên nhưng ít nói...), và cuối cùng là Đoàn Kỳ Tưởng và remorque... và một số con cái của AH tham-dự.

Tiệc vui tạm dứt vào lúc 5 giờ chiều và sau đó bạn Tưởng và remorque, xin được phép hướng-dẫn anh chị Tăng và anh Hoành đi thăm các khu-vực buôn-bán tại Houston... đến 9 giờ tối, Mỹ đóng cửa mới chịu về. Sau đó lại vào tiệm cỗm tàu lai-rai... Về đến nhà bạn Tưởng uống cà-phê trà tàu và anh Tăng muôn nghe lại những giọng ca Khánh-Lý, Lê Thu, Thanh-Lan..., mãi đến 1 giờ sáng mới đi nghỉ. Vào sáng hôm sau, sau khi điêm-tâm, bạn Tưởng và remorque, lại xin phép đưa anh chị Tăng đi thăm các khu-vực do VN và Tầu buôn-bán. Thật sự rất ít thời giờ để đưa anh chị đi chơi xa. Vào các tiệm ăn chồ náo cũng đồng, sấp hàng dài dài. Anh Tăng có nhận-xét: Dân Houston ăn nhậu quá cơ. Xin thưa anh rằng: Đó mới chỉ là ban ngày thôi. Còn về ban đêm thì khói nói có lẽ còn hơn khu "Quartier Français" của 2 anh Trang và Cẩn ở New Orleans

nữa. Nhưng nói nhỏ thôi chứ tai vách mảnh rưng, mây bã mà hay được thi "không  
còn biết di-tản về đâu anh à". Xin anh hỏi nhỏ anh bạn Căn của em thi rõ. Đến  
3 giờ chiều, anh chị Tăng cùng anh Hoành (xin thông-báo là khi qua Houston,  
trong xe chỉ có 3 người thôi, thế mà khi về lại có 4 : đó là bà xã sắp cưới  
của anh Hoành. Anh Hoành qua rước chị về N.O. và le ra mắt chắc chắn sẽ sớm  
lắm, phải không anh Hoành?) và chị Hoành... lên đường về N.O. với đầy đủ bańh  
bô gửi biếu AHCC New Orleans.

Đoàn Ký Tuồng



Trong Nhà Thương Điên, một bệnh-nhân lên gấp bác-sĩ để xin phép xuất-viện :

- Thưa bác-sĩ tôi hết bệnh rồi, xin cho tôi về.  
Bác-sĩ muốn thử lại xem ông ta đã hết bệnh thật chưa nên hỏi:
- Thế anh về nhà sẽ định làm gì?
- Thưa bác-sĩ tôi sẽ đi xin việc, làm việc chăm-chỉ để dành tiền...
- Tốt quá, thế anh sẽ dùng tiền để làm gì?
- Ô, Thưa bác-sĩ, tôi sẽ dùng tiền để hưởng cái thú vui nhất đời của tôi  
là mua một chiếc xe hơi thật đẹp ...
- Rồi anh sẽ lái xe đi chơi đâu?
- Thưa không, tôi sẽ lấy con đội đội xe lên, tháo cái bánh xe ra...
- Ủa chi vậy? Bộ anh mua xe cũ cho rẻ tiền hả?
- Thưa không, tôi sẽ moi cái ruột bánh xe ra cắt làm chiếc ná thung bắn  
chim chơi, đã lắm...

Bác-sĩ bat ngửa và quyết-định giữ bệnh-nhân lại không cho xuất-viện, một  
tháng sau, bệnh-nhân lại lên gấp bác-sĩ xin cho xuất viện.

- Bác-sĩ cho tôi về, tôi thật hết bệnh rồi, lần này tôi nhất-định  
không mua xe nữa, ai mà điện dữ vậy.
- Thế anh sẽ làm gì?
- Tôi sẽ đi làm, vẫn để dành tiền và sẽ cưới vợ. Bác-sĩ thấy bệnh-nhân  
có vẻ tinh-táo nhưng vẫn hỏi tiếp cho chắc:
- Anh có ý-định tổ-chức tiệc cưới đăng hoằng chứ?
- Dạ có chứ, tôi sẽ mời bác-sĩ tới dự nữa ... Bác-sĩ có biết không, nghĩ  
đến đêm tân-hôn mà lòng tôi xao-xuyến chí lạ, bác-sĩ biết không, khi moi  
người ra về, tôi sẽ bế vợ tôi vào phòng....

Vì bác-sĩ như bị cuốn hút vào sự kích-thích của bệnh-nhân nên ngắt  
lời:

- Anh làm tôi cũng thấy vui lây và nhớ lại những kỷ-niệm xưa..., nhưng  
rồi sau nữa, anh nói tiếp đi.
- Tôi sẽ nằm xuống cạnh vợ tôi.
- Rồi sao nữa?
- Tôi sẽ nhẹ nhẹ để tay vào lưng quần .... Ô, thích quá bác-sĩ a.....
- tôi sẽ giút đứt giây thung quần vợ tôi....
- Chi dữ vậy?
- Thị đêm làm ná thung bắn chim chú chi nữa bác-sĩ?
- !!!!