

phiêm luân với ái hữu

CHUYỆN LÁ THỦ CÔNG-CHÁNH :

Đọc ý-kiến của các AH về hiện-tại và tương-lai của Lá Thủ tôi có-đắc-nhân-định sau, xin trình lăng cho rộn đậm:

1.- TÔN-CHỈ : Chủ nay quá cao-siêu - Hiện nay, "tôn-chỉ" của nó có-le: ở trong phạm-vi "thông-tin liên-lạc, vui -cười tưởng-trợ". Tôi nghĩ rằng nó không đixa hòn nứa vì các danh-tử to lớn, tự-do, độc-lập v.v... thì CS đã xài sai hết cả nghĩa và chúng ta phải trốn khỏi cái "Độc-lập, tự-do, hạnh-phúc" của chúng rồi. Còn tự-do, độc-lập của các Đệ-Nhất Đệ-nhì Cộng-hoa thì ai cũng thấy rồi. Tôi e quá cao-siêu, chúng ta sẽ rơi vào bệnh danh-tử.

2.- TỔ-CHỨC TRÌNH-BÀY : Thiếu phuơng - tiễn, chúng ta phải dựa vào thiến -chí của một số anh em, đem hết mình ra làm việc chung, nhóm này thầm mệt thì nhóm kia vỗ ngực xông ra. Các AH khác thiếcô vỗ và cõ-giáng giúp "tiến" giúp "bâivò". Tôi thấy cách này cũng có cái hay của nó. Thật ra, có một Ban Biên-tập-thương -xuyên thi quá tốt, nhưng số e ngoài khả-năng của anh em chúng ta và lúc đó mỗi lo bị các nhóm thân cộng hay chính -tri lảng-nhăng lỏi-dụng làm bậy sê-gia -tảng vì không gì để sa-nga bắng người nghèo mà xài quá phường-tiên của minh!

Tôi đồng-ý về việc trình-bày thông -nhất, nhất là bià. Xin đề-nghị các AH phụ-trách cõ-giáng trong vân-dê nay.

3.- ĐỀ-PHÒNG CS LỢI-DUNG TUYÊN-TRUYỀN, HOẶC PHÁ-RỐI : Đó là "nghệ" của chàng". Nghệ-thuật nâm vũng dầu minh dưới nhiều hình-thúc, làm việc hăng-say để được lòng tổ-chức chờ khi đùsức

Phan Đình Tăng

và có-hội đến lái tổ-chức phục-vụ cho "chuyên-chính vô-sản" là "sách" của cán-bộ CS. Đề-phòng vụ đó, trông để mà khó, vì tính lười, ưa yên-thân, dễ tin bέ ngoài chúng ta. Phải có một phong-trào giáo-dục chính-tri rất sâu-sắc để cho mọi người hiểu rõ các xáo-thuật của CS, tích-cực canh-chứng và hành-động kịp-thời mới có hiệu-quả. Trải qua baonhiều năm ở miền nam Việt Nam chủ-trưởngchồng cộng mà đa số vẫn mắc-lửa CS như thường vì thiều hiểu biết và cảnh-giác.

Tuy nhiên, với phạm-vi nhỏ hẹp của LTAHCC có lẽ không nên lo thái quá và chỉ cần anh em lưu-ý phản- ứng mạnh và kịp thời là đủ.

4.- TƯỞNG-LAI CỦA LÁ THỦ : Điểm này tôi rất lo. Lá Thủ còn có nghĩa vì ché ta yêu quý nó. Chúng ta là những người đã sống qua một thời-kỳ cung lầm việc chung với nhau trong một tinh-thân Ai-Hữu thật sự. Nay mỗi người một ngã, Chúng ta cảm thấy mất-máy rất thiều. Vì vậy mà chúng ta ai cũng coi LTAHCC như là một cái gí quý-giá để hàn gắn, nối lại các mảnh vỡ đó, muôn cho nó sống mạnh và sống lâu. Cái mong muôn thâm kiín của mọi chúng ta có lẽ là trở lại mảnh đất Việt Nam thân-yêu để cùng nhau sát cánh xây-dựng trong một khung-cánh đầm-thẩm của tình đồng-nghiệp, nghĩa đồng-bảo. Nhưng cái ấy chắc-chắn không thể có với chế-độ đầy gian-á-c và hận-thù. Lịch-sử sẽ không đem ta trở lại y như cũ, song cái mong đẹp vẫn là kích-thích cho mọi hoạt-động hăng-say. Ta có quyền nuôi mộng đó !

Trở lại thực-tê thi hiện nay chúng ta ai cũng đang đường đầu với đời sống mới. Một phần lớn trong chúng ta đã và

dang lo thù-tục để nhập dân xú minh
dang đưốc cho di-trú. Lần lân chúng ta
sẽ trở-thành nhung người X gốc Việt, ta
lại thêm một gốc CC Việt nua. Lá Thủ
lẽ tôn-tại cho hết đời chúng ta,sau đó
không biết sẽ ra thế nào? Nhưng "sau
đó" cũng hy-vọng là sau năm 2000 !

Muôn tinh chuyện lâu dài hòn nua
(nêu năm 2000 chưa tận thế!) thi ta
phải nghỉ đến phuòng-thúc lập một "Hội
Kỷ-sư Gốc Việt", có tâm-vóc quốc-tế vì
ta sống rái-rác trên 5 Châu. Về luật-le
lập hội tôi mù tịt, nhường lời cho các
AH rành nghệ-hơn. Rồi phải khuyên-khích
con em ta, ai theo nghệ-kỷ-sư như ta
phải tập viết tiếng Việt cho rành dẽ
lần-lần thế chân chung ta. Đến đây xin
nhường các AH thêm ý-kiến.



CHUYỆN CÁC AH CÒN KẾT LẠI :

Chung ta đã, kẻ ít người nhiều,
muôn góp gió thành bão, để giúp đưốc
phân nào các AH còn ở lại và trong tinh
trạng kinh-tế khó-khăn. Việc làm thật
đẹp nhung chỉ tạm-thời. Giải-pháp trùm
cứu lā ra khỏi xã-hội bắt-nhân và vô
vọng! Có người đã may-mắn, thành-công
có người đã ôm hận ngàn thu, có người
nǎm lān bảy lượt-không kết-quả, có ng.
còn để cả vở con lại.

Trước tinh-cảnh đó chúng ta đều
bó tay vĩ vượt quá khả-năng tuồng-trợ.
Gần đây có một số AH đã may-mắn đưốc
doan-tụ gia-đình theo đưốc chính-thúc.
Một số khác đang nuôi hy-vọng thâm-kiín
đó. Thâm-kiín vì sợ bị "trù" không dám
nói rõ ra, chỉ âm-thầm lo lây. Đến nay
có một số đã liều mạng nói rõ ra trong
các thư viết cho tôi. Tô ra kẹt-quá-phải
liều. Tôi cũng rất hổ-thẹn là chẳng
giúp đưốc gì. Việc doan-tụ phải do thân
-nhân đứng ra lām, rồi cần giúp gi, nói
cho cụ-thể mới giúp đưốc. Một AH, bằng

một cách khá kín-dáo, đã chuyển tôi l
bức thư yêu-cầu tôi liên-lạc với thân
nhân ở Mỹ để hỏi xem có cần tôi giúp
gi? Tôi đã cẩn-thận photocopy thư của
AH đó gửi cho thân-nhân (để họ... khôi
nghi-ngó) theo địa-chỉ cho trong thư.
Nhưng biết vô âm-tín, thân-nhân không
hồi-âm.

Phản đồng vấn cõi tin rằng các
người Mỹ một thời-gian làm việc gần ta
nay có-thể giúp đưốc nhiều! Cơ thể trg
tinh-trạng tuyêt-vọng họ phải cản tin
vào một cái gì? Các ông bạn một thời-đó,
mặc dù rất sot-sáng nhưng họ đâu rõ
thủ-tục gi? Thân-nhân cầm bao họ làm gi
họ mới lām. Chẳng hạn có thân-nhân một
AH viết cho tôi một bức thư rất tha-
thiết, đánh máy bằng tiếng Mỹ, nhớ-một
"cõi-vân" chúng-nhận trước cơ hợp-tác với
AH, biết rõ, yêu-cầu chính-phủ Mỹ (Toà
Đại-sứ ở Bangkok) sẵn-sáng cho nhập-
cảnh Mỹ nếu chính-phủ Việt Nam chophép
xuất-cảnh. Tôi photocopy đòn gửi ông
ta, thì ông ta sot-sáng làm ngay. Nếu
không có lời yêu-cầu cụ-thể của thân
nhân thì ông ta biết sao mà lām, nhiều
khi lo rằng chúng-nhận vậy có hại cho
AH kia cháng?

Về tinh-cảnh của các AH đang xin
đi chính-thúc, tôi không rõ thủ-tục, đế-
-nghị các AH giúp thêm ý-kiến xem chung
ta có thể giúp đưốc gi, cách thế nào?
Một số AH biết địa-chỉ của các "Cõi-vân"
Mỹ đã viết thư thăng, làm họ bối-rồi
vì nhiều lý-do : Họ không nhớ rõ AH
lā ai. Thư từ xa-xôi đến không biết
chân giả ra sao, không biết giúp ra
thế nào? Tôi đã nhận đưốc thư của họ
hỏi lại tôi mới rõ. Vậy nhóm chúng ta
có thể giúp gi cho các AH đó mà không
liên-lụy cho AH?

MÔI TÌNH NGANG TRÁI MỸ-VIỆT !

Một AH ở Việt Nam đã can-dam viết
thư cho tôi để nói chuyện xin doan-tụ
gia-đình có hỏi một câu :"Các ông Mỹ,
đã một lān hứa giúp cho đi rồi bỏ rồi
cả anh lān chúng tôi không biết có nhớ
họ giúp đưốc gi không?" Cơ lě AH đó đã
thanh-thật nói rõ ý-nghĩ của minh lām
tôi nhớ đến trong 3 năm đi "tập-trung
cải-tạo" tôi đã suy-nghi rất kỹ về "Môi
tinh kỵ lā" giữa Mỹ và Việt Nam qua 1
khúc quanh của lịch-sử. Cõi-gắng phân-
tich khách-quan như giải một bài toán
khó, tôi đã nhận-định đưốc vài diêm-thực
-tê. Khi vượt biển qua Mỹ, trong các

thư-viên có rất nhiều sách nói về giai-đoạn chiến-tranh Việt Nam. Tôi đọc được một số và càng nhận chân rõ "Mối Tình" này, lạm-dụng thời giờ của các bạn, băn qua chổi! Các AH vẫn còn nhớ năm 1972, thành-lập Công-ty VECCO, Bộ Công-Chánh xin Mỹ viện-trợ cho Kiều-Lộ nhiều, để VECCO có việc làm. Một "Consulting Engineer" này đã quá cỗ nói riêng với tôi: "It won't be as easy as before!" trước vẻ không hiểu của tôi, ông ta giải thích thêm: "The Honey Moon is over! You understand it, I'm sure!". Đến 1972, Tuần Trăng Mật Việt-Mỹ đã tàn!. Đó chỉ là một cách nói "văn-hoa", chúng ta đừng quá chú-trọng đến danh-tử: Bạn, đồng-minh, tình-nghiệp hợp-tác..." như tôi đã nhiều lần bị cán-bộ CS chỉnh: "Các anh là thành-phần tiêu-tu-sản, cứ chú-trọng đến danh-tử, không nhận rõ thực-chất: Ở-tu, cải-tạo, tập-trung, lưu-đày. Toàn là danh-tử. Thực-chất ở-tu có được như các anh hiện nay chăng ???".

Một quyển sách trong đó Hảng Rand Corporation do Bộ Quốc-Phông Mỹ thuê đá phỏng-vấn một số yêu-nhân Việt Nam. Đại y' Việt Nam đố lối cho Mỹ đá phản bạn, đã bỏ rỗi, đá âm-mưu sau lưng đồng-minh cho nên mồi thua... Lâu lâu người phỏng-vấn, mới hỏi lại một câu không gì mà có vẻ châm-biếm: "Giả-sử như để cho các ông thì các ông làm gì có kế-hoạch gì để ngăn chặn CS?" Tôi thấy lúc đó phía các yêu-nhân có vẻ lung-tung nói quanh co.

Việc đã qua, nói ra thêm buồn. Trách ai cũng không phải trách mình thi cũng nhục. Tinh-thần mạnh không hối-tiếc việc đã qua, để lo việc sắp đến.

TT Diệm không muốn Mỹ đem quân vào cũng không được, TT Thiệu không muốn Mỹ ra đi cũng không xong, đó là vẫn - để chính-trị quốc-tế, đem ra luận như một mối tinh đượm mùi luân-lý thi quả "Nhi Nữ thường tinh". Trọng cái chính-trị muôn mặt đó, có những cá-nhân vi-nhiệm-vụ đã gặp nhau, làm việc cũng nhau trong

PHAN ĐÌNH TĂNG

một giai-đoạn, có thể có cảm-tình với nhau, hối-hót hay đậm-dâ tùy truông-hop đôi khi chẳng có cảm-tình, chỉ hợp-tác về công việc một cách nhiệt-thành. Có thể vì cảm-tình đó mà giúp nhau ngoài nhiệm-vụ. Nhưng đôi khi bị đe dọa - lôi chính-trị lái đi, họ cũng không đủ sức giúp nhau được gì!



Trở-lại việc 75, cơ-lẽ cũng có kế-hoach lúc đầu di-tản nhưng sau đó.... thời-gian, chính-trị không cho phép thi cũng đánh bó tay. Mà suy-nghĩ cho kỹ cũng tại ta ý-lại nhiều, chư có nhiều người cũng tự tìm cách ra đi được vậy, đâu cần ai? Vì không suy ra được lẽ, tự minh giúp minh, rồi người khác sẽ giúp sau, mà một số người ở Việt Nam còn cho Mỹ bơ-tiễn chuộc họ với CS???. Một số khác tin Mỹ sẽ trở-lại và...chối. Một số bạn bè với tôi đã bắn kỹ vét-tinh-hình thấy như vậy: Dân Miền Nam đã mờ mắt ra về bản-chất của CS. Nhưng nếu có cơ-hội lật lại thế cơ-sé ra sao? Chúng tôi đã hối bi-quan kết-luận là các tệ-trang sẽ còn như cũ, nghĩa là sẽ không cộng đồng nhưng vẫn muốn hưởng-thụ và trốn tránh-nhiệm, và như vậy thì không cộng sao nổi, Mỹ đã thấy rồi còn trở-yê làm gì nữa? Do đó, tam-thập lục chưởc, dì-dào vi thường, chúng tôi tìm đường đi "bán chính-thức" hay đi "chui".

Vậy thi ta trách cứ làm gì. "Lối người mà cũng có lối ta" cho nên ta tự giúp ta trước, thân-nhân giúp ta, A.H. giúp nhau, thử đến cần-gi ta nhỏ người ngoài, được thi cảm-Ơn, không được thi cũng đừng oán-träch họ làm gì.