

HỮU BẮNG TƯ VIỄN PHƯƠNG LAI

(Thắp một nén nhang cho gia đình Anh Chị
Nguyễn Xuân Phương và Trần Hữu Lai)

Đó là câu thơ nôm cõi mà tôi đã tình cõi đọc được. Đó cũng là dấu dẽ một bài viết của nhà văn Bác Học Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh. Câu thơ rất hay, mà nghĩa của nó lại càng hay hơn. Từ thuở thiếu thời cho tới lớn, chúng tôi sống cho bạn vì bạn cho nên câu thơ trên là một thích thú dối với tôi. Có những người bạn từ phuơng xa đến viếng, dối với tôi là một niềm vui lớn. Tôi có những người bạn rất thân, rất giàu và tôi cũng có những người bạn cũng rất thân mà rất nghèo. Tôi có những người bạn thân thì thật thân, nhưng có khi hàng vài năm chưa gặp nhau một lần, nhưng lòng thiêng theo dõi nhau, nhớ nhau mà sẵn sàng chia sẻ những vui buồn, hoạn nạn. Lớn lên di lấy chồng, chồng tôi lại là một người rất quý bạn, vì thế mà chúng tôi lại càng có nhiều bạn hơn.

Chúng tôi sống với bạn, thường bạn, thường bạn còn nhiều hơn, sống, thường và hiếu người thân trong gia tộc. Ngày nay mừng rỗng chúng tôi không còn có bạn nghèo mà chỉ có chính chúng tôi nghèo và cũng nhớ nghèo như thế, chúng tôi mới hiếu thế nào là lòng bạn.

Chúng tôi có không biết bao nhiêu kỷ niệm vui với bạn. Lúc sống ghênh, lúc nùi biếc. Nhờ chúng tôi lúc nào cũng mở rộng cửa để chào đón bạn. Có những người bạn tìm đến qua 1 người bạn khác, nhưng chúng tôi vẫn tay bắt mặt mừng như quen nhau từ muôn thuở. Sau cuộc cách mạng chúng tôi đã mất rất nhiều bạn. Một số ra đi, một số ở lại thật quá không sao trả lời được ngoài 2 chữ 'mạng'. Người đi đã dành mà người ở lại thi thoảng qua ê chề. Sự sự hãi luôn chực chờ trong đêm tối và sự thăng trầm tần nhân dang tay chào đón bạn bè chúng tôi và cả chúng tôi nữa. Nhìn thăng trầm của bạn rồi ngâm đến sự thăng trầm của mình, mới



lòng chởt nghĩ đến gia đình một người bạn khác. Giảm từ anh, vinh biệt anh, anh l. Đầu sao thì anh cũng còn có một nám mồ, còn có những vầng khăn tang, còn có những giọt nước mắt, còn có dòng dào bùn bê tiên đưa, còn có hoa có lá, có cả một nghĩa trang đẹp đẽ vây quanh, chứ còn gia đình anh chị N. X. PH. thi... không, bạn chúng tôi cũng có 1 nám mồ, đó là lòng biển xanh. Mô



ban tôi do. Bạn chúng tôi cũng sóng biển lâm nhạc, có bọt biển lâm hoa. Và có bao nhiêu loài cá lâm bạn bê đưa tiên. Tôi nhớ bạn tôi vô cùng. Gương mặt hiền lành của anh, vẻ mỹ miêu của chị. Nhưng mái đầu xanh vô tội của Q.Gi., của K.K., của bé của Ty. Tôi nhớ những buổi cõm thân mật chúng tôi chia xe cho nhau cũng với anh chị Th. Nhưng lo lắng, ưu tư mà chúng tôi gấp phai. Gần như hằng ngày chúng tôi cũng phải gấp nhau, trao đổi những tin tức, những toan tính thăm len. Phải nói rằng có sông, thực sự sống sau ngày Cách Mạng, mới hiểu thấu thế nào là nỗi lo âu, sự sợ hãi và cảng lo âu, cảng sô hãi, chúng tôi càng yêu nhau hơn, thương nhau và giúp đỡ nhau nhiều hơn. Ngày nay thì bạn chúng tôi không còn nữa, nhưng chúng tôi vẫn nhớ đến anh, mỗi anh về với tôi mỗi ngày vào giờ lunch ở sô. Tôi vẫn cầu nguyện cho gia đình anh vào lúc nửa đêm chởt mình thức giấc. Không biết giữa cái chết của bạn và sự sống của chúng tôi, ai hữu phúc hơn? Nhưng qua có nhiều lúc tôi muốn được chết như bạn, tôi muốn được nhảm mất buông xuôi vĩnh viễn. Có phải vì hén nhất không dam tự tim lấy hay cái gì đã giữ tôi lại đây. Nói chôn mà tôi thấy vui ít mà buồn nhiều nay. Nói chôn mà tôi thấy đây đây những trao trả, những phản trắc nhỏ nhen???

Chúng tôi có những người bạn gửi cho chúng tôi nhưng lá thư từ nơi chôn ngực từ tăm tôi ở miền Bắc để gửi gắm vở con đang doi khổ ở miền Nam. Chúng tôi có những người bạn gửi cho chúng tôi nhưng lá thư từ 1 nơi chôn xa xưa huy hoàng của Saigon hoa lệ để xin cầu viện. Không phải là quân là vai là són là phần để doi gạo mà là những viên thuốc độc. Phải rồi, sông mà cực nhục quá, chết có lẽ để chịu hơn. Tôi nghĩ thế, nhưng tôi đã không gửi thuốc cho bạn như thư yêu cầu mà tôi gửi nhưng gói quà và nhất là những lời an ủi nhiệt tình. Bây giờ bạn của chúng tôi bên kia bờ đại dương đã lấy lại được phần nào tinh thần và kiên nhẫn sống, dấu răng sông nhục để cho 1 ngày mai,

thấy thế sự đảo điên.

Ngay nay chúng tôi đang sống trên đất Mỹ. Trời Phật đã đưa đường dẫn
ngõ thê nào để chúng tôi đến đây. Đây không biết có phải là may mắn không?
Chỉ biết rằng ở đây sự thăng trầm cũng không kém phần chua xót. Chúng tôi
được biết bạn chúng tôi, bạn giàu thì giàu thêm, mà bạn nghèo thì không còn
như trước nữa. Quả là lòng chúng tôi có mừng cho bạn, nhưng buồn là bạn chúng tôi
không còn là bạn chúng tôi nữa. Không biết cái gì đã biến đổi bạn tôi? Vì
tôi thấy giọng nói bạn tôi cao hơn, ngạo nghênh hơn, bạn tôi nghiêm trang dạo
mạo hơn. Cái gì bạn tôi nói ra đều đúng cả. Khu nhà bạn tôi ở là khu sang.
Sở bạn tôi làm là một sở lớn. Trường con bạn tôi học là một trường chỉ có
Mỹ trắng mà không có Mỹ đen. Có lẽ khi nói như thế chắc hẳn bạn tôi quên mất
câu "mặt trắng mà lòng đen" chàng? Vâng bình thường bạn tôi vốn rất gian di,
ngày nay bạn tôi rất kỵ lường và
thận trọng trong việc giao thiệp.

Bạn chúng tôi cho biết rằng bạn
của bạn chúng tôi là Thường-
Nghi-Sĩ, Dân Biểu, nghĩa là
hạng tri thức khoa bảng sang
trọng. Chúng tôi ngầm nghĩ lại
minh, sở bạn xấu hổ với bạn bè
rằng có 1 người bạn như chúng tôi,
nên không dám đến và từ đây chúng
tôi cũng không thấy bạn gọi điện
thoại hay viếng thăm chúng tôi nữa.
Chắc bù ngày xưa ngày xưa ngày nay
ban chúng tôi cũng đến thăm chúng tôi.

Trời hôm ấy âm u như sấp có 1 trận mưa lớn. Khi hậu CA là như thế. Mùa
nắng bắt thường như lòng bạn chúng tôi. Chúng tôi bước chân vào nghĩa trang
F.L. thì trời đang lòng gió. Chúng tôi đến đây để tiễn một người bạn vừa
nằm xuống trong một tai nạn xe hơi. Bất hạnh đã đổ xuống gia đình bạn,
không liệt đến độ không ngồi. Chúng tôi bước những bước chậm rãi đi vào lòng
nghĩa trang mà tâm hồn nặng trĩu. Cuộc đời là thế? Nghĩa trang trưa hôm
ay buồn và đẹp như một giấc mơ mà bạn tôi đang nức nở khoác vành tang trắng.
Tôi nắm chặt tay chỉ mà không biết nói thế nào để an ủi vì tôi biết rằng tất
cả những lời nói lúc này đều vô ích. Chúng tôi tự như sẽ đến thăm chí vào 1
dịp khác. Tôi cầm một cành hoa nghiêng mình trước mồ bạn già từ lâu chót,



vì biết đâu rằng ngày mai ấy chẳng đến trong tương lai gần và cũng biết đâu rằng ngày mai ấy vĩnh viễn không bao giờ đến.

Riêng chúng tôi mặc dù ban đã dạy cho chúng tôi những bài học, mà bài học nào cũng giá trị như cấp bằng Đại Học, chúng tôi cũng vẫn tân tuy vì ban những người bạn mà họ đang cần đến chúng tôi. Thị ra đã là bản tính thi khó mà thay đổi được. Nhưng chúng tôi không bao giờ hối hận những gì đã làm cho bạn vì bạn. Trong cây ngọt át phải hái trái ngọt, nhưng nếu trái có chua, chăng qua đó là cái nghiệp mà tôi đã nợ từ kiếp trước. Ha' không phải là luật vay trả của thuyết nhà Phật do' hay sao? Ý nghĩ ấy đã giúp tôi quyên hết, xóa bỏ hết và đó cũng là 1 an ủi, một khích lệ cho chúng tôi trong đoạn đường dài mà chúng tôi đã và đang đi. Đoạn đường đầy gai chông và nhoc nhãnh và Thượng Đế sẽ phù hộ cho chúng tôi.

Chúng tôi cũng có những người bạn xa lạ, những gặp nhau thân nhau, giúp đỡ chia xe với nhau, vì cũng đã từng kè cận trong giao thông với doi, với khat và với nỗi chết dang chực chờ bên cạnh. Chúng tôi cũng có những người bạn xa lạ từ ở năm châu bốn bể, vượt mọi sóng gió trung đường đến đây, tình cờ gặp được nhau, nghèo như chưa có ai nghèo hơn, nhưng hiếu nhau và tận tuy vì nhau như tri kỷ.

Chúng tôi cũng có những người bạn tuổi có già di mà lồng thi thật trẻ trung. Nhìn bạn cười nói vui vẻ, chúng tôi muốn bắt chước bạn. Nhưng có lẽ ê chề cũng lắm và thằng trâm cũng nhiều cho nên chúng tôi cảm thấy mình già đi nhiều chăng? Già từ thế xác lẩn tẩm hôn.

Và điều ao ước của chúng tôi là một ngày nào đó, được trở về nỗi chôn tôi sinh ra và lớn lên. Tôi muốn được nhìn lại những người thân thuộc, nhìn lại những bạn bè xưa, nhìn lại giang sơn gấm vóc. Và sau cũng là được chết ở đây, trong lòng đất thân yêu của cha, trong tình quê hương ngọt ngào của mẹ.

California cuối đông 1981

B.D.C.M.



Mục Bổ-túc Danh sách, vì chưa được
Kiểm-kê đầy đủ, nên xin se' đăng
vào số' 21, chung với bản Danh-sách
đầy đủ' AH. Xin Các bạn Cảm phén.
B.P.T.