

Thiên

TRẦN ĐẠO TỬ (ca)

Anh Diep muôn tôi viết một bài về "THIỀN". Xin quý Ai-hữu cung hiếu "Thiên-Dinh" của đao Phát rất khó hiểu cung như đao Phát rất cao siêu, nếu muôn hiểu theo cách đọc sách thì cả một rùng sách, vào rồi không biết ngã ra.

a. Thầy Lê-Si-Ngạc đã lập ở Virginia một Thiên đường. Vây xin tóm lược vài trang để hiểu số số những phần chính yếu là thực tập, công phu đều đặn mới hiểu một phần nào, tuy theo căn cõi của đương-sự.

Muôn hiểu "Thiên" bắt đầu ở đâu. Xin nhắc đến sự của Phật-Giao, từ Đức Thích-Ca cung chúa du, phải nhớ đến Ấn-Đô Giao có trước Đức Phật. Đức Phật lúc còn tai-thở cũng đưa vào một phần của Ấn-Đô Giao để giảng dạy. Theo Ấn-Đô Giao nói, nguyên thủy của loại người là người Aryens, bộ-lạc đã sống chung, biết tổ-chức, nên theo tối hiếu, có thể họ cùng để lại nhiều bia khắc. Khi Đức Phật ngồi 40 ngày ở gốc cây bồ-dề, do là "Thiên", mới thuyết pháp được "TƯ-DIỆU-ĐẾ" và "BÁT-CHANH-ĐAO".

- Tú-Diệu-Đế là Khô, Tập, Diết, Đạo. Trong "Tập", có Bát-Chanh-Đao (Thầy biết, Lời nói, Sinh nhai, Y-dinh, Tú-tưởng, Hành-động, Cố gắng và Sang suott; tất cả 8 con đường chánh).

- Cố gắng chân chính là cố gắng để chiến thắng những tập quán xấu xa hiên có và tránh đứng tập những nét xấu mồi, để khuech trương và gieo lành sự an lành trong Tâm và Tri.

- Y-Dinh chân chính là chú ý hay nhòe nghĩ những sự thật ở đời, tức là tinh cách vô thường, khổ, không, của tất cả trang thai sinh tồn. Đó là giai đoạn giữ Tâm minh-mẫn luôn luôn, để chế ngự tất cả hành động, ngôn-nghĩ và tú-tưởng.

- Sang suott hay Tuệ là định tâm vào hướng Dao Đức để giữ cho tú-tưởng, cố gắng và sự chú ý được luôn luôn được chọn chánh.

Theo Pháp lý, ba cái chánh Cố gắng, Chú ý và Định tâm thuộc phân "Thiên-Dinh".

Xin nhắc lại cho rõ là tú-tưởng chân chánh nghĩa là tam-trang trong sach, hoàn toàn không có tham, sân, si, (tham-lam, thù oán và ác độc) để hướng về neo thoát-ly thế-tuc, Tù-bi và Hỷ-xả (Tì vô lường tam).

Theo giáo-ly Phật-pháp, đời sống thật sự chỉ là một giòng diễn tiến của những hiện-tưởng vật-chất (sắc) và tinh-thân (Tâm), vô-tàn. Năm Uan là Sắc, Tho, Tưởng, Hành, Thực. Không thể nào là một cái "Nga" chân thật được và không cái "Nga" nào ngoại năm uan. Vay cái "Nga" không khác hồn là một huyền-tưởng.

Ai cũng biết những tê-bào của "Nga" hay là Ta, rợp chêt để nhưng chở cho những tê-bào khác sanh, cho nên toàn thể con người hoan toan đổi mới, từ đứa trẻ sơ-sinh đến một thanh niên rồi đến một thân thể của người già. Đó là một vật luôn luôn thay đổi, tiến hóa về mặt vật chất, tú-tưởng, lo nghĩ hay hiểu biết. Ở giây phút này, xảy ra một cảm giác lung sương, ở giây phút khác lại sanh ra một cảm giác đau khổ. Vây chúng sanh là một "nhân-vật", tự nó không có gì là chân thật thường cõi và gốc-lập. Bởi vậy trên nghĩa tuyệt đối, không có chúng sanh nào hết, mà chỉ có những phôi hộp luôn thay đổi của những vật-chất và tinh-thân.

Giòng diễn tiến thay đổi tạo ra một sanh diệt liên miên, vô cùng, vô tận. Đó là cảnh sanh tử luân hồi của thế-giới.

Không thể hiểu "Thiền" nếu không hiểu biết trọn vẹn của "vô ngã", cái "vô tú-tưởng" của moi tôn tại hữu-yi.

Theo sử chép Đức Phật thuyết pháp có đén gần 50 năm, nhưng không có ai chép liền, đến sau 300 năm khi Đức Phật tịch mời có vua A-Dục mời hỏi tất cả Sư, có lời 3000 vị để chép lại lời dạy của Ngài.

Sau vài trăm năm có một vua nữa (tối quên mất) mới hỏi lần thứ hai cũng lời 3000 vị sư để sắp xếp lời dạy của Đức Phật thành kinh, luật và ví dụ.

Nhưng lúc ấy đã có hai phái: Đại-Thừa và Tiểu-Thừa.

Tiểu-Thừa thì đi tu theo lối gò bó, chỉ biết tu theo lối Phật dạy; còn Đại-Thừa thi tu coi mở hồn, cho phép cải cách, nhân cũ-si tại gia, cho nên phái Đại-Thừa có vi Ty-Ni Dalu Khi qua bên Trung Quốc để giảng dạy đạo Phật. Sau này tu phái Đại-Thừa bên Tàu gởi vi sự Huê Năng qua miền Bắc Việt để giảng dạy, rồi truyền lân den Quang Nam, Tuy-Hòa (tích chùa Một Cột).

Theo tôi hiểu thì chắc cái dia-thể của Việt-Nam nằm trên đường đi của tàu buôn từ An-Đô qua Trung-Quốc nên đám người Lạc-Việt phải có một tánh tình đặc biệt, như nghi kỵ lẫn nhau, noi xuyen-tac-lán nhau v... v... nên chỉ có Ngài Huệ Năng hiểu các tánh ấy của người Lạc-Việt, nên không thể giảng dạy Phật Pháp như bên Trung-Quốc.

Tô Huệ Năng chỉ dạy về giao-ly, chứ không dạy về thân thông hay phán thâu như bên Tàu theo phái Mát Phap, nên bên Việt-Nam không chấp nhận Mát Phap nhưng có nhận về Tổ Bồ-Đề-Dat Ma; vì này trước khi tịch muôn về lại An-Đô, đã đi nhù bay, trên cay gáy chỉ còn mọc một chiếc dép và nhiều sú tích khác của Ngài.

Nhưng vì tu-sĩ lúc bấy giờ chỉ lờ tu-hanh và thuyết pháp, không bàn về chánh tri, chỉ khi nào có vua, hay chúa nào muôn hỏi ý kiêng thi vì tu-sĩ chỉ dùng lời tự-bi để giảng giải.

Theo lời thuyết pháp thì cũng lấy một đoạn kinh, đọc rồi giảng rộng ra, như các mục-sú bên Mỹ hiện nay, chứ không phải như trình một luân-án ở đại-học, khi trình luân-án phải có đề tài được vị giao-sú đỡ đầu chấp thuận rồi trình, bây có dân chúng đến giải đáp phải mạch lạc, không được ra ngoài đề, Bên thuyết pháp, khi có ai muốn hỏi điều gì thì tùy theo can-cđ hay hiểu biết của người ấy để trả lời, có khi phải giảng rộng ra để người ấy mới hiểu được.

Đức Nhữ Lai cung có giảng đến 60000 môn phái sẽ được đặt ra sau ngày Ngài tịch. Vày nỗi môn phái Thiền-Định cũng đã được nhiều quốc-gia, như An-Đô có các ông YOGI, Trung-Quốc có các ông Thiền-Sư, Nhật có các ông ZEN, bên Âu Mỹ có môn Meditation. Tuy rằng có vài điều khác nhau giữa môn-phái, nhưng chung qui cung cung một đường tu-luyện, đề di đến giải thoát, khỏi phái luân hồi. Vày "Thiền" là cách tu luyện theo đường tắt, như lên núi, lên thẳng không đi quanh co, vòng tròn, đề lên đỉnh núi. Và khi truyền từ cá nhân này qua cá nhân khác, chỉ giảng trực-giac Tâm qua Tâm.

Chính tôi đây cũng tu học hỏi về thực hành "Thiền" theo trực-giac Tâm qua Tâm. Ông truyền cho tôi, ông chỉ nói ông là người đi trước, không nhận là thầy, chỉ dạy tôi cách niêm Phật.

Nam là luân, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu vàng và Phát là linh cảm (3 lần).

Nam Mô tay phuòng cục lạc quan thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô tông Hoa giáo-chủ Di-Lac chứng minh cho đê-tú la tu hành đặc đạo (hai câu liên tục, 2 lần).

Phép soi hồn :

Để tâm cho được yên tĩnh, vì lúc cần tiếp xúc với lục-trần, khiến cho ngũ uân : sac, tho, tưởng, hành, thúc chuyền động, nên phải rắng kẽ rắng, luỗi co lên, hai tai bit lại, mặt nhám lại để hình sắc khôi về bản thể.

Pháp luân thường chuyền :

Sú hô-hap rất quan trọng cho bản-thể, nhưng khi biết cách tập luyện thì chẳng những để dưỡng khí thanh lọc máu, mà cả bộ-phận tim, gan, ruột, phổi, mặt được nhồi đều hoà, thi lục giác sẽ được phát triển.

Xin các bạn hãy đọc đoạn này :

"Này Ty-Khưu ! Khi đi vào rừng, hãy cung dưới, bóng cây lớn, hay vào một cẩn nhà êm láng, ngồi xếp bằng, thân minh thẳng thắn, mặt ngo thăng, hít hối và thở ra chậm chậm, Tri theo dõi " ta hít vào chậm chậm, dày bụng tung lén bô đau; rồi thở ra chậm chậm, Tri cũng theo dõi " ta thở ra chậm chậm ". Đó là lời Phật Nhữ Lai dạy.

Phản Định-Thân :

Là tập trung tử túong nội mõ ác. Xa đuổi những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu. Tử túong để trống không. Nếu hành giả có gắng thi vài ba tuần sẽ thành công.

Nhưng Phật Nhữ Lai dạy: "Thiền-Định sẽ đem Ty-Khưu đến đó vô ngã, Tri Tuệ sáng suốt, biết tân-cùng tất cả mọi việc, kể cả Niết Bàn, nhưng không nên lây đổ làm sú thành công của giải-thoát". Vày phải có gắng thực hành 5 Đạo, còn lại là sinh-nhai, hành-dộng, tu-tuồng và lời nói phải chân-chánh mới có thể di đến giải thoát, khỏi luân hồi..

Cách xà Thiên, các vị cung hiếu, chỉ xoa hai bàn tay và vuốt từ dưới lên trên ở mặt, tay chân để huyết-mạch chạy lại cho điều.

Pháp vò-vi Phật Pháp của tôi theo học thực hành từ năm 1970 đến nay, đều đan, khởi đầu từ 11 giờ tối, tức giờ Ty, mặt quay về phía Nam. Tất cả bốn đoạn tu niệm

Phát, soi hồn, pháp luân và Định, tức là Công Phu trong vòng từ 30 phút, đến 1 giờ đồng hồ. Đến nay, như Đức Phật Như Lai đã dạy, tôi đã hiểu biết vô ngã, Tri tuệ được sáng suốt, tự cai sở hãi, vui buồn được giải để đăng hồn người thường, không dám nói là tú tai.

Muôn nơi đến nghiên cứu theo cách khoa-hoc thì ở gần San Francisco có viên nghiên cứu Palo Alto và viễn Long Beach L.A; trong phòng thí nghiệm, họ đã và đang chứng tỏ rằng trong óc của con người là một lõi nguyên-tử, theo tôi hiểu khi xem trên truyền hình ngày 19 tháng 3 năm 1980, dài số 11 tại Los Ang. (có kèm theo chương trình). Các nhà khoa học cũng xác nhận rằng "Trái" là Đại-Linh-Thé có 2 phần : Tinh và Động (Âm, Dương). Phần "Tinh" là ưng dung, tú-tai, bát-biển; phần "Động", thì thúc đẩy sự tiến-hóa của vũ-trụ. Các vật thể, tinh thần của con người là sứ-phát-huy của "Động", nhưng con người có tri-tuệ để có thể tự tìm đường để trở về phần "Tinh" để thoát cảnh luân hồi : con người cùng chung một gốc vũ-trụ; định-mệnh của con người đều từ mình làm ra. Khi đậu thai, tinh lực các tinh tú đưa nhập hồn (Tinh) nhập vào gia-dinh nào có nhiều đồng-tinh.

Bên Sô-Việt, họ đã chụp hình được linh-hồn của các sinh vật khi lia xá chết. Họ lấy infra-rouge, theo cách lúc quân-đội Mỹ, khi tìm kiếm V.C. trong rừng lúc ban đêm, may nhom gần trên M.16, hay theo những máy infra-rouge hiện nay dùng để chụp hình ban đêm, không dùng flash, chóp mắt.

Nghiên cứu chỉ một phần hiểu biết để trả giúp cho "Thiên". Hiểu biết chỉ một trong Bát-Chánh-Đạo..

Tôi theo học với Ông đã truyền Pháp cho tôi, người Tầu-lại, sau thời cuộc 75, nên bị tống-xuất khỏi Viet-Nam, hiện nay ở Canada, dia-chi : Ông Luong-Si-Hang, 2565 Nantel Street, #6. Brossard P.Qm. G 4 YIR 8; Canada.

Nếu quý vị thắc mắc điều gì, xin hỏi Ông ấy.

Có Ông Hồ-Văn-Em chep lại những lời dạy của Ông trong cuốn "Tôi tám Dao". Chỉ Đồng-Si-Khiêm có thể cõi vại ba cuón.

Nhưng danh-tu, ngôn ngữ trên đây, chỉ để diễn-ta cách-tu Thiên, khi qua vò-vi thi những lời nói, tiếng động, màu sắc không còn, chỉ còn ý-nghĩ là đủ rồi.

Viết dài dài, xin ngưng-but nói đây và chúc quý ai-huu cho tôi tin-tức về phần tu-hanh trong vai ba-tháng.

Xin chào toàn-the quý ai-huu.

LTAHCC TẦU

Một bạn gửi đến chúng tôi LTAHCC "TAU". Xin số-luật-hình thức và nội dung LT này như sau :

TÊN : Chinese Engineers & Scientists Association of Southern California.

Newsletter February 1980

(A non political & scientific society registered in the state of California)

HÌNH THỨC : Có 30 trang, đánh máy thừa rinh ràng, 20 trang Anh văn, 10 trang chủ-tâu.

NOI DUNG :

- Lá-thú của Ông Chu-tich : bao-là năm 1979 là năm rất là thành công với các dinner meeting với các Kỹ-sư Trung-công và Đại-loan.
- Mỗi họp hàng-năm với sứ-cố-mặt của một giao-sư vật-lý; có nhạc và nhảy xẩm (\$15.00 một người).
- Liệt kê các technical dinners từ April 1979 đến 1980 v.v :

- . Solar energy
- . The four modernisation of China
- . Second trip to China
- . Recent development on aeronautic and astronautic in China
(Không biết nội dung ra sao)

- Liệt kê thay đổi địa-chi : 20 người (theo ty-le của Ái-huu CCVN thi-cu 3 tháng có 10% anh em đổi địa-chi, thi số hội-viên chắc cung lên đến trên 200 người).

- Chương-trình đi du ngoạn Hồng-kông, Trung-công, vé máy bay ăn ở.....
- Một chuyến về Trung-công (Hết).