

NHỊP CÀU TRI ÂM

TRẦN-MINH-TRÂN. Trước khi dời đao có nhận được báo gửi cho, cảm ơn tất cả rất nhiều đã nghỉ đèn chúng tôi; xin báo tất cả hay, tôi và gia-dinh đã rời đảo Tengal hôm 31/5 và hiện đang ở trại chuyên-tiếp Cheras (của Mỹ) ở gần Kuala Lumpur. Đây là trạm chót, cầu xin sao thoát khỏi là hy-vong gặp các anh sớm trên đất My.

Riêng về nơi đến thì giờ này cũng chưa rõ sẽ được di đâu, chỉ khi nào nhận được giấy tờ vé máy bay thì mới rõ chắc chắn mình đi đâu.

Được thu của Cường (Nhà căn-cứ hàng-không) hiện ở đảo Galand, Indonesia. Có lẽ đã xin đi Úc, vì đi Mỹ chờ lâu lắm. Tại trại Tengal tôi có gặp anh bạn Trương-Minh-Trung (Ty Cán-Thở). Còn Phuộc (Nhà Căn-Cứ Hàng-Không) thuộc 3B mà ưu-tiền này chờ cả năm, nên Phuộc đã nhanh chóng xin đi Úc, đã được nhận cách đây 3 tuần, chỉ trong vài tuần nữa là rời đảo.

CHÂU-THÀNH-BÌC. Tôi mới qua tháng 5/79 còn phải học lại mới mong đậu EIT - PE. Hiện làm cho hãng BTML Consultant Engineer chuyên di khám xét công-trình-sù kẽ từ tháng 10/79.

LỘI-HỒNG-QUÂN. (Australia). Đến trại Indonesia quen biết được Nguyễn-Bình-Duật & Bùi-Đức-Hợp cùng nhau công-tác trên đảo. Lúc em đã tìm đọc được quyển "tập-san công-chánh" em cảm thấy mừng và bớt được phần nào cô-dốc, một món quà tinh-thân quý giá vô cung của Đại-gia-dinh công-chánh chúng ta, giờ em cũng không biết lấy gì để diễn tả cho sự đoàn-kết và tương-trò lẫn nhau mà đại-gia-dinh chúng ta sẵn có từ lâu.

Khi em bước chân lên PEIRTH, một thị-xã của miền Tây Úc, em cảm thấy rằng cuộc sống đây thật là hiu-quanh, buồn, vắng, xa la, không có một người bạn quen nào, không giống như trại ty-nan, không hiểu cách làm việc của họ ra sao! rồi mai đây như thế nào em cũng không biết, bơ-ngoô vô cung.

HỒ-NHÂN. (Indonesia). Người ngoài phè-binh LTAHCC.

Hơn một năm trời sống tại trại ty-nan ở Nam-Dương, đời sống nói chung rất cơ-cuộc, về lương-thực, thực-phẩm có Cao-Uy cấp tam dù nhưng về sách báo xem rất han-chê Thỉnh thoảng có anh em được thân-nhân gửi sang một tờ báo Việt-ngữ là chúng tôi chuyển tay nhau xem đến rách nát.

Vừa rồi may mắn được người bạn giàn-tiếp cho muôn xem tập-san "Lá thư ái-hữu Công-Chánh số 16" chúng tôi rất trân trọng và thích thú.

Trên trong vi trong hoàn-canh tha-huống ty-nan, mọi người đều gặp khó khăn, nhiều mệt, với tinh-thân hy-sinh và đoàn-kết anh chí em công-chánh đã cố-gắng cùng nhau đóng góp công của ra tập san này để làm nhịp cầu liên-lạc, giúp đỡ giữa những ái-hữu công-chánh với nhau mà các ngành khác chưa thực hiện được.

Thích thú vì đồng bào ty-nan nói chung may mắn được xem qua đều rất hữu-ích với các mục như đây đủ đặc tính, khí-hậu, sinh-hoạt, đời sống, học-hành, kinh-nghiêm nói chung từng vùng như "San Francisco Bay, CC. di-cù nói chuyện với CC. thuyền-nhan cùng các mục hồi-ky, tuy-bút, nhịp cầu tri-âm v....v....."

Tôi cũng có một thân-nhân liên-he gia-dinh công-chánh là anh MAI-VĂN-PHÔ (người Quang-Nam) Cán-Sỷ CC, trước phục-vụ tại Nha-Trang, Khánh-Hòa vượt biển ngày 18/6/79 trên tàu KIM-HƯNG số 1323 cùng vợ, 4 con tên NU, NI, TI Chi, TI Em và cháu tên HỒ-VIỆT-HƯƠNG nghe đã đến Hồng-Kông nhưng gia-dinh chưa có tin thư.

SHI-CHU: Chưa có tin tức về Mai-Văn-Phô.

Chi TRẦN-KÌM-HUẾ. (Sandiego). Khoa năm 1964, làm việc tại Ủy-Ban QG sông Cửu-Long từ năm 1964 đến năm 1975. Rời VN vào cuối tháng 2/79 ở trại ty-nan P. Bidong đến 21/3/80 mới được sang Hoa-Kỳ. Chồng tôi còn bị cải-tạo ở miền Bắc, tôi sang đây với đứa con trai 4 tuổi và một đứa cháu trai 12 tuổi, cha cháu cùng con bị cải-tạo ở miền Bắc; mẹ cha còn ở Việt-Nam.

Khi còn ở Bidong tôi được anh Định (Trưởng-Ty CC Vĩnh-Long) cho muôn quyền AHCC số 13 và anh Thông (TTK Ủy-Ban Thủ'y-Lợi) cho muôn quyền AHCC số 14. Tôi thấy trong

đó có ghi địa-chi một số anh em thuộc gia-dinh CC. nhưng không có ghi địa-chi của Ông Lê-Canh-Túc và Ông Nguyễn-Ngọc-Tạo, Ủy-Ban QG sông Cửu-Long.

Cho tôi gửi lời kính tham các giao-sư Tạ-Huyễn, Trần-Mông-Châu và các anh em khác trong gia-dinh công-chánh.

GHI-CHU : Đã thông-báo địa-chi của LCT; và Ông Ng.-N-Tạo không có địa-chi.

LÊ-VĂN-CHÂU. (Canada) Trước đây tôi là Trưởng-ty công-chánh Cam-ranh, đến định-cử tại Montreal chưa được 3 tuần (vuốt biển từ 5/78 nhưng bị ket trong trại tạm trú ở Nhất gác 2 năm, trước đây xin đi Mỹ nhưng chờ mãi không được vì do tàu Nauy vớt, đã cam-kết sẽ nhận cho định-cử, sau này mới xin đi Canada). Rất mừng là biết được LTCC qua anh Nguyễn-Văn-Khoa ở Montreal, hời lày làm tiếc vì biết được LTCC quá trễ và cảm thấy ngưỡng mộ công-trình này rất nhiều.

Nhân đây anh cho chúng tôi gửi lời kính thăm anh Trần-Sĩ-Huân, quý anh trong TKL và khu công chánh Nha-Trang cũ. Không ở Montreal lâu dài và sẽ tìm cách đi Mỹ nên rất mong sẽ nhận được nhưng chỉ-dân của quý anh về vân-de thi cử ở Mỹ (thi EIT, PE.....) phải học-hành như thế nào.

TRẦN-KÌM-NGÂN. (California). ... đi làm được 1 tháng nay; đang làm về structure steel và reinforced concrete liên-quan về Building.

PHẠM-QUANG-HẠNH. (California). Cho tôi LTCC (nhất là số nào nói về thi EIT bắt đầu thay đổi chương-trình tháng 11/80). Xin gửi đều cho tôi để theo dõi tin tức bạn hữu và vân-de học-hành.

NGUYỄN-HỮU-DỊNH. (Portland). Lúc này bạn rồn với việc núi lửa phun ở Wash. Mt. St. Hélène Chắc các anh đọc báo cũng biết là chủ-nhật vừa qua núi lửa đá bắt đầu nổ và phun phyn-xuất-thạch (lava). Thật sự sau ba bốn tháng chỉ phun khói dọa bã con. Sức nổ làm bể gần 1/3 ngọn núi, sức nổ lớn gấp ngàn lần quả bom A nổ ở Hiroshima bên Nhật. Thật là kinh-khung. Hôm nay bụi Ash bay đầy Oregon, Portland, có lẽ tiểu-bang Calif. cũng sẽ bị lớp bụi này trong vài ngày tới đây.

Tôi đã làm giấy tờ Sponsor cho anh Huynh-Thu-Nguyễn mấy tháng trước đây, và có viết cho anh ấy 2 cái thư nhưng không nhận được hồi âm. Anh có ý-kien gì trong việc này không cho Định biết ý-kien, vì đây là lần đầu minh sponsor.

GHI-CHU : Các Ai-Hữu nào có ý-kien xin thắc cho anh Định địa-chi.

4605 SE WINDSOR CT PORTLAND OR. 97206

LY-BAI. (W.Germany). Ngoài số bạn khôn đón ở hải đảo, có nhiều bạn ở VN. còn khôn cung hồn vì họ đã đón cả tiền của ra để tim tu-do nhưng chưa đạt được mà nhà cửa mất, thân tu-tối.

Chúng tôi hy-vong LTCC cõ-gắng tìm kiếm các bạn đó qua tin tức các bạn đã buoc qua bờ tu-do, để cứu-trợ an-uì họ với.

Họ là những người đáng thương nhất và đáng cứu vớt nhất.

MAI-VĂN-KÝ. (UTAH). Tôi, nhà tôi và 3 cháu vừa qua được Hoa-Kỳ và ở tại Salt Lake City Trong 11 tháng trại ty-nan, tôi có nhận của anh Hiệp \$60., tiền các anh em ái-hữu gửi, giúp cho. Chúng tôi xin chân-thanh cảm-ta sủ giúp đỡ quí báu của các anh em. Chúng tôi cũng nhận được LTCC 15 lúc, còn ở tại trại ty-nan. Thật phục tài các anh lầm. Bài vở của các anh em ái-hữu đồng góp thật là phong-phú và súc-tích, đã cho chúng tôi thấy lại được cái tiếng nói quen thuộc của tất cả các anh em trong dai-gia-dinh công-chánh.

NGUYỄN-DŨC-SUY. (California). Tôi đã gửi Money order \$100 cho Trần-Tấn-Phuoc và Trần-Minh-Trần để giúp các anh ấy trong buoc đầu ở Malaysia. Số đóng góp như sau :

- Anh Trần-Thiên-Oai, Long Beach \$10.
- Anh Hoàng-Đinh-Phùng, Oklahoma City \$50.
- Riêng tôi \$ 40.

LE-THANH-TRANG. (Louisiana). Lá thư 16.

..... coi xóm lâm. Đăng lấp hồ-số patent 1 invention.

NGUYỄN-XUÂN-MÔNG. (California). Trường-minh-Trung làm ở Khu Cán-Thổ, anh Thuận làm ở Khu Bắc Saigon, cũng đã qua trại chuyên-tiếp Cheras, Kuala Lumpur để đi Mỹ.

Anh Bach-Văn-Hà trước thuộc Trường-Ty Công-Chánh Bình-Thuận và Bình-Định, Anh Hà lúc ở Bidong đã được tuyển-thê đi Mỹ.

TRẦN-MÔNG-CHÂU. (Oregon). Lá thư Công-Chánh số 16.

..... nơi-dung phong-phú, trình bày đẹp đẽ. Tôi rất khoái bài " San Francisco Bay " chỉ muôn " MU " ngay xuống San José , để được ngắm cảnh Monterey và cuối tuần đi tắm " Half Moon Bay " và mang theo óng nhom.

NGUYỄN-MINH-QUANG. Rất cảm động và tự hào về những việc làm mà tập-thê công-chánh vẫn duy trì được trong thời-gian qua, đặc-biệt là Lá Thủ Công-Chánh này. Theo tôi nghĩ, nó chính là sợi giây liên-lạc tốt nhất cho những người công-chánh đang sống rải rác nơi xù lì quê người và cũng là nguồn an-ui, làm ấm lòng những người Công-Chánh mới tới.

Tôi là sinh-viên Trường Cao-Dâng Công-Chánh khóa 11 Ký-Sù. Tốt nghiệp năm 1972 sau đó làm việc tại Uy-Ban QG Thuỷ-Tinh, được đổi thành UY-Ban QG Thuỷ-Lợi từ năm 1973. Uy-Ban này thuộc Bộ Công-Chánh và Giao-thông và do Ông Nguyễn-Văn-Thông làm , Tổng-Thủ-Ký. Sau khi chiếm Saigon, Công-San bắt toàn-thê nhân-viên chủ chốt của Uy-Ban đi học tập cải-tạo từ 5 đến 9 tháng gồm có Ông Thông, Ông An, Hoành, Bảo và tôi. Đến tháng 3/76, chúng dho chung tôi đi làm trở lại với mục-dich khai-thac nhưng gi chúng không biết hoac chưa biết, và dĩ nhiên, sau khi đạt được mục-dich, chúng tìm cách đuổi khéo để mỗi người đi một ngả. Tôi đi trước và qua lâm cho Công-Ty Công-Trình Đuòng Sông, một công-ty của nhà nước Công-San phụ-trách, các công-trình cho ngành, thủy-vân cho đến tháng 5/79 thi tròn khỏi VN. Còn Ông Thông đi sau, qua lâm cho Sở Thuy-lợi, thành-phố, nhưng chỉ được một vài tháng thi cung đi khỏi VN, Ông ấy rời VN. khoảng tháng 2 hay 3/79 và hiện nay vẫn còn mầm ở P.Bidong (Malaysia). Có lẽ Ông Thông sẽ tới Omaha vì có người em họ ở đây đã làm bảo-trợ xong xuôi.

Riêng tôi đến đây được 5 tháng, cũng đang học thêm Anh-vân và tìm việc làm part-time để đi học lại bằng BS.

LÂM-DOC-THUONG. (Florida). Bài của anh Ái-Văn viết về thi Professional Engineer, rất hữu- ích đối với tôi. Ngoài ra nhỏ LTC C sô 14 tôi đã liên-lạc được với một số bạn mà tôi đã không có tin tức từ sau tháng 4/75.

NGUYỄN-QUỐC-ĐỘNG. (Texas). Tôi xin gửi anh đóng góp 26\$ của Anh Quách-thanh-Tùng (Canada). Anh Tùng có học trường Công-Chánh hơn 1 năm rồi được học-bông đi học tại Canada và tốt-nghiệp tại đây. Tuy vậy anh Tùng vẫn còn nhiều cảm-tinh và kỵ-niệm với trường Công-Chánh, cũng như các bạn bè cung khóa 1961-1965.

Anh em nào mới đến hay sắp đến Houston mà cần thêm vài kinh nghiệm, chúng tôi xin sẵn sàng hướng-dẫn.

Địa-chi anh Đồng :

2106 DEER HURST LANE

HOUSTON, TEXAS 77088

(713) 448-4691

BA CU MỘT AI-HƯU. (VIỆT-NAM). chó trôi nǎm nay buôn bán è kám, đồ sài ở Thái Lan qua, rẻ bớt không mắc như hôm trước; đổi với bây giờ chỉ cần ăn, đồ xa-xi ít ai mua sắm, đi làm luồng dù an sang; thiên-hà chạy quynh lo àn, lúc nǎy ăn tướng, trả lai, thịt cá tiên đậu có ma an; thịt bò, 20 ngàn 1 ki, thịt heo cung vầy, cá măm cung hồn phân nứa giá thịt, chó cá ít lám, trông tròn; nhà 2 vợ chồng dày học kiêm được 1 trăm ngàn 1 tháng, xài 3 trăm ngàn mời dù (chóng và 3 con) chạy đầu cho ra đó là ăn tướng rau, tép nhọ bay bạ, cá thát chúa có miếng thịt vô miếng; gạo mày ngàn 1 ki, con nò là con an, nòi an gạo thiêu mua thêm cung dù chết, gạo nhà

nước bán con nó ăn thiếu vì nó đang lớn, quà bánh đâu có đủ cỏm. Thay so quá, Só bán 1 tháng 1/2 kí thịt, dân lâm sao có được. Anh chỉ ở Pháp, với Canada gởi thuốc, về tiếp-té lúc này bị mất cặp hoài, bưu-diện Gia-Dinh hay mất lâm, ai cũng số, lúc trước lạnh bưu-diện Saigon đổ mất đồng hoảng; nói chuyện an tuong khong phải ít ton, 200g tuong giá 1 ngàn rudi; 200g ~~humm~~ giá 1 ngàn rudi. năm trăm đồng ~~đá~~ năm trăm đồng cũ 4 món này là 4000\$ phải an nhin, an chí có 3 người thôi.

Bây giờ rau cải trồng phân, bác-si nói vi-trung chỉ có thuốc tim rửa mồi sạch nước muối hết có 40% vi-trung.

GIA-DINH CU PHAM TRƯƠNG. (California).

..... Ba chung tôi khi sinh tiền vẫn thường được nhận đều đặn LTAHCC của quý vị.

CHIA BUÔN

Được tin quá trê

CU GIUSE PHAM TRƯƠNG
Aí-Hữu Công-Chánh

đã thất-lốc.

Linh-cửu đã được mai táng tại đất thánh Việt Nam
Gate of Heaven, Los Altos, California ngày 17/5/80

Xin thành-thật chia buồn cùng tang-quyên

Toàn thể Aí-Hữu Công-Chánh
San Francisco Bay Area

ĐỖ VĂN SEN. (Kansas). Đang học BSCE. Lawrence Kansas City, mỗi tuần về nhà một lần. Cuối năm nay xong.

Tôi có nhiều ý tuong về cuộc sống của tôi ngày còn ở R bên Campuchia, ngày Phước-Long đầu tiên thất-thu mà tôi là một trong những tu-nhan con song sót. Nhưng ngay tháng dài sống trên đảo Resar (malaysia) khó làm tôi quên.

NGUYỄN-HỮU PHÚC. (Canada). Tôi vẫn làm việc ở SNC, Montréal nhưng chưa có dịp gặp Thầy Vinh vì thầy đang làm ở Algérie.

L.T.C. (Australia). Tôi đã dọn khỏi Botany, dia-ehi nhất định sẽ thông-báo sau. Chỗ tôi ở tạm hiện nay khá xa Botany, ăn-uống, giặt-ủi, mua sắm, quét-tuốc v...v... từ lo lấy một mình, xe buýt đi làm mất nhiều tiếng đồng-hô, học thêm kỹ-thuật mới để mong được tiếp-tục làm, chạy dồn-dáo do hỏi đó đây về cách thức đoán-tu với gia-dinh (trong khi chờ đợi thi-gói vé giúp) nên tôi không còn thi giờ rảnh (sáng 5 giờ 30, tối ngủ 10 giờ, tuần lẻ 7 ngày như vậy, không có ngày nghỉ ngày le gi-ráo), do đó sẽ chàm tra lỗi thô tú của bạn bè trong gia-dinh Công-chánh, mong anh em thông-cam.

NGUYỄN-VĂN ĐÌNH. (Wisconsin). Gia-dinh đến Green Bay từ 13/5, đang chờ kêu di lâm ở Transportation Dept. Ở đây không có bạn bè bà con nên rất buồn. Có liên-lac được thử, với vài bạn đồng lớp, cũng đang chờ xem một thời-gian coi việc làm ăn thế nào, nếu không khả khắc có cố di tìm các bạn đến Mỹ trước để nhờ hướng-dẫn.

Rất mong mấy tờ LTCC (nhất là số nào có nói về học-hanh thi-cù) để xem rút kinh nghiệm, có gặp bạn nào quen xin nhẹ nhẩn minh gởi lời thăm.

LƯU THANH TRUNG. (Philippines). Tôi rất bối rối xúc động khi đọc qua lá thư thấy được tinh cảm của Đại-gia-dinh Công-Chánh VN. còn dặt dao. Tình đồng-nghiệp thăm thiết đã được thể hiện qua các bài viết của các anh. Chúng tôi ước mong là, thư Công-Chánh sẽ được tiếp tục, duy-trì và phát-triển trên đường thông-tin và giúp đỡ ban-hữu. Dĩ nhiên chúng ta cũng phải ngầm đồng ý với nhau rằng lá thư Công-Chánh sẽ không phải là một diễn-danh chánh-trị; tuy nhiên cũng không nên suy nghĩ một cách han hẹp trong vấn đề này vì moi người trong chúng ta hiên giờ ai này cũng đã làm một việc có tính cách chánh-trị rồi. Chính-trị gắn liền với vận-mạng của Tổ-Quốc. Chúng ta là những người có bổn-phận phải bảo-vệ và xây-dùng nó. Nhưng quan-niệm có thể bị coi như là sai lầm và phản bội với Tổ-Quốc đó là sự-thù-dòng một số đồng-nghiệp của chúng ta.

Qua các câu trả-lời trong tiết-mục giải-dáp, riêng tôi đã an-tâm một phần nào trong đời-sống của tôi tại đây tại Mỹ. Tôi hy-vong sẽ gặp các anh và ước mong nhận được những sự-hương-dân hữu-ích của người đi trước.

GHI-CHÚ :

- Rất đồng ý anh Trung về chính-trị và Tổ-Quốc. Đúng trước sự-thông-kho của đồng-bảo, moi hành-dòng chống đối, dù tiêu-cục hay sai-lạc, đều là cần-thiết.
- Ông-công-dòng kia, trước tiên là Hội-những người Việt. Nhờ đó, moi đẻ ra một lô "hội con" : Hội-những người Việt thể-thao, Hội-những người Việt Phật-giao, Hội-những người Việt Công-giao v... v... ; các "hội con" này có hội-thành công, có hội-thất bại nhưng "hội-me" vẫn được giữ trung-lập để cho giây-liên-lạc giữa các hội viên không bị cắt-dứt.
- Lá thư ái-hữu công-chánh cũng vậy, có mục-dịch tối-hậu là giữ dây-liên-lạc giữa các ái-hữu không bị cắt-dứt. Chỉ mong nhớ giây-liên-lạc này mà những Ái-Hữu cùng một quan-niệm về chính-trị, nghệ-nghiệp, tôn-giao kết-tu nhau thành những "lá thư ái-hữu con" để làm những việc hữu-ích hồn.

LÊ-VĂN-THIỀN. (Canada). Cán-sự Kiên-trúc, tốt-nghiệp khóa 1 năm 1961. Nguyên tôi là một nhân-viên của Tông-Nhà Kiên-Thiết và Thiết-Kế Bô-Thi Saigon, trực thuộc Bộ Công-Chánh từ 1961-1963. Sau đó tôi là Trưởng-Ty Kiên-Thiết Biên-Hòa (64-69), rồi Trưởng-Ty Kiên-Thiết Qui-Nhon, Bình-Định (69-72), cuối cùng là Trưởng-Ty Kiên-Thiết Đà-Nẵng từ 1972 cho đến ngay thành-phố này bị mất vào tay cộng-sản. Tôi đã bị bắt-giữ tại Đà-Nẵng sau khi CS. vào được thành-phố này.

Tôi đã trốn khỏi VN vào ngày 24/4/79 và đến được Hồng-Kông vào ngày 25/5/79. Sau đó tôi đã được định-cử tại Canada vào ngày 12/8/79. Tôi chỉ đến đây được một mình.

NGUYỄN-VĂN THÔNG. Lá thư Công-chánh 14, 15 và 16 đến trại Pulau Bidong đem đến cho dân Công-Chánh tại trại niêm-vui rất lớn vì được tin các bạn cũ sau nhiều năm xa cách.

Mong rằng LTCC tiếp-tục được gửi tôi trại Pulau Bidong, cũng như các trại khác. Riêng về trại Pulau Bidong gửi theo địa-chỉ nơi làm-việc, để khi nào các bạn cũ được rời đảo thì các bạn ở lại vẫn có thể được đọc.

Ngoài ra nếu các anh muốn gửi tiền giúp các bạn Công-Chánh tại Malaysia thì các anh có thể gửi bằng cách chuyển-ngân, chi-phiếu ngân-hàng, money order, theo mẫu chánh-thức sau đây của Malaysia :

" Ký-sự Trưởng-Khối Xây-Cát
Pulau Bidong Camp
C/O MRCS PO. Box 2468
Kuala Lumpur GPO - Malaysia "

Pay to the order of
Malaysian Red Crescent Society
Tracing Mailing Service
The Chartered Bank
2 Jalan Ampang, Kuala Lumpur - Malaysia.
Account No 100894001
for the sum of US dollars
in favour of Mr
Boat No.....
Camp
By the order of

(name of sender and full address).

riêng về tôi LTCC số 16 đã có nhiều bài-hữu-ích như: San Francisco Bay; nói chuyện với công-chánh thuyền-nhân; quê-huống mến-yêu mà chúng tôi rất hoan-nghênh.

GHI-CHÚ : Sẽ làm theo lời anh đề-nghị.

PHAM-HUY-GIANG. (VA.) Con tôi sẽ vào computer danh-sách ái-hữu để để cập-nhật-hóa khi cần. Mien-phi tất cả.

GHI-CHÚ : Cho đến nay việc cập-nhật-hóa danh-sách ái-hữu rất là phức-tap, không hiệu quả trong khi mọi người ai cũng cần, nhất là các ban còn ở trong trại hay mới đến nơi định-cử. LTAHCC sẽ gửi các danh sách ái-hữu mới nhất để vào computer. Cám ơn-làm.

Một đề-nghi :

KHEN / CHÈ Itahcc

(Tác-gia không cho biết tên, chỉ thấy dấu trên phong bì là WA 993..)

Rất nhiều người khen lá thư Ái-hữu Công-chanh nhưng cũng có một số anh em trong ngành Công-Chanh lai chè-thảm-tê. Nào là dò, nào là ẹ, nào là thê này thế kia v...v.... Thật ra, thi có được chúng 3 trang đánh máy cho biết tin tức địa-chỉ nhau là đã quá qui hóa, trên bước đường tha-huòng lưu-lạc này, huống chi là một lá thư dày cộm tin-tức bài vở hổ-lòn. Nó cũng có cái đê-thường riêng của nó. Có lẽ anh em kỹ-vọng quá nhiều, muốn là thủ Công-Chanh thành một tờ báo có hàng, bài vở công-phu, cho nên chè-chẳng ? Thôi, có được là đã may-làm. Hay nuôi dưỡng cho nó sống, và cầu cho nó được sống lâu. Anh nào chưa khen thì hãy xin ra tay viết bài, và lành lanh vài số, cho nó khởi sắc thêm hương. Hay chè, là cái bệnh chung của người quốc-gia. Sống với CS dở nhóc.... mà nó nói hay, thi cũng phải hoan-hỗ tán-tung khen ngợi, cho khỏe ca co. Không thi cải-tạo không ngay về.

Tôi có một ý kiến-phđ. Chon số nào đó, mỗi anh viết một đoạn ngắn tin tức của mình. Tên họ, tuổi tác, vợ, mày con trai, mày con gái, mày cháu nội cháu ngoại, mình làm gì, con cháu làm gì, bà xã làm gì. Con cái đứa nào đến tuổi cấp-kế. Cam-tuồng về đời sống tai nước ngoài, cam-tuồng về công an việc làm. Hoặc tin tức về những người bạn còn lại VN. Anh nào treo bảng chọn hiền-te, anh nào muốn thát chắt tinh thần-hữu cho con trai, anh nào muốn kêu dòng nghiệp-bang Papa. Mỗi anh viết một đoạn, bất cứ gi có liên-hệ đến ban-thân anh đó. Lam bieng thi viết chung 10 gióng, siêng thi viết một hai trang giấy. Lấy chủ-dề cho số đó là " TIN THÂN-HỮU ". Anh nào lam bieng quá thi bà xã hay con cái viết thay. Có lẽ chúng ta đang mong có tin tức nhau để đọc. Nếu các anh khiêm-tốn không muốn nói về mình thì anh A viết giúp cho anh B và anh B viết giúp cho anh A. Thế là không ai phải ngượng khi khai ly-lịch mình.

Một đề-nghi nhỏ, xin các anh cho biết ý kiến, và nếu đã sô-dòng-y thi chúng ta thi-hành.

Thân ái chào.

N.T.

Lời ban phu-trach.

, Trong đời song công-dòng trước kia bên nhà, thỉnh thoảng tôi bị dây lện sân khấu của các buổi giup vui. Vì không có tài-nghe xướng ca, tôi thường phải kè chuyên tiêu-lâm. Không có cái khô-não bằng kè chuyên-tiêu-lâm cho các đại-tiêu-lâm gia ; không có gì nhat nhẹo bằng kè một chuyên mà người nghe đã biết trước rồi. Cũng may phân đồng cù-toa để dài nén theat-nan để dang.

Hôm nay, phu-trach lá thư tôi có các ý nghĩ và nhận xét tượng-tờ :

- Người khen khi nào đọc trong lá thư có mục cần đến ngay lúc đó.
- Người chè có lẽ không gặp mục cho họ ngay lúc đó.
- So với những bao Viet chuyên-nghiệp thi về văn chương, hình thức LTAHCC. thua xa mà giá ca lai mắc gấp đôi gấp ba.

Do đó khen hay chè đều dung cả !

Như chúng tôi đã nói trong LTAHCC 16, nếu mỗi lá thư chỉ có được 1 bài giup được 1 ái-hữu là được an-ủi rồi; là luồng tâm cho phép yên-rồi.

Thân.