

TRƯỜNG CÔNG-CHÁNH HỘI XƯA

(Thuật theo thô Cù CHU-VĂN-MÃU, học trường Công-Chánh khóa 1913-1915 hiện ở 23202 Dolores St., Carson CA. 90745. Cù là người rất sôi-sáng với L.T.C.C.)

- Thoát kỳ thủy, sở Lục-Lộ có nhu cầu cần tuyển vài người thủ-ký và hoa-viên số so một vài món toán để vẽ câu-công bằng bút chì để cho họa đồ phóng lên giấy bóng đèn đi chụp lên giấy có thuốc nhũ ta chụp và rửa hình vậy. Sau đó, Mr SEGAS một Ky-sử có sáng-khiển lập ra trường Công-Chánh (TCC). Trường Công-Chánh bắt đầu từ năm 1909, lúc đầu là một cơ-quan riêng của sở lục-lộ tức là không thuộc vào Nhà Học-Chính.

- Có cấp bằng gì mới được thi vào trường Công-Chánh ?

Ngày xưa người có văn-bằng rất ít, chỉ có đến "Diplôme d'etudes complémentaires" học 4 năm ở trường Bưởi ra (trường Bưởi là con đê của College des Interprètes ở ngoại bờ sông trước). Mai đến năm 1916-1917 mới có lác-dáć vài người Việt-Nam do Tu-Tài thi ở trường Pháp (Lycee Albert Saraut). Do đó những người có Diplôme thi được tuyển vào học khoi thi. Những người không có văn-bằng thì phải qua một kỳ thi tuyển.

- Học-bóng luồng-phản ra sao ?

Ngày xưa đậu Diplôme làm thủ-ký tập-sử hay giáo-học luồng 25\$ mỗi tháng lúc mới vào hành nghề (starting salary). Sinh-viên TCC được coi là thủ-ký hạng tử luồng 30\$ mỗi tháng. Sau một năm học phải thi lên năm thứ hai, đậu thi ké thủ-ký hạng ba luồng 35\$/ tháng. Sau 2 năm học, tốt-nghiệp Agent Technique du second degré luồng 45\$/ tháng. Lát lâu sau lại có mở khóa thi Agent technique du 1er degré luồng 66\$60 / tháng.

- Université Indochinoise và Trường C.C liên quan ra sao ?

Tình trạng tuyển sinh-viên như nói trên kéo dài đến khoảng 1928 hay 1929 (Cù nhớ

không rõ). Sau đó Université Indochinoise được mở ra, các sinh-viên có diplôme hay Baccalaureat mới được vào học. Thoát tiến Université chỉ có được, thuốc, thư-y và công-chánh, mai vê sau này mới có trường thương-mại, canh-nông, dæc-diễn. Thực-dân Pháp không muốn cho "indigène" ta giữ chức "conducteur" hay "Ingénieur" như họ nên chỉ cho ta chức Agent technique hay Agent Voyer mà thôi.

Trường Kỹ-sư Công-Chánh chỉ được lập sau ngày V.N ta duối được thực-dân Pháp khi đế-nhi thể-chiến châm dut.

- Mọi năm có bao nhiêu người thi, lấy mấy người, chi phí ra sao ?

Mỗi khoa tuyển không nhất định bao nhiêu người, tùy nhu-cầu công-chánh. Số thí sinh thay đổi vào khoảng 20 đến 30 người. Thi không chi phí chi ca. Chỉ có những người ở xa Hanoi, không họ-hàng bạn bè gì ở Hanoi thì phải trả học thi cũng tốn kém.

- Thành phần học-viên các miền Trung, Nam, Bắc ra sao ?

Theo thủ túc nhiều : Bắc rời đến Nam, Trung ít nhất.

- Các môn học có gì ? Nghe nói có dây cuối ngừa nữa ?

Các môn học chép y theo chương-trình của Pháp. Không có dây cuối ngừa.

- Ra trường được bổ-nhiệm ra sao ?

Có người làm việc tại V.N, có người được bổ-nhiệm đi Miền, Lào. Có người di làm ở các nhà buôn nhù hàng đường, hàng xi-măng, hàng dệt vải.

- Xin Cu cho biết đời khoa-bang của Cu.

Tôi học ở TCC Hanoi, khóa 1913-1915, ngay ấy mỗi khóa học có 2 năm. Sau mai 16 năm sau mới mở thêm lớp Cao-Đẳng Công-Chánh. Năm ấy tôi đã 39 tuổi, lại đi học một năm nữa để thi vào ngạch Agent Voyer. Chính-phủ Pháp khi bấy giờ muốn kìm dân V.N cho nên không cho sinh-viên V.N chức Ingénieur hay là chức Conducteur. Họ bàn cãi mới lập ra chức Agent Voyer.

Mãi sau đế-nhi thể-chiến, họ mới cho sinh-viên V.N học và thi Ingénieur Indochinois và Ingénieur local à titre français. Lúc bấy giờ, năm 1948, tôi đã 56 tuổi, sắp đến tuổi về hưu-trí, tôi mới thi Ingénieur local à titre français và đó, được bổ ngay

vào titre Ingenieur de 2ème classe, luồng tuồng duòng với luồng Agent Voyer de classe exceptinnelle của tôi, mà không phải leo từ Ingénieur stagiaire de 4ème cla. trò lên.

Tôi là Agent Voyer cho đến năm 1952, thi vào ngạch Kỹ-Sư Pháp Đồng-Duong (Ingenieur des Travaux Publics de l'Indochine (à titre de Francais). Tổng-sứ tại Cambodge hói còn Pháp thuộc. Luồng của tôi chính-phủ Pháp trả bằng tiền Francs cho đến khi về huù-trí thì cung Chính-phủ Pháp trả tiền huù-trí cho đến năm 1960 (năm này đã lâu tôi không nhớ rõ) thi Tổng-Trưởng Tài-Chánh Pháp cho là các người Viet-Nam, Cao-Mien và Lào là công-dân của các nước độc-lập, thi không theo luật-lé của Pháp nữa, vì le áy, Ông ta ra nghị-dinh là luồng huù-trí của những cùu chiến-si Việt-Nam cung của các công-chúc hối huù sẽ không được theo luật-lé Pháp mà linh huù-trí hàng thang. Tiền huù-trí của những người này thi phải chính họ di lãnh, chủ chinh-phủ Pháp không nhận vò con của người huồng huù-bóng. Nếu người huồng huù-bóng mà chết trước ngày 31 tháng 12 thi mất tiền huù-trí trong năm áy chủ chinh-phủ Pháp không biết vò con người chết là ai. Một cách ăn cuộp trắng tròn của thúc-dân cũ. Hoặc họ đánh đổi tiền huù-trí hàng năm với một số tiền bằng giá tiền 5 năm huù-trí một lần. Nhận thấy cách trao trả của Pháp, cha biết sau này họ còn thay đổi gì nữa hay không, tôi linh hán một lúc 5 năm huù-trí cho yên phản, nhất là ngày áy tôi đã 68 tuổi, cha trắc gi thô được đến 5 năm nữa, cũng là một lý-do khiến tôi linh huù-trí non. Biết đâu là tôi còn được huồng phục thô đến bảy giờ đã 88 tuổi, mà nhỏ phục-duc to-phiên tôi vẫn khỏe mạnh. Hiện tôi có 14 người con (3 trai và 11 gái) với một đàn cháu nòi ngoại trên 30 người. Các con của tôi hiện làm Chủ các hàng buôn, hoặc là Bác-Sĩ, Kỹ-Sư, có mấy đứa cháu nòi cũng làm Kỹ-Sư, làm Giáo-Sư Đại-Học, còn đang bị kẹt ở Việt-Nam. Thường ngày tôi cũng muốn cho các cháu được sang Mỹ sum họp với tôi, nhưng chưa lo làm sao được. Lãm lúc tôi cũng nhỏ các con và cháu lắm.

- Hát có-dấu ra sao ?

Trước đê-nhi the-chiến là thời kỳ cực thịnh của nền văn-hoa Việt-Nam. Văn-gia xuất hiện đồng đáo nhât và đã công-hiến cho Quốc-Gia một kho tàng văn chuồng quý giá

ma chung ta thừa huống. Ngày nay các báo chí vân thuồng xuyên dảng tai thỏ tiến chiến để đọc-giai thuồng làm.

Bên cạnh nền văn - chuồng thịnh vuồng ấy còn có những bộ môn văn-hoa được vân hoa trong đó có thú vui "hát A-Đao" hay là "hát Cô-Đầu".

Quang cảnh một nhà hát Cô-Đầu hăng sang hối bay giờ.

Trong căn phòng rộng, bài trí đẹp đẽ. Một bên có tủ chè khâm xà-cù, sa-lon Tàu, trên mặt bàn có ghế trang-ky có lát đá cám-thạch, phia bên cạnh là 2 bộ ghế ngồi bằng gỗ-lát hoa, da đồng kê liền với nhau. Trên tường thuồng treo những bức tranh có qui giá như Tô-Vũ chấn đê, Tiên-Ông đánh cờ, tranh tú-bình Xuân, Hạ, Thu, Đông, một vài đôi liên lụa hồng-cầm, có thủ bút của một văn hoa nhân-si danh tiếng. Ngay giữa nhà, kê một cái sập gỗ thật rộng, trên trai chiếu hoa, cắp diều. Trên bàn có bát chè tâu, thuốc lá thơm, diều-ông hút thuốc lào nam bạc với chiếc xe-diều-ông trúc dài, cong vút. Chủ Cô-Đầu ngồi thu tiếp các "Quan-Viên" (tên để gọi chung các quan-khách).

Thời ấy người ta mặc cả hai thủ quán-áo Việt và Âu, một cách rất sang trọng, chải-chuốt để khoe khoang sữ sang trọng, cách hào-hoa, phong-nhã.

Có hai hạng Cô-Đầu : "Hạng Cô-Đầu hát" và hạng "Cô-Đầu rười".

"Cô-Đầu Hát", thường là người đã đúng tuổi. Lúc hát thì có kèm một người đàn ông gọi là "kép đàn", di theo để gảy đàn trong khi Cô-Đầu hát. Hát cô-dâu cũng gọi là "CA*TRÙ".

Quan-viên nghe cô-dâu hát thì có "cảm chau", nghĩa là "đánh trống". "Cảm-chau" nghe hát cô-dâu là một món học rất khó, vì người cảm-chau phải gióng hát, câu thơ, dịp phách, tiếng đàn rồi đánh trống "tom" hay gõ vào tang-trống "chát" the nào để gióng hát, tiếng phách, câu thơ, tiếng đàn ăn khớp với nhau. Nghe tiếng trống chau, người ngoài có thể biết được người cảm-chau vào hàng nào, lịch-thiệp hay quê mùa.

Có tất cả 46 lời lối CA*TRÙ (Ké cả hát chòi, hát cửa đình và hát thi).

1- Bắc-phản	6- Đọc phủ	11- Ké chuyên	16-
2- Mẫu	7- Chủ khí	12- Ham
3- Nói	8- Hát ru	13- Ngâm vọng
4- Gửi thư	9- Nhịp ba cung-bắc	14-	45- Non mai

5- Đọc thô, thông đơn 10- Ty-bà 15- 46- Hồng-hạnh

Âm-luát Ca-Trù có 5 cung chính (cung ở đây là giọng hát và hồi đán).

1- Cung nam, giọng bằng phẳng và xuống thấp.

2- Cung bắc, giọng rắn rỏi và lên cao.

3- Cung huynh, giọng đọc dính vào nhau và mau.

4- Cung pha, hồi ai-oán, giọng đọc chèch lờ-lờ đi.

5- Cung nao, hồi chênh chênh, đường ở cung nào chuyển sang cung kia. Cung "nao" chen ở giữa, âm-nhạc Tây-phương gọi là nửa cung.

Về sau có thêm một cung nữa, gọi là Cung-Phu, hồi như về đọc Phu cuối câu có hồi ngân bắc cao.

MƯỜU.- Hai câu hay là 4 câu lục-bát hát trước bài "Hát nói" gọi là "Mướu-tiên", hát sau bài "hát nói", gọi là "Mướu-hậu".

Hát Cố-Dầu là một cách chơi phong-nhã, lịch-sự. Văn-nhân, thi-si, thường đặt ra những câu hát túc cảnh của mình, hoặc tả-cảnh thiên-nhiên, tả tình, trào-phùng, ngẫu hứng tặng bạn Lời hát thường nhất là Hát-Noi.

Khuôn-khổ bài Hát-Noi.- Bài Hát-Noi có 11 câu, chia theo lề như sau :

Lấy một câu hát làm thí-dụ, mà chia ra từng "khó" như sau: (Một bài tả tình).

Khó nhấp đέ	{	1- Hồng-Hồng, Tuyết-Tuyết,
	{	2- Mỗi ngày nào, chưa biết cái chi chi,
Khó xuyên tâm	{	3- Mười lăm năm thâm thoát có xa gi !
	{	4- Ngoanh mặt lại, đã tối kỹ tờ-liếu.
Khó thở	{	5- Ngã lang du thổi, quân thường thiêu,
	{	6- Quan kim hứa giá, ngã thành ông.
Khó xếp	{	7- Cuối cuối, nói nói, then-thưng,
	{	8- Má bạch phát với hồng-nhan chung ái ngại.
Khó rải	{	9- Riêng một thủ thanh xuân di lại,
	{	10- Kheo ngày ngày, rải rải với tình !
Khó kết	{	11- Đàn ai một tiếng đương tranh !

Một thi-du bài tả cảnh : Chơi Tay Hồ.

- 1- Thuyền lan nhẹ nhẹ,
- 2- Một con cheo dung-dinh dạo Hồ Tây,
- 3- Sóng dập dồn, sắc nước lán chiếu mây,
- 4- Bát bát nhẹ gheo người du lâm.
- 5- Yên thủy mang mang vô hạn cảm,
- 6- Ngủ long tịch tịch mỏi thuởng tâm.
- 7- Rượu lủng bầu, mong mỏi bạn tri-âm,
- 8- Thu vắng ve, biết cùng ai ngâm họa !
- 9- Gió hây hây nức mùi hương xạ,
- 10- Nhạc trong lên, vách phản đă đê bài.
- 11- Thủ ai, xin họa một bài ./.

Bài này. "khô" cũng được chia nhù bài tă tinh trên.

Nghĩa nóm của hai câu thò chủ Hán 5 và 6 tạm dịch nhù sau :

Khoi nước mông mênh cảm vô cung
Ca, rồng chết choc thất đau lòng

Xin chú ý!

- 1- BÀI VỎ VÀ CHI PHIỀU TRƯỚC 15-6-80 XIN GỬI VỀ:
LÊ NGỌC DIỆP 8181 FAIRWAY CT NEWARK CA 94560
LÀ THỦ SỐ 17 SÉ ĐÁNG ĐỊA CHI NHÂN BẢN TÀI CHI PHIỀU SAU 15-6-80
- 2- ĐỀ GIAM THIỀU CHIẾP PHI:
 - CÁC TRANG GIẤY TRONG LÀ THỦ ĐƯỢC XỬ DUNG TỐI ĐA.
 - BÀI VỎ ĐƯỢC SẮP XẾP LẠI, RÚT GỌN LẠI VỚI Y TÍNH.
 - (LÀ THỦ GIAM 10 TỐ : TIẾT KIEM LỜI 100 TRÊN GIÁ TẠI 1600)
 - MỘT SỐ BÀI NHÂN ĐƯỢC KHÔNG CÓ TÌNH CẢM BẮCH XIN ĐỔI
KÝ SAU.
 - ANH NGUYỄN ĐÁNG THỊNH VÀ GIA ĐÌNH ĐÃ PHỤ TRACH ĐÁNH
MÁY MIỀN PHI' CHO LÀ THỦ 16.
- 3- THANH THẬT
 - CẢM ƠN ANH THỊNH VÀ GIA ĐÌNH
 - CÁC LỜI CUNG QUÝ ÁI HỮU ĐÃ VIẾT BÀI
máy bị cắt hoặc chưa đăng .