

# HÀNG THẦN LỞ LAO

Ngày 30-4-75, dân Việt Nam Cộng Hòa' mất nước. Một số vua sáng suốt vừa may mắn chạy thoát ra đi. Một số lớn, hoặc vì rủi ro, hoặc vì ngay thô, hoặc vì phạm chân phải ở lại. Lam than chiến bại, hàng than, đê sông chung với nhung kẻ chiến thắng đang say men và ngông cuồng tuồng minh là vì dài, là anh hùng, thật, là buồn và bi thảm. Có sông qua nhung ngày tháng đổi mới này mới thấy thường nhung bắc cha anh. Họ đã trải qua nhung cuộc đấu bêu trong đổi : từ Pháp qua Nhật, Tú Nhật qua Việt Minh, Tú Việt Minh qua Phap, rồi từ Pháp qua Thời kỳ Ngô Đinh Diêm, rồi từ Ngô Đinh Diêm qua Chính Phủ khác. Nhưng chưa bao giờ họ qua một thời kỳ bi thảm như cuộc nô lê của Miền Nam do Cộng Sản Miền Bắc thống trị. Sau đây, tôi xin ghi lại vài nét tại nỗi tôi làm việc sau ngày 30-4-75. Để, nhung Anh Chị may mắn thoát kịp được biết trong nhung ngày mất nước này, tình trạng hai huoc của nhung hàng than lở lao! tai rieng Saigon. Tình trạng của Anh em ở các Tinh bi thảm hồn nhiêu.

Sáng 1-5-75 đai Phát Thanh loan báo lệnh của 'Uy ban Quan quan' là tất cả công nhân viên phai đến trình diện tại nhiệm sở cu. Chung tôi lúc đó đến số. Trong số, lính C.S đã mang súng canh gác trước cổng, tien sảnh và dũng rai rác đó đây. Họ mang áo quần màu xanh phản ứng, chan thi dép rau, đầu đội nón coi. Mắt mày xanh mét bung chi. Áo quan thi nhán nhum lung thung. Chỉ có đội mat sau, cái mom vâu và khẩu súng deo lồng thong sau lưng làm cho dân miến Nam ngan. Sau nhung giây phút đầu làm lết nhìn nhau, một vai chí cùi cầu tai, đèn hoi chuyen, các anh bỏ doi. May nguoi khac xum lai nghe chuyen. Nhung cầu hỏi ma tôi được nghe dai khai nhu sau :

-Anh đã có vợ chưa ?

-Miền Bắc có được yêu nhau không?

-Miền Bắc làm việc như thế nào, một ngày mấy tiếng?

-Miền Bắc có chỗ không, có được mua bán không ?

-Lương của Anh bao nhiêu? Lương cao nhất bao nhiêu? Lương thấp nhất bao nhiêu?

-Miền Bắc có quán ăn không? Có quán cà phê không? Có xe hoi không? Nhà cửa có được mua bán không ?

-Đám cưới miền Bắc, nhu thế nào ?

-Các Anh sẽ đổi xu nhu thế nào với nhung người di cư 1954 ?

Chỉ hỏi nhung câu vỗ ván. Được trả lời bằng nhung câu rất 'ngon lành'. Nghia là Miền Bắc cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng nhiều, và vui minh hơn miền Nam ca. Một Anh bạn trẻ nói voi tôi :"Miền Bắc

tiên bộ, nhủ vay, nhìn lại Miền Nam của mình thật là tui ho và nhục nha. Biết bao giờ mà theo kịp miền Bắc đã tiến quá xa nhủ vay? Có một câu hỏi, ai cũng muốn biết nhưng không dám hỏi, là: 'Các Anh sẽ làm gì chúng tôi?' Điều đó, họ sẽ biết dần dần qua ngày tháng dài, mà cán bộ cấp cao chắc cũng chưa biết được. Luc 9.30 giờ, dám cán bộ cao cấp dần, Họ tập họp tất cả công nhân viên lai. Tài xe và lao công đứng trước. Tất cả thành phần khác đứng sau. Thủ trưởng tiếp quan cờ quan tôi là 1 cán bộ có tác người thấp, mặt bung. Ông đứng sau một chiếc bàn, hai bên là 5,6 cán bộ mang sung ngắn, tất cả đều mang áo quân lính. Ông đóng đạc kêu gọi tài xe và lao công tố cáo tôi ác của cấp chỉ huy. Bay giờ là giai đoạn công nhân làm chủ. Tài xe và công nhân im thin thít. Dám chỉ huy thi trám lang. Có lẽ ai cũng nghĩ mình chưa phạm tội nào được gọi là ác. Vì thủ trưởng thúc dục mãi về việc tố cáo tôi ác, dân Miền Nam chưa quen hành động buộc tội cho người. Cho nên dù có ghét cấp chỉ huy, trong giờ phút chưa hoàn hồn này, các ông các bà cũng chưa tố cáo được. Thay không làm được gì khác, vì thủ trưởng bắt đầu nói thao thao bất tuyệt. Nói Miền Nam xấu xa đối truy, miền Nam tội lỗi ngập dầu, miền Bắc tốt đẹp, miền Bắc tài giỏi anh hùng. Miền Bắc có tên lửa ban hạ được B52 của đế quốc... Nói nhiều lầm, nhưng một câu nói mà giờ này tôi chưa quen và cũng chưa hiểu: 'sự nghiệp của chúng tôi là sự nghiệp cách mạng'. Sau đó, ông cho chúng tôi ai về chỗ đó, được nhà nước xử dụng như cũ. Bởi con người là vôn quý của xã hội. Chúng tôi soạn bản, soạn học tu để nhường chỗ cho cán bộ. Chúng tôi ngoài tam các ban bên ngoài. Bay giờ là một lú hàng thân lò lao. Không biết họ sẽ làm gì mình, và số phận của mình ra sao. Có một điều biết chắc, là sẽ khó, khó làm. Tất cả hồ sơ được kiểm kê, và được niêm phong cẩn thận. Lắp danh sách và nộp cho cán bộ. Không biết làm gì mà lắp đi lắp lại nhưng ban danh sách. Sau đó, các cấp chỉ huy cũ được gọi lên gấp Thủ Trưởng để trình bày các công tác hiện tại của Sở. Trình bày cẩn thận và trình trọng, vì số nếu trình bày không rõ thì họ sẵn sàng ghép mình vào nhiêu thứ tội. Nhưng câu hỏi của các cán bộ, kỹ thuật nghe có vẻ hỏi ngoogn. Tôi hỏi không biết họ có gai bay gi không (sau này tôi mới nghiệm ra vì họ quá đót nên hỏi ngoogn). Suốt một ngày đầu tiên, các cán bộ miền Bắc phải trả lời các câu hỏi, tôi tập về dời sông ở miền Bắc, hỏi dù thử. Họ tha hồ ca ngợi cho đỡ miền Bắc: đỡ song thân tiên, cõm gao re, thịt bẩn ăn không hết. Mỗi năm đi nghỉ he Sam Sơn, Chapa...

Mỗi người có xe, có sung san, và xem có van Liên xô chở ra gi, đi  
 song thoái, mai dê chiu, khoa học kỹ thuật tân tiến, có nhũng chiếc cầu  
 bê tông cốt thép, lâm trong tuân lê là xe qua được, cà phê và bia  
 miền Bắc uống ngon chủ không dở như ở miền Nam." Họ nói nhiều quá,  
 nên người nghe đậm ra nghi ngờ sự thực. Ngày hôm sau, mỗi người  
 được phát một xấp giấy gọi là "sổ yêu lý lịch". Được hướng dẫn để  
 khai, khai từ cha mẹ, ông bà, nội ngoại, chú bác, khai đủ thứ. Thay số  
 yêu mà đã như vậy thi bình thường phải dài đến thế nào. Cầm tờ "sổ  
 yêu lý lịch" đã được diễn kín, kẽm, căn cuộc bọc nhựa và giấy tờ cu-  
 vao trinh diễn tung người một, để lấy tờ khai. Ai cung số. Khi vao  
 được hỏi đủ thứ về đối tú. Khi ra thi thô dài khoan khoai vì trút,  
 được gánh nặng. Trong vòng 1 tháng đến số dung gi, ra về dung  
 gi. Tha hồ ngồi chơi. Chúng tôi đánh cờ tướng ôn áo, cãi nhau chí chóe.  
 Bên Nha kỹ thuật thi chơi domino. Các anh kiên trúc sủ day cho các  
 cô bé cán bộ chơi. Các cô chơi rất mê. Các cô bé cán bộ bằng đầu,  
 bằng đuôi, thật bím lung lang, an mạc bộ đồ màu dat, chet nhan nhum  
 lung thung. Anh em trong số cung kiêm được nhũng ao quan nao, xâu nhât  
 đem ra mạc. Nhũng xâu nhât cung đã la qua sang trọng đối với đam cán  
 bộ. Nhũng khi họp, cán bộ kêu gọi nǚ nhân viên dung bán áo dài, dung  
 son phan. Nhũng thủ đô phon vinh giả tao. Sau này dat nuoc giao manh  
 thi tha ho son phan. Nhũng các cô không có áo quan xâu hồn để mặc,  
 cho nên cán bộ cù kêu gào mãi. Các nhà thầu được triều tập đến,  
 và trong một ngày phải kè khai cho xong tài sản. Có bao nhiêu tiền bạc,  
 bao nhiêu cây sắt, bao nhiêu bao xi măng, bao nhiêu kẽm, búa, đinh, phải  
 khai không thiếu thứ gì. Tên cán bộ Pham Công Tân mát day sat khi het  
 lớn với nhà thầu Nguyễn Văn Hạnh : 'Dù kho tàng của Anh lớn đến đâu,  
 Anh cũng phải kè khai cho kịp ngày mai, chúng tôi vượt Trường Sơn  
 được, thi các Anh phải làm được.' Các nhà thầu kè khai xong, chúng  
 bước Anh em phải đến kiểm soát lại. Tân bảo với một giam thi : 'Đem  
 phải đến nhà xem nó ban tinh gi trong gia đình'. Anh em trong số  
 cõi bao nhau đêm nay lên đến nhà, chui xuống giường nghe xem vò chong  
 nhà thầu ban tinh chuyên gi.' Một tháng rong, trong số chàng  
 lâm gi ca. Chơi dông dài. Các sĩ quan năm nhà lâm lết nhìn ra đường.  
 Chàng ai lâm gi họ ca giữa trung tâm Saigon. Trong lúc đó, tin tức từ  
 các Tinh đưa về lâm cho Anh em lo ngại. Tin người này bị xu ban,  
 người kia bị bat di, tài sản tịch thu. Tuy lo số, nhũng đã số để tú  
 tran an và tú lừa dối minh, tôi, nghe họ nói 'Cách mạng trước sau nhu  
 một, nhũng chuyện kia chắc o dưới thi hành sai đường lối.'

Bên ngoài số tin tức nhiều gia đình uống thuốc độc tử tú, nhiều gia đình tú tú bằng súng, bằng cách đốt xang đốt luôn nhà. Linh CS thi có vẻ ngô ngác, cái gì cung làm họ ngạc nhiên. Chuyên rửa mặt, rửa rau trong bồn tiếu, bồn tiếu là chuyên xảy ra bình thường. Có cán bộ vào phòng tắm, mổ voi nuốt nồng độ xuống rất phong lung nơi gian rut sung ban với sen chui thê. Mấy nguy độc ác thảm hiem, đã bỏ chạy con gái bảy giết hai nhân dân ta." Những chuyện dài loại như vậy được ba con kê khắp nói. Tháng đầu tiên, "Cách Mạng" trả luồng đồng hàng 14 ngàn đồng cho toàn thể nhân viên. Trả 1 đồng cao toàn bạc cat, giấy 20 xu, giấy 50 xu. Tài xe và lao công được trả luồng cu. Nhiều người bằng hoang tú hỏi: Rồi không biết gia đình sống làm sao đây?" Khoảng nửa tháng 6-75, đại phát thanh kêu gọi tất cả viên chức Nguy, tú Trường Ty trở lên, phải đi học tập cải tạo một tháng. Ai cũng mong đi cho xong. Học tập cho thông suốt đường lối nhà nước để làm lại một cuộc đổi mới. Báo Nhân Dân, Báo Giai Phong đăng đầy đủ chi tiết đi học tập. Trong các chức vụ được liệt kê, không thấy có ghi Chánh sứ vụ. Một anh hoi cán bộ, Anh cán bộ nói: Không đi nhưng Anh cứ đi. Tôi cũng mong được đi học như các Anh nhưng không được. "Bởi thế cho nên nhiều Anh Chánh sứ vụ các nói đi học tập cải tạo đến nay cung chưa về, mà một số khác thi khôi đi cải tạo, đến nay vẫn còn lâm việc. Số quan cấp tá đi học tập 1 tháng, số quan cấp ủy đi học tập 1 tuần. Những tat ca đều đã làm to.

Ngay trinh dien di hoc tap cai tao cho nguy quyên là 13, 14, 15 tháng 6 năm 1975. Nơi tập trung là trường Gia Long và Trường Võ Đóng. Ngày đó, anh em chen nhau di trinh dien. Xếp hàng một, khăn gói áo quần. Ra đi không 1 chút lo âu, nghĩ rằng 1 tháng thi cháng bao lâu. Rủ nhau cùng đi. Nhiều anh em cuối đua thích thú. Ngày 13 nhiều người kieng, ngày 14 di trinh dien đông đảo hơn. Đến ngày 15, ngày cuối cùng hết hạn, anh em đến trinh dien đông quá, chen lấn, chúng nó het, chờ chưa đuổi về. Nhiều người toàn leo hàng rào vào bên trong. Bởi không phải ham di cai tao, anh em biết rằng mình về nhà sẽ bị công an ruồng bỏ xòng, vao nhà bắt đi. Công an Phường toàn dân bắt hao cu, thất học, lô mang và cuồn tin. Quả thật, nhiều người bị đuổi về, đêm đó bị công an vao nhà bắt đi, và đêm biết giam ở khám Chí Hoa. Nhiều người khác không biết giam đâu. Chung tôi đến trinh dien tại trường Nữ Trung Học Gia Long. Ban ghe được dẹp lai. Chung tôi mỗi người trai chiều ra, đặt ngồi nghỉ. Ngay chiều hôm đó, nhà hàng Ngọc Lan Định đem cỗm đến, ăn cỗm tay một người một đĩa ngon lành. Tâm thi

thay phiên nhau tam. Tai đây, tôi được gặp tất cả ban be cu, và gặp nhiều vị cao cấp trong chính quyền cũ : Bộ Trưởng, Phó Thủ Tướng, Tổng Giám Đốc, v.v... Một vị Tổng Giám Đốc nguyên là Thầy học cũ của tôi, nói với tôi rằng : "Anh Thiệp a, có lẽ tui mình sẽ được học ở đây. Ở đây học tiên, đi đâu cho xa" Nhiều người lạc quan, cứ cho là sẽ học tập tại trường Gia Long trong 5,7 ngày rồi được yê. Hình như nhẹ da là cái tội chung của "dân Nguy chung ta". Nhiều người, có gang tin là sẽ học ngay tại trường Gia Long. Riêng tôi, thì chẳng tin, vì trước khi đi trình diện, một tên cán bộ cho tôi thuộc boi, khi rán cán, cho thuốc tri sốt rét, và nhiều thứ thuốc lá bang bột chong vật muỗi v.v.. Hai ngày trôi qua trong trường Gia Long, Anh em vẫn cuối đưa, ngồi kê chuyen tiêu lâm, nói đủ thứ chuyện, chỉ có khó chịu, là phải ngủ chật chội giữa san nha. Nhiều tin loan ra là sẽ được trả về nhà trong vài hôm nữa, sẽ học tập tại cổ quan.

về nhà trong vai hom núa, se học tập tại cõ quan. Đêm 15-6-75  
tất cả được lệnh tập họp, xếp hàng theo toán, tố, tập họp lúc 10 giờ  
đêm. Một số nhỏ được gọi riêng ra, người ta không biết tại sao. Nhưng  
người được gọi riêng mặt lò vè lo lang. Không biết chuyện gì sẽ đến  
với họ. Họ được lệnh ôm tất cả hành trang áo quần xếp riêng. Có người  
bảo rằng "nhưng người này có tội với Cách Mang" cho đi nơi khác, chui  
chè đồ khác. Nhưng cuối cùng họ được cho về nhà tam, vì qua đồng, không  
đu xe cho đi. Họ ra về nhưng long đay lo lang, và lúc núa đêm ôm áo  
quần hành trang, công an khu vực sẽ hỏi tham kỵ cang, và không chung  
se giam họ và đổi xu với họ tan te. Qua thật, một số trở về bị bắt  
ngay trước công nhà. Đêm đi Chi Hoa. Một số khác thoát được nam nhà.  
Nhưng long hoi họp, lo lang không người. Bởi lẽ cho về mà không cho  
một mảnh giấy, chung nhan nào. — Dam con lai được gọi tên tuân tú  
lên xe đò, chát như nêm. Xe đậu thành hành lang trước Trường Trung Học  
Gia Long, trên đường Phan Thanh Gian. Ngoài trên xe chó thật lâu, bang  
khuang nhìn ra đường có ánh đèn sáng trưng, long hoang mang không  
biết thân phận rồi về đâu. Có người cho rằng đi lên rừng sâu, giữa  
mặt khu cũ của Việt Cộng. Có người đoán đêm rã miên Bắc. Có người  
đoán đêm đi chôn tập thể. Rồi xe lăn bánh lúc hai giờ khuya. Thành  
phố đang yên ngu. Đêm tháng sau, trời hói mưa. Đoan xe, nói dối nhau  
cho những người đã một thời năm các chức vụ, then chốt tại miền Nam,  
đi về một nơi mà họ đang au lo không biết số phận sẽ thế nào. Xe chạy  
thẳng về hướng xa lỏ. Họ im lặng. Một người một ý nghĩ. Lo âu chiu  
nang. Xe qua cầu Phan Thanh Gian. Nhiều người ngoài co nhìn lại  
thành phố Saigon lần cuối cùng. Không nói ra, nhưng nhiều người nghĩ  
rằng, không biết có lần se trả lại Saigon trong đời hay không. Xe  
chạy. Đêm đã khuya, nhưng chàng ai buồn ngủ. Tâm trí đang căng thẳng,

Vũng Tàu. Lúc này không ai ước lượng được thời gian. Đoạn xe quanh  
 vao một con đường đất, xe nghiêng lắc, nhiều người và chạm mạnh vào  
 nhau. Hai bên đường cỏ cao, rậm rạp. Một anh bạn ghe vào tai tôi "Đừng rồi dem đi chôn sống cậu, ai" Thay không? Xe dừng lại  
 trong một khu đất hoan toàn tối tăm. Hình như có may day nha liền  
 tiếp nhau. Vừa mệt nhọc, vừa buồn ngủ chúng tôi nằm tay nhau lán  
 vào trong căn nhà. Đap lên người đang nằm dưới sàn. Họ vùng dây chui  
 om som. Chúng tôi thả xách hành lý làm goi kê, nằm lán ra sàn và  
 thiếp đi cho đến sáng. Buổi sáng thúc dậy, ngồi ngác xôn xao.  
 May đây nha dài lớp ton, không bẩn ghe không giường chiếu, cửa ngo  
 hủ nát xập xé. Chúng tôi định hướng và nhìn quanh. Nhiều người thi  
 thăm "Có nhi yien Long Thành". Chúng tôi nhìn nhau cười buồn. Anh  
 em chạy đi kiếm nước đánh răng. Kiếm mãi không có. Khát cháy cõi mat  
 may dở dây, miếng hoi. Một người khám phá ra cuối dây nha có một  
 thung ny lồng nước nóng. Tho ca vào mục, nước đen nhò nhò phủ nước  
 công. "Nước gi kỵ quá" "Cà phê?" "Nước trà?" "Nước công?". Một  
 anh thu hộp, mặt nhăn lại, nhéo mặt nói thi thăm "cà phê cách mang".  
 Nhiều người quay mặt qua hướng khác để dấu nụ cười thích thú. Va  
 sau chúng tôi mới biết đó là trà nau với nước phen. Thung nước được  
 chieu có túc khac. Sáng đó không có gì an. Buổi trưa cung đèn rất  
 mau. Cung chang có gi an cả. Khu hau can có may người, đan ba di qua  
 đi, lai xan xit. Vài người khát quá đánh lieu cầm ca đèn xin nước lạnh  
 uong. Được vai ca nước, anh em xách ca chạy un un xuong. May mu đan  
 ba không cho. Đuôi xeo đi, La hé tóm tôi. Anh em khát cháy hong và  
 không quen nhìn doi nhìn khát. Bởi vậy, đam đóng đứng xaka, tay cầm ca,  
 mat hau hau nhìn may thung nước không đam đèn gần. Tôi ngồi o via he,  
 nhän được may khuôn mặt quen, may ông Thủ Trưởng, Tong Giám Đoc tay  
 cầm ca nhua dầu sau lưng, dầu nghiêng về phía may thung nước mat  
 hau hau, Bong nhiên nỗi buồn dang tran trong lòng tôi như tung đót  
 song lớn .....

( Con nữa )

\*\*\*\*\* THIEP P4

Cung Chúc Tân Xuân

