

Mỗi lần họp ban đồng nghiệp là có Anh Huyền và tôi. Chúng tôi có dịp hàn huyên với nhau. Anh Huyền với 60 cái xuân xanh có le, mà vẫn tuổi vui mạnh làm, rất đủ sức mán job tốt ở xứ Cố-Huê này. Thúc là quý hoa. Anh có kinh nghiệm làm cho mình được trẻ lai mai mai và đã khuyên khích canh cỏ mục hai huốc hay nói nôm na là "mục têu" trên LTAHCC để công hiến niềm vui trong câu chuyện thân mật của nóibộ CC, hau khuay khoa được nói ly huồng. Vây tôi xin ghi lại 2 vế câu đối sau đây của một bác lão thanh thâm nho(mà tôi không được biết danh tanh)để than tang Anh Huyền :

"Tuổi trên sáu chục không deo kính,
Đêm suốt năm canh vân sổ ga"

Rằng hay thi thất là hay, vì đối đáp chính xác "sáu chục" đối với "nam canh", "không deo kính" đối với "vân sổ ga" thì thực là tuyệt đối và lý thu.

Nhưng nghĩ về thân phan của kẻ viet bai này súc lục yêu kem, cảm thấy tui tui làm sao ày, nên xin phép cho tú thanh nǚ sau :

"Tuổi vừa bảy chục luôn deo kính,

Đêm suốt năm canh chẳng sổ ga"

Vây xin các ban đọc 2 vế câu đối một cách thang thang.

N.M.H. Tháng 10-79.

CHIA - LY

Đã hồn 4 năm trôi, chúng ta ly huồng, và đến nay đồng, bao vân cõi tiếp tục vượt biển ra đi, để có tìm sự sống trong tháp tú, may ra được tối bỏ xú là, để được cù ngu; kẻ sao cho xiết nỗi đau long. Mỗi lần tôi vang nghe giọng hát của một chàng trai nước Việt, cat tieng hát nhưng cau nao nung nói lên cảnh nước mắt tan, nói lên cảnh nhỏ nhung ly biêt, nói lên sự bỏ vở lạc long của người biêt xú, thi tôi lại xúc động mê man trong đau buồn, vì cau hat tuy ngắn ngui, nhưng giọng hát ngắn ngao, đã nói lên được rất nhiều đẽ gây cho người cõi ket lai, cũng như kẻ đã ra đi, cũng đồng lòng xót xa nhủ nhau. Vây tôi xin ghi lại mấy câu hát đó(không biết ai là tác giả)để khi buồn, huồng về non sông đất Việt, chúng ta cat tieng hát (hát gióng náo) cũng thấy thamy thia đau buồn nhỏ thường), hát để dam đuối trong tình quê huồng: "Nỗi niềm non nước nao nung", (toàn n)

Lở lang lac lôi lạnh lung le loi (tôan 1)

Tâm tinh tan tác ta tối, (- t)

Ngâm ngui ngắn ngắn nghi người ngắn ngò" (tôan ng)

Nếu chỉ đọc xuống 4 câu này thì không thấy cảm xúc ngay. Nhưng nếu cát tiếng hát, hay ngâm nga, thi sẽ thấy rung động. Ai đã phải lia que huống, có một mình, để kết lại những người than yêu nhất của đổi mình, một mình lạnh lẽo, bỏ vò nỗi xù la, hay cát tiếng hát náo nung trên để nhớ để thương.



NG. M. HOAN

Tháng 10-1979, Mùa Thu Kỷ-Mui.

CÂU CHUYÊN VĂN CHƯƠNG VÀ SẮC ĐẸP

Ngày xưa, nước ta ở vào thời thanh bình, văn hóa thịnh hành, đạo lý cao siêu. Nhân dịp đầu Xuân, tại một làng nô, dân làng tập nập mổ hội thường niên, nào đánh cổ nguồi, nào đánh du, nào hát quan họ.. dịp đó có một ái nữ của Quan Tri Phu đến xem hội. Bất ngờ một chàng thanh niên tuấn tú nhảy sô ra bop vũ. Chàng, liên bi lính bắt trói dân về Phú Đường. Quan Phu ra lệnh nọc ra để sẽ chịu hình phạt 30 roi đòn. Chàng kêu van: Võn là thú sinh có học le, nhưng vi dung nhan của tiểu thủ, sắc nước hương trời, vẻ đẹp long lanh làm cho chàng mảng quên lê giáo, vây xin rông luồng hải hà mà tha tội cho chàng. Nghe nói là thú sinh, Quan Phu bèn thả tai ra câu đói :

"Nước trong leo leo, cá cán cá"

Chàng xuất khẩu đói ngay :

"Trói nòng chàng chàng nguời, trói nguời"

Quan Phu tám tac khen là tuyệt đói và bao chàng làm câu đói vinh hoan cảnh "bóp vũ bị bắt đèn tội". Chàng bèn đọc ngay :

"Con cháu nòng niu hai qua Phúc,

Ông Cha lưng lây bon phuồng Trói"

Quan Phu nhân thấy chàng thủ sinh có thiên tài, chắc sau này sẽ chiếm khôi nguyên, bèn to ý với con gái là cậu học trò ấy vì qua thường con mà phạm lê giáo, đang được tha thứ. Tiểu thủ bén thưa với cha: 'Cậu ấy thường Cha, thường Mẹ, thường Vợ, thường Con, chủ thường ai ?'

Quan Phu bèn lấy lời con gái vừa thua làm để tài để bảo chàng thủ sinh vinh lại. Chàng bèn ứng khẩu đọc ngay :

"Hãy giam thường đau phản ma hong,

Thuồng vi một nỗi để phong không,

Thuồng con quoc dục kêu múa ha,

Thuồng cái béo tròn đặt bể đóng.

"Thương cha me nhén giáng tơ lưỡi,
 Thương yò chồng Ngâu phai cách song.
 Quân tú có thương lá thương the,
 Ha giam thương đau phản má hong."

Bài thơ được Quan Phủ hết lời khen, ra lệnh tha hình phạt, lai con
 được phẩm vật tiên bắc, và hùa sê ga tiêu thủ cho Chàng nếu còn
 độc thân và được cha mẹ chàng chấp thuận.

Tren đây là câu chuyện tôi góp nhặt của tiền nhân kể lại, hứa
 công hiến cho các bạn những lý thu của, vẫn chưởng dao đức thời
 xưa, cũng như sự phạm lè giáo. Nếu ở xứ Cố Huê này mà phạm cái
 ấy thi có đồ PhD chàng nữa, cũng phải ra Toa chủ khó lòng tránh
 được tôi.

NG. MANH HOAN



KẾ TỰ SAU CUỘC BẾ DÂU

Nhô sông núi quấn đau tát dạ,
 Muốn thét lên cho hả căm thù,
 Hồi ối một giải cỏi bỏ,
 Bóng dung một sớm mây mờ phủ đen!
 Cảnh than khóc vang rền bốn phía
 Hàng triều người thân bị xiêng giam
 Của nhà tai săn nát tan,
 Tiếng kêu dày đất, nói oan ngát trời.

V.Q.H.

XIN LUU Y : LTCC số 16 sẽ đến tay bạn đọc vào khoảng tháng BA
 ha tuan, hay là đầu tháng TU. Bài vở và chi phiếu
 xin gửi đến Anh NGUYEN NGOC DIEP trước 29 tháng 2
 để có thể cho đăng vào số 16.
