

ĐỒN CHUDRON

Tặng hai anh Phạm Văn Thốm
và Lê Mông Hưng là hai anh
đã cung tôi thiết lập phi
trường Banmethuot.

Trời hay côn tôi, nhúng nhân viên ca sang; đã rộn rip làm việc.
Đứa thứ tiếng máy rõ rõ nở rộn cả một góc công trường, nổi tác
cả máy ui, máy ban, máy cày, máy cán, xe lăn, cam nhóng x v...
được tập trung ban đêm, khi công trường; người; hoạt động, đê được
rõ, vỏ dầu mỡ và sửa chữa vật.

Banmethuot vào cuối tháng ba vẫn côn lạnh lầm. Vào đêm, sương
mù còn dày đặc, có khi nắn xiết trên mái tôn, rì rách cả đêm.
Phi trường quang; đèn; trông trại, lại là nỗi gió mạnh, buốt tối
xuống, lạnh hơn trong; trời xả nhiều. Làng Hòa Bình ở công phi
trường, toàn người Nùng ở Hòa Bình, Bắc Việt vào định cư tại
đây cho rằng; Banmethuot cũng; rét không kể gì ngoại Bắc, nhưng là
cái rét đê chịu, cái rét hiền lành. Sương càng dày thì cà phê
canh được mưa, thơm nồng và nồng trai.

Cho đến nay phi trường Banmethuot khỏi công xây cát đã gần
2 năm, với lâm tro bụi và khó khăn, đã đến ngày thành tựu. Mọi
công tác đều được vận dụng tối đa để có thể khánh thành đúng ngày.
Nhân viên của Ty và nhân viên của nhà thầu công lai cung có trên
500 người. Hơn phân nửa dùng cu của Ma Cán Cù đã được tập trung
tại đây và cũng phần nửa nhân viên hai khu Công tać Ngoại
và Cò khỉ đã có mặt tại công trường này trong những tháng cuối
cung của công tác.

Mặc dù lạnh nhân viên đã làm việc hết mình, năng xuất
cao, công tác tiến triển đều đặn, công trường ban ngày thát lá
não nhiệt vui vẻ.

Bangs; nay khi ra văn phòng tôi nhận được sứ vụ lệnh từ
Saigon, xép lớn anh Tạ Huyền chí thị đưa một kíp trắc luồng đi
nghiên cứu địa điểm thiết lập một phi trường quân sự, hàng G
tại Pleiku, trên ruộng lô số 1100 Attopeu, trên một địa điểm có
tên là Chudron.

Lúc bấy giờ công trường tôi có đến 3 kíp trắc luồng vien,
và ý định gửi tôi đi nghiên cứu là giàn tiến nhất cho Khu
và cho Nhá.

Chiều hôm đó tôi ra Tỉnh, nhớ kỹ Lã trình thủ và ghé Khu
Công Chánh điện thoại cho Nhá Mys, tại Pleiku.

Tôi đã nhận công tác một cách vui vẻ vì hai lý do:

Thứ nhất là dịp may cho tôi để thăm lại gia đình chí tôi mà ông anh rể, Hồ Liêm vừa mới lên nhận chức Tỉnh Trưởng Pleiku. (Anh Liêm bị VC bắt đi học tập chúa tha về).

Hai là tôi vẫn có cảm tình với Pleiku, mặc dù tôi chỉ ghé qua đây đôi ba lần mà thôi. Lần thứ nhất tôi ghé qua đây vào cuối năm 1955 cùng với anh Trần Ngọc Lãm, khi chính phủ ta vừa mới tiếp thu Nhà Công Tác phi trường và anh Tân Giám đốc Ta Huyền phái anh Lãm và tôi đi một vòng thăm các căc phi trường miền Trung và Cao nguyên, chụp hình và ghi chép mọi điều để lập hoa đồ. Dao đó chúng tôi đi mất 4 ngày, hết sức vất vả, nguy hiểm, nhất là đi qua các tỉnh mìn mài tiếp thu của VN, đường sá bết nát, cầu cống sụp đổ, nhà cửa hoang tàn, có nơi cầu con băng gỗ chông và lớp tre. Trong chuyến đi này tôi đã gặp nhiều anh em đã có công trong công cuộc xây dựng; lai xú sò như anh Trưởng đinh Huân, Hoà Xá Quinhon, các anh Nguyễn Định Hách và Định già Bai, Công Chánh Quinhon, anh Bùi Hiếp, Công chánh Phú Yên, anh Tôn thát Toại, Công Chánh Quang ngãi.

Ngày hôm sau, trời chưa sáng, tối, lầu tạc Sáng và tài xế Tông lên đường đi Pleiku. Đến Pleiku lúc 11 giờ, chúng tôi nghỉ ngơi dùng cỗm trưa và lên đường đi Chudron lúc 1 giờ. Anh tôi cho một xe Jeep và 4 binh sĩ đi hộ tống, anh Hồng thi cho muôn 2 chaîneurs. Đường đi quanh co và bụi bặm. Cảnh thị xã cũng đã có vài ba lăng đinh cũ, cảnh trại có vẻ thanh bình, thỏ mông lâm. Đồi núi trùng điệp, các buồng thường chen chúc ở các ven đồi, cạnh các con suối nhỏ, nước ngọt và trong lành. Các cô gái thường vén hòn miện giặt giũ hay tắm trần bến giòng dưới mát. Tôi còn nhớ rõ một thú vui của anh lầu tạc Sáng khi làm việc tại phi trường Bánmètuột là vào những giờ ranh rỗi, chàng ta ưa bọc túi một ít xà bông cây, cắt thành từng khúc nhỏ, lây la tôi nhưng con suối, cẩn phi trường để ngâm các cô gái thường trần truồng tắm. Hết thấy cô nào xinh xắn, non na thì chàng ta xán lại gần, lấy xà bông ra bôi và vui vẻ nhìn họ tắm. Chàng Sáng có thể ngồi ngâm cả giờ nhưng cũng chàng thấy được gì nhiều hơn vì các cô gái thường họ tắm hay lầm, kín lầm. (Anh Sáng về sau mất vào khoảng 1965).

Chúng tôi đến Chudron lúc xế chiều, được Đại Uy T, chỉ huy Đại đội địa phương quân tiếp đón. Chúng tôi được tạm trú trong đồn, trong một lều vải.

Phản sự của Đại đội này là vừa trán giù một tiễn đòn biên giới, (Cách biên giới Việt Miền Cửu Long 7 km), vừa canh gác một

trai tu giàn 500 người, nằm cạnh tên, toàn bộ chánh tri.

Trong những ngày tôi công tác tại đây, Ban ủy T. đã giúp cho tôi ba kíp tu, mỗi kíp 20 người, để phát quan.., và nhò vây mà công tác đã xong sau 5 ngày.

Sống cạnh một trai tú chính trị, tôi đã có dịp nhận xét cách sinh sống của tú, cách đối xử của lính, người lính Quốc gia và tôi cũng có dịp nhận diện ra một số người quen, mà không ngờ ho bị giam giữ tại đây.

Mấy đêm năm trước, đơn, và nhiều đêm sau đó khi trở về Ban
methuôt, nhiều cảm nghĩ đã lung lạc tinh thần tôi, thát mèng
mông, thát buồn thảm. Tôi thấy có nhiều cai "tại sao" mà lúc bấy
giờ tôi không thể giải đáp được.

Trại từ vuông vút, rộng quang 4 mâu tây, có 3 hàng rào kẽm gai cao chừng 2 thước bao quanh. Trên đầu kẽm rìa lại có kẽm rìa khoanh. Đầu đất, giữa 3 hàng rào kẽm rìa, có một muồng nước, trét ximăng, rộng chừng 1 mét và sâu chừng 50cm. Ở 4 góc trại, có đặt nhiều fut xăng, hổ có công chăm thi binh sĩ mò voi cho xăng cháy vào muồng và phát hỏa ném cát. Phía ngoài hàng rào và chun; quanh trại thi có 3 lều cao, binh sĩ canh chừng suốt đêm ngày.

Tú được ở trong các lều bungalow, lòp tôn, không có tường chung quanh nhà. Ban nhà cao lênh khênh đất. Mỗi người tú được phát chăn chiếu đầy đủ và mỗi người phải nằm đúng chỗ, binh sĩ chỉ cần ở ngoài trại, nhìn vào và đếm lùm người một, không cần phải vào trong trại cùn² xem sét được. Ban đêm trại được thắp đèn sáng và nói câu đố³ của tú đều trong thấy rõ tú bên ngoài.

Tù được cho ăn đặc sản, mì tôm, mì tôm 5 lần cù và 2 lần thịt, rau dưa hành nướng cùn cùn. Tắc cù tuỷ đều được tập thể dục, tuân thủ lâm. Nhóm cù Lộc cù chính trị. Cơ loa để phòng thành tin túc và ca ngợi của bài ca.

Tú rất mong được ra công tác ngoài trại, vì họ có dịp mua thuốc lá hay mua những thức ăn khác của đồng bào thường. Họ phản lén là Võ Văn Kiệt là bạn trí thức bắt mìn đâm ra thiên công và bị tú oan.

Lúc bấy giờ là những năm cuối thịnh của nhà Ngô, bông đang
còn săn chúa hổ thay và ít ai dắt dùm; tám quan trong của giặc
còn cù.

thấy vẫn để cõng săn. Tôi thấy những nhà lãnh đạo miền Nam chưa chịu nhìn sự thật. họ che dấu quốc dân vì chưa kiểm được giải pháp chánh? Tôi thấy giá trị của một Đại úy T, quý giá và quan trọng trước thời trân mà vội dang lâm thâm bay ra với chế độ tù do miền Nam, trong khi thường cấp của Đại úy T rất có thể còn mờ mỏ trong ý thức đó.

Tôi nhìn người binh sĩ trẻ, mồi 25t, chưa có con, mà thường mèn vò chún;. Đại úy cũng như binh sĩ sinh cũng như thường canh giữ tù đều dõi dài với họ rất tú tê, nhân tú, không hề thấy có cù chi bao tàn đớp bao giờ.

Công tác xong, tôi rời Chudron, già tú Đại úy T mà bui ngũi, tâm hồn rạo rực, và tôi đã suy nghĩ thật viễn vông, đèn lo số cho đòn này, rồi lo số cho mình, cho miền nam mình.... Tôi đã suy nghĩ thật nhiều và nhung cai "tại sao?" lại cứ lẩn vẩn trong trí tôi:

Tại sao lại bắt trái tú quá gần biên giới?

Tại sao lại bắt tại nết nòi xa xôi, khó có sự yểm trợ của nhung lục luồng ban?

Tại sao lại chỉ giao cho một đại đội địa phuông quân canh giữ? nhau lúc đã yêu, sung ứng lại không đánh kè?

Và còn nhiêu tại sao? tại sao? nữa.....

Tôi thấy trách nhiệm của Đại úy T quá ủ to lớn và tôi bắt muón biết rằng; ngoài si quan này cũng nhì các vị chỉ huy của anh ta có ý thức nhau vậy hay không?

về Pleiku tôi có bàn với anh Tinh Lường; về đồn Chudron trong bùa cõm tôi, có cả anh Trần Chánh Thành, lúc bấy giờ là Bộ trưởng Thông tin và anh Cao Xuân Vỹ, làm Thủ Thanh niên. Cả mấy anh đều lanh thính, lô lang và họ cũng đều thấy vấn đề. Anh Liêm cho hay là Tông Thông; đã lên đó mấy lần và quyết định định cù 10,000 đồng bão, lập ra 10 lăng và địa điểm đã được chọn lựa dọc theo quốc lộ này; vì vậy phi trường; phải được thiết lập đè Tông Thông lui tối.

Trước khi trở về Banmethuot tôi có he lại Biên Hồ, vieng nhã thùy ta, do tinh dùn, lên (theo hoạ đồ của KTS Ngô Việt Thủ) cho Tông Thông vieng cảnh. Biên Hồ hung vĩ Thiên nhiên, trái với cảnh hồ Lạc Thiện đầy sen và béo, Biên Hồ rộng và sâu, núi non bao quanh trùng điệp, nước xanh mă than, chung quanh hồ chảng có cây cối gỉ ca. Đứng một mình mà nhìn trời nước, khách tha phuông

có cảm tưởng làm lãnh rộng mông, như lắc vào một nồi hoang vu chưa từng thấy gót chân người, ai tài bao giờ.

Sau này anh Thủ có cho tôi xem họa đồ anh vẽ về thăng cảnh du lịch này, dù trù tiếp Côn hùng trăm ngàn du khách mỗi năm. Tinh rằng khi thành bình trở lại Leizu sẽ đón nhận những hội nghị quốc tế, và Biển Hồ sẽ là nơi mà du khách viếng thăm và nhở mai.

x

x x

Sau đó ít lâu, cung một buổi chiều suông mù và gió lạnh, anh Trần Ngọc Tam, thiếu tướng, tư lệnh quân khu 2, thay thế thiếu tướng Thái Quang Hoàng, ghé lại phi trường thăm tôi và cho hay là đơn Chudron vừa bị tàn công và bọn VC đã giải thoát hết từ và đưa qua bên kia biển Giổi.

Tin này không làm cho tôi ngạc nhiên, tôi chỉ rất buồn và tôi nghiệp chơai dời Địa phương quân, nhẹ nói đã cô hét sức, chống cù suốt đêm, nhưng cuối cùng đã phải bỏ đơn trốn vào rừng, hồn phân nửa quân số đã đâm nổ nát, trong đó có Đại úy T.

Trong những năm kháng chiến chống cộng, tôi đã di thám nhiều tiên đòn thắt heo hút như ở Bé Hải, Ae Banh, Khâm Đức, Phước Long, cung nhiêu phái đoàn uy lạo, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm tưởng có đơn, nguy hiểm như đơn Chudron.

Đội lính là kỹ luật, là hy sinh, và nhiều chiến sĩ oai hùng Chudron đã hy sinh.... vì thượng cấp của họ không cho họ lối thoát nào khác hòn, cho đến khi sứ hy sinh đã xảy ra.

Nay thấy bà con bạn bè bị VC giam giữ và tra ve, kè lai khuyên ngực từ công sản, và nhớ lại Chudron tôi mới thấy rõ hơn sự khác biệt giữa hai con người công sản và quốc gia. Có anh đã nói rằng công sản mà được cho là giống người thi thật là vì chúng không còn tinh tinh của con người nữa, và tôi diễn rõ rằng giá chúng chính thể Cộng Hòa không thêm nuôi giữ một tên tù công sản nào, mà chỉ cần tiêu phang me no hết mỗi khi bắt được chúng và khai thác xong, thì chưa chắc chúng đã xâm chiếm được miền Nam minh bạch như vậy.

Đơn Chudron thất thủ, lên xây cát ngay phi trường Chudron được ban ra và anh Trần Ngọc Cố được chỉ định làm Trưởng ty công tác. Cung một lứa, phi trường không có cảnh tinh ly ~~Quang Súc~~ năm về phía nam Banmethuot cũng được lệnh thiết lập. Phi trường này đã giúp giao vây cho tinh ly quan Đức trên 4 lần, mà lần nào

VC cung đã xâm nhập vào trong thị xã ca.

x
x x

Phi trường Banmethuot được khánh thành vào tháng 11 năm 58, lấy tên là Banmethuot Phung Duc do anh Trần Lê Quang chủ toạ cung với Nguyễn Đình Thuân hồi đó làm Bộ trưởng tại phủ T.Thông.

Rồi Banmethuot, tôi già từ nhiều ban hưu thất thân tinh:

Anh Ngõ trong Anh l^- ban học ở Huế,

Anh Trường Dinh Huân, Hoàng Thảo và Nguyễn Văn Tiên là bạn học đ^ trường Công Chánh,

Anh T. T. Niêm, Thầy huy Khoi, N. Văn vv...

BMT đã gợi lại cho tôi nhiều kỷ niệm êm đềm của một quãng đời công chánh cũn cũ, khó nhọc nhưng cũng là thật vui và thích của tôi.

x
x x

Chuyện Banmethuot còn dài, tôi đã ghi lại trên 10 bài trong tập tuy bút của tôi, xin lần lượt gửi đăng trong tập AHCC mới khi báo này thiếu tài liệu.

Nam Cat . Bùu Hải

Redondo Beach, mùa Đông 77

CA.

KẾT TỰ SAU CUỘC BẾ DÂU



Cung có kẻ quyết rời ô ran,
Chẳng ngai ngưng sức vẫn đường xa,
Trung đường quyết chí xông pha,
Tuần duyên cung chấp, phong ba cung liêu...
Thuyền một lá, kẻ cheo người chòng,
Thoát thân thi được sống tự do,
Bàng không cung chàng cần lo,
Thân nói dìa ngực, tha cho sống vui,
Trí đã quyết nhưng trời không túa,
Áng ba đảo nói giữa đại dương,
Sóng cao, gió mạnh, buồm dồn,
Ước mơ giải thoát đánh chôn bung kính.