

# NHỚ THẦY

52

Một trong những giáo sư dạy thường xuyên và lâu năm nhất ở Trường Cao Đẳng Công Chánh Saigon Phù tho mà chắc ai cũng biết, đó là Cụ TRẦN VĂN BẠCH. Tôi nhớ Cụ như là một bậc Thầy kinh kính, không phải vì Cụ dạy giỏi nhưng vì đức tính hiền từ mà Cụ thường đối xử với Anh em sinh viên. Khoa tôi học bắt đầu từ tháng 10 năm 1949 cho đến tháng 7 năm 1954 mới kết thúc, kéo dài đến 5 năm, một phần trời vì thu tuc mở khóa II ban Ky-sú đòi hỏi nhiều điều kiện khó khăn, nhưng trời con hồn k hòng và chính Ban Ky-sú khóa II mở được và sau này rộng cửa đón thêm nữ sinh viên nhập học 1954 là nhỏ công ơn Cụ rất nhiều. Thời đó, trong những lúc cao hứng, chúng tôi thường tự đặt tên là Khoa TRẦN VĂN BẠCH, vì mặc dù trước chúng tôi có khóa I Saigon, nhưng chưa lành văn bǎng, đổi cho đến 2 năm sau khi khóa II chúng tôi tốt nghiệp, Cụ mới phát hoa mǎu văn bǎng, trình Bộ Quốc Gia Giáo Dục, lấy số thứ tự kê từ khóa II với Anh Trần Minh Sú đúng đắn. Kể chuyện về Cụ BẠCH, chắc Anh em ai cũng ít nhiều ký niêm riêng tôi xin ghi lại những gì con nhỏ trong ký ức của một thời xa xưa, thời nhút nhát vi sú, bán tú vi sú... Năm 1949, 8 lớp, dự bị, Cụ dạy chung tôi môn hình học, trong lúc đó Cụ vừa soạn cuốn tú diển chuyên khoa bǎng 4 thứ tiếng Việt, Pháp, Anh, Tàu vừa đi học lớp Calcul Differen tiel ở trường Khoa Học bên cạnh trường Công Chánh, lúc bấy giờ được đặt trong khuôn viên trường Petrus Ky. Có lần tôi hỏi Cụ, viết tú diển làm gì trong lúc đã có cuốn danh từ khoa học của H.X.H.; hồn nua việc đó nên để cho một Ủy ban chuyên viên các ngành soạn thảo mỗi dây đủ chủ một mình Cụ làm sao cho xong. Cụ không trả lời thẳng, tôi mà chỉ nói già-tan: Xú ay biết, hoi d' Trường Ponts. Qua với han cai nhau hoài, có lần Qua oanh nó chạy mau mui, hé hé... Lúc tôi làm ở Bình Dương, Cụ ghé thăm, xin tôi mây Ram Pelure vẽ viết tú diển viết hoai mà không biết đến bao giờ mới xong. Tôi dan Cụ đi Bến Suck chòi, chí cây cầu BCS dài gần 100 m do Ks Nguyen Ngoc Bich pha sáp bǎng cách lạy mu cao su trong rồng cao su ra cuon xung quanh giữa đà cầu rồi đót, mu cao su chạy âm i lam cho bêtông cột sat chò do nóng lên, cầu yêu ơi, đến khi đoàn convoi nhà binh Pháp chạy qua thi cầu sập, dân chúng rất thán phục. Nghe vậy, Cụ bảo: Ô, phá hoại đê, làm mồi kho. Năm 1945-1946, qua khi ô bùng lạy tro làm xá phông cho mây ông....được huy chương kháng chiến, xú ay biết không, hé..hé. Thế mà V.C vô Saigon năm 1975 là đuổi Cụ ra khỏi nhà ở Ban Cố ngay. Chán thật. Cụ thường

ăn mặc dàn di, luôn luôn đi day với chiếc áo vescal cùt tay có  
truyền và đeo sandales lep xep, chỉ có cái túi lă hút thuốc Bastos  
quá nhiều. Một hôm CU vừa hút thuốc vừa giảng bài, lát luôn hai  
trang sách mà CU vẫn không để ý, cứ tiếp tục giảng, Anh em ngồi  
duỗi ngó ngác rồi xi xám, 'THAY nói gì vậy ta...' CU lai hieu  
lâm Anh em chê CU nói tiếng Pháp dở, CU xoay lại nói 'May xú  
ay đúng cuối Qua, Qua chối Tây, chối Đam dù ca', Anh em lai cuối  
rõ, théc méc bài toán trở thành câu chuyện tiêu lâm bắt đắc di.  
Qua năm thứ ba, học Hydraulique với CU thất lá điện cái dầu, CU  
giảng không ra gì cả nhưng thường CU hiền tử, Anh em vẫn đi học  
đầy dù rồi về nhà kiêm sách tự học lấy, được cái cuối năm CU thi  
cũng dễ dãi, chả cho ai nhiêu điểm mà cũng không cho ai quá dưới  
điểm trung bình. Thôi CU lên voi lá, lúc Ông Ngô Đinh Diệm  
mời về nước lâm Thủ Tướng, mời CU làm Tổng Trưởng Công Chánh  
năm 1954-1955. Đến khi CU xuống ghe, tôi gặp lại thi CU bao CU là  
người dám đứng giữa sân cỏ Bộ Công Chánh chào cỏ mà không chịu  
hở 'N.D.D. muôn năm !'. CU nói có ai song muôn năm đâu. Rồi tui  
nó chụp mu CU thân Bình Xuyên để cát chúc. Lâm chính tri mà an  
nói như CU thất chí có rước tai họa vào thân, may mà Công An còn  
để yên cho CU đi dạy học. Sau này CU không những chỉ dạy  
trưởng Công Chánh mà còn dạy ở các trường khác nữa như Kiên Trúc  
Nông Lâm Súc, v.v... kéo dài cuộc đời dạy học một cách luồng thiên  
hán vi.

Nay mời người mời nga, với chút lòng thành, tôi xin ghi  
lại may gióng trên đây để tưởng nhớ Công ơn CU đối với trưởng  
Cao Đẳng Công Chánh Phu Tho...

T.S.H.

### NĂM 1975, HỘI KỶ SỰ CALIFORNIA CÓ Y ĐÌNH GIÚP KỶ SỰ VIETNAM.

Anh Trần Sĩ Huân vừa gọi tôi cho LTCC một tài liệu liên quan  
đến y định của Hội Kỷ Sự California năm 1975, lúc các Kỷ Sư VN  
mời đi cũ qua Huế Kỷ, muôn giúp đỡ các Kỷ Sư VN bang cách huấn  
luyện, thi bằng cấp, và tìm việc làm.

Ông Hội Trưởng Hội Kỷ Sư California hồi đó là Ông William  
SCHIMANDLE đã từ trần 1977. Anh Bùu Hiệp có đi cùng Ông Robert  
Kuntz đến dự tang lễ,

Tài liệu đăng ở trang 54 của LTCC này.

Cám ơn Anh Huân.

\*\*\*\*\*