



LÊ-KHẮC
SỬ
LỊCH

NGƯỢC GIÔNG

一江兩國難方說
四月三王兆不祥

"Nhát giang luồng quoc nan phuong Thuyết

Tứ nguyệt tam vuông Triệu bat Tường."

được tam dịch ra như sau:

"Một sông hai nước khôn đường nối

Bốn tháng ba vua Triều chẳng lành."

Hai câu trên đây được truyền tung rông-rai trong dân-chung
nhất là ở miền Trung và ở Cố-dô Hué để nhắc nhở đến một thời kỳ đèn
tối, đèn nhưng "triều bát tường" xảy ra cách đây gần một thế kỷ, đó
là thời kỳ phe lập ngõi vua ở trong triều đình Hué (tứ nguyệt tam
vuông) đưa đèn việc thất thủ kinh đô ngày 23-5-1885 và đất nước bị
Pháp đô hộ.

Giai đoạn lịch sử này, Ông Trần-Trong-Kim ghi chép như sau
trong sách "Việt-Nam Sù-luộc":

Bản triều nhà Nguyễn truyền ngõi đèn hết đời vua Đức-Tông
(tức là vua Tự-Đức 1847-1883) thi mạt chủ quyền. Nước Nam từ đó
thuộc về muôn Pháp bao-hộ, ngoại vua tuy vẫn còn, nhưng quyền chính-
trị phải theo chính phủ bảo hộ xếp đặt. Ay cung vi thời the biến đổi
mà mình không biện đới, cho nên mình mới thành ra suy dôi. Vả lục ay

ngoại Bắc-Kỳ thi rôi laan, trong Triều thi quyền thần chuyên-chê cho nên sinh ra lầm việc kho-khấn.

Vua Đức-Tông không có con, nuôi ba người cháu làm con nuôi: trưởng là ông Đức-Đức, thứ là ông Chánh-Mông, ba là ông Dương-Thiên. Khi ngai sập mất có để lại di chiếu lập ông Đức-Đức lên ngôi và cho ông Trần-Tiên-Thành, Nguyễn-Văn-Tường, Tôn-Thát-Thuyết làm phu chính. Được ba ngày sau thì Tường và Thuyết đổi di chiếu, bỏ ông Đức-Đức mà lập em vua Đức-Tông là Lang-Quốc-Công lên làm vua. Triều thần ngó-ngác, không ai dám nói gì, chỉ quan ngũ-sử Phan-Đinh-Phùng can rằng: Tự quân chúa có tội gì mà làm sứ phế lập nhau thế thi làm sao phải lẽ. Tường và Thuyết truyền đem bắt giam ông Phan-Đinh-Phùng rồi cách chúc đuổi về.

Lang-Quốc-Công lên ngôi đặt niên hiệu là Hiệp-Hoa. Còn ông Đức-Đức thì bị đem giam. Vua Hiệp-Hoa mới lên làm vua thi quân Pháp đem tàu đánh vào cửa Thuận-An, từ ngày 15 đến 18 tháng 7 năm 1883 thi chiếm Thuận-An. Triều đình thay sứ ngay lập tức sai quan ra xin hòa. Viên toàn quyền Harmand bắt quân ta phải bái bành moi nồi rồi cung ông De Champeaux lên Hué để nghị hòa và đi đến ký kết hòa ước Quy-mùi (1883) có điều khoản nói nước Nam chịu nhận nước Pháp bảo hộ... Tứ tinh Khánh-Hoa ra đền đeo Ngang thi quyền cai trị thuộc Triều-dinh... Vua Hiệp-Hoa cũng muốn nhớ chính sách bảo hộ để yên ngôi vua, nhưng các quan có nhiều người không chịu, và lại thay Nguyễn-Văn-Tường và Tôn Thát-Thuyết chuyên chê thái quá, vua muốn dùng kè mả trù bò đi bên đổi Tường sang làm Bình-bộ Thủong-Thô và Thuyết làm Lai-bộ Thủong-Thô, để bớt quyền hành của Thuyết.

Hai người thay vua có lèng nghi, số để lâu thành va, bèn vào tàu với bà Tú-Dụ thái hậu để lập ông Dương-Thiên là con nuôi thứ ba của vua Đức-Tông, lấy niên hiệu là Kiên-Phúc, rồi bắt vua Hiệp-Hoa cho uống thuốc độc chết. Vua Hiệp-Hoa làm vua được lị tháng, sứ gọi là Phê-đê. (Trong vòng lị tháng mà đã có 3 vua: Đức-Đức, Hiệp-Hoa, Kiên-Phúc, tri vĩ)- Tường và Thuyết đã giết vua Hiệp-Hoa lại thay quan phủ chánh Trần-Tiên-Thành không theo ý mình, cũng sai người giết nốt.

Vua Kiên-Phúc lên ngôi vào đầu tháng 6, ngày mồng 6 tháng tư năm 1884 thì phải binh mạt (có chuyên nói là do Nguyên Văn Tường bí mật cho uống thuốc chết).

Vua Kiên-Phúc mạt, đang lể ra con nuôi thứ hai của vua Đức, Tông là ông Chánh Mông Kén nối ngôi. Nhưng Tường và Thuyết không muốn lập người lớn tuổi, sở minh mạt quyền, bèn chọn người em của ông Chánh Mông là ông Ứng-Lịch mới 12 tuổi, lập lên làm vua, đặt niên hiệu là Hán-Nghi.

Viên Khâm Sứ, trước đã từ giã sang cho Triều-dinh nói rằng Nam-triều có lập ai lên làm vua thì phải xin phép nước Pháp mới được. Tường và Thuyết cùi tự tiện lập vua không cho viên Khâm-sứ biết. Viên Khâm-sứ thấy vậy bèn đem 600 quan tài ngoại Bắc vào Huế bắt triều đình phải xin phép lập ông Ứng-Lịch lên làm vua. Thuyết và Tường lâm tặc xin phép bằng chữ Nôm gửi sang, viên Khâm sứ không chịu, buộc phải làm bằng chữ Nho.

Đến ngày 27 tháng sáu viên Khâm-sứ đi cửa chính vào làm lễ phong vương cho vua Hán-Nghi.

Trong lúc các quan cũ của ta còn chống đánh với quân Pháp khắp nơi thì Tường và Thuyết chuyên chẽ dù moi đường. Tháng 9 năm 1884, hai ông ấy đem ông Đức-Đức giam vào nhà tối, không cho ăn uống để cho chết doi, đến tối là thông mưu với giặc. Hai ông lại mò quan lính và lập đồn Tân-Sở ở gần Cam-Lộ thuộc tỉnh Quang-Trí, đem dò báu ngọc vắng bắc ra đây, phông khi có việc gì thì đem quán ra dò để chống nhau với quân Pháp.

Tháng 11 năm Ất Dậu (1886) Thông-tướng De Courcy sang Bắc-Kỳ. Bấy giờ sứ hoà-ước với Tàu đã xong, De Courcy vào Huế để buộc triều đình ta phải dhiu quyền bảo-hộ. Khi đến Huế ông ta cho doi hai quan phu-chánh sang dinh Khâm-sứ (ở hữu ngạn sông Hổng) để định việc yết kiến vua Hán-Nghi. Hai ông Tường và Thuyết lúc bấy giờ còn dang lung lay quyền thế mà thấy Thông-tướng lâm sứ đường đột như vậy nên tức giận làm. Tường sang ra mặt quan Thông-tướng, còn Thuyết thì cáo bệnh không sang. De Courcy bảo binh cũng phải khiêng qua.

Thuyet va Tuong thay quan Phap ra oai nhu the, phan thi tuc gian, phan thi la so, lai nhau luc bay gio moi co diem dong dat, moi nghi bung rong day la diem troi xui khiem, ben quyet y sua soan de danh nhau.

De Courcy dinh hom vao yet-kien vua Ham-Nghi thi phai mo cua chinh khong nhung la de quan nuoc Phap di ma thoi ma lai phai de ca quan linh di vao cua ky.

Trieu dinh thay trai voi quoc le, xin de thong-tuongdi cua chinh nhu su Tau ngay truoc, con quan binh thi di cua hai ben. De Courcy nhat dinh khong chiu.

Trua hom 22 thang 5-1885 cac quan o Cổ mat sang dinh Khâm Sú xin vao ban dinh cho xong vien di cua chinh, cua ben, nhung De Courcy khong tiep. Ba Tu-thai-Hau sai quan dem do lê vật sang tang Thong-Tuong cung khuoc di khong nhau.

Cac quan thay vay deu ngo ngac, khong hiem ra y tu gi ma khinh man trieu dinh nhu the. Ton-That-Thuyet cang tuc gian, thoi thi song chet cung lieu mot tran, hoa may troi co giup ke yeu hen gi chang? Va dinh den nua dem khoi su phat sung ban sang dinh kham su va danh vao don quan Phap o Mang ca.

Chiều hom ay, thong tuong De Courcy lam tiec dai cac quan Phap, tiec vua tan thi sung o trong thanh no ra roi, nhung nha xung quanh toa Kham-Sú chay. Quan Phap thay bat thinh linh nua dem quan ta danh pha nhu vay, chua biet ra lam sao, chi yen lang ma chong gud. Den sang ngay 23 moi tien danh thi quan ta thua chay. Nguyen-Van-Tuong cho nguoi vao dien tau xin ruoc vua va cac ba Thai-hau tam lanh len Khiem-Lang. Khi xa-gia ra den cua Huu thi gap Nguyen-van-Tuong doi de di ho-gia, nhung linh truyen cho Tuong o lai de thu xep moi viec. Ton-That-Thuyet dem quan den truyen ruoc xa gia quay tro ve Tuong Thi gan lang La-chu.

Lúc bay gio vuong-ton cong-tu, nguoi di ngua ke di chan, dan gian thi tre cong già, dan ba dat tre con, ai nay chay hot-hoang tim dieng tranh cha khoi binh dao, mot so dap len nhau ma chet. Xa gia den Tuong Thi nghi mot lat thi Thuyet lai giuc len duong, bao la quan Phap dang duoi theo, toi 23 xa gia nghi tai mot nguoi ba ho, sang 2h ra di den

thành Quang-Tri.

Trận đánh nhau tại Huế quân Pháp chết 16 người, 81 người bị thương. Sach Tây chép rằng quân và dân ta chết đến vài nghìn người, còn bao nhiêu khi giới, lương thực và hơn một triều tiền của đều mất cả. (Ước lượng số quân ta tại Huế lúc ấy là khoảng 10,000 người)

Nguyễn-vân-Tường ở lại, nhớ ông Giám-mục Caspary đưa ra thư với De Courcy. Thông thường hẹn cho Tường trong hai tháng phải làm thế nào cho yên mài việc. Tường viết số ra Quang-Tri xin rước xa giá trở về nhưng Thuyết đem gác không cho vua biết. Ngày 27, Thuyết nghe tin Pháp sắp đến bên rước vua lên Tân-số. Khi sắp đi vua Hàm Nghi vào lạy bà thái hậu, cảnh biệt ly, nói sâu thẳm kẽ sao cho xiết. Đến ngày 28 thì tam cung tiếp được số của Tường xin rước xa giá về Huế, nói mọi việc đã thu xếp xong rồi. Bà Từ-Dụ cho đi rước vua để cùng về Huế, nhưng tìm không biết vua ở đâu chỉ tiếp được thư của Thuyết nói là Tường phản trắc đúng có nghe lời. Các bà Thái-hậu trả về khiêm cung ngày mồng 4 tháng 6.

Tôn-thát-Thuyết ở Quang-Binh làm hịch cản vương truyền đi các nồi bồi vây dân chúng khắp mọi mèo tử Bình-Thuận ra cho đến Thanh-Hoa chỗ nào sis dân cũng nồi lên, đó cho dân bên đảo nồi loạn rồi đến đốt phá những làng có đảo.

Đến tháng 7, hết hạn hai tháng De Courcy hẹn cho Tường phải thu xếp yên mài việc, nhưng Tường không làm được bên đem ra trị tội, đây ra Côn đảo cùng với ông Tôn-thát-Đinh là thân phụ ông Tôn-thát-Thuyết.

De Courcy đây Tường đi rồi vào yết kiến bà Từ-Dụ xin lập ông Chánh Mông lên làm vua. Ngày mồng 6 tháng 8-1885, ông Chánh-Mông phải thân hành qua bên tòa Khâm-sứ làm lê thu phong rồi làm lê tan ton, đặt niên hiệu là Đồng-Khanh.

Còn Tôn-Thát-Thuyết, sau khi giao cho con trai là Tôn-thát-Thiép và ông Nguyễn-phạm-Tuân ra phò vua ở mạn Tuyên Hoá, Thuyết bỏ trại sang Tàu nói là để cầu viện, nhưng rồi chết già ở Quảng Đông.

Quân Pháp không tìm bắt được vua Hàm-Nghi. Vua Đồng-Khanh ngự giá ra Quang-Binh để chiếu dụ cũng không được, tuy lúc ấy thi quân Cản Vương quay phả khắp nơi. Sau nhớ tên Tình và tên Ngọc, hai cận vệ của vua, ra đầu thú và lính vây bắt được vua Hàm-Nghi về nộp cho Pháp

ngày 26 tháng 9-1888. Từ khi bị bắt không nói nổi gì nữa và bị đày qua Algérie, lúc bấy giờ vua Hàm-Nghi 18 tuổi.

*
* **

"Nhát giang luồng quốc nạn phuông Thuyết
Tú nguyệt tam vương triều bắt Tuồng"

Ngay xưa trên một con sông Huống Giang chỉ có hai nước thù nghịch đối diện nhau, một bên là tông Khâm sứ Pháp trên hướu ngầm, một bên là triều đình Huế, trên tảng ngan, mà cũng đã khôn đường thương thuyết rồi. Ngày nay (1975) cuộc chiến Việt Nam không chỉ liên hệ đến "luồng quốc" mà đến "tam, tú...quốc" thì lại càng "nan phuông thuyết". Ngày xưa trong vòng "tú nguyệt" ngôi vua thay đổi 3 lần, đã cho là triều không lành rồi. Ngày nay chỉ chừng đây "bán nguyệt" thi đã thay đổi ba vị nguyên thủy kể từ ông Thiệu tu chúc (21/l) rồi ông Huống trao quyền cho ông Minh (28/l) và đến khi ông Minh bá gối đầu hàng (30/l). Như vậy triều lại càng bất tuồng cho đất nước Việt Nam!

Nhưng nhân vật chuyên chính như Tôn-Thất-Thuyết và Nguyễn-Văn Tuồng mà tác giả đã kheo ghép tên vào cuối hai câu thơ trên, thời nay, nhưng nhân vật độc tài, độc đoán như vậy cũng không hiềm gì và lịch sử sẽ phê phán họ.

Phải chăng lịch sử là sự tái diễn nhưng lần tuồng gần giống nhau qua những diễn viên và thời đại khác nhau đó mà thôi.

Tháng 4-1979.

Ở ĐÔNG PHƯƠNG: TRONG GIA ĐÌNH, NGƯỜI CHỒNG QUYẾT ĐỊNH NHỮNG CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG, NGƯỜI VỢ QUYẾT ĐỊNH NHỮNG CÔNG VIỆC KHÔNG QUAN TRỌNG, NHỮNG NGƯỜI CHỒNG LUÔN LUÔN CẦM THẤY CHẲNG CÓ VIỆC GIÀ LÀ QUAN TRỌNG CÁ.

Ở TÂY PHƯƠNG: TRONG GIA ĐÌNH, NGƯỜI VỢ QUYẾT ĐỊNH NHỮNG VIỆC KHÔNG QUAN TRỌNG NHƯ MUA NHÀ, MUA XE, XÂY HỘ TẮM V.V., NGƯỜI CHỒNG SE QUYẾT ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG NHƯ KÝ HIẾP ƯỚC BALE 1972, VIỆC HÒA GIAI CÁC CUỘC TRANH CHẤP QUỐC TẾ V.V.