



lá thư CỘNG-CHÁNH

Năm thứ TƯ - Số 12 - Ngày 30-4-79

BAN PHỤ TRÁCH miền Nam California

Tổng quát: Phạm Ngọc Lan - Ái Văn

Hình bìa: Lê Khắc Thi

Trình bày: Đô Đinh Phục - Trần Văn Tuổi - Ái Văn

MỤC LỤC

		trang
Lá thư ban phụ trách		3
Tin tức Ái Hữu	các Ái Hữu...	4
Thờ Los Angeles	Bưu Hợp...	7
Nguốc dòng Lịch sử	Lê Khắc...	10
Thờ 30 tháng 4 về Nhở Mẹ...	TGK...	16
Ý kiến đề nghị	Lê Khắc Thi...	17
Tiến tới việc chính thức thành lập Hội Ái Hữu L.T.	Trang 19	
Có nên thành lập Hội AHCCVN	Đồng si Khiêm...	21
Giao cảm thư đi tin lại	Ái Văn ...	22
Thờ Mừng anh Hoàn 70 tuổi	Bưu Hiệp...	33
Bài Hoa	Nguyễn mạnh Hoàn...	33
Mừng Ái Hữu Nguyễn mạnh Hoàn	trung thợ TGK...	34
Vui cuối giây phút	--- Tú đúc tam tòng...TGK...	34
Sinh hoạt nội bộ	Đô Đinh Phục...	35
Ai Cập Huyền Bí	Đồng si Khiêm...	38
Bài toán đầu tiên khi học nghề	Trường Tiên H.N. Ân...	39
Câu Mỹ Thuận	Đoàn trình Giác...	40
Kiều Lô sau 30-04-1975	Trần Văn Tuổi...	42
Những chuyện vui về tiến bộ	kỹ thuật Dao tú Nam...	51
Hội ký Biên Hòa	Nguyễn phúc Bưu Hợp...	54
Hoà minh Công Chính	Mai Trọng Lý...	58
Một vấn đề thời sự	Nguyễn phúc Bưu Hợp...	60
Tôi đi học lại	Về cu Tê...	63
Lại nói về thi EIT và PE	Ái Văn...	67
Mua Nhà	Quỳnh Nguyễn...	73
Cho thuê nhà	Đô Đinh Phục...	75
Nhở SAIGON	Dao tú Nam...	77
Bay lối lâm của chúng ta	Ái Văn kẽ...	79
Bố túc danh sách	Ban Phụ Trách...	84
Tình hình tài chính	Ban Phụ Trách...	86

LÁ THƯ ban phụ trách

Với sự tích cực của các Ái Hữu trong việc ủng hộ tài chánh, cũng như đóng góp bài vở và tin tức, Ban Phụ Trách Miền Nam Cali đã phát hành được số 12, nhân dịp ngày 30/4 theo như thông lệ.

Rút kinh nghiệm lần trước bị trễ nên anh em trong ban phụ trách số này đã bắt tay ngay vào việc án hành Lá Thư để kịp phát hành đúng ngày 30/4. Lá Thư kỳ này đến tay các anh em được là phải kể đến công sức của anh Ai Văn : một minh ta xung hùn kích, viết thơ, điện thoại liên lạc, đốc thúc anh em viết bài, ủng hộ cho Lá Thư, nên mặc dù chỉ có một thời gian ngắn (chưa đầy 2 tháng), nhưng bài vở tsố này tương đối khá dồi dào, nhất là đã có những bài viết về Việt Nam sau ngày 30/4/1975 do một số anh em vừa vượt biển viết.

Ngoài ra kỳ này có các bài nêu lên ý kiến về việc chính thức thành lập HỘI ÁI HỮU CÔNG CHÀNH. Ban Phu Trach ước mong TẤT CẢ anh em đóng góp ý kiến về vấn đề này, hầu chúng ta có được một ý kiến chung. Sau 4 năm xa quê, kể từ ngày chân ướt chân rao đến định cư tại các nước khác nhau, phần lớn anh em ta đều đã có được công ăn việc làm tương đối, (lao nghiệp), đã mua được nhà (an cư), có ban còn đủ nhà để cho thuê nữa..., có ban khác thì đã hay sẽ kinh doanh, đầu tư, làm ăn lớn ở xứ người, nên lúc này bàn đến việc hợp thức hóa hoạt động của chúng ta cũng không phải là quá sớm !

Kính thông báo cùng tất cả các Ái Hữu rõ là :

LÁ THƯ CÔNG CHÀNH số 13 sẽ do Anh em miền Bắc Cali phu trách. Trong buổi họp tại nhà anh Nguyễn Manh Hoàn, nhân ngày "trung thu" (21/4/1979), các anh em miền Bắc Cali đã ủy thác trách nhiệm phát hành Lá Thư số 13 cho anh BÙU HIỆP.

Lá Thư số 13 sẽ dự định phát hành vào khoảng đầu tháng 9/1979. Vậy kính yêu cầu các Ái Hữu liên lạc, đóng góp bài vở cũng như ủng hộ tài chánh theo địa chỉ sau :

Anh BÙU HIỆP
9189 Castlebar Way
Sacramento / Ca. 95826
Phone : (916) 366-7453

Ban Phu Trach Miền Nam Cali thành thật cảm ơn tất cả các Ái Hữu đã tích cực đóng góp bài vở, tin tức, ủng hộ tài chánh cho các số 10, 11, 12 và ước mong các Ái Hữu sẽ tiếp tục ủng hộ Ban Phu Trach Miền Bắc Cali trong các số sắp đến hâu duy trì được Lá Thư của chúng ta mỗi ngày một thêm phong phú.

BAN PHU TRACH MIỀN NAM CALI THÀNH THỰC CHÚC BAN PHU
TRACH MIỀN BẮC CALI THÀNH CÔNG TRONG VIỆC DUY TRÌ
LÁ THƯ CÔNG CHÀNH HẦU THẬT CHẤT TÌNH ÁI HỮU CỦA CHUNG
TA

Santa Ana, ngày 21 tháng 4 năm 1979
TM Ban Phu Trach Miền Nam Cali

Ulin

PHẠM NGỌC LÂN

TIN - TỨC ÁI - HỮU

*** Anh NGUYỄN XUÂN MÔNG trước ở khu Công Chánh Đà Lạt (1976) sau về Kiều Lộ làm Thanh tra (1977-1978) đã cùng gia đình gồm vợ và 4 con với cô em vợ đã qua được Mã Lai ngày 14/2/1979. Một người bà con của anh Mông ở Sacramento và anh NDS (bạn cùng khóa với anh Mông) đang lo thủ tục bảo trả (nhờ nhà thờ) cho gia đình anh Mông qua Mỹ.

Xin mừng anh Mông và gia đình đã đến bình yên và mong anh sớm được qua Mỹ để cùng anh em gia đình Công Chánh sum họp.

*** Anh MAI ĐỨC PHƯƠNG trước ở Ty Công Chánh Phan Thiết, anh CHÂU THÀNH ĐỨC trước ở Khu Công Chánh Cân Thở và anh HOÀNG THAO trước ở Thuỷ Cục Đà Nẵng, sau về Tông Cục Gia Cú đều đã đến Mã Lai và Indonesia trong tháng 3/79. Theo thò anh MDP viết cho anh TSH thì khi thuyền đến Mã Lai, họ chỉ cho 1 số lên bờ mà thôi, còn 1 nửa thì bị đuổi đi ra khơi do anh MDP lèo lái đến Indonesia. Hiện anh HT còn đang ở Mã Lai, còn MDP và CTD thì đang ở Indonesia. Hiện anh TSH đang làm thủ tục bảo lãnh cho gia đình anh MDP và đã gửi ít tiền giúp đỡ trong lúc còn ở trên một đảo hoang, chờ ngày vào trại tỵ nạn. Địa chỉ của anh Đức hiện chưa rõ. (Xem địa chỉ của MDP ở Danh Sách bộ túc) Anh HT hiện đang ở trại Pulau Tengah cùng một trai với anh Đoàn kỳ Tường và anh Trần bất Nhủng.

*** Anh NGÔ ANH TÊ, trước ở Saigon Thuỷ Cục (KSCC khóa 1962-1966, cùng khóa với anh Đào tự Nam, Phạm hữu Quang, Phạm văn Ân) đã đến Mã Lai, cũng ở trại Pulau Tengah

*** Anh BÙI THANH DƯƠNG đã đến được Mã Lai trong tháng 3/79 và anh TRẦN HỮU LAI trước ở Saigon Thuỷ Cục cũng đã đến được Mã Lai. Ban Phụ Trách chưa có được địa chỉ của anh THL, vì chỉ nghe một người bạn của anh Phạm viết Ai cho tin mà thôi.

Trên đây là tin một số anh em Mobi vừa thoát khỏi Saigon trong các tháng qua. Địa chỉ liên lạc có ghi ở phần Danh Sách Bộ Túc. Tuy nhiên có một số anh em cho biết là viết thò đến Mã Lai nhiều lần mà không được hồi âm, như anh ĐKT, chẳng hạn, anh TVT, AV, LTT đã viết rất nhiều thò nhưng chưa ai được trả lời cả, dạo này có lẽ dân ty nạn quá đông hay vì muốn kiểm soát nên việc liên lạc rất chậm và khó khăn nhiều.

\$\$\$Anh TRẦN SĨ HUÂN đã được thâu dung vào làm việc với KHU KIỀU LỘ 4 Ở SAN FRANSISCO trực thuộc HIGHWAYS DIVISION , DEPARTMENT OF TRANSPORTATION , STATE OF CALIFORNIA sau khi qua một kỳ thi. Anh nói : " Số tôi là số làm Công Chức nên đi đâu cũng làm Công Chức ; thôi, thế cũng yên thân "

\$\$\$Anh TRƯỜNG NHỦ NGUYỄN cho hay là vừa thi đậu vào ngạch ENGINEER PRINCIPAL (Eligible List) " song không có hy vọng được vào vì mình còn quá xa lạ ... chưa phải là dân Mỹ , do đó có đứng cao cũng khó được chọn theo rule of three , phỏng vấn 3 lấy 1..

Làm ở City học thêm được môn Computer, có công việc cho đồ buôn."

\$\$\$Anh DƯƠNG HỒNG QUỲ cho hay là " tôi mới được hãng Consulting Engineers ở Minneapolis nhận vào làm kể từ 16/4 . Gia đình tôi cũng rất muôn đi California vào năm 1980 , nhưng muôn là 1 chuyện còn thực hiện thì thấy khó quá " (Xin mờ ngoặc để bùn thêm với anh Quỳ rằng : Vouloir , c'est pouvoir , bỏ cả tài sản ra đi , liều chết ra đi mà còn làm được , sao mà lái xe đi từ trên Minnesota xuống đây thì cũng như lái từ Montana xuống thôi thi tại sao lại than khó ! Xâu hò nhé !)

\$\$\$Anh NGUYỄN QUÝ HAO , ĐÀO TỰ NAM đã đậu kỳ thi E.I.T. tháng 11/79 vừa qua. Anh NQH đang làm cho chính phủ Hoa Kỳ tại Houston còn anh ĐTN đang theo học tại CALIFORNIA STATE UNIVRSITY tại LONG BEACH về Structural Engineering . Anh Nam đã thi P.E. khóa tháng 4/79 vừa qua cùng với anh NGUYỄN VĂN HIỀN và anh TRẦN KHIÊM ĐÔNG . Cầu mong các anh sớm nhận giấy báo tin thi đậu.

\$\$\$Anh NGUYỄN QUỐC ĐÔNG và anh TRẦN TRUNG TRỰC (danh sách từ các số trước đều đánh là NGUYỄN TRUNG TRỰC mà anh Trực cũng chẳng bao giờ viết cho bạn phụ trách để sửa lại !) đã đậu kỳ thi P.E. tháng 11/1978 vừa qua tại Texas.

\$\$\$Anh ÁI VĂN đã đậu kỳ thi P.E. tháng 11/1978 vừa qua.

\$\$\$Anh TRẦM KIM NGÂN đã thi E.I.T. chung một lần với anh TRẦN VĂN TUỔI hồi đầu tháng 4 vừa qua . Các anh hãy luyện thi P.E. đi là vừa , vì chắc chắn sẽ nhận được tin thi đậu trong tháng 6.

\$\$\$Anh NGUYỄN VĂN ĐỘ đã đậu E.I.T. khóa tháng 11/1978

TIN TỨC

- Tôi vừa được tin bên nhà cho biết anh Phan van L., trước làm thanh tra CC, hiện làm tại Sở Giao Thông Vận Tải của TP HCM với các anh Mã Minh, Trần như Thông, Phuông, Xuất, Thuy. Vì luồng tiền ít nên làm cà ngày hùng hục mà cũng không đủ ăn, phải bán lán dò dắt đi để ăn nhưng cũng không đủ, phải ăn dòn (gạo dòn với khoai lang hay sắn) !
- Nhiều anh em nộp đơn thi EIT hay PE vẫn còn viết thò hời ý kiến trước v/v nhớ làm reference. Để khôi lâm mất thì giờ anh em, xin anh em cứ để tên tôi vào reference nếu muốn, và chỉ cần gởi tôi một bản Resumé để tôi biết mà "ca" theo cho ăn nhịp với anh em. Cam đoan sẽ diễn vào tờ reference rất mau le, không chậm trễ.
- Xin nhắc anh em chưa xin evaluate văn bằng Việt Nam nên xin ngay tại Project Evaluation, University of California. Nhất là anh em mới sang và chưa có văn bằng Mỹ, việc định giá văn bằng sẽ giúp anh em trong khi xin việc làm và xin ghi Đại học học thêm.
- Tôi có viết cho anh Đoàn Kỳ Tường, Huỳnh Văn An và Cao Minh Lý rất nhiều thò nhưng không được thư trả lời, anh em nào có tin tức gì về anh em này xin cho biết, cả anh Trần bát Nhưng cũng không có tin luôn. Không biết anh em này vẫn còn kết ở Ma Lai hay đã định cư tại đâu rồi.

LTT

Thân tặng các Ái-hữu trong
hội "Les Cheveux".

Nắng Cali anh đi mà chột mắt,
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông.
Lụa Hà Đông dệt bằng lông sứ tử,
Em mặc vào như búi tết Hà Đông.
Anh vẫn teo mầu áo áy vô cùng,
Anh vẫn teo mầu áo áy em ơi.
Anh vẫn biết em ngồi dây dan áo,
Mã hôn anh thì phảng phát dây...

Các bạn thân mến,

Tuần qua anh Ai Văn, điện thoại cho tôi, bàn về việc ra số báo số 12. Anh Văn nhã nhặn lành với tôi vui vẻ, thiết tha chân thành và trách nhiệm của một kỹ sư trẻ, hăng hái và tin tưởng. Anh Văn cho tôi hay anh sẽ cố gắng ra số báo 12 trước ngày 30 tháng 4, trong khi trong tay chưa có một bài nào. Anh Văn cũng cho tôi hay là anh đã có viết thư cho 5,6 anh em để nhờ gửi bài về gấp và anh ta cũng hy vọng bài về kịp. Trong khi đó thì anh ta lu bù cố gắng viết và tin rằng sẽ có thể viết được vài bài.

Sau khi nghe anh Văn trình bày tôi lấy làm "thuởng" anh Văn vô chung và hứa sẽ gửi bài, ít làm là một bài chung 4 trang. Anh Văn đòi cho được hai bài, nhưng tôi nói rằng bài của tôi toàn là kỹ sự, là hối kỹ mà chắc là nhiều anh em không thích đọc, nhưng anh Văn trả lời rằng chung tôi đọc bằng thích, chư tại sao không đọc? Tôi nghĩ rằng anh Văn đang cố gắng và tôi không thể không giúp, mặc dù tôi đang quá bận, thường tôi náo cúng 7,8 giờ mới về nhà, và có khi làm việc cả ngày chừ nhất là thường.

Hôm nay viết mấy giông này thi vẫn để Trung Cộng tấn chiếm Bắc Việt đã xem như rút lui tất cả, nhưng tôi xin kể một vài chuyện cuối ra nước mắt xay ra giữa Việt kiều chung ta trong những ngày nóng bức đầu tháng 3 vừa qua.

Hôm đó quân Trung Cộng vừa tấn công Bắc Việt, một số đại diện các Hội đoàn VN ở vùng S. Cali. đã hội lại để tố thái độ. Đã có mặt đại diện của trên 10 hội đoàn và anh em đã to bay ý kiến một cách trung thực và cởi mở. Ban chủ tọa đã đặt những câu hỏi thật rõ ràng như là:

Xin quý vị cho biết ý kiến là chúng ta nên hay là không nên đánh Trung Cộng đã xâm chiếm nước ta?

Xin quý vị cho biết chúng ta có nên vì tình dân tộc mà ủng hộ Bắc Việt đánh đuổi quân Trung Cộng ra khỏi nước?

Xin quý vị cho biết chúng ta có nên biểu tình chống Trung Cộng như là đồng bào Campuchia đã biểu tình đánh Trung Cộng khi bọn Việt Cộng tàn công Cam bốt trong tháng 1 vừa qua?

Có một điều hết sức là, là hầu như tất cả đều có ý kiến

gần nhau giống nhau là :

Tất cả đều cho Bắc Việt và Trung Cộng là hai dân tộc không có gì cho chúng ta phải kinh nể, phải thường mến hay phải bênh vực.

Tất cả đều thay rằng giữa hai thằng Cộng sản đánh giết nhau thì chúng ta chẳng có gì phải bận tâm cho met.

Tất cả đều cho rằng cần phải có một cường quốc nào tiêu diệt tập đoàn khác máu, phản dân tộc, hai dân, hai nước là tập đoàn Cộng Sản Bắc Việt hiện nay, vì nếu không có một bàn tay ngoại quốc thì khó lòng bắt chúng đi được, vậy thì con phải mừng chủ sao lại chóng bọn Trung Cộng hiện nay đang lâm?

Nhưng tất cả cũng đều thấy rằng cần có một thái độ đúng đắn của người Việt hải ngoại thông cảm rằng vì giặc mà một số lớn đồng bào sẽ khổ sở, điều đó, một số thanh niên sẽ phải chết ở chiến trường, nhà cửa đổ nát, ruộng đồng sẽ phải bỏ trống ván ván và ván ván..... như vậy làm thế nào để viết ra một lời báy to đây đủ ý kiên trai ngược như trên. Anh em đã mất đến hơn hai giờ đồng hồ để viết ra chúng mười giòng, mà anh em cho rằng trăm lần khó hơn là viết trăm trang tiêu thuyết.

Cuối cùng anh em cũng ra được thông cáo, nhưng bỗn manh trình diễn bao chí và truyền hình vì anh em cũng tự thấy rằng mình mâu thuẫn mà vì nó mâu giua chúng ta và bọn Cộng Sản Bắc Việt quá nặng khiên chúng ta không thể còn lý trí để có một nhận xét đúng đắn và khách quan. Tôi cũng ở trong số người đó.

Khi viết bài này thì lại là lúc hai nước Ai Cập và Do Thái vừa ký hiệp ước hòa bình chấm dứt 30 năm chiến tranh. Hiệp ước đã ký và hai dân tộc sung sướng nghỉ đến hòa bình hé dang, riêng chỉ dân Mỹ đóng thuế thi thấy rằng nước Hoa Kỳ sẽ phải chi trong vòng 5 năm chừng 20 tỷ MK để làm vừa lòng hai đảng ký kết. Nghỉ lại trước đây năm 72 Tổng Thống Nixon đã đề nghị với Việt Cộng rằng nếu hai Việt Nam chịu sống chung hòa bình, mỗi đảng tự lo kiêm thiết xó số của mình thi tôi, đại diện Hoa Kỳ sẽ giúp cho hai đảng mỗi năm mỗi đảng một tỷ MK xài chơi, trong 10 năm. Nhưng Bắc Việt thi chỉ thích tiêng, không can miêng cho nên quyết chiếm cho được Nam Việt để cả hai miền cung đối chơi. Không

ai cần chúng nói, để lịch sử Việt Nam hiện đại đã phải chep ra những giōng đēn tối nhất của nó.

Tôi nhớ, mây ngay sau khi bọn Trung Cộng tàn công Bắc Việt, anh Tư vi Lang bao tôi rằng:

"Để bắc xem, bọn thân Trung Cộng sẽ đảo chánh bọn thân Nga, và chúng ta sẽ có cơ hội trả về."

Cho đến nay thế giới vẫn chưa thấy đảo chánh đâu cả. Anh Tư vi Lang vẫn tin tưởng, vẫn chờ đợi cái gì phải đến sẽ đến, nhưng chưa biết khi nào?

x
x x

Tin tức bên nhà cho hay là hiện nay rất dễ đi trốn bằng đường bộ, nhưng vì bọnTau đã đi trốn quá nhiều cho nên các đường giấy chuyên tiễn về VN rất khó kiếm ra, cho nên không có MK, không vang thi không hy vọng gì trốn được. Lại thêm bọn VC tuyên bố rum beng là sẽ cho đoàn tu gia đình khen Saigon đánh điện qua Mỹ ca ngan cai mỗi tuần, khiến chúng dở khai tiên của đồng bào, mà hy vọng đi thi không có, hay hứa như không có. Số Di Trú ở LA bao rằng các quý vị xin bảo đảm người nhà với cờ quan nào? dựa trên dư luật nào của Hoa Kỳ? Không ngay nào không có vài chục Việt kiều đi xin giấy tờ để bảo đảm, để được trả lời: chưa được.

x
x x

Ban biên tập Ai Hữu Công Chánh số 12 mong mọi người các bạn ở vùng Cali miền Bắc sẽ giúp phát hành số 13

Thân mến,

Ng Ph B. Hap



LÊ-KHẮC
SỬ
LỊCH

NGƯỢC GIÔNG

一江兩國難方說
四月三王兆不祥

"Nhát giang luồng quoc nan phuong Thuyết

Tứ nguyệt tam vuông Triệu bat Tường."

được tam dịch ra như sau:

"Một sông hai nước khôn đường nối

Bốn tháng ba vua Triều chẳng lành."

Hai câu trên đây được truyền tung rông-rai trong dân-chung
nhất là ở miền Trung và ở Cố-dô Hué để nhắc nhở đến một thời kỳ đèn
tối, đèn nhưng "triều bát tường" xảy ra cách đây gần một thế kỷ, đó
là thời kỳ phe lập ngõi vua ở trong triều đình Hué (tứ nguyệt tam
vuông) đưa đến việc thất thủ kinh đô ngày 23-5-1885 và đất nước bị
Pháp đô hộ.

Giai đoạn lịch sử này, Ông Trần-Trong-Kim ghi chép như sau
trong sách "Việt-Nam Sù-luộc":

Bản triều nhà Nguyễn truyền ngõi đèn hết đời vua Đức-Tông
(tức là vua Tự-Đức 1847-1883) thi mất chủ quyền. Nước Nam từ đó
thuộc về muôn Pháp bao-hộ, ngoại vua tuy vẫn còn, nhưng quyền chính-
trị phải theo chính phủ bảo hộ xếp đặt. Ay cung vi thời the biến đổi
mà mình không biện đới, cho nên mình mới thành ra suy dôi. Vả lục ay

ngoại Bắc-Kỳ thi rôi laan, trong Triều thi quyền thần chuyên-chê cho nên sinh ra lầm việc kho-khấn.

Vua Đức-Tông không có con, nuôi ba người cháu làm con nuôi: trưởng là ông Đức-Đức, thứ là ông Chánh-Mông, ba là ông Dương-Thiên. Khi ngai sập mất có để lại di chiếu lập ông Đức-Đức lên ngôi và cho ông Trần-Tiên-Thành, Nguyễn-Văn-Tường, Tôn-Thát-Thuyết làm phu chính. Được ba ngày sau thì Tường và Thuyết đổi di chiếu, bỏ ông Đức-Đức mà lập em vua Đức-Tông là Lang-Quốc-Công lên làm vua. Triều thần ngó-ngác, không ai dám nói gì, chỉ quan ngũ-sử Phan-Đinh-Phùng can rằng: Tự quân chúa có tội gì mà làm sứ phê lập nhau thế thi làm sao phải lẽ. Tường và Thuyết truyền đem bắt giam ông Phan-Đinh-Phùng rồi cách chúc đuổi về.

Lang-Quốc-Công lên ngôi đặt niên hiệu là Hiệp-Hoa. Còn ông Đức-Đức thì bị đem giam. Vua Hiệp-Hoa mới lên làm vua thi quân Pháp đem tàu đánh vào cửa Thuận-An, từ ngày 15 đến 18 tháng 7 năm 1883 thi chiếm Thuận-An. Triều đình thay sứ ngay lập tức sai quan ra xin hòa. Viên toàn quyền Harmand bắt quân ta phải bái bành moi nồi rồi cung ông De Champeaux lên Huế để nghị hòa và đi đến ký kết hòa ước Quy-mùi (1883) có điều khoản nói nước Nam chịu nhận nước Pháp bảo hộ... Tứ tinh Khánh-Hoa ra đền đeo Ngang thi quyền cai trị thuộc Triều-dinh... Vua Hiệp-Hoa cũng muốn nhớ chính sách bảo hộ để yên ngôi vua, nhưng các quan có nhiều người không chịu, và lại thay Nguyễn-Văn-Tường và Tôn Thát-Thuyết chuyên chê thái quá, vua muốn dùng kè mả trù bò đi bên đổi Tường sang làm Bình-bộ Thủong-Thô và Thuyết làm Lai-bộ Thủong-Thô, để bớt quyền hành của Thuyết.

Hai người thay vua có lèng nghi, số để lâu thành va, bèn vào tàu với bà Tú-Dụ thái hậu để lập ông Dương-Thiên là con nuôi thứ ba của vua Đức-Tông, lấy niên hiệu là Kiên-Phúc, rồi bắt vua Hiệp-Hoa cho uống thuốc độc chết. Vua Hiệp-Hoa làm vua được lị tháng, sứ gọi là Phê-đê. (Trong vòng lị tháng mà đã có 3 vua: Đức-Đức, Hiệp-Hoa, Kiên-Phúc, tri vĩ)- Tường và Thuyết đã giết vua Hiệp-Hoa lại thay quan phủ chánh Trần-Tiên-Thành không theo ý mình, cũng sai người giết nốt.

Vua Kiên-Phúc lên ngôi vào đầu tháng 6, ngày mồng 6 tháng tư năm 1884 thì phải binh mạt (có chuyên nói là do Nguyên Văn Tường bí mật cho uống thuốc chết).

Vua Kiên-Phúc mạt, đang lể ra con nuôi thứ hai của vua Đức, Tông là ông Chánh Mông Kén nối ngôi. Nhưng Tường và Thuyết không muốn lập người lớn tuổi, sở minh mạt quyền, bèn chọn người em của ông Chánh Mông là ông Ứng-Lịch mới 12 tuổi, lập lên làm vua, đặt niên hiệu là Hán-Nghi.

Viên Khâm Sứ, trước đã từ giã sang cho Triều-dinh nói rằng Nam-triều có lập ai lên làm vua thì phải xin phép nước Pháp mới được. Tường và Thuyết cùi tự tiện lập vua không cho viên Khâm-sứ biết. Viên Khâm-sứ thấy vậy bèn đem 600 quan tài ngoại Bắc vào Huế bắt triều đình phải xin phép lập ông Ứng-Lịch lên làm vua. Thuyết và Tường lâm tặc xin phép bằng chữ Nôm gửi sang, viên Khâm sứ không chịu, buộc phải làm bằng chữ Nho.

Đến ngày 27 tháng sáu viên Khâm-sứ đi cửa chính vào làm lễ phong vương cho vua Hán-Nghi.

Trong lúc các quan cũ của ta còn chống đánh với quân Pháp khắp nơi thì Tường và Thuyết chuyên chẽ dù moi đường. Tháng 9 năm 1884, hai ông ấy đem ông Đức-Đức giam vào nhà tối, không cho ăn uống để cho chết doi, đến tối là thông mưu với giặc. Hai ông lại mò quan lính và lập đồn Tân-Sở ở gần Cam-Lộ thuộc tỉnh Quang-Trí, đem dò báu ngọc vân bạc ra đây, phông khi có việc gì thì đem ra dò để chống nhau với quân Pháp.

Tháng 11 năm Ất Dậu (1886) Thông-tướng De Courcy sang Bắc-Kỳ. Bấy giờ sứ hoà-ước với Tàu đã xong, De Courcy vào Huế để buộc triều đình ta phải dhiu quyền bảo-hộ. Khi đến Huế ông ta cho doi hai quan phu-chánh sang dinh Khâm-sứ (ở hữu ngạn sông Hổng) để định việc yết kiến vua Hán-Nghi. Hai ông Tường và Thuyết lúc bấy giờ còn dang lung lay quyền thế mà thấy Thông-tướng lâm sứ đường đột như vậy nên tức giận làm. Tường sang ra mặt quan Thông-tướng, còn Thuyết thì cáo bệnh không sang. De Courcy bảo binh cũng phải khieng qua.

Thuyet va Tuong thay quan Phap ra oai nhu the, phan thi tuc gian, phan thi la so, lai nhau luc bay gio moi co diem dong dat, moi nghi bung rong day la diem troi xui khiem, ben quyet y sua soan de danh nhau.

De Courcy dinh hom vao yet-kien vua Ham-Nghi thi phai mo cua chinh khong nhung la de quan nuoc Phap di ma thoi ma lai phai de ca quan linh di vao cua ky.

Trieu dinh thay trai voi quoc le, xin de thong-tuongdi cua chinh nhu su Tau ngay truoc, con quan binh thi di cua hai ben. De Courcy nhat dinh khong chiu.

Trua hom 22 thang 5-1885 cac quan o Cổ mat sang dinh Khâm Sú xin vao ban dinh cho xong vien di cua chinh, cua ben, nhung De Courcy khong tiep. Ba Tu-thai-Hau sai quan dem do lê vật sang tang Thong-Tuong cung khuoc di khong nhau.

Cac quan thay vay deu ngo ngac, khong hiem ra y tu gi ma khinh man trieu dinh nhu the. Ton-That-Thuyet cang tuc gian, thoi thi song chet cung lieu mot tran, hoa may troi co giup ke yeu hen gi chang? Va dinh den nua dem khoi su phat sung ban sang dinh kham su va danh vao don quan Phap o Mang ca.

Chiều hom ay, thong tuong De Courcy lam tiec dai cac quan Phap, tiec vua tan thi sung o trong thanh no ra roi, nhung nha xung quanh toa Kham-Sú chay. Quan Phap thay bat thinh linh nua dem quan ta danh pha nhu vay, chua biet ra lam sao, chi yen lang ma chong giu. Den sang ngay 23 moi tien danh thi quan ta thua chay. Nguyen-Van-Tuong cho nguoi vao dien tau xin ruoc vua va cac ba Thai-hau tam lanh len Khiem-Lang. Khi xa-gia ra den cua Huu thi gap Nguyen-van-Tuong doi de di ho-gia, nhung linh truyen cho Tuong o lai de thu xep moi viec. Ton-That-Thuyet dem quan den truyen ruoc xa gia quay tro ve Tuong Thi gan lang La-chu.

Lúc bay gio vuong-ton cong-tu, nguoi di ngua ke di chan, dan gian thi tre cong già, dan ba dat tre con, ai nay chay hot-hoang tim dieng tranh cha khoi binh dao, mot so dap len nhau ma chet. Xa gia den Tuong Thi nghi mot lat thi Thuyet lai giuc len duong, bao la quan Phap dang duoi theo, toi 23 xa gia nghi tai mot nguoi ba ho, sang 2h ra di den

thành Quang-Tri.

Trận đánh nhau tại Huế quân Pháp chết 16 người, 81 người bị thương. Sach Tây chép rằng quân và dân ta chết đến vài nghìn người, còn bao nhiêu khi giới, lương thực và hơn một triều tiên của đều mất cả. (Ước lượng số quân ta tại Huế lúc ấy là khoảng 10,000 người)

Nguyễn-vân-Tường ở lại, nhớ ông Giám-mục Caspary đưa ra thư với De Courcy. Thông thường hẹn cho Tường trong hai tháng phải làm thế nào cho yên mài việc. Tường viết số ra Quang-Tri xin rước xa giá trở về nhưng Thuyết đem gác không cho vua biết. Ngày 27, Thuyết nghe tin Pháp sắp đến bên rước vua lên Tân-số. Khi sắp đi vua Hàm Nghi vào lạy bà thái hậu, cảnh biệt ly, nói sâu thẳm kẽ sao cho xiết. Đến ngày 28 thì tam cung tiếp được số của Tường xin rước xa giá về Huế, nói mọi việc đã thu xếp xong rồi. Bà Từ-Dụ cho đi rước vua để cùng về Huế, nhưng tìm không biết vua ở đâu chỉ tiếp được thư của Thuyết nói là Tường phản trắc đúng có nghe lời. Các bà Thái-hậu trả về khiêm cung ngày mồng 4 tháng 6.

Tôn-thát-Thuyết ở Quang-Binh làm hịch cản vương truyền đi các nồi bồi vây dân chúng khắp mọi mèo tử Bình-Thuận ra cho đến Thanh-Hoa chỗ nào sis dân cũng nồi lên, đó cho dân bên đảo nồi loạn rồi đến đốt phá những làng có đảo.

Đến tháng 7, hết hạn hai tháng De Courcy hẹn cho Tường phải thu xếp yên mài việc, nhưng Tường không làm được bên đem ra trị tội, đây ra Côn đảo cùng với ông Tôn-thát-Đinh là thân phụ ông Tôn-thát-Thuyết.

De Courcy đây Tường đi rồi vào yết kiến bà Từ-Dụ xin lập ông Chánh Mông lên làm vua. Ngày mồng 6 tháng 8-1885, ông Chánh-Mông phải thân hành qua bên tòa Khâm-sứ làm lê thu phong rồi làm lê tan ton, đặt niên hiệu là Đồng-Khanh.

Còn Tôn-Thát-Thuyết, sau khi giao cho con trai là Tôn-thát-Thiép và ông Nguyễn-phạm-Tuân ra phò vua ở mạn Tuyên Hoá, Thuyết bỏ trại sang Tàu nói là để cầu viện, nhưng rồi chết già ở Quảng Đông.

Quân Pháp không tìm bắt được vua Hàm-Nghi. Vua Đồng-Khanh ngự giá ra Quang-Binh để chiếu dụ cũng không được, tuy lúc ấy thi quân Cản Vương quay phả khắp nơi. Sau nhớ tên Tình và tên Ngọc, hai cận vệ của vua, ra đầu thú và lính vây bắt được vua Hàm-Nghi về nộp cho Pháp

ngày 26 tháng 9-1888. Từ khi bị bắt không nói nổi gì nữa và bị đày qua Algérie, lúc bấy giờ vua Hàm-Nghi 18 tuổi.

*
* * *

"Nhát giang luồng quốc nạn phuông Thuyết
Tú nguyệt tam vuông triều bắt Tuồng"

Ngay xưa trên một con sông Huống Giang chỉ có hai nước thù nghịch đối diện nhau, một bên là tông Khâm sứ Pháp trên hướu ngầm, một bên là triều đình Huế, trên tảng ngan, mà cũng đã khôn đường thương thuyết rồi. Ngày nay (1975) cuộc chiến Việt Nam không chỉ liên hệ đến "luồng quốc" mà đến "tam, tú...quốc" thì lại càng "nan phuông thuyết". Ngày xưa trong vòng "tú nguyệt" ngôi vua thay đổi 3 lần, đã cho là triều không lành rồi. Ngày nay chỉ chừng đây "bán nguyệt" thi đã thay đổi ba vị nguyên thủy kể từ ông Thiệu tu chúc (21/l) rồi ông Huống trao quyền cho ông Minh (28/l) và đến khi ông Minh bá gối đầu hàng (30/l). Như vậy triều lại càng bất tuồng cho đất nước Việt Nam!

Nhưng nhân vật chuyên chính như Tôn-Thất-Thuyết và Nguyễn-Văn Tuồng mà tác giả đã kheo ghép tên vào cuối hai câu thơ trên, thời nay, nhưng nhân vật độc tài, độc đoán như vậy cũng không hiềm gì và lịch sử sẽ phê phán họ.

Phải chăng lịch sử là sự tái diễn nhưng lần tuồng gần giống nhau qua những diễn viên và thời đại khác nhau đó mà thôi.

Tháng 4-1979.

Ở ĐÔNG PHƯƠNG: TRONG GIA ĐÌNH, NGƯỜI CHỒNG QUYẾT ĐỊNH NHỮNG CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG, NGƯỜI VỢ QUYẾT ĐỊNH NHỮNG CÔNG VIỆC KHÔNG QUAN TRỌNG, NHỮNG NGƯỜI CHỒNG LUÔN LUÔN CẦM THẤY CHẲNG CÓ VIỆC GÌ LÀ QUAN TRỌNG CÁ.

Ở TÂY PHƯƠNG: TRONG GIA ĐÌNH, NGƯỜI VỢ QUYẾT ĐỊNH NHỮNG VIỆC KHÔNG QUAN TRỌNG NHƯ MUA NHÀ, MUA XE, XÂY HỘ TẮM V.V., NGƯỜI CHỒNG SE QUYẾT ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG NHƯ KÝ HIẾP ƯỚC BALE 1972, VIỆC HÒA GIAI CÁC CUỘC TRANH CHẤP QUỐC TẾ V.V.

THƠ



30 THÁNG TƯ VỀ

NHỚ MẸ ..

Bốn năm qua,xuân đi,xuân lại đến,
Thân lưu-vong,tui-hận ngập lòng con.
Lời đời tàn bên loài ngòm mắt xanh
Lũ lâm bạc,không tinh,quân phản-trắc.

Con nhớ Mẹ,Mẹ đi,con nhớ lâm,
Mẹ của con bên ven biển Thái Bình
Mẹ của Nam Quan biển-ải oai-linh
Mẹ của Hạ Long trung-dương hung-vi.
Mẹ của Nhị,Thái dõi giềng hông thủy
Của Hướng giang ,Ngự định trầm-tu
Của Trường sơn Nam Bắc bao-la
Của Đồng Nai,Cửu Long bảy khúc.
Của Cá-Máu mènh-mông cùng Đồng Tháp
Thảm luá vắng,vú sữa cua muôn con.

Con nhớ Mẹ
Mẹ của Huelsing Vương ngàn năm lập quốc
Mẹ của Ngô,Đinh,Lê,Lý,Trần,Lệ.
Của Nguyễn Suy,dù Nam-tiến mờ cờ-đô
Tôi đưa Mẹ bước lên đà thông-khổ.

Mẹ đã vui !
Vui với con,liết-nữ Hát Giang
Với Chi-Lăng,Tây-Kiết,Pach-Đảng
Với Đồng-Đa,Hỏa-hồng Nhật-Tảo.

Mẹ đã khô !
Mẹ khô vì loài gian Ich-Tắc
Loài Chiêu vương công rắn,rước voi
Loài Khải,Thân,liêm góit giắc Lang sa
Loài Ai-quốc,thân tâm hồng máu Mẹ.

Mẹ hối !!
Con đau khổ,Mẹ trào uất-hận
Mẹ,con,nguyên cai-biển tang-thuong.
Nguyên ngày mai,vật-dối,huy-hoàng
Con về Mẹ,Mẹ VIỆT NAM Bất-diệt.

T.G.K.

Ý-KIẾN ĐỀ-NGHỊ

&&& Anh LÊ KHẮC THÍ: Tôi có nhận được một số thư anh em, sau khi đọc Lá Thư Xuân Kỷ Mùi (số 11), anh em phát biểu nhưng cảm tưởng rất khích lệ và vui mừng khi thấy Lá Thủ Công Chánh càng ngày càng tốt đẹp về hình thức cũng như phong phú về nội dung. Anh em cũng thông cảm nhưng khó khăn của ban phụ trách gấp phải và sự chậm trễ trong việc phát hành lá thư vừa qua.

Một số anh em có một vài nhận xét rất xác đáng và đề nghị rất xây dựng như sau :

**Về việc loan tin trong Lá Thủ : nên đề đặt đối với những tin có liên quan đến anh em còn ở bên nhà. Xuất xứ những nguồn tin có khi cũng không cần ghi vào Lá Thủ, miễn là ban phụ trách biết rõ người cho tin và nguồn tin đáng tin cậy, không gây khó khăn, phiền toái cho ai. Ban phụ trách có gắng để đúng đi xa ra ngoài mục đích và tôn chỉ của Lá Thủ như đã nêu trong những số trước (số 5, 10), có tính cách một nội san của Anh em đồng nghiệp Công chánh. Muốn giữ được Lá Thủ trong tinh thần này, ban phụ trách đừng nên e ngại và nghĩ rằng tất cả bài và tin tức anh em gửi về đều phải đăng hết vào lá thư; trái lại, ban phụ trách cần xem những bài và tin không tiện đăng thì viết thư riêng cho anh ban tác giả để thông cảm, tưởng như vậy anh em cũng không buồn gì, mà lá thư sẽ được mọi người hoan hỉ, ủng hộ.

**Về việc đóng góp tài chánh cho lá thư, anh em có ý kiến là ghi rõ chi phiếu gửi về cho ai--để khỏi ngăn ngại khi định gửi ủng hộ lá thư. Về điểm này xin đề nghị là gửi cho anh Lan hay anh Ái Văn trong ban phụ trách (địa chỉ có ghi trong danh sách rồi). Đối với một số anh em chưa khi nào ủng hộ tài chánh, anh em đề nghị là viết thư riêng kèm phiếu ủng hộ để anh em gửi chi phiếu đóng góp cho lá thư. Nhìn qua phần tài chánh chắc anh em cũng thấy đang thiếu hụt. Bài vở kỳ này cũng tạm đầy đủ duy chỉ phần tài chánh không đủ để trả cho nhà in và bưu phí. Xin anh em vui lòng lì xì cho lá thư ít nhiều.

**Thay anh em miền Nam Cali. nay được tăng cường nhưng kiên tướng như anh Ái Văn, anh Tuổi... và một ban đàn anh là anh Đinh Gia Bá, có khả năng nhiều và hoàn cảnh tốt để phụ trách lá thư, nên hy vọng lá thư sẽ được lưu lại đây một thời gian nữa rồi sẽ trở lên miền Bắc Cali. để nhờ anh em trên ấy tiếp tục phụ trách.

**Một bạn nguyên ở Bộ Giao thông cũ đề nghị: Bây giờ không còn là một lá thư luân lưu như những số đầu mà đã biến thành một tập san thì nên gọi là Tập san--và đã không giới hạn số tham gia riêng cho anh em Ai hữu Công Chánh cũ, thì xin đề là Tập San Giao Thông Công Chánh, để cho các anh em khác mạnh dạn hoạt động cho tập san. Anh bạn này cũng đề nghị bỏ chủ Ái hữu. Đề nghị trên đây của anh bạn bộ Giao thông cũ, xin các bạn cho biết ý kiến đề bạn phu trách nhân hành cho những lá thư tối.

Sau hết bạn này cũng nêu nghi vấn về tác giả bài thơ "Gửi chồng con" mà anh Bửu Hiệp chú thích rõ ràng là của bà Nguyễn thị Định, mẹ vua Duy Tân. Xin anh Bửu Hiệp trả lời giùm. Ngày xưa tôi cũng có nghe nói là bài thơ này do một ông quan trong triều (không rõ tên) làm, nhưng đề tên tác giả là bà Nguyễn thị Định cho hợp với lời than thở trong bài thơ. Nhận đây tôi cũng xin hoan nghênh anh Hiệp đã sưu tầm được những tài liệu văn thơ có tính cách lịch sử và nói lên tinh thần dân tộc.

**Bác Nguyễn Xuân Đản nói là anh em đã có công xây dựng lên lá thư Công Chánh, nhở đó mà hơn 200 anh em được biết tin nhau, thật là quý lắm, không có ngành nào có khả năng làm được như vậy. Nếu không duy trì được thì uổng quá. Sau này nên có một trụ sở thường xuyên để anh em liên lạc hoặc gửi tiền ủng hộ cho tiền. Trong thư bác Đản có cho hay là "có nhận thơ bác Vinh, nay làm Giám đốc hành chánh cho hàng để qua làm việc bên Algerie (2 năm)" "Bác ấy thật tốt số, từ ngày ra trường đến nay lúc nào cũng được may mắn. Anh em mấy người được như bác". Tôi thì nghĩ rằng ông Vinh có số xuất ngoại. Ngay cõi bên nhà ông Vinh đã xuất ngoại trên 50 lần để tham dự các hội nghị quốc tế, đại diện cho Việt Nam. Nay đi cõi qua xứ người, cũng được gửi ra công tác ngoại quốc nữa.

Về đề nghị của Bác Đản, nên có một trụ sở thường xuyên, rất hay, tuy nhiên cũng chỉ có thể dùng địa chỉ của anh em phụ trách để liên lạc mà thôi vì lá thư sẽ "đổi vùng" không ở một nơi nào nhất định. Xin cảm ơn Bác Đản có nhã ý sẽ hướng dẫn chúng tôi khi qua thăm Canada ("dù rằng đã trọng tuổi," Bác Đản viết).

TIẾN TÓI VỀ VIỆC CHẠNH THỰC THANH LẬP HỘI ÁI HỮU

LE THANH TRANG

Kính thưa Quý Anh Em,

Thảm thoát mà anh em mình bỏ nhà cửa chạy giặc Cộng Sản đã bốn năm rồi! Thật là quá mau! Và là thời Ái Hữu đã đến số 12, và ngay cảng thác chắt thêm tinh ái hữu của anh em chúng mình rải rác trên khắp thế giới.

Tôi thiết nghĩ nay đã đến lúc anh em mình tiến thêm bước nữa để đi đến việc chánh thức thành lập Hội Ái Hữu. Tôi xin man phép trình bày những lý do sau đây :

1. Anh em mình cần một nguồn tài chính liên tục để nuôi dưỡng lá thư Ái Hữu. Nguồn tài chính này là một phần của niêm liêm anh em hội viên sẽ đóng. Tôi xin đề nghị niêm liêm là \$5.00. Anh em nào có khả năng ủng hộ nhiều hơn thì càng tốt. Riêng tôi, tôi xin bắt đầu ủng hộ cho lá thư (trong khi chờ đợi ý kiến anh em v/v lập Hội) mỗi tháng \$5.00, kể từ tháng tư/1979. Làm như vay để anh em phụ trách lá thư khỏi lo ngại thiếu tiền giấy mực và tiền tem.

2. Anh em chuyên viên chạy trốn Cộng Sản ngay cảng đóng, nếu Hội có sẵn một số tiền thi việc giúp đỡ anh em trong thời gian trong trại tỵ nạn sẽ mau le và có ý nghĩa hơn. Hơn nữa, Hội Ái Hữu sẽ là "Non-Profit Organization", thi có thể xin co-sponsor cho anh em cùng với một Cơ Quan Tu Thien Công Giáo hoặc Tin lành v.v.... Trước đến nay, khi được tin anh em nào chạy đến trại tỵ nạn thi moi bat dau kêu gọi anh em đóng góp giúp đỡ. Việc này kéo dài thời gian quá lâu và lại không giúp anh em đóng đủ. Cơ anh em nếu được ban bè quen biết nhiều thi được giúp đỡ nhiều, còn anh em ít được anh em biết thi không được giúp gì cả, về vật chất lẫn tinh thần.

3. Việc lập Hội "Non-Profit" sẽ giúp anh em trú được số tiền đóng góp cho Hội, sau khi Hội xin được Tax Exempt. Hơn nữa, việc trừ thuế càng quan trọng hơn nếu sau này anh em tổ chức họp mặt hàng năm.

4. Theo tôi được biết, hiện nay chánh phủ đang có ngân khoản trợ cấp cho các Hội "Non-Profit" để điều hành những chương trình giúp đỡ cho immigrant noi chung. Khi Hội được thành lập và hoạt động hưu hiệu thi việc xin trợ cấp để điều hành Hội không có gì khó khăn. Nhưng người Ban Cuba tỵ nạn sang đây đang có rất nhiều cơ quan "Non-Profit" do họ thành lập và điều hành với trợ cấp của chánh phủ để giúp cho dân họ.

Chang nhung Hoi "non-Profit" co the xin tro cap cua chanh phu ma thoi, Hoi con co the xin tro cap cua cac Foundation hay nhung co quan khac nhu United Way chang han.

5. Toi xin de nghi lay ten Hoi la :

" VIET-WORLD ARCHITECTS & ENGINEERS FRATERNITY"

Hiên tôi dang liên lac voi mot luat su o New Orleans ve the thuc lap Hoi "non-profit" va se thong bao anh em ban "charter" trong la thu kytoi. Theo loi vi Luat Su nay, theo luat le cua Louisiana, President, Vice-President, Secretary, Treasurer va Board of Directors cua Hoi khong can thiêt phai la nguoi o Louisiana, miên sao Hoi co mot Agent tai May la duoc roi. Vi vay anh em co the cu anh em trong Ban Chấp Hành o dau cung duoc va toi se la Agent cua Hoi tai day, va chiu trach nhiem voi Tieu Bang.

Trên day la nhung y kiên cuatoi. Viec anh em minh o qua xa nhau khong cho phép to chuc dai hoi de bau ban duoc. Tuy nhiên de co mot hình thức hoạt động hợp pháp, nhât là việc hoạt động cua Hoi chi co mục đích ái hữu va tuong tro, thi việc cu ngay mot Ban chấp hành de cho Hoi hoạt động cung khong co dieu gi de anh em thắc mac. Sau nay co dip to chuc dai hoi thi việc bau cu theethu tuc thường se duoc to chuc.

Kính xin anh em cho y kiên thang vetoi,toi se duc ket va trinh anh em trong la thu AHCC to. Dong thoi cung xin anh em do hoi luat le noi tieu bang anh em o coi việc lập Hoi "non-profit" ra sao.

LE THANH TRANG

4958 Savoie Court

New Orleans, Louisiana 70129

Phone: (504) 254-2474

(xin goi week-end vi ngay thường
den 10 gio dem moi co o nha)

Có nên thành lập hội Ái Hữu Công Chánh

Chúng ta qua đây cung trên 3 năm, ăn gặm hủ cái tết xa quê
hưởng và mai mốt đây, đều muốn đâu không cung sẽ trở thành công dân
Mèo mũi tết, (không biết có lao động tốt không đây?), vậy chúng ta
nên tiến thêm 1 bước nữa trong vấn đề liên lạc. Tôi muốn nói, chúng
ta nên lập hội Ái-Hữu Công-Chánh có danh nghĩa pháp nhân, bắt vụ lobi
và được sở thuế Mỹ công nhận miễn thuế lobi tức. Lúc đó anh em sẽ đóng
niêm liêm đều đều để AHCC rộng đường thi hành công tác liên kết;
hàng năm AHCC có thể tổ chức 1 loại convention để anh em có dịp gặp
nhau mà chi phí (niêm liêm + đi lại + đóng góp) được miễn thuế lobi tức.
Sô tiên anh em đóng góp chung nhau giúp các anh con ket ở Mã Lai,
Hồng Kông... cung hy vọng được miễn thuế lobi tức. Nhưng điều lobi nói
trên cung gọi là đáng kể chủ hé! Tui không có mong ước làm hội
trưởng, mà chỉ muốn anh em danh chánh ngôn thuận cho mạnh mẽ, tờ báo
AHCC (lá thỏi?) cung khỏi bị bắt buộc đi du lịch khắp xứ Mỹ tùy theo
người vô ngõ nhận lãnh công việc viết bài, in bài, phát hành v.v.,
các anh nghĩ sao?

B.S.Khiêm

-CHUYỆN CON NHÀ GIA GIÁO-

Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 18 của em. Mẹ em đồng ý để
cho em đi nhảy "đầm" với bạn bè mà không có mẹ đi theo.

Trước khi ra đi, mẹ kêu vào phòng dẫn dò : " Con à, con
đã lớn rồi vậy liệu mà giữ lấy thân nhé ! Gia đình ta từ thuở
còn ở tại quê nhà đều không có một điều gì tai tiếng cả, qua
đây, mẹ mong con ráng giữ gìn hầu giũ được tiếng tốt nghe con!
Con trai tui nó hay lời dụng lầm, nếu nó đưa con vào phòng và
leo lên trên người con thì tất cả gia đình mình sẽ bị mất danh
giá con à ! Thôi, con đủ 18 tuổi rồi, mẹ nói ít, con cũng đã
hiểu. Mẹ mong con được vui thật nhiều trong ngày sinh nhật !

Em đi chơi với bạn mãi cho đến 3 giờ khuya mới về. Mẹ còn
trần trọc trong phòng chưa ngủ, nghe tiếng chân con gái "ruộn"
đi về bên hối vong ra : " Sao con, mẹ có thể yên tâm chứ ? "

" Ô, mẹ đừng có lo. Chính con đã làm mất danh giá gia đình
của ảnh rồi ! "



GIAO CÂM THƯ ĐI TIN LẠI

ANH ĐÀO HỮU DINH

Mỗi được anh Súy chuyen cho xem các tập Công Chánh số 9, 10, 11. Gần 2 năm nay tôi chẳng được tờ Công Chánh nào, chắc anh em gửi đến cho mình ở địa chỉ cũ.

Đọc tờ báo Công Chánh, thấy gần gửi các anh em Công Chánh nhiều hơn. Cũng ước mong có một sự đổi mới khác để chúng ta có dịp mang mở kiến thức học hỏi tại xứ người về phục vụ quê hương xứ sở. Quê hương chúng ta tuy nghèo nàn, nhưng tình quê hương thâm thiết sẽ không bao giờ phai trong tâm quản.

Về việc liên lạc giữa ban Phụ Trách với các anh em khác, tôi đề nghị Lan nhắc nhở anh em có đổi địa chỉ thi thông báo cho Ban Phụ Trách với điều kiện là dùng một địa chỉ Ban Phụ Trách mà thôi, chứ không nên dùng lúc địa chỉ này lúc địa chỉ khác, vậy đề nghị giữ luôn địa chỉ của Lan, dù sau này Lan có bàn việc nhở nhóm khác phụ trách. Vẫn đề gửi báo đi nước ngoài thì nên bỏ vào bao thư, hoặc cuộn tròn lại trước khi gửi, vì tôi được anh Trương Nhữ Bích ở Pháp cho biết có nhận được báo Xuân số 11, nhưng anh ấy chỉ nhận được tờ bìa thôi, các trang trong chắc đã thất lạc ở dọc đường. Anh ấy có nhở nhắn anh em phụ trách nếu còn tờ báo Xuân thì cho anh ấy xin, anh ấy rất thích đọc để theo dõi tin tức anh em. Số dĩ tôi nêu lên vấn đề này là tờ báo anh em viết rất tốn nhiều công của, nếu không đến được tay anh em cũng uống phải không Lan. Kèm 10 dollars tiền bồi bối dinh dưỡng tờ báo. Lúc trước mình không đóng vì không biết.

*** Hy vọng sẽ sớm nhận được bài vở đóng góp của anh. Se gửi Lá Thủ trong phong bì cho các anh em ở ngoại quốc để tránh sự mất ruột như ở Pháp và Canada. Ban phụ trách chỉ mong anh em gửi cho biết các địa chỉ bạn bè đã thay đổi để cập nhật hóa, để lá thư luôn đến tay anh em, tuy nhiên sự kêu gọi anh em thông báo xác nhận địa chỉ của mình và của các anh em bạn bè mình biết đã đổi địa chỉ trong lá thư số 11 lại không được anh em đáp ứng! Số anh em xác nhận địa chỉ chỉ khoảng 20% mà thôi! Cam ơn anh đã "bồi bối dinh dưỡng" tờ báo, mong anh "nhỏ" đều đều.

ANH NGUYỄN PHƯƠNG

Tử lâu tôi muốn viết thư cho các anh trong gia đình AHCC
nhưng vì công việc học hành và sanh nhai quá bận rộn nên mãi đến
hôm nay mới viết thư cho các anh được.

Là người thuộc thế hệ đàn em của các anh, tôi thành thật
ngưỡng mộ việc làm của các anh trong nỗ lực hồi lại vòng tay của
các người trong gia đình công chánh ở vùng đất xa lạ này.

Tôi xin góp phần nhỏ \$10 gọi là ủng hộ lá thư AHCC.

**** Cám ơn anh đã nuôi dưỡng lá thư, rất mong nhận được tin
tức của anh để cùng mừng.

ANH ĐÔNG SĨ MGA

Nay tôi xin gửi Money Order \$20.00 để ủng hộ LTCC toàn
1979.

**** Xin cám ơn anh đã góp phần nuôi dưỡng lá thư. Rất mong
anh viết cho một vài bài để cho lá thư số tôi được thêm phong phú.

ANH VÕ QUỐC THÔNG

Có một điều tôi hỏi là, là có rất nhiều anh em mới thoát
được chế độ CS để qua đây, mà chưa ai viết bài để cho các anh em
khác được biết tình hình ở bên nhà ra sao, cuộc sống như thế nào,
điều kiện làm việc như thế nào. Kem theo đây xin gửi anh chỉ
phiếu của tôi đóng góp cho báo.

**** Cám ơn anh đã cho biết tin tức của một số anh em vừa đầu
tiêng EIT; đã đăng bài anh viết số này. Anh hứa sẽ viết thêm bài
về nhà, rất mong anh đóng góp dài dài. Kỳ này đã có bài về
Kiều lô sau 30/lị của anh TVT, chắc cũng phản ánh được phản ánh nào tình
hình ở nhà.

ANH NGUYỄN KHẮC CẨM

Không hiểu sao Lá Thủ Công Chánh Xứan số 11 đến tôi chỉ còn tờ bìa. Có thể vì đổi địa chỉ nên chuyển tới lui mất hết khúc ruột. Vậy nhờ anh gửi cho quyền khác theo địa chỉ mới. Nhân tiện đây, tôi cũng xin gửi theo \$5.00 U.S để góp.

**** Đã gửi lại cho anh Lá Thủ số 11, hy vọng lần này không bị mất "ruột". Anh dạo này còn "coong xuyên phinh phết" không? Anh có tin tức gì về anh bạn Công Chánh cùng học khóa 1959-1962 không và cũng làm rõ một nhès Tôn Thất của anh không? Không hiểu H.N.N. đã được "tai qua nạn khói" chưa? Anh nhớ cho biết nhé. Mối nhân thư của N.V.M. nhắc anh Cân râu đầy. Và hỏi dạo này bộ ria của anh có còn nhúc nhích mồi khi mồi phải con phát xôi không?

ANH NGUYỄN HỮU KIỀU

Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được lá thư A.H.. Cứ mỗi lần được 1 số, chúng tôi cứ mong đón nhân số kế tiếp ngay vì thấy thời gian chờ số kế tiếp quá lâu, hơn nữa mỗi kỳ có một số với lai số trang cũng ít thành chúng tôi cảm thấy thiếu. Do đó mong ban biên tập lưu ý nơi rông và gia tăng sản xuất bài công tác thêm nữa để anh em có dịp nghỉ đến nhau qua L.T.A.H. - Bình kẽm C.P.\$5.00.

**** Ban phụ trách rất muốn tăng số trang, nhưng ngắt mồi điêu là không có bài của anh em đóng góp. Vậy nếu anh gửi cho bài vở và cõi động các anh em khác viết bài thì chăc chắn Lá Thủ sẽ phong phú hơn nhiều.

ANH ĐÔ VĂN SÊN

Tôi rất vui mừng khi nghĩ đến anh em Công Chánh chúng ta có tinh thần đoàn kết rất cao, cũng như tôi rất thán phục một số anh em, mặc dù đã cao niên nhưng vẫn có tinh thần cầu tiến để lấy được M.S., P.E. của Mỹ, như anh Bành, anh Châu chẳng hạn. Điều đó càng làm cho tôi phấn khởi hơn trong việc học lại để lấy bằng ở Hoa Kỳ. Tôi đang có ý định viết lại hồi ký những ngày mất Huân long tháng 1 năm 1975, và những ngày ở tù trong Trung ương cục R cũng như những ngày ở Chí Hòa cho đến ngày tròn V.N. bằng thuyền, để cho một số anh em

đã trước biết thế nào là Công Sản. Và đồng thời để cho anh em thấy rõ bộ mặt giả ân giả nghĩa của chúng. Nhưng hiện nay tôi đang học lại để chuẩn bị Fall Semester trở lại trường nên bận quá. Có lẽ lúa nào đó tôi sẽ viết và gửi cho anh đăng vào lá thư.

Sau đây tôi xin đóng góp \$5 vào lá thư để nuôi dưỡng nó. 1 món ăn tinh thần rất khó kiếm ở xứ Cờ Hoa này.

**** Rất mong nhận được các bài vở của anh, anh nhớ viết nhé.
Chúc anh sớm thành đạt.

Chân thành cảm ơn anh đã trả lời và chia sẻ với tôi.

ANH NGÔ TRONG CÁC

... Tiền đây tôi xin gửi ngân phiếu \$10 gọi là đóng góp
cùng anh em. Mong có dịp qua Cali gặp anh.

**** Lâu nay anh có tin gì của anh N.T.A. không? Nhớ cho anh em
biết nhé! Chỉ dã manh hay vẫn còn lai rai bác sĩ, rất mong nhận
được tin vui của anh.

ANH TRƯỜNG MINH VIỆN

Tôi rất mừng khi nhận được L.T.A.H.C.C. Xuân Ký-Mui, nhớ đó
được dịp biệt quý anh và các bạn trong gia đình Công Chánh. Xin gửi
đến anh chi phiếu 10\$ để ủng hộ Lá Thủ.

**** Cám ơn anh đã nuôi dưỡng Lá Thủ. Bạn phụ trách mong rằng số
12 này có 1 vài bài bổ ích cho anh trong việc soạn thi E.I.T. Anh nhớ
cho Lá Thủ biết tin thi đấu nhé! (Khi nhận được địa chỉ của anh do anh
T.M.C. cho, B.P.T. đã gửi theo địa chỉ ở Market Street, nay lại gửi
thêm số 11 cho anh ở địa chỉ mới.)

ANH ĐỘNG SĨ KHIẾM

Quên lửng là báo cản \$ mới ra được. Gởi đây 20\$ để đóng góp.

**** Xin cảm ơn anh đã đóng góp cả bài vở lần tài chánh cho L.T.
Ký này có bài của anh L.T.T. cũng bàn về việc thành lập A.H.C.C., hy
vọng năm nay sẽ thành lập được hội của chúng ta.

ANH PHAM TAN YEN

Rất cảm ơn về việc gửi rất đều đặn L.T.A.H.C.C.. Xin gửi đến quý anh một ít tiền tem. Kính chúc anh, mọi người thành công lớn.

**** Thầy anh viết cho lá thư trên giấy có entête là Cao Nguyên Oriental Foods, không hiểu anh đổi nghề hay là thêm nghề tay trái, vậy anh nhớ tin cho biết nhé. Chúc anh gặt hái được nhiều thành công.

ANH PHAM VIET AI

Chúng tôi xin cảm ơn Lá Thủ đã giới thiệu bốn tiệm với các ai hữu gần xa. Vì thời giờ eo hẹp và công việc bế bận quanh năm nên xin các anh thông qua cho tôi về việc bài vở cho Lá Thủ. Tiền đây, tôi xin gửi 50 dollars để ủng hộ Lá Thủ Công Chánh cho mỗi ngày một cài tiền.

**** Trước hết xin cảm ơn anh chỉ đã góp phần tài chính cho Lá Thủ. Kỳ tổ chức buổi họp mặt Tết vừa qua không đi được gặp anh chỉ, vậy anh chỉ phải "make-up" nhé! Nghe anh nói sắp mở 1 Supermarket để nổ mày nở mặt hòn, chúc anh chỉ được thành công và nhớ khi gặp các Ái Hữu Công Chánh thì tăng thêm 1 tí mắm Thái để cho "đậm đà" bữa cơm.

ANH NGUYEN QUY HAO

Tôi đã học xong, ra trường và đi làm tại Houston, Texas. Làm Sanitary Engineer cho City Hall, việc cũng nhận chỉ tôi ít lương. Xin anh và các bạn thứ lỗi vì tôi bị lạc mất địa chỉ của báo C.C.. Nếu tiên, xin anh gửi cho tôi các Đặc Sản Ái Hữu C.C. để có dịp liên lạc với anh em.

**** Đã gửi số 11 theo địa chỉ anh cho, hy vọng đã đến được tay anh; nghe anh đã dấu E.I.T. khóa 11-78 vừa qua. Xin chúc mừng anh.

ANH BUI QUANG HANH

Đính kèm chi phiếu 10 dollars ủng hộ L.T.A.H.C.C.

**** Xin cảm ơn anh đã bồi bổ cho Lá Thủ, và mong sẽ nhận được đóng góp về bài vở của anh trong số tới.

ANH HỒ NHỰT TÂN

Rất hân hạnh được biết qua sự giới thiệu của anh bạn tôi. Tôi cũng là một sinh viên Trường Cao Đẳng Công Chánh Phú Tho (Ancien Regime 57). Tôi rất mong được biết tin về Hội Ái Hữu Công Chánh tại Hoa Kỳ. Tôi vừa mới trốn khỏi Việt Nam và được qua Mỹ đầu năm 1978. Vậy xin Anh giúp tôi biết các chi tiết về kỳ thi EIT.

**** Đã gửi ngay lá thư cho Anh khi được thông báo. Về việc Hội AHCC tại Hoa Kỳ thì đến nay vẫn chưa có, kỳ này có ý kiến của Anh LTT và DSK nói về việc thành lập Hội, hy vọng sẽ được anh em cho nhiều ý kiến để sớm tiến đến việc thành lập Hội. Về kỳ thi EIT, kỳ này có 1 bài viết về cách thi của Anh AV (cũng mới qua Mỹ trước Anh một tháng), hy vọng cũng giúp Anh một số khái niệm hữu ích. Rất mong sớm nhận được tin Anh thi đậu.

ANH LƯU THẾ ÁI

-Đã bốn, năm tháng tôi không nhận được Lá Thủ Công Chánh, số có điều gì trắc trở trong Hội Ái Hữu chúng ta, tôi có hỏi tin Ông Nguyễn Manh Hoan thì được biết là không có điều gì trắc trở cả. Vậy xin tin Ông hay là tôi đã được tới lá thư số 9. Từ số 10 trở đi thì chưa được. Cùng với trường hợp như tôi, Ông Nguyễn Xuân Đan và Ông Nguyễn Ngọc Khiêm (địa chỉ cũ) cũng chưa nhận được Lá Thủ Công Chánh như tôi. Kỳ tới, tôi sẽ gửi ít tiền cho Hội để chi phí cho tiền gửi. Ở đây, vì đã nhiều tuổi (80) nên không được tiền phụ cấp gì (không như bên Mỹ)

***** Ban phụ trách đã gửi các lá thư số 10 và 11 theo các địa chỉ như của Anh cho, không hiểu sao lại bị thất lạc cả 3 Anh như vậy. Đã gửi lại cho các Anh, hy vọng các Anh đã nhận được đủ các số 10 và 11 và số này luôn. Rất mong tin các Anh cho biết.

ANH VŨ NGỌC CĂN

Tôi xin gửi kèm theo đây một chi phiếu 30\$US để đóng góp vào các chi phí cho "Lá Thủ Công Chánh" của chúng ta. Tôi vẫn nhận được thường xuyên lá thư trên và rất thích thú đọc tất cả mọi bài của anh em viết, và luôn cầu mong cho Lá Thủ Công Chánh của chúng ta luôn vững mạnh để giữ mối liên lạc mật thiết với tất cả các anh em Công Chánh nời hải ngoại này.

***** BPT rất mong nhận được tin tức của anh em Công Chánh tại Canada, vây

Anh có thể cho biết một số tin tức không? Anh có nhận được tin tức gì của Anh TTN (nguyên Giám Đốc Thủy Nông) không? Cám ơn Anh đã đóng góp vào chí phí Lá Thủ, mong sẽ nhận được các đóng góp bài vở của Anh.

trốn khỏi Việt Nam và di cư qua Mỹ đầu năm 1978. Vậy xin Anh giúp tôi biết

các chi tiết về kinh phí để trốn thoát và tan rã gia đình sau khi rời quê nhà

ANH NGUYỄN QUANG DI

***** Anh phone xuống cho V để thông báo là Anh đã gửi bài cho Anh NMH

trước khi nhận thư của V mà Anh bắt phải đoán là ai ở đâu giây, để rồi Anh

bắt ngạc nhiên vì bị đoán trúng !! Anh có sở tài nghe phone của V không?

Đúng 4 năm mỗi nghe lại được giọng của Anh mà nhận ra ngay lập tức, không

bắt Anh phải trả tiền long distance lâu, thì bù lại Anh phải gửi bài dài hồn

nhé ! Mau quá phải không Anh : mỗi ngày nào mà nay đã 4 năm trôi rồi. Anh

hứa là hè se Nam du một chuyến, mong gặp lại Anh tại Cali để cùng nhau làm

một chầu "mình ngõ nó đôi J, ai de nó đôi xi" nhé ! Ký này thi nhất định

phải lột dân Ca na diễn cho sạch mới cho về đó. Thủ Công Chánh, số có điều

ANH TRỊNH HỮU DŨC giáp ranh với A Hủ chung ta, tôi có hỏi tin Ông Nguyễn Manh Hoan

thì được biết là Ông có điều gì trước cả. Vậy xin tin Ông hay là tôi

Tôn Thất Ngo hồi 1977, bấy giờ lại có dịp viết thư cho anh ở cái

núi tên Ông Nguyễn Xuân Phan và Ông Nguyễn Ngọc Khiêm (địa chỉ cũ) cung chúa

xứ cờ hoa này. Kể ra trái đất cung tròn thật.

nhận được Lá Thủ Công Chánh nhí tôi. Ký tôi, tôi sẽ gửi ít tiền cho Hội để

Mỗi ngày nào gặp nhau ở Bồ Công Chánh nói ban giây anh

chi phí cho tiền gửi, và vì đã nhiều tuổi (60) nên không được tiền như

ngành công chánh thúc tinh và ra đi và đã thành công. Một điều đáng

quý là qua lá thư A Hủ Công Chánh, anh em lại được biết tin nhau

về nhau hơn nữa. Đọc tiếng Mỹ nhiều cũng chán, đọc tiếng Việt thấy

vui hơn mà đọc lá thư ái-hữu công-chánh lại thú bồn hết. Do đó, xin

đóng góp \$10.00 để tiền sức cho tờ báo và hứa sẽ gửi bài vở về cho

ban biên tập để giúp vui.

Tôi mới được tin của một người quen ở Pulau Tengah, nơi

tôi đã tỵ nạn bốn tháng, cho biết là anh Bùi Thành Đường, trước làm

ở Nha Cán Cứ Hàng Không, đã cùng gia đình trốn khỏi VN và dang ty vào các

nạn tại đây. Vậy xin thông báo để tiện liên lạc.

Tôi vẫn nhận được thường xuyên

lá thư trên và rất tiếc là đọc tất cả mọi bài của anh em viết, và luôn cầu

chí của tôi tới các anh để bác nhịp cầu công chánh.

**** Xin cảm ơn anh đã cho tin của anh Bùi Thành Đường, và nuôi

dưỡng lá thư. Anh có thể giúp cho anh em ở đây biết về cuộc sống của

anh em CC cũng như tình trạng của Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Tho hiện nay.

Rất mong nhận được tin án cũ của anh.

*Anh NGUYỄN MANH HOÀN : Chuyên đến chúc lá thư của lão đồng nghiệp Lưu Thế Ái cho biết đã lâu không nhận được Lá Thờ Công Chánh. (....). Mọi người khát khao chờ đợi số Xuân Kỷ Mùi, nó không đến? nó sẽ đến? bao giờ nhận được? Thê rồi Xuân Kỷ Mùi tuy qua, thủ Công Chánh đến sau làm cho ai này có cảm tưởng ăn 2 cái Tết Kỷ Mùi: một Tết Nguyên Đán rồi sau thường thức nhưng bài vở đầy thô Xuân trong số 11. (...). Chú cô gắng cùng các bạn miền Nam Cali tiếp tục ít lâu nữa. Số 12 các bạn không thể gán cho ai được đâu! Có lẽ Avril này các bạn sẽ họp mặt nhau nhẹt sẽ bàn về Lá Thờ Tết sau.

*** Xin cảm ơn anh đã cho biết có bạn đã không nhận được các Lá Thờ. Đã có gửi ngay thêm một lần nữa cho các bạn nào viết về ban phụ trách. Riêng về việc số báo Xuân ra chậm làm các bạn trông đợi, trong số 11, Ban Phụ Trách đã có lời xin lỗi, và có nêu rõ lý do, nhưng không vì thế mà có thể xí xóa lỗi lầm này một cách dễ dàng như vậy được. Bởi vậy nên Lá Thờ này đến tay các bạn chỉ cách số 11 khoảng độ 2 tháng hơn thôi: đây là một sự cố gắng để đến bù lại lỗi ra chậm số báo Xuân Kỷ Mùi. Theo ý anh viết trong thơ thì có lẽ các anh miền Bắc Cali có ý định sẽ lanh lǎm số báo Xuân tới, như vậy có nghĩa là các anh em miền Nam lại phải rảng lǎm số báo 13! Thời thi cũng rảng chủ biết lǎm sao hồn. Chỉ mong các anh em giúp đỡ thêm bài vở hứa Lá Thờ được phong phú hơn, cũng như các anh em khi nào không nhận được Lá Thờ thì xin liên lạc hoặc với bạn bè để xem thử Lá Thờ có bị thất lạc không, rồi cho Ban Phụ Trách biết để gửi thêm, đồng thời nếu biết có anh em bè bạn nào thay đổi địa chỉ hoặc có chuyển biến công danh hay có tin tức gì thì gửi cho Lá Thủ hứa các anh em khác đều được biết.

*Anh LƯU THẾ ÁI : Đã lâu chúng tôi không nhận được Lá Thờ Công Chánh. Các anh Nguyễn xuân Đán, Nguyễn ngọc Khiêm ở Ottawa cũng không có ai nhận được cả. Có sự bất trắc xảy ra chăng? Hay là Ai Hữu chúng mình sắp rồi?

*** Thật không hiểu tai sau mà cả 3 anh ở Canada lại đều không nhận các số Lá Thờ trước? Nếu các anh không hỏi thì cũng tưởng các anh có nhận đủ rồi. Chúng tôi đã cho gửi lại rồi, hy vọng sẽ đến tay các anh. Còn Ai Hữu Công Chánh chắc sẽ rất bền và dai, nên có thể nói là vẫn còn mãi!

*Anh TÔN THẤT QUỲNH TIÊU : Xin cảm ơn anh đã gửi tờ Ái Hữu Công Chánh số 10 cho chúng tôi (qua lời yêu cầu của anh Hồ Đắc Cao) , rất mong nhận các số kế tiếp. Cho chúng tôi gửi lời thăm đến các gia đình anh Lê Khắc Thí và anh Bùu Hạp , cùng các anh chị khác trong A.H.C.C. Xin gửi kèm chi phiếu 10\$.

***Thật là có lời ngay : kỹ trước biết địa chỉ của anh Hồ Đắc Cao , chúng tôi gửi số 10 là được anh Cao ủng hộ 10\$ và cho biết địa chỉ của anh . Và lại được anh ủng hộ ngay để nuôi dưỡng Lá Thủ. Xin cảm ơn anh. Nghe anh Cao nói là anh có ý định đổi về Cali phải không ? Mong có ngày gặp anh tại Cali.

*Anh NGUYỄN HƯÚ THO : Tôi đã đổi địa chỉ từ hơn một năm nay , sau khi đổi tôi có viết thư cho anh TDH để thông báo. Có lẽ thất lạc thư sao đó , xin ghi lại địa chỉ mới để anh cho cập nhật giùm. Tôi có liên lạc với anh Lý Bình và nói chuyện với anh Bảo tự Nam nên được biết các anh đã ra được số 10 và 11. Tôi không nhận được các số này , vậy nếu còn và không trả ngại thì xin anh vui lòng gửi cho để được đọc cung . (và tôi cũng muốn giữ đủ collection nữa). Xin đính kèm chi phiếu để góp phần vào chi phí Lá Thủ.

***Chúng tôi đã có gửi các số 10 và 11 theo địa chỉ mới của anh rồi và cũng đã cập nhật địa chỉ của anh. Thật là kỳ vì số 10 được gửi 1st class thi trên nguyen tắc sẽ được chuyển theo địa chỉ của anh mới phải. Như vậy có thể là anh đã đổi từ lâu nên Bùu Điện không chuyển tiếp chăng ? Và họ lai cung chảng tra lại cho chúng tôi nữa , thành thật cảm ơn anh đã nuôi dưỡng lá thủ của chúng ta.

*Anh ĐƯƠNG HỒNG QUY : Xin thông báo địa chỉ của anh Lê Ngọc Thạch.

***Cám ơn anh đã cho biết địa chỉ mới của anh LNT , đã ghi vào bảng bô túc rồi. Lá Thủ số 11 gửi cho anh LNT theo địa chỉ cũ không hiểu đã được đến tay người nhận chưa. Vì vậy chúng tôi chưa gửi lại số 11 cho anh LNT , hy vọng số này đến tay anh T. thì lúc đó anh T. sẽ cho biết và sẽ gửi số 11 sau nếu chưa nhận. Kỷ trước Tết , anh chị có xuống Cali này chơi và để xem xét tình hình , không hiểu anh chị dự định ra sao ? Nếu định "mu" thi xin "mu" sớm để còn về đây đi lên Las Vegas "kiêm chát" như kỷ vừa qua đi với gia đình 2 anh T. và V. !

*Anh NGUYỄN VĂN BẦNH Nhờ anh cho biết California có chấp nhận P.E. của các Tiểu Bang khác không? Tôi có ý đòi về California sống và tìm việc làm cho đồng lương khá hơn, nhưng trước khi quyết định, tôi muốn apply với California State Board để có sẵn P.E. của tiểu bang này, khi sang đó, mang thân đi tìm việc thì dễ dàng hơn. Bên này tôi làm với City of Montgomery, lương bỗng C.E.III thấp quá. Với tuổi 51 rồi, xác thân đi tìm việc làm chắc cũng khó khăn lắm. Bốn năm sang đây, mõi 2 lần, thi 2 cử (EIT & PE) để cho mọi việc được xong, có dịp tìm lương khá, mà nay tưởng lai thay như cắn rứt. Tôi định phá canh này là nhờ anh đỡ hối về vụ P.E. Anh quyết định rời Helena sớm là một việc làm rất hay nếu không, hay chậm như tôi, thì phải bị nhiều niú kéo như nhà cửa, con cái học hành, bạn bè quen thuộc.

Tôi nghiệp anh chị Trần bát Nhủng đã chạy cùng một lượt với các anh Quý, Cần, Ngân mà hiện giờ còn ở Mã Lai. Anh than thở quá, bị đá qua đá lại để phải xin vô Úc, Pháp, Canada. Anh NHÜNG thi quyết chí vào Mỹ để dung thân. Anh kêu cứu thiếu thốn mọi bề. Tôi mong ước các ái hữu sẽ thâu dùm tình cảnh của gia đình anh Nhủng mà nhiều ít giúp cho anh như đã từng giúp cho anh Nguyễn Đăng Thịnh hồi buổi đâu.

*** Trước hết là việc của anh: Nếu đã có P.E. của State khác rồi (phải đâu cả 2 kỳ thi EIT & P.E.) thì viết đơn cho Board, phải kèm 60\$ lệ phí và 4 references, họ sẽ cứu xét rồi gửi cho bài thi ở nhà (Tôi Cũng đang dự định nộp đơn để làm registration tại California, vì tôi có P.E. tại Montana, vì đang bận lo Lá Thủ này cho xong nên chưa nộp đơn, tôi hiện có mẫu đơn và sẽ gửi ngay cho anh). Hình như bài thi sẽ gồm một số câu về Earthquake và Surveying thì phải, trong số 10, không biết anh nào nói như vậy. Khi nào tôi nhận được bài thi, tôi sẽ cố gắng ghi lại kinh nghiệm này vì có rất nhiều anh em cũng muốn đổi về California. Về đây đi anh! Tìm việc thi có số chử không có tài giỏi gì cả! Nếu quyết định về thì anh nên về vào khoảng hè để tiện việc học hành cho mấy em (Anh Thi cũng sẽ về đây hè này đó, anh Quý thi tháng sau, anh em Kiều Lô mình quanh quẩn ở đây khá đông, còn các anh em khác thì thiếu gì, anh không lo thiếu bạn bè.)

Về việc anh Nhủng bị Ông Gettier tru thi thiết là đai xui! Tuy nhiên cứ o lý tại trại thi sẽ có ngày đi được, và lại mình đã tin có số mạng thì chẳng việc gì phải ngại (Anh Quý chắc đang

cười tôi vì không ngờ tôi lại luôn nói về số mạng !) . Theo thơ của anh LTT và anh TVT thì hiện nay không liên lạc được với anh TBN , nên không hiểu làm sao để giúp đỡ . Ban Phụ Trách mong các anh em giúp đỡ cho anh TBN đang gặp khó khăn, Và xin gởi về cho anh Nguyễn Văn Bành .

*Anh TRẦN VĂN TUỔI

...Dù phiêu bạt nơi đâu, anh em Công Chánh khi gặp lại nhau, sự liên hệ vẫn còn và càng khắt chặt...

...Khi mới lên đảo tỵ nạn Pulau Tengah, tôi gặp ngay "nhóm" 4 anh Quỳ-Căn-Ngân-Nhưng." Các anh chị vẫn nhận ra tôi. Thời giờ thoát khỏi những buổi tối hàn huyên cùng các anh chị trên đảo và những ngày thử đi thử lại với nhiều "chiêu cǒ" của các anh Bành, Trang, Văn, Tâm...

...Mùa giở sau khi đến đất Mỹ trong đêm 12-12-1978, tôi đã được Hội tang i cuồn từ điện Việt-Anh Anh-Viet Nguyen Van Khon. Các anh Văn-Thi-Giác-Kiệu-Phuc-Quỳ-Tâm-Mai đã mau mắn thăm hỏi. Nhờ lá thư Công Chánh mà một số bạn hữu khác biết thêm địa chỉ và anh em lại có dịp tâm tình sau bao ngày xa cách và sau bao truyền đồi thay.

...Thấy anh em Công Chánh qua bên đây, người nào cũng tang tiền về học vẫn làm tôi cũng cảm thấy tuổi già nhưng còn nhựa sống nên cũng bắt đầu học lại ngành kỹ thuật thuận tay dưới sự ủng hộ của bạn bè và trong niềm hân hoan "dâu trê còn hồn không."

*** Cám ơn anh đã cho bài về Kieu Lô sau ngày 30-4-1975, đã cho đăng trong số 12 này. Mong anh sẽ cho các anh em ở đây biết thêm về tình hình của các bạn bè còn ở lại trong các bài kế tiếp. Nghe anh đã thi E.I.T. kỳ tháng 4-79 vừa qua, xin chúc anh sớm được tin thi đậu. Khi nào có tin vui, nhớ cho Lá Thủ rõ nhé!

ANH NGUYỄN DUY TÂM

Gửi kèm chi phiếu 10 đồng ủng hộ lá thủ và địa chỉ anh Phạm Bội Hoàn.

**** Cám ơn anh đã cho địa chỉ anh Hoàn (anh PBH là kỹ sư Bia chánh khóa 1961-1965) và nuôi dưỡng lá thư. Anh mới đổi job làm cho City chaper nhàn hơn là làm cho hàng tu. Hy vọng sớm nhận được tin anh thi đậu P.E. kỳ tháng tư 79. Và chúc anh học cho xong Master sớm để bà xã hài lòng.

MỪNG ANH HOÀN

70 tuổi

Mừng anh tuổi thọ đúng bảy mươi,
Sức khỏe xem chừng vẫn tốt tuổi,
Gia đình hạnh phúc đổi bên đù,
Gã cưới năm qua được mây người.
Phuơng Toàn nước ngọt đâu cõi nhỉ,
Thưởng-viện đổi khi ngâm lại cưới,
Đất khách dãy công chǎm Aí-huú
Phó anh việc ấy ráng làm chỗi.

BÙU HIỆP

● HỌA

NGUYỄN MẠNH HOÀN

Thâm thoát nay đã tho bay mươi
Bốn ba hai ngoại chẳng vui tuổi
Nó Nước khôn đèn, cam tuối phản
Ôn Nhà khó trả, phải nhớ người (1)
Thật thế ly hương, ta than khóc
Huyền hoang vong quốc, họ chê cuối
Nam qua tháng lại trông mong đợi
Cuộc thế xay vân chẳng phải chỗi

Tuổi tho năm nay tờ bay mươi
Mày râu mai tóc vẫn xanh tuổi
Hợp mặt cung Trưởng đồng dù ban
Đua nhau chiếm bằng biết bao người
Tuổi tác riêng ta không cõi lúc
Tiền già hiên Cụ đến ngâm cuối (1)
Ngày ngày lái xe đi khắp neô
Vui Xứ Cố Huê lầm thú chỗi

(1) Ông Xứ Cố Huê, các vị cao niên từ 65 tuổi trở lên đều
được hưởng tiền SSI/SSP đến lúc ngâm cuối nỗi chán suối

Mừng Ái-hữu NGUYỄN MẠNH HOÀN

trung thơ

Mừng Anh thân-hữu bắc Ca-Li
Thất thập niên du, quã thất chí.
Kiều Lộ thấp cao thời niền-thiếu
Thượng Bàn ngang dọc, buổi lao-suy.
Thân Yến-Anh, Tân, Khởi lướt-thao
Vóc Bình-Trong, Tôn, Ngô tái-trí
Xuyên són-khé, thành-tâm hối chí
Nuôi sao, nâng khéo, mách giüm dì.
T.G.K.

VUI CUỒI GIÂY PHÚT

CHUYỆN TÙ ĐỨC TAM TÔNG
(hay chuyện tếu giữa hai chàng di-tản)

Di-tản A- Anh xem, xu'ta bốn ngàn năm vẫn-hiên, tam tōng, tú đúc
nên-tảng mỹ-tục thuận-phong. Sông nòi đây, phong-hóa
suy-dỗi, buồn thê-sự.

Di-tản B- Anh lạc-hậu thế! Cờ bông vẫn-minh ra phết, tam tōng
tú đúc có dư. Không biết thi cầm mõm. Lòn-chón cao-bồi
cho ăn đầm.

Di-tản A- Đâu náo?

Di-tản B- Nay, nay nhẹ : Tam tōng : Nhất tōng đô-la
Nhì tōng xé-hop,
Ba tōng con chó.....đức

Di-tản A- Cõn đúc Lang-quân?

Di-tản B- Đức Lang-quân tòng thư Bôn, dò lā nguyên-tắc ngõm cái
cờ hoa. Lộn-xộn cho de, cõm, phông-hor luôn săn có.

Di-tản A- Thôi, tam đúc. Cõn tú đúc?

Di-tản B- Màn này hỏi rắc-rối. Số lā lúc Đức Không xuất-cảng,
đạo-lý cũa Ngai, không rõ sao chữ tú thành ra chữ tú.
Loài ngõm vốn dòng máy-móc, áp-dụng đúng hóa-dồn:
Do đó ĐỨC từ toàn ban, nên ngõm cái chỉ cõn lá đúc...
công
T.G.K.

SINH HOẠT NỘI BỘ

Do sáng-kiến của Anh Ái-Văn và Anh Nguyễn-Văn-Hiển, một buổi họp mặt tất niên của AHCC vùng Nam Cali đã được tổ chức tại nhà Anh Đỗ-Đinh-Phúc, số 1121 El Camino Dr. Costa Mesa.



Anh em Công-Chánh đang hàn huyên

Các AHCC và gia-đình tham-dự khá đông. Hiện-diện có các Anh Bửu-Hap, Anh Nguyên, gia-đình Anh Nam từ Los Angeles, gia-đình Anh Lộc (Đặng Đào), gia-đình Anh Lộc (Cao Hoàng) từ Long Beach; gia-đình Anh Tuổi, Anh Ái-Văn từ Fullerton; gia-đình các Anh Lân, Anh Hiển từ Santa Ana; gia-đình Anh Khiêm từ Pasadena; gia-đình Anh Đồng, Anh Mai từ Laguna Beach.

Anh em tuy ở cách nhau không bao xa, nhưng ít có dịp gặp gỡ; nay có dịp gặp nhau rất là vui-vẻ. Đặc biệt gia-đình Anh Đặng-Đào-Lộc và gia-đình Anh Trần-Văn-Tuổi vừa về Việt-Nam sang. Anh Tuổi nói qua tới đây gặp lại Anh Em Anh mới thuộc "tuổi" (khoe re), và Anh Lộc mới thuộc có "lộc" (dollars). Chị Lộc gặp Chị Khiêm, 2 chị cùng hé lén vì mừng rỡ (bạn cũ); Anh Khiêm bắt tay Anh Lộc vừa cưới vừa chia d.m. sao mày qua nói, mừng cho mày (cùng lớp).

Các Anh Chị chuyên trồ rất vui vẻ, bàn bạc việc làm ăn, học hành, nhà cửa và bàn việc xiết chất gia-dinh AHCC thêm nữa, đi xa hòn là lá thủ AHCC.



Mỗi bà chị AHCC đều đem đến một món sủ trưởng, bởi thế các Professional Eater (cũng PE nhưng không phải thi) được dịp ăn rất nhiều món khác nhau, tất cả đều rất ngon.



Người tuồng thuật không biết tên các món đó, nếu nhớ được sẽ ^{kết} tra cho các AH bón phởng thèm chơi... (rất tiếc) .



Vui nhất là các em AHCC chưa gặp nhau bao giờ mà vui đùa như bạn thân. Mỗi em AHCC tham dự đều góp một gói quà, tất cả đều được để chung, do Ái-Hữu Nam và Văn Đánh số. Em nào bốc được số nào thì trao cho Anh Bửu Hợp, và Anh Nguyễn lấy gói quà đánh số đó trao cho. Từ em AH. 16 tuổi (con Anh Lộc) tới em AH. 3 tháng (con Anh Lan) đều có một gói quà cầm tay rất là vui vẻ. Đặc-biệt không có em nào rút nhầm gói quà do chính mình mang lại.



(xem tiếp trang 50)

ææ ØØ AI CẬP !!?? huyền bí BΞ&

ĐỒNG SĨ KHIÊM

Đi Ai-Cập về, đọc tờ AHCC số 10 mới biết rằng mình không phải là người đi cũ duy nhất phải tha hương cầu thực, mà cũng còn một số anh em C.C. khác ở Jordan, Zaire v.v... Sau đây là một số kỷ niệm vui buồn ở xứ Kim-Tự-Tháp, tôi xin kể ra để anh em đọc cho vui.

Tôi được hàng cự qua Alexandrie, Ai-Cập làm Project Manager cho một công tác cấp thủy do Ngân Hàng Quốc Tế tài trợ ngoại tệ. Alexandrie lối 2.5 triệu dân, ở dọc bờ Địa Trung Hải. Cả một thành phố mà chỉ có vào lối ba người da vàng, trong đó tôi là một. Trung-Công có một lãnh-sự-quán nhưng không khi nào tôi thấy một xêng xáng lòi mặt ra cửa sứ-quán cả. Báo chí Ai-Cập nói đến Việt-Nam khá nhiều nhưng không ai biết Việt-Nam ở mày và tôi được gán cho quốc tịch con cháu Phù-Tang! Lúc đầu tôi còn ráng giải thích nhưng riết rồi tôi cũng phải nhận là mình Japanese (!) mà tên là Datsun cho nó yên cái thân! Quán ăn thì bán đồ ăn Tây và còn muôn ăn đồ ănTau thị tháp được tìm không ra, nước mắm thì khỏi nói, phải gửi từ Mỹ qua. Người Ai-Cập trông mặt mày rất dữ tợn, mặt giống như các tài tử xin đóng vai kháng chiến giải phóng Palestine' nhưng họ rất than thiện và tình cảm (cũng như phần đông dân Á-đông). Quốc giáo là Islam nên Mosque rất nhiều, chỗ nào cũng có, mỗi Mosque đều có gắn máy phóng thanh kêu gọi dân chúng đọc kinh (một ngày 6 lần). Tôi giờ đọc kinh, thành phố vốn đã ôn lại ào thêm, không khác chi khu chợ Bên Thành vào các ngày bán khô nai, khô cá thiêu. Kim-Tự-Tháp được thương mại hóa. Chung quanh Kim-Tự-Tháp đều có những người gá cho thuê lừa, ngựa, lạc đà để cởi và chụp hình. Du khách nào cũng bị hốt to, nhưng một đồi bị một lầm nên chỉ ai cũng nhào vô để bị làm tiền. Chun vó Kim-Tự-Tháp băng đường hầm chật hẹp, leo gần đèn sum bà chè để đến phòng chôn cất và thấy một cái hòm đá trống rỗng vì bao nhiêu đồ đạc đã được đổi về viện bảo tàng(!) Minh phải phục là cách đây mấy ngàn năm, đồ nghề không có mà người thợ Ai-Cập đã đúc đẽo được đá nhám cương (granite) một cách khéo léo như thợ mộc.

Chuyện Ai-Cập dài dài nói không hết. Ai muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với tui.

BAI TOÁN ĐẦU TIÊN KHI TÔI HỌC NGHỀ TRƯỜNG TIỀN

Hoàng ngọc Ân

Đầu bài: A và B nằm trên đường kính của vòng tâm O : OA = OB. M là điểm bất kỳ trên vòng tròn. MA cắt vòng tại P; MB cắt vòng tại Q và MO cắt vòng tại T. PQ cắt đường kính OB tại S. Chứng minh ST thẳng góc với MT (góc STM là góc vuông)

Giai : Từ K điểm giữa của dây PQ (1)

Vẽ OK, ta có $\widehat{SKO} = 90^\circ$

(Ghi chú : Nếu chứng minh từ giác OKTS nội tiếp được, ta sẽ có $\widehat{STO} = 90^\circ$)

Từ Q vẽ RQ//AB cắt OT ở N; vì
OA = OB, ta có NR = NQ (2)

Do (1) và (2) ta có NK//PR hay PM

Suy ra các góc đồng vị bằng nhau

$$\widehat{PMT} = \widehat{KNT} \quad (3)$$

Trong vòng tròn O ta có :

$$\widehat{PMT} = \widehat{PQT} = \widehat{KQT} \quad (4)$$

Do (3) và (4) ta có : $\widehat{KNT} = \widehat{KQT}$ nên tứ giác QNKT nội tiếp được
và cho ta :

$$\widehat{KQN} = \widehat{KTN} \text{ hay là } \widehat{KTO} \quad (5)$$

$$\text{Vì } RQ//CD \text{ nên } \widehat{KQN} = \widehat{KSO} \quad (6)$$

Do (5) và (6) ta có thể viết $\widehat{KTO} = \widehat{KSO}$
nên tứ giác OKTS nội tiếp được và $\widehat{STO} = \widehat{SKO}$

Suy ra kết luận : $\widehat{STO} = 90^\circ$

Lời nói thêm : Bài giải này của anh Hoàng ngọc Ân viết cùng
một lần với 3 bài toán đã đăng trong số 11. Vì thấy bài toán
do anh Lê ngọc Diệp đó anh em giống y chang bài toán thứ 4 của
anh HNA nên trong số 11 có viết về Bài Toán đầu tiên khi tôi học
nghề Trường Tiền chỉ có lời nói đầu mà không đăng đầu bài lần
bài giải vì muôn đốp của anh LND 20\$ chối !

CHUYÊN CON GÁI NHÀ LÀNH

Me dặn dò con gái cẩn thận trước khi đi chơi với bạn trai ;

" Con phải biết rằng con đang giữ một kho tàng rất quý báu
mà không có cái gì đến bù lại được cả. "

Sau khi đi chơi với bạn về, nàng thu thi với me :

" Me thật kỵ ghê, me cho con một kho tàng để giữ mà lại
để chia khóa cho anh giữ ! "



CẦU MỸ THẬU N \$\$\$\$

Trước hết tôi xin từ giời thiêu tôi không phải là dân C.C., nhiều ban doc A.H.C.C. thấy tên tôi là hoắc, không hiêu tôi ở đâu nhảy vồ A.H.C.C. ăn cò, vì tôi thầu công tac của T.N.Kieu Lô, nên chỉ quen biết một số anh em ở T.N. K.L. mà thôi. Đúng ra nếu còn ở V.N. tôi không đủ diêu kiện để tham gia A.H.C.C. nhưng sang đây "tha huồng ngò có tri" và nghĩ rằng chạy được sang đây chả có bao lăm người, nên tôi điện thoại cho anh Lê-Khắc-Thi' kêu lê' rằng tôi ở nhà cũng có được 15 "tuổi đảng" với T.N.K.L., đã xây cát được mươi cây cầu đia số' bằng dà tién áp như cầu CALMETTE va cầu THI NGHE ở Dô-Thành, và đã đúc được gần 4 nghìn cây dà tién áp tại 4 dia diem theo dung công thức của Mỹ.

Sau khi nghe tôi kê' lê' dài giòng văn tú, anh L.K.THI với tu cách cùu Tổng Thủ Ký rất nhiều khóa của A.H.C.C. thời kỳ ở V.N. tam ô kê' cho tôi tham gia A.H.C.C. ở đây với tu cách hồi vien dù khuyết, và không quên giao hen khi nào chúng ta trở' về V.N. thi tôi lai phải tu đồng rút ra khỏi A.H.C.C., bởi lúc đó tôi hành nghệ cũ trả' lại, chuyên môn móc tién của Kieu-Lô, thi quyền lợi tương phản do đó không còn A.H. được nữa.

x x
x

Anh AI VAN điện thoại cho tôi ra lệnh kỵ này phai viết bài de' kip ra sô' kỵ niém 30-4, chờ chỉ làm công-tac lao động tốt, (dà tu vien) chưa dù' nhiệm vụ đóng góp của 1 A.H.C.C., tôi cô' gắng viết bài về Cầu MỸ-THUẬN, nêu vi lâu ngày có nhớ nhầm xin các Ban bô' khuyết dùm.

Như các Ban thường có dip di trên Quốc Lô 4, tại bến phà MỸ THUẬN đều thấy xe nhà, xe dô' va xe hàng lục nào cũng dâu nối đuôi dài cả cây sô', nhất lâ' vào dip TẾT thi sủ ket phà thât là dang sô'.

Vì nhân thấy Cầu MỸ-THUẬN rất quan trọng về mặt kinh-te, nên Bộ Công-Chánh và trao Chánh-Phu nào lên cũng muôn thực hiện dù án Cầu MỸ-THUẬN, trước là giải quyết nhu cầu cấp bách về kinh te và giao thông cho dân chúng, thủ nuô' Tổng Thong hoặc vị Thủ Tướng nào được vinh-dự cát bằng khanh thành Cầu MỸ-THUẬN thi cung' là một vinh-dự lưu lại cho hâu thê' một công trình quan - trọng cho đất nước.

Vào lôi năm 1967-68 thời kỵ MỸ còn rât đông quân đội MỸ tai Việt-Nam, sô' Mỹ-Kim xanh và dô' tiêu xài ra khá nhiều, Ngân Hàng Quốc-Gia V.N. có nhiều Mỹ-Kim dù' trú', nên Chánh Phu và Bộ C.C. quyết định cho dâu thầu quốc tế' để' thực hiện cây cầu quan trọng này, mặc dù' có quan USAID trước sau nhất định không chịu tài trợ' cho dù án này, họ lấy cờ cầu dài quá không bao vé an- ninh được.

Tôi may mắn có dù' diêu kiện tham dự cuộc dâu thầu cây cầu này đúng liên danh với một hàng Nhật HITACHI SHIPBUILDING tru sô' ở OSAKA. Đô' án do hàng NIPPON KOEI nghiên cứu (hang này dâ' vê' và trọng coi Đập Thuỷ-Diên DANHIM). Có hai dù' an cho cầu MỸ-THUAN. 1 vây cầu cao nhất ở giữa cao 40 thước thi cầu phải

dài lối 1.800 thước và trị giá lối 40 triệu M.K., còn dù án làm cầu cao 25 thước thì chỉ dài 1.400 thước và trị giá lối 30 triệu M.K. Võ sau cùng Chánh Phủ cùng Bộ Công Chánh quyết định cho dâu thầu quốc tế loại cầu cao 25 thước, gồm các nhà thầu PHÁP, Ý, NHẬT, ĐÀI LOAN, ĐÀI HÀN, PHI và MỸ. Khi khui bì hàng thầu ĐÀI HÀN trúng thầu gần 27 triệu M.K. Trước khi dâu thầu anh BUÙ-ĐÔN đã phải bay qua lại TOKYO để theo luân về kỹ-thuật và Điều Kiện Sách của dù án này với hàng NIPPON KOEI.

Nhưng rồi, dù án cầu MỸ-THUÂN lại phải tam xép, vì áp lực của cơ quan USAID không đồng ý xây cầu MỸ-THUÂN mà chỉ chịu viện trợ thêm cho mày chiếc tàu phà loại lớn do nhà CARIC đóng, mặt khác hồi đó Thái Tú NORODOM SIHANOUK còn làm Quốc Trưởng Cao-Môn phản đối V.N. và yêu cầu ta làm cầu cao loại 40 thước để tàu dâu của Miền qua lại trên sông Cửu-Long được dễ dàng nhất là về vụ nước sông lên cao.

Tổng Nha Kiều LỘ đã phải tốn trên hai trăm triệu để dắp một con đường mới vỏ cầu MỸ-THUÂN phía MỸ-THO bên dưới bên phà MỸ-THUÂN hơn 1 cây số, đường dài gần 3 cây số, và trên đường này còn phải xây 1 cây cầu. Có Cố mục đích để cho người MỸ thấy rằng đường vô Cầu MỸ-THUÂN có an-ninh, thúc ra thi khuc đường này thiêng thường vẫn bị bắn sét. Ngoài số hơn hai trăm triệu này Bộ Công Chánh còn phải trả cho hàng NIPPON KOEI một số ngoại tệ về việc nghiên cứu và vẽ Đồ Án này.

Về phần các nhà thầu ngoại quốc và riêng tôi, ai cũng phải chi một số tiền khá bón để nghiên cứu dâu thầu dù án này, chưa kể chi phí phải xin một ngân hàng Ngoại Quốc cấp cho chúng chi bảo đảm sẽ đóng ký quỹ 1 triệu M.K. khi được trúng thầu.

Để kết thúc bài này tôi xin đề ra về câu đố :

" Cầu MỸ-THUÂN không được Mỹ thuần"
" Phà MỸ-THUÂN thi" được Mỹ thuần"

Vi nào dối ngon lành sẽ được thưởng một triều tiên VNCH lanh bằng Trái Phiếu của Ngàn Khó Quốc Gia bồi hoàn, Cải Cách ruộng đất thuộc Chuồng Trinh Người Cày Cỏ Ruộng. Số đi tôi có một số Trai Phiếu ví thấy một số chủ diễn cản tiến ban trước cổ cửa tiên, tôi ham rẻ, cứ tưởng bở, và yên tri chắc như bắp nay đem ra kinh tăng, bạn nào dối được về câu đố ở trên. Thời gian lanh có thể phải chờ đến khi chúng ta cùng về VIỆT-NAM, khi đó ban trung giải có lanh cũng chưa muộn.

DOÀN TRÌNH GIÁC



KIỀU LỘ

sau 30 tháng 4

1975

;;;;((())) !!!???

Lời nói đầu: Theo lời yêu cầu của anh em, tôi viết bài này nhưng vì tôi không còn nhớ rõ liệu gì nhiều nên chỉ tóm lược một vài điểm nổi bật dưới "giác độ" quản trị. Để tránh sai lạc ý nghĩa về danh từ, một vài nơi tôi xin mô ngoặc danh từ theo tôi hiểu tướng đương tiếng Mỹ. Xin các bạn thứ lỗi mọi só xót của tôi.

TRẦN VĂN TUỔI.

* * *

Trước 30-4-1975, ngày đánh dấu sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam, Tổng Cuộc Kiều Lộ Việt Nam đã hoạt động dưới tư cách là một cỗ quan trại có tư cách pháp nhân, có ngân sách riêng dưới sự giám hộ của Bộ Công Chánh. Tổng Cuộc Kiều Lộ được điều khiển bởi một Tổng Cuộc Trưởng có một phó và bốn phu tá cộng tác.

Khi cộng sản Bắc Việt tiến chiếm miền Nam, Ủy Ban Quân Quản thành phố đã tiếp quản các công sở, và Tổng Cuộc Kiều Lộ do bộ phận K6 của ủy ban tiếp quản. Ít lâu sau, cả quan môi được thành lập dưới danh xưng là Cục Cứu Dưỡng Bộ Miền Nam.

Phạm vi bài này đề cập một vài khác biệt giữa Cục Cứu Dưỡng bộ Việt Nam (sau đó là Phân Cục Quản lý Dưỡng Bộ Miền Nam) với Tổng Cuộc Kiều Lộ cũ xuyên qua một vài chức năng (functions) căn bản của quản trị (management).

1.0- Đặc Điểm Của Cục Cứu Hỗn Đổng Bộ Miền Nam.

Một trong những nhiệm vụ chính yếu của Cục Đổng Bộ ngay từ khi thành lập là phải sửa chữa những cầu đường do chính họ đánh sập để tái lập luu thông trên một số trục lô chánh. Cỏ cầu tổ chức gồm:

- * Lô 22 Phòng Ban chuyên môn (kể như số cũ của Tổng Cuộc Kiêu Lộ).
- * Xí Nghiệp Dụng Cụ (Sở Dụng Cụ Gia Định)
- * Xưởng Bé Tông
- * Trường Công Nhân Kỹ Thuật (trường Huân Luyện Kiêu Lộ).
- * Xưởng thí nghiệm Vật Liệu.
- * Bốn khu Cứu Đường (Đà Lạt, Saigon, Mỹ Tho, Cần Thơ)

Điểm đặc biệt là 22 Phòng, Ban có một trưởng phòng, hoặc trưởng ban phụ trách, đều trách nhiệm trực tiếp với Cục Trưởng không có cấp trung gian nào phối trí ở giữa. Như vậy Cục Trưởng chỉ huy trực tiếp tối 30 người. Phạm vi kiểm soát (span of control) quá lớn như vậy chỉ thích hợp cho công việc đơn giản, như trong Kiêu Lộ một người cai chỉ huy một toán lao công chó không thể thích hợp cho một tổ chức có hoạt động phức tạp, rông lởn trong Kiêu Lộ mà có sở rải rác quá cách xa với nhau.

So độ nhiệm vụ của mỗi phòng, ban tham mưu, chúng ta sẽ thấy rõ ngay có nhiều đâm chân (overlap) hoặc trùng dụng (duplicate) như giữa các:

- * Phòng Giám Sát Kiến Thiết Cố Bản (trong coi nhà thầu thi hành công tác)
- * Kỹ Thuật Thi Công (hướng dẫn kỹ thuật)
- * Kế Hoạch Thông Kê (theo dõi thi hành kế hoạch)
- * Dự Toán (tính toán trả tiền nhà thầu)
- * Nhân Sự Giáo Dục (công nhân gian tiếp)

* Lao Động Tiên Lương (công nhân trực tiếp)

* Thanh Tra (bảo vệ an ninh chính trị)

Các đám cháy và trung dung, lúc đầu có quan hoạt động theo kiểu "chữa cháy" chữa thành là vân dê, dần dần nắm công việc và một khi muộn di vào nề nếp thì các khuyết điểm lộ hanh, thiếu sự phối hợp hang ngang, khi không có cấp phối tri viên và cũng không có một huân thị dieu hành (standard operation procedures) để hướng dẫn một số công tác lập di lập lai mà cần sự phối hợp thường xuyên giữa các phòng, ban.

Sau một năm ruồi hoạt động, chắc chắn các khuyết điểm trên đã được xác định nên sau đó Hà Nội đã bổ nhiệm 2 phụ tá: một về hành chánh, một về vật tư kỹ thuật và đã có quyết định của Bộ Giao Thông Vận Tải chuyên thành Phân Cục Quản Lý Đường Bộ Miền Nam cho hợp với tình hình mới "Nam Bắc một nhà".

2.0 Phân Cục Quản Lý Đường Bộ Miền Nam.

2.1 Đặc điểm: Theo danh xưng đây là một cơ quan mà nhiệm vụ chỉ có quản lý mà thôi chứ không có xây cất mới (thuộc Cục Kiến Thiết Cổ Bản Hà Nội)

Đây cũng không còn là Cục trực tiếp với Bộ Giao Thông Vận Tải mà chỉ top hố lại là Phân Cục thuộc Cục, và Cục này thuộc lại Cục nhỏ, Cục Quản Lý mà thôi.

Theo hệ thống nhà nước ngoài Hà Nội đây là một cấp không giống ai và Ngân Hàng Nhà Nước không biết tới, nên trong thực tế Phân Cục hoạt động rất nhập nhằng và có hai khuynh hướng để giải quyết dùt khoát được đặt ra: hoặc nâng cấp Phân Cục Miền Nam cho lón lên thành Cục hoặc khai tử luôn nó để Cục Quản Lý Đường Bộ Hà Nội trực tiếp điều khiển các Khu trong miền Nam. Nếu trường hợp sau này là đúng thì quyết định cũng không có gì là mới lạ vì từ trước đã được chuẩn bị từ lâu và trong thực tế cũng đã được đi đến vào hướng này. Anh Nguyễn Xuân Mồng, cựu trưởng khu Đà Lạt đã trốn thoát, chúng ta chờ xem tin tức của anh sau này để biết rõ Phân Cục phỏng lên hay xep xuống.

2.2 Khác Biệt Về Chức Năng Quản Trị Giữa Phân Cục Quản Lý Đường Bộ Miền Nam Và Tông Cuộc Kiêu Lô.

2.21 Tổ Chức (organizing): Nhiệm vụ chính của Phân Cục thu hẹp lại trong phạm vi quản lý mà trọng tâm là tu bổ "cách mạng" gọi là "duy tu bão dưỡng" (routine maintenance). Phân Cục thuộc Cục Quản Lý Đường Bộ chịu trách nhiệm tu bổ tú khu Đà Lạt (không còn Khu Nhà Trang mà anh Trần Si Huân xưa kia trách nhiệm) đến khu Cần Thơ.

Nếu trước kia Cục Cứu-Dưỡng Bộ được, rộng tay rảnh chân hoạt động thì bây giờ gần như rất khó xoay trồ. Các đơn vị thuộc Phân Cục nhưng báo cáo Cục, nghe theo chỉ đạo từ Hà Nội. Các khu và các nhà máy, các công ty phải cõm ghe bè ban ra Hà Nội "xét duyệt kế hoạch" và báo cáo thường việc thi hành kế hoạch cho cục quản lý hoặc Cục Kiến Thiết Cở Bản Hà Nội. Trong thực tế Khu 3 ĐÀ LẠT đã làm việc với Hà Nội cách nào mà việc trao đổi thủ túc, bổ nhiệm người nhiều lần mà Phân Cục không hay không rõ nên sau đâ khâ lâu Phân Cục cù nứ quá và "xây dựng" lại dàn em mà không rõ dàn em có chịu "giác ngộ" hay không? Phân Cục vẫn còn trên danh nghĩa nhưng muôn hoạt động hưu hiếu, trước ngày tôi đi Phân Cục Trường lúc đó là Lê Đình Liệu, được bổ nhiệm kiêm lúch là Cục phó để via ký để trình vừa ký duyệt luôn nhưng phải gửi ra Hà Nội đóng dấu (anh em nên biết trong Xã Hội chủ nghĩa con dấu chí có môt nhu trong Nhà Máy Đại Tu Xe Máy giấy tờ ký ở Lô Ô nhưng phải đem về Bà Chiểu đóng dấu).

2.22 Ngân Sach (budgeting): Trước kia Tông Cuộc Kiêu Lô hê có kinh phí là giải quyết được phần lớn công việc. Bây giờ yêu tố quyết định đối với Phân Cục Quản Lý Đường Bộ không phải là ngân sách mà là "vật tư" (miền Nam trước kia gọi là vật liệu). Từ 1975 đến 1978 không có được thêm một Kg nhựa mà chỉ móc trong kho cù của Kiêu Lô còn gì là nhựa đặc, nhựa long xu dụng cho hết. Hết rồi có kinh phí mà lại không có hàng để mua nên mỗi dù án côn nhua là phải định chí. Anh em thủ tướng tướng Kiêu Lô 3 năm liên tiếp không có mua được 1 Kg nhựa thi tình cảnh tu bổ đường bê tông nhựa sẽ ra sao?

Đá: Có hòn đá và các nỗi được cấp đá mà không có đá để chuyên chở. "Tủ nhân thâu khoán thi thuộc giải cấp bốc lột, bi đánh sặc máu mũi chảy máu mom" đã sớm "giác ngộ" chuyên nghề khác làm ăn, còn đâu mà sản xuất nữa ngoài nhà nước đặc quyền.

Gó: được cấp chỉ tiêu trong rùng và tội cho các đơn vị có số làm gì có phuờng tiện "low-boy" và máy uì vào rùng chuyên chở, chỉ mong rằng sẽ có đơn vị "cung tiêu" (cung cấp và tiêu thụ) ra đời cán dâng nhiệm vụ mới nhưng đơn vị này chưa được khai sinh.

Xe cộ máy móc 3 năm qua, các phụ tùng đã cạn, lại thuộc các hiệu kiêu "đế quốc", mỗi hiệu có nhiều đời, "cách mạng" không thêm chơi với đế quốc nên không nhập khẩu ^{thẳng} mà nhập khẩu qua ngã Hong Kong (quá chay) do đó phải "thịt xe sống bệnh hoạn" để sửa xe nào mạnh cho nòi ^{chay} chúng. Tôi nghiệp cho nhà máy Đại Tu Xe Máy (cô sô Lô Ô) bị nặng nhẹ dù điều vì phải sửa 32 xe con đê Cục Quản Lý Đường Bộ "điều ra Bắc", chia đến Hà Nội đã phải nằm đường. Phân cục đã bị "dưa" (trách) oan rằng không nê mặt dân anh (sửa xe không đến nơi đến chốn, nhưng không có phụ tùng làm sao sửa chữa một cách "nghiêm túc" được?)

Vật tư thiêu thô trâm trọng trong chính phủ cũng rất "đông bộ cân đối" (balance) với bên ngoài tự nhiên có tiền mà không có hàng để mua. Mậu dịch quốc doanh nhà nước có trung hàng để làm kiêng, làm mâu, nhưng súc mây mà dân mua tự do được, thật ra tại vì không có hàng để bán, chờ nhà nước, theo cán bộ giải thích rất thường và lo cho dân.

2.23 Hoạch định (planning)

Chức năng quan trọng hàng đầu thuộc tham mưu cao cấp là hoạch định. Kế hoạch trong Xã Hội chủ nghĩa không phải có tính cách khuyến cáo mà có giá trị như luật vậy (trên nguyên tắc) nên mới có những danh từ chỉ tiêu pháp lệnh (lawful targets)

Có nhiều kế hoạch dài hạn; trung hạn 5 năm (1976-1980); kế hoạch quý I (từ tháng 1-3) quý II (từ tháng 4-6), quý III (từ tháng 7-9), quý IV (từ tháng 10-12). Trong khoảng giữa có nhiều kế hoạch "chỉnh lý" (tù chỉnh) dài dài.

Một lần lập kế hoạch sẽ có nhiều chỉ tiêu (targets) phải lập như:

- Kế hoạch giá trị tổng sản lượng (gross total product)

- Kế hoạch sản lượng hàng hóa (quantity of products)

-Kế hoạch lao động tiền lương (personel)

-Kế hoạch vật tư (materials)

-Kế hoạch thiết bị (equipments)

-Kế hoạch giá thành (costs)

-Kế hoạch tiến bộ khoa học kỹ thuật

-Kế hoạch tài chính

Các đơn vị "hạch toán độc lập" (economic accounting) như nhà máy (Bê Tông, Đại Tu Xe Máy), Công-ty (Thiết kế, Cầu Đường 1,2) có những gần 40 biểu mẫu để lập và có cả một quyển sách để hướng dẫn. "Cán bộ cách mạng" rất hâm mộ về cách lập kế hoạch vì họ tưởng tượng cái gì cao siêu nhưng đó chẳng qua là những bảng mẫu thông nhút lấp sẵn hướng dẫn cân đối các mặt. Có khi quá bị ràng buộc về hệ thống giấy tờ mà đơn vị trách nhiệm về kế hoạch thí dụ như Nhà Máy Đại Tu Xe Máy lại không nắm được ngay những gì cần thiết thực tế cho việc thực hiện kế hoạch như "nhật ký số xe đã nhập xưởng, xe nào cần đón đốc có quan tài chính đòi tiền khách hàng, giá thành xe xe được sửa chữa ở mỗi cấp là bao nhiêu và số lượng xe bao nhiêu sửa chữa hàng tháng là kinh tế nhất (optimum) so với phuộc tiện nhân lực và thiết bị có sẵn". Nếu Tiên-sĩ Trịnh Ngọc Răng còn làm kế hoạch bên nhau tối ngày sẽ nghe đề cập "giải pháp kinh tế nhất" và anh Răng sẽ càng ngạc nhiên hơn có những quyết định quan trọng như chọn "või thùng asphalt" hay :"container" để chứa nhựa toàn quốc; quyết định được "soi sáng" sẽ khởi cản dựa trên một cuộc phân tích kinh tế (economic analysis) nào.

2.24 Phối trí (coordinating)

Phân Cục Quản Lý Đường Bộ có 2 Phân Cục phó nhưng thực tế rất khó đảm trách vai trò phối hợp. Theo đường lối chỉ đạo chung: "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách", có việc gì cứ đem ra họp bàn, tập thể giải quyết. Mạnh ai nấy cãi và việc theo dõi kết quả rất long lanh. Trên lý thuyết mọi việc đều có sự nhất trí của tập thể nhưng thực tế, phòng chuyên môn ít khi hành động theo ý kiến người khác mà thật ra cứ họp Đảng, Công, Thanh (Đảng Ủy, Công Đoàn, Thanh Niên) tối ngày, ai còn giờ đâu bỏ ra nghiên cứu công việc của phòng khác để "phát biểu" trong buổi họp dựa theo số liệu cụ thể. Nếu có thông kê về các số giờ họp bàn thì các thủ trưởng phòng, ban Phân Cục sẽ thấy mình thực sự làm công việc thuận tuý thuộc trách nhiệm rất ít.

Người có trách nhiệm phôi trí ít khi thuộ tâm voć phôi trí mà do "quá trình trung với dũng hiếu với dân", mà lén; trong điều hành không có những thè chè, nhưng thành văn phôi trí nên kết quả phôi trí còn quá nhiều may rủi.

2.25 Báo cáo (Reporting)

Nếu trước kia trong Tổng Cuộc Khiếu Lộ, báo cáo so với việc thực hiện công tác có tính cách miến cồng và đơn giản thì trong Phân Cục, đây là một công tác và là một cỗ hối "báo công" và "chiêu dài tinh đồng chí".

Mỗi tháng phải báo cáo hai lần: ngày 15 hàng tháng báo cáo ước thực hiện cho cả tháng (ước 15 ngày sau) ước luôn cả quý; ngày cuối tháng phải báo cáo thực sự thực hiện trong cả tháng là gì? Có tối thiểu 15 biểu mẫu (tables) để báo cáo và thông thường chưa rõ báo cáo ước thực hiện là phải báo cáo thực hiện. Đơn vị nào báo cáo không "hoàn chỉnh" sẽ bị trú diêm thường cuối năm khi "xét duyệt hoàn thành kế hoạch". Tối lúc tối ra đi, tôi chưa thấy đơn vị nào báo cáo đúng kỳ hạn và "đáp ứng yêu cầu" của cả một quyển sách của Tổng cục Thông kê và cũng chưa có đơn vị nào bị "xử lý" trú diêm.

Khu Khiếu Lộ Saigon xưa kia với anh Bánh báo cáo đơn giản bao nhiêu bảy giờ hàng tháng khu cầu đường lì vì báo cáo vượt quá sức nên khu lì ý ra chớp đèn đỏ "stop" luôn. Vị trí khu lì gần phân cục như vậy mà tôi có cảm tưởng sao nó xa hòn đảo ty nạn Pulau Tengah, miền Tây Malaia.

Mỗi ba tháng, đều có làm báo cáo tổng kết, và sau tháng một lần đều có tổ chức trọng thể báo cáo chung, tập thể tham gia đóng góp rút kinh nghiệm. Các đơn vị đều có tổ chức "chiêu dài" ăn mừng. Suốt thời kỳ thi hành công tác, công tác được thực hiện rất chậm do ảnh hưởng thiếu thốn vật tư, nhưng cuối năm phần lớn đều có thể "chiêu dài" vượt kế hoạch: chỉ tiêu được rút bớt vì lý do không phải lỗi của mình. Vui vẻ cả làng! "Cách mạng xù sù có nghĩa có tình: không những tình đồng nghiệp mà còn tình đồng chí nữa".

2.26. Nhân Viên (staffing).

Mỗi Phòng, Ban đều có thủ trưởng (head) là cán bộ, thường có 1 cán bộ khác phụ tá. Giữa "cán bộ cách mạng" và "nhân viên nguy" có một xá cách do bức tường của chênh độ. Tuy nhiên tất cả đều có máu số chung là đều lo lắng suy tư cho cuộc sống hàng ngày. Anh em thủ trưởng thường một kí sú trẻ tuổi, tài cao của chúng ta hiện lương 1700 đô/ 1 tháng, lúc ở Saigon chỉ lạnh 73 đồng/1 tháng trong lúc 1 tube kem đánh răng Colgate là 50 đồng. Mỗi người hằng ngày vẫn giống nhau: "sáng xách túi đi, tối xách về" (xách là xách túi đựng lon Guigoz chứa cám ăn trưa; tối xách về là xách lon Guigoz về và nếu có mua được "nhu yếu phẩm" thì xách về luôn.) Nhà nước rất lo lắng cho công nhân viên có khi mỗi tháng phân phối cho mỗi người mua được ½ lon bia, 200 gram đường, ½ cuộn giấy vệ sinh, 2 hộp quẹt, v.v. Trước kia, công nhân viên lại được "chiếu cố" nếu có thể chủ quyền và "đảng ký" được mua 3 lit xăng hàng tháng để chạy xe gắn máy.

Sau "8 giờ vàng ngọc" làm việc, chiều chiều dọn xe đạp về, tối thay xung quanh là cà rúng xe đạp. Đôi người phải chằng chì được hướng hạnh phúc tưởng đối, tối bèn ngâm nho nhỏ (ngâm lớn là phản động bị đi học tập cải tạo "mút chí cà tha")

"Xe đạp vẫn còn đời còn đẹp,
Hết cám hết gạo vẫn còn vui"

Mỗi người chung quanh tôi đều lập lờ "tiến nhanh tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa", nào là "khoa học hiện đại" mà tôi cứ cám, cứ gạo nghe "hú hóa", tôi nhỏ lại những gì học loáng thoáng xưa kia về bảo tồn năng lượng (energy conservation), tôi vừa thắt dây xe đạp vừa vỗ tay thảng lung ngầm tiếp:

"Bung thi lép xép, đâu to tuổí"

(Gạo không dù ăn thì bụng teo nhüns dầu cá ngày nhồi nhét chính trị trong cò quan, về nhà của cái có gì báu dân để sống, còn phải di h c thêm chính trị ở phuồng khóm, "đầu óc hẹp hòi không kịp tiếp thu tư tưởng Mác Lê vô địch" thì đầu chắc phải to lên?)

"Mắt mát gì đâu, ta vẫn ta"

(Kết luận bằng một câu có vẻ lạc quan yêu đời, vừa nói lên "equation de Bernouilli" trong Hydraulique, vừa mô tả "tình trạng cần đổi" mới của mình.)

3.0 Kết luận

Nếu anh Đồng Sĩ Khiêm có đọc các hàng chữ trên, nếu thấy thiếu "nghiêm túc" thì đừng có kiện tôi. Nếu cụ Nguyễn mạnh Hoàn có thấy vẫn khong ra văn, thò chả ra thò, khoa học cũng không phải là khoa học, xin cụ hiểu cho lúc đó, đâu óc nhỏ bé của tôi cứ quay cuồng với các phép toán "cộng, trừ, nhân, chia, so sánh" của báo cáo điện toán mà đầu "nhập liệu" (input) như thế nào, "xuất kiện" (output) "trước sau như mốt" vẫn là đáp số duy nhất: "tam thập lục kí, diễm đao vi thường sách."

Ngày 12 tháng 04 năm 1979.

-CHUYÊN THÀNH TÔTÔ-

Tötô đi học lớp Một trường làng. Cô giáo em là một nàng rất chịu chơi và chịu mặc đẹp. Hôm đó cô diện một bộ đồ đậm không có tay (sát nách) nhân ngày lễ Độc Lập.

Cô giáo đang viết bài lâm trên bảng bông nghe tiếng Tötô kêu lên: È, dưới nách cô có râu (Em thấy sao nói vậy). Cô giáo quay lui bảo: Tötô, ra ngoài cửa lớp đúng "biké" mười lăm phút! về tội ăn nói tầm bậy tầm ba!

Mười lăm phút sau Tötô được vào lớp và cô bắt phải lên giúp cô treo biểu ngữ trên cao. Cô nhở Tötô vịn thang để cô trèo lên dán biểu ngữ. Tötô nhín lên và lảng lấp trổ vè chồ ngồi lấy cấp vở đi ra. Cô ngạc nhiên quá, kêu Tötô lại hỏi tại sao lại bỏ ra vè giữa giờ học. Tötô đáp: Khi này, con mới nói có một câu là cô có râu dưới nách mà đã bị phạt đứng ngoài cửa đến 15 phút, nay con thấy chồ này thi nói ra chắc cô đuổi về nhà, nên con biết thân con vè trước!

SINH HOẠT NỘI BỘ (tiếp theo trang 37)

Buổi họp mặt kéo dài tới 12 giờ đêm. Tất cả đều công-nhận là rất "fun". Các Anh Chị đều ước mong vài ba tháng hẹn mặt một lần, hoặc đến nhà hoặc đi picnic. Nếu thực-hiện được như tất cả muốn thì vui biết mấy.

"TÌNH NỘI những NỘI chuyện VUI về KỸ THUẬT ?!"

Đào Tú Nam

Đôi khi rảnh rỗi, nhở lại những chuyện này tôi cứ cưỡi một mình và viết lại ở đây, để các bạn cũng cưỡi chòi. Các bạn đọc thi cứ ngó là phía những đó là những chuyện chính tôi đã gấp và thật 100%.

Trong trại học tập vì tôi trước làm ở nhà máy nước, nên được giao cho dựng 1 cái chateau d'eau để phân phối nước cho các trại. Vật liệu là 4 cây bằng nhôm của cầu M4T6 làm cột, cọc sắt làm cây chằng chéo; dụng cụ là một cái đục, một cái búa. Dĩ nhiên là không có máy móc gì hết. Bác, Đảng đã dạy "Lao động là vinh quang" thì cứ đem xương máu mình, sức mình ra mà làm cho hết xi quách, máy móc làm gì cho sinh tật lười biếng ra. Thế là tôi và một đứa bạn nua thi nhau đục đẽo. Chúng tôi phải đục 32 cái lỗ qua nhôm dày 2 phân để làm lỗ bắt bu loong cho các cây chằng chéo của 4 cay cot. Ròng rã gần 2 tháng trời mới xong 32 cái lỗ cộng với cửa cắt cọc sắt, đào hố làm móng cột. Công việc này nếu dùng máy chỉ mất độ 1 hay 2 ngày. Sau đó, chúng tôi phải huy động khoảng 30 người để dựng cột và đưa thùng nước lên cao 3.5m. Người đứng dưới, kẻ đứng trên đẩy và kéo, rốt cuộc củng xong. May mắn thùng không rót, nên không có chuyện gì. Nếu có ai bị thương hoặc chết, đương nhiên là tôi bị nhốt và sẽ bị khép tội "âm mưu phá hoại công trình của Cách Mạng". Khi tôi được thả ra khỏi trại học tập, tên chỉ huy đã nói với tôi:

"Đảng xét thấy anh lao động tốt, đã làm được một công tác vĩ đại (chỉ cái tháp nước) nên xét cho anh về sớm"

Tôi nghe mà chút xíu nua phi cưỡi và chui thầm: "Tiên sử ту bay, cái đồ quẹt này mà cung cho là vĩ đại thí không biết cái Đảng của tu bay đưa dân, đưa nước đi về đâu."

Thoát khỏi trại học tập về Saigon, tôi cũng ráng chen chân vào một công ty xây cất cho nhà nước để khỏi bị đưa đi vùng kinh tế mới. Nhiệm vụ của chúng tôi là thiết lập dự án xây cất nhà cửa,

cơ xuồng, bến tàu, đường xá...

Tôi nhớ có một lần, một tên kỹ sư Công Sản, lặn lội từ Đồng Hới vào Saigon để nhờ chúng tôi thiết lập dự án 1 khách sạn quốc tế 500 phòng. Thê là chúng tôi hỉ hục về theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Khách sạn có 6 tầng lầu, mỗi phòng có một cầu tiêu, phòng tắm, ngon lành đang hoàng lâm. lúc thuyết trình cho tên kia coi, hắn nhăn mặt: "Các anh vẽ như thế này không được. Cầu tiêu đâu có để trên đầu. Để quốc nó suy đồi là vì nó để cầu tiêu trên đầu, hơn nữa nó làm như thế không tiết kiệm được phân. Đồi với xã hội ta, một xã hội tiên bộ thì không thể bắt chúng được."

Thê là chúng tôi hỉ hục vẽ lại. Cầu tiêu, nhà tắm tại các phòng bị bỏ đi và tập trung dưới đất cách xa khoảng 100m, để các đồng chí dễ lấy phân đi bón ruộng. Thê là chúng tôi lại có một mìn cuồi bô, cuồi nghiêng nhua và cùi tưởng tượng, một tên quan thầy Liên Xô nǎo đó, mai đây vô phúc đến ở tại lầu 6 của cái khách sạn này, nếu nó mắc đi cầu chắc phải chạy với tốc độ 100 miles/giờ để đến cầu tiêu cho kịp, khởi vãi trong quẫn.

Tôi nhớ có lần thiết lập dự án "cơ xuồng tại Hóc Môn" mới khở. Làm đi làm lại tới cả chục lần, thay đổi dự án như chong chóng mặc dù đã được phê chuẩn. Các bạn nhớ lại một dự án từ khi phác họa trên giấy, tính toán, chiết tính vật liệu, để trình, chuẩn phê phải qua bao ngay tháng, mới đem ra thi hành được, mà khi thi hành phải theo đúng họa đồ. Ấy vậy mà các đồng chí nhà ta coi như trò chơi, muôn đổi là đổi, muôn đập là đập. Có cái hàng rào chung quanh cổ xuồng đổi đi đổi lại khoảng 10 lần chỉ vì các đồng chí sau khi đào xé một vòng đồ thành hoa lê thay nhiều hàng rào xà xà đẹp quá, cũng muôn như vậy, bèn ra lệnh thay đổi dự án tức tốc. Lần mây tên Công Chánh và Kiên Trúc phó cá râu để đep long cặp "trên", không thi đi học tập cá đam, hoặc bị mất việc. Một hôm được lệnh ra Huế để thuyết trình về dự án nhà máy đồng lạnh sông Hương. Các đồng chí tụ họp rất đông đủ cả các Ty, Sở liên hệ để nghe thuyết trình và phê bình luôn. Cái tiêu lâm là các phần kỹ thuật quan trọng như xây cát, chuyên vận tóm từ lúc đầu nhập nhà máy cho đến khi xuất cảng thi các đồng chí thông qua rất nhanh (có biết khi gì đâu mà bàn với luận), nhưng khi đến phần cầu tiêu, cầu tiêu, vệ sinh nam nữ thi các đồng chí bàn cãi rất ủ lā sôi nổi, chiếm cả hôn 2/3 thời giờ. Một ông thi ban phải dành cho đàn bà nhiều nước hơn vì đàn bà cần xài nhiều nước hơn (sic). Ông kia lại phản đối. Thê là cái nhau ôm tối, để rồi cuối cùng cũng xong. Nếu có ai ngồi thảo phúc

trình buổi họp sẽ thấy phần chủ yếu là câu tiêu với lại câu tiêu phong về sinh nhà máy! Về sau anh TCG (kỹ sư cung khoa với tôi) làm Quản đốc xây cát cảng trường này , xây xong rồi bỏ vì không kiêm đầu ra máy lạnh để trang bị ! Không hiểu đèn bảy giờ ra sao?

Về phần báo cáo lão thì các đồng chí nhà ta vào cỗ bác thày của các tay bao lão thời Cộng hoà cũ . Công ty chúng tôi được Cục Đường Biển giao cho công tác biển 20 cái Connex thanh phòng ướp lạnh hoa quả tôm cá. (Connex là loại thùng sắt có 2/2 m lúc trước Mỹ dùng để đựng thuốc men để ngoài trời) Chưa xong được một cái thì đèn ngày Sinh Nhật của Gia Hô : thè là chúng tôi bị hối thúc làm ngay làm đêm để kịp làm lễ Khánh thành cho đúng ngày kỷ niệm. Có thành cũng chả làm kịp vì máy lạnh ở đâu mà đào cho ra ngay , chỉ có một cái máy chạy eo ợp phải lắp với lắp vàng và cho chạy thử . Ngày Khánh Thành được tổ chức vô cùng trọng thể mỗi đồng dù đại diện của mỗi cỗ quan ở Đô thành , có đủ bộ máy thâu hình để đưa lên Truyền Hình ngay . Diên văn đọc rất kêu , nghe dòn dả như bắp nô : dai đê là nhở ôn Bác và Đảng nên Cục Đường Biển đã hoàn thành công tác vượt mức kế hoạch ! (sic). Hai mươi cái Connex được bày ra và dĩ nhiên là quan khách được hưởng dân đi thăm coi cái phòng lạnh duy nhất mỗi hoàn thành hôm trước mà thôi . Còn 19 cái kia được khóa chặt , phòng lồ có ai tờ mò muôn coi cũng chẳng được vì thùng rỗng có gì đâu mà xem ! Hôm sau bà con cô bác ở Đô Thành được đọc trên báo chí và xem trên T.V. rằng : Cục Đường Biển đã lập thành tích vượt mức kế hoạch hoàn thành 20 cái phòng đông lạnh để mừng Sinh Nhật Bác !

Có biết đâu dưới Âm Ty Địa Ngục , Bác đang rửa thảm lù con trôi đánh thánh vật đang đưa nước nhà đến chó lun bại ! Ai bảo Bác và cái Đảng qui quái do Bác đào tạo ra các đứa con bỉm bóm ấy.

Dại khai trong các cỗ quan , không riêng gì cỗ quan chuyên môn cũng đều có những chuyện hai huốc cuối ra nước mắt , khó tin nhưng có thật như các chuyện tôi vừa kể hâu các bạn. Các bạn đọc để cười chòi , đồng thời cũng để xót xa cho thê hệ hiện tai đang sống dưới gòng cùm Cộng Sản , chỉ đi thực lui chu không thể tiên được ! Nếu ai còn mồ tưởng về phục vụ với Bác và Đảng thi hãy rằng thi cho xong cái bằng P.E. về Câu...Tiêu hâu du tử cách để thảo luận với các đồng chí vì các ngài đó bảy giờ chỉ thích các tiên nghi vật chất cho suông cái thân chủ chả lo gì về kỹ thuật hết.

Los Angeles Tháng Tứ 1979

Nói tới Biên Hòa, chắc nhiêu bạn đã muôn tưởng ngay đến tên thân mến của một tinh ly nhỏ bé, thật nhiều buồn và buồn thật ngọt. Cũng có ban nghĩ đến đồ gốm Biên Hòa, đến gạch đến ngói, đến cát, đến đất sét, là những thô săn mà chúng ta trong nghề cuốc xén, không ai không biết. Nhưng cũng có ban mơ mang đến cái tên lịch sử diu dàng ấy, mà vua chúa ta, vào đầu thế kỷ 18 đã đặt tên cho miền đất này, đánh dấu một bước Nam tiến quan trọng của dân tộc.

Nói đến cuộc Nam Tiến vĩ đại, thì sau mỗi lần Nam Tiến thắng lợi, quân dân ta lại nghỉ ngơi, nghỉ xả hơi. Và giữa một lần nghỉ xả hơi này đến một lần Nam tiến mới cung xa cách vài mươi năm.

Lần này, ta đã đặt cho vùng đất mới này là Biên Hòa, có nghĩa là biên giới hòa bình, có thể nghĩ rằng ông cha ta tinh rang kỹ nghỉ xả hơi này phai lâu hồn nhưng lần trước, vì quân ta đã tiến chiếm một vùng đất quá rộng, chạy dài từ bờ bắc Nam Hải đến tận biên giới Cam bốt, gồm hầu hết các tỉnh thuộc khu Công Chánh Bắc-Nam phân bảy giò. Bình định một khu vực rộng lớn như vậy, với những phu đòng tiện di chuyển của thời bấy giờ, quả thật vô cùng khó khăn và cực nhọc. Vậy nên ta cần phải cho đổi phu đòng thay ta đang muôn hoà bình vậy. Song song với việc chiếm đất là việc di dân lập nghiệp. Nguyễn thiêu Lâu đã cho ta thấy trong hai tập sử của ông, chính sách di dân của ông cha chúng ta đã được thực hiện như thế nào? vừa tinh vi vừa khoa học, lấy óc kinh doanh của dân làm trong, lấy ý chí lập nghiệp làm giàu của dân làm kích thích tố, và lấy tư cách cá nhân của người dân có uy tín làm sức mạnh. Lúc bấy giờ chính phủ không tổ chức việc di dân, nhưng khuyến khích việc di dân từ những tinh đồng dân mà lại thiều ăn như Quang tri, Quang Nam, Bình Định, Khánh Hòa. Đơn vị nhỏ nhất là một ấp, gồm 10 người, 10 ấp thành một xã, và 10 xã thành một làng, 10 làng thành một tổng, và 10 tổng thành 1 canh. Canh là một huyện hay một phủ tuy lớn nhỏ. Nay là quận. Một chủ gia đình đồng con có thể là một ấp rồi. Nếu vì chủ gia đình đó có uy tín có thể rủ được cả cauc gia đình và lập ra 10 ấp, thành một xã, và vì ấy đương nhiên được chính phủ phong cho chức Xã trưởng. Một bộ lạc khoa ban fat có thể huy đồng cả ngàn người và được

chính phủ giúp đỡ phuông tiện để di chuyển, được cấp đất cho ;
ngay khi tới địa điểm, và được cất lên những chúc chuông theo
khả năng huy động nhân lực của vi thủ lãnh này. Việc di dân
đã thành công ngoài dự tính của chính phủ, và những năm trước
triều Nguyễn Huệ, mức sản xuất lúa gạo miền Nam đã nhiều đến
nỗi chính phủ của chúa Nguyễn đã lập ra nhiều kho lúa vĩ đại
để đổi chất hàng hóa, vật liệu, vàng bạc với ngoại quốc đến
4, 5 lần mỗi năm (Việt nam S.L. của Tr. TR. Kim). Và cũng
vì thời kỳ Trinh Nguyễn phản tranh cho nên dân di cư vào nam
chỉ toàn là dân miền Trung mà thôi.

Chuyên Nam Tiên thi nói làm sao hết, hôm nay tôi chỉ xin
hầu chuyện với các bạn về Biên Hòa nhỏ bé mà tôi đã sống nhiều
tháng, đó là phi trường Biên Hòa.

Tôi được Nha Cán Cứ Hành không phải tôi lên làm việc tại
phi trường Biên Hòa với một nhiệm vụ thắt mồm, vào năm 63.
Lúc bấy giờ nhiều công tác quân sự đang được thực hiện, trong
đó phi trường quân sự đóng vào hàng đầu. Phi trường Biên Hòa
cũng được quân đội Mỹ sắp xếp cát thành một phi trường vĩ đại
có thể đón tiếp mọi phi cơ. Người Mỹ họ tự nghiên cứu đồ án,
tuyển chọn nhà thầu Mỹ, chỉ định giám đốc công trường, muốn
công ty kỹ sư kiểm soát công tác. Họ chưa lại một số vấn đề
nan giải cho VN từ giải quyết với nhau như là : cấp giấy phép
vào phi trường (an ninh KQ), cấp giấy phép khai thác các hầm
cát, hầm đá soi, vv(quyền của Tỉnh), đề nghị và tuyển chọn
nhà thầu VN (Bộ Công Chánh và Nội vụ), và vấn đề hắc búa nhất
là vấn đề bồi thường đất dai và hoa màu bị truất hùu, và bồi
thường đòi mò. Nha Cán cứ Hành không lạnh phán hắc búa này,
lầm sđi giấy liên lạc giữa các cò quan trên đây.

Đại diện Nha CCHK tại phi trường Biên Hòa là tôi. Công
việc rắc rối và nhút nhát, quyền hạn thì không có. Tuy nhiên
có một điều rất đỗi khó cho tôi là việc kiêm kế đất dai, hoa
màu và mò mả, và việc bồi thường đều do Phòng Pháp lý và
Công San làm cho ca, và anh Trần Văn Hoanh và trác luống viên
Hồ Văn Triều đã tận tuy rất nhiều giúp tôi trong việc khó khăn
và rắc rối này đến nơi đến chốn.

Tank tôi thì luôn luôn bình tĩnh và lạc quan, làm việc ở
đâu, lúc nào, tôi cũng tìm cái hữu ích, cái vui trong công
việc của mình hiện tại để mà thường, mà thích nó trong cái

khoanh khắc ngan ngui mà minh phai song luc do. Toi luon luon tim thay chung quanh minh bao nheu la cua hay vat la, bao nheu nguoi de thuong, xinh dep, bao nheu nghiep da hock, hai ra cua ma minh khong biет. Va chinh nhung thang ngaytoi lam viec tai day lai la nhung luc thanh thoai khoan khaoai nhat cua nhung nam phuc vu tai nha CCHK.

Ba nam lam viec tai Banmethuottoi da hoc va hoc that ky nghiep trong ca phe, trong tra va trong cao su. Hon mot nam tai Bien Hoa,toi da hoc duoc nghiep nuoi heo, nuoi ga, tha ca, va trong rau muong. Nhung thich thu nhat co le la toi co dip nhien xet ve triet ly xay lang, dap mo, tom lai la khoa dia ly vay. Noi den dia ly, thi chung ta ai cung co mot so y niem vi da nghe, da thay, hoac da co kinh nghiệm ban than . Xin ke lai mot vai cau chuyen Bien Hoa.

Lúc bấy giờ Xa lô Biên Hòa đã khánh thành hơn 4 năm, nhưng nhiều công tác vẫn còn tiếp tục, như làm các giòc cầu, các lê đường, đặt các đường công v.v... nhưng công tác này còn nhiều lầm cho nên xe cô của RMK vẫn rộn rip chạy lui tới trên xa lô này.

Phi trường Biên Hòa nằm về hướng Bắc thành phố Biên Hòa. Phía tây phi trường thi có núi Buu Long, là một thang canh địa phuông. Phía Bắc phi trường là những rặng đồi núi đầu tiên nhìn xuống đồng bằng mênh mông của thành phố Gia Định, chạy dài ra ba mặt bể. Những rặng đồi núi là phần cuối của giày Trường sòn chạy dài từ Bắc xuống Nam. Độ cao của rặng đồi này chỉ ngoại 100m cao hơn mặt bể, nhưng từ đây nhìn về hướng Đông và Nam là thành phố Saigon yêu dấu. Nhưng ngay trong sáng, tàu bè chạy trên sông Long Tạo, hay những phi cỗ đường Quốc tế, lên xuống phi trường Tân sòn Nhứt đều nhìn thấy ca. Ban đêm Saigon sáng rực, từ Nhà Bè đến Bến Nhà Rồng, rồi Quận Cảng rồi Tân cảng những cao ốc, những khách sạn, nhà thờ Đức Bà, tháp Viba của Nhà Buu Dien vv.... đều nhìn thấy rõ ràng. Saigon rải rác ánh sáng thật xa thật rộng, bụi và khói đã bám vào ánh sáng bốc cao hàng trăm thước trên không trung.

Trước khi xa lô Biên Hòa được thiết lập, đứng ở đây nhìn về Saigon có núi Châu thới chắn ngang trước mặt như một bình phong thiên nhiên, và sau núi Châu thới là sông Saigon uốn khúc quanh

co, ruộng vuông xanh tốt, đất đai phì nhiêu, phong cảnh thật huyền
tinh, địa lý mà nói thi cho là đất vuông.

Cung vi "đất đai" như vậy cho nên các thày dia lý từ 200
năm nay đã chọn nơi đây để đặt hàng trăm hàng ngàn ngôi mộ.
Gia đình nào đã có được một mảnh đất ở đây để lập mộ cho gia
đình mình là cả một sự may mắn. Nhiều lăng tẩm nguy nga của
những vị đại thần, những tướng lãnh oai vang. Không một nơi nào
trong nam mà đã có nhiều lăng tẩm quy tụ lại một chỗ như tại
nơi này. Mà quả thật là đẹp, nhìn mãi không thấy chán.

Thế nhưng một sự kiện quan trọng đã xảy ra làm rung chuyển
địa lý của cả một vùng đất (có người nói là đã làm rung chuyển
ca miên Nam nửa cõi): đó là việc phá núi Châu Thới. Chính phủ Ngô
Đình Diệm đã cho lệnh bắn đá ở núi Châu Thới để xây cát xa lô
Biên Hòa. Núi bị bắn sút mè đến hơn 1/4. Bình phong bị bẻ, đồng
long mạch, tức nhiên nhưng lăng tẩm lây núi Châu Thới làm bình
phong thiên nhiên đều bị đồng ca. Mồ ma-bi đồng, gia đình con cái
ôm đau, cha mẹ mất việc, tài sản mất mát vv... nếu biết là phải
dời mồ ngay. Nhưng thày dia giỏi đều có thể biết được việc mồ
mà bị đồng.

Nay thì phi trường Biên Hòa được lệnh phải nới rộng, và
vì vậy hàng ngàn ngôi mộ phải bị dời.

Giữa hai sự kiện núi Châu Thới bị bắn sút mè, và phi trường
Biên Hòa phải nới rộng, kết quả là hàng ngàn ngôi mộ đã bị dời.

Thiên về dia lý mà nói thì dù phi trường Biên Hòa có được nới
rộng hay không, thì các mồ ma-dai-bi đồng, phải dời. Nhưng nếu
nhìn về khía cạnh nhân qua của nhà Phật thì hai sự kiện có liên
hê mật thiết với nhau làm, vì không chỉ những già đinh khá già
mồi/đam nghĩ đến chuyện dời mồ, còn như dai da số dân nghèo
kiếm đâu ra tiền mà dời mồ, thì lại được chính phủ lo dời giùm
cho, khoi ton kém giao ca. Ban có tin hay không là một chuyện,
nhưng đây là một sự kiện có thật.

Ký tài tài sẽ hứa chuyện các bạn về:

- Triết lý xây lăng, đáp mồ.
- Mồ két là thế nào?
- Mồ không có quan tài, vân vân.....

Chuyện tên Hoa Bình Công Chính ?

Bài của MAI TRỌNG LÝ

Cả thế giới đang bàn tán xôn xao về chuyện Hòa-ước giữa Ai-Cập và Do-Thái vừa được Mỹ vận động để ký kết tại Hoa-Thịnh-Dôn. Tổng Thống Mỹ đã nhấn mạnh đến điểm, bản hòa ước này nhằm mưu tìm một nền hòa bình công chính cho dân Do-Thái.

Nói đến danh từ hòa bình công chính, dân tị nạn Việt-Nam, nhất là anh em trong gia đình công chánh chắc còn nhớ đến những năm 1972, 73 tại Việt Nam. Lúc đó, Hội-nghị Paris bắt đầu nhóm họp để bàn chuyện về chiến tranh Việt Nam, để chuẩn bị dư luận trong nước và tố rõ lập trường của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đối với Hội-nghị Paris. Các cơ quan truyền thông trong nước như báo chí, truyền thanh, truyền hình và các nhân vật chính quyền đều nhất loạt tuyên bố "cương quyết đòi cho được một nền HOÀ BÌNH CÔNG CHÍNH".

Không hiểu danh từ Hòa-bình công chính thoát thai từ điển tích nào, nên trong dân chúng cũng nhiều thắc mắc, không biết nền hòa-bình công-chính mà Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đòi Mỹ và Việt cộng bao đảm cho Việt Nam là thế nào? Vì nó quan trọng như thế, nên dư luận rất là xôn xao bàn tán. Lẽ tất nhiên anh em công chánh cũng bàn luân với nhau trong những lúc trà dư tiếu hâu để mô se danh từ hòa bình công chính, để phân định lập luận têu rắng:

- Vì chiến tranh tàn phá hết cầu, đường, bến cảng, nên khi hòa bình phải tái thiết lại hết các phuơng tiện giao thông từ Nam đến Bắc mà nghề làm công-chánh là của dân công chánh, vậy hòa-bình công-chánh (công-chính đọc theo giọng Nam là công-chánh) là hòa bình để lâm lại đường xá, cầu cống mà không bị Việt-cộng phá hoại nữa.

Chuyện khôi hài đó đã phổ biến, để mỗi khi anh em công-chánh phải đi sửa chữa các cầu bị Việt-cộng phá hoại, hay phá ụ min của Việt-cộng trên các đường đều than với nhau "Tổng Thống minh hay thật, nhất định

đòi cho được hòa-bình công-chính để anh em công-chánh khỏi vật và sửa chữa cầu đường, mà cầu đường không bị phá hoại nữa là hòa-bình rồi còn gì nữa!".

Đến ngày Việt-cong chiếm miền Nam, bắt tất cả các sĩ-quan, công-chúc Việt Nam Cộng-Hòa đi học tập cải-tạo, thì phần đông các anh em kỹ-sư công-chánh đều được thả về sớm nhất, có nhiều địa phương lại miễn học tập cho anh em vì nhu cầu sửa chữa đường cầu rất cần thiết đến dàn công-chánh, còn Tổng-cuộc Kiêu-lô (sau này gọi là Cục Cầu Đường Miền-Nam) thì phần đông các anh em vẫn làm việc tại các phòng chuyên-môn. Nên lúc bấy giờ mỗi khi gặp các anh em công-chánh dân NGUY thường đưa là "Vi kí Hiệp-định Paris, VNCH chỉ đòi được Hòa-Bình Công-Chánh, nên nay dân công-chánh đồ-học tập cõi dàn các ngành khác đều bị học tập cải-tạo dài hạn. Biết vậy lúc đó yêu cầu Tổng-Thống đòi cho được một nền Hòa-bình Công-chính, Biển-dịa, kinh-tế, Quốc-phòng, v.v... thì bấy giờ chắc anh em Nguy minh không bị Việt-Cong bắt nhốt cải-tạo./.



CÂU ĐỐI

Trong số 11 Xuân Kỷ-Mùi, Đại ca Tam-Giang-Khách có ra câu đố:

"Đêm ba mươi, gài then kẽ, tông Đồng, tông Giáp, tông Chinh,
tông cả mồ ma lao cáo."

Vậy tiểu đệ xin đổi lại như sau:

"Ngày một tết, mồ cua toang, nghênh Huyền, nghênh Hoàn, nghênh Súy, nghênh toàn ái hữu trưởng tiên."

Nếu Đại ca Tam-Giang-Khách xem được thì xin lưu kí-niệm chú
tiểu đệ không dám nhận phần thưởng SALEM của bạn, sở-nội-tưởng
cúp phần.

Tiểu-Đệ.

MỘT VẤN ĐỀ THỜI SỰ

Cách đây hồn thang, một số ban huỷ có bàn với tôi làm thế nào tìm một giải pháp cho vấn đề trẻ em VN đang ở các trại tị nạn, ở Mĩ lai Á, ở Thái Lan, ở Phi và ở Hong Kong. Nhưng trẻ này đã đi theo các thuyền hay tàu, đến được các nước láng giềng an toàn, nhưng vì chúng không có bà con quen thuộc nào ở đâu cả, hoặc chúng có bà con nhưng vì không biết địa chỉ, hoặc con quá nhỏ không biết viết biết đọc, cho nên không làm sao tìm kiếm hoặc nhớ ai tìm kiếm họ cho được. Số trẻ em này lên tới trên 3,000 em.

Liên hiệp Quốc rất ưu tư đến vấn đề này, nhưng cho đến nay chưa thấy họ đưa ra một giải pháp nào.

Cách đây không lâu hội Catholic Conference có đề nghị rằng những gia đình VN nào khá giả nên nuôi lấy một em gọi là Foster child, cho đến khi chúng nó lên 18 tuổi. Trong thời gian nuôi nấng thì Chính phủ Hoa Kỳ hợp tác với Liên hiệp Quốc sẽ cấp cho Foster parents mỗi tháng là \$ 275.00. Số kêu gọi cũng có về miền cõng lấm và cung chǎng có quang cáo gỉ rūm beng ca. Kết quả là có một số người tự nguyện đứng ra lãnh nuôi cả chục em vì họ thấy rằng với \$ 2,750.00 mỗi tháng họ có thể dành dụm được bột tiên. Hội USCC dĩ nhiên không đề nghị lên Liên hiệp Quốc được, vì Hội chỉ mong muốn được thấy những gia đình khá giả nhận lãnh Foster child để đem về nuôi nấng như con cháu của mình và tự thấy có trách nhiệm tinh thần với các em bé này. Và vì thế cho nên một số lớn những em b' "mô coi" tạm này chưa qua được đất Mỹ.

Còn như Hội USCC mong đợi những gia đình khá giả VN đứng ra nhận lãnh thì chắc là còn lâu lắm, vì người Việt minh rất sẵn đó về vấn đề nuôi con nuôi. Tục lệ của VN minh rất khác khe khiêm cho việc chon lúa rất chắc chắn. Ngoài việc tuồi tac, gai trai, cũng còn lầm tiêu chuẩn khác nữa, như là măt măy phải coi được, v v Mă đã không thấy được măt mũi thi kho' cho họ chấp thuận nhận làm cha mẹ nuôi một đứa mà có thể tan phê, tật nguyễn, có chút lai giống, hay là tanh tinh không hợp với cha mẹ.

Trong khi đó thì chính những gia đình Hoa Kỳ lại thích kiêm nuôi con nuôi, có khi họ còn đi kiêm mua với giá rất cao nữa là khác. Như vậy vấn đề là làm thế nào có một nơi có đủ tiện nghi tối thiểu để đưa một số trẻ em đó đến sinh sống tạm.

Tuy nói song tam nhưng dia diem nay cung nhu la mot vien mo coi ma tre em se duoc song voi tinh thuong cua nhung bac nuoi duong, duoc huong nhung tien nghi cua doi song Hoa Ky, va duoc an hoc nhu moi tre em khac cung mot lua tuoi.

Chungtoi da ban bac voi mot so ban be hang luu tam den van de ti nạn, van de xahoi, va chungtoi co dua ra mot gai phap, nhu sau:

Tim mot cu xá rong rai, tien nghi de dung nap duoc chung 200 em be.

Day diem dau tien nay se chi nhan nhung em be tuoi duoi 10, ly do la de biet tinh chuc, va vien tim kiem cha me nuoi, theo kinh nghiem cua nhung nguoi trong vien thi co ve de hon.

Day diem se khong o trong thanh pho lon nhu LA, ma se dat tai mot thanh pho nho, cach LA chung 20 dam; ly do cung la nhe duoc so hui, tranh van de o nheim khong khi, va nhung van de phuc tap cua nhung thanh pho lon.

Thanh phan quan tri truc tiep se nau Viet nau My, va gom nhung giao su, nhung chuyen vien thanh thao trong nganh nay. Thanh phan dieu khiem chuong trinh se do mot hiem hoi bat vu loi, dung sau, de lien lac va van dong.

Tien thang tro cap cua Lien hiem Quoc va cua Chinh phu My se co the du de cho trung tam dung vung.

Duy chi co mot van de hắc búa không giải quyết được là van de khong lam the nao co tien so khói de thuê mot trung tam ma theo tiêu chuẩn cua My thi phai la mot khach san kieu motel, co san co vuon, co chò..., chò hoc vv.... Chungtoi da di tim kiem ca thang troi, da tim thay mot doi dia diem thuận lợi va kha di muon duoc, nhung van de chinh cung van la van de lam the nao co duoc ngay \$ 500.00 cho moi tre em ngay trước khi đưa chung nó đến, nhu la: may sam giuong, nem, ra, gói, mot so toi thiieu ao quan, giay dep, ban hoc, chen bat, noi niêu vv..

Ngoai ra phai y giao keo dai han voi chu Motel, tra truoc it nhât la hai thang tien nha, tien luong cho nhung nhan vien thuồng truc cua trung tam. Tom lai lam the nao quyên góp duoc \$ 300,000.00; so tien nay chi la muon ngan hang, trung tam se lan hoi tra lai cho nhung manh thuồng quan rộng tinh thuồng noi giuong tren day. Co trung tam hoi day du tien nghi, va co mot thanh phan quan tri day du kha nang va tot sang voi cong cuoc, khi do du an moi duoc USCC de trinh len Lien hiem Quoc de duoc

chấp thuận. Như vậy vẫn để vẫn còn luân quẩn. Chưa có tiền thi chua có tru sò, chua có tru sò thi chuồng trình không thực hiện được. Cho đến nay vẫn còn kẹt.

Chung tôi có chuyên lời yêu cầu chính thức của một hội Việt kiều bát vụ lời lên USCC để xin vay \$ 300,000.00, nhưng chưa có kết quả. Hỗn nứa Hội này hoạt động cũng yếu ớt cho nên khó có hy vọng được chấp thuận vậy.

Nếu trung tâm I thành công thì sẽ tờ chúc ngay trung tâm II tại một tiệm bang khác, rồi trung tâm III sẽ rã đi 6,7 tháng sau đó. Theo dự tính của chúng tôi thì mỗi trung tâm với 200 trẻ em sẽ có thể tiếp nhận ít nhất là 4,5 lần số trẻ này, nghĩa là mỗi trung tâm sẽ có thể tiếp nhận cả ngàn trẻ em trong 1 năm, và không bao lâu số 3,000 trẻ em VN tại các trại tị nạn sẽ được đưa qua Hoa Kỳ hết.

Vì thiếu tiền đầu tư sò khói, cho dù áh của chúng tôi vẫn còn đậm chân tai chó. Chúng tôi cầu mong sẽ có đủ áh khác hắp dân hơn, ít töh kém hơn, để được Liên hiệp Quốc chấp nhận, vì số phận các em bé VN tại các trại tị nạn B N A thật là bi đát, và chúng ta không ai là không thở dài khi đồng cảm đến những vân đê thời sự nồng hối nay, nhưng vì bất lực chúng ta dành ngoanhes mặt làm lò, mà trong lòng không khỏi nghe nạo đau đớn.

Nếu bạn nào có ý kiến có thể vay được \$ 300,000.00, thì số phận 3,000 em bé VN có thể thoát khỏi cảnh chó vồ, thiếu thốn và vô vọng hiện nay.

NGUYỄN PHÚC BỬU HẠP

- LAI CHUYÊN THẮNG TÔTÔ -

Mẹ Tötô thấy Tötô ngồi học, cứ lấy tay thâm nước miếng bôi lên đầu hoài, mồi hỏi : Con làm gì mà kỳ vậy ?

Tötô trả lời : Dạ con học không vồ !

Mẹ ngạc nhiên : Học không vồ thì tại sao cứ thâm nước bôi lên đầu hoài vậy ? Ai dạy mày cái kiểu gì kỳ la vậy ?

Tötô đáp : Dạ con nghe chị bếp nói với anh bếp hồi hôm là "không vồ thi anh lấy tí nước thâm ở đâu là phải vồ"

**A
B
C
D**

1 2 3 4 &????!!

TÔI ĐI HỌC LẠI

VỀ CỤ TÊ

Hồi mới qua đây, gia đình tôi dọn tới Dallas. Sau gần một tháng tìm việc kỹ thuật không được, tôi đã "lao động tốt" trong gần một năm trời, vừa đi làm vừa đi học một lớp điện toán (computer) ở một trường huấn nghệ (trade school).

Học xong thì mới thấy thất vọng vì kiếm không có việc, lý do là các hàng chỉ muôn những người tốt nghiệp từ đại học và có kinh nghiệm mà thôi. Cũng trong thời gian này, nghe tin một số bạn công chánh đã đậu E.I.T và P.E., tôi đã bỏ ra gần 50 đồng để mua một bộ sách luyện thi, theo như chỉ dẫn của anh Lê-Thanh-Trang trong một số AHCC.

Khi sách về đến nhà, tôi xem qua một lượt, lồng tiếng như là đã dài đột ném 50 đồng qua cửa sổ, vì nghĩ rằng phải thi lại các môn này thì làm sao mà đậu được!

Thê rỗi run rủi anh Phạm-Hữu-Quang và anh Phạm-Văn-Ân ở Oklahoma ghé tôi chòi vào quãng tháng 5-76. Hai anh này cho tôi biết là có thể vay tiền và đi làm work-study để đi học lại được. Tôi bèn đánh bạo nộp đơn tại đại học Texas ở Austin, và đơn về thành phố này để đi học. Điều kiện để được nhận vào cao học (Graduate school) ở trường này là phải có tối thiểu 1000 điểm khi thi GRE (Graduate Record Examination) và nếu là người ngoại quốc phải có tối thiểu 550 khi thi TOEFL. May mắn thay, tôi có đủ điểm trong hai kỳ thi này và được nhận vào trường học. Tôi đã chọn ngành environmental engineering, vì nghĩ rằng ngành này tương đối mới. Khi vào trường, được phát cho một văn phòng với anh Nguyễn-Văn-Độ (cựu Trung Tá Công binh khoa 62), nên cũng đỡ buồn. Anh Độ cũng đang học cùng ngành. Tôi đã học mất

5 học khóa (semester), từ tháng giêng năm 1977 tới tháng 8 năm 1978. Thú thật với các bạn là học rất cùc, nhất là vừa phải đi làm gần 20 giờ một tuần ở trường với tư cách là phụ giáo (Teaching assistant), châm bài ~~courses~~ undergraduate) hoặc phu khảo (Research assistant), hoặc là "làm học" (work-study) ở trong trường. Trong suốt thời gian đi học, thường cuối tuần và mỗi tối phải ra văn phòng ở trường để "giao". Nào là bài tập, mỗi cours thường có 10 bài mỗi học khóa, nào là bài thi, mỗi cours thường có 3 bài thi mỗi học khóa. Bài tập thi thường rất dài 3,4 bài toán làm hết cả ngày chưa chắc đã xong. Chương trình master ở đây đòi hỏi phải lấy 8 cours (24 giờ) và làm một luận án (thesis) hoặc lấy 11 cours (33 giờ) và làm một tờ trình (report). Thường một học khóa lấy 4 cours là đã mệt dù người rồi. Trong chương trình master họ đòi hỏi sinh viên phải lấy 2 cours ở ngoại bộ môn minh học. Đôi với các bạn nghĩ đến chuyên thi E.I.T. và P.E. thì nên lấy cours engineering economy và computer sciences. Vì 2 cours này sẽ giúp ích rất nhiều khi thi. Trong thời gian học, tôi đã thi và đậu E.I.T. tháng 11-1977, và P.E. tháng 4-1978. Bộ sách luyện thi hồi xưa tôi tưởng đã phi tiên mua thi nay đã tung qua tay Nguyễn Văn Đô, đã đậu E.I.T. và sắp thi P.E.

Đi học thì cúc thât, nhưng bù lại cứ giữa 2 học khóa là được nghỉ hơn 2 tuần (lễ giáng sinh thường được nghỉ tối 4 tuần). Đây là một dịp tốt cho các bạn thích du lịch. Chùa bao giờ tôi ở nhà vào dịp này trong thời gian tôi đi học. Tôi đã lái xe đi California ba lần trong năm 1977. Năm 78 thì đi New Orleans, rồi Montreal. Tôi còn nhớ có một ngày năm giờ sáng tôi còn ở Lexington, Kentucky và 12 giờ đêm đã về tới Austin, Texas cách nhau 1150 dặm.

Làm sao để sinh sống trong lúc đi học? Các nơi khác thì không biết nhưng ở Austin chuyên này không khó lăm. Trường đại học ở đây có leai cư xá rẻ tiền cho sinh viên có gia đình thuê, cư xá hai phòng ngủ thuê mỗi tháng quang 100 đồng kể cả gaz và nước, tiền điện thêm quang 20 đồng một tháng. Khi đi học thì xin vay tiền National Direct Student Loan, mỗi học khóa có thể vay từ 700 tới 1,000 đồng. Đây là một cái nợ rất dễ chịu sau khi ra trường chín tháng mỗi phải trả, có thể trả trong vòng mười năm, với lãi xuất chỉ có 3%. Ngoài ra thường có thể xin làm trong trường trong chương trình Work Study, hoặc xin làm Research Assistant rồi dùng kết quả để làm Thesis, tiền cả hai bê, hoặc là làm Teaching assistant mà công việc phần lớn là châm bài cho một vài ông thầy dạy cours undergraduate.

Trường đại học Texas ở Austin khá lớn, lớn nhất ở Texas với 43

ngàn sinh viên và khá giàu, quy mô của trường có độ 800 triệu đồng, phần lớn là tiền lợi tức cho thuê 300,000 m² đất ở miền Tây Texas để các hàng dầu hỏa khai thác. Trường này đã từng khoe là đã đào tạo hơn một nửa số Ph.D. về dầu hỏa trên thế giới.

Còn một điểm dễ thương khác của trường Texas này là họ nhận được sĩ ngoại quốc cho vào học lại hai năm chót của chương trình 5 năm để lấy bằng B.S. về Pharmacy. Hiện tại mỗi học khóa có độ 2 được sĩ Việt Nam được nhận vào học cùng với 70 sinh viên Mỹ. Điều kiện để vào là có điểm TOEFL quang 550. Khi xin thi họ nhận vào trường College of Natural Science cho học 1 hoặc 2 học khóa, trong lúc đó nộp đơn xin vào trường được, một hội đồng sẽ interview xem mũi có hump tai không, nói tiếng Anh có khả không. Nếu được nhận vào trường được, sẽ phải học thêm 5 học khóa nữa, rồi sẽ được bằng B.S. về Pharmacy. Sau đó phải qua kỳ thi board đợt I, nếu đậu sẽ đi làm thêm 400 giờ intership và thi board đợt II, nếu đậu sẽ trở thành Registered Pharmacist, được đâm các vien thuốc một cách hợp pháp. Vợ tôi là một trong số hơn mươi được sĩ Việt-Nam đã đi xong con đường chông gai đó, và hiện có 5 được sĩ Việt-NAM đang theo học trường được ở đây. Nếu học được thi có thể xin học bổng Basic Grant, mỗi năm họ cho quang 1,200 đồng.

Học phí ở trường đại học này tương đối rẻ, mỗi học khóa phải trả quang 300 đồng. Mỗi năm trường có 3 học khóa, Thu, Xuân và Hè. Trong vòng thành trường có mấy cây hồng rất sai trái, và tới mùa Thu thì chả có sinh viên Việt Nam vàTau là biết thường thức thôi!

Trường Civil Engineering là một nhà lầu 10 tầng, rất rộng rãi và trang bị đầy đủ dụng cụ thí nghiệm cho mọi ngành Civil.

Đối với các bạn đã biết thường thức football, thì trường này có đội banh Longhorn khá nổi tiếng.

Còn Austin thì sao? Có lẽ phần lớn các bạn khi nói tới Texas chỉ biết Houston và Dallas. Austin nằm giữa hai thành phố lớn này, cách Dallas 200 dặm và Houston 160 dặm. Austin nằm hai bên giòng sông Colorado (không phải sông Colorado chảy giữa California và Arizona đâu!) trên một vùng đồi chập chùng và rất nhiều cây cối. Cách 15 dặm đường có hồ Travis khá đẹp, bờ hồ là vách đá đứng, và có bãi Hippy Hollow dành cho các bạn muốn đi bơi mà "lười" mặc quần tắm.

Austin có 330,000 dân và là thủ đô của tiểu bang Texas, mua đông không có tuyệt, lạnh nhất là 14F, mùa hè nóng hơn Saigon nhiều, có khi tới 100F.

Khi tôi ra trường, tôi chỉ xin việc với hai cơ quan của tiểu bang vì muốn có công việc nhàn hạ sau mấy năm trời cực nhọc. May mắn thay tôi được cả hai nới nhận cho làm, và tôi đã chọn Department of Water Resources. Việc tôi làm bây giờ là, nhạy HEC-1 program để kiểm soát mức nước ở các đập trong trường hợp lụt lớn và làm tờ trình. Công việc dính dáng đến Hydrology, chả có gì dính đến environmental là nghành mà tôi đã theo học, chả cần phải đậu E.I.T. hoặc P.E. mới làm được và bạn công chánh nào cũng có thể làm được việc này.

Nhưng ai cho tôi công việc đó nếu tôi không đậu các bằng kia?

Anh Bộ cũng đã ra trường sau tôi một học khóa và có việc ngay tại Austin với một hang chế các dụng cụ lọc không khí ô nhiễm.

VỀ CỤ TẾ
Austin, 29-3-79

-CHUYÊN MẸ CON NHA TA-

Nhân ngày cuối của đứa con gái yêu duy nhất, mẹ lo lắng đùi thú cho con vào cái ngày vu qui của con, lo cho đến cái mén và cả hai cái gối trên giường nữa. Vì bà nhất định "bất rẽ" chứ không chịu cho "rước dâu" sợ về bên nhà trai người ta ăn hiếp con bà.

Sáng nào vào phòng con gái cung để dọn dẹp giüm (bà không muốn để người ăn người làm lo, sợ không chu đáo bằng chính mình, vì bà cũng chẳng có chuyên gì khác để làm) bà thấy trên giường đến 3 cái gối. Bà lấy cái bốt 1 cái. Hôm sau bà lại thấy cái gối bà đã cát trên nóc tủ lại được đem xuống lại trên giường, bà lại cát lên trên nóc tủ. Hôm kế tiếp khi vào sấp đặt lại giường thì bà lại vẫn thấy 3 cái gối. Bà mồi rầy con gái : " Hai vợ chồng mày lung tung quá. Hai đứa thì hai cái gối, lấy làm gì đến 3 cái, làm ngay nào tao cũng mất công đem cát trên nóc tu !

Vậy chờ mày lấy cái gối thứ 3 để làm cái gì ?"

Em bèn thu thi : " Đacon để kê o' dưới, vì như vậy lợi được cả mây centimet "

Bà mẹ bấy giờ mới hiểu ra và than trời : " Thôi chết tau rồi ! Tính từ hồi đó tới bây giờ tau mô có biết làm mất gần cả mây cây số lận ! Uống quá ! Làm ráng chử ! "

Trước hết, xin các anh đã "rửa tay gác kiêm" vui thú "diễn viên" cũng như các anh em đã thành đạt thứ lối cho tôi vì đã làm mất thì giờ của quý anh em, bởi lẽ bài này chẳng "mập béo" gì cả, mà theo chõ tôi được biết thì mới khi nhận được Lá Thủ Công Chánh anh em đều đọc tất cả các bài từ đầu đến cuối, và như vậy sẽ chiếm một thời giờ vô ích của anh em đó ! Vậy xin lỗi cái đã.

Đúng ra bài này phải được quý vị đã thành đạt từ khuya viết mới phái, nhưng có lẽ vì quá bận biu với công việc thường nhật nên đã không có đủ thì giờ truyền kinh nghiệm cho các anh em khác. Tôi mới qua từ đầu năm 1978 mà dám múa rìu qua mặt quý anh thi có lẽ hơi láo, nhưng cũng ráng viết một số việc mà bản thân tôi đã trải qua hầu có thể giúp ít nhiều cho một số anh em chưa thi, chứ chẳng có nghĩa "mèo khen mèo" dài đuôi" gì hết.

Theo sự dò hỏi một số anh em thi nói chung anh em Công Chánh chúng ta qua đây lúc đầu chẳng có ai để hướng dẫn nên chỉ có một số ít anh em biết cách thức nộp đơn để thi và đã thi đâu rất sớm (1976), rồi sau đó nhờ có Lá Thủ Công Chánh nên đã có nhiều anh em biết đến, nhưng nói chung cũng chỉ có một số không lớn anh em đi thi và thi đâu. Còn một số khá đông khác thì "ngán" không muốn thi vì thầy phải học quá nhiều môn đã quên từ lâu hoặc nhiều môn mình đã không học từ Việt Nam như Computer Sciences chẳng hạn. Còn một số khác thì lại quá kỹ, không muốn đi thi sớm một khi chưa chắc ăn vì sợ thi hỏng kỹ lắm, cho nên đã chán chứ không nạp đơn thi.

Mục đích bài này cốt để "lên giây thiêu" một số anh em còn đang ngại ngùng "hạ sơn". Đồng thời đưa ra một số tài liệu và một vài "kỹ thuật" dùng trong kỹ thi. Trên các Lá Thơ trước, các anh ĐSK, LTT, TNN v.v. đã có viết nhiều về các kỳ thi này rồi, nay xin viết thêm một chút, trong tinh thần một người muốn thi mà cứ "ngại ngại làm sao ấy", với lai "nhẫn chí số tinh bồn làm biếng"!

Một điều chắc chắn hơn hết là nếu minh không đi thi thì sẽ chẳng bao giờ đậu cả, vậy nếu ta cứ nạp đơn thi, có thể có tí hy vọng đậu, và lại nếu cứ chán chở để năm sau mới thi thì chỉ bằng nạp đơn đi thi năm nay!

Bây giờ băn sở qua một số môn cần học để thi E.I.T. Tôi chỉ đề nghị một số môn học rất giỏi hạn đú để đi thi thôi chứ học cho đủ mày môn ghi trong chương trình thì chắc tôi cũng chẳng dám thử đi thi! Xin nhắc lại là ta phải thi trong tầm giờ, thường là vào ngày thứ bảy trong tháng 4 hay tháng 11. Bài thi chia làm hai phần : ban sáng làm 150 câu hỏi, ban chiều làm 5 bài toán thuộc 4 môn khác nhau. Tất cả ngày đều là loại A,B,C khoanh nén nêu ta không biết câu trả lời, ta vẫn có hy vọng làm đúng! Cứ nhớ là không nên bỏ sót câu nào cả là được.

Anh em Công Chánh minh thi thường thấy các môn như Thermo, Nuclear, Computer, Electricity, Chemistry.... là ngán rồi. Vậy đề nghị các anh thầy môn nào mình ngại thi đừng có thêm học! Thật vậy, ta chỉ cần nắm hỏi hỏi vung 4 môn là ăn chắc rồi. Tôi không nói ngoa đâu, vì bản thân tôi đã chỉ học có 3 môn chính thôi và cũng gồng mình đi thi, và cũng đã đậu. Xin lỗi nữa ngoắc ở đây để nói về cái tôi đang ghét này một tí, vì nếu không nói chuyện của chính mình thì làm sao để các bạn khác hiểu để tin là thi E.I.T. không khó. Tôi chân ướt chân ráo đến Mỹ vào giữa tháng 1/78, lên Helena, Montana làm việc từ đầu tháng 2, gặp được anh LHD cho biết là anh đang chờ kết quả kỳ thi P.E. khóa tháng 11/77 và anh ta đã đậu E.I.T. khóa 4/77 với số điểm 100%, thế là tôi nạp đơn xin thi ngay khóa tháng 4/78. Tài liệu học thi cũng chẳng có, hỏi anh bạn nào cũng chỉ có tài liệu về kỹ thuật thôi, chủ về các môn Fundamentals để thi E.I.T. thi lại không có. Thật kẹt. Nhầm lúc mới qua nên cũng không rành rẽ gì cả, chỉ biết viết thủ gối cho một vài anh bạn (TNR, VQT), may mắn này gởi cho được mấy cuộn (Newman, Lalonde), chứ ngoài ra chẳng có được một tài liệu nào cho thấy thật sự câu hỏi sẽ ra là như thế nào cả! Sau này về đây (Californie) gặp được anh NWH mới thấy được mắt mũi của các đầu để thi cả E.I.T. lẫn P.E. do N.C.E.E. ấn hành gồm đầu bài và bài giải. Tóm lại lúc tôi đi thi E.I.T. là thi theo tinh thần : "Không đi thi thi không thể đậu, đi thi hy vọng có thể có 1% đậu. Chán chờ cho đến kỳ thi tháng 11 thi cũng như thi trượt kỳ thi tháng 4 mà thôi!" Tóm lại, lúc tôi đi thi kỳ tháng 4 là đánh vố tự do của hiệp sĩ mù! Thời gian lại quá cận, không thể học cho đủ các môn được (chỉ có khoang một tháng để dọn thi thôi), và lại cũng chẳng có tài liệu để học các môn khác. Tôi hỏi anh LHD cũng làm một chỗ với tôi thi được anh khuyên khích là thi không có gì khó đâu, cũng làm cho tôi đỡ lo ngại. Khô một điều là chính anh LHD cũng chẳng có tài

liệu nào cả , ngoài cuốn Lalonde . Sau khi duyệt tất cả các mòn phải làm toán vào buổi chiều, (phải làm 5 problems thuộc 4 môn khác nhau) thì tôi thấy quen thuộc với anh em Công Chánh chỉ có các môn ; Statics, Dynamics, Mechanics of Materials, và Fluid Mechanics; ngoài ra có môn Engineering Economics nghe nói cũng dễ kiểm điểm. Mỗi môn đều có 2hay 3 problems để chọn, ngoại trừ Eng. Economics thì chỉ có 1 bài duy nhất thôi. Vậy ta chỉ cần học cho khá 4 môn là đủ sức qua câu. Riêng về 150 questions ban sáng gồm đủ các môn thi, nếu ta chỉ học 4 môn thôi cũng có thể làm được có 60 câu rồi. Theo tài liệu thi ta có :

Mathematics 11% ; Fluid Mechanics 9% ; Statics 9%

Mechanics of Materials 9% ; Dynamics 9%

như vậy chỉ riêng các môn mới kể, chưa nói đến Eng. Economics là 4%, thì ta đã có : ($11+9+9+9+9 = 47\%$, tức là 70 câu trong số 150 câu) Cho là ta làm xoàng xoàng cũng có thể trúng cỡ 55 đến 60 câu, số còn lại đánh may rủi cũng có thể trúng thêm độ 10 đến 20 câu còn lại của các môn khác như Chemistry, Electricity Thermodynamics..., trong số này có nhiều câu rất thông thường nên ta không cần đoán mà biết rõ. Như vậy, ta có thể trúng từ 65 đến 70 câu. Xin lưu ý các anh em là số 150 câu được châm câu nào trúng là có một điểm, làm trúng 100 câu là có 100%, còn làm trúng trên 100 câu cũng chỉ được có 100% thôi, ta làm trúng 65 câu thì được 65%, 70 câu là 70%. Số điểm để tính đậu là 70%. Các anh em sẽ thấy là kiểm điểm có 100% thì có hỏi khó chứ có 65 đến 70 thì không có gì đáng ngại cả!

Tóm lại để thanh toán phần thi vào ban sáng ta cũng chỉ cần học có 4 môn là đủ. Câu nào không biết thì đừng bày đặt suy nghĩ gì cả : cứ khoanh đại cho đủ tất cả các câu hỏi, chó ngáp phải ruồi cũng cồn trúng cỡ 15 hay 20 câu trong số 100 còn lại (giả sử ta chỉ biết có 50 câu thôi!) Nói như vậy và trong tinh thần này mà tôi cho thi E.I.T. đẽ hơn thi phần 2 là Principles and Practice of Engineering thường nói tắt là P.E., bởi lẽ ta không biết gì hết về 1 môn nào, ta vẫn có hy vọng làm trúng được, chứ thi P.E. thì mình phải viết ra giấy để nạp . Điều này nghịch với ý kiến của anh LTT ; anh T. cho là thi E.I.T. khó hơn P.E. vì có lẽ lúc soạn thi E.I.T., anh T. đã học kỹ, tu luyện đủ các môn vở nghệ chủ không chịu đỡ ngón nghệ của chàng ra chàng (rút xi phé!) hay là anh T. sang nước này định bỏ luôn nghề tay trái!

Về tài liệu học thi : Sau khi đã quyết định 4 môn sẽ học rồi , ta sẽ tìm tài liệu để luyện . Trước hết , ta nên hỏi xem thử các câu hỏi sẽ phải làm vào ban sáng sẽ khó dễ ra sao , cũng như muốn biết mức độ khó cung như dài ngắn thế nào của các bài toán ban chiều , thì không có gì tốt hơn là mua tập :

FUNDAMENTALS OF ENGINEERING / TYPICAL QUESTIONS
của National Council of Engineering Examiners

P.O. Box 5000 / Seneca , South Carolina 29678
giá chỉ có một dollar thôi (nếu thi P.E. thì mua cuốn

PRINCIPLES AND PRACTICE OF ENGINEERING / TYPICAL QUESTIONS)
giá cũng chỉ một đồng thôi . Xin đề nghị anh em mua 1 lần hai
tập luôn cho tiện.

Biết cổ khó dễ xong , ta mới thấy sẽ nên học cổ chung nào
thôi , vì cái học vốn mênh mông biết thế nào cho thật sâu rộng ,
thế mà chắc anh em mình ai cũng như ai (làm biếng vốn săn trôi
ban) nên ta chỉ nên học vừa đủ để thi đậu thôi . Chứ học nhiều
lấy sức đâu mà đi chơi ! Tôi cũng biết có 1 số anh em một khi dự
định học là học chết thôi , nghỉ việc để học , nhưng bài này có
mục đích viết cho các anh em làm biếng học cổ gần bằng tui hay
làm biếng hơn tui mà thôi (nghĩa là cùng một môn phải lè phè mì
nhau). Về các sách học để luyện thi , tôi đề nghị các anh em
nên vào bất cứ một thư viện nào ở gần nhà để xem thử có thể muốn
được cuốn nào loại Text book thuộc mấy môn mình vừa chọn không.
Bất đặc dĩ ta mới mua , vì sách quá mắc ! Tôi thấy nếu phải mua
thì nên mua cuốn nào ta còn có thể dùng về sau khi phải đi làm
thôi (ví dụ môn Mechanics of Materials chẳng hạn) Rồi nên muốn
hay mua một cuốn luyện thi Fuondamentals (ví dụ như cuốn của
Neumann chẳng hạn), các bạn sẽ thấy ở các hiệu sách nhiều cuốn
nhất là trong các hiệu sách của các trường đại học . Xin các bạn
đứng trách tôi tại sao không chịu ghi ra tên cùng tác giả để đi
mua cho tiện mà nói kiểu hăng hái ! Sổ dĩ như vậy vì tôi thấy
cuốn sách nào mà bạn có trong tay hay muốn được đều có thể dùng
được cả , vậy cần gì phải cầu kỳ cho tốn tiền (để tiền đó đi xem
xiné còn thú hơn , học đã cực khổ rồi mà còn tốn tiền thì "em"
không chịu mô !)

Ngoài ra anh em có thể dùng các cuốn thuộc Schaum s Series
vừa rẻ tiền (7,8\$ giùm đó), lại cũng có nhiều bài tập hay .

Tóm lại chỉ còn có vấn đề học cho hiểu kha kha và ráng chịu
khó học một chút để đến ngày đi thi mà thôi.

Xin bàn tiếp ở đây về cái ngày ứng thí và một số "kỹ thuật" phòng thi.

Ngày thi đã đến, thế mà thấy mình vẫn chưa soạn đủ: đó là tâm trạng của hầu hết thí sinh. Lo là lo vây thôi chứ thi đâu ngắn, bởi lẽ chỉ là A,B,C,D,E khoanh thôi! Yên chí nhé!

Cần nhất là đừng quên mang theo 2 cái máy tính loại thường ngày hay dùng để khỏi nhấn lộn (muốn của bạn bè máy tính giống y loại máy của mình đang dùng là chắc ăn), đồng thời trước khi đi ngủ ta nên charger máy tính và đem theo luôn cả một sợi dây điện đủ dài để vào phòng thi ta gắn thêm cho chắc ăn. Sáng đó nên nhớ bắc xá lái xe đưa đi để ứng hộ tinh thần, nhưng xin anh em nhớ cho rõ là hôm đó mới là ngày thi nên đừng có "trả bài" trước hôm thi nhé! (cho dù là ta thuộc bài như cháo, có thể đọc xuôi đọc ngược vanh vách!) bởi vì thi liền từ tี 4 giờ ban sáng và 4 giờ ban chiều thì rất cần sức khỏe, đừng có ỷ y vào sức trai "năm bảy ngày ba vào ra chùa kê"!

Khi được phân phát bài thi, nhớ đừng ghi sót các nơi phải điền theo lời chỉ dẫn của người giám thị phòng thi. Đến lúc bắt đầu làm bài thi cần phải quyết định thật nhanh: câu nào cần phải suy nghĩ kỹ để làm, câu nào khỏi cần suy nghĩ (biết gì đâu mà suy nghĩ cho mệt!). Nên nhớ là có những câu hỏi thuộc các môn Chemistry, Electricity v.v. rất là "bình dân", kiêm điểm ngon lắm, xin đừng bỏ qua rất uống! Vậy cần phải đọc cho thật là nhanh đồng thời cũng phải quyết định dứt khoát, không nên "quýền luyến" bắt cứ một câu nào lâu cả. Bởi lẽ một câu chỉ có một thời gian nào đó thôi, mình kẹt lại lâu ở đó cũng vạy thôi. Đề nghị các anh ghi dấu những câu mình biết khá vững để sau khi làm hết cả 150 câu xong, ta dột lại những câu ruột một lần nữa cho ngon lành chắc ăn. Có thể anh em sẽ nghĩ là làm gì có đủ thời gian làm lại lần thứ hai? Thưa rằng nếu ta dứt khoát không suy nghĩ nhiều về những câu ta không biết thì thời gian để dành cho các câu này dư đủ để ta làm các câu "tù" lần thứ 2.

Lúc trước tôi đi thi, vì không rõ cách chấm điểm 150 câu hỏi (tương lai được 70% câu hỏi, tức là phải làm đúng đến 105 câu, nên khi thi xong phần ban sáng tôi thất vọng hết sức vì không nghĩ là mình có thể đúng được 105 câu hầu có thể đậu) nên thi xong phần thi buổi sáng tôi thấy chắc khó lòng mà "tai qua nạn khói" cho nổi! Và với một tâm trạng rất bi quan mà tôi thi phần thi buổi chiều.

Buổi chiều tương đối không làm cho anh em bơ ngố hoặc lắc lóng như bài ban sáng, bởi lẽ ta đã chọn mấy môn dự định làm để học khá khá rồi. Khi nhận bài thi, ta hãy ráng để dành một khoảng thời gian độ 5, 7 phút để lật nhanh qua các môn ta đã học hâu có một quyết định dứt khoát là ta sẽ chọn làm 2 bài thuộc môn A hay B, vì trong 4 môn ta học, ta phải làm 5 bài, và thông thường thì trong 2 bài toán thuộc mỗi môn có bài khó và có bài tương đối dễ hơn (trừ môn Eng. Economics thi chỉ được làm có mỗi một bài mà thôi). Trong mỗi bài toán có 10 câu hỏi, nên ta cần lưu ý những câu hỏi đầu tiên: thường rất dễ và là căn bản để tính các câu kế tiếp, vì vậy cần thận ngay từ câu thứ 1, đừng để erreur de calcul uổng ! Trong các câu trả lời, nếu ta làm đúng thì thấy giống y chang trong bài, nhiều khi câu trả lời đưa ra số giống nhau, chỉ khác dấu (+, -) hoặc cho trật dấu chấm (Ví dụ 1234.8 vs 12348.0), thành thử nhớ làm calcul cho kỹ một chút, đừng để mất tinh thần nhân lôn, uổng làm ! Đai để thi nếu học hỏi kha khá một môn nào thì kiểm điểm không khi nào dưới 8 hay 9 câu cả. Như vậy nếu ta làm chắc trúng độ 4 bài và bài thứ 5 hỏi lang quang thi cũng đủ sức qua câu rồi. Ngoài ra nếu làm không hết câu thứ 8 hay thứ 9, 10 thi ta còn môn "tự" là "hiệp sĩ mù" nữa, đâu có ngán !

Nói chung thi tôi thấy phần thi ban chiều tương đối khỏe hơn phần ban sáng nhiều. Ban sáng tôi thấy ít có ai nộp bài sớm cả, nhưng ban chiều cho 4 giờ, nhưng độ hồn hai giờ là có người đã nộp bài rồi; điều này chứng tỏ là không có khó khăn gì cả !

Thi xong, thường ta thấy sao mà khó đâm quá, cho đến cở hồn 2 tháng sau, khi kết quả gởi đến mới biết là mình đâu. Ma tui N.C.E.E. cũng tần ac làm, bài thi châm bằng Computer thi chỉ cần độ vai tuần là có thẻ cho kết quả, thẻ mà không hiểu cơ quan này ngâm hay là State Board ngâm tôm, mãi đến cả 2 hay 3 tháng sau mới chịu gởi kết quả. (E.I.T. đỡ hồn là P.E., nhiều khi hơn 4 tháng mới có kết quả)

Bài này đã khá dài, nên tôi không dám viết về kỳ thi P.E. sở dọc dài quá các anh em chán hồn, vậy xin ngừng ở đây, và sẽ viết về tài liệu học thi P.E. sau.

XIN CHÚC CÁC ANH EM CHƯA CHIU NAP ĐƠN THI HAY NAP ĐƠN NGAY
ĐỂ CÔN BÁO TIN CHO LÁ THỦ CÔNG CHÁNH SỰ THANH ĐẠT CỦA MÌNH



MUA NHÀ

QUỲNH NGUYỄN.

Tiếp theo bài "MUA NHÀ" của hai anh Khiêm & Trang đã đăng trong Lá Thủ Công Chánh số 11, chúng tôi xin đề cập một vài mục liên-quan đến việc mua nhà (không dùng để kinh doanh) dưới một nhẫn quang khác.

I.1. VÙNG

Phần lớn các đô thị tại Hoa Kỳ được xây dựng theo một tiêu chuẩn tổng quát như sau: thành-phố chính ở trung tâm khu vực gồm các dịch-vụ về thương-mại, kỹ-nghệ, giải-trí, văn-hóa, hành-chánh, gia-cu, v.v., các thành-phố vệ-tinh nằm chung quanh, hầu hết là khu nhà ở cùng các cơ-sở liên-hệ.

2. HƯỚNG

Tùy theo thị hiếu của dân chúng, tùy sự phát-triển từng địa-phường, tùy sự cấu-tạo địa-hình và ánh-huống thời-tiết của mỗi khu vực, các khu gia-cu ở về hướng Đông được phát triển mạnh nhất, so với các hướng khác. Một trong những lý do đơn-giản là dân-chúng lái xe đi làm việc vào buổi sáng, sẽ không chịu nắng sáng trực-tiếp, cũng như nắng chiều lúc trở về nhà. Nhưng người di-dân cùng chung chung tộc-kết hợp và sinh sống gần nhau, đến bấy giờ tạo thành các khu vực đặc-thù của người Ý, Tay-Ban-Nha, người da đen v.v., ở đây chúng ta tìm thấy các loại kiến-trúc và sinh-hoạt khác-biéet.

3. VI TRÍ

Thời gian di chuyển nhiều hay ít tùy thuộc một phần vị-trí ngôi nhà bạn đang trú-ngụ, liên-quan đến hệ-thống xa-lộ trong vùng. Bạn sẽ mất nhiều thời giờ khi băng qua các khu vực ô vuông trong thành-phố với nhiều đèn lưu thông, băng "STOP", nẹp ket xe, thay vì di-chuyển trực-tiếp vào các "exit" của xa-lộ. Nhà nằm trên trục giao-thông chính

trên lồng chung dốc (tuyết và băng đá về mùa Đông), vùng ngập lụt (mưa lũ, tuyết tan), gần khu chung-cú (có thành-phân dàn-chung ô-hợp và thấp kém) đều làm cho cuộc sống của gia-dinh bạn không bình-an.

4. THUÊ VÀ TRƯỜNG HỌC

Ngoài các sắc thuế căn-bản đã đóng cho tiêu bang và liên-bang, khi làm chủ một căn nhà, bạn phải trả thêm thuê dia-phuóng (trong đó có thuê trường học), tùy theo ngân-sách đổi hằng năm. Do đó trẻ con của bạn chỉ có thể đến các trường trung và tiêu học trong vùng mà bạn đang đóng thuế, ngoại trừ trường hợp bạn chọn các trường tư thục ở vùng khác.

II. KIẾN TRÚC

1. NHÀ

Tùy theo thị-hiệu và nếp sống của mai gia-dinh, bạn sẽ chọn mua loại nhà lầu, trệt, đơn-gian, cầu-ky, xây-gạch, làm bằng gỗ, v.v., nhưng bạn phải tìm biết một vài điều kiện như năm xây-cát, kỹ thuật kiến tạo có ảnh hưởng nắng-luồng tiêu-thụ vào mùa hè và mùa đông, cách bảo-trì, nhà "antique" khó tìm vật liệu thay thế, mẫu nhà thiêú tiên-nghi không thể sắp xếp lại được.

2. VƯỜN

Vườn tuốt cây có chiếm một phần quan trọng trong đời sống gia-dinh cũng làm tăng thêm giá-trị của ngôi nhà. Nếu bạn thích một cuộc sống riêng tư, nghe chim hót, thưởng trà dưới trăng, hít-tam, vườn rộng với thảm cỏ xanh, hoa lá muôn màu sẽ giúp bạn thoái mái sau những giờ mệt mỏi với cuộc sống. Vườn là chỗ cho trẻ con nô đùa an toàn, cũng là nơi để phu nhân bạn trò-tai nấu nướng thu-tiếp bạn bè, đặc biệt các món ăn đậm "mùi" quê-huống.

2. GIA ĐÌNH VÀ NHÀ

Dù bạn mới lập gia-dinh, dù bạn đã/còn cái trường-thành, dù ở bất kỳ tiêu bang nào, việc mua nhà đều tùy thuộc vào ý-kien của bạn và thích ứng với khả-năng của mỗi người thay vì bị lôi cuốn vào một cuộc chạy đua thời trang. Mua nhà cũng không có nghĩa là bạn sẽ định cư suốt đời tại đây, công-việc, hoàn-canh, trẻ con trưởng thành đều có thể đưa bạn đến một quyết định thay đổi nơi trú-ngụ, Ban có thể mua nhà bất kỳ lúc

nào, nhưng bạn nên xem nhà vào những mùa thời tiết xấu để tìm hiểu các bệnh của nhà, vườn tược, đường lối v.v., hay có một quyết định khôi lâm lán. (Thông thường nhà được sửa soạn để bán vào những mùa nắng ráo, do đó cũng nên biết một vài tiêu xáo của chủ bán nhà, các tay mại bán.). Dù bạn chịu chi tiền cho các hàng thau sửa chữa, bạn cũng mất nhiều "sức lao động" để săn sóc nhà cửa, vườn tược vào những ngày cuối tuần. Đến bù lại, bạn sẽ cảm thấy hạnh diện lán sung sướng, sau một cuộc du hành từ xa về, được nghe đàn con thu thi "chúng ta về," "sweet home"... nghe chúng như cây cỏ trong vườn bạn đang nở thêm hoa lá rực rỡ. Chúc bạn thành công.

CHO THUÊ NHÀ

Việc mua nhà và đi thuê nhà, apartment v.v..., thì chắc chắn Anh em nào cũng phải trải qua; trừ trường hợp một vài anh em mang được nhiều bạc, tới là mua nhà trả cash liền thì là ngoại lệ. Do đó anh em đã quá quen thuộc với hai việc đó rồi. Riêng vấn đề cho thuê nhà hoặc apartment thì có lẽ một số anh em chưa biết.

Trong bài này tôi không có cao-vọng viết ra những kinh-nghiêm về vấn-dề này mà chỉ nói tới những việc tôi thiếu cần thiết khi muốn cho thuê một cái nhà ở xứ này.

Làm thế nào để có người đến xin thuê ?

Bạn có thể nhờ văn-phòng Real Estate tìm người thuê dùm bạn. Có văn-phòng đòi bạn trả 1, 2 trăm; có văn-phòng làm free, trường hợp này họ sẽ lấy tiền của người thuê. Bạn cũng có thể đăng báo địa-phường, vùng Orange County thì giá 12\$ bảy ngày cho một cột ba dòng. Bạn cũng có thể cắm bảng "House for Rent" trước nhà hoặc xa xa. Bạn có thể làm cùng một lúc các cách trên. Theo "kinh-nghiêm xương-máu" của tôi thì chỉ đăng báo là tốt nhất. Còn lại chỉ mất thì giờ vô-ích, đợi cả tuần cũng chẳng có ai hỏi. Trong khi nếu bạn đăng báo thì mỗi ngày bạn phải nghe điện-thoại và tiếp ít lầm cung 30 người. Tha hồ mà chọn "ý trung nhân", "chọn mặt gửi nhà".

Làm thế nào để chọn được người tốt?

Người tốt tôi muốn nói là người sẽ giữ nhà bạn sạch-sẽ, không làm hư nhà, vươn trước và sau "take care" cẩn-thận, đúng đe chêt cây và cỏ của bạn. Nhất là trả tiền dang-hoang, đúng hẹn. Việc này rất khó. Giống như trai lây vỏ, gái lấy chồng; mỗi gấp thi tưởng là "tốt" sau mỗi lời "đuôi chuột" ra thi làm sao mà biết trước được. Vậy việc này tuy tài tưởng-số của mỗi anh em và cũng tùy số hên xui của mỗi người. Tuy nhiên, theo sự thường thì người có nghề-nghiệp tốt, nhiều lương, tuổi cao thi thường là người thuê nhà tốt theo định-nghĩa kè trên.

Lập thủ-tục thế nào?

Bạn tới văn-phòng Real Estate để xin hoặc tới tiệm bán văn-phòng phẩm để mua 2 mẫu in sẵn, 1 cái là application, 1 cái là rental agreement. Người thuê sẽ điền lý-lịch liên quan đến việc thuê nhà của họ vào application. Bạn giữ lại rồi hẹn họ ngày mai bạn trả lời OK hay không. Tôi bạn bắn với Bà XX, hỏi ý kiến con rồi nhảm được hay không, bạn điện-thoại cho họ biết. Nếu OK, bạn mỗi họ đến làm giấy rental agreement; giấy này ghi bốn-phần và quyền-lợi của người thuê cũng như người cho thuê. Hai bên cùng ký tên, mỗi người giữ một bản. Thường thi người thuê phải trả bạn ngay khi ký một tháng đầu, một tháng cuối và 200\$ gọi là bảo-dam sự sạch-sẽ, không hổ khi người thuê don di. Tóm lại, khi bạn di thuê bị túi chủ nhà ăn-hiệp sao thi nay bạn cũng có thể làm lại như vậy. Tuy nhiên

Khi nhà bạn đã cho thuê, bạn phải làm những gì?

Người thuê sẽ thường xuyên yêu cầu bạn sửa cái nõ chưa cái kia mà 90% là ống nước, van nước, cầu tiêu, buồng tắm bị nghẹt (plumbing). Nếu bạn không biết tự làm lây mà phải kêu thợ thi tốn lạm. Tốt nhất bạn nên tự làm lây, lán đâu còn hỏi khó, lán sau thi dễ ợt. Nhất là anh em CC hầu hết đã làm ở ty CC có công-quan nước và đã quá quen thuộc với các loại valve, fitting va Ông

(xem tiếp trang 78)

NHỚ SAIGON !

ĐÀO TỬ NAM

Vài giông viết để đừng quên
thành phố thân yêu ấy.

Sài Gòn ơi! Sao ta nhớ quá. Bây giờ ngồi đây mà cứ tưởng
tưởng ngày nào còn dạo phố Bôna, chen vai thích canh; con đường
Duy Tân thở mộng, đầy bóng mát, bây giờ ra sao? Chỉ có vãi năm
thôi mà thay đổi nhiều quá. Sài Gòn đang rãy chêt đây ư hay đã
chết thật sự rồi... Chỉ tại cái ngày 30 - 4 năm ấy, bao giờ ta
mới quên được. Nhưng hình ảnh đau buồn quá khứ còn rõ mồn một
như một khúc phim. Còn gì xót xa cho bằng hình ảnh một chiếc xe
tăng bại trận chạy điên loạn trong thành phố, không biết đi về
đâu, đành ngưng lại một góc phố vàng, nhưng người lính với trùt
bỏ đồ chiến binh và lăn tròn. Họ đâu biết rằng giờ ấy cấp chỉ huy
cao cấp của họ đã yên lành trên 1 con tàu ngoài đại dương. Thường
đau nào bằng những xác người bị pháo kích ném rải rác đó đây,
chẳng ai thu don. Người ta đang mãi lo chạy loạn, mãi lo đâu vàng,
đó la thì còn để ý gì đến những cái xác vô tri ấy. Sung nổ hòn
pháo ngày Tết của lũ qui đó ấy chứ đâu phải của dân minh.

Sài Gòn ơi! Sài Gòn đang chờ đợi chủ mới đây ư? Đoàn quân
chiến thắng đang tiến vào kia, không phải là 1 đoàn quân mà chỉ
vài ba chiếc xe tăng lác đác. Nhưng người lính mới đến sao ngô
ngác quá! Họ chưa bao giờ nhìn thấy cái thành phố đồ sộ, đồng đúc
và giàu có ấy. Nửa đời người sống trong rừng sâu, sống trong
sự lúa bip của Bắc và Đảng, cuồng tín và ngu si, họ những tưởng
để quốc đã biến dân miền Nam thành khổ rách áo ôm và bây giờ họ
đến giải phóng. Nhưng buồn thay, những đôi dép râu ấy đã dâm nát
bao niềm hy vọng.

Sài Gòn ơi! Đừng với mừng nhẹ, cuộc cách mạng nào chẳng có
đổi thay, chẳng mang lại tiến bộ; nhưng cuộc cách mạng này thì
chỉ mang lại khổ đau và than khóc. Gông cùm đế quốc chưa thấy
đau mà chỉ thấy gông cùm trong trại học tập, trại tù, vùng kinh
tê mới... Còn no, áo ấm chưa thấy đau mà chỉ thấy khoai lang, sắn
mì thay thóc gạo...

Trước kia, ta vẫn mỉm cười một ngày hòa bình, chiến tranh
không còn tàn phá quê hương, nhưng eó le quá :

" Bao năm chinh chiến ta đoàn tụ
Nay đã thanh bình lại biệt ly ! "

Sàigon đi, ai đã gây nên cảnh ấy ? Ai đã lầm ta phải rời bỏ quê hương yêu quý để sống lạc loài nơi đất lạ quê người ! Nào có sung sướng gì ? Ngày đêm khắc khoải mong tái một ngày trở về .

Phải có một ngày về để gặp lại Sàigon thuở xưa , để nghe tiếng cười đứa đây đó , tiếng nói của giọng nội , ngày ấy lũ quỷ đó sẽ không còn nữa !

Sàigon đi ! Hãy ráng chờ ta nhé !

Los Angeles , tháng 4/79

CHO THUÊ NHÀ (tiếp theo trang 76)

Cuối năm khai thuế lời túc ?

Tiền cho thuê phải công vào lời túc hàng năm. Tuy nhiên nhà cho thuê được sở thuế cho tính chiết-cứu, số chiết-cứu được trừ vào lời túc. Tiền chiết-cứu bao giờ cũng cao hơn số tiền cho thuê, do đó bạn có lời hơn khi bạn ở nhà đó (tiền trả lời cho ngân-hàng, dù cho thuê hay ở, bạn vẫn được trừ vào lời túc hàng năm).

Tóm lại, tôi mong muốn những hiểu biết thô-thien trên sẽ giúp ích phần nào cho AH nào muốn cho thuê nhà .

ĐỖ ĐÌNH PHỤC *****

TRÊN CÁC MẪU :"APPLICATION FORM" TẠI HOA-KỲ, MỘT NGƯỜI PHẢI GHI VÀO MỤC "HOUSE" LÀ "OWNER" SAU KHI ĐƯỜNG SỰ ĐÃ:

-- VAY MUỐN TIỀN MẶT CỦA BẠN BÈ HAY BÀ CON 10.000\$

-- VAY CAI "MORGAGE" THỦ NHẤT 60.000\$

-- VAY CAI "MORGAGE" THỦ NHÌ 30.000\$

VÀ ĐƯỜNG SỰ ĐÃ TRỞ THÀNH "CHỦ NHÀ".

BÀY LÔI LÂM CỦA CHÚNG TA

(Bạn đãn ông con trai)

Lời thuật sự:

Chuyện này tôi được anh V.Đ. (Nha Trang) kể cho nghe và nói là do 1 anh bạn ở Nha Trang đặt ra (anh Trần Sĩ Huân chắc nhớ còn rõ hơn tôi). Nay xin kể lại những gì còn nhớ để các bạn nghe cho vui. Muốn cho hay câu chuyện, cần phải có 1 giọng đều đều, hơi hời đều đều một tí, phải kể thủng thẳng, lai rai để cho thính giả ngâm; nhất là phải có nhiều bà nghe thì mới đúng điệu. Tôi nhớ là P.Đ.T. (Kiều Lộ) nghe thích quá, đã nhờ anh V.Đ. thâu cassette để đem về Saigon, chung với bài 386 chữ T (Thầy Trần Thiện Thanh, Tham Tá Tòa Thương Thẩm tinh Thừa Thiên v.v...) Bây giờ anh V.Đ. và anh P.Đ.T. đều còn kẹt lại ở VN: Kể lại để nhớ -- và để buồn... Dĩ nhiên có thêm 1 số mở ngoặc để giải thích cho đỡ túc!

Lôi lầm thứ nhất: Khi không đang ăn yên ở yên trong nhà với cha mẹ anh em, thuận hoà như "rửa," không "răng," cà, bông khi không "bung" về nhà 1 "mụ" hoàn toàn xa lạ, không bà con ruột thịt chi cả, để rồi anh em, cha mẹ -- lần lượt xa ta để cho ta sống chung với cái người lạ hoắc này, vì muốn duy trì cái gọi là "hạnh phúc" của hai đứa: Rửa có phải là lôi lầm không nã. (nói cho đúng giọng Huế, đặc sệt Huế mới bui)

Lôi lầm thứ hai: Trước đây, đi mờ thì đi, chỉ cần lấy áo mặc quần là hung dũng ra đi, chẳng cần phải xin phép ai hết. Rửa mà bây chừ thì lại khác. Có "oai như cái đỗ" thì cũng phải vu vùa mặc áo quần vừa nói: À, "ta" đi đặng anh A (hoặc với anh B) một chút. Ở nhà cũ ăn cỗm trước đi, đừng chờ (hoặc ngủ trước đi chẳng hạn). Hay là "đỗ đê" hơn thi: Em đi, anh đi tối đặng ni một chút độ nửa giờ là về liền (thiết ra thì đi mà còn nói thời gian đi bao lâu thì đã yêu rồi!) Hoặc êm đêm hơn: Minh ni, cho anh cái quần màu xanh đậm, mặc cho tủ té để đi đến đặng ông Khu (Trưởng Khu Công Chánh) ăn cỗm khách, đai mây anh trong Saigon ra công tác. Ăn xong là về liền hồn. (Thiết ra thì ăn xong ít khi về liền lắm, nên mới có những lôi lầm kế tiếp!) Hay là: Thiết khổ ghê, muốn ở nhà chơi với mây con cung không được, phải đi tối đặng ông Tỉnh chiêu ni, có mây tháng Thanh tra ở Vung xuống. Không biết 8 giờ đã ăn xong không (nói phòng hổ để lồ về trễ chút chut còn đỡ thừa chủ, nhưng thường thi đi ra khỏi nhà là cũ quên

coi đồng hồ nên thường đến cời hụ giới nghiêm nhở mới bỏ về, bèn đi vò cửa nhà thì đưa cái lủng vò trước, để lỡ bị đập cái rầm sau lưng thì chạy luôn cho tiệp! Hoặc ra khe đồng của cái rầm, rồi nói vọng vào nhà với mây con: "Ba đi công chuyện nghe!". Đai đê thi dưới hình thức này hay hình thức khác thì trước khi ra khỏi nhà đều phải xin phép cả.(đây là chưa nói đến có anh phải "đóng thuế", phải năn nỉ mới xin được phép!): rúa có nghĩa là đã mất chủ quyền "quốc gia", đã mất độc lập, Mà "không có gì quý hơn độc lập tự do"! Vậy có phải là lôi lâm không?

Lôi lâm thứ ba: Đi thi được rồi, về lại là chuyên khác, vì trước khi đi đã có huá sê về trước 8 giờ (hay 9 giờ) hoặc là "nhà ta" có "dỗ de" dặn dò : Anh "dỗ" về liên nghe, đừng về trễ hơn 8 giờ hí! Thê thi đến 8 giờ 5 phút ta về: ui cha, đã trễ mất 5 phút. Rúa là không đúng giờ, rúa là không đúng hẹn, rúa là "mết" rồi! Tùy theo nàng của chàng mà có thể là: dỗi hờn đê chàng năn nỉ, nỉ non và chàng sê "mết" là cái chắc hoặc không thêm cho nấm trong giường, bắt phải nấm ngoài salon hay "à la hiên hotel" cho muối nó đốt cho bỏ ghét. Thê nhưng nếu ta lỡ quên coi đồng hồ để đến cời hụ giới nghiêm mới về (như nhiều lần các bạn bè thân yêu của tôi đã "trót dại" một lần, lần sau sẽ... cung vầy!) thi nhiều "kiêu" lầm : có kiêu "quỳ nhang" là tôi thấy hay nhất ném kẽ để anh em ta tưởng, nhưng xin mây bà nêu chưa biết thi hãy biết để đúng áp dụng (tội nghiệp cho các ôn lâm a!) Chàng biết mình đi về trê (quá giờ giới nghiêm thi phải để thiên hạ ngủ chồ, khô một cái là thiên hạ thì ngu mà nàng lại chưa ngủ mối ket), nên đi nhẹ nhẹ, dùng chử rón rén cung được đi, mở cửa khe khe, trong nhà đèn tắt tối om, chàng đứng chờ một chút rồi mới mở hấn cửa đi vào, ô kìa có 1 bàn tay đưa ra 1 gói nhang (người Huê gọi là hường) và "dỗ de" tiếng oanh: "Anh chịu khó quy gói đốt hết bó nhang này rồi vào nhà cung chúa muôn." (Sở dĩ tôi dùng chử "quỳ nhang" là do từ người vợ Nam dùng để trị chồng. Xin lỗi mây bà Nam nhé!) Ai mà chàng biết là nhang khi đốt sẽ cháy từ từ, và cho dù có rang thoi phù phù cũng còn lâu mới cháy hết 1 cây, chử 1 bó thi khởi nói (chuyện quỳ nhang này là chuyện có thật 100%, se có bạn không tin, nhưng cam đoan là có người đã được lanh rồi và ông bạn hàng xóm chung kiến đã kê lại) Và xin nhớ là phải "quỳ" chử không phải đúng, quỳ đang hoàng, hai tay đưa ngang như đang cầu nguyện vậy mới đúng kiêu, khi nào mối qua

định đê tay xuống là có "người" nhắc nhở: "cái tay chưa được!", rúa lă phải ngay ngắn lại -- Ôi, kiêu nay thì trót dại một lần, lần sau chắc chưa (thê mà đàn ông chúng tôi lại có tật hay quên lăm, chứ không như mấy bà nhớ dai, bởi vậy nên chưa lần này là chưa hán, trừ phi "quên" thôi.) Đó có phải là 1 lỗi làm hay không?

Lỗi làm thứ tư: Trước đây, lương của ta có bao giờ ta để ý đến đâu: có tiền trong túi là cứ xài cái đã -- Đến khi hết rồi hãy hay (đi về xin Ma hay nhăn nhó hỏi vay bạn bè hay cùng lăm thì ghé sang tiệm cầm đồ bình dân gởi tạm cái đồng hồ chảng han, khoẽ ru!) Nay thì đến kỳ lương, ta phải đi về cho đúng giờ, cầm la cà trong ngày lạnh lương (đây là chuyện ở VN, lương lạnh bạc mặt chứ không lạnh băng giấy(check) đâu nhé, và 1 tháng lạnh 1 lần nên mới có chuyện kẽ), vì ngày đó mấy bà nhớ kỹ lăm (tháng hai là biệt chỉ có 28 ngày, có tháng 29 ngày nhầm năm nhuận là các bà đã bức rôi xa, vì chả mắt 1 ngày lương!) Khi về đến nhà là chạy ngay vào bếp, lấy cái mâm bưng ra. (Để làm gì thì xin khói kẽ, vì càng kẽ càng tủi cái thân vai năm tất rộng, thân một thước tuỷ cao lăm). Lương lạnh bao nhiêu thì đem về đủ bấy nhiêu, vậy mà nhiều khi còn bị hỏi: Ua, sao tháng này chỉ có tám ngàn ba trăm bốn chục hă, tháng trước lạnh bốn mươi sáu đồng mà (chỉ thiếu mít sáu đồng lě cung không được!) Nghĩ có tội không na. (Thiết thì sáu đồng đó đã trót uống 1 ly nước mía Viễn Đông mất 1 đồng, còn 5 đồng thì đã mua lợ 6 điếu Ruby rồi!)

Ôi, hồi trước có bao giờ ta phải mua thuốc lá lẻ đâu, kỳ di chòi với em (khi "em" còn là "em", chứ không phải như bây giờ, "em" trở thành "bà" rồi, tôi không co noi/trở thành "bà nội" thì tám...phải!), ta có bao giờ dám bao em nước mía đâu, hạng bét cung 1 ly kem Hải Phòng hay 1 ly cam vắt ở Brodard, và bao thuốc luôn luôn là Salem hay Pall Mall (cảm nghĩ đến các câu bày đặt S.A.L.E.M. v.v...), nguyên bao với hộp quẹt Zippo (hồi trước 1960 chỉ đủ sức xài Zippo thôi, vì lái xe hai bánh mà đốt thuốc lá thì chỉ có Zippo mới chịu nổi gió, nhắc lại thời trước cho đỡ buồn), chứ Ruby, Bastos là chảng chịu "hit". Để rồi bảy giờ, than ôi thời "vung vít" nay còn đâu!.

Đã vậy, nàng còn nói chot "anh B bên cạnh nay còn lăm thêm với hăng X ban tôi được cả 5 ngàn thêm mỗi tháng lận". Nàng khôn lăm, không bao giờ nói tháng là anh ráng tìm việc kiêm thêm bạc để em xài đâu, mà chỉ cho ta thấy con đường đi của anh B thôi!

(Xin các bà đừng nghĩ là tôi nói xâu mấy bà, tôi nghiệp, vì thật ra mấy bà muôn chúng tôi kiêm thêm tí tiền cõm chảng, thì cũng cót

để cho chúng tôi thêm... 1/10 tiền túi, hứa có đủ rủng rỉnh với bạn bè, như có đủ tiền bao bạn bè đến chơi một ly... nước mía Viên Đông chẳng hạn!)

Ôi thôi, lôi lầm trót dài dãy, xin đừng than thở!

Lôi lầm thứ năm: May bạn xem chuyện này có kỳ không nhé: con cái là của chung, do có ta có năng mă tạo ra, thế mà năng lại quá ích kỵ, nhất định ôm khu khư lấy một mình, từ "ngày" đó đó, --xin lôi từ "đêm" đó đó,-- (vì hồi trước ở VN ít khi có phồng riêng nên phải đợi đến khi tắt lửa tối trời, bây giờ thi... tự do hà rầm ngày đêm!!), cho đến khi thành hình đứa con, trong cả hơn 9 tháng có bao giờ năng chịu cho ta đỡ lấy 1 ngày đâu. Thôi thì cũng được đi, nhưng tệ hại nhất là đến lúc sanh hoa nở nhuy mà năng cũng chỉ bằng lòng cho ta đưa đến nhà bao sanh rồi ngoài chổ đó, không cho san sẻ gì cả. Nàng dành độc quyền để con 1 mình, không cho ta chia phần một tí tí nữa! Anh em nghĩ rúá có quá quắc không nạ!

Đã vậy, có nhiều nàng lúc lâm bồn đã đem cả họ nhà trai ra mà chuối (chuyện này do các anh bạn làm việc trong các bao sanh viện kế lại): "Trời ơi là trời, sao bây giờ có 1 mình mình tui chịu vậy nè, đã biểu đúng đúng mà tháng chó cứ xán xán lại, vân vân và vân vân..." (nói ra nhiều sợ mấy nàng giận dữ và hét lên: "làm gi có chuyện đó, tháng cha này nói nàng tắm phải quá!" (he he)

Lôi lầm thứ sáu: Sinh con thì dành sinh lấy, ôm con khu khư cả 9 tháng hơn, để rồi khi sinh ra thì lấy đúng họ của chồng đặt cho con. Vì lẽ có chuyện xích mích với ai, người ta có chuối thi chuối đúng họ của... chồng (họ của nàng cầm ai biết, nên không thể chuối được: Khôn đê sô!) Vâ lại tôi chỉ nghe chuối "Ông nội mi!", chưa từng nghe chuối "Ông ngoại mi!" bao giờ ca; hoặc là "Mụ cô mi" chứ chẳng hề nghe "Mụ dì hay cậu" chỉ cả. Toàn tiếng xâu là họ nhà trai lành lặn.

Còn khi mô mà con học giỏi thi núng: Con của tui giỏi quá! Còn khi nào đưa con hứ thi: "Thằng con anh hứ quá! Anh đê nó ra mà đánh 1 trận" Đai đê: tốt là con của tui; con hứ, xâu là con của anh. Anh em thấy có đê giận không?

Lôi lầm thứ bảy: Nói chung thi đan ông chúng tôi bao giờ cũng đang hoàng ca. Đã trót yêu ai là thế nào cũng xú sao cho trọn vẹn, cho êm đẹp mới đáng. Bánh chúng là anh nào cũng đã... lây vỏ rồi. (Bánh có hùng hồn nhất của sự đàng hoàng. Anh nào

mà chưa lây vợ là tại vì còn bận gì đó thôi chứ cũng sẽ lây vợ, vì đàn ông con trai vốn đang hoàng, và trên cẩn bản đang hoàng này mà nói tiếp)

Bởi thế cho nên anh nào đã có gia đình rồi mà trót dại yêu thêm 1 người đẹp nữa (cái này là chuyện không ai muốn xảy ra, nhưng vẫn đề dĩ lỗ đã xảy ra thì phải giải quyết. Thế thôi!) Nhữ quý bà đều đã biết, không nhiều thì ít về tính đàn ông chúng tôi: muốn chuyện gì cũng trọn vẹn, đầy đủ, nên khi đã lỡ (nhắc lại là lỡ rồi thì mới tính, chứ ai chưa có lỡ thì đừng bắt chước, vì bắt chước...khó lăm!), chúng tôi đâu có nỡ để người ta cứ ốm vậy, coi sao được, phải lo lắng chu đáo chủ; thế cho nên chúng tôi mới dự định đưa người ấy về...chung sống với gia đình. Đây, người ta đã chịu lép làm dì, chịu làm em, chẳng qua người ta cũng lỡ yêu 1 người đã có gia đình. Bởi vì "con tim có lý riêng của nó mà lý trí chẳng bao giờ có thể hiểu nổi", cho dù Bộ già có muốn "nói chuyện phải quay" cũng không được (dùng theo danh từ của Mario Puzo), huống hồ chúng tôi làm sao mà dàn xếp nổi. Cực chẳng đã mới thú thiệt với vợ là chuyện dĩ lỗ rồi, nghĩ mà thường lấy người ta một chút, dù gì thì cũng là một giống (đàn bà mỉ nhau), cần thông cảm cho nhau, và lại người ta cũng đã thiệt thòi nhiều rồi vì ai mà muốn làm lẽ làm bé đâu, hòn nưa "nó" cũng hiền, con nhè tử tế, biết chị biết em, vân vân và vân vân...

Anh nào trót dai yêu lở, đã là 1 cái dai, mà lại trót dai thú thiệt với vợ là cái dai hơn, chắc chắn sẽ rành hơn về chuyện gì sẽ xảy ra sau đó: Rầm rầm, rầm rầm, đất bằng nồi sóng, biển động phong ba!!! Rồi sẽ có màn "nói chuyện phải quay" sau khi nàng thay thắng cha nó cũ "lầm lầm lì lì" chẳng thể dùng "áp lực quân sự" mà dàn xếp được: "Anh a, nhà mình còn mấy đứa con gái, anh có làm gì cũng phải để đức cho con. Đừng làm rúa, thất đức!" Đánh chiên tranh tâm lý đó! Ô kia, ta làm chuyện phải, có đực là chu toàn cho "người ta", còn nàng thì can ngăn không cho ta làm chuyện phải, lại còn dở giọng tài khôn "luân lý giáo khoa thủ" ra nói đó là chuyện "thất đức"! Khuyên ta làm chuyện thất đức (bỏ người ta bỏ vợ), mà lại lý luân ngược!!! Thật là là là la... vỏ! Đó có phải là lối làm thứ bảy không chứ!

**** Đây là chuyện tôi nghe kể chứ khi không đâu
có dám đặt bảy !

Ai Văn kể lại