

CƯỚP ĐẤT

Có một vị thần tiên rất nhiều phép màu. Một người kia gấp được, yêu cầu được giàu có hơn thiên hạ. Vì thần tiên băng lồng, bèn phán rằng “Ta cho người quyền làm chủ tất cả những khoảng đất nào mà nhà người bước qua, kể từ giờ này đến lúc sập mặt trời.”

Được lời, anh ta sung sướng quá. Liên phóng mình chạy bay như tên bắn, anh chạy rút một hơi không dám ngo lại. Anh ta chạy mãi, bất kể chông gai. Mồ hôi dầm mình cũng không kịp lau sơ mất ngày giờ. Giờ phút không còn phải lâng bạc (1), mà hơn vắng nua.

Khát cũng không chịu dừng để uống. Dối cũng không chịu nghỉ để ăn, Thời gian có hạn, sắp mặt trời là hết rồi! Ôi! Quả đất lại mênh mông! Còn lồng tham thì không đáy!

Muốn tranh thủ với thời gian và không gian, anh chạy mãi không kịp thở?

Mặt trời đã gần lặn.

Anh ta căng phóng mình chạy nhanh hơn nữa. Hơi thở đã mòn lèn, nhưng anh vẫn cứ gầm dầu chạy riết.

Mặt trời đã vắng rực ở chân trời. Anh chỉ còn là một bộ máy đau thường, đang ôm áp một hy vọng trần trẻ: làm chủ nhân ông một vùng đất vô cùng rộng lớn.

Dưới chân, máu chảy đầm đì. Hơi thở cấp bách như muốn vùn mủi nhọn đậm thủng lồng ngực của anh. Trong mạch máu như có nghìn muôn cây kim châm chích. Quả tim cơ hồ tan vỡ! Không khí cơ hồ không đủ cho anh thở nữa.

Con năm phút nữa....

Con năm phút nữa...

Con một ly nữa... là mặt trời sụp dưới chân trời!

Găng giương thêm lên, anh chuyển cả thân lực gần tàn để tranh thủ tung tác đất với bóng quang-âm.... Mau lên.... Mau hơn nữa! Anh chỉ còn là một bó xương thịt chao động dưới bóng mặt trời, một bum mồ hôi, một nhúm hơi thở phi phò. Anh chỉ còn là hiện thân của đau khổ đang vật vờ giữa khoảng mênh mông của Trời đất mà thôi.

Thôi rồi! Mặt trời đã vừa khuất dạng.... thi anh cũng vừa ngã lăn bất tỉnh, và trút hơi thở cuối cùng!!!

Nói cho đúng, anh cũng chỉ tranh được ba thước đất để chọn thi hài anh mà thôi!

Than ôi! cái mộng chiêm đoạt vùi trụ của con người, chung qui thi cũng được có bảy nhiêu, không hơn gì người này.

TOLSTOI (1828 — 1910)

(Đại văn hào Nga)



MƯA VÀO LỒNG

Ngày mai dạm hỏi TRANG CHÂU
Ai người mai mối cau trán giùm anh
Mẹ anh hiền biệt nội đâu
Làm sao thưa mẹ gởi câu duyên tình
Ở đây một bó ng một hình
Ai người trao nhân cho mình xứng đôi
Giot buồn ngọt đắng vĩnh môi
Biết đời bất hạnh dành thôi, thôi dành
Nếu mai em hiểu được anh
Gởi xin tâm áo tờ tâm ngày xưa
Cho anh ôm ấp hương thưa
Cho ngày tháng rông nghe mưa vào lồng.....

Linh Vũ

THO GOI CHONG CON

1.-Chồng hỏi chồng, con ơi hỏi con
Cùng nhau xa cách mấy năm tròn.
Bên trời góc bê' noi chim cá
Đang gió dây sương tủi nước non
Mông điệp kheo vỉ ai leo đèo
Hôn quê luồng dê thiếp chon von
Ngày qua tháng lại trông đắn đắng
Muôn dặm xa xa mắt đã mòn

2.-Đã mòn con mắt một phương Âu
có thấy chồng con đâu hỏi đâu!
Đâu được non xanh cung bê' tốt,
Khó ngăn gió thảm với mưa sâu.
Trách ai đất neo không lừa lọc
Khiến thiếp ra thân chịu giải đau.
Hỏi oi trời kia sao chẳng đoái,
Tâm long thốn thúc suốt canh thâu.

3.-Canh thâu chưa ngủ hãy dang ngồi,
Gan ruột như dầu sục sục sói.
Nghĩa gá áp iu dành ló' do'
Công cho bú móm chắc thôi rồi.
Quyết giữ' da tròn sau trước,
Biết cây cũng ai tò khúc nỗi!
Bón bê' chia hai trời một góc,
Hỏi chồng ơi, với hỏi con ơi!

4.-Con ơi ruột me ngầu như tướng,
Bảy nỗi ba chìm rất thảm thường.
Khô héo lá gan cây đinh Ngũ
Đây với giọt lệ nước sông Hương.
Quê nhà dành gỏi thân muôn tuổi,
Cuộc thế mong gì nợ bốn phuông.
Me cũng trông mong rồi một kiếp
Để' cho ven vè với can thuồng.

5.-Can thường gánh nặng cả hai vai,
Biết tò' cùng ai, ai hỏi ai!
Đé' da chìm, e khi đứt ruột,
Hơ' môi ra, sợ vách nghiêng tai.
Trăng khuya nương bóng chinh chinh một,
Kinh te' soi hình te' te' hai.
Nhàm thử từ đây sang đến đó,
Đường đi non nước đó bao dài?

6.-Bao dài non nước đã chẳng cùng,
Xin lỗi hồn ta đến ở chung.
Hôm sớm cho tròn luôn một kiếp,
Trước sau không then với ba tùng.
Quê nhà có kẻ lo săn sóc,
Đất khách nuông nhau khói lá lung.
Mẫn tình chưa xong vừa chớp mắt,
Tróng lâu đâu đã dỗ lung tung.

7.-Đã dỗ lung tung tiếng trông thành,
Giữ mình thức giấc mới tân canh.
Sương sa lác đác trên tàu lá
Gió thổi hiu hiu dưới bức màn.
Canh ấy tĩnh này thêm sốt ruột,
Trời kia đất nọ n' sao dành!
Kiếp này chẳng dặng cung nhau trọn,
Xin hẹn cùng nhau kiếp tái sanh.

8.-Tái sanh may có gặp hay không,
Hay lại nhì người cách trở sóng.
Tin tức thơ chờ thơ nhạn lạc,
Đá hồng cường quyết nhẹ lồng hồng.
Kêu hồn thực dê chim quyên rú,
Đánh phản hăng nga bồng thỏ lồng.
Nghỉ nói mình đây thêm ngắn nói,
Nỗi thương con với nỗi thương chồng.

9.-Thương chồng ai rõ bụng ta chẳng?
Trên có trời cao, dưới đất băng.
Giữ da chẳng sờn còn gió táp,
Xót mình cõi phận đám mây giăng.
Ruột dây u uất bao nhiêu mối,
Mỗi hộc sâu tư biết mấy ngăn.
Trước gáy, chấp tay thơ thẩn bước,
Một mình bạn với một vầng trăng.
10.-Vầng trăng tuy đã cảm đâu non,
Chi' thấy xa xa dang mây hồn
Đinh ngọc non kim hồn vẫn to,
Sông Hương, bến Ngũ dầu chưa mòn.
Mõ canh xóm Van đang hồi cốc,
Chuông sáng chùa Thiên lác đánh bon.
Gặp gỡ hoa lá khi ngủ mở,
Úa nay chồng với úa nay con!

11.-Úa nay chồng với úa nay con,
Duyên nợ xui nén cuộc chẳng tròn,
Ké' ở' một mình đau chí' khúc,
Người đi muôn dặm, cách nghìn non.
Ôm lòng bê' cá trong mù mịt,
Ngóng cổ trời cao, ngo' chon von.
Chua xót nỗi niềm, ai có thâu,
Sương mai ngày tháng, héo gan mòn.

12.-Gan mòn thân thiếp, chí' lo âu,
Sông thác quê người, có biết đâu!
Góc bê' mai chiêu, cảm dạ giận.
Chân non khuya sói luồng gan sâu.
Ba sanh lố đỡ vòng duyên nợ,
Muôn kiếp phôi pha luồng dùi dài.
Nghỉ nói mình đây thêm ngắn nói,
Nỗi thương con, với nỗi thương chồng.

Hoàng sanh mẫu Nguyễn thị Định.

CHÚ THÍCH:

Bài thơ này của Bà Nguyễn thị Định, làm cách đây 60 năm, bà Nguyễn thị Định, ngụ tại Long Thọ (thửa Thiên) chánh quán ơ' Bình Định, là Vợ của Vua Thành Thái và là mẹ của vua Duy Tân. Trong bài thơ, bà than khóc xa chồng, xa con, hai nhà Đại cách Mạng bị đày ra ngoại quốc. Bài thơ của Bà được đăng trong tạp chí Nam Phong, phần đông tại Thành phố Huế ai nấy đều có đọc.

Muốn thấu rõ ý nghĩa tâm thủy của bài thơ, người đọc phải xem mình như người trong cuộc, với tất cả mối đau khổ của một quả phụ xa chồng xa con, đêm đêm canh chầy, một mình ngồi than khóc, than khóc mà chẳng dám tỏ cùng ai.

Xuân về là một dịp nhớ nhà, nhớ gia đình.

Vậy xin mời đọc bài thơ này để cảm thông nỗi nhớ.

Sacramento, 14.79 Bửu Hiệp