## TỬ LỘ 17B

Mhư mọi người deu biết, việc triệt thoái quân đội và dân chúng từ Cao-Nguyên về đồng băng duyên hải, sau khi Ban-mê-thuột thất thủ qua ngà đường số 7B là cả một thất bại dau thưởng, kèo theo sử sựp đổ toàn điện miền Nam Việt-Nam ngày 30-4-75.

, Trong phạm vị bài nây tôi chỉ ghi lại một vài sử việc liên hệ dên con đường đó để các bạn đọc cũng suy luân.

Trước hết xin nói qua về dương số 7B đó là con đường đất nổi liên TUY-HOA với PLEIKU đã không dùng đến từ lâu vĩ lý do mất an ninh và cũng vĩ giữa Cao-Nguyên và Duyên-Hải tại vũng này có đến 3 dương khác là quốc lộ 19, 9L21, và Liên Tinh lớ 7.

Thất ra, trong pham vi tinh Phú-Yên, tử lộ này mang tên Tinh lộ số l chạy dọc theo bơ phia Nam sông Đã Răng từ Quận ly Hiểu-Xương đến Cheo-Reo (Phú-Bôn). Dọc theo bơ phia bặc sông Đã Răng lã Liên Tinh lộ số 7. Do đó, lúc bấy giờ dân chúng mới gọi lâm Tinh lộ 1 ra dường số 7B.

Trong năm 1973, dường T.L.1 này được chương-trình BDPT cất kinh phi cán đá lại 10 km kế từ Quận ly Hiệu-Kương, sau đó phải ngưng lại vì mất an ninh.

Tháng 10/1974, tôi được có quan USAID vùng 2 thông bảo dù an sửa lại con đường ấy trong đó có công tác bắc một câu tạm BAILEY đãi 25m qua sông Đã-Răng cách Hiệu-Xưởng 30 km về phia thượng-lửu. (Xinlưu ý: câu Đã-Răng, ở Tuy-Hòa đãi 1001m, vào mùa khô thi nước can, nhưng mùa mùa thi nước ngập mênh mông; như vậy việc bắc câu tạm 25m gửa là có dụng ý cho một sự xử dụng tạm thời đổi ba ngày trong mùa năng rac)

Tháng 12/1974 tối dước chỉ thị của Bô Công-Chánh qua TCKL thị hãnh việc thám sát dướng đó và trình y kiến về việc lầm câu tạm nói trên. Tỳ Công-Chánh Phú-Yên liên lạc với Tinh xin yếm trở an-ninh. Tinh chuyên lới yêu câu của Ty đến Quân, Quân đưa xuống Xã, Xã cho là dân bò di trước, toán nhân viễn Công-Chánh di sau. Min nổ: 3 con bố chết. Tôi báo-cáo lên TCKL xin ngùng việc thám sát vì ly đo thiếu an ninh. Thật là khôi-hài (ở Việt-Nam có nhiều chuyên nói không ai tin nhưng có thật).

Tháng 2/1975, trong buổi họp dâu xuân, nhăm ngày mộng 7 Tết tại tru số Quân doàn 2 ở NhaTrang, dưới sử chứ-toa của Thủ-Thường và toàn bố Nội-các, ngoài các vấn đề khác, việc sưa chuẩ dưởng số 78 lại được ổ Tinh-Trưởng Phú-Yên Mêu lên, Tối liện trình riêng ông Tổng - Trưởng Công Chánh hố sở về dương đó với kết luân vì lý đo thiếu an ninh và vĩ không chung minh dước nhu cấu lưu-thông dân sự nên Công-Chánh không thực hiện dước. Sau một hội tháo luân, Thủ-Tương quyết định giao việc thám sát cho Công-Bình Quân Đoàn 2.

Cũng trong buổi họp này, khi trình bày về tinh hình an ninh Đại Tạ B., trường phong 2/QD2 cho hay theo tin tức tinh bào thi V.C.sẽ cất dứt 9L 19 ở An-Khê, 9L21 ở Khánh-Dưởng và có thể tấn công BanMeThuột v.v... trong một ngày không xa.

Thể rồi tối chủ nhật rang ngay thủ hai 18/3/75, BanMeThuột bị tần công thiết, các 9L19, 9L21, LTL 7 bị cát dùt. Tại dia phương duyên hải, ai cũng tương quần tạ sẽ tài lập lửu thông và lậy lại BanMeThuột như các nói khác trước dây dã xây ra. Không ngỏ qua thàng 4/1975 lại có lệnh triệt thoái quần đội tử Cao Nguyên về thàng 4/1975 lại có lệnh triệt thoái quần đội tử Cao Nguyên về duyên hải qua ngà dường số 7B. Ai cũng hoàng mang vĩ con dường đó chạy ngang, vùng V.C. ẩn núp từ lầu, nay dũng nó không khác nào di vào một từ lỗ.

Trong cuốn "DECENT, INTERVAL" của Frank Snepp, trang 193 có doạn nói về cuộc họp quyết định việc triệt thoái nói trên tại Cam Ranh như sau:



Hoa-dô vi tri Tinh-lô 1 ( tực số 7B )

As the conference at Cam Ranh got under way shortly before noon, Phu attempted to put the military picture in perspective for his old comrade in arms. Enemy forces equal to four divisions were now deployed from Pleiku to Ban Me Thuot, he told Thieu, and all major roads to the coast were shut down. With the forces available to him, he continued, he would be able to defend the highlands for no more than a month or so, and only if he got additional air support, munitions and reinforcements.

When Thieu heard that, his eyes seemed to glaze over. Again one of his subordinates thought he was daydreaming. Finally he looked over at Phu and shook his head. None of this, neither reinforcements nor additional equipment, could be provided, he emphasized. The army was already stretched perilously thin all across the country and stockpiles had to be kept close to easily defensible areas. Thus there was no way to shore up the defenses of Kontum and Pleiku. The only course open to them was to abandon both provinces and use the forces there to reinforce the coast and to support a counteroffensive against Ban Me Thuot.

Despite the stunning import of these words, Phu showed no reaction. He may have nodded briefly in agreement, but that was all. Nor did he raise any questions or pose objections. Now as always he was the utterly obliging, completely deferential friend.

Seeing he had made his point, Thieu turned next to an all-important specific, the selection of a withdrawal route. Although Route 19 across the center of the region, and Route 14 running south toward MR 3, were both interdicted, there was a chance the army could punch through. Which road would Phu prefer to gamble on? Here General Vien interrupted, insisting that neither could be adequately secured by the forces Phu had available. That left only Route 7B, an old logger's road extending eastward across the belly of the region through Phu Bon Province. While parts of it had not been used in years, Vien observed, there were two advantages to using it. First, it was clear of enemy forces, as far as anyone knew. Secondly, the Communists would not be expecting any movement along it. When Vien asked Phu what he thought of this option, the MR 2 commander once again merely nodded.

As the conference was about to wind up, Phu bestirred himself to ask about a vital point: timing. When should the pullout begin? Thieu brushed the question aside. That would be left to Phu's discretion, he said. His only stipulation was that the final decision, whatever it was, be kept absolutely secret. Not even the territorial forces or the montagnards in Kontum and Pieiku were to be informed of it. To include them in the initial planning, he asserted, would only cause complications and increase the risk of betrayel. Besides, they would undoubtedly make their way out once they realized that a withdrawal was in progress.

For callous and slipshod planning, this almost casual exchange of questions and instructions must surely mark some kind of watershed in the history of the Vietnam war. Thieu himself set the tone for the proceedings, with his glancing treatment of such issues as the timing of the withdrawal and his utter disregard for the fate of the montagnard irregulars, the backbone of Phu's army. General Vien must also bear responsibility for what transpired, if only for acquiescing so readily to Thieu's ommissions and misjudgments. It was Vien, moreover, who dealt the final blow to the chances for success by proposing Route 7B as the avenue of escape without bothering to determine which parts of it were usable and which were not. Without such advance planning, Phu's army was set, literally, on the path to its own destruction.

Before returning to Pleiku, Phu conferred briefly with Vien's chief of operations. As a basic tactical guide they decided to rely on a little-known contingency plan for a logistics drawdown in the highlands, which had been lying around the headquarters of the Joint General Staff in Saigon for months. The document seemed adaptable and adequate to Phu's new mission, except in one particular: it allowed for six months of preparation prior to the start of the operation.

Phu did not feel he had that long.

Theo tài liệu trên thị chính ông C.V.V. dã chọn con dương số 7B và hậu quả là hòn 100 ngàn quân dãn dã ngã gục thẩm thường gấn Cheo-Reo. Một số binh si sống sót chạy về Tuy-Hòa tực tối dên phát diện, gây hồn loạn trong Thi-Xã.... keo theo sử sụp đổ toàn diện miền Nam một cách mau chóng mà không ai có thể ngờ tới, kế cã V.C.

Như vậy, việc chuẩn bị sửa lại dương 7B tức là Tinh lộ l, ở Phu-Yên và việc rút quân theo dương đó phải chẳng do một sử sắp đặt trước hay chi là sử trùng-phùng ngất nhiên ?

TRÂN-SĨ-HUÂN



CÁO LỐI: Lá Thư AHCC kỳ nây ra quá trê, thành thật cáo lỗi cũng tất cả các Ái Hữu. Thứ nhất là vì có sự hiệu lâm trong v â'n đề liên lạc với nhà in nên đến giỡ phút chót nhà in không thể đánh máy mà minh phải tự đánh lây; thứ hai là ngay thời điểm ây giấy in báo bị khan hiếm, nhà in VN không thể tim mua được (do đó Lá Thư kỳ nây in khố giấy chiếc); thứ ba là phải đổi nhà in khác - ông chu kiếm thợ in lại bị tại nạn nghệ nghiệp ket tay trong máy in, gay xương ngon tay, và công việc nhã in bị đinh trệ. Thật là HOA VÔ ĐƠN CHÍ! Một lân nữa thành thật cáo lỗi cũng tất cả các Ái Hữu. PHẠM NGỌC LÂN

## CHIA BUÔN

Duoc tin:

-Ông Đổ kiến Nâu, nhạc phụ của Ái hữu Phạm ngọc Lân -Ông Trần đức Hoanh, nhạc phụ của Ái hữu Đổ định Phục

-Bà Nguyễn thị Lan, hiến thế của Ai huu Đão huy Tài

Ban phụ trách và toàn thể gia đình Ái hữu Công Chánh có lởi chia buồn cũng các Ái hữu nêu trên và câu chúc hưởng hôn người quá cố sớm siêu thoát về nói cởi yên tinh.