

## TRẠI HỌC TẬP hay TRẠI TÙ KHỔ NHỤC?

Vài giòng phi lô: Bài này viết lại những ngày tôi đã trãi qua trong một trại Học Tập Cộng Sản tại miền Tây. Những chi tiết chỉ có bớt đi chứ không thêm thắt. Các bạn đọc để biết rõ hơn về Trại Học Tập, còn hơn là một trại tù, nơi đây đã xảy ra mọi chuyện phản ánh một chế độ phi nhân lừa bịp. Chế độ đó đang đưa quê hương mình vào giai đoạn thoái hóa, đến tối nhất lịch sử.

Cộng Sản gọi là Trại Học Tập, nhưng đối với chúng tôi đó là Trại Tù khổ nhục, là nơi trả thù, dày ái những sĩ quan, công chức chế độ cũ, là nơi mà CS lợi dụng sức lao động để lừa m- không-công cho chúng. Viết lại chuyên cũ trong hơn 2 năm o' lại nếu viết đầy đủ chi tiết thì dài lăm, có thể hàng trăm trang giấy vì đó là câu chuyện của những ngày kinh hoàng, dân vặt ca về tinh thần lẫn vật chất. Vì thế tôi cố gắng tóm tắt để các bạn hình dung và biết rõ hơn về "Trại Học Tập CS", nơi mà tôi đã "hân hạnh" được ném mùi hồn 14 tháng, nhưng cho đến bây giờ tôi cũ tưởng rằng tôi đã d'đó ca chúc năm,

Ngày 10-5-75, tôi trình diện tại Nhà Máy Nước nơi tôi là m việc lúc trước, Thủ Trưởng tiếp tôi rất niềm nở.

Anh cứ làm việc như cũ, Cách Mạng rất khoan hồng không bất bối, không bắn giết ai cả, nhất là những người có chuyên môn như anh, Cách Mạng rất trọng dụng.

Giọng nói ngọt như miếu lùi. Lúc đó tôi nghĩ rằng thế này thì nhất rồi, còn muốn gì hơn nữa; nhưng trong thâm tâm tôi i vẫn linh cảm có một cái gì không ổn vì tôi nhớ lại ngay trước ông già tôi vẫn nói: "Nói dối như vẹm", và tôi cũng nhớ lại lời của một cựu TT : "Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn k' ý những gì CS làm".

Ngay mai sẽ ra sao? Đó là câu hỏi luôn luôn có o' trong đầu óc tôi từ lúc thức dậy cho đến khi ngủ, có lẽ cả trong giấc mơ. Chỉ có CS trả lời được vì họ đã cho người theo dõi, rinh rập tôi ngay đêm mac dù bê ngoai rất vui vẻ như không có gì.

Tôi có nhiệm vụ thảo các công văn di, đến và lo về kỹ thuật. Mỗi lần đưa công văn cho Thủ Trưởng ký là mỗi lần tôi phải chờ khoảng 1 tiếng để Thủ Trưởng ngâm nghĩa và đánh dấu từng c h ứ vì anh Thủ Trưởng này là I đẳng viên trung kiêm nên dù trình độ văn hóa lớp I, dù không có chuyên môn, vẫn được cử làm Thủ Trưởng. Dĩ nhiên các công văn này đều được ký và không sửa một chữ vì tôi chắc anh ta cũng chẳng hiểu gì. Cứ I lần, nhận ngày 16-19-5, tôi được cựu viết I bài báo thơ về sự tiến triển của Nhà Máy Nước sau ngày Cách Mạng, tôi đã viết láo rằng " Sau ngày 30-4, nhờ cách mạng tất cả mọi người đều làm việc hàng hai, có gang thi đua, và số lượng nước sản xuất đã gấp tám g gấp hai so với lúc trước", dù trên thực tế chẳng có gì cả. Bài này đã được Đài Phát Thanh đọc máy ngày liền, coi như là nỗ thành tích của Cách Mạng; trong khi đó tôi chỉ cuối thám và

khám phá I điểm lý thú "Cách Mạng báo cáo lão giàp trăm lận chẽ độ cũ".

Sau 3 tháng được tôi chỉ về mọi chuyện trong nhà máy, và năm được các thợ máy, nhân viên, CS thấy sự hiền diện của tôi không cần thiết cho chúng nữa, do đó một hôm tôi đang làm việc thi I xe jeep với 3 vệ binh kề súng bên hông bắt tôi đi, trước sự kinh hoàng của bà xã tôi và các nhân viên cũ, với lý do : "Tôi trốn học tập và còn từ tưống phản động". Đó là công thức bắt người của CS, không cần bằng chứng. Các đồ đạc của tôi bị tịch thu toàn bộ, sau này tôi được biết mỗi tên cán bộ lấy một thứ làm của riêng, giống như đám cướp tù trong rừng về thành phố.

Tôi bị nhốt trong I phòng I m x 2 m, suốt ngày tôi n h u i bụng, ăn ngủ và vệ sinh đều ở trong đó. CS dùng phòng này để nhốt những thành phần an ninh tinh bao cũ và những người mà chúng nghi là phản động. Thời gian nhốt từ 3 tháng trở lên tùy theo họ khai thác được hay không. Đường nhiên khi ra khỏi phòng tôi thì 99% không chết hoặc bị tê liệt thì cũng b ờ không nói. Tôi được cái may mắn là chỉ ở trong đó có 3 ngày, vì bà xã tôi lạnh trí, ở ngoài đã chạy chọt được I giây c ứ a cơ quan chúng nhận đã làm việc cho Cách Mạng 3 tháng, không phải thành phần trốn học tập (dĩ nhiên cũng tồn tại m u a quà cáp tặng cho Thủ Trưởng).

Ra khỏi phòng tôi, tôi được bi tống giam vào một trại tù cũ khoảng 5 m x 20 m trong đó có khoảng 150 người toàn là sĩ quan cũ. Không có I chỗ chen chúc, đêm đến chúng tôi phải thay phiên nhau để kê nǎm người ngồi; ban ngày thi thay phiên quạt cho nhau vì trời nóng bức công với hơi người. Vẫn để nước mồi khiếp đẫm, hai ba ngày mới tắm một lần, mỗi lần tắm đúng sấp hàng và mỗi người được dội I lon sữa guigoz từ đầu đến chân, gọi là cho thâm nước; miễn kỳ eo, vì chẳng còn nước đâu mà xối lại I lần thứ hai. Tình trạng cá hộp này kéo dài hơn 2 tháng cho đến khi được phân phối đi các trại khác.

Từ lúc nhập trại, chúng tôi coi như bị cô lập với thế giới bên ngoài, tất cả mọi liên lạc với thân nhân đều bị cấm tuyệt đối. Chúng tôi chỉ gặp vợ con bằng ánh mắt qua hàng rào công trại, cách xa nhau khoảng 50 m, cấm không được vây tay hoặc ra dấu hoặc ném thư. Nếu can bộ bắt gặp thi đến tôi sẽ bị kiểm thảo hoặc nhốt riêng. Một lần xay ra, I trường hợp thường tâm lam chúng tôi phải khóc thảm - Con của I anh Trung Uy bị chết binh, vợ đến xin cho chồng về nhà để nhìn mặt con I lần cuối nhưng không được, vợ phải ôm xác con đến công trại và nlon linh gác công cho gặp chồng nhưng cũng vô ích, 2 vợ chồng dành đúng nhìn nhau kể trong người, ngoài chết lặng! Cái cảnh vợ ngồng chồng, chồng ngồng vợ diễn ra hàng ngày và liên tiếp tháng này qua tháng nọ. Có những bà vợ rất kiên nhẫn, giống n h u hòn vong phu, ngay nào cũng đến đúng trong chồng, mà c ầu bi can bộ xua đuổi và lên lớp.

Đó là cách đối xử lúc ban đầu của CS, nói chung là vô tình, vô gia đình. Câu nói "Công Sản tam vô" đã dần dần thay hiện trước mắt chúng tôi, điều mà trước ngày 30-4-75 đã s ố dân miền Nam không tin. Còn 2 cái "vô" nữa là vô tôn giáo, vô tổ quốc thi I năm sau CS mới lộ mặt.

Chúng tôi cứ bị tình trạng "tù ỏ" như thế khoảng 2 tháng,

hoc tập cũng chẳng học tập, lao động cũng chẳng ra lao động. Cứ mấy ngày lại lầm lỵ lịch I lần, khai di khai lai cả, chục lần; phải kê tất cả những gì làm trong giỗ vàng, tên tuổi bạn bè, cha, ông, con cai... Cán bộ luôn luôn nói ai khai thật sẽ được khoan hồng cho về sớm, còn khai man sẽ bị trừng trị. Nhưng đó chỉ là I thu đoạn hù và bịa bịa của CS, thực ra CS không biết rõ tất cả quá khứ của mọi người; ai dai dột, khai thật hết là tự mình đưa đầu vào rọ. Thị dụ có I anh Trường Đồn đê tin đã khai giết CS kha bọn trong các cuộc hành quân. Thế là ít ngày sau không có thấy mặt anh ta đâu nữa, Tôi không biết số phận anh ta ra sao, có thể đi chầu Hà Ba, có thể nằm trong I phòng tối nào do mà suốt đời không hy vọng lìa i nguidi thân.

Về vấn đề ăn uống thì vì trại tù này q' Miền Tây nên có lè kha hơn các nơi khác. Ngày 2 bữa, mỗi bữa 3 chén cơm và sáu người được I tô canh rau muống, một đĩa cá kho muối khoảng 4 con nhỏ. Do đó, khi bắt đầu ăn thi chỉ 2 phút sau sạch bách. Ai ăn chậm thi rang chịu, dành ăn cơm không. Trong 6 tháng liền, ngày nào cũng cá, rau muống luộc, không món nào khác, đến nỗi phát ngấy nhưng cũng đánh nuốt không thi đổi.

Kết quả là ai cũng hóc hác trông thấy. Bệnh tật bắt đà u hoành hành nhất là ngứa, ghe lở, phù thùng, sót rết. Da s ố 90% mắc bệnh ngứa, đến nỗi chúng tôi có I câu nói đùa "lì đi đứng nằm ngồi mà không gãi thi chưa học tập tốt". Ai vô phuộc bị bệnh nặng thi coi như tiêu tùng! Vì không có thuốc men. Nếu có chết thi người nhà cũng không biết vì CS dấu rất kỹ, chúng sơ dự luôn bên ngoài. Thần nhân biết mà đến hỏi thi được trả lời "không biết hoặc đương sự đã được di chuyển đi nơi khác".

Thời gian đầu tuy cực khổ nhưng tất cả chúng tôi c' h' u a thấy chan nan vì ai cũng nghĩ rằng chỉ I thời gian ngắn là được về. Thật sự da sót chưa hiểu CS nên mới hy vọng như thế. C' I sót rất ít đã sống với CS rồi thi khôn hồn, không ra trình diễn từ đầu do đó thoát được. Chúng tôi ai cũng mong được được học tập sớm để chóng về nhà, nhưng thời gian cứ đi mà i mà chẳng thấy rực rịch gì về bài vở. Thỉnh thoảng được r' a ngoài đảo muòng, đập đất thi đó là I dịp may hiềm có để đổi không khí và nhất là để nhìn thấy người thân yêu đứng lát l' c' bên đường. Lúc đó còn chưa thấy hận túi lầm vi còn hy vọng về sớm, vì còn tin vào những gì CS hứa hẹn trên đài phát thanh.

Mãi đến tháng 9-75, chúng tôi mới bắt đầu bài học đầu tiên. Ai cũng mừng, không phải vì được học tập chính sách nhà nước, mà vì có bắt đầu học tập mới hy vọng về sớm. Chương trình học được cán bộ sinh hoạt trước gộp 8 bài, mỗi bài I tuần. Chúng tôi tinh nhám vi chỉ hơn 2 tháng sẽ học xong và như thế' ngay về nhà xum họp với gia đình cùng chẳng bao lâu nữa. Cán b' ô cung nói láo rằng ai học tập thông suốt thi sẽ được về sớm.

Nói bài học xong là tất cả mọi người phải có b'ôn phận phát biểu ý kiến, ý kiến hay hoặc d'c' cũng phải dùng lên nói. Ai không có ý kiến thi được coi là thành phần lủng khủng, bị ghi tên và kiểm thảo. Sau đó mọi người phải làm I bài "thu hoạch" ghi toát tắt những gì đã học. Cuối mỗi bài là I đoạn thú nhận tội lỗi đã làm trong quá khứ. Dù không có tội vẫn phải moi ốc để tìm I cái tội nào đó viết vào cho có. Thị dụ trước kia tôi làm việc tại Nhà Máy Nước dù rằng tôi thấy chẳng có tội g i

với dân với nước, nhưng tôi vẫn phải nhận tội phản quốc vì đã làm việc cho chính phủ cũ, tiếp tay đàn áp dân chúng. Một chuyện khôi hài khác tôi còn nhớ: một vị linh mục tìm mai mà chẳng thấy mình có tội gì, có moi óc để nẩng ra I cái tội như sau: "Tôi là kẻ có tội mà tôi lại đi rửa tội cho con chiên như thế tôi lại càng có tội hơn nữa".

Sau đây tôi xin kể I yaị chuyện vui trong học tập về các "thầy giáo" tức là đám cán bộ được cử đến để dạy học. Bọn này trình độ học vấn khoảng từ lớp I đến lớp 5, do đó chúng hồn ảo như không biết gì hết ngoại những gì chúng đã được nhồi sọ. Vì thế câu chuyện tôi kể sau đây rất tiểu lâm tưởng như chuyện phịa nhưng lại có thật.

Ngày đầu vào học, I tên bài Ủy CS mò mẫm bài đầu. Hắn lờ mờ nhìn khắp chúng tôi và hỏi I câu:

- Các anh có biết câu "Nhân bất học bất tri lý" Không? Câu đó đúng hay sai?

Chúng tôi thấy câu hỏi trúng túc quá bèn đáp liền : "Đúng".

Hắn trừng mắt nhìn chúng tôi và hét :

- Tâm báy, đúng gì mà đúng.

Hắn chỉ vào cái lon Đại Uy đeo trên vai và nói:

- Nhìn tôi đây này, đâu cần học mà cũng làm tôi cõi này. Chúng tôi chỉ biết cười thầm nhìn nhau nhưng trong lòng cảm thấy chua xót vì chót nhận thấy ràng kè thằng trán, kè dãy mồm lại là những người như thế sao!

Một chuyện nữa về Chú Tám, cán bộ kiêm thầy dạy. Một hôm chúng tôi làm bộ ngày thô bô hỏi chú Tám :

- Thưa Chú, chúng tôi không biết chữ "vô sản chuyên chính" là gì, xin Chí giảng dùm.

(Người miền Nam thường phát âm chuyên chính là chiên chín) Chú Tám bèn căng thẳng và mắng liền :

- Có vậy mà không biết - chiên là chiên xao, chín là chín như, có nghĩa là giai cấp vô sản được nhào nã, tôi luyện kỹ càng như thế là chiên xao cho chín như đi.

Chúng tôi sau khi nghe xong lại phải làm một màn nín cuối vì cái dốt của tên cán bộ nhưng cũng cứ phải gật gù ra về thông suốt làm!

Những câu chuyện tiểu lâm mà có thật này chỉ được nhắc lại giữa những người bạn rất thân và tin cẩn để cho đỡ buồn. Tôi nói bạn thân và tin cẩn là vì nếu nói xấu cán bộ, chế độ hoặc nói những chuyện chán nản... trước mặt người khác thì có thể bị báo cáo. Trong đám học tập có rất nhiều người vì muốn lập công với cán bộ nên tìm dịp để báo cáo. Họ tưởng lầm rằng làm như vậy là CS sẽ cho về sớm. Cái đám hèn nhát này gồm đủ hàng người, có cả tri thức lẫn những người tiếng tăm thời trước, bấy giờ gặp cảnh khốn cùng đã phai bãy bãy mất thực sự của họ. Thị dụ I cựu bác sĩ quân y được cán bộ cũ làm trưởng trại, đã báo cáo I anh em cùng cảnh ngộ I câu nhả sau: "Đường sự thuốc thành phản khó cải tạo". Báo cáo này đã đưa anh đó vào phòng tối hơn I tháng vì khó cải tạo tức là còn tư tưởng phản động, phải bị trừng trị.

Trong thời gian học tập, CS thường tung ra, những tin đồn, hoặc dùng những xảo thuật để mọi người tin tưởng là ngày về đã gần kề. Thị dụ lâu lâu đó I tháng, cán bộ đọc tên một số người nói là học tập tốt rồi chuyển đi nơi khác, làm cho số người còn lại tưởng lầm rằng các người có tên đã được về nhà,

nhưng sự thật thì các người trên đã được chuyển đi một trại khác mà tình trạng không hơn trước.

Tôi nhớ cái ngày học xong 8 bài (hết chương trình), ai cũng hồn hồn vui mừng vì tưởng rằng sắp được về, nhưng chờ mãi ngày này qua ngày khác chẳng thấy động tĩnh gì. Rồi dùng 1 cái, 1 số người bị chuyển đi nông trường để lao động. Cán bộ tổ chức một cuộc họp để giải thích rằng học bài chưa đủ, còn phải lao động nữa, ai lao động tốt thì được về sớm.

Đến lúc này chúng tôi mới hiểu về cái "vụ di học tập này", đó chỉ là di tù không biết ngày về, còn độc hơn là tù có bản án. Thời gian có thể 1 năm, 10 năm, 20 năm hay suốt đời không biết chừng. Cái hào hào vì hy vọng ngày về đã biến mất nhường cho sự chán nản u sầu vì ai cũng thấy rõ ngày về còn xa không biết đến bao giờ. Cái thảm độc của CS là dùng những tiếng như "lao động tốt" hoặc "học tập tốt", "cải tạo tốt" để làm điều kiện cho sự trả tự do, có nghĩa là ai lao động tốt thì được về sớm. Do đó đã số chúng tối lúc đầu tưởng thất, ai cũng rã súc làm không nghĩ để hy vọng cuối tháng có giấy khen thi về sớm. Nhưng tất cả đều lầm, do chỉ là thu hoạch của CS để khai thác sức lao động của con người. Bằng chứng là những người được thả về trước đều thuộc các thành phần sau :

1. Thành phần bị tố oan, thí dụ như binh nhì, hoặc thường dân bị tố là sĩ quan hay CIA. Khi CS nhận được đơn tố thì cứ đài bắt người trước đã, có tội hay không tính sau. Thành ra người bị tố oan có khi ở tù cả 6 tháng hoặc 1 năm mới được thả. Như chuyện I anh binh nhì, sau ngày 30-5-75, về xóm sinh sống. Anh này khá đẹp trai, bối thế có chuyên. Hột ke ghẹn ghét đã đến Ủy Ban Hành Chánh tố rằng: Tháng ấy trông mặt may sáng lóng như thế sao lại là binh nhì được, chắc nó là trung úy. Thế là anh binh nhì này bị bắt đi học tập và 6 tháng sau mới được thả về.

2. Thành phần đút lót tiền cho cán bộ : Chúng tôi biết nhau thế vì có những anh rất lười biếng, trong trại chuyên ron tim cách trốn việc, chẳng lao động tốt gì cả mà vẫn có tên được thả về.

Tôi cần nói rõ thêm về vấn đề này. Đám cán bộ CS còn tham nhũng hơn chính quyền cũ nhiều lắm. Chúng xét hô sơ thấy từ nhân nào trước kia giàu có (thí dụ như con cháu thường gia, được sỹ, kỹ sư, bác sĩ, v.v...) chúng giả bộ đến tận nhà thân nhân điều tra, vê ra viên anh đến tối của người đi học tập và tỏ ra có quyền sinh sát đối với người đó. Thế là tên nhân cuồng lên, tìm cách lòi tiền bạc, biểu ti-vi, tú lạnh, xe đạp, để mua chồng con, anh em mình được đê thê đôi chút.

Do đó trong trại đã xảy ra nhiều hiện tượng quái đản. Có những tên học tập chuyên đi ăn cắp đồ của người khác, họ ào ào làm biếng, khi có công tác thi tìm cách trốn, cán bộ có biết nhưng hành động đó nhưng làm lờ chẳng đá động tới. Lại có những hàng luôn luôn được làm việc nhẹ nhàng quét nhà, nấu bếp, mặc dù sức khỏe có thua. Một hàng nữa "xếp xong" hơn, tinh thoảng được xách giở đi chợ tịnh, nói là đi chợ tịnh để c h e mắt người khác, nhưng kỳ thật là được cán bộ cho về thăm nhà may tiếng... Khởi phai giải thích, các bạn cũng hiểu lý do tại sao lại có những hàng người được ưu ái như vậy. Dĩ nhiên một số người khác được về sớm cũng do thân nhân o'ngoài lót tiền cho đám cán bộ.

### 3. Thành phần chuyên môn như kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, công binh, tiếp liệu.

Sự thật thì, CS cũng chẳng qui giới chuyên môn mà chúng cho là có tư tưởng nguy. Nhưng cái này mán cho giới này là vì sau khi tiếp thu các cơ sở chuyên môn miền Nam, cán bộ Cộng-Sản kheng có khả năng điều hành, do đó chúng buộc phải thả 1 số người chuyên môn cũ để chỉ về cho chúng.

4. Thành phần thân nhân của các mạng : Những người này nêu được cán bộ CS cao cấp có uy thế bao lanh thi cũng được vỗ som. Cái vụ này ăn tiền mồi dù. Có những tên cán bộ cấp Đả i Ủy, Thiếu Tá, hoặc Tỉnh Uỷ lợi dụng dịp này để lạm giấu. Chúng nhận từ 6 đến 10 lang vàng một người để làm giấy bao lanh. Sau này giá còn tăng hơn nữa.

5. Thành phần tàn phế mà CS thày có giữ lại cũng không ích lợi gì cho chúng.

Những người không thuộc các thành phần vừa kể thi coi như ở tù mứt mua dù có làm lao động "hết sít quách" đi nữa. May mắn thi thỉnh thoảng lọt sói được vài người để làm quang cát o bip dù luân quản chúng . Mỗi lần tra tú do cho ai, CS tố chúc lè rất lớn, đọc đi đọc lại trên dài phát thanh và nói lâ a o rằng sói di những người này được thả vì đã lao động tốt, cài tào tốt.

Sau đây tôi kể tiếp về cuộc sống tại nông trường.

Sau khi học 8 bài xong, chúng tôi được di chuyển đến 1 khu rừng trước kia là căn cứ của du kích quân CS. Chúng tôi phải phá rừng, đào kinh để làm ruộng.

Đây là cuộc sống hàng ngày : Đây từ 5 giờ sáng, ăn uống xong, đem cuốc sêng lôi bộ khoảng 5 km đường rừng, làm hùng hục đến 5 giờ chiều, lai lôi bộ về khoảng 6 giờ chiều tối nay, tắm rửa, cởi nước xong đi ngủ để sửa soạn cho ngày mai. Ấy là chưa kể các việc làm khác bắt thường về đêm. Nghĩa là s u ốt ngày chẳng có lúc nào rảnh để suy nghĩ những chuyện khác. Đó là thủ đoạn của CS vừa khai thác sức lao động vừa từ nhân không còn có thi giờ đâu để bàn chuyện chống đối.

Sau đây là 1 lối khai thác sức lao động của tu nhân 1 cách tinh vi mà chúng tôi lúc đầu ai cũng mắc bẫy: Trong công tác đào kinh, lúc đầu chúng giao cho mỗi người phải đào 6 m<sup>3</sup> đất (dài 6m, sâu 1m, ngang 1m) một ngày, và nói ai đào xong sẽ được vỗ som. Thế là chúng tôi hùng hục làm không nghỉ vì ai cũng khoai vỗ som, người nào nhanh thi 12 giờ trưa là xong, cán bộ cho vỗ som thật. Nhưng chỉ nửa tháng sau, chúng lầm bở triều tập một buổi họp kiểm thảo, khen ngợi, tuyên dương, rồi quyết định tăng số lượng đất đào lên 9 m<sup>3</sup>/1 ngày/ 1 người. Lý do chúng đưa ra là cần phải làm việc khẩn trương cho mùa cây tới. Những nguyên nhân sâu xa là vì đám tu nhân vỗ som quá có nghĩa là còn sức lực để làm thêm, cần phải gia tăng công tác để hết xi quách luôn. Thế mà nhiều người vẫn chưa hiểu cát i thủ đoạn đó, vẫn làm hùng hục để mong vỗ som. Lúc trước đào 6 m<sup>3</sup> đất thi 12 giờ trưa vỗ, nay 9 m<sup>3</sup> thi 2 giờ chiều vỗ. Kết quả là lại có 1 màn gia tăng nữa lên đến 12 m<sup>3</sup>/ 1 người/ 1 ngày và rốt cuộc chỉ có nước chiều tối lê bước về trại với t hân minh rá rời, mòn mỏi. Chưa hết, đến mùa cây mới khung khiếp. Tui cán bộ chỉ huy làm việc không có kế hoạch dự trữ trước và vô tổ chức nên mùa cây sắp chấm dứt mới bắt tu nhân cây. Tù chố nhỏ mà đến chố cây khoảng 10 km, chỉ có 1 cách di chuyển duy nhất là qua mấy con lạch nước. Chúng tôi phải dậy từ hai

giờ sáng, mỗi người lạnh hơn 100 độ m, xâm vào nhau bằng một sợi dây mây rồi thả dưới nước mà kéo, khoảng 10 giờ đêm tối i nói. Nghĩa là chúng tôi phải ngâm mình dưới nước mỗi ngày 1-8 tiếng trong suốt 2 tháng trời. Kết quả là ai cũng như bù ô xương khô và da sốt mác thâm bình nỗi mề đay ngứa vì bị nhiễm lạnh và vi lông mìn đâm sâu vào da.

Ngày Chúa nhật không phải đi đào đất, nhưng lại phải đi kiểm cui. Hai người được giao cho 1 chiếc ghe tam bản, có nhiệm vụ vào rừng chặt cây trầm chất đầy ghe đến về; phải làm 2 chuyến mới được nghỉ. Rót cuộc là đến 3-4 giờ chiều mэр i xong, gọi là được hưởng mấy tiếng nghỉ cuối tuần.

Tôi còn nhớ mãi 1 chuyến đây uất hán và nhục nhã, có lẽ chẳng bao giờ quên. Kém đó 1 tên cán bộ là thiếu úy gọi là ngũ bì trong chúng tôi chèo thuyền tam bản lên đê lấy cui, chỉ tiêu là 3 chuyến. Đến 6 giờ chiều, thuyền chở về tối traithi bắn kêu cả 3 trinh diện, bắt quỉ và lợn súng kê vào mang teng hán dọa bắn bồ. Lý do đưa ra là ghe không dày cui như ý hẵn muốn. Nhưng lý do chính là hán đã say sau khi uống 4, 5 lít rượu để và lối dùng cồn say để hành hạ, làm nhục kẻ bại trận. Sau đó, hán dẫn cả 3 người vào chuồng cọp, và bắt quỉ suốt 1 đêm đến trưa hôm sau. Chúng tôi đã tẩn nát chúng kién cẩn hối đổi xi' vò nhau dao và thú vật đó. Ba số đều ticc giàn muôn cỗ I súp mạnh quật chết tên cán bộ ngay lúc đó. Nhưng đánh muốt lê cảm hàn.

Tôi cũng nói về chuồng cọp và phòng tối. Phòng cọp là 1 cái chuồng khéeng 2m x 2m cao 0,6m, toàn bằng kẽm gai, vào đó là chỉ có quỉ hoặc ngói, không đóng được, vilon ngữ thi nằm luôn trên mặt đất. C' nòng trống, tại cán bộ đóng sommer làm phẳng tối (kết loại thường 1,5m x 1,5m x 1,5m trước kia người Mỹ thường sử dụng để chứa đồ). Khi nói này có lẽ nhất là phần mà chúng cho là vô lý luật, không chịu làm việc hoặc phát ngôn, bêu bài hoặc chửi ngắt, là phản động... Nghĩa là trước kia ở Côn Đảo có cái gì thí ở đây có đủ để, có những đám cai tù đầu trâu mặt ngựa, hò hét béo cai tặc quái, cung chuồng cọp, phòng tối; chỉ khác cái danh làng bip bợn "Trại Học Tập" thay vì trại tù. Còn 1 cái khen quan trọng nữa. Là bấy giờ mang sống từ nhanh như béo bợt, vô tình nơi hồ I có cá n có ý chổng, đối là có thể đi mồi tôm vịnh viễn.

Tôi nhớ có 1 lần, I anh được sỉ được cư làm trưởng toán di lao động. Anh này chắc cũng chiến ngán tóm rồi và cũng vì i thường anh em nên khui phân phôi công tác, anh có nói I đâu :

Các anh em cứ làm việc tâ tâ, làm nhiều cũng thế thôi. Câu nói này bị đám sáu bô báo cáo, anh bị khốt ngay vào phòng tối I tuần lể và phải làm từ tui thủ về tối nói bảy làm gián nam xuất lao động. Biết nhiên ngay về của anh sẽ ra với theo.

Thịnh thoảng trại lai báo cáo I số người mất tích. Chúng tôi biết rằng họ đã trên thoát, hoặc họ đã bị dân di thu tiêu. Lúc đầu chúng tôi còn băn khăn với nhau, nhưng riết rứt i cũng thành dung dung, biết dân mai mốt đến lượt mình. Chính sách của CS mà : Thủ bắt lâm, giết lâm cõi hồn tha lâm. N h' ô c' phải khổ tận gốc... Có thể I ngày nèo đó chúng sẽ đem cả trại ra xí' bắn tập thủ như chúng đã làm ở Huế hồi Tết Mậu Thân, một khi chúng thấy địa vị lung lay.

Riêng tôi đã vách trong đầu 1 chương trình đào thoát k h' i có biến động. Mỗi khi nghe thấy tiếng súng, bôm nổ rì rầm xa chúng tôi lai vua hàng vừa lo, cả đêm không ngủ được. Muốn là biết phục quốc quán đang đánh nhau với CS tại nơi nào đó; lo

vì sinh mạng như chí mảnh treo chuông, không biết tiêu tung lúc nào.

Nhiều khi chán nản chê' độ, muôn minh ngủ luôn không dậy để thoát cảnh địa ngục này. Cực khổ vật chất thi minh không só, nhưng tinh thần bị đè nên thi chịu không nổi. Nàng ngày chạm trán cảm canh bô, minh có cảm tưởng như chúng là những người xala, không cùng một dòng máu Việt, xa lạ còn hơn người ngoại quốc nữa. Nhưng tia mắt nghi ngờ, sát mau lúc nào cũng có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống trên đám tù nhân vô tội mà lại bịa ghép tội phản quốc chí vì bị sống theo hoàn cảnh lịch sử và xã hội. Đáng buồn và đau đớn thay, kể thang trận lại bết hơn kể bài trận.

Nhưng tưởng tượng đẹp để trước kia về I xã hội CS binh dǎng vô giai cấp, và về các trại học tập trong đó mỗi người đều hướng thiện, nay đã sụp đổ vì thực tế trại học tập còn hổn nhã tù; vì xã hội CS đã có I giai cấp mới tệ hại hơn trước.

Đêm, giai cấp mới này đang đưa quê hương đến giai đoạn lụn bại nhất lịch sử chí vì cuồng tin, bạo tàn, chém giết, đàn áp lo củng cố vò lực mà chẳng để ý đến việc kiến thiết quê hương đến đây tôi xin chấm dứt. Con rất nhiều chuyện để viết, để nói, về trại học tập CS và cái chế độ ma quái này. Nhưng khuôn khổ tờ báo có hạn, tôi xin hẹn I dịp khác. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng những chi tiết trong bài này đã phản ánh phần nào về một chế độ mà cho đến nay I số người còn mơ tưởng.

Nếu có ai còn muốn trả về để phục vụ CS, hoặc còn ca tụng CS thì theo ý tôi :

- Nhưng người đó nên trở về để sống, để biết và để hiểu CS, nhưng... hãy sửa soạn sẵn I chiếc thuyền để vượt biển hoả c vào bể chống lại...

Vì thực tế người hồn với lý thuyết được tô son đẹp đẽ, đâu có phải là giác mơ của nàng Công Chúa Alice ngủ trong rừng.

Sau đây tôi xin chép lại bài thơ của I người học tập vô danh. Bài thơ này đã được phổ biến và I vài tờ báo VN tại Mỹ đã có đăng. Các bạn đọc để xót thương cho những người còn bị tù đày oan ức.

Buồn quá đêm qua không ngủ được,  
Chỉ vì mộng mai đang em thôi.  
Anh gồm tất cả bao thi tử  
để tăng riêng em giữa chốn này  
Đâu còn hướng lúa với hướng say,  
Đinh mện con người bao dang cay,  
Em đi cá chậu chim lồng ấy  
Biết đến bao giờ tay nắm tay.  
Chưa dặn dò xong anh đã đi,  
Để em mòn mỏi tội tình chi  
Bao năm chinh chiến ta đoàn tụ  
Nay đã thanh bình lại biệt ly.  
Thôi nhé em ráng đợi chờ  
Anh về em sẽ hết bơ vơ  
Bên xưa sẽ gặp con đò cũ  
Tàu lô về ga giữa giấc mơ  
Tôi gặp những người ngủ quá ngu

**Thâm**  
Âm trong kiếp sống thầy tu  
Có tôi trong đám người ngu ấy  
Nửa kiếp thầy tu nửa kiếp tù  
Sáng sớm tinh sương dây tươi rau  
áo quần không đủ ấm nên đau  
Không cần khắc phục không cần thuốc  
Cần có em thôi bệnh hết đau  
Tôi chẳng còn gì để ước mơ  
Với đàn con dại với bài thơ  
Vợ tôi gánh chịu nhiều cay đắng  
Thương kiếp con tâm mai nhả tỳ.  
Trời hói sao tôi lai phu nang,  
Để nàng khóc hận ở biển trang.  
Tôi đi vác cùi ngoài mưa gió  
Ai biết cho thân phận bè bàng  
Vợ tôi như thiều phụ bên sông,  
Vở ban hàng rong đứng ngóng chồng  
Đoàn người vác cùi về ngang đó  
Lệ ướt rỉ mi, ai biết không.

Los Angeles Aug. 6,78

## CÁO PHÓ

Chúng tôi đau đớn báo tin thân phụ, nhạc phụ của chúng tôi:  
**Ông ĐỖ KIÊN NÂU**

đã được nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam thông báo cho biết  
đã từ trần ngày 13-3-1978 trong trại tù lao động k h ô sai  
tại chốn rừng thiêng nước độc vùng Lạng Sơn, thương vu Bắc  
Việt.

Nhà cầm quyền Cộng Sản cho biết Ông chết vì bình lèn máu  
một bình ma từ trước đến giờ ông chưa hề bị. Và với sự ăn  
uống thiều thon, cùng phải lao động khổ sai thí khó có một  
ai bị lên máu cả.

Cáo phó này thay cho thiệp tang.

Con ĐỖ THỊ HOÀNG NGA  
Rể PHẠM NGỌC LÂN

## PHÂN ƯU

Được tin trên CỤ BÀ THÂN MÃU anh Ngô Trọng Các qua đời vào  
cuối năm vừa qua, toàn thể anh em trong gia đình AHCC xin  
thành thật chia buồn cùng gia đình anh chị Ngô Trọng Các,  
và kính chúc hưởng hôn Cụ Bà sớm được siêu sanh miễn tinh  
độ.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH